

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΓΟΥ (ε.α.) ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ, ΣΕ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΓΓΑΡΑ.



1.ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ.

Ο Αντιστράτηγος (ε.α.) Ιωάννης Μπαλτζώης γεννήθηκε στην Άρτα το 1954. Τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο στην Άρτα το 1972 και εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου απεφοίτησε το 1976, ονομασθείς ανθυπολοχαγός Ιππικού – Τεθωρακισμένων (ΤΘ) .

Υπηρέτησε στον Έβρο , στην Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Δ. Ελλάδα και στο κέντρο , σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις σε όλους τους βαθμούς, κατά βάση σε μάχιμες θέσεις, καθώς και σε θέσεις επιτελούς.

Ακόμη υπηρέτησε, ως παρατηρητής και Αξκος επιχειρήσεων της ECMM (European Community Monitor Vision), το 1992-93, κατά τον πόλεμο της Βοσνίας, το 1995-2000 ως Υπασπιστής του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου και ΑΚΑΜ Τελ Αβίβ , το 2000-2003, κατά την διάρκεια της Ιντιφάντα του Αλ Ακτσά.

- Αποφοίτησε από όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία του Όπλου των ΤΘ , καθώς και από διάφορα Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Είναι απόφοιτος της Σχολής Τακτικών Πληροφοριών της Αριζόνα , του στρατού των ΗΠΑ, λαβών Πτυχίο Αξκου πληροφοριών.
- Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, λαβών Πτυχίο Επιτελούς και Αμυντικών Σπουδών.
- Είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αμύνης , λαβών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αμυντικών και Στρατηγικών Σπουδών.

Μετά την αποστρατεία του εργάστηκε επί δύο έτη σε εταιρεία της αμυντικής Βιομηχανίας, ως Διευθυντής συμβάσεων της εταιρείας.

Συνεργάστηκε με το περιοδικό ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ως στρατιωτικός συντάκτης, αρθρογραφώντας επί στρατιωτικών και τεχνικών θεμάτων από το 2007-2009.

Ως γνώστης των θεμάτων της Μέσης Ανατολής και του Παλαιστινιακού έχει αρθρογραφήσει πολλάκις στον έντυπο τύπο , για τα καινά θέματα της περιοχής της Μέσης Ανατολής και έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο τηλεοπτικό κανάλι BLUE SKY, καθώς και στο KONTRA CHANELL με την ιδιότητα του στρατιωτικού αναλυτή για θέματα Μέσης Ανατολής. Έχει δώσει

συνεντεύξεις στον έντυπο τύπο (εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, Press Time), στον ηλεκτρονικό τύπο και στο ραδιόφωνο (Radio Symban, Σύδνεϋ Αυστραλίας). Μαζί με τον Δρ. Αθανάσιο Δρούγο είναι συνδιαχειριστής και υπεύθυνος της ιστοσελίδας γεωστρατηγικών αναλύσεων και ενημέρωσης www.analystsforchange.org, όπου αρθρογραφεί τακτικά (όλα τα άρθρα του είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα)

Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ) και του ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α (Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Αναλύσεων).

Συνεργάζεται με την εφημερίδα της γενέτειράς του πόλης "ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ», όπου αρθρογραφεί τακτικά. Επίσης άρθρα του δημοσιεύονται στην εφημερίδα ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και στο περιοδικό ΙΠΠΙΚΟ _ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, της Ενώσεως Αποστράτων Ιππικού -Τεθωρακισμένων, καθώς και στις ιστοσελίδες των (www.eaas.gr & www.saith.gr).

Απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης των συμμαθητών του, έχει εκλεγεί και είναι για τρίτη φορά, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τάξης 1976.

Είναι παντρεμένος με την Αικατερίνη Λαμπρούση, Νοσηλεύτρια στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο και έχουν δύο παιδιά.

2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ;

Όπως διαπιστώνουμε όλοι μας και ιδιαίτερα ο Ελληνισμός (Ελλάδα και Κύπρος) βιώνει στο πετσί του, τον χειρότερο εφιάλτη, με την οικονομική κατάρρευση, η οποία κατά πολλούς ειδικούς ήταν προσχεδιασμένη. Η αρχή του 21^{ου} αιώνα θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία ως μια περίοδος παγκόσμιας πτώχευσης, που σηματοδοτείται από την μαζική ανεργία, την αυξανόμενη φτώχεια, τον θάνατο των εθνικών θεσμών και την αποσύνθεση του κοινωνικού κράτους, με την μείωση των προγραμμάτων υγείας και παιδείας. Το δόγμα της κυρίαρχης πλουτοκρατικής άρχουσας τάξης, αποσκοπεί σε αυτό που χαρακτηριστικά ονομάστηκε ΤΙΝΑ (There Is No Alternative= Δεν Υπάρχει Εναλλακτική Λύση). Είναι αυτό που ήδη ο Ελληνικός λαός βιώνει επί μια τριετία, όπου οι υποταγμένοι «ηγέτες» μας, αφού έχουν παραδώσει την χώρα, την οικονομία της, τον πλούτο της και το πλέον επικίνδυνο, την εθνική μας κυριαρχία, στην γερμανοκρατούμενη Ευρωζώνη και μας «έχουν πείσει ότι μας «σώζουν» και δεν πρέπει να αντιδρούμε, γιατί θα τα χάσουμε όλα, ενώ ήδη τα έχουμε χάσει όλα. Και η Γερμανία να κερδίζει ήδη αυτά τα τρία χρόνια τουλάχιστον 70 δις. από τα μνημόνια και την ανθρωποκτόνα λιτότητά της.

Για να καταλάβετε τι συμβαίνει παγκόσμια, θα αναφερθώ σε μια πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης Oxfam International, η οποία αποκάλυψε, ότι το συνολικό εισόδημα των 100 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου είναι αρκετό για να θέσει τέλος στην παγκόσμια φτώχεια τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές!!! Δηλαδή αν πάρουμε την περιουσία των 100 πλουσιότερων ανθρώπων του

κόσμου, όχι μόνο θα λύσουμε οριστικά το πρόβλημα της φτώχειας, αλλά θα μας περισσέψουν και για άλλα πράγματα.

Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ κ. Τσαγγαρά σε ορισμένα στοιχεία της UNICEF, για να γίνει πιο κατανοητό το όλο θέμα. Λοιπόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού (περίπου 3,5 τρις.) ζει με 2,5 δολ. Την ημέρα. Ένα δις. παιδιά ζουν στην φτώχεια και 22.000 εξ αυτών πεθαίνουν κάθε μέρα. Πάνω από 1 δις. άνθρωποι δε έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και 400 εκατ. από αυτούς είναι παιδιά. Σχεδόν 1 δις. άτομα έχουν πρόβλημα πείνας καθημερινά. Και μόνο τα εισοδήματα 100 ανθρώπων θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα αυτό τέσσερις φορές. Και όπως έγραψε ο William Rivers Pitt, στους New York Times «το ακριβές σύνολο του πλούτου αυτών των ανθρώπων είναι αδύνατο να υπολογιστεί, χάρη στους φορολογικούς παραδείσους, που έχουν κρύψει την περιουσία τους. Υπάρχουν τρισεκατομμύρια δολάρια κρυμμένα σε αυτούς τους παραδείσους, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση, τροφή, περίθαλψη, παιδεία, συντήρησης υποδομών κλπ. Αντί για αυτό οι κυβερνήσεις λένε στους πολίτες των ότι η χώρα οδεύει στην χρεωκοπία και επιβάλλονται θανατηφόρες λιτότητες, από τους ίδιους αυτούς πολιτικούς, που πέρασαν νόμους που επιτρέπουν στους πλούσιους και στις πολυεθνικές να κολυμπούν στο χρήμα». Αυτά λέει ο Ρίβερς Πήτ και μας θυμίζει τα δικά μας, τις λίστες Λαγκάρντ που δεν ανοίγουν, τις άλλες λίστες που δεν τις ζητάμε, τους πλούσιους που δεν πληρώνουν φόρους, τους πολιτικούς που κάνουν κάθε τι για να τους προστατεύσουν και τέλος τα αντεθνικά μνημόνια και φυσικά την εθνοκτόνο και ανθρωποκτόνο λιτότητα που μας επιβάλλανε.

3.Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΕΘΑ.

Κύριε Τσαγγαρά, τι να σχολιάσουμε για την νέα ηγεσία. Πότε οι Ένοπλες Δυνάμεις είχαν σοβαρή, υπεύθυνη, αξιόλογη και ικανή ηγεσία; Υπήρχε μέχρι τώρα παράδοση να τοποθετούν στην ηγεσία των ΕΔ άσχετους, ανίκανους, μνησικάκους για τις ΕΔ και φυγόστρατους. Ανθρώπους που δεν υπηρέτησαν στο Στρατό, ή «υπηρέτησαν» σε κάποιο γραφείο, στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να πιάσουν όπλο στα χέρια τους. Βέβαια είδαμε και την προηγούμενη ηγεσία των ΕΔ, όπου ένας δημοσιογράφος προϊστάτο ενός στρατηγού και ενός ναυάρχου, πρώην Α/ΓΕΝ. Και τι έγινε; Όχι μόνο τίποτα, αλλά μάλλον τα χειρότερα. «Χρησιμοποίησαν» τους πρώην στρατιωτικούς για «ξεκάρφωμα» και με σκοπό να περάσουν τα πιο σκληρά και εξοντωτικά μέτρα, για τα μισθολόγια των στελεχών των ΕΔ και των αποστράτων. Και όπως έγραψε συνάδελφος για τους δύο αυτούς «κυρίους», με εισαγωγικά γιατί έχουν χάσει την στρατιωτική τους τιμή και υπόληψη, ονομάζοντάς τους «Ένστολους κομματάνθρωπους». Εγώ θα τους ονομάσω «ένστολους κομματοκύνες», γιατί αυτό τους ταιριάζει καλύτερα. Αποτελούν ξένο σώμα για τους στρατιωτικούς και διέπραξαν «Υβριν», κατά τους αρχαίους Έλληνες και ας αναμένουν πλέον τις Ερινύες. Τώρα είδαμε και γυναίκα στην ηγεσία των ΕΔ. Η μόνη επαφή και γνώση της κας Γεννηματά με τις ΕΔ, είναι προφανώς από τις παρελάσεις. Ο δε κ. Αβραμόπουλος βρέθηκε εκεί από καραμπόλα, αν είναι δυνατόν, διότι ο κ. Βενιζέλος υφάρπαξε το Υπουργείο του και έτσι του «δόθηκε» το Άμυνας για να μετριάσουν την πικρία του. Ο κ. Δαβάκης, παντελώς άγνωστος και προφανώς παντελώς άσχετος με το αντικείμενο. Έτσι για να αντιληφθούμε πως αντιμετωπίζουν τον σημαντικότερο πυλώνα της εθνικής μας υπόστασης.

4.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΔ ΚΑΙ ΠΟΙΑ;ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ.

ΑΠ. Όχι μόνο υπάρχουν προβλήματα και είναι πολλά, αλλά είναι και δυσεπίλυτα. Και τούτο διότι επί μια δεκαετία περίπου δεν είχαμε σχεδόν καμιά αγορά οπλικού συστήματος, ελάχιστα ανταλλακτικά και πυρομαχικά. Δεν θα ήθελα να μπω σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες και να απαριθμήσω τα προβλήματα και τις ελλείψεις, γιατί ενδεχομένως να βλάψουμε το θέμα της εθνικής άμυνας. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, που είδαν το φως της δημοσιότητας, όπως τις μπαταρίες των υποβρυχίων, τα ανταλλακτικά των Α/Φ της Πολεμικής Αεροπορίας, που πρόσφατα αποδεσμεύτηκαν κονδύλια, μετά από έγκριση της Τρόικα, για να μην ακινητοποιηθούν όλα στο έδαφος. Εκείνο όμως που θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα είναι το θέμα των πυρομαχικών των αρμάτων μάχης LEO 2 HEL, που επί μια δεκαετία περίπου δεν είχαν πυρομαχικά. Δηλαδή είχαμε αγοράσει ίσως το καλύτερο άρμα μάχης (κατά την γνώμη το καλύτερο μαζί με το Ισραηλινό MERKABA) στον κόσμο και ήταν «άχρηστο», αφού δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, λόγω έλλειψης πυρομαχικών, παγκόσμια πρωτοτυπία, αδιαφορία, ανικανότητα και το ακόμη χειρότερο σκοπιμότητα. Δηλαδή δεν τα πήραμε «πακέτο», άρματα και πυρομαχικά μαζί, αλλά τμηματικά, προφανώς για λόγους άλλους ύποπτους και πονηρούς. Και δεν προχωρώ περισσότερο και σε άλλα, για ευνόητους λόγους.

5.ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΔ;ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ.

Κυρίαρχο πρόβλημα σήμερα είναι το οικονομικό, όπως και στην συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την ιδιαιτερότητα της εργασίας των στελεχών, σε σχέση με άλλους δημοσίους υπαλλήλους και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Να αναφέρουμε ορισμένες εξ αυτών, όπως οι συνεχείς μεταθέσεις, οι αλλαγές κατοικίας, οι ασκήσεις, οι υπηρεσίες, ο χρόνος παραμονής στις Μονάδες και στα στρατόπεδα, οι επιφυλακές και γενικά η επικινδυνότητα σε ορισμένες κατηγορίες και ειδικότητες κλπ. Και φυσικά η υπερβολική μείωση των μισθών, με ταυτόχρονη αύξηση της φορολογίας σε πολλούς τομείς καθιστούν αδύνατη στα περισσότερα στελέχη μας την ευπρεπή διαβίωση. Και αν υπολογιστούν και κάποια δάνεια, ιδίως στεγαστικά, ή άλλες υποχρεώσεις, τότε μπορούμε να μιλάμε στην κυριολεξία για εξαθλίωση των στελεχών. Και να μην ξεχνάμε ότι ο ανθρώπινος παράγων είναι το ουσιαστικότερο στοιχείο της αμυντικής ικανότητας, συνυπολογίζοντας τον παράγοντα ηθικό, που σήμερα καταρρέει. Μάλλον αυτός είναι ο σκοπός των.

Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, το σπουδαιότερο των οποίων είναι η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο στις κρίσεις των στελεχών, να κυριαρχεί η αναξιοκρατία, ο πολιτικός παρεμβατισμός, η φαυλότητα και η αδικία. Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την πρακτική, που δυστυχώς συνεχίζεται ήταν ο φίλος και συνάδελφος (και «συμπολεμιστής» όταν είμαστε Έλαρχοι) ο πρώην Α/ΓΕΣ, στρατηγός Κώστας Ζιαζιάς, που τόλμησε να αρνηθεί την λίστα προαγωγών και να τους πετάξει στην μούρη την παραίτησή του, έντιμα και αντρίκια.

Οι τρόποι επίλυσής των προβλημάτων αυτών κ. Τσαγγαρά εξαρτάται από την πολιτική βούληση των εκάστοτε κυβερνώντων, που δυστυχώς αντιμετωπίζουν

τον Στρατό σαν φέουδο τους και τα στελέχη σαν υποτακτικούς των. Πως μπορείτε να εξηγήσετε το παγκόσμιο φαινόμενο της αλλαγής τεσσάρων Αρχηγών του ΓΕΣ, σε δύο χρόνια; Ούτε στα πιο υπανάπτυκτα Αφρικανικά κράτη δεν συμβαίνουν αυτά, ούτε ακόμη στην Βόρεια Κορέα. Και δυστυχώς υπό αυτές τις συνθήκες τα στελέχη μας έχουν πλήρως υποταχθεί, έχουν πλήρως ευνουχιστεί. Απλώς προσπαθούν να επιβιώσουν. Καμιά αντίδρασή των, στην λαίλαπα που έχει ξεσπάσει και μας αφανίζει όλους και φυσικά τις Ένοπλες Δυνάμεις μας.

6.ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ.; ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ.

Το να αναφέρω ότι κυρίαρχο πρόβλημα είναι το οικονομικό είναι καινοτομία; Οι απόστρατοι των ΕΔ στην κυριολεξία σφαγιάστηκαν, οι συντάξεις κατακρεουργήθηκαν και είναι ο κλάδος που στην κυριολεξία εξοντώθηκε. Μειώσεις άνω του 63%, ρεκόρ όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά προφανώς παγκόσμιο. Για φέτος έγιναν διπλές, φυσικά παράνομες και αντισυνταγματικές, μειώσεις και αν και ενημερώθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και ο πρωθυπουργός και υποσχέθηκαν αποκατάσταση των αδικιών, φυσικά τίποτα δεν έγινε. Είμαστε πλέον σίγουροι ότι λειτουργούν εκδικητικά και τιμωρητικά για τους στρατιωτικούς, για το «παρελθόν» και την πολιτική εκτροπή που συνέβη το 1967. Και είναι και ένα μήνυμα για τους εν ενεργεία, να κάθονται φρόνιμα, γιατί μπορεί να πάθουν ακόμη χειρότερα, καθόσον υπάρχει πάντοτε η άμεση διασύνδεση αποστράτων και εν ενεργεία. Ξέρετε εκείνος ο ομφάλιος λώρος που ήθελε να κόψει «σπιθαμιαίος» ΥΕΘΑ δεν κόβεται και το ξέρουν. Μην ξεχνάτε ότι είναι τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, οι συνεχιστές μας και ο σεβασμός παραμένει συνεχώς. Μπορείτε να δείτε π.χ. τον Α/ΓΕΕΘΑ να μιλά πάντα στον πληθυντικό σε έναν απόστρατο αξιωματικό και με πλήρη σεβασμό. Για να σας δώσω να καταλάβετε οι συντάξεις των αποστράτων έχουν πέσει στα επίπεδα δημοσίου υπαλλήλου βασικής εκπαίδευσης (δημοτικού). Και ένα προσωπικό παράδειγμα. Η σύζυγός μου, νοσηλεύτρια του Λαϊκού Νοσοκομείου παίρνει 300 Ευρώ περισσότερα από εμένα. Αν αυτό είναι Πολιτεία δικαίου τότε και εγώ είμαι ευχαριστημένος. Όσοι δεν έχουν γυναίκες εργαζόμενες έχουν πέσει στα έσχατα στάδια της οικονομικής εξαθλίωσης και είναι θλιβερό αυτό, να βλέπεις σεβάσμιους στρατηγούς, που κάποτε κρατούσαν την άμυνα της πατρίδος στα χέρια τους να ευρίσκονται σε απόγνωση και μόνο η αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια να τους έχει μείνει, για να μην κάνουν κάτι τραγικό.

Η προτεινόμενη λύση είναι να φύγουν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, οι καταστροφείς της πατρίδος μας, των Ελλήνων, αυτοί που παρέδωσαν την εθνική μας κυριαρχία, αυτοί που κατέστρεψαν την Εθνική μας Άμυνα.

7. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΑΤΗ;

Η στρατιωτική διπλωματία είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, για κράτη σοβαρά και οργανωμένα και ενδιαφέρονται για την προώθηση της εξωτερικής των πολιτικής. Σήμερα τα πάντα έχουν καταρρεύσει και δεν υφίσταται τίποτα. Έχουν αποσύρει σχεδόν από παντού την Ελληνική στρατιωτική παρουσία από τις ειρηνευτικές αποστολές, όπου η Ελλάδα ήταν παρούσα και η Ελληνική Σημαία κυμάτιζε. Τι καλύτερη διαφήμιση για την χώρα από τα ικανά στελέχη μας στις ειρηνευτικές αποστολές; Κατά την άποψή μου θα πρέπει να αυξήσουμε

την στρατιωτική μας παρουσία σε διάφορες ειρηνευτικές αποστολές. Θεωρώ αδιανόητο να μην υπάρχει Ελληνική παρουσία τουλάχιστον στα Βαλκάνια. Σε ότι αφορά την στρατιωτική μας συνεργασία, εκτιμώ ότι θα πρέπει να έχουμε συνεργασία με όλα τα γειτονικά μας κράτη, παρά τις πολιτικές διαφορές και τις κατά καιρούς εντάσεις που αντιμετωπίζουμε. Ευρύτερη στρατιωτική συνεργασία θα έλεγα με το Ισραήλ, καθόσον η εμπειρία των IDF (Israel Defense Forces), σε πολεμικές επιχειρήσεις θα ήταν πολύτιμη για μας, καθόσον οι Ε.Δ. μας έχουν να πολεμήσουν από τον πόλεμο της Κορέας, εξαιρώντας την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Πρέπει να δουλέψουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα πάνω σε αυτό.

8.Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΡ.

Αδιαμφισβήτητα η επιλογή από τους Αζέρους του αγωγού ΤΑΡ και η διέλευσή του από την Ελλάδα, του αγωγού είναι μια επιτυχία για την Ελλάδα και είναι καλοδεχούμενο το γεγονός αυτό. Δεν χρειάζονται όμως θριαμβολογίες, γιατί κατά πολλούς αναλυτές θα μπορούσαμε να επιτύχουμε περισσότερα, όπως την μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, που η Ελλάδα πληρώνει κατά 30% ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, ή την αύξηση των θέσεων εργασίας κλπ. Και βέβαια η επιλογή αυτή έχει σχέση με την αγορά της ΔΕΣΦΑ από την Αζερικών συμφερόντων εταιρεία.

9.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛ; ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ;

Όπως σας ανέφερε η στρατιωτική εμπειρία του Ισραήλ θα είναι ανεκτίμητη σε μας. Με μια προϋπόθεση. Να διατηρήσουμε τις καλές σχέσεις με τα Αραβικά κράτη και ιδιαίτερα με το Παλαιστινιακό κράτος. Αξίζει ο παλαιστινιακός λαός την υποστήριξή μας και την φιλία και συνεργασία μας. Έζησα τρία χρόνια στην περιοχή, και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, ότι είναι προς όφελος της πατρίδος οι καλές μας σχέσεις και με τους δύο λαούς, τον ισραηλινό και τον παλαιστινιακό λαό. Και μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις και με τους δύο. Μας χρειάζονται σαν τον έντιμο ενδιάμεσο, που θα εμπιστεύονται και οι δύο και θα χρησιμοποιούν για την ομαλοποίηση των σχέσεών τους, που πλησιάζει αυτή η ώρα. Και η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα τότε εκεί. Η αυξημένη αμοιβαία και όχι μονόπλευρη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος και Ισραήλ θα είναι το υπόβαθρο που θα οικοδομηθούν οι ισχυρές Ελληνο-Ισραηλινές σχέσεις. Και θα μάθουμε πολλά και θα μας βοηθήσουν σε πολλά και δη ποικιλοτρόπως και σε πολλούς τομείς και όχι απαραίτητα στον στρατιωτικό τομέα και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε. Και πάλι το τονίζω, παρέα με τους Παλαιστινίους, που διακατέχονται με βαθιά αγάπη προς την Ελλάδα και τους Έλληνες. Η Μέση Ανατολή αλλάζει μορφή και δομή. Ο ενεργειακός χάρτης της Αν. Μεσογείου θα εμπεριέχει οπωσδήποτε το Ισραήλ, την Κύπρο και σε προέκταση την Ελλάδα. Είναι δυνατόν να μην επιδιώξουμε ισχυρή συμμαχία με τον ισχυρότερο παίκτη της περιοχής, που θέλει αυτή την συνεργασία. Μην ξεγελιόμαστε με την αναγκαία συγγνώμη Νετανιάχου προς Ερντογάν. Ο Ομπάμα απαίτησε την συγγνώμη αυτή, δεν είναι γάμος, είναι μια αναγκαστική συμβίωση, που ο ένας δεν υποφέρει τον άλλο. Τουλάχιστον όσο είναι ο αφέντης Ερντογάν στην ηγεσία της Τουρκίας, άρα πρέπει να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας.

10. ΤΙ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑ;

Σήμερα οι ΗΠΑ είναι η παγκόσμια μονοπολική δύναμη, που έχει αναλάβει την ευθύνη για το πεπρωμένο της ανθρωπότητας κατά τον 21^ο αιώνα, που όμως άρχισε η αμφισβήτησή της από Ρωσία και Κίνα. Η Ελλάδα ανήκει στο άρμα της Δύσης και φυσικά των ΗΠΑ, με όρους «υποταγής». Συμμετέχει στο ΝΑΤΟ και σε άλλους διεθνείς Οργανισμούς, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, αγοράζει κατά βάση αμερικανικά όπλα (καθώς και Γερμανικά και Γαλλικά). Η προεδρία όμως Ομπάμα είναι η χειρότερη για την Ελλάδα, παρά τους «πανηγυρισμούς» μας, για την εκλογή του, καθόσον ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει μια ανεξήγητη αδυναμία στην Τουρκία του Ερντογάν, τον 5^ο πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όπως την όρισε, παρά την αλαζονεία, την απειθαρχία και τις πολιτικές ακροβασίες του Τούρκου πρωθυπουργού. Λένε (οι Αμερικανοί) ότι είναι κρυπτομουσουλμάνος. Λένε (οι Αμερικανοί πάλι, σε ποσοστό 25%) ότι είναι ο «Αντίχριστος»!!! Εντάξει, υπερβολές. Βασιζόμενες στην παγκόσμια κυριαρχία και δύναμη βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο που έχει, συχνά στρατιωτικό μέσο (βλέπε βομβαρδισμοί στην Σερβία, εισβολή στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στην Λιβύη, εμπλοκή στην Συρία (άμεση), την Αίγυπτο και την Τουρκία) αρχίζουν να επιβάλλουν την Νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων. Σύμφωνα με αναλύσεις, μόλις ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η «ιστορική εκπολιτιστική αποστολή» των ΗΠΑ (ακόμη είναι σε εξέλιξη η αραβική άνοιξη, που αυτοί δημιούργησαν), θα μετατραπεί σε αποδιοπομπαίο τράγο με όλες τις απορρέουσες συνέπειες. Όπως προβλέπουν έγκυροι αναλυτές, όπως ο Ζακ Ατταλί, σημαντικό στέλεχος της υπερεθνικής ελίτ της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και παγκοσμιοποίησης κα μέλος του διεθνούς εβραϊκού «Think Tank» JPPPI, αν οι ΗΠΑ δεν λάβουν τα κατάλληλα μέτρα θα αποτελέσουν αργά ή γρήγορα την περιφέρεια του νέου γεωπολιτικού παγκόσμιου κέντρου. Έτσι η αποκαμωμένη Αμερική (από τους συνεχείς πολέμους και παρεμβάσεις) θα ακολουθήσει την μοίρα της πρώην ΕΣΣΔ και θα αντικατασταθεί από μια νέα ηγετική δύναμη. Θα προτιμούσα μια καλύτερη σχέση ΗΠΑ-Ελλάδος, που δυστυχώς ακόμη δεν έχει επιτευχθεί.

10. ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΡΩΣΙΑ;

Δυστυχώς οι σχέσεις με την Ρωσία ευρίσκονται στο ναδίρ, με ευθύνη της Ελλάδος σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, ο κυριότερος είναι η σχέση υποταγής και υποτέλειας μας στην Δύση, ιδιαίτερα στην Γερμανία και τις ΗΠΑ. Θα προτιμούσα καλύτερες σχέσεις με τον ομόδοξο και πάντα φιλικό προς τους Έλληνες, ρωσικό λαό. Η Ρωσία του Πούτιν ξαναμαζεύει τα σπασμένα κομμάτια της και στυλώνεται ξανά στα πόδια της. Σύμφωνα με τον Ρώσο γκουρού της γεωπολιτικής Alexander Dugin, σύμβουλο του Πούτιν, «ο αρχικός μας στόχος πρέπει να είναι ο Δυτικός Μεταμοντερνισμός: Πρέπει να κηρύξουμε τον πόλεμο σε αυτή την νοσηρή αυτοκρατορία, η οποία αποτελεί ένα νοσηρό μείγμα της κοινωνίας του θεάματος και της κουλτούρας του καταναλωτισμού, καθώς και του σχεδίου της, για την έσχατη παγκόσμια κυριαρχία». Δηλαδή, αν και ο Ντούγκιν είναι απόλυτα σαφής και τι εννοεί, θα επισημάνουμε ότι αναφέρεται στην Νέα Τάξη Πραγμάτων και την Παγκοσμιοποίηση, που μας ετοιμάζουν οι Επικυρίαρχοι. Παρατηρούμε δηλαδή, ότι αρχίζει τελευταία να διαφαίνεται ένας «Βυζαντινός σοσιαλισμός» στην χώρα του Ντοστογιέφσκι, ένας συνδυασμός

σοσιαλιστικού ουμανισμού με ορθόδοξη πνευματικότητα, βασισμένη στις Ελληνικές της καταβολές. Αναλύστε την ρωσική κουλτούρα και θα καταλάβετε. Θεωρώ ότι μας ταιριάζει η Ρωσία με τον πολιτισμό της και τις ηθικές αξίες της. Οι στενότερες σχέσεις μαζί της, θα αποτελούσαν εφελκυστικό ηθικής ανάτασης και ανάστασης του καταπίπτοντος Ελληνικού Έθνους μας.

11.ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ "ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ" ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ;ΣΕ ΤΙ ΕΚΤΑΣΗ;

Θα ήταν αφελές να λέγαμε ότι δεν υφίσταται. Εξάλλου το θερμό επεισόδιο είναι μια ακραία πολιτική και διπλωματική πράξη, μεταξύ χωρών, που για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία προσπαθεί να επιβάλλει την «άποψή» της στην άλλη. Και όπως ο Κλαούζεβιτς στο έργο του «Περί Πολέμου», είχε δώσει την ερμηνεία του πολέμου, λέγοντας ότι «Πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα», έτσι και το θερμό επεισόδιο, τύπου Ίμια ή άλλης μορφής είναι ενδεχόμενο και μάλλον αναμενόμενο. Οι υδρογονάνθρακες τόσο του Αιγαίου, όσο και της Αν. Μεσογείου και ιδιαίτερα η περιοχή του Καστελόριζου, θα αποτελούν συνεχώς τον επικρουστήρα ενδεχόμενης τοπικής ανάφλεξης και όχι γενικής, καθόσον οι Αμερικανοί δεν θα επέτρεπαν τέτοιες παρεκτροπές. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Είμεθα ικανοί να το αντιμετωπίσουμε, με αυτές τις πληγωμένες και απαξιωμένες Ένοπλες Δυνάμεις, όπως τις κατάντησαν οι ντόπιοι και οι ξένοι καταστροφείς της πατρίδος.

12.ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ; ΠΟΙΟΣ;

Είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε προσεκτικά. Υπάρχουν πολλές παραστρατιωτικές Ομάδες στα Βαλκάνια και ιδιαίτερα σε χαλαρά καθεστώτα-προτεκτοράτα, όπως στο Κόσσοβο. Είναι οι απόγονοι και οι μαθητές των Μουτζαχεντίν, που είχαν συρρεύσει, κατά την διάρκεια του πολέμου στην Βοσνία, δυο δεκαετίες πίσω. Όταν υπηρετούσα στην ECMM, στην κεντρική Βοσνία, στην πόλη Ζένιτσα, όπου ήταν το Regional Center, περνούσα σε καθημερινή βάση έξω από παλαιό στρατόπεδο του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, όπου ήταν εγκατεστημένη η Ταξιαρχία Μουτζαχεντίν, με εθελοντές από τις αραβικές χώρες και έβλεπα την εκπαίδευσή των και ορισμένες δραστηριότητές της. Έκτοτε οι ακραίοι Ισλαμιστές βρήκαν έδαφος και αναπτύχθηκαν και βρήκαν μιμητές, τουλάχιστον στις εξτρεμιστικές των ενέργειες, όπως τον UCK, στο Κόσσοβο. Απομεινάρια αυτών των οργανώσεων όχι μόνο υπάρχουν, αλλά έχουν συγκροτηθεί σε Ομάδες, που εκπαιδεύονται σε διάφορα μέρη, στα Βαλκάνια, από επαγγελματικούς ξένους Στρατούς και ας μην αναφερθούμε σε ονόματα, με σκοπό την μελλοντική δραστηριοποίησή των, όπου απαιτηθεί και δη στον Βαλκανικό χώρο. Και όταν λέμε όταν απαιτηθεί, εννοούμε στην δημιουργία έκρυθμης κατάστασης, ή στην δημιουργία «αυθόρμητων» διαδηλώσεων ή ταραχών, στην χώρα –στόχος, που θα επιλεγεί!! Η απελευθέρωση των Αλβανών κρατουμένων από τις φυλακές των Τρικάλων (και η καταδίωξή των σήμερα από την Αστυνομία), ήταν μια μορφή στρατιωτικής καλά οργανωμένης επιχείρησης και θα πρέπει να μας ανησυχήσει πολύ και οι Ελληνικές αρχές να λάβουν σοβαρά υπόψη, γιατί εμπίπτει στην κατηγορία που προαναφέραμε.

13. ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.

Η Μέση Ανατολή, η παγκόσμια αυτή πυριτιδαποθήκη, με τα τεράστια αποθέματα ορυκτού πλούτου, αποτελεί εδώ και δεκαετίες το συγκρουσιακό πεδίο των παγκόσμιων συμφερόντων και δη των Επικυρίαρχων. Τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα του διεθνούς κεφαλαιοκρατικού και τραπεζικού συστήματος είναι πίσω από όλα τα θέματα και τα προβλήματα. Χρησιμοποιούν κάθε μέθοδο και κάθε τρόπο, με σκοπό να λεηλατήσουν τον πλούτο των λαών της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά που βλέπουμε μέχρι σήμερα είναι οργανωμένα, μεθοδευμένα, υποκινούμενα και κατευθυνόμενα. Θα παραπέμψω τους αναγνώστες σας, κ. Τσαγγαρά σε προ διετίας άρθρο μου με τίτλο «Χρωματιστές Επαναστάσεις» (βλέπε <http://www.analystsforchange.org/2012/01/blog-post.html> όπου αναφέρομαι λεπτομερώς για όλα αυτά που συμβαίνουν, ποιος είναι ο τελικός σκοπός και ποιοι παίκτες και συμφέροντα αλληλοσυγκρούονται. Ακόμη θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε ένα άλλο, παλαιότερο άρθρο μου για την περίπτωση της Λιβύης, με τίτλο «Η πικρή αλήθεια για την Λιβύη» και γιατί έγιναν όλα αυτά.

(βλέπε http://www.analystsforchange.org/2011/10/blog-post_15.html).

Και για να μην κουράζουμε τους αναγνώστες θα χρησιμοποιήσω μια φράση συμβούλου του πρώην προέδρου Κλίντον, ο οποίος σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο και για να εξηγήσει τους λόγους που συνέβαιναν κάποια πράγματα είπε: “IT IS THE ECONOMY, STUPID”, «ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΛΑΚΑ». Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι για όλα αυτά που συμβαίνουν, η Λυδία λίθος και η αιτία είναι η λεηλασία του πλούτου των λαών της Μέσης Ανατολής, από τους Επικυρίαρχους. Τέλος αν και προς το παρόν δεν βλέπω άμεση ανάφλεξη στην περιοχή (Συρία, Ιράν κλπ), εν τούτοις δεν αποκλείω την πιθανότητα μιας ξαφνικής επιδείνωσης της κατάστασης, με ένα προληπτικό κτύπημα στο Ιράν ή ακόμη και στην Βόρεια Κορέα. Και για να γίνω πιο σαφής θα αναφερθώ στην «ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΑΜΣΩΝ», που είχε αναφερθεί προφητικά πρώην Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, πριν από χρόνια. Είχε αναφέρει ότι, πριν οι Εβραίοι βρεθούν ξανά σε δύσκολη θέση και με την πλάτη στον τοίχο, όπως τόσες φορές στην ιστορία τους (εξορίες, Ολοκαύτωμα, πόλεμος του Γιομ Κιπούρ κλπ), τότε θα πάρουν την πρωτοβουλία και θα «θα γκρεμίσουν τον ναό της ανθρωπότητας», κάνοντας σαφή αναφορά στην ιστορία του Σαμψών, που γκρέμισε τις κολώνες του Ναού, που ήτα αλυσοδεμένος αυτοκτονώντας και σκοτώνοντας όλους που βρίσκοντας μέσα. Και το Ισραήλ διαθέτει μεγάλο αριθμό πυρηνικών όπλων και έχει την δυνατότητα να εξαπολύσει πυρηνική επίθεση και με τα τρία μέσα, με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα και αυτό μην το ξεχνάμε.

ΤΕΛΟΣ,ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

Η πατρίδα κ. Τσαγγαρά είναι υπό κατοχή, είναι υποδουλωμένη, και υποθηκευμένη στο διεθνές κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Θωρείται και είναι και ως μην το λένε «χρεωκοπημένη» χώρα και είναι πλέον υποχείριο των «δανειστών», που κάνουν ότι θέλουν. Έχει απολέσει πλήρως την εθνική της κυριαρχία και τα πάντα, ακόμη και οι Ένοπλες Δυνάμεις της είναι υποθηκευμένες και ελεγχόμενες πλήρως από την Τρόικα και ιδιαίτερα την

Γερμανία. Το χρέος που μας συσώρευσαν δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να εξαλειφθεί. Δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας, όχι μόνο δεν στάθηκε στο ύψος των εθνικών αναγκών και απαιτήσεων, αλλά υπερέβαλλε εαυτόν σε υποτέλεια, έναντι της Γερμανίας ιδιαίτερα, υπογράφοντας τα καταστροφικά και διαλυτικά της εθνικής μας συνείδησης και υπόστασης, της εθνικής μας οικονομίας Μνημόνια, που αφανίζουν με αργό θάνατο τους Έλληνες και το έθνος μας. Και όπως αναφέρθηκα και στην αρχή, μας πέρασαν το μήνυμα ότι όλα αυτά είναι για το καλό μας και ότι μας σώζουν. Εφαρμόζουν το «Δόγμα ΤΙΝΑ (There Is No Alternative)» που μέχρι τώρα έχει περάσει στην ψυχολογία των Ελλήνων. Και οι Έλληνες μη αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το τρομακτικό οικονομικό σπινάλ του θανάτου, δεν αντιδρούν, όπως θα έπρεπε και μάλιστα πολλοί ζητωκραυγάζουν τους «σωτήρες» μας. Εκτιμώ ότι ζούμε μια εθνική τραγωδία, παρόμοια με την Μικρασιατική καταστροφή και θα έλεγε με κάποια δόση υπερβολής, χειρότερη της Τουρκοκρατίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να αντιληφθείτε την υπέρβασή μου. Στο χωριό μου, την Πράμαντα, στα βόρεια του Νομού Άρτας, στα 950 μέτρα υψόμετρο, Τούρκος δε πάτησε. Ο λόγος είναι ότι έκαναν συμφωνία με τους Τούρκους και έδιδαν κάθε μήνα ένα αριθμό προβάτων, καθόσον είχαν τεράστια κοπάδια με πρόβατα (εξού και η ονομασία Πράμαντα, καθόσον πράματα ήσαν τα ζώα) και έτσι οι Τούρκοι τους άφησαν ήσυχους. Η συμφωνία τηρήθηκε και από τις δυο πλευρές και παρέμεινε σταθερή συνεχώς, χωρίς προβλήματα, καθότι οι Τούρκοι δεν ελάμβαναν νέα μέτρα επιβαρύνοντας τους προγόνους μου, όπως γίνεται σήμερα, που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει και τι νέα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα θα μας βρουν. Και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Οι Τούρκοι έπαιρνα τον φόρο τους και οι Πραμαντιώτες ζούσαν ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Σήμερα ο Ελληνικός λαός οδηγείται αργά και βασανιστικά στον οικονομικό μαρασμό και αφανισμό, στην απώλεια της εθνικής των συνείδησης και φρονήματος, με τελικό σκοπό την υφαρπαγή και λεηλασία όλου του εθνικού μας πλούτου και την Ελλάδα να γίνεται προτεκτοράτο (ενδεχομένως μικρότερη) και υπό τον απόλυτο έλεγχο των οικονομικών παγκόσμιων Επικυρίαρχων. Μακάρι να πέσω έξω, αλλά είμαι απαισιόδοξος, με αυτά που βλέπω σήμερα. Για να αποφύγουμε αυτή την κατάληξη θα πρέπει να αλλάξει η υφιστάμενη υποτελής κατάσταση και νέες υγιείς, εθνικές και πατριωτικές δυνάμεις να αναλάβουν την διακυβέρνηση της χώρας, όπως και αν ονομάζονται αυτές, όποιες και αν είναι, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου. Απλά να είναι πατριωτικές. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις.