

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 13^{ης} ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ»

28^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2014



Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Οπλίτες, Επαγγελματίες και Στρατεύσιμοι της 13^{ης} Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων – «Ιερός Λόχος».

Κατόπιν απόφασεως του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, παραδίδω σήμερα την διοίκηση της 13^{ης} ΔΕΕ και έχω ήδη τοποθετηθεί ως Διευθυντής της Διευθύνσεως Επιχειρήσεων του ΓΕΣ.

Χαιρετώ με υπέρτατο σεβασμό και υποκλίνομαι ευλαβικώς ενώπιον του παρισταμένου Ιερού Κειμηλίου της Πολεμικής Σημαίας του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής, το οποίον είχα την υψίστη, μοναδική και εξέχουσα τιμή να παραλάβω ως Διοικητής της 13^{ης} ΔΕΕ, τον παρελθόντα Σεπτέμβριο.

Χαιρετώ με βαθύτατο σεβασμό και αποτίω τον προσήκοντα φόρο τιμής στις Πολεμικές Σημαίες των Μονάδων μου και στην Πολεμική Σημαία της 13^{ης} ΔΕΕ.

Υποκλίνομαι ευλαβικώς αναμνησκόμενος τους υπέρ Πίστεως και Πατρίδος Αθανάτους Πεσόντες των Ιερών Λόχων της Ελλάδος και τους ηρωικώς πεσόντας των

Μονάδων της 13^{ης} ΔΕΕ, στους παντοειδείς αγώνες υπέρ της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας του Έθνους.

Δεν ξεχνώ και τιμώ βαθέως τους πεσόντας συναδέλφους, επαγγελματίες και κληρωτούς, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, στην ειρηνική περίοδο.

Μου εγένετο πολύ μεγάλη τιμή εκ μέρους της Υπηρεσίας, παραχωρώντας μου το προνόμιο να σας διοικήσω. Διότι αποτελεί προνόμιο για οποιονδήποτε Αξιωματικό του βαθμού μου να αξιωθεί να διοικήσει εναν τέτοιο πολυσχιδή και μοναδικό Σχηματισμό, με περιοχή ευθύνης ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, μερικές φορές δε και πέραν αυτής ακόμη και στην περίοδο της ειρήνης.

Αισθάνομαι λοιπόν ιδιαίτερα υπερήφανος και ευγνώμων που η Πατρίδα μου εμπιστεύθηκε την Διοίκηση της 13^{ης} ΔΕΕ για σχεδόν 2 χρόνια και σήμερα στο τέλος και αυτής της επαγγελματικής και προσωπικής πορείας, με κατακλύζουν ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης.

Συνασθήματα χαράς διότι ως Διοικητής της 13^{ης} ΔΕΕ μου εδόθη η ευκαιρία να γνωρίσω σε όλες του τις λεπτομέρειες αυτόν τον μοναδικό Σχηματισμό του Στρατού Ξηράς και τις δυνατότητες του, μα πάνω απ' όλα, διότι μου εδόθη η μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω και να αφουγκρασθώ τον κινητήριο μοχλό αυτού του Σχηματισμού και αυτό το οποίο πραγματικά τον κάνει ΜΟΝΑΔΙΚΟ. Το προσωπικό του, δηλαδή όλους εσάς, ανεξαρτήτως βαθμών και θέσεων.

Συναισθήματα λύπης διότι μετά το τέλος αυτής της τελετής θα πάψω να έχω αυτό το μοναδικό και πολύτιμο προνόμιο, το προνόμιο να διοικώ εσάς, το καλύτερο κατά την άποψη μου, προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που στα χέρια του και την ψυχή του, η Πατρίδα έχει εμπιστευθεί, ένα πολύ σημαντικό μέρος της Τιμής και της Αξιοπρέπειας της, ως Κράτος και ως Έθνος.

Τα 2 τελευταία χρόνια με ξαφνιάζατε και με εντυπωσιάζατε διαρκώς.

Με ξαφνιάζατε όταν έβλεπα και αφουγκραζόμουν, καθημερινά την προσπάθεια και την αγωνία των Διοικητών μου να επιτελέσουν κατά τον καλύτερο τρόπο το καθήκον τους.

Με εντυπωσιάζατε όταν σε κάθε επαφή μαζί σας κατέγραφα την εργώδη, φιλότιμη, συνεχή και αταλάντευτη επιμονή των μικρών ηγητόρων και όλου του προσωπικού των Μονάδων και Υπομονάδων της 13ης ΔΕΕ, να φέρουν εις πέρας το έργο τους.

Με ξαφνιάζατε με την επιμονή και την εφευρετικότητα σας να διατηρήσετε αξιόπιστο και αξιόπλοο το υλικό σας, χωρίς σημαντική βοήθεια, χωρίς την οικονομική υποστήριξη του προσφάτου παρελθόντος, ξεχωρίζοντας αξιοζήλευτα και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια το καθήκον, από την προσωπική σας οικονομική Οδύσσεια, Οδύσσεια όλων μας άλλωστε, διδάσκοντας καρτερία, ήθος και αξιοπρέπεια.

Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές, συνήθως όταν η κάθε κουραστική, επίπονη αλλά πάντοτε συναρπαστική ημέρα του Διοικητού τυπικά τελειώνει και προσπαθούσα να χαλαρώσω λίγο, ή να οργανώσω την επόμενη ημέρα, με κατέκλυζαν σκέψεις για το εάν η 13^η ΔΕΕ, θα κατάφερνε, εάν αυτό καθίστατο απαιτητό, να εκτελέσει αυτό για το οποίο υπάρχει και υφίσταται. Και για όσους γνωρίζουν, αυτό για το οποίο υφίσταται είναι πολύ απαιτητικό, πολύπλοκο, δύσκολο και εξαιρετικά κρίσιμο για την αξιοπρέπεια, την τιμή και την υπερηφάνεια της Πατρίδος.

Όταν έφερνα όμως στον νου μου εσας και τον τρόπο με τον οποίο, όχι μόνον σας έβλεπα, αλλά άκουγα και άλλους να μιλούν για σας, στρατιωτικούς αλλά και απλούς Έλληνες πολίτες, όταν είχαν την τύχη να σας δούν απο κοντά στις εκπαιδευτικές και άλλες σημαντικότες δραστηριότητες σας, τότε μέσα μου έλεγα ότι ναι, εάν και όποτε απαιτηθεί θα τα καταφέρουμε. Το υλικό κι ο σπόρος που έπλαθε τους Έλληνες που τα κατάφερναν και νικούσαν στο παρελθόν, δεν έχει χαθεί, δεν έχει αλλάξει, παραμένει αναλλοίωτος και ίδιος.

Σήμερα λοιπόν, βασιζόμενος σε εσάς, μπορώ ως απερχόμενος Διοικητής σας, να διαβεβαιώσω κάθε ενδιαφερόμενο, ότι αυτός που θα δοκιμάσει, είτε είναι προφανής εχθρός, είτε είναι ντυμένος φίλος, όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν και συμβαίνει και σήμερα, θα διαπιστώσει πολύ πικρά και ακριβά, ότι το υλικό που πλάθει τον Έλληνα Καταδρομέα, παραμένει αναλλοίωτο.

Ερχόμαστε απο τα βάθη της Ιστορίας και σκοπεύουμε να παραμείνουμε εδώ, με κάθε κόστος και με κάθε τίμημα, «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι». Για τους Έλληνες, δεν ήρθε, ούτε θα έρθει ποτέ το τέλος της Ιστορίας, διότι οι Έλληνες είναι η Ιστορία. Η Ιστορία του Κόσμου.

Στο έμβλημα της 13^{ης} ΔΕΕ, είναι γραμμένη η εντολή της αρχαίας Σπάρτης, προς τους υπερασπιστές της : «Η΄ ΤΑΝ Η΄ ΕΠΙ ΤΑΣ». Παλεύουμε καθημερινά για το πρώτο μέρος της φράσεως, για την Ασπίδα της Πατρίδος δηλαδή, αλλά δεν θα διστάσουμε ούτε λεπτό, για το δεύτερο.

Συνεχίστε έτσι και μην φοβάστε τίποτε, ατσαλώστε την ψυχή και την καρδιά σας κλείνοντας μέσα σας την Ελλάδα και να είστε σίγουροι οτι δεν μπορεί να μας αγγίξει κανείς. Ανήκετε στους Έλληνες που μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι στο τέλος κάθε κουραστικής και δύσκολης ημέρας σας.

Δεν είστε σ' αυτούς που έκαναν ή κάνουν κακό στην Πατρίδα. Είστε σ' αυτούς που νοιάζονται, αγωνιούν και παράγουν, παράγουν το ύψιστο αγαθό, χωρίς το οποίο κανείς δεν μπορεί να παράξει οτιδήποτε άλλο, ούτε καν την χολή του εναντίον μας. Παράγετε το ύψιστο αγαθό της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, που και τα 2 γίνονται αντιληπτά στους πολλούς, δυστυχώς, μόνον όταν λείψουν.

Φάρος όλων οφείλει να είναι και σε ότι αφορά στο προσωπικό της 13^{ης} ΔΕΕ είναι, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ΣΚΟΠΟΣ η διατήρηση της Τιμής και της Αξιοπρέπειας της Ελλάδος.

Δεν θα αναφερθώ σήμερα εδώ για το τι κάναμε ή δεν κάναμε αυτά τα 2 χρόνια. Αυτά θα τα κρίνουν και θα τα μετρήσουν άλλοι. Αλλωστε όλοι κρίνουμε και κρινόμεθα απ' όλους, μικρότερους και μεγαλύτερους κι έτσι πρέπει να είναι.

Αυτό όμως το οποίο μετά βεβαιότητας μπορώ να δηλώσω είναι ότι, ως αποχωρών Διοικητής της 13^{ης} ΔΕΕ, έχω ήσυχη την συνείδηση μου, ότι έπραξα ότι καλύτερο μπορούσα, προκειμένου αυτό που βρήκα όταν παρέλαβα την Διοίκηση και το οποίο ανήκε σε όλους τους προκατόχους μου, αρκετοί εκ των οποίων παρίστανται σήμερα εδώ, τιμώντας με προσωπικά, να το προχωρήσω λίγο παρακάτω. Να προσθέσω κι εγώ, βασιζόμενος στις προσπάθειες και τους κόπους ολοκλήρου του προσωπικού μου, κάτι ακόμη σ' αυτό το οικοδόμημα που λέγεται 13^η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων – Ιερός Λόχος, που σε 1 μήνα κλείνει 26 χρόνια διαρκούς παρουσίας, μαζί με τα χρόνια του 13^{ου} ΣΑΚ, του οποίου αποτελεί συνέχεια.

Θυμάμαι στην πρώτη μου επίσκεψη σε κάθε Μονάδα, όταν είχα πρωτοπαραλάβει την διοίκηση και έχοντας κατά νούν την δυσχερή οικονομική κατάσταση που αντιμετώπιζε και αντιμετώπιζει ακόμη η Ελλάδα, αλλά αναλογιζόμενος και την κακή προσωπική οικονομική κατάσταση του προσωπικού, σας είχα πει ότι δεν σας φοβάμαι σε ότι αφορά στις ικανότητες σας και στην επιδεξιότητα σας να ανταπεξέλθετε σε οτιδήποτε σας ζητηθεί, διότι αποτελούσε και αποτελεί εδραία πεποίθηση μου, ότι αυτοί που υπηρετούν στην 13^η ΔΕΕ, δεν υπηρετούν για να αποδείξουν ότι είναι καλοί και επαρκείς, αντιθέτως υπηρετούν στην 13^η ΔΕΕ επειδή είναι επαρκείς και καλοί.

Θα θυμάσθε ότι αυτό το οποίο σας είχα τονίσει ως το υπέρτατο μέλημα και ανησυχία μου, ήταν μήπως σ' αυτό το δύσκολο και άγνωστο μονοπάτι που μπαίναμε τότε και εξακολουθούμε να πορευόμαστε και σήμερα, χαθούμε μεταξύ μας, χάσουμε την συνοχή μας, το ενδιαφέρον και την ανησυχία για τον συνάδελφο, κληρωτό και επαγγελματία και σας είχα ζητήσει, να προσέξετε να μην αφήσουμε κόσμο πίσω μας, κόσμο χαμένο στις προσωπικές δυσκολίες και αντιξοότητες, μένοντας περιχαρακωμένοι στα δικά μας προσωπικά, επαγγελματικά και οικογενειακά προβλήματα που φέρνουν πάντοτε οι οικονομικές κρίσεις στους ανθρώπους.

Με αυτά που έβλεπα, άκουγα και μάθαινα και διαπίστωνα τα 2 τελευταία χρόνια, αυτό το οποίο σας ζήτησα και το οποίο είναι ο πυρήνας κάθε στρατιωτικού τμήματος, πολλώ δε μάλλον, Μονάδων και τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων, δηλαδή η ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ, ανεξαρτήτως βαθμών και προελεύσεων, το επιτύχατε σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό.

Γνωρίζω ότι η ατομική υπερηφάνεια και ο καλώς εννοούμενος εγωισμός, δεν επέτρεπαν σε πολλές περιπτώσεις την εμφάνιση σε κοινή θέα των όποιων ατομικών σας αδυναμιών και προβλημάτων. Και καλώς κάμνατε. Έτσι είναι και πρέπει νάναι ο Καταδρομέας. Περήφανος και μαχητής και στην ατομική του ζωή, όπως και σ' αυτό που

διάλεξε να κάνει και μοιάζει με επάγγελμα, αλλά είναι κάτι πολύ υψηλότερο και πολυτιμότερο. Είναι προσφορά στην Πατρίδα, είναι παραγωγή Ελλάδας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια πρωτίστως στις υφιστάμενες μου Διοικήσεις, αλλά και σ' όλο το προσωπικό που μείναμε όλοι μαζί, φροντίζοντας αυτούς που είχαν κάποιο πρόβλημα, κάνοντας τους να το ξεπεράσουν και να συνεχίσουν μαζί μας.

Μπράβο σας, η οικονομική κρίση, για το προσωπικό της 13^{ης} ΔΕΕ, απετέλεσε «ευκαιρία» αναδείξεως ευγενών και υψηλών προτερημάτων του Έλληνα, όπως είναι ο αλτρουισμός, η ανιδιοτέλεια, η αγάπη και το ενδιαφέρον για τον συνάδελφο και αυριανό συμπολεμιστή. Κι αυτά είναι ενδείξεις υψηλού ηθικού, ανυπέρβλητου φρονήματος και αταλάντευτης πίστεως στον σκοπό .

Σήμερα, στεκόμενος εδώ ενώπιόν σας, για τελευταία φορά ως Διοικητής της 13^{ης} ΔΕΕ, κάτω από το βλέμμα του ιδρυτού και Διοικητού του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής, του Υποστρατήγου Χριστόδουλου Τσιγάντε, την προτομή του οποίου σε λίγες ημέρες θα αποκαλύψουμε και επισήμως, με την προσήκουσα τιμή και τον δέοντα σεβασμό στην μνήμη του, αισθάνομαι την ανάγκη να σας καλέσω να αναλογισθείτε, ποιοί πραγματικά είστε. Ποιοί πραγματικά είμαστε. Απο πού και απο ποιούς προερχόμαστε και προς τα που μας έχει καθορίσει το παρελθόν μας να πορευθούμε και να βαδίσουμε, χτίζοντας σήμερα, το μέλλον για μας και τα παιδιά μας, όπως έκαναν και για μας, οι πατεράδες μας κι οι παππούδες μας.

Μην ακούτε αυτούς που λοιδороύν, υβρίζουν και ομιλούν ταπεινωτικά και απαξιωτικά για τους Έλληνες και την Ελλάδα.

Μην παραδεχθείτε κι αποδεχθείτε ποτέ, οτι είμαστε Έθνος τεμπέληδων, απατεώνων, άχρηστων και τιποτένιων, που πρέπει να νοιώθουν ένοχοι για την ύπαρξη τους.

Μην ανέχεστε να δέχεσθε μαθήματα από αυτούς που το μόνο που έχουν να επιδείξουν στην ιστορική διαχρονία υπάρξεώς τους, είναι η καταστροφή, ο όλεθρος, οι γενοκτονίες και οι στάχτες των ερειπίων απ' όπου πέρασαν. Τα σημάδια είναι ορατά ακόμη σ' αυτήν την μικρή Πατρίδα, με την τεράστια όμως προσφορά στο πνεύμα και στον σύγχρονο κόσμο.

Τεράστια προσφορά, ανείπωτες θυσίες και βαρύς φόρος αίματος. ΠΑΝΤΟΤΕ όμως, στην σωστή πλευρά των αντιμαχομένων, πάντοτε με το όπλο στο χέρι για την ελευθερία, όχι μόνο την δική μας, αλλά και των άλλων.

Προμαχούντες απο αρχαιοτάτων χρόνων, μέχρι σήμερα. Πραγματικοί κυματοθραύστες.

Φαντασθείτε μόνον, πως θα ήταν ο σύγχρονος κόσμος, αν οι Έλληνες δεν είχαν νικήσει και θυσιασθεί στην μάχη του Μαραθώνος, ή αν είχαμε χάσει την ναυμαχία της

Σαλαμίνας. Γεννήτορες και αιώνιοι ακρίτες του δυτικού πολιτισμού, λοιπόν. Αυτοί είναι οι Έλληνες.

Εξ' άλλου δεν χρειάζεσθε κανέναν για να σας το πιστοποιήσει. Το αντιλαμβάνεσθε και μόνοι σας, όταν έρχεσθε σε επαφή με ξένους δυτικούς ή/και άλλους στρατούς, σε ασκήσεις, σε εκπαιδεύσεις, σε επιχειρήσεις, σε Στρατηγεία. Αποσπάτε τον θαυμασμό και την ειλικρινή αποδοχή, που πολλές φορές λαμβάνουν και την μορφή της εύλογης απορίας, των αδαών και ευεπίφορων στην προπαγάνδα των ξένων ΜΜΕ, αλλοδαπών συναδέλφων σας : «Μα είναι δυνατόν αυτοί οι τύποι να είναι τόσο καλοί και τόσο ικανοί;»

Ναι, είναι δυνατόν, γιατί είσθε απόγονοι ευκλεών και γενναίων πολεμιστών.

Ναι, είναι δυνατόν, διότι είσθε απόγονοι ανθρώπων που με τη ζωή τους άλλαξαν τον ρουό της ανθρώπινης ιστορίας.

Ναι, είναι δυνατόν γιατί προέρχεσθε απο την μήτρα που έπλασε τον Αριστείδα, το Θεμιστοκλή, τον Λεωνίδα, τον Επαμεινώνδα, τον Αλέξανδρο τον Μέγα, τον Παλαιολόγο, τον Υψηλάντη, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Νικηταρά.

Είστε εγγόνια αυτών που τσαλάκωσαν τον εθνικό εγωισμό πολλών εκ των σημερινών τιμητών της Πατρίδος μας, στα βουνά της Ηπείρου και της Μακεδονίας και έθαψαν την αφρόκρεμα του στρατού τους στα χωράφια και στα ρουμάνια της Κρήτης.

Τέλος, ναι είναι δυνατόν να είσθε τόσο καλοί, γιατί είσθε απόγονοι ανθρώπων σαν τον Χριστόδουλο Τσιγάντε και τους συμπολεμιστές του, μερικοί εκ των οποίων είναι σήμερα εδώ μαζί μας τιμώντας μας με την παρουσία τους, υπέργηροι αλλά ευκλείς, υπερήφανοι και δοξασμένοι, που στα μάτια τους ακόμη και σήμερα παρά τα χρόνια τους, λάμπει η Ελλάδα.

Πιστέψτε ότι είσθε απόγονοι τέτοιων ατσάλινων ανθρώπων που με ριψοκίνδυνες ενέργειες και πράξεις «μη φειδόμενοι της ζωής αυτών», πολεμώντας από αέρος, θαλάσσης και ξηράς, απελευθέρωσαν τα νησιά μας, στο τέλος του τελευταίου Μεγάλου Πολέμου και προετοιμαστέτε και προετοιμάστε τους άνδρες σας για την ώρα που ευχόμαστε όλοι να μην έρθει. Τα σύννεφα όμως στην γειτονιά μας πυκνώνουν και η σκακιέρα έχει πάρει φωτιά. Γρηγορείτε λοιπόν

Αυτά τα τελευταία λόγια μου λοιπόν, θα ήθελα να θυμάσθε μόνον, απο εμένα ως παρακαταθήκη της διαρρέυσσας 2ετους διοικήσεως μου, γιατί τα άλλα είναι εύκολα για σας.

Αισθάνομαι και θα είμαι πάντοτε δίπλα σας και πάντα θα αισθάνομαι μια κρυφή χαρά όταν θα καταλαβαίνω ότι με θεωρείτε έναν από σας. Οι δεσμοί αυτών που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στην 13^η ΔΕΕ, που υπηρετούν ή υπηρέτησαν την ιδέα που λέγεται 13^η ΔΕΕ, είναι ακατάλυτοι και δεν τελειώνουν ποτέ. Διατηρείστε το και εμβαθύντε το. Να είστε πάντα μια γροθιά.

Σας αποχαιρετώ όλους με αγάπη και θαυμασμό γι αυτό που κάνετε και νομίζω οτι μπορώ να σας κοιτάζω κατάματα. Θα αισθάνομαι πραγματική και ειλικρινή χαρά για τις επιτυχίες σας και να ξέρετε οτι θα είμαι πάντοτε δίπλα σας, όταν έρχονται δυσκολίες κι αναποδιές, όπου κι αν είμαι.

Στον νέο σας Διοικητή, τον καθ' όλα άξιο, αγαπητό και εκλεκτό συνάδελφο και φίλο Ταξίαρχο Σταύρο Παναγιωτάκη, εύχομαι τα καλλίτερα. Υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει απο σήμερα. Στηρίξτε τον και βοηθείστε τον με όλες σας τις δυνάμεις, για να πάτε τον μοναδικό αυτό Σχηματισμό του Στρατού μας και των Ειδικών Δυνάμεων, ακόμη ψηλότερα.

Στον νέο Διοικητή της Μεραρχίας, τον άξιο συνάδελφο, φίλο, συμμαθητή, αλλά και παλιό Διοικητή της 13^{ης} ΔΕΕ, Υποστράτηγο Αντώνιο Νομικό, του εύχομαι, υγεία, τύχη, δύναμη και κάθε επιτυχία στα επίσης δύσκολα και πολύπλοκα καθήκοντα που ανέλαβε, προ ολίγων μόλις ημερών. Η 13^η ΔΕΕ, είναι σίγουρο ότι έχει έναν καλό φίλο και συμπαραστάτη στη Βέροια.

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, την Προστάτιδα του Ελληνισμού, την Υπέρμαχο Στρατηγό την Παναγιά μας και τους Αγίους Ακινδύνους, που με αξίωσαν να ολοκληρώσω την 2ετή πορεία μου ως Διοικητής της 13^{ης} ΔΕΕ, υγιής και χωρίς να χάσω κανέναν απο εσάς και να παρακαλέσω τον Αη Γιώργη, τον Αη Νικόλα και τους Αρχαγγέλους να σας προστατεύουν και να σας φυλάνε στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, διότι βρίσκεσθε παντού, παλεύοντας με τα κύματα, βουτώντας στη θάλασσα και στον αέρα, σκαφαλώνοντας τις άγριες νύκτες στα ανεμοδαρμένα βράχια του Αιγαίου μας και στις ψηλές κορφές των βουνών μας.

Ο Θεός μαζί σας.

Μ' αυτές τις σκέψεις και αποχαιρετώντας σας, σας καλώ να αναφωνήσουμε:

Ζήτω ο Στρατός!

Ζήτω οι Ειδικές Δυνάμεις!

Ζήτω η 13^η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων-Ιερός Λόχος!

Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Φλώρος
Διοικητής