



- ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
- Πλαίσιο αρχών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με γνώμονα το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
- ΝΑΥΤΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
- Ένα Δοκίμιο περί Ευθυγράμμου Αντιλήψεως
- ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
- Ομιλία του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΑΓΠΑΡΙΔΗ
- ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ
- «Ευρωπαϊκές Αποστολές Πολιτικής Ασφαλείας και Αμύνης □ Ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Δυνατοτήτων»

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ (7-9-2005)

Του Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ

Πλούσιο σε συμβάντα το θερινό δίμηνο που καλύπτει το περιοδικό μας. Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του πετρελαίου, που έφθασε στα 70 δολάρια δια κάθε βαρέλι, εδημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην εξηρητημένη πλέον διεθνή αγορά και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Προβάλλει πλέον σταθερά η ανάγκη αναζήτησης και άλλων πηγών ενεργείας, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου θα αντικαταστήσουν το ολονέν, καθώς εκτιμούν, ολιγότερο αντλούμενο πετρέλαιο. Πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να κερδοσκοπεί σε βάρος της παγκόσμιας κοινωνίας δια ένα «κοινό» αγαθό όπως το πετρέλαιο, τόσο ως παραγωγός όσο και ως αγοραστής.

Η εθνική μας ακτοπλοΐα έδωσε εξετάσεις κατά την ηυξημένη τουριστική κίνηση του Αυγούστου και απέτυχε. Ο τουρισμός απαιτεί οργάνωση υποδομής δια άρτια παροχή υπηρεσιών προς τους εγχώριους και ξένους τουρίστες κατά την ενημέρωση, την μετακίνηση, την ενδιαίτηση και την ψυχαγωγία. Απαιτείται προς τούτο δράση και πράξη και όχι ευχολόγια. Προπάντων όμως επιβάλλεται να υπάρχει επίβλεψη και να ασκείται ο έλεγχος. Ενέργειες και διαδικασίες, που δια ευνοήτους λόγους, έχουν εξαφανισθεί από την δύσκαμπτη και ισοπεδωμένη δημόσια διοίκηση.

Η Κίνα εισέρχεται πλέον επισήμως στην Ευρωπαϊκή αγορά με είδη ενδυμασίας και υπόδησης. Η Ε.Ε. ερύθμισε το θέμα με την καθιέρωση ποσόστωσης των εισαγομένων προϊόντων. Τα προϊόντα έφθασαν στα λιμάνια σε μεγαλύτερες ποσότητες. Ο εκτελωνισμός αργούσε. Η λύση ευρέθη. Η διάθεση των περισσευμάτων θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος. Οι Έλληνες οι οποίοι προ μηνών εδιαμαρτύροντο δια την εισαγωγή φθηνών προϊόντων Κίνας που οδηγούσε στο κλείσιμο αντιστοιχών ελληνικών καταστημάτων, τώρα διαμαρτύρονται στην αργοπορία εκτελωνισμού των Κινεζικών προϊόντων με τα οποία εφοδιάζουν τα καταστήματά τους.

Στη γείτονα Αλβανία έγιναν εθνικές εκλογές που ανέδειξαν νικητή το γνωστό από το παρελθόν Σαλί Μπερίσα. Το κόμμα των Βορειοηπειρωτών έλαβε το ποσοστό των 4% και εισέρχεται στη Βουλή της Αλβανίας και με υποσχέσεις και στην Κυβέρνηση με έναν Υπουργό.

Ας ελπίσουμε σε μια καλύτερη αντιμετώπιση των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και αγαστή συνεργασία των δύο χωρών δια το καλό όλων.

Τα Σκόπια προετοιμάζονται να ζητήσουν, στο τέλος του έτους, την ένταξή τους στην Ε.Ε. Παρά ταύτα εμμένουν στις αλυτρωτικές τους ενέργειες σε βάρος της Ελλάδος. Τελευταία πράξη η δημοσίευση χαρτών των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία» και την αναγραφή της Ελληνικής Μακεδονίας ως κατεχομένης. Η Ελλάς μετά τα παραπάνω, αλλά και την τελευταία πράξη της Πολωνίας, χώρας της Ε.Ε. των 25 αλλά κινουμένη στη σκιά των ΗΠΑ, που εδήλωσεν ότι θα αναφέρεται στη FYROM με το όνομα «Μακεδονία» είναι αποφασισμένη να αρνηθεί την είσοδο των Σκοπίων στην Ε.Ε.

Η Τουρκία εμμένει στην άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εκπλήρωσης των απορреουσών υποχρεώσεων από την υπογραφή του πρωτοκόλλου της τελωνειακής συμφωνίας προς τα νέα δέκα μέλη της Ε.Ε. Η Γαλλία, η Αυστρία και η υποψηφία Καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών στις επικείμενες εκλογές της Γερμανίας έχουν φανερά ταχθεί κατά της στάσεως της Τουρκίας και την καλούν να συμμορφωθεί πλήρως προς τις αποφάσεις της Ε.Ε., προκειμένου να αρχίσουν την 3η Οκτωβρίου 2005 οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δια πλήρη ένταξη ή δια τη διαμόρφωση μιας ειδικής σχέσης. Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούν δια την έναρξη των διαπραγματεύσεων προς πλήρη ένταξη. Η Ελλάς, προ αυτής της καταστάσεως, συνεχίζει την αρχική της θέση υπέρ της πλήρους εντάξεως. Η Τουρκία απειλεί την Ε.Ε. πως εάν δεν αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δια την πλήρη ένταξή της θα αποσύρει την υποψηφιότητά της. Η Κύπρος μάλλον είναι αποφασισμένη να προβάλλει άρνηση στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ίδωμεν. Πάντως ας είναι καλά οι Ευρωπαίοι που, έστω και αργά, διαπιστώνουν ότι το όραμα της Ε.Ε. δεν είναι μόνο κοινή αγορά, είναι ιστορία, πολιτισμός, θρησκεία, κοινές αρχές, αξίες και ιδανικά. Προφυλακές μας οι Ευρωπαίοι. Η άμυνα είναι χρέος της Ελλάδος δια τη διατήρηση της αμυντικής τοποθεσίας, αλλά και τον έγκαιρο σχεδιασμό των απαιτούμενων αντεπιθέσεων προς αντιμετώπιση οποιωνδήποτε δυσμενών καταστάσεων προκύψουν μετά την 3η Οκτωβρίου από την γείτονα Τουρκία. Προέχει η ετοιμότης.

Στη Μέση Ανατολή οι Εβραίοι έποικοι προ 25ετίας με τις ευλογίες των Κυβερνήσεών τους, εξαναγκάζονται τώρα με τη βία και τα όπλα του κράτους των να εγκαταλείψουν την λωρίδα της Γάζας και να την παραδώσουν στους Παλαιστινίους. Σκοπός η ομαλοποίηση της καταστάσεως και η δημιουργία ενός αποστρατιωτικοποιημένου Παλαιστινιακού κράτους, κατασκευάσματος, δίπλα σ' ένα πανίσχυρο και εξοπλισμένο Ισραήλ. Ανισόρροπες και ουτοπικές καταστάσεις.

Το Ιράκ βαδίζει ολοταχώς στη συνταγματική τριχοτόμηση, Σιΐτες, Σουνίτες και Κούρδοι, υπό τα ην απειλή ενός εμφυλίου πολέμου. Η αμερικανική κατοχή δεν δύναται να επιλύσει τα προβλήματα, μάλλον την επιδεινώσή των επιφέρει, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση στον ανταρτοπόλεμο και στελεχών της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ-Κάϊντα.

Δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη η τελευταία προσέγγιση Ρωσίας και Κίνας με συνδιοργάνωση μεγάλης εκτάσεως κοινών στρατιωτικών ασκήσεων στο έδαφος και με στρατεύματα της Κίνας που επραγματοποιήθησαν τον παρελθόντα μήνα. Σκοπός η σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών, το εμπόριο όπλων και ενδεχομένως η δημιουργία του άξονος Ρωσία-Κίνα προς αναστήλωση του κύρους της σύγχρονης Ρωσίας.

Όλα τα παραπάνω και άλλα ενδιαφέροντα θέματα θα παρουσιασθούν από εγκρίτους και ειδικευμένους μελετητές και θα συζητηθούν στο 4ο Διεθνές Συνέδριο «Στρατηγική 2005» που θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ σας προσκαλεί να την τιμήσετε με την παρουσία σας που μας ενισχύει ποικιλοτρόπως.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

*Πλαίσιο αρχών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με γνώμονα το
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο*

Προοίμιο

1. Ο σκοπός της έκθεσης αυτής, που ετοιμάστηκε από ένα Διεθνές Συμβούλιο Εμπειρογνομώνων είναι η αναζήτηση μια δίκαιης διευθέτησης του Κυπριακού, η οποία να προσφέρει ένα ειρηνικό και ευήμερο μέλλον για όλους τους κατοίκους του νησιού. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να εφαρμοστούν οι πρωταρχικές αρχές του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου που αφορούν στην επίλυση διεθνών διενέξεων, συμπεριλαμβανομένων των διενέξεων που αφορούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές αυτές βρίσκονται στην καρδιά του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η μη συμμόρφωση προς αυτές τις αρχές μπορεί όχι μόνον να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία οποιουδήποτε σχεδίου επίλυσης, ενσωματώνοντας σε αυτό στοιχεία αντικρουόμενα με το διεθνές δίκαιο και αποδυναμώνοντας την βιωσιμότητά του, αλλά και να αποτελέσει αποσταθεροποιητικό στοιχείο στο μέλλον. Μια πολιτική επίλυση αντίθετη με τις γενικά παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου μπορεί να αποτελέσει "προηγούμενο" σε άλλες περιπτώσεις διενέξεων με σοβαρές επιπτώσεις για την σταθερότητα της διεθνούς τάξης.

2. Οι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου προσφέρουν ένα μοναδικό οδηγό και μια μεθοδολογία για την έναρξη και επιτυχή κατάληξη μιας διαδικασίας, η οποία να οδηγεί σε μία διευθέτηση του Κυπριακού μέσα στα πλαίσια ενός νέου και γνήσια Κυπριακού Συντάγματος σύμφωνα με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται στον πυρήνα μιας Ευρωπαϊκής λύσης για την Κύπρο η οποία να είναι συμβατή με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

3. Η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος πρέπει να εξευρεθεί υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το Διεθνές Δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι, συνοπτικά, η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, η κυριαρχία, ανεξαρτησία και ισότητα των κρατών, η απαγόρευση της επίθεσης και η μη αναγνώριση των συνεπειών της και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αρχής του κράτους δικαίου. Τόσο η σημερινή τάξη των πραγμάτων στην Κύπρο, όσο και οι όροι που εμπεριέχονται στο τελευταίο Σχέδιο Αννάν δεν είναι συμβατοί με αυτές τις θεμελιώδεις αρχές. Είναι επίσης αναγκαίο να επιτευχθεί μία λύση η οποία να

σέβεται πλήρως την ανάγκη για συμφιλίωση και συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων και όλων των ενδιαφερομένων πλευρών.

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αδράξει αυτή την ιστορική ευκαιρία και να αναλάβει την ειδική ευθύνη της να βοηθήσει ενεργά την δρομολόγηση μιας διαδικασίας εκπόνησης Συντάγματος, η οποία θα επιτρέψει εν τέλει στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος-μέλος, να επανακτήσει πλήρη κυριαρχία και ανεξαρτησία και να εγκαθιδρύσει ειρηνικά μια συνταγματική τάξη σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές και βασισμένη στον πλήρη σεβασμό της διαφορετικότητας.

Βασικά Δεδομένα

5. Η Δημοκρατία της Κύπρου απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960 δυνάμει μιας σειράς διεθνών συμφωνιών. Εντούτοις, σε αντίθεση με άλλες αποικιακές χώρες που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, η Κύπρος υπόκειντο σε Συνθήκη με προβλέψεις εγγυήσεων υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Το 1974 η Τουρκία, επικαλούμενη το πραξικόπημα της Ελληνικής χούντας εναντίον της νόμιμης Κυπριακής κυβέρνησης του Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου, εισέβαλε στην Κύπρο και προχώρησε σε κατάληψη του Βόρειου τμήματος της. Αυτή η αρχική ενέργεια εξελίχθηκε σε μια παρατεταμένη και συνεχιζόμενη ακόμη κατοχή, που διαρκεί ήδη πάνω από 30 χρόνια και η οποία έχει προκαλέσει μια σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επιβεβαιώνουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Από το 1974 η Κύπρος είναι de facto διαιρεμένη στη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία και την "Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου", μια οντότητα η οποία κηρύχθηκε ανίσχυρη από τις αποφάσεις 541(1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η οποία αναγνωρίζεται και συντηρείται μόνο από την Τουρκία. Ενώ περίπου ο μισός τουρκοκυπριακός πληθυσμός μετανάστευσε μετά τα γεγονότα του 1974, με προορισμό κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από 120.000 Τούρκοι έποικοι ζούνε σήμερα στη βόρεια Κύπρο, μετατρέποντας τους Τουρκοκύπριους σε μειονότητα μέσα στη δική τους κοινότητα. Ο πληθυσμός της Κύπρου σήμερα (χωρίς τους έποικους) είναι 802.500 εκ των οποίων το 80% είναι Ελληνοκύπριοι, το 11% Τουρκοκύπριοι (έναντι 18% το 1974) και 9% Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι και ξένοι διαμένοντες στην Κύπρο.

6. Το Σχέδιο Αννάν, όπως παρουσιάστηκε στην τελευταία του εκδοχή από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 31 Μαρτίου 2004, προέβλεπε ένα ομοσπονδιακό κράτος, την "Ενωμένη Δημοκρατία της Κύπρου", αντικαθιστώντας και καταργώντας την υπάρχουσα Κυπριακή Δημοκρατία και ενσωματώνοντας τα κατεχόμενα εδάφη του βορρά. Στις 24 Απριλίου 2004, διεξήχθησαν δυο ξεχωριστά δημοψηφίσματα. Ενώ 65% των Τουρκοκυπρίων και εποίκων ψηφοφόρων στον κατεχόμενο βορρά απεδέχθησαν το Σχέδιο Αννάν, 76% των Ελληνοκύπριων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας το απέρριψαν. Την 1η Μαΐου 2004 η

Κυπριακή Δημοκρατία, στο σύνολο της, έγινε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ένα Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Συνθήκη Προσχώρησης ανεστάλη προσωρινά η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στην κατεχόμενη περιοχή. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας αναμένεται σύντομα.

Οι Θεμελιώδεις Αρχές

1. Η Ειρηνική Επίλυση των Διαφορών

α) Η Έννοια της Αρχής

7. Το Άρθρο 2(3) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι "Όλα τα μέλη θα διευθετούν τις διεθνείς διενέξεις τους με ειρηνικά μέσα και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακινδυνεύονται η διεθνής ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη". Κατά συνέπεια, ένας διακανονισμός που θέτει, ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δε συμβαδίζει με τα αποδεκτά πρότυπα δικαιοσύνης, δεν μπορεί να είναι συμβατός με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Χάρτη για όλα τα κράτη.

β) Οι ανεπάρκειες του Σχεδίου Αννάν

8. Οι όροι του Σχεδίου Αννάν στην πραγματικότητα θα ενέκλειαν την αστάθεια στον πυρήνα της επίλυσης του Κυπριακού και θα οδηγούσαν αναπόφευκτα σε αυξημένες τριβές και αποσταθεροποίηση. Αυτό υπογραμμίζεται από τις προβλέψεις σχετικά με τη θέση ξένων υπηκόων (μη Κυπρίων), οι οποίοι θα ασκούσαν αποφασιστικό έλεγχο σε βασικούς τομείς κυβερνητικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Παραδείγματα όπου μη-Κύπριοι θα είχαν (σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ίσου αριθμού Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων) αποτελεσματικό έλεγχο φαίνεται να αποτελούν η Επιτροπή Συμφιλίωσης, το Ανώτατο Δικαστήριο με νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, η Κεντρική Τράπεζα, το Συμβούλιο Επαναπατρισμού, το Δικαστήριο Περιουσιών και τα όργανα του Συμβουλίου Περιουσιών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις εμπειρίες της περιόδου 1960-63, η ανάγκη για σταθερότητα στη διάταξη των κυβερνητικών δραστηριοτήτων είναι κρίσιμη. Επιπλέον, οι παραπάνω αλλοδαποί υπήκοοι δεν θα ήταν δημοκρατικά υπόλογοι προς το λαό της Κύπρου.

9. Οποιαδήποτε διευθέτηση μιας διεθνούς διαφοράς πρέπει να είναι συμβατή με τη δικαιοσύνη. Αυτό επισημαίνεται παρακάτω (παράγραφος 15) σε συσχέτιση με τη θεμελιώδη αρχή του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2. Η Κυριαρχία, Ανεξαρτησία και Ισότητα των Κρατών

α) Η Έννοια της Αρχής

10. Το διεθνές δίκαιο, καθώς και το δίκαιο της ΕΕ, βασίζεται στην αναγνώριση ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών. Στις σχετικές αρχές συμπεριλαμβάνονται η υποχρέωση μη-επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών και ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Επιπλέον, το δικαίωμα της

αυτοδιάθεσης προβλέπει ότι ενόσω ο λαός ενός κράτους έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση του κράτους αυτού, η ελεύθερη επιλογή του λαού του κράτους, σύμφωνα με τις βασικές διεθνείς και ευρωπαϊκές αξίες, πρέπει να γίνεται σεβαστή σε διεθνές επίπεδο.

β) Οι ανεπάρκειες του Σχεδίου Αννάν

11. Το Σχέδιο Αννάν βασίζεται πάνω στη κατάργηση της νόμιμης και αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, το δικαίωμα της επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Κύπρου, το οποίο διατηρούν η Ελλάδα, η Τουρκία και η Μεγάλη Βρετανία ως εγγυήτριες δυνάμεις σύμφωνα με την Ιδρυτική Συνθήκη της 16 Αυγούστου 1960 και το οποίο με το Σχέδιο Αννάν επεκτείνεται έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια και την συνταγματική τάξη τόσο της ομοσπονδιακής " Ενωμένης Δημοκρατίας της Κύπρου" όσο και των ομόσπονδων κρατιδίων, αποτελεί σημαντικό περιορισμό της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Κύπρου και προσβολή της διεθνούς και ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Αυτό γίνεται ακόμα πιο αισθητό με την προτεινόμενη δημιουργία μιας Εποπτικής Επιτροπής, αποτελούμενης από αντιπροσώπους των εγγυητριών δυνάμεων, των ομόσπονδων κρατών και του ΟΗΕ, για να επιβλέπει την εφαρμογή της διευθέτησης του Σχεδίου Αννάν και με την δυνατότητα να κάνει συστάσεις. Επιπλέον, το Σχέδιο Αννάν προέβλεπε την μόνιμη αποστρατικοποίηση και τον αφοπλισμό του νέου Κυπριακού κράτους, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με το δικαίωμα της αυτοάμυνας.

12. Επιπλέον, παρατηρεί κανείς στο σχέδιο Αννάν το δικαίωμα του Ηνωμένου Βασιλείου σε ολοκληρωτική και ανεμπόδιστη πρόσβαση για οποιονδήποτε λόγο στα ύδατα που περιλαμβάνονται μεταξύ των περιοχών των κυρίαρχων βάσεων καθώς και το γεγονός ότι οι διαδικασίες διεθνούς δικαστικής επίλυσης ή επίλυσης μέσω τρίτου διαμεσολαβητή απαγορεύονται ρητά όταν οι διενέξεις αφορούν τις περιοχές των βάσεων. Τέτοιες διαφωνίες θα επιλύοντο από διαμεσολαβητή που θα διόριζαν οι αρχές των βάσεων.

3. Η Απαγόρευση των Πράξεων και Συνεπειών της Επίθεσης

α) Η Έννοια της Αρχής

13. Η απαγόρευση της επίθεσης βρίσκεται στον πυρήνα της διεθνούς έννομης τάξης. Είναι ενσωματωμένη στο ευρύτερο διεθνές δίκαιο , στο διεθνές ποινικό δίκαιο , και σε αναφορά με συγκεκριμένες καταστάσεις. Η απαγόρευση των συνεπειών της επίθεσης σημαίνει το απαράδεκτο των πλεονεκτημάτων που έχουν αποκτηθεί με τη χρήση παράνομης βίας και βρίσκεται ενσωματωμένη, για παράδειγμα, στον κανόνα αναγκαστικού δικαίου περί της μη απόκτησης περιουσιακού τίτλου που είναι αποτέλεσμα βίας. Σε σχέση με την Κύπρο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε τις αποφάσεις 541(1983) και 550 (1984), κηρύσσοντας την υποτιθέμενη "Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου" (ΤΔΒΚ) παράνομη και καλώντας όλα τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν . Επιπλέον, η εγκατάσταση Τούρκων εποίκων, σε μια προσπάθεια

αλλοίωσης της δημογραφίας της νήσου Κύπρου, αντιτίθεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου, ειδικά σε όσες είναι σχετικές με την αυτοδιάθεση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 49 της IV Σύμβασης της Γενεύης περί Προστασίας των Πολιτών του 1949 (η οποία επικυρώθηκε από την Κύπρο και την Τουρκία) απαγορεύει σε κατοχική δύναμη τη μεταφορά μέρους του πληθυσμού της στα κατεχόμενα εδάφη. Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι κατόπιν της κατοχύρωσης της θέσης των εποίκων ως παράνομης, θα παραμένει το θέμα του τι θα απογίνει με τους εποίκους και τις οικογένειες τους προς διευθέτηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικά δίκαιης και λογικής επίλυσης και με τρόπο συναφή προς το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.

β) Οι ανεπάρκειες του Σχεδίου Αννάν

14. Το Σχέδιο Αννάν προέβλεπε τη νομιμοποίηση των πράξεων της «ΤΔΒΚ» και κατά προέκταση της ίδιας της «ΤΔΒΚ». Το Σχέδιο διακήρυττε ότι όλες οι πράξεις οποιασδήποτε αρχής στην νήσο Κύπρο (με την εξαίρεση των περιοχών των Αγγλικών βάσεων) θα αναγνωρίζονταν ως έγκυρες, εκτός αν η υπό εξέταση συγκεκριμένη πράξη ήταν ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από το ζήτημα της νομιμότητας της σχετικής αρχής. Εξίσου σοβαρό είναι το ότι οι προβλέψεις του Σχεδίου σχετικά με τους Τούρκους έποικους δε φαίνεται να ήταν συμβατές με το διεθνές δίκαιο . Κατ' αρχήν, το Σχέδιο επέτρεπε στους εποίκους να ψηφίσουν στο Τουρκοκυπριακό δημοψήφισμα, παρόλο που οι έποικοι συνιστούν πλέον την πλειοψηφία των κατοίκων του βορρά και παρόλο που με αυτό αναγνωριζόταν με συνταγματική ισχύ μια παράνομη συνέπεια μιας παράνομης επίθεσης. Ο ΟΗΕ δεν έχει δεχθεί εποίκους να ψηφίζουν σε εσωτερικές εκλογές αυτοδιάθεσης σε άλλες περιπτώσεις, όπως στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, στη Δυτική Σαχάρα και στο Ανατολικό Τιμόρ. Κατά δεύτερον, η κατάσταση των εποίκων νομιμοποιείται επιπλέον από το γεγονός ότι επιτρέπεται σε ένα μεγάλο αριθμό από αυτούς να παραμείνουν στο βορρά. Είναι προφανές ότι σε οποιαδήποτε επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, οι έποικοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο συνεπή προς το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκ των πραγμάτων το θέμα των εποίκων είναι διαφορετικό από αυτό του σημαντικού αριθμού Τουρκικών στρατευμάτων στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο. Η παρουσία τέτοιων στρατευμάτων υπό την παρούσα κατάσταση αποτελεί ξεκάθαρη προσβολή προς τις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σύμβολο επιθετικότητας. Θα πρέπει να αποσυρθούν.

4. Ο Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

α) Η Έννοια της Αρχής

15. Η Αρχή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτεί η κυβέρνηση να προωθεί και να σέβεται πλήρως τα βασικά ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις, την ευρωπαϊκή έννομη τάξη και από τα εθνικά συντάγματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεσμεύει την Κύπρο και την Τουρκία. Το

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υποστηρίξει σε αρκετές περιπτώσεις ότι από το 1974 η Τουρκία είναι άμεσα υπεύθυνη για συνεχείς παραβιάσεις βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων με την κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου, την παρεμπόδιση εκτοπισμένων Ελληνοκύπριων πολιτών να επιστρέψουν στα σπίτια και στην ιδιοκτησία τους ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να τα απολαμβάνουν, με την έλλειψη έρευνας για τη τύχη των χιλιάδων αγνοουμένων και με την αποτυχία της να προστατέψει την ανεξιθρησκία και την ελευθερία έκφρασης. Αυτές οι αποφάσεις, των οποίων το εύρος και η βαρύτητα είναι πρωτοφανή, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη. Επιπλέον, τα δικαιώματα που βρίσκονται ενσωματωμένα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή έννομη τάξη, κατά συνέπεια, τόσο μέσα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όσο και μέσα από το κοινοτικό κεκτημένο, μας εφοδιάζει με το πιο αυστηρό και πιο αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων διεθνώς. Επιπλέον, τόσο η Κύπρος όσο και η Τουρκία μετέχουν στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, της οποίας το άρθρο 1 κατοχυρώνει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, και στη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων.

β) Οι ανεπάρκειες του Σχεδίου Αννάν

16. Με το Σχέδιο Αννάν, σοβαροί περιορισμοί πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας εγκατάστασης, παραβιάσεις της απαγόρευσης φυλετικών διακρίσεων και έντονες παραβιάσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και σεβασμού της κατοικίας, θα διατηρούνταν, ακόμα και θα διαιωνίζονταν, για όλους τους Κύπριους πολίτες και για πολλές δεκαετίες. Σε κάποιες δε περιπτώσεις, ακόμα και μόνιμα (π.χ. σε ότι αφορά το δικαίωμα επιλογής τόπου διαμονής και το δικαίωμα επιστροφής στην κατοικία). Το θέμα των εποίκων έχει αναφερθεί παραπάνω (παράγραφος 14). Το Σχέδιο Αννάν θα εμπόδιζε το δικαίωμα όλων των εκτοπισμένων Ελληνοκύπριων να επιστρέψουν στα σπίτια τους και θα μείωνε σημαντικά το δικαίωμα των Ελληνοκυπρίων οι οποίοι έχουν περιουσία στο βορρά να ανακτήσουν την περιουσία τους. Επιπλέον το Σχέδιο Αννάν επιχειρούσε να αρνηθεί και να καταργήσει το δικαίωμα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τους κατόχους περιουσίας οι οποίοι είχαν στερηθεί των δικαιωμάτων τους (όπως καθόρισε το Δικαστήριο), ανακηρύσσοντας την «Ενωμένη Δημοκρατία της Κύπρου» ως υπεύθυνο αρμόδιο κράτος, απαλλάσσοντας έτσι την Τουρκία και ορίζοντας ότι οι ήδη υπάρχουσες πρόσφυγες θα πρέπει να παραγραφούν με το επιχείρημα ότι με το Σχέδιο Αννάν προβλέπονταν επαρκείς αποζημιώσεις. Παράλληλα, το Άρθρο 6 του Παραρτήματος ΙΧ της Ιδρυτικής Συμφωνίας που περιέχεται στο Σχέδιο Αννάν προέβλεπε να ζητηθεί η επικύρωση του σχεδίου από την ΕΕ, όπως αυτό θα γινόταν αποδεκτό από τα ενδιαφερόμενα μέρη, και η υιοθέτησή του ως πρωτογενούς δικαίου. Κάτι τέτοιο αποσκοπούσε στο να αποκλείσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κρίνει τη συμβατότητα του Σχεδίου με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.

5. Δημοκρατία

α) Η Σημασία της Αρχής

17. Η δημοκρατία αφορά στην εγκαθίδρυση και συνεχή ύπαρξη μιας γνήσια αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης υπόλογης στο λαό. Απαιτεί την αποδοχή από τους πολίτες των βασικών κανόνων που διέπουν τη δημιουργία και οργάνωση ενός κράτους και τις σχέσεις του με τους πολίτες. Απαιτεί επιπλέον τον πλήρη σεβασμό της βούλησης του λαού, όπως αυτή εκφράζεται από τους ψηφοφόρους και/ή από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Η δημοκρατία βασίζεται στον κανόνα της πλειοψηφίας, με πλήρη αναγνώριση και εφαρμογή των δικαιωμάτων του ατόμου, των μειονοτήτων και των ομάδων, όπως απαιτείται. Η αρχή της δημοκρατίας αποτελεί ένα συνεχώς αυξανόμενης σημασίας μέρος του διεθνούς δικαίου και βρίσκεται στην καρδιά του ευρωπαϊκού δικαίου. Το Άρθρο 3 του Καταστατικού Χάρτη αναφέρεται σε πλουραλιστική δημοκρατία, σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου ως αρχές του συστήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσσει τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και του κράτους δικαίου ως θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης.

β) Οι ανεπάρκειες του Σχεδίου Αννάν

18. Η διαδικασία του Σχεδίου Αννάν, σύμφωνα με την οποία συμφωνίες, συντάγματα και νόμοι επιζητείται να επιβληθούν σε ένα ανεξάρτητο κράτος χωρίς να είναι το αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής νομοθετικής διαδικασίας ή διαλόγου, δεν μπορεί να είναι σύμφωνη με την αρχή της δημοκρατίας. Όπως σύμφωνη με την αρχή αυτή δεν μπορεί να είναι ούτε η αριθμητική εξίσωση μεταξύ δυο δημογραφικά άνισων κοινοτήτων. Ένα συνταγματικό και θεσμικό πλαίσιο το οποίο απαιτεί την αμοιβαία συναίνεση των αντιπροσώπων και των δύο εθνοτικών κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και σε κάθε μία από τις τρεις παραδοσιακές εξουσίες (νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική) εξασφαλίζει μόνιμο δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) τόσο στην πλειοψηφία όσο και στην μειοψηφία. Η μετάθεση της τελικής απόφασης σε ξένους πολίτες σε περίπτωση αδιεξόδου μέσα σε όργανα βαρυσήμαντα όπως το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλα βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με την αρχή της δημοκρατίας.

19. Στις 24 Απριλίου 2004 76% των ψηφοφόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή που ελέγχεται από την Κυβέρνηση απέρριψαν το Σχέδιο Αννάν. Αυτή η απόφαση πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους ως μια έγκυρη άσκηση της δημοκρατίας και του δικαιώματος αυτοδιάθεσης.

6. Το Κράτος Δικαίου

α) Η Έννοια Της Αρχής

20. Το κράτος δικαίου στο διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι όλες οι επίσημες δραστηριότητες πρέπει να επιχειρούνται με τρόπο συμβατό με τις αρχές του δικαίου. Επίσης σημαίνει ότι νόμιμες διαδικασίες πρέπει να καθιερώνονται και να

γίνονται σεβαστές προκειμένου οι αρχές του δικαίου να λειτουργούν αποτελεσματικά, έτσι ώστε, για παράδειγμα, η αρχή της δίκαιης δίκης να είναι ουσιαστική. Όπως έχει σημειωθεί παραπάνω (παράγραφος 15), τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται μεταξύ άλλων πάνω στην αρχή του κράτους δικαίου.

21. Δεν μπορεί να υπάρξει διεθνής νομιμότητα σε έδαφος παράνομα κατεχόμενο από ξένη δύναμη. Πράγματι, το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμποδίζεται από την άσκηση της κυριαρχίας πάνω σε μέρος του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους του θέτει σε αμφισβήτηση την ίδια την Ευρωπαϊκή νομιμότητα.

β) Οι ανεπάρκειες του Σχεδίου Αννάν

22. Το Σχέδιο Αννάν πρότεινε την αντικατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας με ένα νέο κράτος το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να προσφέρει μια σταθερή κυβέρνηση, καθώς θα ενείχε το στοιχείο της αστάθειας, όπως έχει σημειωθεί παραπάνω. Επιπλέον, οι περιορισμοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δυνατότητας ελεύθερης επιδίωξής τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και υπό το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν την Κύπρο (π.χ. Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), θα προσέβαλλαν σοβαρώς τις έννοιες της ορθής απονομής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

Ο Δρόμος προς τα Εμπρός : Μια Συντακτική Συνέλευση για την Κύπρο

23. Με βάση το Σύνταγμα του 1960, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο και νόμιμο πολιτειακό σύστημα διακυβέρνησης της νήσου Κύπρου. Η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει θέσει υπό την προστασία της, έτσι ώστε οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού να πρέπει να αρχίζει με βάση τους υπάρχοντες θεσμούς και την έννομη τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτή είναι αποδεκτή από το λαό της και διεθνώς νομιμοποιημένη. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθούν πρόσφοροι τρόποι και μέσα για να προσαρμόσουν τους ήδη υπάρχοντες θεσμούς και το δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση του λαού ως συνόλου περιλαμβάνοντας όλες τις κοινότητες, έτσι ώστε να ανακτηθεί η δημοκρατική βάση και η πλήρης κυριαρχία στο διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Δημοκρατίας.

24. Μια δημοκρατική διαδικασία αυτόνομης σύνταξης Συντάγματος, η οποία να συμπεριλαμβάνει διάφορα βήματα, θα επέτρεπε στο λαό της Κύπρου να ξεπεράσει το παρόν αδιέξοδο και να ανακαλύψει μέσα και μέτρα τα οποία τελικά θα οδηγήσουν σε επανασύνδεση και συμφιλίωση σύμφωνα με τις προαναφερθείσες θεμελιώδεις αρχές. Η Συντακτική Συνέλευση ως όργανο δημοκρατικής συντακτικής εξουσίας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, κυρίως στην

διαδικασία αποαποικιοποίησης. Η σύνταξη Συντάγματος πρέπει να εντάσσεται σε δημοκρατικές πολιτικές διαδικασίες και όχι χωρίς αυτές.

25. Μια Συντακτική Συνέλευση για την Κύπρο, είτε δημοκρατικά εκλεγμένη, είτε ορισμένη έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει ορθά την βούληση των ψηφοφόρων και την προοπτική διαφορετικών κοινοτήτων όλου του νησιού, πρέπει να έχει την αποκλειστική ευθύνη για την σύνταξη και υιοθέτηση ενός νέου Συντάγματος για την Κύπρο, το οποίο να βασίζεται στο ήδη υπάρχον Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960 και το οποίο τελικά να τροποποιεί ή να υποκαθιστά.

26. Τα μέλη της Συντακτικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν απόλυτη ελευθερία και ευθύνη ως προς την επιλογή του πολιτεύματος, είτε αυτό είναι προεδρικό, κοινοβουλευτικό, ή ένας συνδυασμός των δύο· ως προς την εξεύρεση εδαφικών διευθετήσεων μέσω ενός κατάλληλου σχεδίου αποκέντρωσης- σε περιοχές, περιφέρειες, κοινότητες ή παρεμφερή- και ως προς την διαμόρφωση διαδικασιών ικανών να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ανθρώπων, προς όφελος του λαού όλων των κοινοτήτων της Κύπρου. Γνωματεύσεις και βοήθεια για την Συνέλευση ή τα μέλη της μπορούν να αναζητηθούν από εμπειρογνώμονες από το εσωτερικό της Κύπρου και το εξωτερικό. Τα μόνα νομικά όρια της κυρίαρχης συντακτικής εξουσίας της Συνέλευσης είναι η αυστηρή συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές αρχές και το κοινοτικό κεκτημένο, και με τα διεθνή πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και την προστασία των μειονοτήτων που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλα Ευρωπαϊκά θεσμικά μέσα .

27. Το νέο Σύνταγμα, όπως θα διαμορφωθεί από τη Συνέλευση, θα πρέπει να υποβληθεί σε ξεχωριστά παράλληλα δημοψηφίσματα , τα οποία θα διεξαχθούν στις δύο μεριές του νησιού, σύμφωνα με την εμπειρία της 24 Απριλίου 2004 . Μόνο ο λαός της Κύπρου μπορεί να επιφέρει την νομιμότητα που είναι αναγκαία για μια νέα αρχή. Οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι νόμιμη και νομιμοποιημένη και πρέπει να βασίζεται πάνω στη μόνη ισχύουσα συνταγματική βάση που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την διεθνή κοινότητα, και αυτό είναι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Οι διαδικασίες που θα ρυθμίζουν την εκλογή ή τον ορισμό της Συντακτικής Συνέλευσης, τη σύνθεση της και τη λειτουργία της, καθώς και την διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων για το Σύνταγμα, θα πρέπει να προβλέπονται από τροπολογίες στο Σύνταγμα του 1960. Προτείνεται επιπλέον η διαδικασία της Συντακτικής Συνέλευσης να διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συστάσεις

28. Το Διεθνές Συμβούλιο Εμπειρογνομόνων αναζητά μια δίκαιη και έντιμη λύση για την Κύπρο, η οποία να επιτρέπει στις κοινότητες να επιτύχουν συμφιλίωση και

ένα ειρηνικό και ευήμερο μέλλον. Κατά συνέπεια συνιστά την τήρηση των Θεμελιωδών Αρχών του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου όπως αναφέρονται παραπάνω σε όλους τους αρμόδιους διεθνείς θεσμούς, συμπεριλαμβανόμενου του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα της ιστορικής ευκαιρίας που της παρουσιάζεται με την πρόσφατη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία.

29. Το Διεθνές Συμβούλιο Εμπειρογνομόνων συνιστά:

α) Την αναγνώριση των παραπάνω Θεμελιωδών Αρχών από τα μέρη τα οποία εμπλέκονται στην αναζήτηση ειρήνης, δικαιοσύνης και ασφάλειας στην Κύπρο.

β) Την υιοθέτηση ενός ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (και άλλους αρμόδιους διεθνείς θεσμούς) στο οποίο να επαναβεβαιώνονται οι Θεμελιώδεις Αρχές.

γ) Τη σύσταση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (και σε άλλους αρμόδιους διεθνείς θεσμούς) ενός εποπτικού μηχανισμού μέσω του οποίου να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τις Θεμελιώδεις Αρχές οποιουδήποτε διακανονισμού προτείνεται για την Κύπρο.

δ) Τη δημιουργία μιας Συντακτικής Συνέλευσης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη βάση του Κυπριακού Συντάγματος του 1960, η οποία να φέρει σε επαφή τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την εξεύρεση μιας επίλυσης συμβατής με τις Θεμελιώδεις Αρχές.

Συμπέρασμα

30. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταβάλει ριζικά τους εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες του Κυπριακού. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι είναι τώρα πια πολίτες της Ένωσης, απολαμβάνουν τα δικαιώματα που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή έννομη τάξη και υπόκεινται στα καθήκοντα που πηγάζουν από αυτή. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος και κατά συνέπεια είναι μία από τους «Κύριους των Συνθηκών».

31. Εάν το Σχέδιο Αννάν είχε γίνει αποδεκτό και είχε τεθεί σε εφαρμογή πριν από την ένταξη, η ίδια η ένταξη θα είχε στηριχτεί σε πολύ ασταθείς νομικές βάσεις, καθώς η Ένωση θα είχε ενσωματώσει ένα νέο κράτος-μέλος το οποίο δεν θα είχε καν υπογράψει τη συμφωνία ένταξης, ενώ παράλληλα η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα είχε υπογράψει τη συμφωνία, θα είχε πάψει να υπάρχει. Τώρα που η ένταξη έχει γίνει πραγματικότητα, η κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

μέσω ενός αναθεωρημένου Σχεδίου Αννάν είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη λόγω της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

32. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με την ιστορική ευκαιρία και την ειδική ευθύνη να προωθήσει μια νέα διαδικασία δημοκρατικής συντακτικής διαδικασίας στην Κύπρο και να πείσει όλες τις κοινότητες να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Κατ' αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφάλιζε την εφαρμογή των δικών της αρχών και αξιών, καθώς και αυτών του διεθνούς δικαίου γενικότερα, μέσα στα εδάφη ενός κράτους-μέλους της.

Παράρτημα : Άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρο 6

1. Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη.
2. Η Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950, και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.
3. Η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της.
4. Η Ένωση διαθέτει τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της και για την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της.

Διεθνές Συμβούλιο Εμπειρογνομόνων

1. Professor Auer Andreas, Switzerland
Professor of Constitutional Law, University of Geneva
2. Professor Bossuyt Mark, Belgium
Professor of International Law, University of Antwerp
3. Professor Burns Peter, Canada
Former Dean of the UBC Law Faculty,
Professor of Law, University of British Columbia, Vancouver
4. Professor Dr. Alfred De Zayas, United States of America
Geneva School of Diplomacy
Former Secretary, UN Human Rights Committee

5. Professor Helmons Silvio-Marcus, Belgium
Emeritus Professor of Universite Catholique de Louvain, Public International Law
and Human Rights

6. Professor Dr. George Kassimatis, Greece*
Emeritus Professor of University of Athens, Constitutional Law
Honorary President of the International Association of Constitutional Law

7. Professor Dr. Dr.h.c. Oberndorfer Dieter, Germany
Professor Emeritus, Political Science, University of Freiburg

8. Professor Malcolm N Shaw QC, United Kingdom
The Sir Robert Jennings Professor of International Law, University of Leicester

* Πρόεδρος της Επιστημονικής Ομάδας της Πανελλήνιας Επιτροπής για Ευρωπαϊκή Λύση στην Κύπρο, η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Στέλιο Περράκη - Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, Παναγιώτη Ήφαιστο - Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη - Αναπλ. Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής, Περικλή Νεάρχου - Γραμματέα Ομάδας

ΝΑΥΤΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Του Αντιναυάρχου ε.α. Γ. Δεμέστιχα Π.Ν.
Επιτίμου Αρχηγού Στόλου

Πρόσφατα ο Τούρκος Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων εξήγγειλε το νέο ναυτικό δόγμα που αφορά το Πολεμικό αλλά και το Εμπορικό Ναυτικό της Τουρκίας. Κύρια σημεία του δόγματος είναι :

- Η ταυτόχρονη παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο, Εύξεινο και Μεσόγειο.
- Η ανάπτυξη του Εμπορικού στόλου με παγκόσμια παρουσία.

Ο Τούρκος Στρατηγός ανάμεσα σε άλλα επεσήμανε ότι «τα κράτη που έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις θάλασσες κατά βάσιν για την άμυνα, το εμπόριο και (την προάσπιση) των εθνικών τους συμφερόντων πέτυχαν να παραμείνουν όρθια».

Η Τουρκία παραδοσιακά ανέπτυξε και είχε ισχυρές χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις ενώ παράλληλα όταν αντελήφθη την αποτελεσματικότητα της αεροπορίας, ανέπτυξε ισχυρές, σύγχρονες αεροπορικές δυνάμεις. Η εξαγγελία του ναυτικού δόγματος δεν απετέλεσε έκπληξη καθ'όσον η Τουρκία με συνέπεια και συνέχεια έχει προωθήσει από τη δεκαετία του '80 την ισχύ του Πολεμικού της Ναυτικού. Μετέβαλε τους Ταρσανάδες σε Ναυπηγεία που πραγματοποίησαν πολύπλοκες ναυπηγήσεις Πολεμικών Πλοίων και διεμόρφωσε δομή σε προσωπικό αλλά και κυρίως σε υλικό που να είναι δυνατόν να στηρίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Η επιχειρησιακή αναβάθμιση και των τριών Τουρκικών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με παράλληλη ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, έρχονται να στηρίζουν την στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας ως σημαντικής περιφερειακής δύναμης.

Η Ελλάδα, παραδοσιακά ναυτική χώρα, έχει ζωτικά συμφέροντα που πρέπει να προασπίσει μέσα στην θάλασσα. Για την χώρα μας δεν αρκεί η απλή παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο και την Ν.Α. Μεσόγειο, αλλά απαιτείται ο θαλάσσιος έλεγχος του Αιγαίου, για να υπάρχει συνεχής θαλάσσια επικοινωνία της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά και η διατήρηση ανοικτών θαλασσίων γραμμών στην Μεσόγειο με έμφαση την Ν.Α. περιοχή της. Αυτά τα δύο έργα απαιτούν αεροναυτική υπεροχή έναντι του ενδεχομένου αντιπάλου, και με δεδομένο ότι η τεχνολογία είναι ανοικτή σε όλους και η ποιοτική υπεροχή σε υλικό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα ισχύος, εναπομένει να υπάρχει αριθμητική ισορροπία σε προηγμένο υλικό και μονάδες, ενώ η εκπαίδευση και η εφαρμογή ορθολογιστικών επιχειρησιακών και τακτικών δογμάτων θα αποτελέσουν τους παράγοντες για τον πολλαπλασιασμό της ισχύος. Η Ελλάδα είναι σήμερα η πρώτη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, με την σημαία της να ταξιδεύει σε όλες τις θάλασσες. Η εμπορική ναυτιλία ανεπτύχθη πρωτίστως από την ιδιωτική πρωτοβουλία και σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα εθνικής ισχύος που η Πολιτεία οφείλει να διαφυλάξει και να βοηθήσει για περαιτέρω

ανάπτυξη. Πρόσφατα (Lloyd' s List 1-8-05) εδημοσιεύθη η πληροφορία ότι η Ιταλία πρόκειται να αναπτύξει ένα πολεμικό της πλοίο στην περιοχή της Ν.Α. Ασίας για προστασία των εμπορικών της πλοίων (και τόνωση του ηθικού των πληρωμάτων) από τις πειρατιές που γίνονται εκεί και που αποτελούν βέβαια ένα άλλο είδος τρομοκρατικών ενεργειών. Εύλογα προβάλλει η σκέψη να εξετασθεί η δυνατότης συμμετοχής και παρουσίας του Πολεμικού μας Ναυτικού, σε περιοδική ίσως βάση (λόγω κόστους) και μέχρις ότου η Μαλαισία, η Ινδονησία και η Σιγκαπούρη μπορέσουν να ελέγξουν, όπως υπόσχονται, την κατάσταση. Αυτή η συμμετοχή του Π.Ν. θα ήταν μία έμπρακτη απόδειξη τους ενδιαφέροντος της Ελληνικής Πολιτείας προς τους Έλληνες ναυτικούς και για την προάσπιση των συμφερόντων της πρώτης οικονομικής πηγής της χώρας, ενώ θα ήταν δυνατό να υποστηριχθεί αίτημά μας στην Συμμαχία για την εκ περιτροπής παρουσία στην περιοχή πολεμικών πλοίων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.

Βέβαια η αμυντική ισχύς της χώρας καλύπτεται από όλους τους Κλάδους των Ε.Δ., με την ισόρροπο ανάπτυξή τους, κατάλληλο συντονισμό, αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχο υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τη διάθεση της απαιτούμενης οροφής σε προσωπικό καθώς και των επαρκών οικονομικών πόρων για το προσωπικό και το υλικό. Οι, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μελετώμενες οργανωτικές και δομικές αλλαγές ως ελπίζουμε ότι θα διορθώσουν τα κακώς κείμενα και θα επιφέρουν επιχειρησιακή αναβάθμιση στις Ελληνικές Ε.Δ. που πάσχουν (και βασικά ο Στρατός Ξηράς) από έλλειψη κατωτέρου προσωπικού και κυρίως στρατευσίμων, η νεανική ορμή και ο ενθουσιασμός των οποίων είναι αναντικατάστατος παράγων για έναν αξιόμαχο στρατό. Εν τούτοις οι αλλαγές αυτές από μόνες τους δεν θα λειτουργήσουν για την αντιμετώπιση της απειλής αν δεν εξασφαλισθεί επάρκεια σε προσωπικό και σε τεχνολογικά προηγμένο υλικό.

Η πρόσφατη Κυβερνητική απόφαση, για την ισχυροποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας με μαχητικά αεροσκάφη και του Στρατού Ξηράς με άρματα, με υλικό γνωστό που δύναται να αξιοποιηθεί επιχειρησιακά άμεσα μετά την παραλαβή του, και σωστή είναι και επιβεβλημένη.

Σε ότι αφορά την ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας μας, είναι προφανές ότι αυτή πρέπει να αναπτύσσεται για να προασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με τον έλεγχο της περιοχής του Αιγαίου, τη διατήρηση ανοικτών θαλασσιών γραμμών στην Ν.Α. Μεσόγειο και παρουσία, κατά περίπτωση, για αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών ή συμμετοχή προς κάλυψη συμμαχικών υποχρεώσεων. Η ανάληψη αυτών των έργων προϋποθέτει επάρκεια και συγχρόνως καταλληλότητα (σε εξοπλισμό και δομή) των μονάδων του Π.Ν.

Είναι γνωστές οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας και συνεπώς η διάθεση οικονομικών πόρων για τις Ε.Δ. πρέπει να γίνεται μετά περισκέψεως. Συγχρόνως όμως ουδείς δύναται να εξασφαλίσει ότι οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις θα διατηρηθούν σε ύφεση κατά τα επόμενα χρόνια και συνεπώς προβάλλει αδήρρητη η ανάγκη ενισχύσεως του Π.Ν. για να είναι σε θέση να καλύψει επιτυχώς τα έργα που πρέπει να διεκπεραιώσει.

Με βάση την υπάρχουσα δομή και τα εν εξελίξει προγράμματα εκτιμάται ότι

υπάρχει άμεση ανάγκη του Π.Ν. να αυξήσει την ισχύ του (αριθμητικά και ποιοτικά) κατά προτεραιότητα σε :

- Φρεγάτες με δυνατότητα Αντιαεροπορικής Άμυνας Περιοχής προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε από τον παροπλισμό των Αντιτορπιλικών (Α/Τ) τύπου ADAMS χωρίς να αντικατασταθούν από τα προσφεθέντα εξ ΗΠΑ Α/Τ τύπου KIDD. Η πρόσκτηση πλοίων εξ ΗΠΑ (ως τα τύπου BURKE και εναλλακτικά τα τύπου TICONDEROGA) θα αναβαθμίσουν στο άμεσο μέλλον τις δυνατότητες του Στόλου, ενώ θα υπάρξει άνεση για την επιλογή νέων Φρεγατών η πρόσκτηση των οποίων θα ενταχθεί σε επόμενα μεσοπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα και που θα ναυπηγηθούν στην Ελλάδα ενισχύοντας την τοπική βιομηχανία.
- Πυραυλάκατοι (ΤΠΚ). Η ναυπήγηση νέας σειράς ΤΠΚ, είτε επί πλέον τύπου VOSPER είτε άλλου εξελιγμένου τύπου, με την προσθήκη νέων επιχειρησιακών χαρακτηριστικών (π.χ. STEALTH που καθ' ημάς είναι βασική επιχειρησιακή απαίτηση γι' αυτού του μεγέθους πλοία), είναι επιβεβλημένη άλλως θα μειωθεί η ισχύς του Π.Ν. σε ένα όπλο που είναι σημαντικό για την άμυνα του νησιωτικού κυρίως χώρου και με δεδομένη την ηλικία των παλαιότερων ΤΠΚ που θα πρέπει να παροπλισθούν μετά μερικά έτη.
- Ταχύ Αποβατικό Πλοίο τύπου LPD που θα δύναται να μεταφέρει μονάδα του Στρατού Ξηράς για να επιχειρεί σε απομακρυσμένες περιοχές.
- Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) τα οποία είναι χρήσιμα τόσο εν ειρήνη όσο και εν πολέμω. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας υπαγορεύει την πρόσκτηση ΑΦΝΣ με δυνατότητα μεγάλου χρόνου παραμονής (ON TASK) στην περιοχή επιχειρήσεων. Η πρόσκτηση εξ ΗΠΑ μεταχειρισμένων P3C θα δώσει χρονική άνεση στο Π.Ν. για την μελλοντική επιλογή νέων ΑΦΝΣ.
- Πλοία Ναρκοπολέμου. Η παλαιότητα των υφισταμένων πλοίων υπαγορεύει την ανάγκη αντικαταστάσεώς των από πιο σύγχρονα που διατίθενται από συμμαχικά Ναυτικά.

Συμπερασματικά και με δεδομένες, ως προαναφέρθη, τις οικονομικές δυσχέρειες της χώρας οι επείγουσες εξοπλιστικές ανάγκες του Π.Ν. θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με πρόσκτηση συγχρόνων μονάδων, εφ' όσον διατίθενται από τις ΗΠΑ ή άλλες συμμαχικές χώρες, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότης πώλησεως, από το Π.Ν. σε άλλες χώρες, ορισμένων εκ των παλαιότερων πλοίων ως Φ/Γ, Υ/Β, ΤΠΚ (και πριν αυτά φθάσουν σε σημείο παροπλισμού και πωληθούν ως σίδερα ή χρησιμοποιηθούν ως στόχοι) προκειμένου να συνεχισθούν υφιστάμενα προγράμματα ή να υποστηριχθούν νέες αντίστοιχες ναυπηγήσεις στην Ελλάδα που θα εξασφαλίσουν υψηλό ποσοστό της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας και θα τονώσουν την Ελληνική Ναυπηγική Βιομηχανία η οποία φαίνεται ότι σύντομα θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Ένα Δοκίμιο περί Ευθυγράμμου Αντίληψης Του Ταξιάρχου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου

Όπως συμβαίνει σε όλους τους καιρούς από την εποχή, όπου ο homo sapiens άρχισε να αντιλαμβάνεται τη λογική χρήση των προσόντων, με τα οποία ο άνθρωπος είναι προικισμένος και υπερέχει έναντι των λοιπών εμψύχων αληθειών, έτσι και στη δική μας εποχή και όπως και αλλαχού, το ίδιο και στο δικό μας ελληνικό χώρο, υπάρχει η συγκαθυφασμένη αντίληψη, αυτή η νοητική σύλληψη για το κάθε αντικείμενο, που δημιουργεί πεποιθήσεις και οικοδομεί φιλοσοφίες και χαρακτηρίζει την ηθική της εποχής στην οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον ημών των παρατηρητών και εξ επαγωγής μελετητών.

Ό,τι αφορά στο παρελθόν είναι καταγεγραμμένο στην Ιστορία. Ό,τι αφορά στο παρόν είναι η ζώσα πραγματικότητα. Εν πολλοίς αμφισβητούμενη, λόγω των διαφορετικών ή αποκλινουσών προσεγγίσεων στα αυτά ζητούμενα. Ό,τι αφορά στο μέλλον είναι μία πρόβλεψη, ένας οραματισμός, μία ευχή.

Η κίνηση προς το μέλλον απαιτεί σημερινή σχεδίαση με προδιαγραφές σύμμετρες προς την κοινά παραδεκτή λογική, ώστε να επιτευχθεί μία ομαλή κύλιση προς αυτό με όσο το δυνατόν θετικότερες και ηπίως περιβάλλουσες την κοινότητα συνθήκες.

Πρώτιστη σε σπουδαιότητα είναι η ορθή εκτίμηση των εις χείρας παραμέτρων, οι οποίες έμμεσα καταδεικνύουν τα επερχόμενα. Μία σπουδή είναι η αναγκαιότητα να ξεχωρισθεί το προτιμητέο από το πιθανό να συμβεί. Να αντιμετωπίζεται η πραγματικότητα και να μεθοδεύεται η προετοιμασία για τις αλλαγές που θα συμβούν και τις οποίες το κοινωνικό σύνολο τις βλέπει σαν επιθυμητές.

Παρά τις οποιεσδήποτε προπαρασκευές, είναι ωστόσο δυνατόν να μην επέλθουν τα προβλεφθέντα, ούτε τα προγραμματισθέντα. Ένα πολλαπλό μέλλον θα μπορούσε να γίνει περισσότερο αποδεκτό σαν φουτουριστική σκέψη. Και όταν λέμε φουτουρισμό (future: μέλλον), δεν εννοούμε την αυθαίρετη ονοματοθεσία ενίων καλλιτεχνών, αλλά την κυριολεκτική ερμηνεία της ανάγκης για σπουδή και πρόβλεψη του μέλλοντος που μας προκαλεί και την ανάγκη του να διδαχθεί σαν αντικείμενο μαθήσεως, που ως φυσικόν, αποτελεί υποβοηθητικό εργαλείο για τη σύλληψη των κατακαλυπτόντων τον σημερινό ανθρώπινο νου συλλογισμών. Ως τώρα, έχουμε σαν δεδομένη την προσπάθεια μιας διακεκριμένης μερίδας επιστημόνων, ενός αυξανόμενου ποσοστού μεταξύ των συγγραφέων και ενός μικρού αριθμού εγκρίτων δημοσιογράφων, οι οποίοι παροτρύνουν στην εντονότερη ενδιατριβή και στην προσήκουσα προσοχή στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αλλαγής. Βέβαια, όλοι αυτοί οι ασχολούμενοι με το αντικείμενο μεταφέρουν μαζί με τις απόψεις τους και διάφορες ιδεολογικές ταυτότητες. Αυτές οι ταυτότητες προσδιορίζουν ένα φάσμα, το οποίον είναι αναγνωρίσιμο σαν πολιτική πεποίθηση. Αυτός ο προσδιορισμός, παραβατικά και ιδιότροπα συμπλέκεται με τις ιστορικές έρευνες, τις μελέτες των μελλοντικών ερευνητικών αναγκών, τις εκάστοτε προσαρμοζόμενες φιλοσοφίες των ρευμάτων, την διαστημική μηχανική, την διαρκώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία, την επελαύνουσα βιοτεχνολογία, την συμπίεστική οικονομολογία και τα λοιπά εξελικτικά στοιχεία και καταλήγει σε μία περίπου και συλλογικά αποδεκτή κοινωνιολογία του

μέλλοντος.

Κατά τους περισσότερους σημερινούς φουτουριστές δεν υπάρχει ένα μέλλον.

Υπάρχουν μέλλοντα. Σε κάθε στιγμή, που θα επιχειρούσαμε να απομονώσουμε για εξέταση, είναι δυνατό να διακρίνουμε ορισμένα πιθανά μέλλοντα. Μέσα από αυτά τα μέλλοντα ανακαλύπτουμε και μερικά προτιμητέα μέλλοντα.

Μερικοί φουτουριστές δίνουν έμφαση στο εφικτό. Μάλιστα μερικοί συγγραφείς περιγράφουν με λεπτομέρειες ένα μεγάλο άνοιγμα εφικτών μελλόντων. Υπάρχουν και οι της αντιθέτου κατευθύνσεως οραματιστές. Αυτοί είναι οι εκτιμητές και σύμβουλοι, οι οποίοι υπηρετούν τις κυβερνήσεις και μεγάλες οικονομικές επιχειρήσεις (εκ των οποίων μερικές υποκαθιστούν κυβερνήσεις ασθενουσών πολιτικά χωρών) και αυτοί ασχολούνται με τα πιθανά μέλλοντα. Οι τελευταίοι λοιπόν, έχουν την τάση να αγνοούν τα περισσότερα από όσα έχουν επισημανθεί για τα εφικτά μέλλοντα σαν ουτοπιστικά. Προσπαθούν να προσδιορίσουν τις πιθανότητες να συμβεί κάτι συγκεκριμένο. Βλέπουν με περισσότερη εμβρίθεια μόνον εκείνα τα μέλλοντα που εκτιμούν σαν πιο πιθανά. Αλλά, ακόμη κι' έτσι, οι ανωτέρω εκτιμητές, προσπαθούν να καλυφθούν πολυδιάστατα και εννοιολογικά. Είναι οι πρώτοι, που παραδέχονται το ότι η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι αδύνατη με τη συνηθισμένη έννοια του όρου «πρόβλεψη».

Οι περισσότεροι από αυτούς, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι έχουν την ευθύγραμμη αντίληψη, ότι η τεχνολογία, η οικονομία, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, ο πληθυσμός και οι τάσεις, που διέπουν τις έννοιες αυτές, ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να λειτουργούν αύριο σύμφωνα με τις δικές τους προς τις κυβερνήσεις τους συμβουλές, με μικρές και μόνον αποκλίσεις από τους συνεπαγομένους κυβερνητικούς προγραμματισμούς.

Μεγάλες οικονομικές επιχειρήσεις ισχυρίζονται, ότι ασχολούνται με τον προγραμματισμό, αλλά στην ουσία δεν ασχολούνται με τίποτε περισσότερο από αυτή την ευθύγραμμη προβολή (απόρροια της ευθυγράμμου αντιλήψεως) μιας ιδιαιτέρας αδυνάμου και χωρίς φαντασία μεθόδου. Επιφανειακά, η προέκταση των σημερινών τάσεων δείχνει ασφαλής και επιστημονική. Συχνά δεν αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ευθύγραμμη προβολή λειτουργεί καλύτερα σε μεγάλες περιόδους σταθερότητας από ό,τι σε περιόδους ραγδαίων αλλαγών, όπως συμβαίνει σήμερα και οι οποίες αλλαγές, ως φαίνεται θα έχουν δραστικές επιπτώσεις αλλά και μακρά διάρκεια.

Αυτοί που ακολουθούν την ευθύγραμμη μέθοδο εκτιμήσεως, όπως παραδείγματος χάρη, αυτοί, που λένε, ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνεται κατά το «α» ποσόν επί τα «β» προσεχή έτη και συνεπώς θα είναι στο ύψος «γ» κατά το έτος «δ». Ότι ο πληθυσμός της Γης θα είναι δέκα δισεκατομμύρια, επειδή υπάρχει σήμερα ένας δεδομένος ρυθμός αυξήσεως. Αν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, που να εξηγεί τα φαινόμενα, τότε θα πρέπει να γίνει παραδεκτό, ότι η ευθύγραμμη προβολή των τάσεων και των προβλέψεων είναι ένας επικρατών αποπροσανατολισμός. Αυτή η μορφή «προβλέψεως» συνήθως εμφανίζεται σαν ουδέτερη και χωρίς προκαταλήψεις. Κι' όμως, αυτή η ευθύγραμμη προβολή επηρεάζεται από προκαταλήψεις, όπως άλλωστε και οι περισσότερες μορφές προβλέψεων (εμείς στην Ελλάδα, το βιώνουμε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας

μας).

Και ερχόμαστε να ερωτήσουμε τους εκτιμητές για το τί σκλέπτονται να προβάλουν. Ποιές είναι οι τάσεις, που εκείνοι θέλουν, εμείς να παρακολουθούμε. Αυτή η επιλογή είναι φορτισμένη από το σύστημα αξιών. Σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας ακολουθεί πολιτισμικές και ιδεολογικές προκαταλήψεις. Όταν εξετάζεται ο προγραμματισμός μιας μεγάλης επιχειρήσεως ή μιας κυβερνήσεως, διαπιστώνεται ένας έντονος οικονομο-κεντρισμός. Εδώ, ας επικεντρωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Και το ερώτημα έρχεται σαν ακολουθούσα ανησυχία εκείνων των μελών της κοινωνίας, τα οποία έχουν την παιδεία, που τα καθιστά ικανά να διακρίνουν τα τεχνάσματα και τις πλεκτάνες και το δέλεαρ· όλα προερχόμενα από τους κυβερνώντες. Τί είναι λοιπόν εκείνο, που ενδιαφέρει πρωτίστως στο να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες θα υπαγορεύουν ένα ευκαίο μέλλον; Είναι τα «αξιόπιστα» διαθέσιμα στοιχεία; Είναι η προβολή των στατιστικών, οι οποίες είναι επηρεασμένες από προκαταλήψεις και πολιτικές σκοπιμότητες; Και γιατί να δίδεται η βάση αποκλειστικά στα οικονομικά στοιχεία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της κοινωνίας μας και όχι ένας γενικότερος συνδυασμός όπου περιέχεται η Ιστορία, ο πολιτισμός, η εθνική ψυχολογία, η καθολικά παραδεδεγμένη ηθική, η χριστιανική συντελεστικότητα, το συλλογικό συναίσθημα έναντι των συμβόλων και των λοιπών αξιών;

Μία απάντηση είναι, ότι τα οικονομικά εκτιμώνται με την προσμέτρηση αριθμών. Όπως ανεπιτυχώς και με τρόπο μαθηματικό προσμετράται και η σχετική μαχητική ισχύς του στρατού. Τόσα πλοία, τόσα αεροπλάνα, τόσα άρματα μάχης. Και μια και ανεφερθήκαμε στο αριθμητικό σκέλος του στρατού, επιτακτική είναι η ανάγκη να διευκρινισθεί κατηγορηματικά, ότι νικητής σε μία πολεμική σύγκρουση δεν είναι απαραίτητο να είναι εκείνος που διαθέτει τα περισσότερα πλοία και αεροπλάνα και στρατιώτες. Νικητής είναι εκείνος που διαθέτει ηθικές δυνάμεις και κάνει καλή χρήση του διατιθέμενου πολεμικού υλοκού. Νικητής είναι αυτός που πιστεύει στο δίκαιο του αγώνος. Είναι εκείνος, που έχει κατανοήσει τα μεγέθη της προς την πατρίδα οφειλής. Οι στρατιώτες και οι λόγχοι είναι παράγων δευτερεύων και ήσσων συντελεστής και βρίσκεται σε αντίθεση με την ευθύγραμμο αντίληψη που δίδει την προτεραιότητα στην αριθμητική προβολή του μέλλου γενέσθαι και μέλλοι αποφυγείν, όπως μας έχουν συνηθίσει οι σύγχρονοι εγχώριοι εκτιμητές.

Όταν λοιπόν μία κυβέρνηση έχει την ευθύγραμμη αντίληψη, ότι στο μέλλον δεν θα κατορθώσει να διεξάγει ένα πόλεμο με επιτυχία, διότι οι εκτιμητές της στηρίζονται στους αριθμούς και όχι στο σύστημα αξιών, τότε ουδέποτε θα επιχειρήσει να εναντιωθεί στις βουλήσεις των αριθμητικά υπερτέρων, όπως π.χ. της Τουρκίας ή των ΗΠΑ, οι οποίες υπαγορεύουν την πολιτική της «συνετούς» μας κυβερνήσεως, η οποία ακολουθεί μεθόδους υπολογισμού της εθνικής μας μεγαλωσύνης μόνο με αριθμούς.

Με την ευθύγραμμη αντίληψη, ο ελληνικός κόσμος αναγκάζεται να υποκλίνεται σε εκτιμητές, οι οποίοι προσμετρούν τη δημοκρατία, ωσάν ρυθμιστική ποσόστωση και περιοριστική προσφορά του αριθμού των ψήφων, που όλοι γνωρίζουν ότι ουδόλως ανταποκρίνεται στην θέση του αισθήματος και του δικαίου προς την

αληθινή δημοκρατία. Η πίστη και η ηθική και η αρετή είναι έννοιες υψηλές, οι οποίες ευρίσκονται πολύ μακράν των υπολογιστικών μηχανών των ευθυγράμμων προβολέων των κυβερνήσεων, οι οποίες αναγνωρίζουν, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μόνον τα *quota* (πόσα) των αριθμών.

Για να οργανωθεί μία καλή προσπάθεια και να ακολουθηθεί μία πρόσφορη μέθοδος, ώστε να απαντηθεί μία επιτυχής «πρόβλεψη» για ένα μέλλον ελληνικό, απαιτείται ένας συνυπολογισμός δεδομένων πέραν των αριθμών. Επιβάλλεται μία συναρμολόγηση των βιοθεωρικών στοιχείων της ελληνικής μας κοινωνίας κάτω από μια εύκαμπτη αντίληψη, η οποία να περιλαμβάνει μαζί με τα οικονομικά στοιχεία και όλα τα υπόλοιπα, στα οποία διαχρονικά ο Έλληνας έχει πιστέψει, διότι η προέλευσή του έχει το στίγμα του γνωστού σε όλους ελληνικού πνεύματος, το οποίο αποτελεί και τον οδηγό του παγκοσμίου πολιτισμού.

Παρ' όλο το δοκιμακό ύφος του παρόντος, δεν αφιστάμεθα της επιθυμίας μας να προτρέψουμε τις ελληνικές κυβερνήσεις (οι οποίες παρουσιάζουν συμπτώματα αλλοιθωρισμού προς την πλευρά αλλοτρίων κέντρων καθορισμού πορείας), να σέβονται τους Έλληνες, πράγμα, το οποίον δεν βλέπουμε και με λύπη μας και χωρίς οποιαδήποτε ευθύγραμμο αντίληψη «προβλέπουμε», ότι θα λυθεί η συνοχή των στοιχείων που συνθέτουν την έννοια του Ελληνικού Έθνους. Μετά τη διάλυση της Εθνικής μας υποστάσεως το όφελος θα μετατεθεί στη μερίδα των ολίγων, οι οποίοι και επαγγέλλονται τους εξουσιαστές. Ιδού το μέλλον μας.

ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
(Καλυπτομένη περίοδος Ιούλιος - Αύγουστος 2005)

Γράφει ο...Μέντωρ

1. ΕΛΛΑΣ

α. Πέντε χρόνια μετά την υπογραφή της προμηθείας των αυτοκινουμένων πυροβόλων ZUZANA (18 δις δρχ.), το θέμα ήλθε στην Βουλή, ενώ οι εκθέσεις του αρμοδίου Επιτελείου ζητούσαν να μην πραγματοποιηθεί ως ασύμφορη η υπόψη προμήθεια.

Όταν ένα οπλικό σύστημα δεν έχει γίνει αποδεκτό ακόμη και από τον στρατό της χώρας η οποία το κατασκευάζει, η κατάλληλη επωδός... Ω Σουζάνα.. χρυσή Σουζάνα, στο μεγαλείο της!!!

β. Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποίησε για πρώτη φορά Τούρκος Αρχηγός του Στρατού, συνοδευόμενη από παραβάσεις και παραβιάσεις του FIR Αθηνών και εθνικού εναερίου χώρου αντίστοιχα (100 περίπου Τουρκικά μαχητικά το τριήμερο της επισκέψεως).

Απλώς...χαίρονταν για την...πρόοδο της Ε/Τ φιλίας. «Χαζά» παιδιά.. χαρά γεμάτα!!

γ. Ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ επισκέφθη το Αφγανιστάν όπου ενημερωθεί για το έργο της Ελληνικής Δυνάμεως και για τις εγκαταστάσεις του νεοσυγκροτουμένου Ελληνικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Καμπούλ. Παράλληλα αντήλλαξε απόψεις με παράγοντες της συμμαχίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας αναλήψεως της διοικήσεως από την Ελληνική Δύναμη του αεροδρομίου της Καμπούλ τον Δεκέμβριο 2005 και επισκέφθη με τον Διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων τον Πρόεδρο του Αφγανιστάν.

δ. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αμύνης, επετεύχθη επαναδιαπραγμάτευση σε τέσσερις συμβάσεις προγραμμάτων κυρίου εξοπλιστικού υλικού με σημαντικά οικονομικά οφέλη εκατομ. Ευρώ. Τα σχετικά προγράμματα αφορούν σε άρματα Λέοπαρντ, σε Αντιαεροπορικά συστήματα TOR-M1, σε αεροσκάφη Μιράζ και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αεράμυνας ΧΩΚ.

ε. Έντεκα στρατόπεδα και στρατιωτικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα αποστρατικοποιούνται και παραχωρούνται στις τοπικές κοινωνίες σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, μετά από σχετική απόφαση του ΥΕΘΑ.

Η αποδέσμευση σχετίζεται με την ευρισκομένη σε πλήρη εξέλιξη αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων (βασικά του Στρατού Ξηράς), αρκεί να έχει προβλεφθεί επαναχρησιμοποίησή τους εφόσον και όταν απαιτηθεί.

στ. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια 30 (με δυνατότητα να αυξηθούν σε 40) μαχητικών F-16 με απ'ευθείας διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος-ΗΠΑ. Το κόστος των μαχητικών τρίτης γενιάς ανέρχεται σε 1,1 δις. Ευρώ. Παράλληλα ανακοινώθηκε η παραλαβή 333 Γερμανικών αρμάτων μάχης Λέοπαρντ ενώ ο ΥΕΘΑ πρόβη και στην αλλαγή της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων με καταργήσεις και συγχωνεύσεις στρατιωτικών μονάδων.

Και με τα αεροσκάφη τετάρτης γενιάς τι μέλλει γενέσθαι; Μήπως απαιτείται σχετικός σχεδιασμός;

ζ. Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποίησε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Αμύνης μετά από πρόσκληση του Κινέζου ομολόγου του. Οι δύο Υπουργοί θα έχουν συνομιλίες σε θέματα διμερούς στρατιωτικής και αμυντικοτεχνικής συνεργασίας.

Στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο Ξένων Γλωσσών Λουογιαγκ της Κίνας (με την υποστήριξη του Ελληνικού ΥΠΕΘΑ) οργανώθηκε αίθουσα χρησιμοποιούμενη από το Ελληνικό Τμήμα και ονομάσθη «Θουκυδίδης» του ονόματος επιλεγέντος διότι υπήρξε σύγχρονος του Κινέζου Sun Ju, καθόσον και οι δύο αποτελούν σημεία αναφοράς για τις στρατιωτικές τους σκέψεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Παρόμοια αντιμετώπιση υπάρχει και στην Ελλάδα όπου ελάχιστοι γνωρίζουν ποιος ήταν και τι έπραξε ο Έλληνας Ιστορικός!!!

η. Σε θερμό κλίμα έγιναν τα εγκαίνια του Ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου από τους Πρωθυπουργούς Ελλάδος και Τουρκίας στον Έβρο. Συνεφωνήθηκε επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα «σύντομα» υπερταχεία σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολεως και νέα γέφυρα στους Κήπους.

Μετά από δεκαπενταετή περίοδο από την έναρξη των συζητήσεων, με το υπόψη έργο η Ελλάς καθίσταται διάυλος για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ενώ παράλληλα αποκτά πρόσβαση στα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι τι γίνεται με τιςστρόφιγγες;

θ. Προτάσεις για πλήρη θρησκευτικό αποχρωματισμό του κράτους, πλήρη προσχώρηση στην παγκοσμιοποίηση και αποκοπή από τις ρίζες και την πολιτισμική κληρονομιά των Ελλήνων, εγένοντο από πολιτικά στελέχη.

Εμβρόντητος ο Ελληνικός λαός παρακολούθησε - και θα παρακολουθεί στο μέλλον, διότι το θέμα δεν τελείωσε - την υπόψη διαμάχη με τους....

Ροβεσπιέρους σε επικίνδυνη έκσταση. Λίγη μελέτη της ιστορίας και της σημερινής κοινωνικοπολιτικής και πνευματικής καταστάσεως σε ολόκληρη την υφήλιο θα τους μετέβαλε γνώμη.

ι. Μήνυμα με αποδέκτες την Τουρκία και τα Σκόπια απέστειλε ο Έλλην Πρωθυπουργός με δηλώσεις στις οποίες προέβη κατά την συνάντηση με τον Τσέχο ομόλογό του, στο πλαίσιο της επισήμου επισκέψεως που πραγματοποιεί στην Πράγα.

Το ενδεχόμενο ακόμη και αλλαγής της στάσεως της Ελλάδος στο μέλλον – σε περίπτωση μη αναγνώρισεως από την Τουρκία της Κυπριακής Δημοκρατίας – εκτιμάται ως πολύ πιθανό, η δε προοπτική των Σκοπίων για συζητήσεις περί ενταξιακής πορείας θα πρέπει να αποκλεισθεί.

ια. Τρίτη ευκαιρία προκειμένου να εφοδιασθούν με οριστική άδεια παραμονής θα έχουν οι αλλοδαποί οι οποίοι ευρίσκονται στην Ελλάδα με βάση το νέο νομοσχέδιο για την μεταναστευτική πολιτική.

Οι ευρισκόμενοι νομίμως και παρανόμως αλλοδαποί στην Ελλάδα πρέπει να υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο, τουτέστιν άνω του 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Όσο και εάν μειωθούν οι.. αποβατικές λαθρομεταναστεύσεις, οι σχετικοί κίνδυνοι δεν παύουν να ελλοχεύουν. Ο καθορισμός ανωτάτου ποσοστού μεταναστών επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας, το οποίο να μην υπερβαίνει το 2% πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού για τους αρμοδίους.

ιβ. Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε το Ινστιτούτο μεταναστευτικής πολιτικής, σχετικά με τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών στα Ελληνικά σχολεία.

Τα στοιχεία για το σχολικό έτος 2004-2005 όπου παρατηρείται συνολική μείωση 8,9% των μαθητών με αύξηση 20,8% των αλλοδαπών, μαρτυρούν την επί σειρά ετών αναλγησία των ιθυνόντων. Βοήθειά μας!!!

ιγ. Τριπλασιασμό των νέων οι οποίοι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών μία τουλάχιστον φορά και υπερδιπλασιασμό των μαθητών οι οποίοι κάνουν χρήση παρανόμων ουσιών (προτιμάται η κάνναβις από 14-17 ετών), δείχνουν τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν οι Υπουργοί Υγείας και Παιδείας.

Τα όποια προγράμματα ανεξαρτήσεως της νεολαίας, οπωσδήποτε αμβλύνουν έστω και κατ'ελάχιστον το υφιστάμενο σοβαρό πρόβλημα των ναρκωτικών. Μήπως η κατάσταση επιβάλλει δρακόντεια μέτρα για τους εμπόρους ναρκωτικών; Η ραγδαία εξάπλωση των δισκίων στην Ελλάδα τα τελευταία έτη πρέπει να προβληματίσει τους αρμοδίους.

ιδ. Επίμαχη ρύθμιση σε νομοσχέδιο, περιλαμβάνει ευνοϊκές καταστάσεις για βουλευτές οι οποίοι έπαυσαν να εργάζονται (μετά την 1-1-2003) που καθιερώθη το ασυμβίβαστο, τουτέστιν παρέχεται η δυνατότητα να εξαγοράσουν τα υπόλοιπα ασφαλιστικά χρόνια του επαγγέλματός τους με εισφορές οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Βουλής.

Πρόκληση για την κοινή γνώμη αποτελεί η προσπάθεια να επιδοτηθούν οικονομικά πρώην βουλευτές οι οποίοι δεν εξελέγησαν, δημιουργουμένης καταστάσεως...συντεχνιακού και...ευρεσυτεχνιακού βολέματος!!

ιε. Ογδόντα πυρκαϊές σε ένα 24ωρο εκλήθησαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ευρίσκοντο σε συνεχή συναγερμό ενώ οι αρμόδιοι έχουν απράνταχτες αποδείξεις για οργανωμένο εμπρησμό.

Έχει ήδη αρχίσει η αεροφωτογράφιση των καμένων περιοχών γι' αυτό οι ..πυροπαθείς να...χαμογελούν μη βγούν ..χάλια στις φωτογραφίες!!

ιστ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπεζής της Ελλάδος οι Έλληνες, σε σχέση με τους λοιπούς κατοίκους της ΕΕ, εργάζονται περισσότερες ώρες αλλά έχουν χαμηλότερο εισόδημα.

Πώς να μην έχουν το προαναφερθέν εισόδημα, όταν αρκετά – σημαντικά πρόσωπα – (παραδείγματα;) σχεδιάζουν και εργάζονται «παρά ‘θιν αλόζ» με.. ασκήσεις επί άμμου;

ιζ. Ψυχολογικό σοκ προκάλεσε στην κοινή γνώμη η τραγωδία της πτώσεως του Κυπριακού αεροσκάφους με 121 νεκρούς. Το όλο φάσμα του υπόψη συμβάντος αντιμετωπίσθη με άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, προκαλέσασα τα ευμενή σχόλια τόσο της Κυπριακής Κυβερνήσεως όσο και άλλων χωρών.

Πάμπολλα έχουν καταλογισθεί – και δικαίως – στον κρατικό μηχανισμό τα τελευταία έτη για αδράνεια ανταποκρίσεως ή καθυστερήσεις σε παρεμφερή περιστατικά. Η πραγματοποιηθείσα όμως κινητοποίηση υπήρξε εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στο μέσο της περιόδου της...θερινής ραστώνης.

ιη. Μεγαλύτερα χρηματοδότηση ζητούν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι) από το κράτος (δηλαδή τους φορολογούμενους πολίτες).

Αρκετά με τα βαλάντια του..ταλαίπωρου. Μήπως θάπρεπε οι Δήμοι να παρουσιάσουν τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών για να διαπιστωθεί πού...οδεύουν τα κονδύλια από τις κρατικές επιχορηγήσεις και τα δημοτικά τέλη; Η πλήρης...αδιαφάνεια στο μεγαλείο της.

2. ΤΟΥΡΚΙΑ

α. Σοκ προκλήθηκε στην Άγκυρα μετά το ναυάγιο της Συνόδου Κορυφής η οποία έγινε στις Βρυξέλλες, καθόσον το γεγονός της διευρύνσεως (όρα Τουρκία) ετέθη εκτός θεμάτων ημερησίας διατάξεως με ματαίωση της ενημερώσεως των υποψηφίων προς ένταξη χωρών.

Σε δυσχερή θέση ευρίσκεται η Κυβέρνηση της Τουρκίας καθώς νέα εμπόδια εισέρχονται διαρκώς στην ενταξιακή της πορεία. Τα αναμενόμενα διλήμματα και απογοητεύσεις δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε εκτόνωση των προβλημάτων της (εσωτερικών και εξωτερικών) με στόχο τα ελληνικά συμφέροντα. Η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αυτής πρέπει να τελεί υπό την αίρεση συμμορφώσεως προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

β. Σε απόπειρα χρησιμοποίησε του ΟΗΕ προκειμένου να νομιμοποιήσει ενδεχόμενες επιχειρήσεις των Τουρκικών δυνάμεων εναντίον των Κούρδων του ΡΚΚ οι οποίοι δρουν από το έδαφος του Β. Ιράκ, προέβη ο Υπαρχηγός του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου.

Η..νόμιμη άμυνα την οποία επικαλείται η Τουρκία, έχει βάλει με επιμονή στο..στόχαστρο τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κιρκούκ. Η πρόφαση συλλήψεως της ηγεσίας του ΡΚΚ με εντολή ΗΠΑ, θα αποτελέσει την αφορμή!! Η ζητηθείσα συνδρομή από Αμερικανούς και Ευρωπαίους προς αντιμετώπιση της αυξανόμενης δράσεως του ΡΚΚ έγινε εκ του πονηρού!!

γ. Μετά από έντονες πιέσεις των εταίρων στην ΕΕ η Τουρκία υπέγραψε το πρωτόκολλο επεκτάσεως της τελωνειακής ενώσεως με την προκλητική δήλωση ότι η υπογραφή δεν σημαίνει και αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αρκούντως προκλητική δήλωση, δημιούργησε και θα δημιουργήσει αρνητικές καταστάσεις για την γείτονα, λαμβανομένου υπόψη ότι ένα υποψήφιο μέλος έχει το θράσος να υπαγορεύει πως θα διαχειρίζονται οι Ευρωπαίοι τα του οίκου τους. Το...μπούμερανγκ.. κατακέφαλα!!!

δ. Σε επιφυλακή ευρίσκονται οι Τουρκικές αρχές ασφαλείας, υπό τον φόβο νέου κύματος επιθέσεως από τους Κούρδους αντάρτες. Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ το ΡΚΚ πρόκειται να κηρύξει μονομερή κατάπαυση του πυρός προκειμένου να μην φθαρεί η εικόνα του Κουρδικού Αυτονομιστικού Κινήματος στην ΕΕ, στην οποία επροκλήθη οργή λόγω των σχετικών επιθέσεων.

Η προσπάθεια πολιτικοποίησεως του αγώνος των Κούρδων και η απαλλαγή του χαρακτηρισμού της «τρομοκρατικής οργανώσεως», τον οποίο τους έχουν προσδώσει οι ΗΠΑ, αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας των Κούρδων στο προσεχές μέλλον.

ε. Αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό αλλά και στις εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας προκαλεί το Κουρδικό ζήτημα, με διαμάχη μεταξύ Κυβερνήσεως και

στρατιωτικού κατεστημένου, όπου ο πρώτος έκανε λόγο στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για «Κουρδικό ζήτημα».

στ. Άνω των εννέα εκατομμυρίων δολαρίων «εισέπραξαν» από τους Τούρκους δεκάδες Αμερικανοί πρώην βουλευτές και γερουσιαστές από το 1994 έως το 2004 προκειμένου να προωθηθούν τα συμφέροντα της Τουρκίας από το ιδρυθέν ισχυρό «λόμπι». Στο υπόψη «σχέδιο» εντάσσεται και η αποτροπή της αναγνωρίσεως της Αρμενικής γενοκτονίας.

Η ανακύκλωση των αμερικανικών κονδυλίων στο μεγαλείο τους. Το «μπαξίσι» στην ...καθημερινή διάταξη.

ζ. Αποκλείει κατηγορηματικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ το ενδεχόμενο η Τουρκία να αναγνωρίσει τον οικουμενικό χαρακτήρα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ διευκρίνισε ότι το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του...υφισταμένου νομικού πλαισίου της Τουρκίας.

Η ευρωπαϊκή πολιτική διαφαίνεται να απομακρύνεται από την Τουρκία καθώς η Τουρκία αποδεικνύει ότι απομακρύνεται από τις αναληφθείσες δεσμεύσεις έναντι της ΕΕ.

3. ΚΥΠΡΟΣ

α. Σύννεφα στην προσπάθεια επιλύσεως του Κυπριακού, λόγω των επιπτώσεων τις οποίες θα έχει η ασυμφωνία στους κόλπους της ΕΕ και κατ'επέκταση το δημιουργούμενο πλέον αρνητικό κλίμα για την ένταξη της Τουρκίας προέβλεψε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής.

Το ενδεχόμενο τήρσεως αυστηρότερης στάσης από τις Βρυξέλλες δεν αποκλείει την αντίδραση των Τούρκων στο «μέτωπο» του Κυπριακού. Αρκετές διαβουλεύσεις «καλής θελήσεως» και αρκετά λόγια έχουν σπαταληθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ίσως απαιτείται η τήρηση το ίδιο φειδωλής στάσεως με την γείτονα στην ευρωπαϊκή της προοπτική.

β. Έντονα αντέδρασε η Λευκωσία στις προσπάθειες της Τουρκίας για ενίσχυση των κατοχικών δυνάμεων. Στην κατατεθείσα επιστολή προς τον ΓΓ/ΟΗΕ παρετέθησαν στοιχεία αναφορικά με την αύξηση του στρατού κατοχής και του στρατιωτικού εξοπλισμού από 3 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2005.

γ. Δεν διαπραγματεύεται η Λευκωσία την άρση του εμπάργκο στα κατεχόμενα, παρά τις πιέσεις της Τουρκικής πλευράς. Παράλληλα η Κύπρος απέρριψε τις θέσεις των ΗΠΑ ότι είναι νόμιμες οι πτήσεις προς τα κατεχόμενα καθόσον τα ευρισκόμενα εκεί αεροδρόμια δεν νομιμοποιούνται ούτε με βάση το Διεθνές Δίκαιο, ούτε με την νομοθεσία των ΗΠΑ.

Ανταλλάγματα αξιώνει η Τουρκία για την υπογραφή του πρωτοκόλλου τελωνειακής συνδέσεως. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί υποχρέωση της Άγκυρας προς την ΕΕ συλλογικά. Είδομεν!!

δ. Την έντονη αντίδραση της Ελλάδος προκάλεσε η δήλωση της Άγκυρας ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία παρά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου για την τελωνειακή ένωση με τα δέκα νέα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η απογοητευτική τοποθέτηση της Βρετανικής Προεδρίας σηματοδοτεί «πολιτικό παράδοξο» για μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας που είναι η Κύπρος. Το σχετικό παίγνιο εις βάρος της Κύπρου και υπέρ της Τουρκίας το γνωρίζει καλά η Βρετανία διότι το έχει παίξει και στο παρελθόν (στο ίδιο γήπεδο!!).

ε. Μέσω ιδιόγραφου σημειώματος του Γάλλου Προέδρου προς τον Κύπριο ομόλογό του, εκοινοποιήθη και επισήμως στην Λευκωσία η «στροφή» της Γαλλικής εξωτερικής πολιτικής έναντι των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την ΕΕ.

Δεν αποκλείεται η σχετική κίνηση να οφείλεται στον υπάρχοντα Γαλλο-Βρετανικό ανταγωνισμό στους κόλπους της ΕΕ. Ερμηνείες επιδέχεται η παραίνεση του Γάλλου Προέδρου λαμβανομένης υπόψιν και της σχετικής παροιμίας «όπου ακούς πολλά κεράσια... κράτα μικρό καλάθι».

στ. Η αποδοκιμασία της ΕΕ στην δήλωση της Άγκυρας για την μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρξε κοινός στόχος Αθηνών και Λευκωσίας κατά την πραγματοποιηθείσα επίσκεψη του Κυπρίου Προέδρου στην Ελλάδα.

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξει σοβαρή εμπλοκή στο εσωτερικό της ΕΕ σχετικά με το ενταξιακό ζήτημα της Τουρκίας, εξ αιτίας της Τουρκικής δηλώσεως περί μη αναγνώρισεως.

4. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α. Τους φόβους για αναζωπύρωση της βίας η οποία δυνατόν να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις για το τελικό καθεστώς του Κοσόβου εντείνει το μπαράζ των βομβιστικών επιθέσεων στην πρωτεύουσα της Σερβικής επαρχίας.

Η «ανθρωπιστική επέμβαση» του ΝΑΤΟ το 1999 έχει και τις συνέπειές της και έπεται συνέχεια.

β. Με πρωτοφανή κωλυσιεργία συνεχίσθη για αρκετές ημέρες η καταμέτρηση των ψήφων στην Αλβανία, μετά τις διεξαχθείσες εκεί εκλογές. Προβάδισμα έχει το δημοκρατικό κόμμα με τελικό νικητή τον Μπερίσα ο οποίος ετοιμάζεται να σχηματίσει Κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής μειονότητας με ένα Υπουργείο το της Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το σοβαρό έλλειμμα στους θεσμούς των συγχρόνων κοινωνιών στην γειτονική Αλβανία, ανέδειξε το φιάσκο της εκδόσεως των αποτελεσμάτων των κρισίμων εκλογών της 3ης Ιουλίου το οποίο εξελίχθη στην συνέχεια σε διακομματικό – ανατολικού τύπου – παζάρι. Το διεξαχθέν «τεστ δημοκρατικότητας» για την γείτονα μετεβλήθη σε ισχυρό πλήγμα για την πιθανολογούμενη ευρωπαϊκή της πορεία. Η επένδυση στην συνεργασία με την ελληνική μειονότητα του αναδειχθέντος νικητού – ενώ παλαιότερα είχε κινηθεί κατά αυτής – χρήζει προσεκτικών.. βημάτων!!

γ. Υπεγράφη στην Θεσσαλονίκη μνημόνιο μεταξύ Υπουργών οκτώ Βαλκανικών χωρών το οποίο αφορά στην αλματώδη «είσοδο» των νέων τεχνολογιών στον τομέα των επικοινωνιών. Τύποις εκτός μνημονίου παραμένουν τα Σκόπια, η Βουλγαρία και η Τουρκία.

δ. Δύο Τράπεζες στην Βοσνία και μία στην Τουρκία ευρίσκονται στο μικροσκόπιο των δυτικών μυστικών υπηρεσιών και φέρονται να είναι υπεύθυνες για την χρηματοδότηση των τρομοκρατικών πυρήνων της Αλ Κάϊντα και ιδιαίτερα του εξτρεμιστικού θύλακος στην Βρετανική πρωτεύουσα.

Η συνεργασία των οργανώσεων της Αλ Κάϊντα με «δίκτυα πολεμάρχων» των Βαλκανίων στο Κόσοβο, τα εκταμιευθέντα ποσά για την χρηματοδότηση του UCK – μέσω Αλβανίας – αποδεικνύουν το μέγεθος της διεισδύσεως της υπόψη οργανώσεως στον ευαίσθητο χώρο των Βαλκανίων.

ε. Νέα αναγνώριση των Σκοπίων από την Πολωνία σύμφωνα με την οποία θα χρησιμοποιείται στις διμερείς συνεργασίες το συνταγματικό όνομα του υπόψη κράτους. Παράλληλα από την ελληνική πλευρά εστάλη αυστηρό μήνυμα προκειμένου η Σκοπιανή πλευρά να κινηθεί στην κατεύθυνση αμοιβαίας αποδεκτής λύσεως στο ζήτημα της ονομασίας.

Η αυστηρότητα μας μάρανε! Αλλά.. πίσω έχει η αχλάδα την ουρά!!

5. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Επραγματοποιήθη η πρώτη Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Σαρόν και Αμπάς, στο επίκεντρο της οποίας ευρέθη η αποχώρηση των Ισραηλινών από την Λωρίδα της Γάζης.

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα – εμποτισμένη από αμοιβαίο κλίμα καχυποψίας – ήτο αναμενόμενο να μην προδιέθετε τάσεις για σημαντική πρόοδο στις σχέσεις των δύο πλευρών.

β. Στις 17 Αυγούστου απεφασίσθη η έναρξη της απομακρύνσεως των εποίκων από τη Λωρίδα της Γάζης, το σχέδιο της οποίας ολοκληρώθη εντός του Αυγούστου, με

τα φυσικά..εμπόδια των εποίκων και τις δυναμικές επεμβάσεις της Ισραηλινής αστυνομίας και του στρατού στα εκτεταμένα επεισόδια των εποίκων.

Η αποχώρηση των Ισραηλινών από την Γάζα διαφοροποιεί σημαντικά τα δεδομένα στο Μεσανατολικό λαμβανομένου υπόψη ότι θα επιλυθεί η «δημογραφική βόμβα» των Παλαιστινίων από τα βασικότερα προβλήματα της περιοχής. Οι όροι απεμπλοκή, απομάκρυνση, απαγκίστρωση με παράλληλη εμφάνιση της συρρικνώσεως, ταπεινώσεως και υποχωρήσεως στο μεγαλείο τους.

γ. Αισιοδοξία για μια νέα πορεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δίδει, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, η ομόφωνη εκλογή του νέου Πατριάρχη, την οποία εχαιρέτησε σύσσωμος η ελληνική πολιτική ηγεσία και εκκλησιαστικοί ηγέτες.

Η παμψηφεί εκλογή του νέου Πατριάρχου αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εφόδια του για την αντιμετώπιση των υφισταμένων δυσχερειών του Πατριαρχείου.

δ. Τέλος αποφάσισαν να θέσουν ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στην κρίση των σχέσεων των δύο χωρών και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για ειρήνευση και ασφάλεια στην Μ. Ανατολή. Δοκιμάζονται οι Αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις λόγω της προθέσεως του Ισραήλ να πωλήσει σύγχρονα οπλικά συστήματα στην Κίνα.

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ

ε. Ανοικτό άφησε τον διάυλο επικοινωνίας με την δύση ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Ιράν, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αντιδρούν για την εκλογή του.

Έντονος σκεπτικισμός επικρατεί στην δύση για την αλλαγή σελίδος στο ισλαμικό κράτος των 68 εκατ. Κατοίκων με την δεύτερη θέση στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και την συνέχιση των...πυρηνικών παγνίων!!

στ. Πιέσεις για επιτάχυνση της πολιτικής διαδικασίας άσκησε στην ηγεσία του Ιράκ ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επισκεπτόμενος την Βαγδάτη.

Θολή η εικόνα λόγω...αμμοθύελλας στο Ιράκ, θολό και το τοπίο για το νέο «δημοκρατικό Σύνταγμα» με τις πιέσεις του εκ των αρχιτεκτόνων της σωτηρίας επεμβάσεως στο Ιράκ.

ζ. Η μεταβατική κυβέρνηση της Βαγδάτης προειδοποίησε την Άγκυρα να μην επιχειρήσει εισβολή στο Β.Ιράκ κατά των Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ.

Η πρόκληση για επίτευξη εθνικής ενότητας στους κόλπους του μωσαϊκού το οποίο συνθέτει το μεταπολεμικό Ιράκ, αρχίζει και τελειώνει στο πολύπαθο Κιρκούκ, όπου η αντιπαράθεση (Κούρδοι, Άραβες και Τουρκομάνοι) για τις πετρελαιοπηγές συνθέτουν εκρηκτικό μείγμα.

η. Προς την έγκριση του Συντάγματος του Ιράκ, χωρίς την συναίνεση των Σουνιτών, Σιϊτών και Κούρδων, ανέφερε η μεταβατική Κυβέρνηση του Ιράκ.

Σταυρόλεξο αποτελεί το κείμενο του υπό έγκριση Συντάγματος, καθιστώντας εμμέσως πλην σαφών τις διαχωριστικές γραμμές ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων και Κούρδων, τριχοτομίζοντας στην ουσία την χώρα σε Σιϊτικό νότο, Σουνιτικό κέντρο και Κουρδικό βορρά.

θ. Μπαράζ ισχυρών εκρήξεων συνεκλόνησε τον Ιορδανικό λιμένα της Ακάμπα όπου εγένετο επίθεση κατά Αμερικανικού πολεμικού πλοίου με ρουκέτες.

Η συγκυρία ενισχύει ευλόγως το σενάριο ότι επρόκειτο περί εξτρεμιστών οι οποίοι επιζητούσαν σκληρότερη στάση της Ιορδανικής κυβερνήσεως στο Μεσανατολικό.

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

α. Την επιβράδυνση, αν όχι και την αναστολή, της διαδικασίας της διευρύνσεως της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά στην Τουρκία προτείνουν πλέον ανοικτά τα ανώτερα επιτελεία των Βρυξελών. Στάση αναμονής τηρούν πλέον οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε η Βρετανία την συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό στην Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών.

Οι οξύτατοι χαρακτηρισμοί κατά της Βρετανίας (απαράδεκτη και αξιοθρήνητη στάση την χαρακτήρισαν οι ηγέτες Γερμανίας και Γαλλίας) σηματοδοτούν ότι η ΕΕ διέρχεται την μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών, η οποία ενίσχυσε τις δυνάμεις οι οποίες ήσαν επιφυλακτικές σε μελλοντική διεύρυνση.

β. Την διακοπή της διευρύνσεως της ΕΕ εζήτησε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, ενώ ο Γερμανός ομολόγός του υπεστήριξε κατηγορηματικά το αντίθετο.

Σοβαρούς κλυδωνισμούς ενδέχεται να υποστεί ο ήδη τραυματισμένος από τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ Γαλλογερμανικός άξονας, ειδικότερα στο θέμα της διευρύνσεως ιδίως προς Τουρκία, με τα φαινόμενα της διγλωσσίας να αντανακλούν σε κυοφορούμενες αλλαγές στις ηγεσίες των δύο χωρών.

γ. Στην λογική μιας ανοικτής ως προς την έκβαση της διαδικασίας η οποία θα εκτυλίσσεται εντός ενός αυστηρότατου πλαισίου με πολλές προϋποθέσεις και ασφαλιστικές δικλίδες κινείται η πρόταση την οποία υιοθέτησε στην Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Τουρκία οι οποίες είναι προγραμματισμένες να αρχίσουν στις 3 Οκτωβρίου 2005.

Τα πολλά «αν» και «ίσως» για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας επιβεβαιώνει πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας σύμφωνα με τον οποίο «το βεβαρημένο παρελθόν αιώνων της Τουρκίας από την Οθωμανοκρατία στην

περιοχή δεν αποτελεί για καμία Ισλαμική Αραβική χώρα παράδειγμα προς μίμηση ή σημείο θετικής αναφοράς».

δ. Συντριπτικό «όχι» των ευρωπαϊών πολιτών για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει από διενεργηθείσα δημοσκόπηση για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τα 15 κράτη-μέλη υπέρμαχοι της εντάξεως με οριακά ποσοστά εμφανίζονται οι, Σουηδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αγγλία. Στις υπόλοιπες χώρες το αρνητικό ποσοστό υπερβαίνει το 70%.

Κομβικό σημείο στις περαιτέρω διευρύνσεις της ΕΕ πρέπει να αποτελέσει ο καθορισμός των συνόρων της. Η αναποφασιστικότητα προσδιορισμού του..αδιευκρίνιστου αυτού πράγματος θα πρέπει να προβληματίσει τις κεφαλές της Κομισιόν. Το.. ξεχείλωμα πρέπει κάποτε να τελειώσει εκτός εάν η ΕΕ προτίθεται να εντάξει..το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

ε. Επιστολή στους κεντροδεξιούς ηγέτες της ΕΕ απέστειλε η ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών στην Γερμανία ζητώντας να αποτραπεί η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ «διότι δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει κατοχικό στρατό στην Κύπρο και δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, μέλος της ΕΕ».

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι εξελίξεις στις Ευρωτουρκικές σχέσεις (άρα και Ελληνοτουρκικές) εισέρχονται στην τελική ευθεία, διευρύνεται το «αντιτουρκικό» μέτωπο με την μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποτελεί το αγκάθι στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Ιδιαίτερα εάν η Κύπρος δεν διεκδικήσει δυναμικά την απόδοση δικαίου δεν θα δικαιούται καμία χώρα να παριστάνει τον συνήγορο, σε υπόθεση την οποία εγκαταλείπει ο άμεσα ενδιαφερόμενος.

στ. Ικανοποίηση (μη εκφρασθείσα δημοσίως για λόγους τακτικής) προκάλεσε το μήνυμα του Γάλλου Προέδρου προς την Άγκυρα να διευκρινήσει την στάση της έναντι της Κύπρου, ενώ ο αρμόδιος για την διεύρυνση Επίτροπος δήλωσε ότι η Τουρκίας έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της ΕΕ.

Πόσο πάει το...μπαξίσι;

ζ. Απέτυχαν παταγωδώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες - κατά την Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών – να συμφωνήσουν στον καθορισμό των κοινοτικών δαπανών για την περίοδο 2013.

Οι κομψές διπλωματικές ακριτομυθίες ετέθησαν στην άκρη μετά το ναυάγιο της Συνόδου όπου διεπιστώθη θεσμική κρίση με αμφισβήτηση της δημοσιονομικής αλλά και της πολιτικής συνοχής. Με την κατάσταση «βέρτικο» η οποία επικρατεί στους κόλπους της ΕΕ διαπιστώνεται φανερά πλέον ότι πάσχει από το σύνδρομο της «νανοποίησεως» και δεν υφίστανται περιθώρια περαιτέρω «δυναμιτισμού» της

ενότητάς της!! Η κρίση των ηγεσιών στο μεγαλείο της. Οι ηγέτες με ιστορικά αναστήματα αρχίζουν να εκλείπουν!!

η. Ριζικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομίας υπόσχεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενώ προωθεί τις θέσεις του για την αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Γιατί όλοι στην ΕΕ είναι εναντίον του Βρετανού Πρωθυπουργού; Η αμερικανοποίηση της Ενώσεως...Ante Pugnam!!

θ. Έρευνα για την άρνηση της Τουρκίας να αποδώσει περιουσίες Ελλήνων στους κληρονόμους τους διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ι. Οι Πρωθυπουργοί Ελλάδος και Βρετανίας, κατά την συνάντησή τους στο Λονδίνο, με την Ελλάδα επιθυμούσα να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη προσέγγιση στα θέματα Κύπρου και Βαλκανίων, ενώ η Βρετανία να θέλει να βρεθεί η Ελλάς πλησιέστερα στο θέμα του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ουσιαστικά συμφώνησαν στα πρώτα και διεφώνησαν στο δεύτερο.

Ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στα..χάμπουργκερ!! Το ερώτημα το οποίο γεννάται αφορά στο πλαίσιο κινήσεως της Βρετανικής Προεδρίας και ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει, χωρίς να μείνει στις καλές προθέσεις.

ια. Η ανάγκη ενισχύσεως των δεσμών μεταξύ της «τρόϊκας» Παρισιού-Βερολίνου-Μόσχας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ, όπου προεδρεύει η ΕΕ, οδήγησε τους ηγέτες των τριών χωρών με την ευκαιρία της επετείου ιδρύσεως του Καλίνιγκραντ.

Τον δύσκολο ρόλο του ενδιάμεσου σκοπεύουν να αναλάβουν οι δύο εταίροι της ΕΕ στον διάλογο της Ρωσίας με τους γείτονές της (Πολωνία-Λιθουανία), λαμβανομένου υπόψη ότι ο υπόψη λιμένας θεωρείται ως το «προκεχωρημένο φυλάκιο» της Μόσχας στην Ευρώπη.

ιβ. Εφιαλτικά σενάρια προβλέπουν οι αναλυτές σχετικά με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου εκτιμώντας ότι θα φθάσει στα 100 δολ. το βαρέλι.

Η μετατροπή του πετρελαίου σε χρηματιστηριακό είδος το οποίο εκμεταλλεύονται ασύδοτα πανίσχυροι κερδοσκόποι, έχει διαφύγει πλέον από τον καθοριστικής άλλοτε σημασίας ΟΠΕΚ. Η ακολουθούμενη πολιτική από υπερδυνάμεις δημιουργεί προϋποθέσεις αγρίας κερδοσκοπίας εις βάρος της διεθνούς οικονομίας και των καταναλωτών.

ιγ. Το μαζικό τρομοκρατικό κτύπημα σε τρεις σταθμούς του Μετρό και σε ένα λεωφορείο της Βρετανικής πρωτεύουσας συνεκλόνησε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και επανέφερε στο προσκήνιο τον εφιάλτη της τρομοκρατίας την

επομένη της αναλήψεως των Ολυμπιακών Αγώνων από το Λονδίνο, ενώ οι ηγέτες του G8 ανέβαλαν κάθε συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα στην πραγματοποιούμενη Σύνοδο στην Σκωτία.

Το κτύπημα στο Λονδίνο ενώνει αλλά προβληματίζει για το μέλλον. Το γεγονός ότι η τρομοκρατική ενέργεια έγινε την επομένη της αναλήψεως των Ολυμπιακών Αγώνων επανέφερε στην μνήμη των Ελλήνων τα πικρόχολα και αρνητικά σχόλια από τον διεθνή (και Βρετανικό τύπο) και την αφ' ύψηλού αντιμετώπιση από τους Βρετανούς.

ιδ. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο, έφεραν στο προσκήνιο την ύπαρξη μεγάλων μουσουλμανικών κοινοτήτων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και το θέμα της ενσωματώσεώς τους στις τοπικές ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Το αποτελούμενο επί σειρά δεκαετιών θέμα «ταμπού» εξ αιτίας της μυωπικής και αδιεξόδου καθυστερημένης αντιμετώπισεώς του έχει αρχίσει να ανδρώνεται και ανέδειξε το πρόβλημα της εγκολλώσεως των συγκεκριμένων κοινοτήτων στις δυτικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας.. εν μέρει(;) τα .. καλά της αποικιοκρατίας.

ιε. Συντονισμό της δράσεως των κρατών-μελών της ΕΕ κατά της τρομοκρατίας και λήψη προσθέτων μέτρων τα οποία θα συμβάλουν στην καταπολέμησή της συνεζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομίας.

Λαμβανομένου υπόψιν ότι η «κατασκοπία» σε κάθε πόλεμο θεωρείται θεμιτή μέθοδος για να φθάσει κανείς στην Αχίλλειο πτέρνα του αντιπάλου ο οποίος θεωρείται άτρωτος και να αντιμετωπισθεί κατάλληλα, η επιθυμία των «25» να αναλάβουν κοινή δράση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας προσκρούει σε αρκετές αδυναμίες οι οποίες πρέπει να αρθούν προκειμένου να προσεγγισθεί ο κοινός εχθρός.

ιστ. Στην επιστροφή του παλαιού καθεστώτος των αυστηρών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ προσανατολίζονται οι Βρυξέλλες στο όνομα της καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας τροποποιώντας ουσιαστικά την εφαρμογή της συμφωνίας του Σέγκεν, και περιορίζοντας την ελευθέρη διακίνηση των προσώπων, απαράγραπτη αρχή της ευρωπαϊκής ενοποιήσεως.

Εχθρός του καλού είναι το...καλύτερο!!

ιη. Προθεσμία ενός μηνός έδωσε με τελεσίγραφο το τρομοκρατικό δίκτυο της Αλ Κάϊντα στις ευρωπαϊκές χώρες για να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Ιράκ.

ιθ. Τον κατάλογο με τις «απαράδεκτες συμπεριφορές» οι οποίες δικαιολογούν την απέλαση των αλλοδαπών από την Βρετανία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο

Εσωτερικών. Στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν και όσοι προβαίνουν σε «ριζοσπαστικά κηρύγματα».

Παρόμοια τακτική επιβάλλεται να εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα και κατ'έκταση σε όλη την ζώνη της ΕΕ και ειδικότερα όσοι απειλούν με την συμπεριφορά τους την δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή την νομιμότητα, να απελαύνονται.

7. Η.Π.Α.

α. «Άγνωστα» παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια συντριβής του αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους τύπου U-2 το οποίο κατέπεσε στην νοτιοδυτική Ασία με αποτέλεσμα να φονευθεί ο πιλότος του.

Το υπόψιν αεροσκάφος έχει τη δυνατότητα να ίπταται σε πολύ μεγάλο ύψος αεροφωτογραφίζοντας περιοχές με μεγάλη λεπτομέρεια και απετέλεσε το βασικό κατασκοπευτικό μέσο των ΗΠΑ την περίοδο του ψυχρού πολέμου.

β. Σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδος, οι ΗΠΑ και η Γαλλία έχουν συστήσει μυστικό αντιτρομοκρατικό κέντρο, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι και σχεδιάζει απόρρητες επιχειρήσεις κατά τρομοκρατών.

Διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι δύο έτη μετά τον πόλεμο κατά του Ιράκ το Παρίσι και η Ουάσιγκτον φαίνεται να έχουν ξεπεράσει την κρίση στις σχέσεις τους.

γ. Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε στην Σκωτία η Σύνοδος των οκτώ πλουσιότερων χωρών (G8) η στάση των οποίων στα περισσότερα ζητήματα υπήρξε προαποφασισμένη και δεν προκάλεσαν έκπληξη. Ένα 24ωρο μετά το τρομοκρατικό κτύπημα στο Λονδίνο η αυλαία έκλεισε με σειρά εξαγγελιών για βοήθεια προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο και άμεση δράση για τις κλιματολογικές αλλαγές.

Το νέφος του κυνισμού πλανάται πάνω από την Αφρική όπου το επίπεδο του υποσιτισμού και θνησιμότητας θεωρούνται «φυσιολογικά». Παράλληλα όταν η ..Ν.Υόρκη θα αποκτήσει τροπικό κλίμα τότε θα ευαισθητοποιηθούν οι Αμερικανοί για το περιβάλλον

δ. Την ανησυχία του εξέφρασε το Αμερικανικό Κογκρέσο για την δυσχερή θέση στην οποία ευρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Με σχετικό ψήφισμα της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητούν από την Τουρκία να εκριζώσει από την πολιτική της όλες τις μορφές των διακρίσεων και ιδιαιτέρως εκείνων που βασίζονται στην φυλή ή στην θρησκεία.

Το νέο αυτό ψήφισμα έρχεται να προστεθεί σε όλα τα προηγούμενα τα οποία πάντως ουδένα πρακτικό αποτέλεσμα είχαν. Στου κουφού (για ότι τους συμφέρει)

την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Ενώ εάν συνέβαινε παρόμοιο σε Ελλάδα ή άλλες χώρες θα άρχιζε το εμπάργκο με οιοσδήποτε άλλες συνέπειες!! Η.. μεγαλοσύνη της...μεροληψίας στο μεγαλείο της.

ε. Την στενή συνεργασία ΗΠΑ-Ινδίας σε θέματα τα οποία εκτείνονται από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως την οικονομία, προανήγγειλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποδεχόμενος τον Ινδό Πρωθυπουργό, το αίτημα του οποίου για μόνιμη θέση μέλους στο ΣΑ/ΟΗΕ έμεινε..αδιαβεβαίωτο. Αντίθετο την στήριξη των ΗΠΑ στο αίτημα της Ιαπωνίας για το ίδιο θέμα, είχε την σχετική στήριξη της Αμερικανίδος ΥΠΕΞ.

Άλλα λόγια...να αγαπιόμαστε!!

στ. «Ανεπίσημη» και «ιδιωτική» χαρακτήρισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αμερικανικού ΥΠΕΞ, την μετάβαση στα κατεχόμενα στελεχών του Κογκρέσου μέσω του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου.

Δεν έγινε γνωστό εάν στους...προσκεκλημένους (σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ Αμερικανικού περιοδικού ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής και μέλη του Κογκρέσου έχουν χρηματισθεί από Τούρκους πολίτες!!) στο πιθανολογούμενο παρατεθέν γεύμα-δείπνο προσετέθη και το Τας-μπαξίς (κατά το Τας-κεμπάπ).

ζ. Στο αποσταλλέν συλλυπητήριο τηλεγράφημα για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του αεροσκάφους των Κυπριακών γραμμών στον Έλληνα Πρωθυπουργό, εγένετο ειδική αναφορά στην προσφορά της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, στους πυροσβέστες και στους διασώστες.

Η αναφορά από τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, εστιάζει την σημασία της ασφαλείας παγκοσμίως και της ισχυρής παρουσίας και συμβολής – σε κάθε περίπτωση – των Ενόπλων Δυνάμεων.

η. Νέο ρεκόρ κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου (70 δολ) με εκτιμήσεις ότι θα υπερβεί τα 80 δολ. ανά βαρέλι. Ως παράγων ο οποίος οδήγησε την τιμή του μαύρου χρυσού στα ύψη αυτά, συγκαταλέγεται και η τροπική καταιγίδα «Κατρίνα» η οποία προσέβαλε τις Πολιτείες του Κόλπου του Μεξικού.

Η θεωρία του ντόμινο στο μεγαλείο της. Η επίκληση στην θεομηνία εκτιμάται τουλάχιστον άστοχη. Δηλαδή όταν πετάει μια...πεταλούδα στο Πεκίνο θα προκαλείται σεισμός στην...Καλιφόρνια; Και ο ΟΠΕΚ τι κάνει; Έλεος!!

8. ΡΩΣΙΑ

α. Μεγάλης κλίμακος διακλαδική στρατιωτική άσκηση επραγματοποιήθη μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Είναι η πρώτη κοινή άσκηση των δύο χωρών μετά την πρόσφατη προσέγγισή τους και την επίλυση των εδαφικών τους διαφορών.

Η σύναψη περιφερειακής στρατηγικής συμμαχίας επισφραγίζει επίδειξη ισχύος στους περιφερειακούς τους αντιπάλους (ΗΠΑ – Ιαπωνία – Ν. Κορέα – Ταϊβάν) και εκτιμάται ότι αποτελεί σχετική προειδοποίηση προς την..άλλη πλευρά του Ειρηνικού!!.

β. Συγγνώμη από τους γείτονες της Ιαπωνίας για το «αμαρτωλό παρελθόν» της εξήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας με την ευκαιρία συμπληρώσεως 60 ετών από την συνθηκολόγησή της στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

γ. Η νέα γενεά των «κατασκόπων» από την χώρα του «κόκκινου δράκου» έχει κάνει την εμφάνισή της στη διεθνή σκηνή προβληματίζοντας τους ειδικούς, λαμβανομένου υπόψη ότι κύριος στόχος των Κινέζων πρακτόρων είναι τα συστήματα πληροφορικής και αεροναυπηγικής.

Το νέο «προφίλ» της κατασκοπία διακυβεύει στενά την οικονομία. Μετά τους κατασκόπους που ήλθαν από το..κρύο, το φαινόμενο του σώματος των κατασκόπων από το Πεκίνο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις υπερδυνάμεις.

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
18 ΜΑΪΟΥ 2005

Ομιλία του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ

Πρέσβευς ε.τ.

Διπλωματικού Συμβούλου Υπουργού Εθνικής Αμύνης

Αξιότιμε κ. Πρέσβη, Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή ημερίδα εισέρχεται πραγματικά στον πυρήνα αυτού που καλούμε ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αφού αφορά στο καίριο ζήτημα των κοινών ευρωπαϊκών προοπτικών στον νευραλγικό τομέα της άμυνας.

Κοινή είναι, πλέον, η πεποίθηση ότι η πολυπόθητη πολιτική ενοποίηση στην ΕΕ διέρχεται αναγκαία μέσα από την επιτάχυνση της συγκλίσεως στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Η εφαρμογή κοινών πολιτικών ασφάλειας καθιστούν την κοινοτική αλληλεγγύη πιο αποτελεσματική απέναντι σε εξωτερικές απειλές, βελτιστοποιώντας, συνάμα, τις προσπάθειες αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των ευρωπαίων πολιτών.

Με την Συνθήκη για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, η ΕΕ εισέρχεται πλέον αναμφίβολα σε μία νέα φάση της ιστορικής της πορείας, όπου τα ομοσπονδιακά στοιχεία θα είναι όλο και πιο έντονα. Η ΕΕ αποκτά με την Συνταγματική αυτή Συνθήκη μια πολιτική οντότητα, την οποία εστερείτο στο παρελθόν, αποκτά επίσης περισσότερο δημοκρατικό χαρακτήρα και διαφάνεια όσον αφορά στη λήψη των αποφάσεων για τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Η υιοθέτηση και διεΐσδυση συνταγματικών αρχών και θεσμών στην Ένωση απαντάται μεν ήδη στην Συνθήκη του Μάαστριχτ, αλλά με την νέα Συνθήκη κερδίζει πλέον ένα ποιοτικό χαρακτήρα, που καθιστά την πολιτική ενοποίηση πιο ορατή από ποτέ.

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα καθίσταται αναγκαίο, επειδή η πολιτική ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει, εάν δεν επενδυθεί σε ένα συνεκτικό, αποτελεσματικό και λειτουργικό πολιτικό σύστημα. Το σύστημα αυτό ακριβώς επιδιώκει να εγκαθιδρύσει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ενισχύοντας από τη μια την δημοκρατικότητα και την διαφάνεια της λήψεως αποφάσεων και κατοχυρώνοντας από την άλλη, τις θεμελιώδεις ατομικές ελευθερίες των ευρωπαίων πολιτών. Έτσι, δημιουργείται πλέον ένας κοινός ευρωπαϊκός συνταγματικός πολιτισμός, ο οποίος αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για μια διαρκή και σταθερή πολιτική ένωση. Στο νέο διεθνές περιβάλλον που ζούμε σήμερα είναι απολύτως απαραίτητο να εξελιχθεί η ΕΕ σε μία πολιτική δύναμη με βαρύνοντα λόγο στις διεθνείς εξελίξεις. Και αυτό γιατί η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη. Διεθνώς πλέον επικρατεί κλίμα ανασφάλειας και αστάθειας, με πολλαπλές εστίες εντάσεων και αναταραχών να εκδηλώνονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Στο νέο αυτό περιβάλλον, εξαιρετικά επικίνδυνος προβάλλει ο ρόλος των «ασύμμετρων απειλών», με

κυρίαρχη εκείνη της διεθνούς τρομοκρατίας, η οποία με εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο κόστους μπορεί να επιτύχει καίρια πλήγματα με ευρύ αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα.

Στην κατεύθυνση αυτή οι ευρωπαϊκές αμυντικές-στρατιωτικές προτεραιότητες έχουν ήδη αναθεωρηθεί και τονίζεται η ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας πολιτικής για έγκαιρη, ταχεία και, εάν κριθεί απαραίτητο, δυναμική, επέμβαση σε διάφορες κρίσεις.

Οι νέες αυτές μορφές απειλών και η ανάγκη προσαρμογής των στρατιωτικών δομών στις νέες προτεραιότητες, επιβάλλουν σήμερα τον δραστικό εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση των ΕΔ, με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή τους με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Η εκμετάλλευση της υψηλής τεχνολογίας, που θα διευκολύνει την υλοποίηση των απαιτήσεων αυτών, αποτελεί στις μέρες μας την μεγαλύτερη πρόκληση για τις ΕΔ.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, πρώτιστος στόχος πρέπει να είναι ο προσδιορισμός των πιο σημαντικών τεχνολογιών που θα πρέπει οι ΕΔ να υιοθετήσουν και να αφομοιώσουν έτσι ώστε να διασφαλίσουν ένα υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο.

Εξαιρετικής σημασίας είναι επίσης και ο προσδιορισμός των μελλοντικών τάσεων στις τεχνολογίες αυτές, καθώς και το πώς θα ήταν δυνατό να προσφέρουν αυτές στην ποιοτική αναβάθμιση της επιχειρησιακής δράσης των ΕΔ. Η έρευνα στον κρίσιμο αυτό τομέα στοχεύει ακριβώς στην αναγνώριση των διακεκριμένων και κρίσιμων για τις ΕΔ τεχνολογιών, στην ανάπτυξη των οποίων θα πρέπει να προσανατολιστεί η Ευρωπαϊκή Αμυντική Έρευνα και η Βιομηχανία, με συστηματική ενθάρρυνση, παροχή πολλαπλών κινήτρων και γενναία χρηματοδότηση, καθώς επίσης και των τεχνολογιών που είναι ήδη ανεπτυγμένες για μη στρατιωτικές εφαρμογές και πρέπει να ενταχθούν το ταχύτερο δυνατό στις χρήσεις των ΕΔ.

Και για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Οι μέχρι στιγμής μελέτες έχουν αναδείξει ήδη τα κρίσιμα πεδία των τεχνολογικών εφαρμογών, τα οποία εν πάση συντομία θα μπορούσαν να αναφερθούν εδώ ως ακολούθως :

- Υπολογισμοί.
- Πληροφορίες και επικοινωνίες.
- Αισθητήρια όργανα.
- Αυτοματοποίηση.
- Απόδοση ανθρωπίνου δυναμικού.
- Υλικά.
- Ενέργεια και πρόωση.
- Περιβάλλον
- Διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Ιδιαίτερος θα πρέπει να εξαρθεί εδώ η σημασία της συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, οι οποίες δύνανται να βελτιώσουν κατακόρυφα την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής δράσεως των ΕΔ, οδηγώντας κυρίως σε επεμβάσεις με καθαρά εξειδικευμένο χαρακτήρα και με τις μικρότερες δυνατές παράπλευρες απώλειες. Η συνολική διαχείριση της πληροφορίας αναμένεται να

κυριαρχήσει στις μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός προτεραιότητάς της. Η ταχύτατη πρόσβαση σε κατάλληλες γνώσεις σε όλα τα επίπεδα θα βελτιστοποιήσει την πολεμική ικανότητα και την ικανότητα άμεσης απάντησης σε κρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υιοθετηθούν τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών και διαχείρισης δεδομένων που ήδη εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό βέβαια, με εξειδικευμένες στρατιωτικές τεχνολογίες διασταύρωσης-συγκερασμού πληροφοριών και αυτόματης αναγνώρισης στόχων, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα και οι γρήγοροι ρυθμοί του σύγχρονου ψηφιακού πεδίου μάχης. Παράλληλα, οι ΕΔ θα πρέπει πλέον να βελτιώσουν και να αναπτύξουν νέες επιθετικές, πολεμικές ηλεκτρονικές τεχνολογίες και τεχνολογίες πληροφορικής έτσι ώστε να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τα εχθρικά συστήματα, όπως και να βάλλουν κατά αυτών με ακρίβεια και μικρότερη εμπλοκή προσωπικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον άρτιο σχεδιασμό και την επιτυχή έκβαση κάθε μορφής στρατιωτικής επιχείρησης είναι και η ψηφιοποίηση του πεδίου επιχειρήσεων, η οποία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Οι ταχύτερες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των υπολογιστών με στρατιωτικές προδιαγραφές, των επικοινωνιών και του προγραμματισμού, οδήγησαν παράλληλα σε σημαντική μείωση του κόστους συλλογής, μεταβίβασης και επεξεργασίας των πληροφοριών. Η τεχνολογία που είναι διαθέσιμη, δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρισθεί ένα ιδιαίτερα απομακρυσμένο πεδίο μάχης με άνευ προηγουμένου πιστότητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μέρα και νύχτα. Έτσι, η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει στους μαχητές όλων των επιπέδων ένα δίκτυο ψηφιακών πληροφοριών, το οποίο υποστηρίζει αποτελεσματικά τη λειτουργία των διαδικασιών λήψης αποφάσεων του συστήματος διοίκησης και ελέγχου, συνδέοντας διοικητές-επιτελείς-μαχητές-διοικητική μέριμνα. Με την πλήρη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και την εκμετάλλευση ψηφιακών πληροφοριών και στις τέσσερις διαστάσεις του πεδίου επιχειρήσεων (ξηρά-θάλασσα-αέρα/διάστημα-κυβερνοχώρο), οι ΕΔ καθίστανται ικανές για τη διεξαγωγή του περίφημου «δικτυοκεντρικού πολέμου» (Network Centric Warfare). Η ικανότητα διεξαγωγής τέτοιου είδους πολέμου έχει μετατρέψει τους όρους «πληροφοριακή κυριαρχία» (information superiority), την «ενημερότητα κατάστασης» (situational awareness) σε «κατανόηση κατάστασης» (situational understanding) και την «στοχοποίηση ακριβείας» (precision targeting) σε «δράση ακριβείας» (precision acting). Όλα αυτά εκφράζουν τη νέα επιχειρησιακή αντίληψη που αποσκοπεί όχι κατ' ανάγκην στη φυσική καταστροφή του εχθρού, αλλά στα επιθυμητά αποτελέσματα (desired effects) της εξουδετέρωσης δηλ. των εχθρικών δυνατοτήτων.

Κυρίες και κύριοι,

Τα νέα τεχνολογικά δεδομένα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), προκειμένου κυρίως να διευρυνθούν οι δυνατότητες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας όπως και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της. Η έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής έρχονται πλέον στο προσκήνιο ως πρωταρχικές

προτεραιότητες της ΕΠΑΑ.

Η μέχρι στιγμής διάθεση πόρων για την ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη είναι όμως περιορισμένη, ιδίως εάν πάρουμε ως μέτρο σύγκρισης τις αντίστοιχες δαπάνες των ΗΠΑ. Απαιτούνται, λοιπόν, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να αυξηθεί όχι μόνο το ύψος αλλά και η αποδοτικότητα των δαπανών στον τομέα αυτό. Σε αντίθεση με την κατάσταση στον τομέα παραγωγής οπλικών συστημάτων, η έρευνα και η ανάπτυξη, και ακόμη περισσότερο η έρευνα και η τεχνολογία, δεν παρουσιάζουν σημαντικά βήματα βιομηχανικής απόδοσης, λόγω του υψηλού κόστους αλλά και της έλλειψης συντονισμού.

Από την πλευρά μας, πιστεύουμε ότι η επένδυση στην έρευνα και τεχνολογία είναι κρίσιμη και για τη μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΕΔ. Η βιομηχανία με την ακαδημαϊκή κοινότητα συντονίζουν τα μέσα για να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας και να εστιασθούν οι επενδύσεις σε περιοχές στρατιωτικού ενδιαφέροντος, στις οποίες η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να καταστεί ενεργό μέρος της αντίστοιχης ευρωπαϊκής. Η πολιτική αυτή εστιάζεται στην επίτευξη του κατάλληλου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την καλλίτερη δυνατή αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Επιπλέον, προγραμματίζεται η ανάθεση ερευνητικών προγραμμάτων σε σχετικά ερευνητικά ιδρύματα, για την παραγωγή ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων με ταυτόχρονη χρηματοδότηση της εγχώριας εργαστηριακής υποδομής, σε υλικοτεχνικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Οι βιομηχανίες που θα επιλέξουν αυτόν τον προσανατολισμό έχουν την αναγκαία υποστήριξή μας για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς κοινοπραξίες που αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια να αποφευχθεί η επικάλυψη των προσπαθειών με τους Συμμάχους, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην βιομηχανία της εισαγόμενης τεχνολογίας και να αυξηθεί το μερίδιο της ερευνητικής συνεργασίας.

Ήδη οι πρώτες προσπάθειες, στο πλαίσιο του συγχρονισμού των ευρωπαϊκών συνεργασιών στην έρευνα και τεχνολογία, απέδωσαν και έτσι αποφασίστηκε η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού (European Defense Agency-EDA), με στόχο να αναπτύξει τις κεντρικές πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ στο χώρο των αμυντικών εξοπλισμών, σε τέσσερις διακριτούς πυλώνες δράσης : Έρευνας & Τεχνολογίας, Εξοπλισμών, Στρατιωτικών Δυνατοτήτων, Βιομηχανίας & Αγοράς.

Με τον Οργανισμό αυτόν επιδιώκεται, με άλλα λόγια, η διαμόρφωση συντονισμένης πολιτικής στους τομείς ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων, προμηθειών, έρευνας και τεχνολογίας, εξοπλισμών και προώθησης μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς. Μέσω των προγραμμάτων του Οργανισμού ενισχύεται η ετοιμότητά μας και δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για αμυντικές συνεργασίες που ελπίζουμε ότι θα μειώσουν, σε τελική φάση, τις δαπάνες του εξοπλιστικού τομέα και θα δώσουν ευκαιρίες για οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη προς όφελος των ευρωπαϊών πολιτών.

Η δράση του Οργανισμού αυτού εκτιμάται ειδικότερα ότι θα επιφέρει μείωση του

κόστους παραγωγής των οπλικών και αμυντικών συστημάτων, μία μείωση που θα προέλθει από τέσσερις κυρίως πηγές :

α. Από την κατανομή των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης στα συμμετέχοντα σε κοινά προγράμματα κράτη.

β. Από την επίτευξη οικονομιών κλίμακας παραγωγής.

γ. Από την ανάπτυξη οικονομιών εξειδίκευσης.

δ. Από την επιλογή ως χώρας παραγωγής εκείνης που διαθέτει το σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η Ελλάδα συνέβαλε ενεργά και ουσιαστικά στην δημιουργία του εν λόγω Οργανισμού, τελώντας εν πλήρει γνώσει του γεγονότος ότι αυτός αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, για την δημιουργία μελλοντικά κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς και βιομηχανίας και για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ένας από τους κυριότερους παράγοντες για την αποτελεσματική συμβολή του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού στα ευρωπαϊκά αμυντικά δρώμενα, είναι και η στενή και ενισχυμένη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η συμπληρωματικότητα των δράσεών τους σε θέματα ανάπτυξης των ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα ασφάλειας.

Επίσης, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε εδώ ότι ο Οργανισμός έχει και ένα ακόμη σημαντικό προορισμό, αφού θα πρέπει να αναπτύξει στενές σχέσεις συνεργασίας με τους ήδη υφιστάμενους θεσμούς, στον τομέα των εξοπλισμών και της αμυντικής βιομηχανίας και έρευνας, όπως ο Letter of Intent (LoI Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Σουηδία), Organisation de Cooperation Conjointe en Matiere d' Armement (OCCAR-Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο) και Western European Armament Group (WEAG), με στόχο την κατάλληλη αφομοίωση ή ενσωμάτωση των σχετικών αρχών και πρακτικών.

Κυρίες και κύριοι,

Οι ως άνω κοινές ευρωπαϊκές δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν στο μέλλον με ακόμη γοργότερους ρυθμούς. Η ανάγκη για βελτίωση του τομέα της άμυνας προβάλλει επιτακτική για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αφενός για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της δράσης της, αφετέρου για την ισόρροπη συνεργασία με το NATO. Αντιμετωπίζουμε ακόμη προφανείς ελλείψεις δυνατοτήτων σε τομείς όπως λ.χ. :

- οι στρατηγικές μεταφορές (π.χ. εναέριος ανεφοδιασμός, αερομεταφορές),
- τα πυρομαχικά ακριβούς πλήγματος,
- ο ηλεκτρονικός πόλεμος,
- η προβολή ισχύος (π.χ. μακρά αεροπορικά πλήγματα) και
- τα C4ISR. (Συστήματα ελέγχου – διοίκησης – πυρός – επικοινωνιών – πληροφοριών & επιτήρησης).

Σε ευρωπαϊκό επίσης επίπεδο, δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς ότι οι αμυντικές προμήθειες και οι βιομηχανίες χαρακτηρίζονται δυστυχώς από :

- πολυδιάσπαση σε εθνικές αγορές,
- επικαλύψεις στην έρευνα και τις βιομηχανικές δυνατότητες,
- διάσπαση πόρων σε πάρα πολλά αμυντικά προγράμματα,
- σχετικά μικρές σειρές παραγωγής, και
- διαφοροποιήσεις στις στρατιωτικές προδιαγραφές.

Εν όψει όλων αυτών των, ενδεικτικά εδώ, αναφερόμενων προβλημάτων, οι προπεριγραφείσες δράσεις δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει πλέον με ταχύτατο βήμα προς μία ενιαία πολιτική άμυνας, η οποία θα ενισχύει την διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΕΔ των κρατών-μελών και θα προωθεί την αποτελεσματικότητα της δράσεώς τους. Ο εκσυγχρονισμός των ΕΔ και η εναρμόνισή τους με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, μαζί με την ορθολογικοποίηση των αμυντικών δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούν να καταστήσουν την ΕΕ μία ισχυρή δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας στον ευρύτερο χώρο της Ευρασίας και ισότιμο στρατηγικό συνομιλητή και εταίρο των ΗΠΑ, ιδίως σε περιόδους διεθνών κρίσεων.

Και είναι βέβαιο ότι μία τέτοια εξέλιξη μπορεί να επιταχύνει την διαδικασία της πολιτικής ενοποίησης, μία διαδικασία που είναι μονόδρομος πλέον για την ΕΕ, δεδομένου ότι έχει εισέλθει πλέον σε μία φάση της ιστορίας της όπου πρέπει να προχωρήσει στην κοινωνική πρόοδο και την διάδοση του πολιτισμού και της γνώσης, και να αποφύγει σε κάθε περίπτωση οποιασδήποτε μορφής παλινδρομήσεις, που εν τέλει θα έχουν επιπτώσεις και στην διεθνή ειρήνη, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

Σας ευχαριστώ

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
18 ΜΑΪΟΥ 2005

ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ
Επιτίμου Διοικητού 1ης Στρατιάς

Λόγω περιορισμένου χρόνου θα αναφερθώ μόνο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα και θα εκθέσω τις απόψεις μου σχετικά με αυτήν. Το όραμα των Ευρωπαίων και ιδιαίτερα της Γαλλίας και Γερμανίας ήταν και παραμένει, η συγκρότηση ενός δυναμικού Ευρωστρατού ανεξάρτητου από το ΝΑΤΟ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρώπης. Οι μέχρι σήμερα όμως εξελίξεις δεν τους έχουν δικαιώσει. Αντ' αυτού υπήρξαν ορισμένες αποφάσεις, που στην πλειονότητά τους περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αποτελούν την αρχική προσπάθεια της συγκροτήσεως ενός κανονικού Ευρωστρατού. Ειδικότερα :

Στο Κεφάλαιο II που αναφέρεται στις ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) καθορίζονται τα εξής :

- Η υπό συγκρότηση Ευρωδύναμη αναλαμβάνει (άρθρο I/41) αποστολές εκτός της Ενώσεως, προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του καταστατικού χάρτη των ΗΕ. Οι αποστολές αυτές περιλαμβάνουν (άρθρο III-309) τις κοινές δράσεις αφοπλισμού, τις ανθρωπιστικές αποστολές διάσωσης, την παροχή συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διατήρηση της ειρήνης, τη διαχείριση κρίσεων στις οποίες περιλαμβάνονται η αποκατάσταση της ειρήνης και η σταθεροποίηση μετά το πέρας των συγκρούσεων.
- Η πολιτικής της Ενώσεως σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για ορισμένα κράτη-μέλη, που θεωρούν ότι η κοινή άμυνά τους υλοποιείται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η διάταξη αυτή όπως γίνεται αντιληπτό δεν αφήνει περιθώρια για την προώθηση της ιδέας που αποσκοπεί στην θέσπιση της ρήτρας της συλλογικής άμυνας που έχει προταθεί από πολλές πλευρές.
- Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος-μέλος δεχτεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη οφείλουν να παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δηλαδή του άρθρου 5 που δεν

προβλέπει εκδήλωση αλληλεγγύης σε περίπτωση που η επίθεση εκδηλώνεται από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ.

- Η ρήτρα αλληλεγγύης θα εκδηλώνεται, όπως καθορίζεται στο άρθρο I-43, μόνο σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος θα δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρώπινη καταστροφή.
Σύμφωνα με άλλες αποφάσεις :
- Δεν θα συγκροτηθεί αυτόνομο Στρατηγείο, όπως είχε κάποια στιγμή εξαγγελθεί, λόγω των αντιδράσεων των ΗΠΑ. Αντ' αυτού συνεκροτήθη, εντός του ανωτάτου συμμαχικού Στρατηγείου στην Μονς του Βελγίου, ολιγομελής «πυρήνας» αξιωματικών συνδέσμων της ΕΕ και ένας αντίστοιχος εντός της υφισταμένης στρατιωτικής δομής στις Βρυξέλες, που ως γνωστόν είναι μια ολιγομελής ομάδα από αξιωματικούς και διπλωμάτες και εδρεύει στο κτίριο του Συμβουλίου Υπουργών στις Βρυξέλλες. Οι αξιωματικοί μάλιστα που στελεχώνουν τον Ευρωπαϊκό πυρήνα στο ΝΑΤΟ προέρχονται από τους υπηρετούντες σ' αυτό και έχουν διπλά καθήκοντα.
- Η σχεδίαση των επιχειρήσεων θα γίνεται ως εξής :
 - Εφόσον υπάρχει πλήρης εμπλοκή του ΝΑΤΟ, θα σχεδιάζονται από αυτό, όπως σήμερα, αλλά και με τη συμμετοχή του πυρήνα.
 - Όταν οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακούν, οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν πολυεθνικό χαρακτήρα και τον σχεδιασμό θα αναλαμβάνει κάποιο από τα Γενικά Επιτελεία των κρατών που θα συμμετέχουν.
 - Όταν όμως από το μέγεθος της αποστολής και τη φύση της γεννάται η ανάγκη να αποκτήσει Ευρωπαϊκό χαρακτήρα, η σχεδίαση θα γίνεται στα πλαίσια της κοινής στρατιωτικής δομής της ΕΕ, η οποία, όπως προαναφέρθη, είναι μια ολιγομελής ομάδα αξιωματικών και διπλωματών. Η δομή αυτή, ενισχυόμενη και με άλλους αξιωματικούς, θα αποτελεί ένα προσωρινό επιτελείο, το οποίο θα αυτοδιαλύεται μετά τη λήξη της επιχειρήσεως.
- Θα συγκροτηθούν δεκατρείς (13) μονάδες μάχης (battle groups), κάθε μία από τις οποίες θα αποτελείται από 1.000-1.500 άνδρες. Από αυτές μόνο τέσσερες θα είναι αμιγείς (Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική) ενώ οι άλλες εννέα θα είναι μικτές και θα περιλαμβάνουν και τμήματα ανατολικών χωρών. Μια απ' αυτές θα επιδιωχθεί να είναι επιχειρησιακά έτοιμη εντός του 2005 και άλλη μια μέχρι το 2007.
- Ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) που άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 2005.

Σκοπός του είναι η βελτίωση της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας και η εναρμόνιση των εξοπλισμών και των δραστηριοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της πολυτυπίας των οπλικών συστημάτων και να γεφυρωθεί η μεγάλη τεχνολογική διαφορά με τις ανατολικές χώρες, κυρίως.

Από την μελέτη και ανάλυση των μέχρι τώρα αποφάσεων και ενεργειών προκύπτουν τα εξής :

Πρώτον : Ο υπό συγκρότηση Ευρωστρατός δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που προέβλεπαν τα αρχικά σχέδια, δηλαδή τη συγκρότηση ενός στρατού με ανεξάρτητο από το ΝΑΤΟ Στρατηγείο και με συνολική δύναμη 60.000 ανδρών, του οποίου οι Μονάδες θα στάθμευαν στις συνεισφέρουσες χώρες, με επιχειρησιακή ετοιμότητα 48 ωρών.

Το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε αφ' ενός μεν λόγω των αντιδράσεων των ΗΠΑ, οι οποίες απέκλεισαν το ενδεχόμενο αναπτύξεως αυτόνομης Ευρωπαϊκής δύναμης, που θα ενεργούσε ερήμην του ΝΑΤΟ και απαίτησαν να είναι συμπληρωματική του, το οποίο και επέτυχαν και αφ' ετέρου λόγω της απροθυμίας των κρατών-μελών της ΕΕ να επιφορτισθούν το τεράστιο οικονομικό κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος, που απαιτεί την ανάπτυξη σε σύντομο χρονικό διάστημα υποδομής και δυνατοτήτων μεταφορών, σχεδίου πυρός, διοικήσεως και ελέγχου κ.λ.π. που δεν κατάφεραν να αναπτύξουν τα τελευταία 50 χρόνια.

Δεύτερον : Ο στρατός αυτός :

- Θα αναλαμβάνει αποστολές μόνο εκτός ΕΕ και δεν θα έχει την ευθύνη της αμύνης των χωρών της ΕΕ, η οποία παραμένει στο ΝΑΤΟ.
- Δεν θα μπορεί να δράσει χωρίς την έγκριση του ΝΑΤΟ, του οποίου την υποδομή θα χρησιμοποιεί, αφού καμία χώρα πλην της Βρετανίας, δεν έχει τη δυνατότητα αναλήψεως παρατεταμένων επιχειρήσεων εκτός των συνόρων της.
- Θα επηρεάζεται από τη θέληση των ΗΠΑ οι οποίες θα μπορούν να παρεμποδίζουν, μέσω του φιλοατλαντικού λόμπυ της ΕΕ, την ανάπτυξη των δυνάμεων, η οποία προϋποθέτει την ομόφωνη απόφαση και των 25 χωρών. Ακόμη θα μπορούν να του δημιουργούν και προβλήματα, θέτοντας VETO στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, του οποίου είναι μόνιμο μέλος.
- Θα αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, για πολλά χρόνια, λόγω της πολυτυπίας των μέσων των χωρών που συμμετέχουν. Μπορεί να φαντασθεί κάποιος τις δυσκολίες συνεργασίας που θα προκύψουν, αναλογιζόμενος την λειτουργία και δράση κάποιας από τις μικτές Μονάδες που θα συγκροτηθούν π.χ. αυτή που συγκροτείται από τη Γερμανία, Σλοβακία, Πολωνία, Λετονία και Λιθουανία.

Το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αντί ενός δυναμικού Ευρωστρατού τον οποίο έχει ανάγκη η ΕΕ, προέκυψε μια Ευρωδύναμη περιορισμένων δυνατοτήτων, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΕΕ. Την αποτυχία της προσπάθειας ανεγνώρισε και ο Υπατος Εκπρόσωπος της ΚΕΠΠΑ κ. Χαβιέ Σολάνα, ο οποίος δήλωσε ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα, που σταδιακά θα οδηγήσει στη δημιουργία ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Άμυνας. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις και να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω :

- Ο πλήρης απογαλακτισμός από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

- Η ανάληψη από τα κράτη-μέλη της ΕΕ του κόστους της δημιουργίας της απαιτούμενης δομής για να μην είναι υποχείριος ο Ευρωστρατός των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
- Η επιτάχυνση της οργανώσεως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και η ανάληψη δράσεως για να ξεπεραστούν τα προβλήματα από την πολυτυπία των οπλικών συστημάτων και την χαώδη διαφορά στην τεχνολογία.
- Η τροποποίηση της αποστολής του Ευρωστρατού, ο οποίος να αναλάβει και την άμυνα του χώρου της ΕΕ, απαλλασσομένου του ΝΑΤΟ από αυτή την ευθύνη.

Προσωπικά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν έτσι, γιατί ενώ οι ΗΠΑ έχουν και τη θέληση και τη δύναμη να παρεμποδίσουν τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ΚΕΠΠΑ, οι Ευρωπαίοι, ακόμα και οι πιο ανεπτυγμένοι οικονομικά, είναι απρόθυμοι να αναλάβουν το κόστος, Επομένως για να δούμε τον Ευρωστρατό όπως τον οραματίζονται οι Ευρωπαίοι και όπως πραγματικά πρέπει να είναι, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, ίσως και περισσότερα από αυτά που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ.

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
18 ΜΑΪΟΥ 2005

**«Ευρωπαϊκές Αποστολές Πολιτικής Ασφαλείας και Αμύνης - Ανάπτυξη των
Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Δυνατοτήτων»**

Ομιλία του Υποπτεράρχου (Ι) Ι. ΜΕΝΑΓΙΑ
Διευθυντή Δ' Κλάδου ΓΕΕΘΑ

Εξοχότατε κύριε Πρέσβη, Στρατηγέ, κυρίες και κύριοι,

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα να απευθύνομαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο για το σημαντικό θέμα των Ευρωπαϊκών Αποστολών Πολιτικής Ασφαλείας και Αμύνης, καθώς και της ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Δυνατοτήτων.

Το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολυποίκιλες ανταγωνιστικές τάσεις και την εμφάνιση νέων απειλών. Όπως είναι φυσικό η ΕΕ ως ζωντανός οργανισμός δεν θα μπορούσε να μην τους αξιολογήσει και να μην προβεί στις απαραίτητες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές των δομών της που θα της επιτρέψουν να έχει τον αρμόζοντα ρόλο στο παγκόσμιο γίνεσθαι πέρα των άλλων και στην ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ως στρατηγικοί στόχοι της προσδιορίστηκαν :

α. Η επέκταση της ζώνης ασφάλειας και ευημερίας γύρω από την Ευρώπη.
β. Η ενίσχυση των διεθνών πολιτικών και οικονομικών θεσμών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ΟΗΕ και με παράλληλη αναφορά στον ειδικό ρόλο της ΕΕ σε θέματα εμπορίου και ανάπτυξη και

γ. Η αντιμετώπιση των πάσης φύσεως απειλών, και ιδιαίτερα των ασύμμετρων (όπως π.χ. διεθνείς τρομοκρατικές επιθέσεις). Στα πλαίσια αυτά η ΕΕ αναθεωρεί τις αμυντικές και στρατιωτικές προτεραιότητές της.

Σήμερα στην ΕΕ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα διάφορα όργανά της εργασίες οι οποίες θα επιταχύνουν τις στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις, που τα επόμενα χρόνια θα προσδώσουν στην Ένωση την απαραίτητη μορφή αυτονομίας στα πεδία του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εκτέλεσης επιχειρήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση και εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την ανάληψη επιχειρήσεων και εκτέλεση ασκήσεων προέκυψε το κείμενο του γενικού στρατιωτικού στόχου 2010 όπου αντικατοπτρίζονται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, οι αλλαγές στο στρατηγικό περιβάλλον και η εξέλιξη στις νέες τεχνολογίες.

Η διαλειτουργικότητα, η δυνατότητα ανάπτυξης και η συνεχής υποστήριξη των δυνάμεων θα αποτελούν τους κύριους παράγοντες – οδηγούς για τον στόχο του

2010. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο HLG 2010 δίνει έμφαση στις ποιοτικές απαιτήσεις μέσω και δυνατοτήτων καλύπτοντας παράλληλα και τις ποσοτικές, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τον Γενικό Στρατιωτικό Στόχο του Helsinki του 2003 και τον κατάλογο απαιτήσεων του 2005.

Δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες του Headline Goal 2010 είναι η δημιουργία Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού (ΕΑΟ) και η πλήρης ανάπτυξη των ταχέως αναπτυσσόμενων ομάδων κρούσης (Battlegroups). Δεν θα αναφερθώ στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό που θα αποτελέσει αντικείμενο της επόμενης ενότητας.

Για τα Battlegroup ο στόχος του 2010 προβλέπει την επέκτασή τους και πέραν των δυνάμεων της Ξηράς με συμπερίληψη στοιχείων από Αεροπορικές και Ναυτικές Δυνάμεις. Ήδη και εντός συντόμου χρονικού διαστήματος η ΕΕ διαθέτει δύο επιχειρησιακά BG, σύντομα όμως μέχρι το 2007 ο αριθμός τους προβλέπεται να αυξηθεί σε 13, πολύ πέραν των αρχικών προβλέψεων.

Η γρήγορη λήψη απόφασης και ο μελλοντικός σχεδιασμός σε επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι ασκήσεις που διεξάγονται για την εξάσκηση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων στις διαδικασίες λήψης απόφασης σε διαχειρίσεις κρίσεων, είτε αμιγώς από την ΕΕ είτε σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς (NATO-OHE). Πέραν των προελεχθέντων η ίδρυση του πολιτικο-στρατιωτικού πυρήνα θα επαυξήσει τη δυνατότητα σχεδιασμού, θα ενισχύσει το Επιχειρησιακό Στρατηγείο «OHQ» που θα καθοριστεί για τη διεξαγωγή αυτόνομων επιχειρήσεων, θα παράσχει βοήθεια στο συντονισμό μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και θα προσδώσει την ικανότητα σχεδιάσεως και διεξαγωγής αυτόνομης Ευρωπαϊκής επιχείρησης.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να επισημάνω τη σπουδαιότητα της εκπόνησης από την ΕΕ πιθανών σεναρίων επιχειρήσεων στα οποία λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί παράγοντες όπως η απόσταση, χρόνος αντίδρασης, διεξαγωγή ταυτόχρονων επιχειρήσεων, φυσικές καταστροφές και τρομοκρατικές απειλές. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα σενάρια καλύπτουν όλες τις προβλεπόμενες αποστολές PETERSBERG όπως ανθρωπιστικές, διάσωσης, διατήρησης της ειρήνης, επέμβασης μαχίμων δυνάμεων στη διαχείριση των κρίσεων καθώς και την αποκατάσταση της ειρήνης και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας καθώς και των όπλων μαζικής καταστροφής.

Η συνεργασία ΕΕ-NATO σε στρατιωτικό επίπεδο είναι βασικός παράγοντας και για τους δύο οργανισμούς, στις πτυχές της άμυνας και της ασφάλειας. Η ιδιαίτερα επιτυχής συνεργασία τους στην επιχείρηση «ALTHEA» στη Β-Ε, κάτω από το «BERLIN+» ρυθμίσεις είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Προσβλέπουμε σε μια κατάλληλη προσέγγιση για την επίλυση των πρακτικών θεμάτων συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-NATO με γνώμονα την συμπληρωματικότητα και την ισοτιμία των δύο οργανισμών κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η αυτονομία τους ιδιαίτερα στη λήψη των αποφάσεων.

Οι αναπτυσσόμενες Στρατιωτικές Δυνατότητες της ΕΕ, ο Πολιτικο-στρατιωτικός Πυρήνας (Civ/Mil Cell) και το Επιχειρησιακό Κέντρο (EU Ops Center), το

πλαίσιο σχεδιασμού για την Ταχεία Αντίδραση, η σταδιακή υλοποίηση των αρχών της «πολυπειθαρχικότητας» (myltidisciplinarity) και η συνεπακόλουθη διαφαινόμενη ανάγκη ενοποίησης των δομών, σε συσχετισμό με τις απαιτήσεις της προβλεπόμενης από τη Συνταγματική Συνθήκη δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) – (European External Action Service – EEAS), αναμένεται να επιφέρουν ανασχηματισμούς στο ισχύον πλαίσιο οργάνων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας και των αρμοδιοτήτων τους. Θεμελιώδους σημασίας είναι να γίνει πλήρης εκμετάλλευση της στρατιωτικής εμπειρίας των Στρατιωτικών οργάνων της Ένωσης.

Στον τομέα των κειμένων Αντιλήψεων (Concepts) τα οποία αποτελούν σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού επιχειρήσεων, έχουν συνταχθεί μία σειρά από κείμενα, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, η σύνταξη νέων και αναθεώρηση των παλαιότερων, ώστε να καλύπτονται όλοι οι τομείς των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και σε εφαρμογή του αντίστοιχου Concept διοργανώνονται Orientation Courses για την αρχική ενημέρωση στελεχών από τα Κ-Μ επί των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας, ενώ εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC), το οποίο απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη τόσο του στρατιωτικού όσο και του πολιτικού τομέα ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη ευρωπαϊκή κουλτούρα.

Η επιχείρηση «ΑΛΘΑΙΑ» της ΕΕ στη Β-Ε (με υποστήριξη μέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ) διαδέχθηκε από 02 Δεκ. '04 ως EUFOR την επιχείρηση SFOR του ΝΑΤΟ. Είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση διαχείρισης κρίσεως που έχει αναλάβει η ΕΕ (η δύναμή της είναι 6.500 στελέχη από 33 χώρες) και έχει σκοπό να συμβάλει στη διαδικασία σταθεροποίησης και τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στη Β-Ε.

Η Ελλάδα, ως πλήρες μέλος της ΕΕ από το 1981, συμμετέχει και συμβάλει ενεργά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ειδικότερα στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα έχει ασκήσει την προεδρία της ΕΕ στα θέματα Άμυνας και Ασφάλειας για ένα ολόκληρο έτος (Ιουν. '02 - Ιουλ. '03), παρέχοντας μια σημαντική συμβολή στην οικοδόμηση μιας αποτελεσματικότερης πολιτικής, με την προώθηση και την επίλυση πολλών σημαντικών ζητημάτων στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ).

Υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας μας συμβάλουμε ενεργά στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, υιοθετώντας τους στόχους του Headline Goal 2010 συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας των Battlegroups της ΕΕ, ως τμήμα των στοιχείων άμεσης αντίδρασης. Επομένως, έχουμε δηλώσει την υποστήριξή μας στην εφαρμογή της «έννοιας του BG» και τη συμβολή μας στην ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας από την αρχική φάση, παρέχοντας δυνάμεις στο αμφίβιο Battlegroup με βάση την «SIAF» (μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ΕΕ από τον Ιαν. 2006. Παράλληλα έχουμε εκδηλώσει πρωτοβουλία για συγκρότηση BG με

την Ελλάδα ως «Έθνος Πλαίσιο».

Σημαντική είναι και η προσφορά του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών (ΠΟΚΕΣΘΑΜ) των Αθηνών στις θαλάσσιες μεταφορές της ΕΕ.

Με βάση τις επιτυχώς διεξαχθείσες (κατά τη διάρκεια της ελληνικής περιόδου προεδρίας της ΕΕ) επιχειρήσεις «Concordia» και «Artemis», πιστεύουμε ότι η επιχείρηση υπό την ΕΕ «Althea», θα είναι επιτυχής προς όφελος τόσο της Β-Ε όσο και της γενικότερης σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή των Βαλκανίων. Συμμετέχουμε στην επιχείρηση στο Βορ. τομέα (TOUZLA), με ομάδα κρατών υπό τη Φινλανδία ως επικεφαλής (Framework Nation). Η παρούσα Ελληνική συμμετοχή αποτελείται από 133 άτομα και σημαντικό στοιχείο της συνεισφοράς μας είναι η διάθεση των 2 Ε/Π CH 47 από τον Μάρτιο 05. Ταυτόχρονα μελετάμε την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της συμμετοχής μας συμπεριλαμβανομένης και της ανάληψης διοίκησης του βόρειου τομέα κατά την προσεχή εναλλαγή. Επίσης κρίνεται αναγκαίο να μνημονεύσω ότι συμμετείχαμε και σε άλλες αποστολές που αναλήφθηκαν από την ΕΕ όπως στην CONCORDIA στην ΠΓΔΜ με 60 άτομα 5 ελικόπτερα, στην ARTEMIS στη ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του ΚΟΝΓΚΟ με 2 Αξιωματικούς στο Επιχειρησιακό Στρατηγείο στο Παρίσι και διάθεσις αριθμού εξόδων Α/Φ C-130. Επίσης συμμετέχουμε με αστυνομικό προσωπικό στις αποστολές EUPM στη ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ με 10 άτομα και PROXIMA στη ΠΓΔΜ με 6 άτομα.

Σε ότι αφορά την προσφορά μας στον κατάλογο δυνάμεων της ΕΕ προσφέρουμε ικανό αριθμό δυνάμεων και μέσων από τους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον έχουμε θέσει στη διάθεση της ΕΕ και ένα επιχειρησιακό στρατηγείο ΟΗQ.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης δυνατοτήτων χειρισμού κρίσεων είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Αθήνα τον Ιούνιο ένα σεμινάριο χειρισμού κρίσεων ΕΕ-Μεσογειακών Ετέρων.

Από το 2001 έχουμε αρχίσει την εφαρμογή νέας δομής δυνάμεων με στόχο τη δημιουργία μικρών, ευέλικτων και ταχικίνητων σχηματισμών μονάδων, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισχύ πυρός και δυνατότητα διεξαγωγής συνδυασμένων επιχειρήσεων για συγκεκριμένες αποστολές, μικρής, μεσαίας ή και μεγάλης κλίμακας με ιδιαίτερη έμφαση στο σύστημα Διοικητικής Μέριμνας. Ο εκσυγχρονισμός των υλικών και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων εστιάζεται στη διαλειτουργικότητα. Εκτιμούμε ότι με τη νέα δομή εξασφαλίζονται πλήρως πέραν της προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητάς μας και η κάλυψη όλων των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας εν προκειμένω στην ΕΕ.

Θέλοντας να συνεισφέρουμε εποικοδομητικά στην ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων, ήδη έχουμε προτείνει στο επίπεδο των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας της ΕΕ ότι : Πρέπει να δοθεί έμφαση στις εξελίξεις της Ναυτικής Διάστασης των Επιχειρησιακών Δυνατοτήτων της ΕΕ είτε για προστασία των Δυνάμεων είτε στα πλαίσια των Θαλασσίων Στρατηγικών Μεταφορών κατά τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων

Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ), τις απαιτήσεις του «Headline Goal» και του «BG Concept» αλλά και τις ανάλογες πρωτοβουλίες.

Καθώς επίσης και την ανάγκη δημιουργίας «Ευρωπαϊκής Κοινής Βάσεως Δεδομένων» επί θεμάτων Στρατιωτικών πληροφοριών τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την επιχειρησιακή σχεδίαση.

Εκλεκτό Ακροατήριο,

Πολλά έχουν γίνει στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, πλην όμως έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε μέχρι να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η πλήρης ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Δυνατοτήτων.

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράληψή μου να μην εξάρω την συνδιοργανώτρια του σεμιναρίου Γαλλία για την εποικοδομητική στάση και τις πρωτοβουλίες της στο θέμα της ανάπτυξης των Στρατιωτικών δυνατοτήτων και για την συνεργασία που έχουμε σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Με δεδομένη την μέχρι σήμερα εκφρασθείσα πολιτική βούληση των Κ-Μ πιστεύουμε, ότι η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα των 25 Κ-Μ έχει εισαγάγει ένα νέο στάδιο στη διαδικασία ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων, διευκολύνοντας την ΕΕ να αναλάβει (EU-LED) επιχειρήσεις διαχείρισεως κρίσης, στο πλήρες φάσμα των στόχων του Petersberg. Και ότι κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια κοινή δεξαμενή στρατιωτικών δυνατοτήτων για την ασφάλεια και την άμυνά τους.