



- [Ε.Ε.Σ.ΜΕ. - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2003»](#)
- [ΚΥΒΕΡΝΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΜΥΝΑ](#)
- [Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ](#)
- [Ο ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ;](#)
- [ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ.....](#)
- [ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ](#)
- [ΤΟΥΡΚΙΑ : ΔΙΕΔΚΥΣΤΙΝΑΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ](#)
- [ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΑΟΤΗ](#)
- [ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ](#)
- [Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ](#)
- [ΘΕΣΕΙΣ](#)
- [ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΝΙΚΗ](#)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΘΗΝΑΙ.

ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2003»

Δευτέρα 10 Νοεμβίου 2003

- 09:00 - 09:45** Εγγραφή Συνέδρων.
09:45 - 10:05 Εναρξη Εργασιών - Προσαγορεύσεις.
10:05 - 10:20 **ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2003.**
Αντιναύαρχος (ε.α) Γ. Δεμέστιχας Π.Ν.
Επίτιμος Αρχηγός Στόλου - Πρόεδρος Συνεδρίου.
- 10:20 - 11:10** **Γεωπολιτική Εθνικού Χώρου και Εθνική Αμυνα.**
Στρατηγός (ε.α) Δ. Σκαρβέλης, Επίτιμο Μέλος ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ - Ακαδημαϊκός.
- 11:10 - 11:30** **Διάλειμμα - Αναψυκτικά.**
- 11:30 - 13: 30** **Διεθνείς Σχέσεις - Γεωστρατιωτικοί Παράγοντες - Σύγχρονες**
Στρατιωτικές
Επιχειρήσεις.
Συντονιστής: Αντιστράτηγος (ε.α.) Χ. Αγγελόπουλος.
Επίτιμος Διοικητής XII Μεραρχίας Πεζικού.
- 11.30 - 11.50 US.NAVY, R.Admiral L. Crenshaw Jr. (DEPCOMNAVFOREU)
- 11:50 - 12.10 ROYAL NAVY, Commodore B. Cooling R.N.
«The Future Concept of the Royal Navy»
- 12.10 – 12.30 Καθηγητής Κ. Αρβανιτόπουλος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
Παντείου Πανεπιστημίου, Γεν. Διευθ. Ινστ. Δημ. Κ. Καραμανλής.
«Ευρωαμερικάνικες Σχέσεις στο σύγχρονο περιβάλλον»
- 12:30 - 12:50 Γ.Ε.ΕΘ.Α – ΔΕΠΟΣΕ, Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ι. Τζιακής.
«Ασύμμετρες Απειλές – Διεθνής Τρομοκρατία»
- 12.50 – 13.10 ΕΛ.ΠΕ. (PETROLA), Κος. Χρ. Πανισίδης, Διευθυντής Ανάπτυξης –
Προμηθειών.
«Πετρέλαιο - Παρελθόν, Σήμερα, και το Μέλλον»
- 13.10 – 13.30 Συζήτηση.
- 13:30 - 14:20** **Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα.**
- 14:20 - 16:20** **Εθνική Ασφάλεια - Ασύμμετρες Απειλές.**
Συντονιστής: Αντιστράτηγος (ε.α.) Γ. Κοράκης.
Επίτιμος Διοικητής 98 ΑΔΤΕ.
- 14.20 – 14.40 Αντιστράτηγος(ε.α.) Δ.Μανίκας, Επίτιμο Μέλος ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Τέως Υπ/γος
Δημ. Τάξεως.
«Το σύγχρονο πλέγμα και οι μορφές εκφράσεως των
μακροχρόνιων απειλών κατά της Ελλάδας εκ του εγγύς
περιβάλλοντος»
- 14.40 – 14.55 Περιοδικό EYE SPY – Εταιρεία FLIGHT IMAGES, Πλοίαρχος (ε.α) Σ.
Κόπιτσας Π.Ν.

«Ασύμμετρες Απειλές - Παροχή, Συλλογή Πληροφοριών - Δορυφόροι»

- 14.55 - 15.15 SCORPION, Υποναύαρχος (ε.α) Γ. Κυρίμης Π.Ν, Γενικός Διευθυντής.
« Α/Φ BERIEV-200 και Ε/Π MI-26 πολλαπλών ρόλων.
- 15.15 – 15.30 PRINTEC, Υποστράτηγος (ε.α.) Ι. Σκλάβος (ΕΛ.ΑΣ.),
«Οργανωμένο Εγκλημα, Έλεγχος Συνόρων – Χρήση σύγχρονης τεχνολογίας στην καταπολέμηση και αντιμετώπισή τους»
- 15.30 – 15.55 ΓΕΣ - Διοικητής ΣΕΟΕΔ, Συνταγματάρχης (ΠΖ) Π. Μποτονάκης.
«PBX Πόλεμος – Οργάνωση - Δομή – Εξοπλισμός Στρατού Ξηράς»
401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Επίαιτρος Λ. Καρνέσης.
« Βιοτρομοκρατία »
- 15.55 – 16.15 Ιατρός Α. Βασιλογιαννάκοπουλος, Παθολόγος – Λοιμοξιολόγος.
Αναπλ. Διευθυντής Παθολ. Κλιν. – Νοσ. Ερρ. Ντυνάν.
« Πολιτική προστασία στον PBX Πόλεμο»
- 16.15 – 16.30 Συζήτηση.
- 16.30 – 16.45 Διάλειμμα – Αναψυκτικά.**
- 16.45 – 18.15 Τεχνολογικές Εξελίξεις στα Συστήματα Διοικήσεων & Πληροφοριών**
Συντονιστής: Αντιπύραρχος (ε.α.) Ε. Σκλήρης.
- 16.45 – 17.05 ΜΑΡΑΚ, Αντιναύαρχος (ε.α.) Μ. Κυριαζάνος Π.Ν.
«C4ISR : Η απαραίτητη Διοικητική & και Τεχνολογική Βάση για Επιτυχείς, Σύγχρονες και Συνδισσμένες Επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.)»
- 17.05 – 17.25 MICROSOFT, Κος Κ. Φρυδάκης, Υπεύθυνος Τομέα Αμύνης MICROSOFT HELLAS.
«Υποδομές Πληροφορικής στις Ε.Δ.»
- 17.25 - 17.45 INTRAKOM, Κος Σ. Παπαδημητρίου, Διευθυντής Ανάπτυξης Αμυντικών Δραστ/τήτων.
«VTMIS & VTS Implementation in Ports. The Hellenic experience»
- 17.45 - 17.55 INTERSYS, Κος Χρ. Γρυπαιός, Διευθυντής Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα.
«Στρατηγική Διαχείρισης & Ασφάλεια Κρισίμων Πληροφοριών»
- 18.00 – 18.15 Συζήτηση.
- 18.20 Πέρασ Εργασιών Α ! Ημέρας Συνεδρίου.**

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2003

- 09.15 – 10.55 Λήψη Αποφάσεων στις Επιλογές Αμυντικού Υλικού**
Συντονιστής: Υποναύαρχος (ε.α) Π. Μαυραγάνης Π.Ν.
Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος A.F.C.E.A.
- 09.15 – 09.35 DGA. MoD -FR, Deputy Director General Nikolas de Chezelles.
«French Procurement Policy in the field of Defense Equipment »
- 09.35 – 09.55 HELLAS SAT, Κος Γ. Αργυρόπουλος, Προεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος.
« Η Ελληνική παρουσία στο Διάστημα.»
- 09.55 – 10.10 DEFENDORY INTERNATIONAL .

Κα Τίνα Α. Δημητροπούλου, Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής.
«DEFENDORY INTERNATIONAL, Διεθνής Εκθεση Συμβατικών Συστημάτων
Η συμβολή της στην Ανάπτυξη : Διακρατικών Επαφών –
Τεχνικής Ενημέρωσης – Βιομηχανικής Συνεργασίας»

10.10 – 10.25 Σ.Ε.Κ.Π.Υ. Κος Σπ. Μούλιας, Πρόεδρος.
«Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία και η προοπτική της»

10.25 – 10.40 Περιοδικά - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ
Κος Γ. Χριστογιαννάκης, Διευθυντής Εκδόσεων.
«Η Συμβολή των Στρατιωτικών Εκδόσεων στην Λήψη Αποφάσεων
για την Επιλογή Αμυντικού Υλικού»

10.40 – 10.55 Συζήτηση.

10.55 - 11.10 Διάλειμμα – Αναψυκτικά.

11:10 – 13.10 Παρουσιάσεις Εξοπλιστικών Προγραμμάτων.
Συντονιστής : Αντιναύαρχος (ε.α) Β. Ναούμ Π.Ν.

11.10- 11.30 HDW, Mr. Joachim Reuter, Project Manager, Howaldtwerke Deutsche
Werke AG.
«IDAS, A Fibre-optic Guided Missile System for Submarines.»

11.30 – 11.50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ - Υποναύαρχος (ε.α) Η. Γκάτσος Π.Ν,
«Δραστηριότητες - Εκτελούμενα Προγράμματα (Κατασκευές -
Εκσυγχρονισμοί)»

11.50 – 12.10 CAE, Mr. O. Knutson, International Sales Manager.
«Propulsion & Bridge Control Systems»

12.10 – 12.25 STN – ATLAS, Mr. Rainer Smit, Executive Director Corporate Marketing.
«SENSORS, WEAPONS and SYSTEMS for Littoral OPERATIONS»

12.25 – 12.45 ΜΕΤΚΑ, Κος Γ. Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής.
«Περιγραφή της βιομηχανοποίησης του ανθεκτικού τμήματος Υ/Β κλάσης
214».
«Περιγραφή της βιομηχανοποίησης των Semi-trailers και Launcher
Mechanics
του πυραυλικού συστήματος αντιεरोπορικής προστασίας PATRIOT»

12.45 – 13.05 SUNLIGHT- GERMANOS, Κος Ν. Δερβετζής
Υπεύθυνος Προϊόντος Αμυντικοί Συσσωρευταί.
«SUNLIGHT - Integrated Solutions for Defence Requirements»

13.05 – 13.20 Συζήτηση.

13:20 - 14:15 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

14.15 - 16:20 Παρουσιάσεις Εξοπλιστικών Προγραμμάτων.
Συντονιστής: Αντιπτεράρχος (ε.α) Ε. Σκλήρης.

14.15 – 14.35 EADS, Air Commodore . M.Rudd, AFC, RAF (rd), Eurofighter GmbH
Vice President Export Business.
«Challenges and opportunities in major Fighter Programmes »

14.35 – 14.55 THALES NAVAL NETHERLANDS (TNNL), Mr. John Alfrink, Senior Project
Manager
«Network Centric Warfare in Naval Combat Management Systems»

- 14.55 – 15.05 SSMART.- Kos Γ. Μήτρου, Μηχανικός Συστημάτων.
«Δυνατότητες»
- 15.05 – 15.25 M.B.D.A, Mr. Bruno de la Motte, Senior Naval Adviser.
«Naval PDMS and Littoral Warfare Requirements»
- 15.25 – 15.45 KOCKUMS, Mr. Hanspeter Hartman, Senior Vice President Marketing & Sales
Surface Ships – Kockums AB.
«Current and Future Littoral Surface Vessels»
- 15.45 – 16.05 INDAL TECHNOLOGIES Inc., Mr. P. Lomax, Marketing and Sales Manager.
«The need for Integrated Shipboard Helicopter Secure and Traverse Systems»
- 16.05 – 16.20 VOSPER – THORNYCROFT, Mr. Les Brown, Design Executive,
VT Shipbuilding International.
«Rapid Response Boat in Asymmetric Warfare»
- 16.20 - 16.35 Συζήτηση
- 16:35 - 16: 50 Διάλειμμα – Αναψυκτικά.**
- 16:50 – 17:40 Παρουσιάσεις Εξοπλιστικών Προγραμμάτων.**
Συντονιστής: Αντιστράτηγος (ε.α) Γ. Λιάκουρης.
Επίτιμος Διευθυντής Δ! Κλάδου ΓΕΣ.
- 16.50 – 17.10 SCORPION, Υποναύαρχος (ε.α) Γ. Κυρίμης Π.Ν. Γεν. Διευθυντής.
«Αερόστρωμο σκάφος ZUBR»
«Αντιαρματικό Οπλικό Σύστημα CORNET.
- 17.10 – 17.25 STN – ATLAS, Mr. Jorgen Prusse, Executive Director, Business Development
«Land and Airborne Systems Division»
- 17.25 – 17.40 Συζήτηση.
- 17:40 – 18:00 Συμπεράσματα - Πέρας Εργασιών Γ' Διεθνούς Συνεδρίου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2003».**
Αντιναύαρχος (ε.α.) Γ. Δεμέστιχας Π.Ν., Πρόεδρος Συνεδρίου._

ΚΥΒΕΡΝΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΜΥΝΑ

Η χρησιμοποίηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) οδηγεί στην ανάπτυξη και πρόοδο αλλά και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Η αξιοποίηση του Η/Υ ως μέσου ανάπτυξης και όπλου προστασίας δεν είναι θέμα επιλογής αλλά και ανάγκης.

Από τον υποστράτηγο ε.α. στρατηγικό αναλυτή Δημήτριο Καντερέ

Η κυβερνοπειρατεία ή δικτυοπειρατεία, συνέπεια και αυτή όπως και πολλά άλλα σύγχρονα φαινόμενα των τεχνολογικών εξελίξεων, εμφανίστηκε (στη δεκαετία του 1980) αρχικά ως μία άδοξη παρακινούμενη από περιέργεια και την επίδειξη ικανοτήτων δραστηριότητα ορισμένων λάτρων και εντρυφούντων στα μυστικά των καταπληκτικών δυνατοτήτων μηχανημάτων που ονομάστηκαν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ). Τότε ορισμένοι δεξιοτέχνες στη χρήση των Η/Υ, που στην Αγγλική Γλώσσα ονομάστηκαν χάκερς (hackers)- από το ρήμα hack που σημαίνει κατασπάζω, κάνω κάτι κομμάτια- με τη χρησιμοποίηση προσωπικών μηχανημάτων (Personal Computer- PC) έσπαζαν τους κώδικες ασφάλειας και εισέδυναν σε δίκτυα υπολογιστών στα οποία έστελναν τα μηνύματά τους.

Η κυβερνοπειρατεία εκείνης της μορφής με την ανάπτυξη, από τα μέσα της δεκαετίας του '90, εκτεταμένων τοπικών δικτύων Η/Υ (intranet) και κυρίως του παγκόσμιου διαδικτύου- ιντερνέτ (world- wide web- www ή internet), το οποίο κατέστησε τον κυβερνοχώρο κοινό πεδίο δραστηριοποίησης κρατικών υπηρεσιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και μεμονωμένων ανθρώπων, σταδιακά εξελίχθηκε σε ωφελμιστική, δόλια και εχθρική και έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Οι δικτυοπειρατές πολλαπλασιάστηκαν και δεν ήταν μόνο ερασιτέχνες κομπιουτερίστες αλλά και εξειδικευμένοι χειριστές και ειδικοί επιστήμονες στους Η/Υ που υπηρετούσαν συμφέροντα επιχειρήσεων ή ενεργούσαν υπό την καθοδήγηση και προς όφελος οργανώσεων και κρατικών υπηρεσιών. Έτσι ο κυβερνοχώρος αναδείχτηκε σε πεδίο αντιπαράθεσης αντιτιθεμένων συμφερόντων και επιδιώξεων όλων των μορφών- οικονομικών, εμπορικών, φιλετικό- εθνικών και άλλων. Η κυβερνοπειρατεία έλαβε την υπόσταση εγκλημάτων (κλοπής, εκβιασμού, εξαπάτησης, σφετερισμού, ξηπλύματος παράνομου χρήματος κλπ) αλλά και κατασκοπίας, δολιοφθοράς και άλλων εχθρικών ενεργειών μεταξύ κρατών, εθνών και ευρύτερων με κοινούς δεσμούς ή κοινά συμφέροντα ανθρώπινων συνόλων.

Αυτό το είδος κυβερνοπειρατείας που ενέχει στοιχεία πολεμικής αντιπαλότητας και μπορεί κάλλιστα να λάβει τη μορφή πολέμου, του αποκαλούμενου κυβερνοπολέμου (cyberwarfare)- ορισμένοι την εντάσσουν στον αποκαλούμενο ψηφιακό πόλεμο ή τον πόλεμο των πληροφοριών- είναι που πέραν των άλλων συνεπειών μπορεί να απειλήσει και να βλάψει σοβαρά τα συμφέροντα των λαών και των χωρών. Τα γενικότερα εκείνα συμφέροντα τα οποία εμπίπτουν στη σφαίρα και αποτελούν αντικείμενο της εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτή η νέα πραγματικότητα ανακύπτει από το γεγονός ότι οι χώρες και οι κοινωνίες τους όλο και περισσότερο στηρίζουν την ανάπτυξη και την πρόδοό τους όπως και την εθνική άμυνά τους στον Η/Υ και το παγκόσμιο διαδίκτυο που τείνει να αποτελέσει την υποδομή όλων των λειτουργιών τους- την υποδομή των υποδομών, όπως πολύ ορθά έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς και ειδήμονες.

Όταν η κυβερνοπειρατεία προβάλλει απειλή και μπορεί να βλάψει τις βάσεις λειτουργίας και απόδοσης όλων των τομέων του κράτους και της κοινωνίας (οικονομικού, βιομηχανικού, εμπορικού, εκπαίδευσης, υγείας, ενέργειας, συγκοινωνιών, ενημέρωσης και πολλών άλλων) και αυτής της στρατιωτικής ισχύος περιλαμβανομένης που προορίζεται για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής κυριαρχίας εύλογο είναι να αποτελέσει και αντικείμενο εθνικής ασφάλειας και έτσι να αντιμετωπίζεται όπως ήδη συμβαίνει από όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Διεξαγωγή της Κυβερνοπειρατείας.

Για το ότι η κυβερνοπειρατεία συνιστά απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας και άμυνας και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ζήτημα και πρόβλημα είναι πως η κυβερνοπειρατεία ως μία τόσο μεγάλη και σοβαρή απειλή πρέπει και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η ορθή και κατά το δυνατόν αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής αυτής, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες σοβαρές απειλές κατ' αρχήν προϋποθέτει τη γνώση αυτής και των ιδιαιτεροτήτων- ιδιομορφιών που αυτή παρουσιάζει σε σχέση με τις άλλες μορφές απειλών.

Η κυβερνοπειρατεία όπως έχει εξελιχθεί λαμβάνει διάφορες εν πολλοίς αλληλο- εξαρτώμενες και αλληλεπηρεαζόμενες μεταξύ τους μορφές- δραστηριότητες, οι βασικές από τις οποίες είναι οι εξής:

- Η αποκωδικοποίηση- <<το σπάσιμο των κωδίκων >>- ασφάλειας των λειτουργιών των υπολογιστών και των δικτύων-συστημάτων στα οποία αυτοί είναι συνδεδεμένοι. Με την αποκωδικοποίηση οι δικτυοπειρατές- χάκερς μπορούν είτε να γίνονται συνδιαχειριστές των Η/Υ και των δικτύων στα οποία διεισδύουν (να αποκτούν πληροφορίες και εκτελούν συναλλαγές) είτε να τροφοδοτούν τα δίκτυα με ψεύτικα, πλαστά και παραπλανητικά στοιχεία με συνέπεια να οδηγούν τους διαχειριστές τους σε εσφαλμένες αποφάσεις και ενέργειες και τα συστήματα στην αυτόματη εκτέλεση επιζήμιων λειτουργιών είτε να προσβάλλουν τα συστήματα και να τα αδρανοποιούν ή να καταστρέφουν το λογισμικό τους (software).

Η προσβολή και η αδρανοποίηση των Η/Υ και των δικτύων γίνεται με τη διοχέτευση- εμφύτευση σ' αυτά μολυσματικών προγραμμάτων γνωστών ως ιών (virus) ή σαρακιών (worm), τα οποία αλλοιώνουν ή καταστρέφουν το λογισμικό τους. Άλλος τρόπος προσβολής είναι η αποστολή στους προσβαλλόμενους υπολογιστές ταυτόχρονα πληθώρας (δεσμών- ομοβροντιών) μηνυμάτων. Τόσο πολλών μηνυμάτων ώστε οι υπολογιστές να μην μπορούν να τα δεχθούν (χωρέσουν) με συνέπεια αυτοί να αδρανοποιούνται- να παγώνουν. Παραλλαγή του τρόπου αυτού προσβολής αποτελεί η αποστολή στους προσβαλλόμενους υπολογιστές λίαν ισχυρών μέχρι εκκωφαντικών ήχων και θορύβων (σφυριγμάτων, κραυγών, βουητών κλπ) που καταστούν τη χρησιμοποίησή τους αδύνατη.

Η εμφύτευση μολυσματικών προγραμμάτων όπως και η αποστολή των μηνυμάτων είναι δυνατόν να γίνεται είτε από πολλούς αποστολείς ταυτόχρονα είτε όπερ και το συνηθέστερο και περισσότερο επιζήμιο με την κατόπιν εντολών των χάκερς αναπαραγωγή των ιών- σαρακιών και των μηνυμάτων τους από τους προσβαλλόμενους υπολογιστές και την αποστολή- διασπορά σε άλλους υπολογιστές και άλλα δίκτυα. Έτσι η μόλυνση ή η προσβολή λαμβάνει τη μορφή πυρκαγιάς, πλημμύρας ή χιονοστιβάδας. Ιδιαίτερης σημασίας στους τρόπους αυτούς κυβερνοπειρατείας είναι η δυνατότητα των χάκερς να παραπλανούν τους προσβαλλόμενους ως προς τη θέση και την περιοχή από την οποία εξαπολύουν την προσβολή και να παρουσιάζουν αυτήν ως προερχόμενη από άλλη περιοχή και χώρα.

Από τις μέχρι τώρα δραστηριότητες των κυβερνοπειρατών έχει αποδειχθεί ότι η αποδικοποίηση των συστημάτων ασφαλείας για τους εξειδικευμένους στη χρήση των Η/Υ είναι δυνατή και όχι δύσκολη. Με τις δυνατότητες που παρέχουν οι Η/Υ και τη χρησιμοποίηση ειδικών εργαλείων όπως είναι το αποκαλούμενο Cors and Crack οι χάκερς μπορούν και βρίσκουν τα συνηθισμένα (passwords) πρόσβασης σε δίκτυα και μεμονωμένους Η/Υ. Αυτό εξ άλλου αποδεικνύεται από το ότι μέχρι τώρα έχουν προσβληθεί με επιτυχία δεκάδες χιλιάδες δίκτυα Η/Υ, αυτών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας της NASA και του Λευκού Οίκου περιλαμβανομένων.

- Η δεύτερη μορφή της κυβερνοπειρατείας συνίσταται στην πρωτοποθέτηση από τις εταιρίες παραγωγής τους, μολυσματικών προγραμμάτων (ιών- σαρακιών) και μυστικών δόλιων κωδίκων στην λογισμική υποδομή των υπολογιστών ή σε άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Με τα προγράμματα αυτά οι εμπνευστές- παραγωγοί τους μπορούν να διατηρούν μυστικά ευάλωτα σημεία- αποκαλούμενα "ανοικτές πόρτες"- από τα οποία να κατασκοπεύουν τα δίκτυα ή να διεισδύουν σ' αυτά ώστε να τα συνδιαχειρίζονται, να τα τροφοδοτούν με παραπλανητικά δεδομένα ή και να τα καταστρέφουν. Ένα είδος των μολυσματικών αυτών προγραμμάτων είναι τα αποκαλούμενα Δούρειοι Ίπποι (Trojan Horses) τα οποία εκτελούν χρήσιμες για τον χρήστη του δικτύου λειτουργίες αλλά εμπεριέχουν και κρυμμένους δόλιους κώδικες τους οποίους οι κατασκευαστές μπορούν να ενεργοποιούν κατά τη βούληση τους, εν αγνοία και παρά τη θέληση των κατόχων των υπολογιστών.

Μέτρα Ασφάλειας- Άμυνας.

Από τους τρόπους διεξαγωγής της κυβερνοπειρατείας εύκολα συμπεραίνεται ότι αυτή είναι δυνατόν να διεξαχθεί αθόρυβα και αθέατα από οποιονδήποτε ικανό χρήστη Η/Υ ο οποίος διαθέτει το μηχάνημα αυτό και βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο από όπου μπορεί να συνδεθεί με το ιντερνέτ με σταθερή ή κινητή τηλεφωνία και μάλιστα με δυνατότητα να παραπλανεί τα θύματά του ως προς την ταυτότητά του. Αυτές οι ιδιαιτερότητες στη διεξαγωγή της καθιστά την κυβερνοπειρατεία αφ' ενός μεν δυνατή και από κράτη, χωρίς η δραστηριότητά τους αυτή να μπορεί να αποκαλυφθεί, και αφ' ετέρου πολύ δύσκολη στην αντιμετώπισή της.

Η ασφάλεια- άμυνα και η αντίδραση γενικά στην κυβερνοπειρατεία περιλαμβάνει ένα σύνολο εν πολλοίς αλληλοεξαρτώμενων μέτρων και ενεργειών όπως είναι:

- Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες παρακολούθησης και κατά το δυνατόν εντοπισμού και πάταξης της κυβερνοπειρατείας. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες κυβερνοασφάλειας (νομικό πλαίσιο, υπηρεσίες, μέσα, λειτουργίες κλπ) εύλογο είναι ότι από πολύ μικρή μέχρι ουδεμία σχέση θα πρέπει να έχουν με τις υφιστάμενες

για την εθνική ασφάλεια και άμυνα κατά των όποιων άλλων απειλών και τη δίωξη του κοινού εγκλήματος. Οι μεγάλοι και άριστοι σύγχρονοι πολεμικοί εξοπλισμοί τίποτα δεν μπορούν να προσφέρουν στην κυβερνοασφάλεια, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές υπηρεσίες για να καταστούν έστω μερικώς αποτελεσματικές θα πρέπει να περιλάβουν στις τάξεις τους πρωταρχικά προσωπικό με άριστες γνώσεις στο χειρισμό και τη λειτουργία των Η/Υ και των δικτύων τοπικής και παγκόσμιας έκτασης. Παράλληλα η αυστηρότητα και η έκταση των μέτρων πρόληψης και πάταξης της κυβερνοπειρατείας δεν θα πρέπει να αποστερούν από τους πολίτες τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα (τήρηση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων, ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ανάπτυξη της προσωπικότητας και άλλα) που γίνονται αποδεκτά από τον πολιτισμένο κόσμο και αναγνωρίζονται από το Διεθνές Δίκαιο.

- Η φυσική ασφάλεια (πόρτες, παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτρονικά μάτια, συναγερμοί, φρουροί κλπ) των Η/Υ και του υλικού ηλεκτρονικής εναποθήκευσης στοιχείων όπως και των επικοινωνιών σύνδεσης των Η/Υ με τα τοπικά δίκτυα και το ιντερνέτ.

- Η ηλεκτρονική ασφάλεια η οποία περιλαμβάνει διάφορα μέτρα- τα αποκαλούμενα "πυρτότοιχοι" (firewalls)- βασικά από τα οποία είναι:

Η φύλαξη αντιγράφων των δεδομένων (στοιχείων- πληροφοριών) των δικτύων σε χωριστές από τα δίκτυα εφεδρικές- τράπεζες- αποθήκες.

Η κατάτμηση των δικτύων Η/Υ σε επί μέρους μικρότερα δίκτυα και η διαβάθμιση αυτών από πλευράς ασφάλειας, όπως και η διαβάθμιση των δεδομένων από πλευράς ασφάλειας σε κατηγορίες, ανάλογες με αυτές που δίνονται στα έγγραφα, και η τήρησή τους σε διαφορετικές θέσεις -"φακέλους" σε συνδυασμό με τον καθορισμό ειδικών συνθηματικών για την πρόσβαση σε κάθε κατηγορία από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ενσωματωμένα στο λογισμικό των Η/Υ συστήματα συναγερμών για τη συνεχή αυτόματη παρακολούθηση των εισερχόμενων- εξερχόμενων σε συνδυασμό με τον καθορισμό κωδικοποιημένων συνθηματικών (passwords) για τους έχοντες το δικαίωμα πρόσβασης.

Συστήματα αυτόματης πολύπλοκης κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης των διαβιβαζόμενων δια των Η/Υ δεδομένων με την οποία καθίσταται πολύ δύσκολη η ανάγνωση και ακόμη την αντιγραφή αυτών.

Όλα τα μέτρα της ηλεκτρονικής ασφάλειας υπόκεινται σε περιορισμούς καθ' ότι παράλληλα με την απαγόρευση της κυβερνοπειρατείας πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη, χωρίς προβλήματα χρησιμοποίηση των δικτύων από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τους και να μην έχουν υπέρογκο κόστος. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για τον καθορισμό πολύ πολύπλοκων, δαπανηρών και χρονοβόρων διαδικασιών για την πρόσβαση στα δίκτυα και την αξιοποίηση των πληροφοριών- υπηρεσιών που αυτά παρέχουν.

Η Ανασφάλεια Πάντα θα Υπάρχει.

Τα μέτρα ασφάλειας περιορίζουν μεν την κυβερνοπειρατεία αλλά δεν την εξλείφουν. Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται στον κυβερνοχώρο, γενικά επικρατεί η ανασφάλεια και από ότι μπορεί να εκτιμηθεί αυτή θα επικρατεί και στο μέλλον. <<Σε ότι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ζούμε σε ένα μεγάλο γυάλινο σπίτι στο μέσο του δρόμου>> δέχεται ο καθηγητής αμερικανικού πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας Ντάνιελ Κουέλ (Daniel Kuehl), το οποίο εκπαιδεύει το προσωπικό των ΕΔ στα θέματα ασφάλειας. Σε έρευνα που έγινε τον Ιούνιο του 2002 από τη Συμμαχία Επιχειρήσεων Λογισμικού (Business Software Alliance) των ΗΠΑ, από τους 395 ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια επιστήμονες που συμμετείχαν το 90% υποστήριξαν ότι τα μέτρα που είχε λάβει η αμερικανική κυβέρνηση δεν ήταν επαρκή για την προστασία των κρατικών Υπηρεσιών και η απειλή από μεγάλη κυβερνοεπίθεση ήταν ίδια ή μεγαλύτερη από ότι ήταν όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Αξιωματούχοι του FBI δέχονται ότι το 97% των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι ευάλωτες σε κυβερνοπροσβολές. Οι Παλαιστίνιοι και οι υποστηρικτές τους κυβερνοπειρατές ανά τον κόσμο έχουν εξαπολύσει εκατοντάδες επιτυχείς επιθέσεις κατά των ισραηλινών δικτύων, αυτών της κρατικής τράπεζας και του Χρηματιστηρίου περιλαμβανομένων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2003 ο υιός που ονομάστηκε Lovsan ή MSBlast μόλυνε πάνω από 350.000 Η/Υ ανά τον κόσμο παρά τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν οι μεγάλες εταιρίες παραγωγής Η/Υ.

Από αυτά και πολλά άλλα στοιχεία σαφώς προκύπτει ότι η κυβερνοπειρατεία θα αποτελεί και θα συνεχίσει να προβάλλει μία από τις σοβαρότερες αν όχι τη σοβαρότερη απειλή κατά των ανθρώπων, των λαών και των κρατών με αντιτιθέμενα συμφέροντα. Μία απειλή που θα εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους και η προοπτικές αντιμετώπισης της θα παραμένει αβέβαιη.

Προσπάθειες για την εφεύρεση τεχνολογιών (μέσων και τρόπων) για να καταστεί η χρήση των Η/Υ ασφαλής γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται αλλά οι ίδιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιούνται και από τους κυβερνοπειρατές (άτομα, επιχειρήσεις και κράτη) για την παράκαμψη και παραβίαση των μέτρων ασφάλειας. Μπορεί για παράδειγμα να βρεθούν οι τεχνολογίες που θα αναγνωρίζουν και θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα δίκτυα Η/Υ των ανθρώπων με βάση τις κόρες των ματιών τους, τα δακτυλικά αποτυπώματα τους, την όψη του προσώπου τους, τη χροιά της φωνής τους και άλλα μοναδικά για τον κάθε άνθρωπο χαρακτηριστικά. Και όταν όμως όλα αυτά καταστούν εφικτά και πάλι η κυβερνοπειρατεία δεν θα εκλείψει. Με τις ίδιες ή παρεμφερείς τεχνολογίες οι χάκερς θα επιτύχουν να παραπλανούν τα συστήματα ασφάλειας και να εισέρχονται παράνομα στα δίκτυα.

Μεγάλες ελπίδες για την πάταξη της κυβερνοπειρατείας δημιουργεί η ευρισκόμενη σε πειραματικό στάδιο ανάπτυξης κβαντική τεχνολογία, η οποία εκτιμάται ότι παράλληλα με τον πολλαπλασιασμό της υπολογιστικής ισχύος των Η/Υ θα βοηθήσει και στην επινόηση τρόπων κρυπτογράφησης πολύ ασφαλέστερων από τους υπάρχοντες τώρα. Ειδικευμένοι στην τεχνολογία αυτή επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι κβαντικοί υπολογιστές θα καταστήσουν άχρηστα όλα τα ισχύοντα συστήματα κρυπτογράφησης και θα τα αντικαταστήσουν με άλλα ταχύτερα και ασφαλέστερα. Κανείς όμως δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι η ίδια τεχνολογία δεν θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή συστημάτων παραβίασης της ασφάλειας.

Η Αντίδραση και Αξιοποίηση Επιβάλλεται.

Το φαινόμενο της κυβερνοπειρατείας αποδεικνύει ότι ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μία πρωτοφανή παράδοξη αδιέξοδη τραγική ή τουλάχιστον με στοιχεία τραγικότητας κατάσταση. Αυτή την κατάσταση που δημιουργεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης του ίδιου μέσου ως βασικού εργαλείου προόδου- ανάπτυξης και ταυτόχρονα καταστροφής και ολέθρου είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι και τα κράτη. Όπως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη και η πρόοδος και όλα τα μεγάλα και μικρά αγαθά και συμφέροντα να αφήνονται εκτιθεμένα στην όποια απειλή και να εξαρτώνται από την καλή θέληση των όποιων αντιπάλων του ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό ισχύει για την απειλή που προβάλλει ο Η/Υ με την κυβερνοπειρατεία. Απειλή που εγκυμονεί ανυπολόγιστους κινδύνους αφού θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές, απώλειες και υποβάθμιση του εθνικού δυναμικού πολύ μεγαλύτερη και από την ισχυρότερη και αρτιότερη πολεμική μηχανή.

Αυτό και μόνο το ενδεχόμενο επιβάλλεται να συνεγείρει και την Ελλάδα ώστε μέσα στο πλαίσιο της πολιτειακής και διεθνούς νομιμότητας όχι μόνο να λάβει όσα μέτρα είναι δυνατόν να ληφθούν ώστε να μην βρεθεί προ πολύ δυσάρεστων εκπλήξεων και καταστάσεων, αλλά να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Να αξιοποιήσει προς όφελός της τη σύγχρονη τεχνολογία για την υπεράσπιση και προώθηση των εθνικών συμφερόντων της όταν η ανάγκη και οι συνθήκες το επιτρέψουν και επιβάλλουν.

Ο Η/Υ έχει χαρακτηριστεί και μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει το όπλο των φτωχών και αδύναμων λαών και χωρών για την αντιμετώπιση των απειλών που δέχονται από τους μεγάλους και πολυδάπανους στρατούς των αντιπάλων τους. Και έτσι να μην είναι ακριβώς η αξιοποίηση του Η/Υ ως όπλου για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων μπορεί να αποφέρει καταπληκτικά αποτελέσματα. Να επιβεβαιώσει ακόμη μία φορά και περίτρανα τη ρήση του Ναπολέοντα Βοναπάρτη κατά την οποία, μεταξύ των δύο δυνάμεων στον κόσμο του σπαθιού και του πνεύματος το σπαθί πάντα ηττάται από το πνεύμα.

Οι Ελλάδα μπορεί πολλούς οικονομικούς πόρους να μην έχει και αυτούς που έχει να μην διατίθεται να τους αναλώσει για τη δημιουργία πολυδάπανου σύγχρονου ισχυρού οπλοστασίου. Έχει όμως η Ελλάδα πολλούς αντιπάλους που επιβουλεύονται ζωτικά της συμφέροντα αλλά και ένα άριστο δυναμικό το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει για την αντιμετώπισή τους. Μία καλά σχεδιασμένη, οργανωμένη και μεθοδευμένη προσπάθεια στον τομέα αυτόν μπορεί να υπερκαλύψει τις πολλές άλλες αδυναμίες και ν' αποφέρει ανεπάντεχα ευνοϊκά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που δεν δικαιολογείται και επιτρέπεται είναι η Ελλάδα να υστερήσει και να αφηνιδιαστεί από προσβολές που μπορεί ν' αντιμετωπίσει ή να προλάβει. Ενδεχόμενο το οποίο είναι πολύ πιθανό εάν η αντιμετώπισή και πρόληψή τους δεν αποτελέσει- θα έπρεπε να έχει ήδη αποτελέσει- πρωταρχικό και σοβαρό μέλημα και δεν γίνει ο απαιτούμενος στρατηγικός σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο. _

Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Του Φάνη Μαλκίδη
Λέκτορα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εισαγωγικά

Τα περιστατικά εξάρθρωσης κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, που χρησιμοποιούν τις βαλκανικές χώρες ως δίοδους αλλά και ως τόπους προορισμού μεγάλων ποσοτήτων αυτών των ουσιών, δεν παύουν να θέτουν πάντα στο προσκήνιο το θέμα της κατακόρυφης αύξησης της χρήσης ναρκωτικών στα Βαλκάνια αλλά και το ζήτημα της διακίνησής τους. Οι διαστάσεις του φαινομένου έχουν γίνει εκρηκτικές καθώς την τελευταία δεκαετία, επεκτείνονται σε ένα σύνολο μορφών παραοικονομίας που συνοδεύεται από διακίνηση όπλων, αυτονομιστικές τάσεις, λαθρεμπόριο και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Τα Βαλκάνια χαρακτηρίζονται ως «η Κολομβία της Ευρώπης» και ενώ πριν από χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των διακινούμενων ουσιών προερχόταν από το Αφγανιστάν και μέσω Τουρκίας, όπου υπόκειτο σε επεξεργασία, κατέληγε στα Βαλκάνια ή περνούσε στην υπόλοιπη Ευρώπη, τελευταία και οι βαλκανικές χώρες αποκτούν μερίδιο στην «παραγωγή» (περίπτωση Αλβανίας)

Η θέση των χωρών της Ευρώπης (και των Η.Π.Α.)

Ο Οργανισμός Παροχής Πληροφοριών «Stratfor Global Intelligence», με έδρα τις Η.Π.Α., σε έκθεσή του για το ζήτημα (2002) επισημαίνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει για το εμπόριο ναρκωτικών από το Κοσσυφοπέδιο προς την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., για τους δεσμούς με τον «Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου» (UCK), και για εμπλοκή των ίδιων κυκλωμάτων και σε εμπόριο όπλων, μεταξύ των άλλων.

Με την επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, η παραγωγή οπίου στη χώρα εκτινάχτηκε στα ύψη, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο της Βιέννης (VIC), του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών κατά των ναρκωτικών (United Nations Drug Control Program – UNDCP) (2002) και τα Βαλκάνια απέκτησαν σημαντικό μερίδιο στη διακίνηση και αυτού του ναρκωτικού. Παράλληλα η Οργάνωση για τον Έλεγχο της Χορήγησης Φαρμακευτικών Ουσιών (Drug Enforcement Administration, η γνωστή «DEA»)(2002) αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ηρωίνης που διακινείται στην Ευρώπη παράγεται στο Αφγανιστάν και, μέσω Τουρκίας, φτάνει στο Κοσσυφοπέδιο, από όπου από τις αλβανικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος διανέμεται στις Βαλκανικές χώρες και τον «Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου και τον «Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό», στην π.Γ.Δ.Μ. Σημειώνεται ότι οι αλβανικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος συγκαταλέγονται σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία των Η.Π.Α. (FBI), στις πέντε πιο επικίνδυνες του πλανήτη.

Σύμφωνα με έκθεση της βρετανικής οργάνωσης πληροφοριών Jane's Intelligence Review (2002), οι παράνομες δραστηριότητες στα Βαλκάνια τοποθετούνται στη δεκαετία του 1970 και προσδιορίζονται στην περιοχή μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου, της Αλβανίας, τμήματος της Σερβίας και της π.Γ.Δ.Μ.

Έκθεση της γαλλικής οργάνωσης Observatoire Geopolitique des Drogues (OGD), που λειτουργεί ως κέντρο μελετών για τη διακίνηση ναρκωτικών (2002), αναφέρει ότι με την έναρξη του πολέμου στη Βοσνία αδρανοποιήθηκαν οι δίοδοι διακίνησης ναρκωτικών της περιοχής και άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι δίοδοι Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, νότιας Γιουγκοσλαβίας, π.Γ.Δ.Μ, Ελλάδας και Αλβανίας. Μετά το τέλος του πολέμου στη Βοσνία, το 1995, η περιοχή εξελίχθηκε σε κέντρο παραγωγής και επεξεργασίας ναρκωτικών ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Στο μεταξύ, στην Αλβανία το λαθρεμπόριο έγινε η πιο επικερδής δραστηριότητα στη χώρα ενώ το 1997, μετά την κατάρρευση των παρατραπεζών (πυραμίδες), οι οποίες είχαν συγκεντρώσει σχεδόν το σύνολο των οικονομιών των Αλβανών πολιτών και λειτούργησαν ως «πλυντήριο» από παράνομες δραστηριότητες, επικράτησε πλήρες χάος στη χώρα. Έτσι για πάρα πολλά από τα μέλη των αλβανικών ομάδων και αλλά και του πληθυσμού, ως κομμάτι της αλυσίδας διακίνησης, σημειώθηκε στροφή προς σε εγκληματικές ενέργειες, με κυρίαρχη αυτή της διακίνησης ναρκωτικών. Πολλαπλές δίοδοι χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους από την Αλβανία προς τη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία- εκεί από τους 30.000 Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου οι 15.000 βρίσκονται τις φυλακές- στην Ιταλία, μέσω νότιας Αλβανίας και της Αδριατικής, και στην Ελλάδα μέσω των κυκλωμάτων λαθρομεταναστών. Στη Γιουγκοσλαβία οι βομβαρδισμοί του NATO, το 1999 αποδυνάμωσαν τις προσπάθειες ελέγχου των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ενέτειναν τη

δράση των Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο, που προώθησαν την διακίνηση ναρκωτικών μέσω μεγάλων οικογενειών- εκεί η έννοια της οικογένειας όπως και στην Αλβανία συνδέεται με πολύ στενούς δεσμούς συνεργασίας- σε πολύ χαμηλές τιμές. Παράλληλα η οργάνωση OGD αναφέρεται για ανταγωνιστική δράση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών που συνδέονται με στελέχη μυστικών υπηρεσιών στη Σερβία, που είχε ως αποτέλεσμα ήταν η ενδυνάμωση της διόδου Βουλγαρίας – Κοσσυφοπεδίου - ΠΓΔΜ - Αλβανίας- Μαυροβουνίου και Σλοβενίας. Η κρίση στο εσωτερικό της π.ΓΔΜ και η δράση των Αλβανών ευνόησε την ενεργοποίηση των διόδων μεταφοράς ναρκωτικών και από το έδαφός της. Οι διασυνδέσεις των τοπικών κυκλωμάτων επεκτείνονται στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Πολωνία και το Βέλγιο, ενώ τα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία, με την π.ΓΔΜ και τη Βουλγαρία και το Αιγαίο χρησιμοποιήθηκαν ως εναλλακτικές δίοδοι διακίνησης ναρκωτικών.

Η Βαλκανική οπτική

Η διακίνηση ναρκωτικών, παραμένει ένα από τα πιο καίρια προβλήματα στην περιοχή των Βαλκανίων, σύμφωνα με έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας στην Σόφια, οι πολίτες των βαλκανικών χωρών κρίνουν ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό (μαζί με τα προβλήματα της διαφθοράς, της ανεργίας και της φτώχειας), όπως αναφέρεται σε έρευνα (Απρίλιος 2003) που διεξήγαγε η **Νομική Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (SELDI)** και στην οποία συμμετείχαν πολίτες από την Αλβανία, τη Βοσνία, τη Βουλγαρία, την π.ΓΔΜ, την Ρουμανία, την Κροατία, την Σερβία και το Μαυροβούνιο.

Από την πλευρά τους οι Αλβανοί ιθύνοντες και ειδικότερα ο **αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών (SHIK), Φάτος Κλόσι**, παρουσιάζοντας την έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων της SHIK για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Αλβανία (2002), σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά και τη διακίνησή τους, τόνισε ότι *«στην Αλβανία δεν υπάρχει βιομηχανία επεξεργασίας ναρκωτικών, η χώρα όμως χρησιμοποιείται ως τράνζιτ για τη μεταφορά ναρκωτικών προς άλλες χώρες»*. Παράλληλα είπε πως *«δεν υπάρχουν στοιχεία για ανάμειξη πολιτικών στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά υπάρχουν στοιχεία για ανάμειξη φίλων πολιτικών σε εγκληματικές οργανώσεις»*.

Αναφερόμενος στο έργο της SHIK για την εξάλειψη του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης, δήλωσε ότι *«σπείρες διακίνησης λαθρομεταναστών εντός και εκτός της Αλβανίας συνεργάζονται με την ιταλική και τουρκική μαφία. Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών που διακινούν λαθρομεταναστες, έχουν εγκαθιδρύσει ισχυρούς δεσμούς με ανθρώπους της αλβανικής αστυνομίας και των λιμενικών αρχών της Αυλώνας, του Δυρραχίου, του Σενγκίν και των Αγίων Σαράντα. Συνεργάζονται με ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία κυρίως αραβικές, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαμονή των λαθρομεταναστών μέχρι τη μεταφορά τους στο εξωτερικό»*.

Η ελληνική άποψη

Σύμφωνα με την **ετήσια έκθεση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα**, (2002) προβλέπονται δυσοίωνες προοπτικές για τη χώρα, ενώ επισημαίνεται το γεγονός ότι περικυκλωμένη από χώρες που τα παράγουν και τα διακινούν. Η Αλβανία και η Τουρκία έχουν εξελιχθεί σε βασικά κέντρα διακίνησης χασίς και ηρωίνης, ενώ η πρώτη τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στο εμπόριο κοκαΐνης. Τα αποτελέσματα της έκθεσης αναφέρουν ότι από την ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε το 2001, το 97% ήταν αλβανικής και τουρκικής προέλευσης και ήρθε στην Ελλάδα μέσω της βαλκανικής οδού. Η ποσότητα των ναρκωτικών που περνά από την Τουρκία - συμπεριλαμβανομένης και της ηρωίνης που ευθύνεται για το 98% των θανάτων στην Ελλάδα- με κατεύθυνση την Ευρώπη είναι τέσσερις με έξι τόνοι το μήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική θέση **το αλβανικό οργανωμένο έγκλημα** έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αστάθειας για τα Βαλκάνια. Οι αλβανικές ομάδες εγκλήματος συνεχίζουν να κρατούν την πρωτιά ως η σημαντικότερη χώρα παραγωγής ακατέργαστης κάνναβης και η χώρα αναπτύσσεται σε κομβικό κέντρο διαμετακόμισης, αποθήκευσης και μεταποίησης μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης. Την ίδια στιγμή που η χρήση ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και η κοκαΐνη και το κρακ προσφέρονται απλόχερα και ακριβά, η ζήτηση του χασίς αυξάνεται συνεχώς και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Η καλλιέργεια του αλβανικού χασίς - γίνεται εκτεταμένα σε περιοχές της νότιας Αλβανίας (π.χ Άγιοι Σαράντα) και τη Σκόδρα- ξεκίνησε το 1991 στο Φιέρι και την Αυλώνα. Το 1992, ο αριθμός των καλλιεργητών πολλαπλασιάστηκε και το 1993 οι ίδιοι οι καλλιεργητές ξεκίνησαν να εμπορεύονται την κάνναβη στην Ελλάδα. Το 1995 η αλβανική Αστυνομία κατέστρεψε περίπου 100.000 φυτά κάνναβης, ενώ το 2001 ο αριθμός των δενδρυλλίων που καταστράφηκαν από τις αρχές ήταν τετραπλάσιος. Εκτός από την κάνναβη, οι Αλβανοί διακινητές, φιζάρουν την κοκαΐνη που εισάγεται από την Κολομβία, και στη συνέχεια την εξάγουν στη Ευρώπη. Στη νότια

Αλβανία παράγεται και όπιο, μεγάλο μέρος του οποίου διοχετεύεται στα εργαστήρια της π. ΓΔΜ. Το μεγαλύτερο μέρος της ηρωίνης μεταφέρεται οδικώς μέσω Ιταλίας, ενώ ορισμένες ποσότητες μεταφέρονται μέσω θαλάσσης από το Δυρράχιο, η δραστηριότητα αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να πάρουν οι Αλβανοί την πρωτιά στο εμπόριο ηρωίνης από το 2001 από τους Τούρκους.

Στην π.ΓΔΜ., η αυξημένη διακίνηση ναρκωτικών προς και από το Κοσσυφοπέδιο, μαρτυρά την κεντρική θέση της χώρας, στην αγορά και τη διακίνηση ναρκωτικών. Η π.ΓΔΜ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ηρωίνης από την Ασία στις ευρωπαϊκές αγορές, τη διανομή υψηλής ποιότητας αλβανικής κατεργασμένης κάνναβης στην Τουρκία όπου ανταλλάσσεται με ηρωίνη και ως χώρος αποθήκευσης, για την περαιτέρω διοχέτευση της ηρωίνης που φτάνει από τη Βουλγαρία κατά μήκος της βαλκανικής οδού, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελλάδας. Οι έμποροι ναρκωτικών -το 80% των οποίων είναι Αλβανοί- διακινούν το εμπόρευσμά τους, τουλάχιστον 10 κιλά ηρωίνη το δρομολόγιο, με φορτηγά. Κύριοι διακινητές των ναρκωτικών και των όπλων είναι οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος που εδρεύουν στις δυτικές περιοχές της χώρας όπου πλειοψηφεί η πολυπληθής αλβανική μειονότητα. Πολλά από τα μέλη της αλβανικής μειονότητας της π.ΓΔΜ, ενέχονται στην πώληση ναρκωτικών στην Αυστρία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Πολωνία και το Βέλγιο, και από το 1996 είναι οι αποκλειστικοί τροφοδότες της Ελβετίας.

Στη Βουλγαρία, συχνά γίνονται αναφορές που σχετίζονται όχι μόνο με την αύξηση της εγκληματικότητας, αλλά και με τις διασυνδέσεις του οργανωμένου εγκλήματος με στελέχη της πολιτικής εξουσίας, ενώ το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, και το εμπόριο όπλων μαζικής καταστροφής, έχουν δώσει αξιοσημείωτα δείγματα ύπαρξης. Στις δραστηριότητες του βουλγαρικού οργανωμένου εγκλήματος περιλαμβάνονται κλοπές και μεταφορά στο εξωτερικό πολυτελών αυτοκινήτων καθώς και εμπορία ανθρώπων.

Η Βουλγαρία θεωρείται σημαντικό διακομετακομιστικό κέντρο ναρκωτικών από τη Νοτιοανατολική Ασία προς τη Ευρώπη, ενώ η δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα έφτασε σε σημείο να απασχολήσει ακόμη και το ΝΑΤΟ. Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ηρωίνης, αλλά και ηρωίνη περνούν από τη χώρα από και προς την Ασία, και με κατεύθυνση την Τουρκία, το ίδιο συμβαίνει και με την κοκαΐνη η οποία, προωθείται μέσω θαλάσσης στη δυτική Ευρώπη. Στη Βουλγαρία, παρασκευάζονται αμφεταμίνες, σε μικρότερες ποσότητες καλλιεργούνται όπιο και χασίς, ενώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από τη χρήση έκστασις που κάνουν οι νέοι και κυρίως φοιτητές. Παράλληλα, μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των Ταλιμπάν, σημειώθηκε αύξηση διακίνησης ναρκωτικών από το Αφγανιστάν μέσω της Βουλγαρίας.

Στη Ρουμανία το οργανωμένο έγκλημα διακινεί πληθώρα προϊόντων και ανθρώπων. Τα ναρκωτικά, τα όπλα αλλά και η διακίνηση πυρηνικών υλικών, το ξέπλυμα χρήματος, η παραχάραξη, η σωματεμπορία, αποτελούν τμήμα της ενασχόλησης του παράνομου εμπορίου. Στο κύκλωμα εμπλέκονται και αλλοδαποί, στην πλειοψηφία τους προερχόμενοι από άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες.

Η Τουρκία, αποτελεί το «επιχειρησιακό κέντρο» των οργανώσεων οι οποίες σχετίζονται με το εμπόριο, την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών - χαρακτηρίζεται ως η γέφυρα διακίνησης οπιοειδών από την Ασία στην Ευρώπη- και το «ξέπλυμα» χρήματος. Οι τουρκικές εγκληματικές ομάδες, οι οποίες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διακίνηση και τη χονδρική διανομή της ηρωίνης στην Ευρώπη, παρ' ότι είναι αυτόνομες, συνεργάζονται και με άλλες για τη διακίνηση, τη διανομή και την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης. Η δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία, απέκτησε ιδιαίτερη προβολή καθώς έγιναν γνωστές οι διασυνδέσεις του κράτους με το οργανωμένο έγκλημα και το παρακράτος και αφορούσαν τη διακίνηση ναρκωτικών, το «ξέπλυμα χρήματος», τη διακίνηση λαθρομεταναστών και την διακίνηση όπλων μαζικής καταστροφής. Το ζήτημα της δράσης της φασιστικής ομάδας των «Γκρίζων Λύκων», είναι ένα ακόμη μεγάλο θέμα αφού είναι γνωστή για τις διασυνδέσεις της με την τουρκική πολιτική εξουσία, το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία, το ξέπλυμα χρήματος, τους εκβιασμούς και τη διακίνηση λαθρομεταναστών.

Συμπερασματικά

Οι αυξημένες προσπάθειες των βαλκανικών κρατών και των συνεργατών τους (Η.Π.Α., Ε.Ε.) για την εξάρθρωση του οργανωμένου εγκλήματος, ανέκοψαν μεν τη δράση του σε ορισμένες από τις διόδους διακίνησης, αλλά δεν το σταμάτησαν. Έτσι η συντονισμένη δράση των φορέων καταπολέμησης του προβλήματος της διακίνησης ναρκωτικών και γενικότερα της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος θεωρείται επιβεβλημένη για τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου. Ωστόσο είναι καιρός αυτή η δράση να υπερβεί τη συνήθη εικόνα καταστροφής δενδρυλλίων χασίς και τη διαπόμπευση του οδηγού του αυτοκινήτου που μετέφερε δύο λαθρομετανάστες, αφού πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα μεγάλο

κύκλωμα παράνομης διακίνησης προϊόντων και ανθρώπων. Αν επιθυμούμε τελικώς να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΑΙ.....

«Ελλάς το μεγαλείο σου !!»

Της Δέσποινας Κορωναίου
Μέλους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ

Νάμαστε και πάλι, μετά από τις θερινές διακοπές. Καλό χειμώνα να έχουμε όλοι, με καλές ειδήσεις και, επιτέλους, όχι μιζέρια, κακομοιριά και μόνο.....δηλώσεις, δηλαδή λόγια χωρίς έργα. Θα μου πείτε, άρχισες την γκρίνια πάλι, με το καλημέρα. Ε, τι να κάνουμε, ας μη γίνονται πράγματα που ενοχλούν για να μη γκρινιάζω και διαμαρτύρομαι. Και όχι μόνο εγώ, πιστεύω.

Τι ωραίες που είναι οι διακοπές ! Διακοπές γενικά, δηλαδή μακριά από κάθε τι που μας αγχώνει. Τυχεροί αυτοί που πήγαν στην εξοχή αλλά τυχεροί ακόμη και αυτοί που έμειναν στην Αθήνα, αφού κινούνταν άνετα, χωρίς το κυκλοφοριακό χάος, χωρίς τους συνωστισμούς, χωρίς την αγανάκτηση, χωρίς τις βρισιές των οδηγών του τύπου «άντε κυρά μου να πλύνεις κανένα πιάτο» και την απάντηση της κυρίας «δεν υπάρχει περίπτωση γιατί έχω κάποιον σαν κι εσένα στο σπίτι γι' αυτή τη δουλειά», ή το άλλο «με πόσα χιλιάδικα λάδωσες και πήρες το δίπλωμα ;» Οπότε πνίγομαι εγώ. Τι είναι αυτά που ακούω, αναρωτιέμαι. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα στην χώρα μου ; Στην χώρα που γεννήθηκε ο πολιτισμός ; Στην χώρα που..... Μα τι λέω ; Παρασύρθηκα από αυτά που θέλω να πιστεύω, από αυτά που υπήρχαν αλλά τώρα δεν υπάρχουν πλέον. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Τότε όλοι δούλευαν, τώρα όλοι μας δουλεύουν. Μήπως θέλετε κανένα παραδειγματάκι ; Ξεκινάμε.

Πώς σας φάνηκε το κλάμα του Κουφοντίνα την ημέρα της απολογίας του ; Πολύ συγκινητικό, δεν νομίζετε ; Ήταν μία παράσταση εκπληκτική, που ούτε ο μακαρίτης ο Μινωτής δεν θα μπορούσε να εκτελέσει. Τι είπα ; Εκτελέσει ; Πολύ ωραίος συνειρμός. Ο Κουφοντίνας έκλαιγε, δήθεν, κατά την ώρα της απολογίας του. Σκέφθηκε άραγε το κλάμα των συγγενών των θυμάτων του όταν αντίκριζαν τα άψυχα σώματα των αγαπημένων τους, τους οποίους αυτός εκτελούσε εν ψυχρώ ; Και το αποκορύφωμα. Χειροκρότημα από το πλήθος των θεατών που παρακολουθούσαν την ωραία αυτή παράσταση ! Χειροκρότημα σαν επιβράβευση των ωραίων και ιδανικών αυτού του πολύ κακού ηθοποιού αλλά πολύ καλού εκτελεστού/δολοφόνου ! Και τώρα περιμένουμε την τελευταία πράξη και το κλείσιμο της αυλαίας σ' αυτό το θέατρο του παραλόγου. Και εάν τον καταδικάσουν και αυτόν και τους ομοίους του τι έγινε ; Αυτό που ξέρω είναι ότι εσείς, εγώ, οι συγγενείς των θυμάτων του θα τους πληρώνουμε μια ζωή. Θα τους ταΐζουμε, θα τους ποτίζουμε, θα τους παρέχουμε ότι θέλουν όσο θα είναι κλεισμένοι εκεί μέσα. Και όχι μόνο αυτό. Θα τους φτιάξουμε, απ' ό,τι τουλάχιστον γράφεται στον Τύπο, και Μουσείο «17 Νοέμβρη» για να εκθέσουμε τα λάβαρα τους και ότι τέλος πάντων βρέθηκε στα «εκπαιδευτικά τους Ιδρύματα» (γιάφκες) για να τα βλέπει ο κόσμος και να τα θαυμάζει. Βρε που πάμε.....που έλεγε κάποτε και ο μακαρίτης ο Αυλωνίτης.

Αλλά τι περιμένεις να εισπράξεις από μια χώρα στην οποία επικρατεί το... «έσχες»...αλλά όχι το «πόθεν».... Βλέπεις ξαφνικά μεγαλόσχημα άτομα, τα οποία, λόγω της ιδιότητός τους είναι καθημερινά εκτεθειμένα στη δημοσιότητα και φυσικά πρέπει να προσέχουν την κάθε τους κίνηση, και αυτοί, κάποια στιγμή, εμφανίζονται πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες να κατηγορούνται για πράξεις βαρειές όπως π.χ. η ανάμειξή τους στην υπόθεση του αμαρτωλού χρηματιστηρίου, με υπερβολικά κέρδη, τα οποία, λογικά, δεν δικαιολογούνται. Και το μεγάλο θράσος είναι να βγαίνει κάποιος από αυτούς στην τηλεόραση, για να μιλήσει, τάχα, «έξω από τα δόντια» και να πει «τα πράγματα με το όνομά τους». Να υπερασπίσει, λέει, το όνομά του και να ρίξει «φως» στην «άδικη» επίθεση που του γίνεται. Και ψάχνουμε για το φως και την αλήθεια την οποία αγωνίζεται να μας πείσει ότι λέει, αλλά.....άνθρακες οι θησαυροί. Και στο τέλος, με ύφος θριαμβευτικό να μας λέει ότι παραιτήθηκε από την κυβερνητική θέση που κατείχε, (έντιμη πράξη, δεν λέω, ανατριχιάζω από την συγκίνηση) για να μην κάνει κακό στο κόμμα του. Άκουσον, άκουσον. Δεν παραιτήθηκε από βουλευτής, που με τις πράξεις του κάνει κακό στον ελληνικό λαό αλλά το μόνο που σκέφθηκε ήταν να μη βλάψει το κόμμα

του, δήθεν. Φυσικό όμως είναι, αφού εάν παραιτείτο από βουλευτής θα έχανε την ασυλία και όλα τα οφίτσια. Κορόϊδο είναι ;

Τι περιμένουμε όμως, όταν ακούμε να ανακοινώνεται ανασχηματισμός στην κυβέρνηση, περιμένουμε κάποιες σοβαρές αλλαγές για καλύτερευση, υποτίθεται, των πραγμάτων και το μόνο που γίνεται είναι να αλλάζουν 2-3 πρόσωπα, άνευ σημασίας, και τη θέση τους να καταλαμβάνουν άτομα τα οποία μέχρι πρότινος ανήκαν σε αντίθετους κομματικούς χώρους, ήσαν πολέμιοι των κυβερνώντων, έβγαιναν σε κανάλια και σε εφημερίδες και έκαναν δηλώσεις «βαρυσήμαντες» εναντίον αυτών που κρατούν τα ηνία της χώρας στα χέρια τους και τώρα να ορκίζονται πίστη και αφοσίωση σ' εκείνους που μέχρι πριν από λίγο πολεμούσαν. Πολύ φασαρία για το τίποτα δηλαδή. Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλοιώς.

Και εκτός αυτού, πρωτοκλασάτος και πολύ φιρμάτος υπουργός, κάλεσε ορισμένους βουλευτές σε «φιλικό» γεύμα, στο υπουργείο του μάλιστα. Όλοι αυτοί ήσαν επιλεγμένοι και όχι τυχαίοι, πολύ «fan» του υπουργού και του...ονόματός του. Όλα καλά μέχρι εδώ. Τα κανάλια γιατί τα κάλεσε ; Φιλικό γεύμα, υποτίθεται, ότι ήταν. Κάνει λοιπόν αρχηγική εμφάνιση ο υπουργός, και να οι αγκαλιές, και να οι χειραψίες και οι δηλώσεις των προσκεκλημένων που έπλεκαν το εγκώμιο του οικοδεσπότη τους, και να τα φιλιά μάτσα μούτσα μεταξύ τους, που θύμιζαν «δον Κορλεόνε» και οι δημοσιογράφοι να τρέχουν με τις κάμερες για να μας δώσουν αυτές τις αστείες εικόνες. Μήπως αυτά όλα κάτι μυρίζουν;

Και μιας και μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα. Φαντάζομαι ότι περάσατε καλά το καλοκαίρι σας συντροφιά με το υπέροχο σήριαλ στην TV «Τα αγγουράκια, οι τομάτες και ο Υπουργός». Πολύ χαριτωμένη σειρά. Κάθε μέρα, νάτος ο υπουργός στα δελτία, αγκαλιά με τις κάμερες, να τρέχει στις λαϊκές, να αρπάζει ένα αγγούρι, μια τομάτα στα χέρια και να ρωτάει την γυναικούλα : «Πόσο πλήρωσες αυτό το αγγουράκι ;», εκείνη να του λέει «τόσο», εκείνος, με ύφος τουλάχιστον 100 Καρδινάλιων να της απαντά «πολλά», να δίνει μερικά φιλιά να πηγαίνει στον έμπορο και να ξαναρχίζει «πόσο τα πουλάς και πόσο τα αγόρασες;» «τόσο» να απαντά αυτός, «πολλά», να ξαναλέει ο υπουργός και οι κάμερες από πίσω. Οπότε αυτός, κορδωμένος να γυρίζει, «σαν σταρ του σινεμά», προς τους δημοσιογράφους και να λέει : «εγώ έδωσα εντολή», «θα πατάξω την αισχροκέρδεια.....», «θα κατεβάσω τις τιμές.....» εγώ να γουρλώνω τα μάτια με απορία γι' αυτό που έβλεπα γιατί αυτό που κρατούσε ο υπουργός δεν ήταν αγγουράκι αλλά κολοκυθάκι, τόσο καλά ξεχωρίζει τη διαφορά, αλλά η κάμερα δεν τον αφήνει, θέλει αμέσως τη δήλωση, και απελπισμένη να μονολογώ μπροστά στην τηλεόρασή μου «...ναι, αλλά εγώ πλήρωσα τους γιαρμάδες 1000 δραχμές» (γιατί ακόμη δεν μπορώ να σκεφτώ σε Ευρώ, και απ' ότι καταλαβαίνω θα αργήσω πολύ, να το καταφέρω μιας και δεν προλαβαίνω να το δω στην τσέπη μου αφού εξαφανίζεται στο λεπτό).

By the way, που λέει ο ίδιος υπουργός, και πάλι μας συγκίνησε όταν σε κάποια από τις εμφανίσεις του στην TV συνελήφθη να φιλά μια κυρία που πουλούσε τηνπραμάτειά της στη λαϊκή αγορά και με συγκίνηση έφτιαξε στη Βουλή (και τέντωσε τα νεύρα συναδέλφου του) το σενάριο της «γριούλας που του θύμιζε τη μητέρα του και τη γιαγιά του και η οποία ήταν ΕΑΜίτισσα που της σκότωσαν οι Γερμανοί τον άνδρα της και άλλα διάφορα χαριτωμένα. Αλλά δυστυχώς γι' αυτόν, η κυρία δεν απείχε πάρα πολύ από την ηλικία του εν λόγω αξιωματούχου ο δε άνδρας της, απ' ότι είπε η ίδια, πέθανε πρόσφατα από παθολογικά αίτια. Όσο για το ότι ήταν ΕΑΜίτισσα, το γνωστό τροπάριο δηλαδή, μάλλον και αυτή όπως και πολλοί άλλοι έκανε αντίσταση μέσα από το καροτσάκι που την έβγαζε η μητέρα της βόλτα. Εδώ κλαίνε ή γελάνε ; Ήταν γκάφα ή συνειδητή αφέλεια το δακρύβρεχτο αυτό σενάριο ; Μήπως εγώ είμαι η παράξενη ;

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Ίσως στην επόμενη κρίση να δούμε (και) «ιδιώτες στρατιώτες»

Του Αντιστρατήγου ε.α. Δ. ΛΑΚΑΦΩΣΗ

Σήμερα ο κόσμος απέχει πολύ από παλαιότερα, οπότε η εύνοια του «ιδιώτη στρατιώτη» ταυτίζετο με τον μισθοφόρο, κακής μάλιστα ποιότητας, στις προαποικιακές και νεοαποικιακές συγκρούσεις. Βέβαια, χωρίς έκπληξη, η ιδέα της εμπλοκής «ιδιώτη στρατιώτη» (ιδιωτικού στρατιωτικού εταιρειών-οργανώσεων) στις διεθνείς κρίσεις έχει ήδη εισχωρήσει, προ πολλού, στη γεωστρατηγική πολιτική. Πράγματι, έχει ήδη καταστεί παγκόσμιο χαρακτηριστικό και επιδίωξη η ιδιωτικοποίηση μέρους του πολέμου και, κυρίως, την επιβολή και διατήρηση της ειρήνης στον κόσμο.

Κατά κανόνα, μέχρι τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις ο επαγγελματίας στρατιώτης καλείτο να αντιμετωπίσει την κρίση. Είναι, όμως, καιρός ο «ιδιώτης στρατιώτης» να αντικαταστήσει ή συμπληρώσει σ' αυτό το ρόλο, στην πρώτη γραμμή, τον επαγγελματία στρατιώτη ;

Πώς, όμως εξελίσσεται η αντίληψη για τον ιδιώτη στρατιώτη (ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες ;

Η Γαλλία διατηρεί την περίφημη (κατά άλλους όχι) «Λεγεώνα των Ξένων, που προσομοιάζει με ιδιωτική στρατιωτική οργάνωση. Ενεργοποιήθηκε δε πρόσφατα στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Η Γαλλία, όμως, έχει πάρει σκληρή στάση, όταν πέρασε, τον Απρίλιο 2003, πράξη για συμμετοχή σε μισθοφορικές δραστηριότητες, επεκτείνοντας τα εμπόδια για συνεργασία προσωπικών μισθοφορικών εταιρειών, στις οποίες πιστεύεται ότι οφείλεται μέρος των αναταραχών και κυρίως στην Αφρική.

Τι, όμως, προσελκύουν (άλλους απομακρύνουν) οι προτάσεις-προσφορές μιας σχεδόν αφανούς Βρετανο-αμερικανικής εταιρείας, που συγκροτείται από απόστρατους στρατιωτικούς ειδικών επιχειρήσεων, οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ειδικές συνθήκες, μπορεί να αποδειχθούν περισσότερο επαγγελματίες από τους κανονικούς στρατιώτες, όπως οι υποστηρικτές αυτής της ιδέας ισχυρίζονται.

Κατά άλλες πληροφορίες, η προαναφερομένη εταιρεία-οργάνωση προσέφερε για επέμβαση ειδική Ταξιαρχία από μισθοφόρους καταδρομείς στην πρωτεύουσα Μονροβία, για να συλλάβουν τον Πρόεδρο της Λιβερίας, που καταδικάστηκε από διεθνές δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου στη γειτονική χώρα Σιέρρα Λεόνε και θεωρήθηκε υπεύθυνος για τους θανάτους και το χάος που γονάτισε την χώρα.

Εάν εγένετο αποδεκτή αυτή η προσφορά, έναντι 4 εκατ. δολαρίων, θα ήταν δυνατό να αποφευχθεί η απώλεια αθών πολιτών, που προκλήθηκε από την αποτυχία των Η.Ε. να ενεργήσουν γρήγορα, αφού εμπλέκονται σε χρονοβόρες διαδικασίες της άφιξης των κυανοκράνων και των διεθνών διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν, βέβαια, και οι σκεπτικιστές γι' αυτή την ιδιωτική προσφορά, χωρίς όμως να θεωρούν την ιδέα υπερβολικά παρακινδυνευμένη.

Επίσης, στην τελευταία 10ετία, η εκμίσθωση μισθοφόρων κέρδισε, κατά κάποιο τρόπο. Νωρίς το 1990, ένα κλασικό Νοτιοαφρικανικό μισθοφορικό σώμα επενέβη στον από πολλές 10ετίες εμφύλιο πόλεμο της Αγκόλας και κατέλαβε, για λογαριασμό της κυβέρνησης, ελκυστικά μεταλλεία διαμαντιών. Το 1994 έχουμε την γενοκτονία στη Ρουάντα. Το σώμα αυτό προσφέρθηκε έναντι 150 εκατ. δολαρίων να αναπτύξει 1.500 στρατιώτες και να σταματήσει την εκεί «αναμπουμπούλα» εντός 6 μηνών. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, την τότε κυβέρνηση των ΗΠΑ απησχόλησε αυτή η προσφορά αλλά τελικά απορρίφθηκε και στην επακολούθησα σφαγή φονεύθηκαν 800.000 εκεί κάτοικοι, σε λιγότερο από 100 ημέρες.

Το 1995, ο Πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε μίσθωσε ιδιώτες στρατιώτες του προαναφερομένου σώματος για να υποστηρίξει την κυβέρνησή του από τους αντάρτες του Ενωμένου Επαναστατικού Μετώπου. Το σώμα αυτό, με μαχητικά Ρωσικά ελικόπτερα, πυροβολικό και από αέρα εκρηκτικά και εντός ενός (1) έτους, καταπολέμησε την εξέγερση και εκδίωξε τους επαναστάτες. Προκλήθηκαν μερικές παράπλευρες απώλειες, αλλά το πλείστον των κατοίκων χαιρέτησαν αυτούς τους στρατιώτες ως εθνικούς ήρωες.

Από τότε, αριθμός ιδιωτικών στρατιωτικών οργανώσεων έχουν στείλει και στέλνουν συμβούλους για να εκπαιδεύσουν τις νέες αστυνομικές και ασφαλείας δυνάμεις. Στην Κολομβία π.χ. ιδιωτικό σώμα εκπαιδεύει τις Κολομβιανές δυνάμεις και αποστέλλει συμβαλλόμενους στο σώμα πιλότους για να καταστρέψουν τους αγρούς των φυτών Coca. Επίσης, ανάλογο σώμα εκπαίδευσε την πολιτική αστυνομία στην Βοσνία και συνέβαλε στην προστασία της αποστολής των Η.Ε. στο Κόσσοβο. Ίσως, να αναλάβει και την αντικατάσταση της Αμερικανικής φρουράς του Προέδρου του Αφγανιστάν, Καρζάι, όταν έλθει προς τούτο ο χρόνος.

Για την περίοδο, από 1994 μέχρι σήμερα, έχουν συναφθεί συμβόλαια με ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, έναντι αρκετών εκατ. δολαρίων. Ειδικότερα, τα θέματα συνεργασίας αφορούν πτήσεις μαχητικών ελικοπτέρων στην Κολομβία, εκπαίδευση αστυνομίας στην Βοσνία και Κόσσοβο και δυνάμεων προστασίας του Αφγανού

Προέδρου. Οι εκτιμήσεις φέρουν αυτή την συνεργασία, στον μετά τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράκ, να έχει πενταπλασιασθεί της αντίστοιχης συνεργασίας του πολέμου του Περσικού Κόλπου, το 1991.

Ποιος, όμως, μπορεί να είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα ;

Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην Κροατία, Κολομβία και Σιέρα Λεόνε, υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκή σε μάχες και του προσωπικού ιδιωτικού στρατιωτικού τομέα. Η παλαιά αντίληψη ότι ο μισθοφόρος είναι ένας πληρωμένος φονιάς έχει αρχίσει να αμβλύνεται, κάτω από τις σημερινές συνθήκες. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Με καταλλήλους χειρισμούς και ειδικές εντολές από τους αρμοδίους διεθνείς οργανισμούς και κυρίαρχες κυβερνήσεις, ο «ιδιωτικός στρατός» μπορεί να αποβεί χρήσιμος στις παγκόσμιες ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές επείγουσες αποστολές, όπως άλλοι πιστεύουν.

Πολλοί ειδικοί επί του θέματος βλέπουν τούτο θετικά, αφού, όμως, δεν υφίσταται εμπλοκή σε πραγματική μάχη και γίνεται κάτω από την αιγίδα διεθνούς οργανισμού ή εθνικής νόμιμης αρχής. Συζητείται από άλλους ότι μόνο ένα κράτος και οι κυβερνήτες του, έχουν το δικαίωμα να στέλνουν ανθρώπους στον πόλεμο. Εάν ένας «ιδιώτης στρατιώτης» πυροβολεί, τότε κάνει αυτό για άλλο λόγο, επειδή πληρώνεται από την εταιρεία του.

Τούτο σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία που μια ομάδα εξτρεμιστών τρομοκρατών κατόρθωσε να προκαλέσει απώλεια μερικών χιλιάδων αθών πολιτικών (Σεπτέμβριος 2001), πράγμα που παλαιότερα μόνο ένα οργανωμένο κράτος μπορούσε να επιφέρει.

Στο σχεδιασμό της επιχείρησης «ΚΑΤΑΙΓΓΙΑ» στην Κροατία, συνέβαλαν και ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται τούτο επίσημα, και οι οποίες επιχειρήσεις έκριναν την τύχη του εκεί πολέμου και οδήγησαν στη συμφωνία ειρήνης του «Dayton». Μεταφορικά ιδιωτικά ελικόπτερα βοήθησαν τους Νιγηριανούς ειρηνευτές στη Λιβερία και Σιέρα Λεόνε, το 1998, με αποστολή μάλιστα να ανταποδίδουν τα πυρά εάν βάλλονται.

Ενίοτε, στους ειρηνευτές περιλαμβάνεται προσωπικό με βαρύ παρελθόν, όπως π.χ. στη δύναμη ειρηνευτών της Δ.Αφρικής, οπότε στις περιπτώσεις αυτές έχουμε συνέπειες χειρότερες από την απραξία.

Η Λιβερία πιθανόν να αποβεί η δοκιμή όχι κυρίως για διεθνή επέμβαση, αλλά για τον βαθμό στον οποίο η διεθνής κοινότητα είναι διατεθειμένη να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα για βοήθεια. Πράγματι, τεραστία διεθνής βοήθεια απαιτείται για την τροφοδοσία και σταθερότητα στη χώρα, με μαζικές αερομεταφορές και στρατιωτική παρουσία κατά τη διάρκεια της κρίσης, πράγματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Η.Ε.

Όλα αυτά θα πάρουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και θα απαιτήσουν την συμμετοχή του διεθνούς πολιτικού τομέα και θα συμπεριλάβουν την συγκρότηση των κυρίων υπουργείων και ενός (1) επαγγελματικού στρατού στη Λιβερία. Ένιοι αστυνομικοί θα βοηθήσουν στη συγκρότηση της αστυνομικής δύναμης. Οι μαχητές και από την πλευρά των επαναστατών και της κυβέρνησης, πρέπει να διαλυθούν και να εκπαιδευθούν εκ νέου. Αλλά στην ανασυγκροτούμενη κοινωνία μια νέα γενιά «ιδιωτών στρατιωτών» χωρίς αμφιβολία, θα βρει σημαντικούς ρόλους στην όλη ανασυγκρότηση.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν το στρατιωτικό προσωπικό που απαιτείται για να εκπληρώσουν όλες τους τις παγκόσμιες υποχρεώσεις ασφαλείας, που καθημερινά αυξάνονται. Καθόσον η παγκόσμια στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ αυξάνεται και οι απαιτήσεις για προσωπικό μεγαλώνουν, είναι επιτακτικό να στρέφονται, όλο και περισσότερο, στις ιδιωτικές εταιρείες για να μπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή τους στο εξωτερικό, ως μόνη υπερδύναμη.

Μήπως, η συμμετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές αποπροσανατολίζουν τον πραγματικό μαχητή ;

Αναπόφευκτα καθόσον η χρήση των «ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών», αυξάνεται, οι αντιπαραθέσεις οξύνονται περισσότερο. Ανέκαθεν, δεν υφίστατο σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ αποστολής μάχης και αποστολής συμβούλων και λογιστικής υποστήριξης επιχείρησης διευθέτησης κρίσης.

Οι συμμαχικές δυνάμεις στον τελευταίο πόλεμο στο Ιράκ, με μία παρέλαση 21 ημερών προς τη Βαγδάτη, κατέλαβαν τη χώρα. Όμως, στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι στερούνται στρατιωτικής αστυνομίας και ειδικού για πολιτικές υποθέσεις τεχνικού προσωπικού και προσωπικού τήρησης της σταθερότητας στους δρόμους, για να κερδιθεί η ειρήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εισβάλλουσες δυνάμεις είναι ολιγότερες από αυτές που απαιτούνται μετά το πυρ. Προς τούτο, τώρα οι ΗΠΑ στρέφονται στα Η.Ε. για βοήθεια διεθνούς δύναμης και στους φίλους και κυρίως από τη «Νέα Ευρώπη», Κ. Αμερική και Ν.Α. Ασία, για το Ιράκ.

Το κτύπημα του ανεπαρκούς φυλασσομένου στρατηγείου των Η.Ε. στη Βαγδάτη, προκάλεσε συζήτηση για αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ, ως μόνης υπερδύναμης, όχι μόνο στο Ιράκ αλλά και παγκοσμίως. Όμως, σήμερα οι ΗΠΑ έχουν εξαπλωθεί υπερβολικά (σε 120 χώρες) και η κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών πρέπει να γίνει με εναλλακτικούς τρόπους, όπως από τον ιδιωτικό τομέα και από μεταρρυθμίσεις του ενεργού στρατού (όχι μαχητές σε δευτερεύοντα καθήκοντα).

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στο εξωτερικό 368.000 στρατό και αρκετοί από αυτούς τους στρατιώτες έχουν εμπλακεί σε αποστολές διατήρησης της ειρήνης. Τα τελευταία 35 χρόνια από τον πόλεμο στο Βιετνάμ 1968, οι Αμερικανικές δυνάμεις μειώθηκαν από 3,5 εκατ. σε 1,4 εκατ. Πριν από την 11^η Σεπτεμβρίου 2001, μόνο το 20% του ενεργού στρατού των ΗΠΑ ήταν στο εξωτερικό και σχεδόν ελάχιστοι από τους εφένδρους και την εθνική φρουρά. Ενώ τώρα, το 1/2 του ενεργού στρατού και το 1/4 της εφεδρείας και της εθνικής φρουράς, είναι στο εξωτερικό.

Ο ενεργός στρατός που κυρίως αντιμετωπίζει τις υψηλής έντασης κρίσεις, έχει πέσει από 1,6 εκατ. το 1968 σε 480.000 σήμερα. Η ιδέα «συγκρότησης κράτους» και «διατήρησης της ειρήνης» από τον ενεργό στρατό έχει «ξεθωριάσει». Οι αποστολές αυτές αποπροσανατολίζουν τον ενεργό στρατό από την πραγματική μάχη και τον εθίζουν σε περισσότερο θεωρητικές αποστολές, που μπορούν να γίνουν καλύτερα από τον πολιτικό τομέα (εθελοντές – ιδιωτικό προσωπικό και οργανώσεις).

Για αποστολές διατήρησης της ειρήνης, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνήθως δεν είναι εκπαιδευμένες. Η αποστολή π.χ. των αρματιστών περιορίζεται μέσα και από μέσα από τα άρματα. Δεν φαντάζονται ποτέ να παρέχουν στα θύματα πολέμου τροφή και νερό. Άλλες αποστολές σε αεροδρόμια και γενιά για μεταφορές ταιριάζουν περισσότερο στο πολιτικό προσωπικό. Το στρατιωτικό προσωπικό δεν μπορεί να υπερβεί το τρίπτυχο : ο πρώτος στρατιώτης πολεμά, ο δεύτερος αναρρωνύει/ανακτά δυνάμεις και ο τρίτος προετοιμάζεται για τη μάχη. Οποιαδήποτε άλλη διάσταση, εκτρέπει τον μαχητή από την πολεμική του αποστολή. Πέραν των πολεμιστών, που έχουν αποστολή την υπεράσπιση ή διατήρηση ή κατάληψη εδάφους και καταστροφή του εχθρού, απαιτούνται μονάδες ειδικές για ειρηνευτικές αποστολές, τις οποίες ο πολεμιστής παραδοσιακά είναι απρόθυμος να εκτελέσει.

Οι ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές αποστολές απαιτούν άλλο καταμερισμό ευθυνών. Κρίνεται σκόπιμο η στρατιωτική ή πολιτική-ιδιωτική αστυνομία (παραδοσιακά εφεδρεία) να έχει ενεργό ρόλο, ενώ ο ενεργός στρατιώτης, όπως ο αρματιστής) παραδοσιακά ενεργός) να έχει ρόλο εφεδρείας. Σε αυτές τις δραστηριότητες μάλλον εξυπηρετείται καλύτερα η αποστολή από εθελοντές πολιτικού τομέα, παρά από τους υποχρεωτικά στρατευμένους που είναι ίσως καταλληλότεροι αλλού, όπως εθνικές αποστολές, υπεράσπιση πατρίου εδάφους κ.λ.π.

Η ενεργοποίηση, όμως, του πολιτικού τομέα απαιτεί μίσθωση, συγκρότηση και εκπαίδευση, ώστε να είναι δυνατό να εκτελεί αποστολές που τώρα εκτελούν πραγματικοί πολεμιστές, όπως ταχυδρομεία, πλυντήρια, μεταφορές, τροφοδοσία, κατασκευές υποδομών κ.λ.π. Οι απελευθερωμένοι από δευτερεύοντα καθήκοντα πολεμιστές μπορούν να εκπαιδεύονται πιο γρήγορα και φθηνότερα από άλλους πολίτες και να πάρουν όπλα και να ανέβουν στα άρματα. Ο πολιτικός τομέας είναι προτιμότερο να αναλάβει ειρηνευτικές ή ανθρωπιστικές αποστολές των Η.Ε. Με αυτό τον τρόπο τα Η.Ε. μπορούν να ανεξαρτοποιηθούν από την σημερινή στρατικοποιημένη διεθνή εξωτερική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες οπωσδήποτε επιδιώκουν με τη δύναμη να επιβάλουν τα εθνικά τους συμφέροντα.

ΤΟΥΡΚΙΑ : ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΚΕΤΟΥ» ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Του Θ. ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ

Διδάκτορα Γεωπολιτικής Πανεπιστημίου Paris 8

Δικηγόρου

Μετά την 11^η Σεπτεμβρίου του 2001, έχει επέλθει εντυπωσιακή πόλωση σε διεθνές επίπεδο: από τη μια οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, από την άλλη το κίνημα του ισλαμικού φονταμενταλισμού, που κερδίζει έδαφος σε πολύ διαφορετικές μεταξύ τους χώρες. Εν όψει της κατάστασης στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη και σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζονται τις στρατηγικές βάσεις τους σε Τουρκία, Ελλάδα και Κύπρο. Στην Τουρκία, ενόψει των “εξετάσεων” που θα περάσει στο τέλος του 2004 στην Ε.Ε., διαδραματίζεται μιά αδυσώπητη διελκυστίδα μεταξύ της κυβέρνησης των μεταρρυθμιστών “ευρω-ισλαμιστών” του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και των στρατηγών. Η πρώτη προωθεί - μεταξύ άλλων αλλαγών - και τη μείωση της καθοριστικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δεύτεροι επιδιώκουν να διατηρήσουν υπο τον πραγματικό έλεγχο τους την διακυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση Ερντογάν κατόρθωσε, κάνοντας τακτικούς ελιγμούς και υποχωρήσεις απέναντι στο κεμαλικό-στρατοκρατικό κατεστημένο, να προωθήσει τα νομοσχέδια για τις μεταρρυθμίσεις που ζητούσε η Ε.Ε., παρά τα προσκόμματα που προέβαλαν οι στρατηγοί. Ο ρόλος των τελευταίων, αν εφαρμοστεί το “7^ο μεταρρυθμιστικό πακέτο”, διαφοροποιείται αισθητά, καθώς, μεταξύ άλλων και κυρίως, υποβαθμίζεται η μέχρι τώρα σαφώς κυρίαρχη θέση τους στο “Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας”. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, όμως, συνιστά ένα διαφορετικό κεφάλαιο, και ίσως το δυσκολότερο στοίχημα. Προκειμένου να ξεπεράσει τις αντιδράσεις του “βαθέος κράτους”, η κυβέρνηση των “μεταρρυθμιστών-ισλαμιστών” όφειλε να επιδείξει ένα επαρκές μείγμα πολιτικής αποφασιστικότητας και ευελιξίας. Και ήταν δύσκολο να προβλεφθεί αν και πότε η αντιπαράθεση θα έφθανε στην κορύφωσή της, καθώς και ποια μορφή και έκταση θα έπαιρνε η τελευταία.

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία, ως προέκταση της γενικότερης καχυποψίας με την οποία βλέπουν τις κινήσεις των ΗΠΑ, είναι το φάντασμα του Κουρδικού, που έχει αρχίσει να πλανάται και πάλι στα νοτιοανατολικά σύνορά της. Ενδεικτικό αυτού του κλίματος ήταν πρόσφατο άρθρο της “Milliyet”, στο οποίο τονιζόταν ότι «οι στρατιωτικοί πιστεύουν πως η στάση των ΗΠΑ απέναντι στο ΚΑΔΕΚ-PKK είναι το κλειδί για το αν η τουρκική κοινή γνώμη θα μπορέσει να χωνέψει την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στο Ιράκ». Η στάση των στρατηγών όπως την μετέφερε η “Milliyet”, συνοψίζεται στην φράση: «Αν δεν μας παραδώσετε τους εναπομείναντες αντάρτες του ΚΑΔΕΚ-PKK που βρίσκονται στο Ιράκ, μαζί με τα όπλα τους δεν είναι δυνατόν να στείλουμε δυνάμεις εκεί». Θα στείλει η Αγκυρα στρατεύματα στο Ιράκ; Ποιο είναι το πολιτικό και οικονομικό μέλλον της κυβέρνησης Ερντογάν; Τί προσδοκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης; Η απάντηση στις ερωτήσεις αυτές είχε σχέση με την απόφαση του τουρκικού Αρείου Πάγου για ένα ζήτημα, που υποδήλωνε, ακόμα μια φορά, την σπουδαιότητα του Κουρδικού προβλήματος για τις εξελίξεις στην Τουρκία. Επρόκειτο για την συζήτηση στο “Γιαργκίτάι”, την 11^η Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την καταδικαστική απόφαση του Κακουργιοδικείου Αγκυρας εναντίον του φιλοκουρδικού “Κόμματος Δημοκρατίας του Λαού” (DEHAP), επειδή «παρουσίασε στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (ΑΕΣ) πλαστά έγγραφα για τη νόμιμη ολοκλήρωση της οργάνωσής του στην τουρκική επικράτεια». (Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, ένα κόμμα πρέπει για να συμμετέχει στις εκλογές να έχει οργανωθεί στους μισούς τουλάχιστον από τους 82 νομούς). Τυχόν επικύρωση της απόφασης του Κακουργιοδικείου, θα μπορούσε να

οδηγήσει είτε σε ανακατανομή των εδρών στην Εθνοσυνέλευση, είτε ακόμα και σε νέες πρόωρες εκλογές.

Μετά την υποβολή του σχεδίου Ανάν, το Νοέμβριο του 2002, είχαν γεννηθεί ερωτηματικά, από την βιασύνη ορισμένων στην Αθήνα όχι να λυθεί αλλά να κλείσει το Κυπριακό. Η απόφαση της Κοπεγχάγης για την ένταξη της Κύπρου στην διευρυμένη Ένωση, δημιούργησε νέα δεδομένα στο Κυπριακό και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παράλληλα, η αόριστη διαβεβαίωση των «15» στην Τουρκία ότι μετά δύο χρόνια θα εξετασθεί αν τότε θα πληροί τις προϋποθέσεις για να καθορισθεί κάποια ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε., αναδείκνυε σειρά ερωτημάτων/προβλημάτων για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, όσο και για τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Το κείμενο της Κοπεγχάγης «επιβεβαίωνε τη σαφή προτίμηση για ένταξη στην Ε.Ε. μιας ενωμένης Κύπρου», ευχόταν την επίτευξη διευθέτησης στο άμεσο μέλλον, ενώ δήλωνε την προθυμία της Ε.Ε. να προσαρμόσει τους όρους διευθέτησης στη «Συνθήκη Προσχώρησης. Ήταν σαφής η διασύνδεση της εντάξεως με την πορεία του Κυπριακού, ενώ η αποφυγή κάθε αναφοράς στο καθεστώς του «βορείου τμήματος» αποχρωμάτιζε το πρόβλημα, ως πρόβλημα εισβολής/κατοχής. Ο Κώστας Σημίτης, εμμέσως, παραδέχθηκε τότε την εκτίμηση περί «ευρωδιχοτομής», καθώς τόνισε πως πρέπει να διατηρηθεί η δυναμική που αναπτύχθηκε και να λυθεί το Κυπριακό προκειμένου «να εκλείψει οριστικός ο διχασμός και η διχοτόμηση».

Οι ΗΠΑ διαμηνύουν την πρόθεσή τους να «κρατήσουν ζωντανή την ειρηνευτική διαδικασία, παίρνοντας νέες πρωτοβουλίες». Στα κατεχόμενα επίκεινται εκλογές (με συμμετοχή χιλιάδων εποίκων) και η Ουάσιγκτον πιέζει τη Λευκωσία να αποδεχθεί την αποστολή παρατηρητών από διεθνείς οργανισμούς σ'αυτές. Ο Πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την ψηφοφορία στα κατεχόμενα «παράνομη, αποσχιστική ενέργεια, η οποία δεν πρέπει να γίνει». Είπε χαρακτηριστικά, σε συνέντευξη Τύπου, στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ: «Λένε ότι δεν υπάρξουν παρατηρητές θα γίνει νοθεία. Ξαναρωτώ: Πότε; Την ημέρα των εκλογών; Η νοθεία έχει ήδη συντελεστεί και η νοθεία έγκειται στην προσθήκη στους εκλογικούς καταλόγους χιλιάδων εποίκων. Τους καταλόγους αυτούς ήδη χρησιμοποίησαν πριν από ένα χρόνο για τις δημοτικές εκλογές... Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι παρατηρητές. Θα έχουν δικαίωμα να ελέγξουν τους εκλογικούς καταλόγους και να καταγγείλουν ή να διαγράψουν από τους καταλόγους την ύπαρξη εποίκων;». Υστερα από τα προαναφερθέντα, πού βασίζονται, οι αισιόδοξες προβλέψεις διαφόρων που επικεντρώνουν το θέμα στο πρόσωπο του Ντενκτάς, όπως π.χ. σχετική παλαιότερη δήλωση του ΥΠΕΞ Γιώργου Παπανδρέου; Αρκούν ενδείξεις όπως η επίδειξη «συγκαταβατικότητας» από τον Τόμας Γουέστον - σε συγκέντρωση ομογενών στην «Αστόρια», ως προς την ουσία των επιχειρημάτων της κυπριακής κυβέρνησης για το σχέδιο Ανάν, αλλά και για το μέλλον του Κυπριακού;

Στις αρχές Αυγούστου, η κυβέρνηση Ερντογάν υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο «τελωνιακής ένωσης» μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Επρόκειτο κατ'ουσίαν για το πρώτο βήμα προς την οικονομική προσάρτηση του κατεχόμενου Βόρειου τμήματος της Κύπρου. Η παρατήρηση ότι η ενέργεια αυτή αποτελούσε ένα βήμα απομάκρυνσης της Αγκυρας από τις Βρυξέλλες ήταν σωστή. Η μετά από δεύτερη σκέψη κατοπινή αναβολή της κύρωσης της «τελωνιακής ένωσης» από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση δείχνει ότι δεν είναι εύκολο για την Τουρκία να αγνοεί εντελώς την Ε.Ε., χειριζόμενη το Κυπριακό. Αυτό όμως δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να εφησυχάζει, καλυπτόμενη πίσω από την Ε.Ε. Το τουρκικό καθεστώς διερωτάται μήπως διέπραξε μεγάλο σφάλμα, προχωρώντας στην τελωνιακή ένωση Τουρκίας-κατεχομένων. Εως ότου η Αγκυρα βεβαιωθεί για ένα τέτοιο λάθος της και διαφοροποιήσει την στάση της, θα εξακολουθεί να εφαρμόζει την πολιτική της στην βάση της θέσης περί ύπαρξης «δύο ισότιμων κρατών στην Κύπρο».

Το ερώτημα παραμένει: Αν η Τουρκία συνεχίσει να εμμένει στην διχοτομική πολιτική της στην Κύπρο, τι θα σημαίνει αυτό στο μέλλον για την Κυπριακή Δημοκρατία; Διότι, το πρόβλημα στο νησί δεν παύει αυτομάτως επειδή ...επηρεάζεται αρνητικά η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Επιπλέον, όσο «Ευρωπαϊά» και αν γίνει η Κυπριακή Δημοκρατία μετά την υπογραφή της ένταξής της στην Ε.Ε., η Ελλάδα δεν απαλλάσσεται από την ανάγκη αντιμετώπισης μιάς επιθετικής πολιτικής της Αγκυρας στη Μεγαλόνησο ή, ενδεχομένως, ενός θερμού επεισοδίου αύριο. Είναι αναγκαίο να μη λησμονεί η ελληνική πλευρά ότι, τα τελευταία χρόνια, ήταν πάντοτε η Αγκυρα εκείνη που αυξάνοντας έντεχνα την ένταση, προκαλούσε «εξελίξεις», που οδηγούσαν μετά σε διάφορες ενεργοποιήσεις του διεθνούς «ενδιαφέροντος».

Το Κυπριακό μπήκε από την Ιστορία, από τις γεωπολιτικές αλλαγές και από την εφαρμογή από την ελληνική πλευρά της στρατηγικής που θεμελιώθηκε στο Ελσίνκι και τις τακτικές των «soft weapons», σε τροχιά επίλυσης. Ίσως στον τρίτο γύρο ο Ντενκτάς, ή μάλλον ο διάδοχός του, να παρουσιαστεί ευγενής, χωρίς τη γερασμένη κεμαλική αυθάδεια που τους εξασφάλιζε ο διπολισμός. Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός στη νέα εποχή μπορούν να πετύχουν πολλά με υψηλή αυτοπεποίθηση, άνεση, χωρίς εκβιασμούς. Όσο, όμως, η πάγια τουρκική γραμμή θα είναι μια «πολιτική πακέτου», η Ελλάδα μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν «έκτακτες» καταστάσεις που ενδεχομένως θα δημιουργούσε η Τουρκία, είτε στην Κύπρο, είτε στο Αιγαίο, είτε, ενδεχομένως, ακόμα και στη

Θράκη (πάντοτε η Αγκυρα υπολόγισε τα δύο ή και τα τρία θέματα ως μέρη μιάς “δέσμης” πολιτικής της στην περιοχή).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Αντιστρατήγου ε.α. Η. ΚΑΖΟΥΚΑ

Θερινές διακοπές τέλος ! Δύσκολο, αλλά αναγκαίο να επιστρέψουμε στη συνέχεια του έργου της προσφοράς και να ανταποκριθούμε επιτυχώς στη διαγραφόμενη δύσκολη καμπή της νέας χρονιάς 2003-2004, κατά την οποία ζωτικά θέματα της χώρας μας θα κριθούν δια να βρουν λύσεις, οι οποίες αναπόφευκτα θα σημαδέψουν την περαιτέρω εθνική μας πορεία.

Προς τούτο μία σύντομη ανασκόπηση στα «καλοκαιρινά δρώμενα», είναι και αναγκαία και σκόπιμη.

Στο εσωτερικό της χώρας και στον ευαίσθητο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων εξηγγέλθησαν σοβαρές μεταβολές στην προσπάθεια εφαρμογής της περίφημης στρατιωτικής αναθεώρησης. Η Ανωτάτη Σχολή Πολέμου μετετράπη σε διακλαδική Σχολή Πολέμου. Οι Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων επιχειρείται να εξισωθούν με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με ένα νομοσχέδιο, το οποίον αποκλειστικώς επιλύει συνδικαλιστικά προβλήματα του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού. Η επετηρίδα επιχειρείται να καταργηθεί εφαρμόζοντας την κατ'απόλυτον επιλογή στις προαγωγές, χωρίς να υφίσταται αντικειμενικός λόγος.

Γενικότερα, η χώρα ζει στον πυρετό της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του Αυγούστου 2004 με δοκιμαστικούς αγώνες, ασκήσεις μέτρων ασφαλείας και επιθεωρήσεις των εκτελουμένων αναγκαίων έργων. Ενώ παράλληλα πορεύεται σε μία αφύσικη, άκαιρη και έντονη εκλογική αναμέτρηση, με τις όποιες επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται. Και ο απλός πολίτης διερωτάται : γιατί αυτή η εμμονή στη διαχείριση της εξουσίας, όταν η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία αποτελεί την πεμπτούσια της δημοκρατίας ;

Και ενώ η πολιτεία θα έπρεπε να τιμά την 29^η Αυγούστου, τους υπακούσαντες στις προσταγές και πεσόντες δια την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας στον τριετή πόλεμο (1946-1949), αντ'αυτού οργάνωσε ασεβούσα, την ίδια ημέρα στη Μακρόνησο, εορτές δια να τιμήσει την αντίσταση των εξορίστων, αρνησιπάτριδων, της αντίστοιχης περιόδου.

Η τρομοκρατία, παρά την οποιαδήποτε επαναποκτηθείσα συνοχή και συντροφικότητα, συνεχίζει να είναι έγκλειστη στον «Κορυδαλλό» και να αναμένει εναγωνίως την «δικαία» κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η ερήμωση και η εγκατάλειψη της ελληνικής επαρχίας, νησιωτικής και ηπειρωτικής, αποτελεί οδυνηρή πραγματικότητα. Επιβάλλεται άμεσα η λήψη μέτρων τόνωσης και ανάπτυξης της περιφέρειας. Αρκετά καταβρόχθισε το λεκανοπέδιο της Αττικής. Φθάνει πια. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα !

Στον περίγυρό μας, οι βόρειοι γείτονές μας δεν έπαψαν δειλά-δειλά να προβάλλουν τις εθνικές τους βλέψεις σε βάρος της Ελλάδος η οποία έχει σχεδόν μεταφέρει το σύνολο των επιχειρήσεών της στις χώρες τους και παρέχει εργασία σε πλήθος μεταναστών και λαθρομεταναστών σε βάρος της εργασίας των Ελλήνων.

Οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας παρέμειναν αμετάβλητες, σταθερά αποστασιοποιημένες. Η Τουρκία συνεχίζει την παραδοσιακή της εξωτερική πολιτική, με τον «αέρα» της ισχυρής διαδόχου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλους τους τομείς. Συνεργάζεται με την ηγεσία της κατεχομένης βόρειας Κύπρου, αποσκοπούσα στην εφαρμογή εκείνων των προνοιών του σχεδίου επιλύσεως του Κυπριακού, του σχεδίου Κόφι Ανάν, οι οποίες εμπεδώνουν την οριστική διχοτόμηση της Μεγαλονήσου. Αναγνώριση δύο λαών και δύο κρατών.

Οι ΗΠΑ στο Ιράκ φαίνεται να έχουν εμπλακεί σε περιπέτεια και αναζητούν εσπευσμένως διέξοδο με την αντικατάσταση των δυνάμεων κατοχής από δυνάμεις χωρών-μελών του ΟΗΕ και κυρίως της ΕΕ. Πάντως η συνέχεια των πολέμων κατά ισλαμιστικών χωρών δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε ένα θρησκευτικό συνασπισμό Ισλαμιστών κατά Χριστιανών, με καταστρεπτικές συνέπειες δια την παγκόσμια κοινότητα.

Στη Μέση Ανατολή Εβραίοι και Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να αλληλοσκοτώνονται, εγκλωβισμένοι στον ιστό ενός ακράτου θρησκευτικού και εθνικού φανατισμού, προκειμένου να κατοχυρώσουν και εδραιώσουν τις κρατικές οντότητές τους.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, αγκιστρωμένοι στην προσπάθεια καταστρώσεως του καταστατικού τους χάρτη και της αναζητήσεως της ταυτότητάς τους, παραμένουν αναποφάσιστοι θεώμενοι απαθείς την επιχειρούμενη παγκοσμιοποίηση των ΗΠΑ, δεικνύοντας πως είτε δεν έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες παρέμβασης, είτε φρονίμως πράττουν το συμφερότερον.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην πατρίδα μας και στον περιβάλλοντα εταιρικό και συμμαχικό ζωτικό χώρο, η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ, υποσχόμενη πολλά, εισέρχεται στο δέκατο χρόνο της λειτουργίας της. Διανύει την τελική φάση της προετοιμασίας του ανά διετία διημέρου και καθιερωμένου συνεδρίου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2003», το οποίο θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Νοεμβρίου του 2003 στο Πολεμικό Μουσείο.

Ανεμο δείκτης



ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ

Του Υποστρατήγου ε.α. Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

1. ΕΛΛΑΣ

- α. Αθρόοι διορισμοί μόνιμου προσωπικού πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία στο δημόσιο. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. Εσωτερικών στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα απασχολούνται 646.580 μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι (συμπεριλαμβανομένων και των Ε.Δ., Σ.Α. και Εκκλησίας).

Η μη εφαρμογή του σχετικού νόμου ο οποίος προβλέπει τη διενέργεια μιας προσλήψεως για κάθε πέντε αποχωρήσεις, εμβάλλει σε ερωτηματικά....ψηφοκαλποδιορισμών. Παράλληλα κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια ερέυνης στον Ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο, αν συναντάται το φαινόμενο το 60% περίπου του πληθυσμού μιας χώρας (ίσως και περισσότερο), να είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

- β. Απευθείας αναθέσεις και υπερβολικά κονδύλια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην περιφέρεια, υπήρξε ο απόηχος της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ. Το σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 58.653.514 Ευρώ (20 δις. δρχ), ενώ κατά ομολογία του αρμοδίου Υπουργείου «έγιναν διαγωνισμοί ή ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης».

Κατά τα άλλα οι...πατριώτες του Ευρώ, άνοιξαν τους...ασκούς των παροχών με αυξήσεις των.....30 Ευρώ στους αγρότες και λοιπές κοινωνικές τάξεις !!

- γ. Διεξήχθη στο Παρίσι η τέταρτη σύσκεψη στον ICAO για τη δημιουργία ενός δικτύου αεροδιαδρόμων στο FIR Αθηνών με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων.

Εις βάρος των εθνικών συμφερόντων εξελίχθησαν οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό 13 αεροδιαδρόμων στο FIR Αθηνών, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο στην Τουρκία για «συνδιαχείριση του Αρχιπελάγους», γεγονός το οποίο επιδιώκει η Άγκυρα για κατοχύρωση των χαράξεων των αεροδιαδρόμων στο υψηλότερο σημείο προκειμένου να μπλοκάρει τις πτήσεις και προσγειώσεις των ελληνικών μαχητικών σε νησιά των οποίων αμφισβητεί την κυριαρχία και ταυτόχρονα να ανοίξει τον δρόμο στα δικά της για ανεξέλεγκτες πτήσεις στο Αιγαίο.

- δ. Προκήρυξη για 5.700 επαγγελματίες οπλίτες στο Στρατό Ξηράς έκανε το ΓΕΣ.

Πολλούς «πελταστές» άρχισε να αποκτά ο Ελληνικός Στρατός αρκεί να είναι όλοι Έλληνες το γένος και όχι Ελληνοποιηθέντες....Αλβανοί κ.λ.π. διότι διαφορετικά ενδέχεται να φθάσουμε στις...μαύρες ημέρες του Βυζαντίου με τους μισθοφόρους και τους αρμοδίους να τυρβάζουν περί άλλων στο θέμα της υπογεννητικότητας και όχι μόνο.

- ε. Σε λιγότερο από ένα έτος η Αθήνα διοργανώνει την 28^η Ολυμπιάδα και τα προβλήματα δεν έχουν τέλος. Οι υπεύθυνοι τονίζουν: «ευτυχώς που δημιουργήθηκαν τώρα για να μην τα έχουμε στους Αγώνες». Τα προβλήματα εντοπίζονται στις επερχόμενες εκλογές, στην επικοινωνία προβολής των αγώνων, στον συντονισμό των αρμοδίων φορέων, υπηρεσιών κ.λ.π., στην φιλοξενία και τέλος στον ουσιαστικότερο όλων, στην ασφάλεια.

Παρά τα όρια της ανοχής και αντοχής της Αθήνας, οι εκτιμώμενοι ως «μαγικοί» Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα της

Ολυμπιακής Επιτροπής. Ουδείς όμως ενημέρωσε τους φορολογούμενους πολίτες αυτής της χώρας για πόσες γενεές θα πληρώνουν την «μαγική Ολυμπιάδα».

- στ. Την σημαντικότερη μάχη κατά των επελθόντων – και επερχομένων – ανατιμήσεων δίδει το αρμόδιο Υπουργείο, επιχειρώντας να αναστρέψει την επιβάρυνση της «λώπης» των καταναλωτών και την άνοδο του πληθωρισμού.

Με έκδοση δελτίου πληθωριστικής...θυέλλης, μια σύγκριση με τη δεκαετία 1955-65, πείθει ότι η τότε αγοραστική αξία της δραχμής ευρίσκεται στο σημερινό επίπεδο του Ευρώ !!!

- ζ. Με το εκσυγχρονισμένο σύστημα αεράμυνας ΧΩΚ θα ενισχυθεί η αντιαεροπορική «ομπρέλα» των Αθηνών κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας με το πρόγραμμα να ευρίσκεται στην τελευταία φάση.

Ο εκσυγχρονισμό του συστήματος στην Ιταλία και Γαλλία, έγινε με την μισή τιμή του αντιστοίχου της Ελλάδας. Η υπερκοστολόγηση του εκσυγχρονισμού προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά.

- η. Ως παγκόσμιο επίτευγμα χαρακτηρίστηκε η μη τεχνική και επιχειρησιακή αξιοποίηση των πυραύλων S-300 οι οποίοι «εξορίστηκαν» στην Κρήτη και παραμένουν επί σειράν ετών ανενεργοί. Σημειώνεται ότι για την πώληση ενός άλλου αντιαεροπορικού συστήματος από την Ρωσία στην Ελλάδα του TOR-M1, διεξάγεται έρευνα που αφορά σε μίζες ύψους 70 εκατομ. δολαρίων.

Μετά παρέλευση πέντε ετών, οι ρωσικοί πύραυλοι S-300 εξακολουθούν να δημιουργούν εντάσεις. Η αχρησία τείνει να μετατρέψει – αυτό το πανάκριβο οπλικό σύστημα – σε αχρηστία !!

- θ. Το ένα έκτο των διαθεσίμων της χώρας σε χρυσό επώλησε η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της αναδιαρθρώσεως του χαρτοφυλακίου της.

Η πρωτοφανής προσπάθεια «εκποίησης» των «ασημικών» και «χρυσαικών» της χώρας, προοιωνίζει υποσχέσεις «κοινωνικών φιλοδογημάτων» εν όψει.....ών !!

- ι. Πέντε στρατόπεδα της VIIIης Μεραρχίας παρεχώρησε ο ΥΕΘΑ στην Νομαρχία Πρεβέζης.

Κάποιο «φιλέτο» από τα αγροτεμάχια» αυτά θα έπρεπε να δοθεί στον ΑΟΟΑ – το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες πόλεις – επειδή η υπόθεση «Πικέρμι» ζέχει και θα διευθετηθεί την επομένη...πεντηκονταετία ή θα έχει ξεχασθεί από τα στελέχη των Ε.Δ. Κάποιοι....σκύψανε και τους.....ανέβηκαν στην πλάτη» και διερωτάται κανείς «γιατί τόσο μίσος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ;».

- ια. Αντικείμενο ιδιαίτερος αρνητικού σχολιασμού υπήρξε η επανάληψη της εξαγγελίας για την ίδρυση 17 νέων τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ το επόμενο και μεθεπόμενο Ακαδημαϊκό έτος, σε διάφορες περιοχές της χώρας ακόμη και σε νησιά της άγονης γραμμής, άνευ μελέτης βιωσιμότητας.

Οι χαμένοι του προγράμματος διευρύνσεως του Υπουργείου Παιδείας ήταντα Αντικύθηρα, οι Καστανιές του Έβρου και η.....Σπιναλόγκα, καθώς μετά την παραπάνω απόφαση θα είναι οι μόνες περιοχές στη χώρα οι οποίες δεν θα διαθέτουν....ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όσο δεν υπάρχει αντίστοιχη οροφή τόσο ο Πόρος της Βαβέλ θα διαιωνίζεται.

- ιβ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ πρόκειται να ρυθμισθεί νομοθετικά όχι μόνο η διευκόλυνση επισκέψεων αλλά και ο επαναπατρισμός των Σλαβικής συνειδήσεως και καταγωγής ατόμων, τα οποία παρουσιάζονται ως «θύματα του εμφυλίου πολέμου» και εγκατέλειψαν την Ελλάδα μετά το τέλος του 1949.

Είναι γνωστές οι διεκδικήσεις των Σλαβομακεδόνων και οι ύποπτες δραστηριότητές τους. Ο σφετερισμός της Μακεδονίας έναντι πινακίου

κάλλης ανοίγει οπές στους ασκούς του Αιόλου οι οποίες δεν αργούν να μετατραπούν σε έκρηξη. Οποιος λέει μισά ψέματα ξεχνά που έκρυψε την αλήθεια !!

- ιγ. Με βάση τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΔΝΤ, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού έχει υποστεί αύξηση τον Ιούλιο κατά 101,4% (υπερδιπλασιασμός) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2002 και διεμορφώθη στα 557 εκατ. Ευρώ, ενώ για το σύνολο του 7μήνου έφθασε στο πρωτοφανές ύψος των 9,9 δις. Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί άνω του 6% του ΑΕΠ.

Με τις ανακοινωθείσες στην Θεσσαλονίκη παροχές επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο η δυσχερέστατη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Ο χορός των «πατρικίων» καλά κρατεί !!

- ιδ. Αλβανοί, Πακιστανοί, Κούρδοι και άλλες εθνότητες οργανώνονται επικίνδυνα με σκοπό τη δημιουργία πολιτικοθρησκευτικού κόμματος το οποίο θα έχει παρουσία σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής της χώρας. Οι τελευταίες παρασκηνιακές ενέργειες (και όχι μόνο) κορυφαίων στελεχών της πολυάριθμης μουσουλμανικής μειονότητας οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερο βαθμός ευφυΐας (IQ) των ιθυόντων για να αντιληφθεί κανείς τους επικίνδυνες και ολισθηρές ατραπούς που οδηγεί για τα εθνικά συμφέροντα (έναντι σάκου κυάμων !!) η αποδοχή μιας τοιαύτης καταστάσεως. Εκάς οι βέβηλοι.

2. ΤΟΥΡΚΙΑ

- α. Νέα εμπλοκή φαίνεται να παρουσιάζεται στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις – οι οποίες διαταράχθηκαν σοβαρά τον παρελθόντα Μάρτιο μετά την απαγόρευση διελεύσεως αμερικανικών στρατευμάτων από το έδαφος της Τουρκίας, προκειμένου να δημιουργηθεί δεύτερο μέτωπο στο Ιράκ. Αιτία του

νέου προβλήματος αποτελεί το ζήτημα αποστολής τουρκικών στρατευμάτων στο Ιράκ για την ενίσχυση της εκεί δυνάμεως.

Οι σχέσεις των δύο χωρών εκτιμάται ότι εισέρχονται σε νέα περίοδο δοκιμασίας με ενδεχομένη διευκρίνιση της καταστάσεως τον προσεχή Οκτώβριο. Η γνωστή πλέον τακτική των Τούρκων της προσφυγής στην δήθεν διχογνωμία μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών, μετά βίας αποκρύπτει τη δυσaréσκεια των Αμερικανών.

β. Κλιμάκωση της εντάσεως στο Αιγαίο φοβούνται οι επιτελείς του Ελληνικού Πενταγώνου καθώς οι Τούρκοι δέσμευσαν δεκατρείς περιοχές εκ των οποίων δύο δεν ενεκρίθησαν από την Ελλάδα για την πραγματοποίηση αεροναυτικών ασκήσεων.

Η σύμπτωση των ανωτέρω περιοχών με τις αντίστοιχες της προγραμματισθείσης Ελληνικής μεγάλης ασκήσεως «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» (15-19 Σεπτεμβρίου) δεν είναι τυχαία.

γ. Σε συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, συνεζητήθη εκτενώς, εκτός των άλλων, και το θέμα της Σχολής της Χάλκης, γεγονός το οποίο δεν αποκλείει την ύπαρξη και συνταγματικών τροποποιήσεων ώστε να αρθούν τα εμπόδια τα οποία ενδέχεται να προκύψουν για την λειτουργία της Σχολής η οποία παραμένει κλειστή άνω των 30 ετών.

3. ΚΥΠΡΟΣ

α. Τόπο στην οργή έδωσε η Κυπριακή Κυβέρνηση αποφεύγοντας να αποδοκιμάσει επίσκεψη Ευρωβουλευτού εξ Ελλάδος στα κατεχόμενα με επίδειξη διαβατηρίου αλλά και έντονη «καμπάνια» στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές υπέρ του σχεδίου Ανάν, την άμεση αποδοχή του οποίου, πριν από την ένταξη, παρουσίασε ως «Λυδία λίθο» του Κυπριακού.

Ερωτηματικά προκαλεί η εν λόγω επίσκεψη στα κατεχόμενα, την στιγμή κατά την οποία οι πολιτικοί της Κύπρου, εκόντως-άκοντος, ουσιαστικά έχουν αποδεχθεί το υπόψιν σχέδιο, με τον φόβο της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου οι προσπάθειες των οποίων αποσκοπούν στη δημιουργία ενός αδύναμου κράτους με την διαρκή επιρροή τους. Το σχέδιο Ανάν «αναπνέει» ακόμη.

- β. Μεσολαβητική προσπάθεια της Ουάσιγκτον εγκαινιάζεται με περιοδεία σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες Αμερικανού ειδικού συντονιστού για το Κυπριακό, ο οποίος θα βολιδοσκοπήσει τις εκατέρωθεν προθέσεις και διαθέσεις υπό το πρίσμα των αποφάσεων της ΕΕ για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή οικογένεια τον Μάιο του 2004.

Έχουν γίνει 29 μεσολαβητικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον, μία παραπάνω δεν βλάπτει !!

4. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η Σερβία απήντησε στις συνεχιζόμενες μεθοδεύσεις των Αλβανοφώνων και των δυτικών υποστηρικτών τους, με διακήρυξη στην οποία επαναβεβαιώνει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην αυτόνομη Ύπαρξία του Κοσσυφοπεδίου η οποία τελεί υπό την Αρμοστεία του ΟΗΕ.

Η διακήρυξη του Σερβικού Κοινοβουλίου αποτελεί επίσημη απάντηση της Σερβίας στις μεθοδεύσεις για την απόσχιση του Κοσσόβου και την ανακήρυξή του σε ανεξάρτητο κράτος.

5. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ

- α. Ανελέητα πλήγματα κατά της υποδομής των Παλαιστινίων τρομοκρατών ανήγγειλε το Ισραήλ μετά την δολοφονία του υπ'αρ. 2 της ηγεσίας της Χαμάς, ενώ η άλλη πλευρά υπεσχέθη να εκδικηθεί τον θάνατό του. Η εύθραυστη εκχειρία του Ιουνίου αποτελεί πλέον παρελθόν.

Διαφαίνεται ότι το μοναδικό σημείο επαφής μεταξύ της Κυβερνήσεως Σαρόν και των Παλαιστινίων αποτελεί η συμφωνία στην πολιτική του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος» θέτοντας σε αδιέξοδο τον «οδικό χάρτη» στην Μέση Ανατολή, το τέλος του οποίου είναι....γκρεμός όπου θα πέσουν και οι δύο μαζί !!

- β. Στο πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών δώδεκα ισλαμικών φιλανθρωπικών οργανώσεων οι οποίες φέρονται να διατηρούν διασυνδέσεις με την Χαμάς προχώρησε η Παλαιστινιακή αρχή. Η κίνηση απετέλεσε ένδειξη των προθέσεων του Αραφάτ για να εξασφαλίσει την επιστροφή στην εκχειρία, γεγονός το οποίο απερρίφθη από Ισραήλ, Χαμάς και Ουάσιγκτον. Στο διπλωματικό επίπεδο το αδιέξοδο συμπληρώνεται από τη διακοπή των επαφών του Σαρόν με τον μετριοπαθή Παλαιστίνιο ομόλογό του Αμπάς.

Επεκτείνεται ο κύκλος της βίας και του παραλογισμού στην Μ. Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να χαρακτηρίζει τον Παλαιστίνιο ηγέτη «μέρος του Μεσανατολικού προβλήματος και όχι της λύσεώς του».

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ

- γ. Μετά τον Βρετανό Πρωθυπουργό και ο Αυστραλός ομόλογός του αντιμετωπίζει την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε παραποιημένες πληροφορίες για την αποστολή στρατιωτικής δύναμης στο Ιράκ.

Παρά τις ομοβροντίες για πλαστά στοιχεία σε αμφοτέρους τους ανωτέρω, ο δρόμος για την κόλαση θα είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις !

- δ. Ο ΟΠΕΚ προανήγγειλε «δραματική πτώση» της τιμής του πετρελαίου το 2004, καθώς το Ιρακινό πετρέλαιο θα ρέει ανεμπόδιστα προς τις αγορές της

Δύσεως. Για τον λόγο αυτό ο διεθνής οργανισμός αρνείται να προβεί άμεσα σε αύξηση της παραγωγής, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να συγκρατήσει τις τιμές.

Με την Σαουδική Αραβία να έχει περιορίσει κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημερήσια παραγωγή της, κάποιο άλλο παιχνίδι διεξάγεται στα πλαίσια «των κοινών συμφωνηθέντων».

- ε. Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων και Τουρκομάνων (ανθρώπων της Άγκυρας σε Μοσούλη και Κιρκούκ) προκαλεί η πρόθεση της Τουρκίας να αποστείλει στο Ιράκ 10.000 «ειρηνευτές» στρατιώτες. Βίαια περιστατικά συνέβησαν στο Νότιο Ιράκ αποκαλύπτοντας στην πλήρη έκτασή του το γενικότερο πρόβλημα ασφαλείας στην χώρα.

Η εμμονή της Τουρκίας για την υπόψη περιοχή μεταχειριζόμενη την τοπική μειονότητα των Τουρκομάνων. Το κόλπο είναι γνωστό, λόγω εμπειρίας του παρελθόντος, και πιάνει «άμα λάχει». Άγνωστες μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις των Αμερικανών.

- στ. Νέα «χρυσά συμβόλαια εκατομμυρίων δολαρίων» αναμένεται να υπογράψουν κολοσσιαίες αμερικανικές εταιρείες για την ανοικοδόμηση του Ιράκ, σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο. Το ενδεχόμενο αποστολής διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ διχάζει τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Συμμαχικές... «κόντρες» αναμένονται για την ...πίττα της ανοικοδομήσεως.

- ζ. Στις εντατικότερες – από τις ημέρες του πολέμου – στρατιωτικές επιχειρήσεις εξαπέλυσαν στο Ιράκ οι αμερικανικές δυνάμεις με σκοπό την εξάλειψη της αντιστάσεως την οποία αντιμετωπίζουν από τους Ιρακινούς.

Η συνεχιζόμενη αστάθεια στην χώρα καταδεικνύει την αποτυχία της αμερικανικής πολιτικής στον ουσιαστικό τομέα του προσεταιρισμού των Ιρακινών, στους οποίους ανέμεναν να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην διασφάλιση της τάξεως και οι οποίοι έχουν γυρίσει την «πλάτη» στην Ουάσιγκτον. Ο σχετικού βαθμού εντάσεως ανταρτοπόλεμος καλά κρατεί, παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις των Αμερικανών.

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- α. Ο ένδεκα επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη προκαλούν σύγχυση και από τον προσεχή Μάιο η συνεννόηση θα είναι ακόμη πιο περίπλοκη, όταν προστεθούν τα 9 νέα μέλη. Η αύξηση των επισήμων γλωσσών της ΕΕ προκαλεί πονοκεφάλους Βαβέλ αξίας 1 δις. Ευρώ.

Ο ΟΗΕ αποτελεί όαση (με 151 χώρες – μέλη και έξη επίσημες γλώσσες) μπροστά στην....Σαχάρα της ΕΕ (με 20 και αργότερα ουδείς γνωρίζει πόσες, γλώσσες).

- β. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2003, λήγει η «βροχή των δημοψηφισμάτων» σε ότι αφορά στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Σουηδία διεξάγεται το δημοψήφισμα για την ένταξη στο Ευρώ.

7. Η.Π.Α.

- α. Σχέδιο ολοκληρωτικού ελέγχου των ΜΜΕ παγκοσμίως και ειδικά των δημοσίων αλλά και άλλων φορέων οι οποίοι συνιστούν το δίκτυο του «αντιαμερικανισμού» έχει εκπονήσει πτέρυγα της αμερικανικής κυβερνήσεως υπό το φως της χρεοκοπίας της επικοινωνιακής της πολιτικής στο Ιράκ.

Ο αντιαμερικανισμός (εντός και εκτός ΗΠΑ) έχει ενοχλήσει την Ουάσιγκτον, η οποία μεθοδεύει τρόπους αντιμετώπισεώς του, δείγματα των οποίων δεν θα αργήσουν να εμφανισθούν.

β. Στην απόπειρα του Αμερικανού ΥΠΕΞ να «διευκολύνει» και να νομιμοποιήσει μέσω νέου δημοψηφίσματος του ΟΗΕ, την αποστολή στρατευμάτων των τρίτων χωρών στο Ιράκ – με την Ουάσιγκτον να διατηρεί τον πλήρη πολιτικο-στρατιωτικό-οικονομικό έλεγχο – συνάντησε την αρνητική απάντηση της Γαλλίας, Ρωσίας, Γερμανίας και Κίνας.

Παρά τον διακαή πόθο του Βερολίνου και της Μόσχας «να τα βρουν με την Ουάσιγκτον» και παρά τα τεράστια πολιτικά και στρατιωτικά προβλήματα των Αμερικανών στο Ιράκ, θεμελιώδεις διαφορές εξακολουθούν να διαχωρίζουν τους Αμερικανούς και Άγγλους από τα υπόλοιπα μέλη του ΣΑ/ΟΗΕ.

γ. Καθ' όλη την μέχρι τώρα διάρκεια παραμονής των Αμερικανών στο Ιράκ, η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι οι μόνοι στους οποίους μπορεί να βασίζεται ουσιαστικά είναι οι Κούρδοι. Ήταν η μόνη από τις εθνότητες που ζουν στην περιοχή η οποία συνεχίζει να στηρίζει τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι Αμερικανοί – και όχι τυχαία – έχουν αναγάγει το Κουρδικό πρόβλημα σε μέγιστο παράγοντα για την ασφάλεια των δυνάμεών τους στην περιοχή. Η Τουρκία – ενδιαφερόμενη σφόδρα για την περιοχή – δεν έχει κατορθώσει προς το παρόν να διαφοροποιήσει το δυσμενές κλίμα στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, αντιλαμβάνεται ότι οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, Με την παρουσία πλέον των Αμερικανών στον ευαίσθητο χώρο, δεν αποκλείεται η άρση της χρησιμότητας των βασικών « προπυργίων» του παρελθόντος – «κοινός χωροφυλάκων» - γεγονός το οποίο προμηνύει βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Π. ΛΑΓΓΑΡΗ\

Πρώην Υποδιευθυντού της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Είναι πάγκοινο το γεγονός, ότι βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία, όσον αφορά στην ημερομηνία έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Ελλάδα, τη χώρα που τους γέννησε και που φιλοδοξεί να τους διοργανώσει με ένα τρόπο αντάξιο προς την ειρηνοποιό, χαρμόσυνη και γιορτινή φύση τους, αλλά και προς τα οικουμενικά ιδεώδη που ενσωματώνουν και εκπέμπουν, δηλαδή της ευγενούς αμίλλης, της φιλίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Εκείνο που εναπομένει πλέον και που αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας και υψίστης προτεραιότητας για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες, είναι η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 σε ένα ήσυχο και ειρηνικό περιβάλλον, με απόλυτη τάξη και **ασφάλεια**, σε όλη την επικράτεια, πράγμα όμως δυσχερές, με δεδομένο ήδη την παγκοσμίως επικρατούσα κατάσταση «φοβίας ασφαλείας» σε ένα διαρκώς αναταραγμένο διεθνές περιβάλλον, από τη δράση της σύγχρονης τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος (προληπτικοί πόλεμοι κ.λ.π.).

Στην γενική προσπάθεια αυτή, αναπόφευκτα συμμετέχουν ενεργά και οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, ύστερα από το νέο θεσμικό τους ρόλο, όσον αφορά στη συμμετοχή τους στην γενική ανάγκη προετοιμασίας της χώρας για την αντιμετώπιση των λεγομένων «ασύμμετρων απειλών», οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τις σύγχρονες μορφές τρομοκρατίας και το οργανωμένο έγκλημα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Σύμφωνα με καταρτισθέν σχετικό επιτελικό σχέδιο με τη συνεργασία εμπειρογνομόνων ξένων χωρών, το οποίο έλαβε την έγκριση επίσημης κυβερνητικής σύσκεψης, η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 δεν είναι στενά Αστυνομικό πρόβλημα μόνο. Απαιτούνται ενιαίες και συγκλίνουσες δράσεις

όλων των τομέων του ευρύτερου κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των Ε.Δ. της χώρας. Αυτό άλλωστε επιβάλλει η έκταση και το εγκατεσπαρμένο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και στόχων (ολόκληρη η Αττική και οι πόλεις Θεσσαλονίκη και Βόλος, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης), για την αποτελεσματική ασφάλεια των οποίων μόνη η ΕΛ.ΑΣ κρίνεται ανεπαρκής.

Στα πλαίσια της Νέας Στρατηγικής Αναθεώρησης, στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων έχει συμπεριληφθεί και η αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών, αλλά μέσα σε όρια και κανόνες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι συναρμόδιοι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας υπήρξαν αρνητικοί σχετικά με την μόνιμη ανάμειξη ειδικών μονάδων του Στρατού σε Αστυνομικά καθήκοντα, για το λόγο ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας, κυρίως, έχουν διαφορετική εκπαίδευση και δρουν στη Βάση Κανόνων Εμπλοκής, οι οποίοι αφορούν καταστάσεις συμβατικών στρατιωτικών απειλών. Πέραν τούτου επιπλέον υπάρχουν τα αρνητικά βιώματα από την περίοδο του εμφυλίου και της δικτατορίας.

Έτσι, με γνώμονα το νέο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο του νέου σφαιρικού Δόγματος Ασφαλείας, αναφορικά με τη συμμετοχή και την συμβολή αυτών στην κάλυψη των αναγκών Ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ομόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής : Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης θα διαθέσει ειδικές δυνάμεις, οι οποίες, αφού εκπαιδευτούν καταλλήλως, θα αναλάβουν τη φύλαξη σημαντικών υποδομών και εγκαταστάσεων και την Αστυνόμευση χώρων. Οι ειδικές αυτές δυνάμεις θα **λειτουργήσουν συμπληρωματικά** προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες και θα σηκώσουν το κύριο βάρος, συνεπικουρούμενες και από εθελοντές. Εξ' άλλου, η ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται πλήρως με την φύση των Ολυμπιακών Αγώνων, ως η κορύφωση της ειρήνης και της αρμονίας μέσα από τον αθλητισμό, που να συνδυάζει την εμπέδωση ενός αισθήματος ασφαλείας και ελευθερίας μαζί με εκδηλώσεις γιορτής για τον παγκόσμιο αθλητισμό και τη διοργανώτρια χώρα.

Η κατά τα ανωτέρω εκτεθείσα ενισχυτική παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας προβλέπεται ήδη και νομικά κατά βάση από το άρθρο 5 του Ν.2833/2000 και το Π.Δ. 63/2001, με έγκαιρο προσδιορισμό του έργου τους, είτε ως αυτοτελώς ενεργουσών (ανάθεση διακριτών – αυτοτελών αποστολών), είτε με ανάθεση αποστολών, οι οποίες επιβάλλουν διάθεση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένων μέσω υπό πλήρη Διοίκηση των Αρχών των Σωμάτων Ασφαλείας (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση περαιτέρω).

ΕΡΓΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Ως έργα τέτοια, που θα συνάδουν με το πνεύμα του Νόμου και το είδος των εκδηλώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και που οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας θα συνδράμουν την ΕΛ.ΑΣ για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 με προσωπικό και υλικά μέσα, δύνανται να είναι :

α. Με Διοικητική Υπαγωγή στις Αρχές Ασφαλείας

- (1) Ο έλεγχος των προσβάσεων των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με τη διάθεση προσωπικού, ως επίσης, ο έλεγχος οχημάτων, η διενέργεια περιπολιών, η παρακολούθηση μαγνητικών πυλών και η χρήση μαγνητομέτρων.
- (2) Η προστασία μελών της Ολυμπιακής οικογένειας και των επισήμων προσώπων με τη διάθεση προσωπικού.
- (3) Η εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών με τη διάθεση ικανού αριθμού πυροτεχνουργών.
- (4) Η επάνδρωση των επιχειρησιακών κέντρων της ΕΛ.ΑΣ με τη διάθεση του αναγκαίου και αναλόγου αριθμού ανδρών (Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών).
- (5) Η συμμετοχή στη λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΛ.ΑΣ, με τη διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού (εφ' όσον ζητηθεί).
- (6) Η επιτήρηση από αέρος των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τη διάθεση αριθμού ελικοπτέρων σε ρόλο εφεδρείας προς αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας.
- (7) Η φύλαξη χώρων σταθμεύσεως εντός Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
- (8) Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο θα συνδράμει, ως ενισχυτική δύναμη ασφαλείας την ΕΛ.ΑΣ, για τις προαναφερθείσες κατηγορίες έργων, θα πρέπει να διατίθεται καθημερινά, από τις μονάδες στις οποίες ανήκει στο συγκεκριμένο Αστυνομικό Διοικητή για το χρόνο και την περιοχή ευθύνης του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το οικείο Σχέδιο Ασφαλείας, για να εκπαιδευτεί κατάλληλα και για την στη συνέχεια εκτέλεση της υπηρεσίας στην οποία θα διατεθεί. Επίσης θα πρέπει το εν λόγω προσωπικό των Ε.Δ. κατά τον χρόνο αυτό να υπαχθεί κατά μόναν, υπό καθεστώς πλήρους Διοίκησης, στον συγκεκριμένο Αστυνομικό Διοικητή Μονάδος-Τμήματος.

Η εκτέλεση των ανατιθεμένων καθηκόντων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει να γίνεται πάντοτε

με τη μόνιμη και διαρκή παρουσία προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ το οποίο έχει και την ιδιότητα του Ανακριτικού Υπαλλήλου.

Όπου η φύση της εκτελουμένης υπηρεσίας το επιτρέπει π.χ. έλεγχος προσβάσεων Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, προστασία επισήμων-μελών Ολυμπιακής οικογένειας, θα πρέπει να προτιμάται η πολιτική περιβολή ή χωρίς διακριτικό σήμα, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. περιβραχιόνιο κ.λ.π). Όσον αφορά τον οπλισμό του προσωπικού αυτού, εάν αυτό το επιβάλλει η φύση της αποστολής του Ασφαλείας π.χ. προστασία επισήμων κ.λ.π., θα πρέπει να εφοδιασθεί με πιστόλια ή περίστροφα, κατόπιν προηγούμενης νομιμοποίησης με νομοθετική ρύθμιση, εάν δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη σε ισχύ. Το ατομικό τυφέκιο αντενδείκνυται παντελώς.

β. Με Αυτονομία Δράσης

Άλλες σοβαρότερες αποστολές, που δύνανται να αναλάβουν οι Ένοπλες Δυνάμεις ως ενισχυτική δύναμη ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ, αλλά με αυτονομία δράσης υπό την πλήρη διοίκηση του Στρατιωτικού Διοικητή και τον οπλισμό και εξάρτηση του θεσμικού τους ρόλου, είναι και οι κατωτέρω :

- (1) Η φύλαξη των ζωτικών εγκαταστάσεων. Είναι οι εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τις λειτουργίες των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, τις Ολυμπιακές εκδηλώσεις και γενικότερα τις Ολυμπιακές δραστηριότητες (όπως ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, μεταφοράς κοινού). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά φειδούς του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται αυτό, αφού αποβούν άκαρπες προσπάθειες πλήρους αυτασφάλισης των εγκαταστάσεων αυτών από τις αντίστοιχες ΔΕΚΟ που έχουν την ευθύνη ασφάλειάς τους (π.χ. προσωπικό εσωτερικής ασφάλειας, πρόσληψη ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής ασφάλειας κ.λ.π). Η ανάληψη των αποστολών του είδους αυτού από τις Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να είναι σαφώς οριοθετημένες και να συνάδουν με τον θεσμικό τους ρόλο. Η παρουσία Αστυνομικού προσωπικού για περαιτέρω διαδικαστικές και ανακριτικές ενέργειες κρίνεται αναγκαία.
- (2) Η διάθεση προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων σε ρόλο εφεδρείας για την υποστήριξη των αντιστοίχων δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ.
- (3) Η αστυνόμευση των χερσαίων συνόρων στα πλαίσια της ήδη υφισταμένης συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ με το Στρατό Ξηράς, σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο «ΒΑΛΚΑΝΙΟ», για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Η νομιμοποίηση του Σ.Ξ. για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής θα πρέπει να γίνει με σχετική νομοθετική ρύθμιση, καθόσον το έργο αυτό

έχει ανατεθεί, με το Ν. 2622/1998 (όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με άρθρο 2 Ν. 2838/2000 και άρθρο 78 Ν. 2910/2001) ως και τα Π.Δ. 310 και 311 της 17-9-1998, ως επίσης και το Ν. 2472/11-6-97 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λ.π.», που επικύρωσε τη Συνθήκη SHENGEN, στην Ελληνική Αστυνομία.

(4) Η αστυνόμευση των θαλασσίων συνόρων και των Ελληνικών θαλασσών στα πλαίσια της ήδη υφισταμένης συνεργασίας του Λιμενικού Σώματος με το Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ». Εδώ θα πρέπει να συνδράμει το Π.Ν., το Λιμενικό Σώμα με μεγάλες Ναυτικές Μονάδες υπό μορφήν επιτήρησης κατά κύριο λόγο, στον ανοικτό θαλάσσιο χώρο. Και εδώ απαιτείται ανάλογη νομοθετική ρύθμιση νομιμοποιήσεως του ναυτικού σε έργα αστυνόμευσης.

(5) Η αστυνόμευση του εθνικού εναέριου χώρου και εναερίων συνόρων.

γ. Πληροφοριακή Συνδρομή

Η παροχή υποστήριξης στο πεδίο των πληροφοριών, δια της εκμεταλλεύσεως του εγκατεστημένου δικτύου των Ακολουθών Άμυνας σε 35 χώρες ανά τον κόσμο και τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ και άλλων συμμάχων χωρών.

Κατά την εκτίμησή μας, ο αριθμός των έργων συμμετοχής των Ενόπλων Δυνάμεων στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 είναι πολυποίκιλος, και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις συνδρομής της Ελληνικής Αστυνομίας. Περαιτέρω διεύρυνση και επαύξηση των έργων αυτών, σύμφωνα με τα νυν δεδομένα, κρίνεται πλεοναστική.

Η ΚΥΡΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Τέλος, οι ανωτέρω αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων **είναι ανεξάρτητες από την κύρια θεσμική τους αποστολή**, που είναι ο έλεγχος και η ασφάλεια των εθνικών μας συνόρων (χερσαία, θαλάσσια, εναέρια), του ανοικτού θαλάσσιου και εναέριου εθνικού χώρου και του FIR Αθηνών, κατά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Επιπλέον θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση θεομηνιών, φυσικών καταστροφών και Ρ.Β.Χ. απειλής στα πλαίσια του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και σύμφωνα με την κατανομή έργων και αρμοδιοτήτων από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/1-5-2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π. διατάξεις).

Η αντιμετώπιση της P.B.X. απειλής είναι δυνατόν να γίνει :

- α. Σε Υγειονομικό Επίπεδο, με την πιστοποίηση του ραδιολογικού και βιοχημικού παράγοντα, τη διαλογή, τις πρώτες βοήθειες, την μεταφορά στις ειδικές για το λόγο αυτό Μονάδες Νοσηλείας, και
- β. Σε Τακτικό Επίπεδο, με την ανίχνευση, τακτοποίηση, απομόνωση, απολύμανση και ενημέρωση σχετικά του πληθυσμού.

**Υπο
Ευθύνης**

Προσωπικής

**Επι
Δημητρίου Θ. Μανίκα**

Παρα Θέσεις

**Αντι
25 Σεπτεμβρίου 2003**

Προ

Σ' αυτό το τεύχος των Προβληματισμών οι ΘΕΣΕΙΣ εκχωρούν το χώρο τους σε δύο πρόσφατες τοποθετήσεις ξεχωριστών ανθρώπων, που είδαν το φως της δημοσιότητας. **Η προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος δεν αναιρείται.** Αντιθέτως συντάσσεται με τους «φιλοξενουμένους», επειδή **(αλλά και διότι) αυτοί, έχοντας αφετηρίες διαμετρικώς αντίθετες και συνεπείς στην πίστη, τις πεποιθήσεις και τις απόψεις τους, οδηγήθηκαν σε πορείες συγκρούσεως, οδυνηρών εμπειριών και προσωπικών θυσιών, αλλά (και ακριβώς) λόγω της ορθής κρίσεως και συνεπείας τους επί του «ωφελίμου και ορθού» για την πατρίδα τους, συμφωνούν και ουσιαστικώς συμπίπτουν.**

Οι επιστολές/τοποθετήσεις δημοσιεύθηκαν : Του κ. Τάκη Λαζαρίδη στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2003 και του κ. Γεωργίου Καρούσου στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» της 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2003.

Παρατίθενται ως έχουν :

Α. «Συλλυπητήρια για τη φιέστα στη Μακρόνησο»

Ο κ. Τάκης Λαζαρίδης, Λαρύμνης 7, Αθήνα, απευθύνει μέσω της «Κ.Ε.» την παρακάτω ανοιχτή επιστολή προς τον Μίκη Θεοδωράκη :

Αγαπητέ Μίκη,

Προς αποφυγήν τυχόν παρεξηγήσεων, είμαι υποχρεωμένος ευθύς εξαρχής να δηλώσω την ταυτότητά μου.

Είμαι παλιός συναγωνιστής σου στους αγώνες για «λαϊκή δημοκρατία», «ειρήνη» και «σοσιαλισμό». Καταδικασμένος σε θάνατο μαζί με τον Μπελογιάννη και εν συνεχεία τρόφιμος, επί δεκαπενταετία, των εγκληματικών φυλακών της χώρας. Ο πατέρας μου, ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ, Γραμματέας του Εργατικού ΕΑΜ στην Κατοχή, καταδικάστηκε για την αντιστασιακή του δράση σε θάνατο από γερμανικό στρατοδικείο και εκτελέστηκε το Μάη του '43. Και η μητέρα μου καταδικάστηκε για την αντιστασιακή της δράση σε ισόβια δεσμά από βουλγαρικό στρατοδικείο και στη διάρκεια του Εμφυλίου πέρασε και αυτή από τη Μακρόνησο....

Στη φυλακή, Μίκη, είχα το χρόνο να διαβάσω αρκετά, να σκεφτώ πολλά και να καταλάβω περισσότερα. Και μετά τη φυλακή, διαπιστώνοντας τη σκληρή πραγματικότητα στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού», βλέποντας τις αλλεπάλληλες λαϊκές εξεγέρσεις στις χώρες αυτές και τις ισάριθμες επεμβάσεις των σοβιετικών τανκς στους δρόμους της Βουδαπέστης, του Βερολίνου και της Πράγας, κατάλαβα τη φοβερή αλήθεια.

Ενώ νομίζαμε ότι πολεμούσαμε για τα ανώτερα ιδανικά της «ελευθερίας», της «δημοκρατίας» και του «σοσιαλισμού», στην πραγματικότητα πολεμούσαμε και θυσιαζόμασταν για την επιβολή της στυγνής δικτατορίας των Ζαχαριάδη-Ιωαννίδη, για τη μετατροπή της πατρίδας μας σε σοβιετικό προτεκτοράτο. Δεν μπορώ λοιπόν, Μίκη, να σε συγχαρώ για τη φιέστα στη Μακρόνησο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια. Γιατί ενώ η πατρίδα μας έχει ζωτική ανάγκη από εθνική ενότητα και ομοψυχία, εσύ και όσοι συνεργάστηκαν μαζί σου, επιμένετε να ζύνετε πληγές, επιμένετε να βρικολακιάζετε ένα παρελθόν για το οποίο μόνο ντροπή μπορούμε να νιώθουμε. Πασχίζετε, για λόγους ευτελούς κομματικής σκοπιμότητας, να διαιωνίσετε ανύπαρκτες, πλέον, «διαχωριστικές γραμμές».

Είναι, πράγματι, πρωτοφανείς οι αγριότητες που διέπραξαν οι αντίπαλοί μας στη Μακρόνησο. Όμως οι αγριότητες, Μίκη, είναι νόμος του Εμφυλίου. Και σε αγριότητες δεν υστερήσαμε κι εμείς. Ας θυμηθούμε την Ελένη Γκατζογιάννη και τις άλλες μαρτυρικές μονάδες της Ηπείρου. Ας θυμηθούμε τον Χρήστο Λαδά. Κι ας μην ξεχνάμε τις βιαίως στρατολογημένες ανήλικες χωριατοπούλες που με το ζόρι βάζαμε να πολεμήσουν, με το ζόρι να σκοτώσουν και να σκοτωθούν !

Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποιος ευθύνεται για τις αγριότητες του Εμφυλίου αλλά ποιος ευθύνεται για τον ίδιο τον Εμφύλιο και συνεπώς και για τις αγριότητές του. Και οι μεγάλοι ένοχοι, Μίκη, είμαστε εμείς. Αυτή είναι η οριστική και τελεσίδικη κρίση της Ιστορίας. Και την κρίση αυτή έρχεται να επικυρώσει με τον πιο έγκυρο και αδιαμφισβήτητο τρόπο ο ίδιος ο «μεγάλος αρχηγός», ο Νίκος Ζαχαριάδης.

Στο «Χρονικό» του, που άρχισε να γράφει την Πρωτομαγιά του 1966 (βλ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» 17-8-2003), χαρακτηρίζει «κάλπικη» την άποψη ότι το ελληνικό αριστερό κίνημα παρασύρθηκε στον ένοπλο αγώνα από τους Άγγλους. Και απερίφραστα δηλώνει : «Στην πραγματικότητα, οι Άγγλοι θέλαν να μας παρασύρουν στις δικές τους εκλογές για να επικυρώσουν έτσι κοινοβουλευτικά, «λαϊκά», το καθεστώς που επέβαλαν με την ένοπλη επέμβασή τους και με τη Βάρκιζα».

Δεν μας έσπρωξαν λοιπόν οι Άγγλοι στον Εμφύλιο, Μίκη. Μόνοι μας μπήκαμε στο σφαγείο ! «Για να σώσουμε την τιμή του ΚΚΕ», καμαρώνει ο Ζαχαριάδης !

Κάποια στιγμή, Μίκη, αντί να θρηνούμε για τις αγριότητες του Εμφυλίου και να επιδιώκουμε «ρεβάνς», αντί να παριστάνουμε τους κήνσορες και τους τιμητές, θα πρέπει να κρύψουμε το πρόσωπο από ντροπή και να κλάψουμε πικρά για το αδικοχυμένο αίμα των δικών μας αλλά και των αδελφών μας της άλλης πλευράς.

Κι όμως, θα μπορούσες, Μίκη, να οργανώσεις μια πραγματικά εθνική γιορτή στη Μακρόνησο. Μια γιορτή εθνικής συναδέλφωσης και συμφιλίωσης. Όπου θα καλούσες να παραστούν όλοι. Και οι δικοί μας αλλά και οι «άλλοι».

Οι συγγενείς της Ελένης Γκατζογιάννη και του Χρήστου Λαδά. Τα αδέλφια και τα παιδιά όχι μόνο των δικών μας μαχητών αλλά και των χιλιάδων ανδρών και αξιωματικών του ελληνικού στρατού που έπεσαν στο Γράμμο και στο Βίτσι για να παραμείνει η χώρα μας ελεύθερη και δημοκρατική. Σ' αυτή τη γιορτή, Μίκη, θα τραγουδούσαμε και θα κλαίγαμε μαζί, θα ταξιδεύαμε σε έναν κόσμο αγάπης και αδελφοσύνης με τα φτερά της υπέροχης μουσικής σου. Κι όρκο βαρύ θα παίρναμε ότι ποτέ πια δεν θα σηκώναμε όπλα εναντίον αλλήλων.

Σ' αυτή τη γιορτή, Μίκη, θα μπορούσες να υψωθείς σε εθνική μορφή, σε πανελλήνιο σύμβολο ενότητας και συμφιλίωσης. Δεν το έπραξες. Προτίμησες να περιχαρακωθείς στο ιδεολογικό και πολιτικό γκέτο της χρεοκοπημένης και ανυπόληπτης Αριστεράς, αυτής που τόσες συμφορές προκάλεσε στον τόπο με την ανεύθυνη και τυχοδιωκτική πολιτική της. Δεν είναι κρίμα, Μίκη ;

Με βαθύτατη απογοήτευση

Τάκης Λαζαρίδης

B. «Μακρόνησος. Οι Εμφυλιοπολεμικές Κραυγές Αμετανοήτων»

Είναι σε όλους γνωστό ότι οι καιροί σήμερα προβάλλουν ιδιαίτερα λεπτοί. Σοβαρά εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα προδιαγράφουν ένα μέλλον αβέβαιο για το Κράτος. Και αν δεν υπάρξουν αποφασιστικοί χειρισμοί, από άξιους Κυβερνήτες που θα βγάλουν το σκάφος από την υφαλοβριθή περιοχή που πλέει σήμερα, οι καταλήξεις θα είναι οδυνηρές για το Ελληνικό Έθνος. Ιδιαίτερα λεπτοί είναι οι καιροί ακόμη και για τη Ν.Δ. και τον αρχηγό της. Διατρέχει προεκλογική περίοδο και έχει ανάγκη μιας στρατηγικής διακρινόμενης από αλάθητες εκτιμήσεις και εύστοχες αποφάσεις που θα της δώσουν τη νίκη. Θα ήταν, εκ τούτου, ανεπίτρεπτη η όποια παρεμβολή ενός σεβόμενου τον εαυτό του πολίτη, αν είχε πρόθεση προκλήσεως δυσκολιών στην αμφικλίνουσα αυτή περίοδο. Εξ ίσου όμως ανεπίτρεπτο θα ήταν αν, ένας υπεύθυνος πολίτης, δεν κατέθετε θαρρετά και καλοπροαίρετα την άποψή του σε πρωταρχικό θέμα, για το οποίο δικαιούται να έχει λόγο ως αυτόπτης συμβάντων μιας οδυνηρής για το Έθνος μας περιόδου. Το θέμα αφορά την κομμουνιστική ανταρσία σε δύο θανάσιμες για τον τόπο εποχές. Την μία στα Δεκεμβριανά του '44 και την άλλη μεταπολεμικά, σε περίοδο οξείας αντιθέσεως, προδρόμου ενός μακροχρόνιου ψυχρού πολέμου, στη διάρκεια του οποίου

ταλανίσθηκε πολύ η χώρα μας. Και έκτοτε, παρά την απομάκρυνση από τα συμβάντα και την παρεμβολή γεγονότων που έπρεπε σήμερα να μας ενώνουν, οι Έλληνες δεν βρίσκουν ακόμη την ηρεμία τους. Υπάρχουν αιτίες και αίτιοι γι αυτό και είναι αναγκαίο να τους ξέρουμε.

Ανήκω στη γενεά των Ελλήνων που τα τραγικά γεγονότα του παρελθόντος με τοποθέτησαν στις επάλξεις μιας παρατάξεως, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς του συνόλου των πολιτικών τότε, εκπροσωπούσε την πάσχουσα Πατρίδα. Έτσι, προσκλήθηκα από το κράτος, ως Έλληνας πολίτης, να βοηθήσω στην προσπάθεια τερματισμού της ανωμαλίας. Και εγώ το έπραξα γιατί το είδα ως καθήκον, όπως αυτό αναγράφεται στα εύσημα που έχω στα χέρια μου με τις υπογραφές των ασκούντων τότε την εξουσία πολιτικών ανδρών. Και ήταν, αυτοί, πρωτοπόρα στελέχη του κυβερνώντος σήμερα κόμματος και προκάτοχοι της Ν.Δ. Το να δεχτώ ότι με κοροΐδευαν και μαζί μου ένα ολόκληρο λαό, θα ήταν ανευλάβεια κατ'αυτών και δεν επιθυμώ να την διαπράξω. Το ΠΑΣΟΚ όμως σήμερα διαπράττει ανενδοίαστα την ανευλάβεια αυτή, αφήνοντας να διαφανεί στους παρακολουθούντες τα πράγματα μια φενάκη κακόσχημη, οι κατασκευαστές της οποίας δρουν βλαπτικά κατά της συνοχής, της ομοψυχίας και της ηρεμίας του σημερινού Ελληνικού λαού. Στην ακολουθήσασα τότε θερμή αναμέτρηση τελικά επικράτησε η νόμιμη Εθνική πλευρά, της ηττημένης διασπαρείσης σε ξένες χώρες, τα συμφέροντα των οποίων υπηρέτησε. Και εκεί αυτοχειριάστηκε με τον ίδιο τρόπο που αργότερα αυτοχειριάστηκε και η ιδεολογική πατρωνεία της.

Αυτά δεν τα λέω εγώ αλλά πλήθος ηγετών της άλλης πλευράς που πολέμησαν, είδαν, έπαθαν κι είχαν το θάρρος να το γράψουν με μια ειλικρίνεια θαυμαστή. Όλα αυτά τα συμβάντα με τα εκατέρωθεν λυπηρά παρεπόμενα, είναι Ιστορία. Και το μεν ΠΑΣΟΚ την παραποίησε για ιδιοτελείς λόγους που του γίνονται ήδη αυτεπίστροφο (μπούμεραγκ), η δε Ν.Δ., παρασυρμένη από την παραποίηση και πανικοβλημένη από τα μεταδικτατορικά πολιτικά φαινόμενα, έχασε τα βήματά της. Έτσι, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί μετά θάρρους στα γεγονότα της συγκρουσιακής περιόδου, επειδή η εύστοχη προπαγάνδα του αντίπαλου κόμματος τη σέρνει από τη μύτη, με την κατηγορία ότι αποτελεί τη συνέχεια μιας εγκληματικής δεξιάς από την οποία προέρχεται. Και τα στελέχη της Ν.Δ. απεμπολούν την προέλευσή τους «μη με λέτε δεξιά». Αλλά τότε, από πού προέρχονται; Από τον Δημοκρατικό χώρο, η απάντηση. Ναι, αλλά δημοκρατικότερος χώρος από τη δεξιά δεν υπάρχει. Και μάλιστα με εμφανείς πράξεις ευεργετικές για τον τόπο, που δεν πρέπει να τις συγχέουμε με το φαινόμενο της Δικτατορίας ή της Αστυνομοκρατίας παλαιότερα. Γιατί το φαινόμενο εκείνο αποτελούσε την αντιστρόφως ανάλογη εξαλλαγή απέναντι στον ασύστολο φασισμό της παλαιάς αριστεράς, η οποία γέμισε την ύπαιθρο και τις πόλεις με κορμιά δολοφονημένων Ελλήνων και εμπόδισε την πορεία του Έθνους μας προς την μεταπολεμική ανάπτυξή του.

Ξέρω ότι η ηγετική ομάδα της Ν.Δ. ανήκει φυσιολογικά στη νεότερη γενεά, που είναι κουρασμένη από τις φαγωμάρες των πατεράδων της. Ξέρω ακόμη ότι επιθυμεί να δοθεί ένα τέλος στο χωριστικό αυτό φαινόμενο που ταλανίζει τον Ελληνισμό εξήντα χρόνια τώρα. Κατανοώ την επιθυμία της, συμμετέχω στον πόθο της και τη συγχαίρω για την προσπάθειά της. Μόνο που ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την προσπάθεια αυτή είναι εσφαλμένος. Και εξηγούμαι: Δεν είναι αφύσικο το πέρασμα στην εξουσία ενός κόμματος της ιδεολογικής υφής του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα ότι έπρεπε, για να καταλάβουν οι Έλληνες τις κοσμοθεωρίες και τη φιλοσοφία των δύο πλευρών, η ελεύθερη δράση των οποίων συμβάλλει στην ισορροπία και εύρυθμη λειτουργία του Κράτους. Αλλά η δράση όμως υπόκειται σε κανόνες, για να έχει και ευεργετικά αποτελέσματα. Τους κανόνες αυτούς δεν τηρεί το ΠΑΣΟΚ και επαναφέρει τον κόσμο στην παλαιά εποχή των παθών για κομματικό όφελος, αδιαφορώντας για την ηρεμία του τόπου. Και μόνον αυτό, θα ήταν ένας κυρίαρχος λόγος, πάνω στον οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί μια σαρωτική εκστρατεία ανατροπής του. Εμείς οι παλαιότεροι (τα βαρίδια, όπως

ασεβώς λένε οι παντογνώστες νεότεροι) είμαστε σε θέση να ξεχωρίζουμε όλες τις ομοιότητες του ΠΑΣΟΚ με την τότε εποχή, τις οποίες και εφαρμόζει σήμερα με άλλα μέσα απείρως βελτιωμένα και καμουφλαρισμένα, ώστε να γίνονται δυσδιάκριτα και να δείχνουν ενίοτε συγκινητικά και αθώα. Μπορούμε εμείς, γιατί ζήσαμε και τις δύο καταστάσεις, ενώ οι νέοι, τη μία μόνο. Και ενεργούν έναντι αυτής με το λάθος ότι τα φαινόμενα σήμερα είναι απομονωμένα και ασύνδετα με τα παρελθόντα, η μελέτη των οποίων θα άλλαζε απόψεις και θα οδηγούσε σε ορθούς ηγετικούς χειρισμούς της Ν.Δ., ώστε να είχε νικηφόρο αποτέλεσμα από την προηγούμενη τετραετία. Δε συγκρούστηκε όμως, δεν ξεγύμνωσε τους πολιτικούς αντιπάλους της, δεν ξεσκέπασε πομπωδώς την προπαγάνδα τους. Και κυρίως, την μέσω αυτής τοποθέτηση ενός ολοκλήρου Κράτους, στην υπηρεσία του κόμματος, με σκοπό τη συνεχή αρπαγή της εξουσίας, πράγμα καταστρεπτικό για τον τόπο και προσβλητικό για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. αντιμετωπίζει την κατάσταση με τον λεπτό τρόπο ξένων και διαφορετικά χειριζομένων τα εσωτερικά τους χωρών, αγνοώντας ότι η Ελληνική κοινότητα απαιτεί επιθετική και πολλές φορές σκληρή πάλη. Έχει βεβαίως και η πάλη αυτή τους αυστηρούς κανόνες της τους οποίους τηρεί αναμφισβητήτως. Αλλά όταν τρώει γροθιές, γροθιές θα δώσει. Το αντίθετο είναι μαζοχισμός.

Πήρα αφορμή για τα παραπάνω με τον προκύψαντα και εφέτος θόρυβο σχετικά με τις εκδηλώσεις των δύο πλευρών. Της μιας στο Βίτσι-Γράμμο και της άλλης στη Μακρόνησο. Η απόδοση μνήμης στους νεκρούς είναι ιερό καθήκον. Και οι δύο πλευρές έχουν δικαίωμα μνήμης και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Αρκεί να αποδίδεται με σεμνότητα και τρόπο ήρεμο που δεν θα βλάπτει την ενότητα του Ελληνικού λαού. Και δεν θα πει ότι η μία πλευρά προβαίνει σε εορτές μίσους και η άλλη σε απονομή τιμής. Ούτε ότι η μία απαρτίζεται από γραφικούς και η άλλη από δικαιούχους. Είναι οι ίδιοι Έλληνες που συγκρούστηκαν τότε με αποκλειστική αφορμή τις κομμουνιστικές ανταρσίες, κατά των οποίων ο λαός αντέδρασε. Αυτό το γνωρίζουν όσοι φρόντισαν να ενημερωθούν ιστορικά. Αν είναι αλήθεια ότι απαγορεύτηκε η παρουσία βουλευτών της Ν.Δ. στις εκδηλώσεις, είναι λάθος. Είναι ελεύθεροι οι εκπρόσωποι του Ελληνικού λαού να παραστούν όπου θέλουν. Και αυτοί που επιθυμούν να θυμούνται και εκείνοι που θέλουν να υπηρετήσουν τη συμφιλίωση. Αν δεν υιοθετείται το ορθό μέτρο στις περιστάσεις αυτές και κόβεται η ανάσα μπροστά στο πρόβλημα, το φαινόμενο τότε είναι λυπηρό. Ούτε είναι σωστό να αυταγκιστρώνεται η Ν.Δ. στις μεθόδους του ΠΑΣΟΚ που προείπαμε, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η εκδήλωση Μακρονήσου είναι εμβόλιμη και σκόπιμη απαρχή του Πασοκικού προεκλογισμού. Και όπως φαίνεται, το ΠΑΣΟΚ, θα ποντάρει και πάλι στην εμφυλιοπολεμική σύγχυση, για να συγκινήσει τις μάζες που έχουν μεσάνυκτα από τα γεγονότα. Ενώ η άλλη πλευρά πέφτει στο λάκκο που της ανοίγει, χωρίς να αντιλαμβάνεται τα τερτίπια του. Μα καλά ! Είναι δυνατόν στα τερτίπια να συμμετέχει και ένας ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ; Ο Μίκης είναι ένας κορυφαίος μουσικοσυνθέτης που μας γεμίζει υπερηφάνεια. Είναι ικανός, με άψογο γραπτό και προφορικό λόγο. Δεν είναι όμως πολιτικός κι ούτε ποτέ θα γίνει, γιατί έμεινε καρφωμένος στα παλιά δόγματα, που κάθε τόσο αναφρεσκάρει, πιστός κι αυτός στην εμφυλιοπολεμική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ που τον χρησιμοποιεί ως πiónι της. Με λίγα λόγια, δεν πιστεύει στη συμφιλίωση κι ούτε έκαμε αυτοκριτική, για να διαπιστώσει πόσο και ο ίδιος συνήργησε και πόση ευθύνη φέρει για την επιβολή της Δικτατορίας με τις άμετρες ενέργειες των Λαμπράκηδων, στους πονηρούς εκείνους καιρούς του άκρατου αντικομμουνισμού. Διέπραξε ο Μίκης και άλλη ανευλάβεια σε βάρος της μνήμης συντρόφων του, γιατί ταύτισε την εκδήλωση με την ημερομηνία της κατά κράτος ήττας του Δημοκρατικού Στρατού, η οποία δεν περιποιεί τιμή στους αγώνες του. Και προκάλεσε, χωρίς να το αντιληφθεί, τη θυμηδία και των δύο πλευρών γιατί έμεινε ο κορυφαίος του διχασμού, ενώ θα μπορούσε να είναι ο αντίστοιχος της ενότητας.

Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής, καθοριστικής ενός θλιβερού τέλους, αποκαλύπτει την ψυχολογία ανθρώπων που δεν ανέλυσαν ακόμα τα γεγονότα, δεν αποδέχτηκαν τα σφάλματά τους και δεν συμβιβάστηκαν με το αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνονται την ήττα με ψευδαίσθηση νικητή και προσβάλλουν τους ευεργέτες τους (Κυβέρνηση Μητσοτάκη) με περισσή αγνωμοσύνη. Προσβάλλουν, επίσης και τη μνήμη Ελλήνων, των οποίων η θυσία εξασφάλισε σ'αυτούς την ηρεμία ώστε σήμερα, παχουλοί και καλοθρεμμένοι, να προβαίνουν στην απαράδεκτη αυτή εκδήλωση της Μακρονήσου. Εκδήλωση πάθους και μίσους και ντροπής μεγάλης γιατί χρηματοδοτήθηκε με λεφτά φορολογουμένων, ανάμεσα στους οποίους και τα παιδιά των σφαγμένων από χέρια συντρόφων τους. (Μπορεί ο Σηφουνάκης να χρηματοδοτεί τέτοιες ενέργειες αμετανοήτων; Έχει ένας Υπουργός τέτοιο δικαίωμα. Τι γίνεται επί τέλους σ'αυτόν τον τόπο;). Φαντάζομαι όμως, ότι κάποιος απ'αυτούς, στην εκδήλωση Μακρονήσου, θα αφουγκράσθηκαν ίσως και τον επιθανάτιο τότε ρόγχο του Ελληνικού λαού από τα βάνουσα εκείνα κτυπήματα των ανταρσιών του κομμουνισμού. Μπορεί ίσως και να άκουσαν τις οιμωγές των χιλιάδων εκτελεσθέντων Ελλήνων από χέρια συντρόφων τους. Και ίσως ένοιωσαν λίγη ντροπή από τον απόκοσμο θρήνο των Ελληνίδων μανάδων και των δύο πλευρών για τα αδικοχαμένα παιδιά τους, που διαλαλεί από τότε ασταμάτητα στους αιθέρες το ειδικό έγκλημά τους σε βάρος της Πατρίδος.

Αν ο Μίκης σέβεται τον Ελληνικό λαό, ας οργανώσει αντίστοιχες με τη Μακρόνησο εκδηλώσεις στην Τατάρνα, το Νταλαμάνι, το Μέζηλον, το Μελιγαλά, τον Τσαμαντά, το Κλήμα Δωρίδος, τον Φενεό, το Αγιονόρι, το Καπαρέλι και αλλού, όπου χιλιάδες αθώων Ελλήνων φονεύθηκαν από ομοϊδεάτες του. Δεν το μπορεί όμως. Προσβεβλημένος και αυτός από τη διαστροφή του θύτη που παριστάνει το θύμα ξερνά τα απωθημένα του στο πρόσωπο ενός λαού που τραγουδάει τους καϋμούς του με τους μουσικούς κλαυθμούς και τις θρηνωδίες του. Το έγκλημα όμως, παραμένει έγκλημα. Και προβάλλει πλέον αδήριτη η ανάγκη να το ξεσκεπάσετε, κε Πρόεδρε της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, αφού το ΠΑΣΟΚ επιμένει να συντηρεί την εμφιλοπολεμική ατμόσφαιρα, με ιστορικές παραχαράξεις ακριβοπληρωμένων κονδυλοφόρων και πλαστές προβολές των Κρατικών Μέσων Ενημέρωσης, που προβαίνουν ασταμάτητα σε πλύση εγκεφάλου της αγνοούσης την ιστορία γενεάς σας. Μη φοβάστε από το θόρυβο, που το ίδιο άλλωστε συντηρεί από το 1974. Θα αναγκαστεί να σταματήσει μπροστά στα ατράνταχτα ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν το φοβερό αυτό έγκλημα του κομμουνισμού σε βάρος του Ελληνικού Έθνους. Τις δε ακρότητες στις οποίες το ΠΑΣΟΚ συνεχώς αναφέρεται, (τις καταδικάζουμε όλοι), πρέπει να μάθουν οι νεοέλληνες ότι, δεν τις διέπραξε η Δεξιά, όπως κακώς της αποδίδεται. Τις διέπραξε ο λαός τότε που κατασφάχτηκε, γιατί το αίμα φέρνει αίμα. Έτσι αντιδρά ο άνθρωπος απ'αρχαιοτάτων όταν ο νόμος καταργείται. Και το Κ.Κ.Ε. τότε κατέλυσε το νόμο και υποχρέωσε τον αμυνόμενο λαό σε ανταπόδοση και το αδύναμο κράτος σε μέτρα, όπως τα Στρατοδικεία και τη Μακρόνησο. Όσο λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ με την προπαγάνδα του ψεύδους προκαλεί θόρυβο, όσο οι παραχαράξεις εγκαθίστανται στο μυαλό των νεοτέρων, όσο εσείς, κύριε Πρόεδρε, χειρίζεσθε το σοβαρό αυτό ζήτημα κατά το περίγυρο πνεύμα αγαθών συμβούλων σας και δεν αγκαλιάζετε την πραγματικότητα. Όσο η Νέα Δημοκρατία σιωπά και ανέχεται παθητικά την κατηγορία, τόσο και το αποτέλεσμα θα τη βλάπτει. Κανείς δεν αναγνωρίζει τη στάση που τηρείτε με σκοπό τη συμφιλίωση. Θεωρεί τη σιωπή ενοχή, γιατί δε γνωρίζει τα γεγονότα. Τη στάση της συμφιλίωσης να εφαρμόσετε όταν η Ν.Δ. γίνει κυβέρνηση. Τότε θα αναγνωριστεί. Και μη τα βάζετε με τους βουλευτές σας επειδή μένουν πιστοί στις καταβολές τους. Όλοι τους σέρνουν το όχημα της Ν.Δ. Αν τους απογοητεύσετε, το όχημα θα μείνει πίσω.

Τελειώνω αναφερόμενος σε τρία πράγματα :

Πρώτο : Απέκτησα φίλους στις φυλακές της Δικτατορίας σκληρούς κομμουνιστές με τους οποίους κτυπήθηκα ανελέητα στα ίδια πεδία των μαχών τότε. Και αυτοί και εγώ αντιληφθήκαμε τη μεγάλη σημασία της συμφιλίωσης και ποτέ δε διαταράξαμε τις σχέσεις μας με αναφορές στα παρελθόντα. Τέτοιους κομμουνιστές τους τιμώ. Όπως και αποκαλύπτομαι μπροστά στον Καθηγητή Φίλια, σ'έναν Πασαλάρη, ένα Βούλτεψη και πολλούς άλλους, που ενώ υπέφεραν τόσα, διδάσκουν με τη σύνεσή τους ορθό πατριωτισμό, ενότητα και Δημοκρατία.

Δεύτερο : Την 29/8 εκάστου έτους μπαίνω ταπεινά στην εκκλησία και ανάβω δυο κεριά με την ίδια ευλάβεια. Το ένα για τους νεκρούς Έλληνες συμπολεμιστές μου και το άλλο για τους νεκρούς Έλληνες της άλλης πλευράς, που έπεσαν από τα δικά μας βόλια.

Τρίτο : Μετά από διαπίστωσή μου ότι οι πολιτικοί μας άνδρες δεν ομοψύχησαν για να αποτρέψουν τη Δικτατορία το '67 και δεν αντέδρασαν ενεργώς για να προλάβουν την Κυπριακή καταστροφή (ενημέρωσα έγκαιρα αρκετούς τότε για το επικείμενο πραξικόπημα), απέστρεψα το πρόσωπό μου και τους αποστέρησα της εμπιστοσύνης μου ως πολίτης. Έπραττα σιωπηρά, το εκλογικό μου καθήκον, ρίχνοντας στη κάλπη τη διαμαρτυρία μου με ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Σήμερα όμως, η συσσώρευση τόσων σοβαρών προβλημάτων που επέρχονται ως χιονοστιβάδα κατά της Πατρίδος, οι κοροϊδίες, οι διακρίσεις, οι αυθαιρέσιες, η περιφρόνηση προς τις παραδόσεις μας, οι παραβάσεις των κανόνων, οι παραβιάσεις των νόμων, οι καταπατήσεις των αξιών, οι ανατροπές των θεσμών, ο εξοβελισμός του πατριωτισμού, ο στραγγαλισμός των ιδεωδών, ο ανασκολοπισμός των κοινωνικών δομών και η αδιάντροπη εκμετάλλευση του Ελληνικού λαού από το απομυζητικό και παρακμιακό ΠΑΣΟΚ της σπατάλης, με την κατεστημένη αναξιοκρατία και τους διάσπαρτους εγκαθέτους ανάμεσά μας, καθιστούν αναγκαία την εκπαραθύρωσή του. Και δηλώνω ότι αυτή τη φορά θα ψηφίσω ένα κόμμα, θεωρώντας χρέος μου την ανάγκη να συμβάλω στην ανατροπή του και εκτιμώντας ότι το μόνο κόμμα που μπορεί να την επιτύχει είναι η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Της ανάγκης αυτής να σταθείτε άξιος κε ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, χωρίς να βλέπετε την εξουσία ως ρεβάνς. Γιατί η εξουσία είναι υψηλό, αμεροληπτικό και δικαιοκρατικό καθήκον. Είναι ο σταυρός του μαρτυρίου που απαιτεί θυσίες, για να αναζωογονηθούν οι εκπνέουσες ελπίδες αυτού του κόσμου και να αναστηθούν τα σκοτωμένα οράματά του. Σταθείτε άξιος, αν μπορείτε. Οι καιροί δεν ανέχονται λεπτεπίλεπτες προς το ΠΑΣΟΚ συμπεριφορές (που δεν απέδωσαν) και τις δικές σας εσωτερικές τριβές. Ούτε την ιστορική αγνωσία της γενιάς σας. Αν είχε γνώση, θα έπρεπε να ξεφωνήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της Μακρονήσου, ιδέα και πράξη ενός ασύγγνωστου ΠΑΣΟΚ, προκλητικού, προσβλητικού και αδίστακτου για την εξουσία. Του ΠΑΣΟΚ που καταρράκωσε τους πόθους ενός λαού και τον εξαπατά συνεχώς με τα εμφυλιοπολεμικά φαντάσματα του διχασμού.

Με τιμή

Γ.Ν. ΚΑΡΟΥΣΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α.

Γ. ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

1. Η επιστολή του κ. Λαζαρίδη σχολιάστηκε, από πολλούς, στην ίδια εφημερίδα. Στις 14 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, απήντησε ο κ. Θεοδωράκης. Η επιχειρηματολογία των σχολιαστών, αλλά κυρίως η απάντηση του κ. Θεοδωράκη, αν διαβαστούν προσεκτικά, πιστοποιούν **την ορθή, αντικειμενική, εθνικώς ωφέλιμη και ηθικώς γενναία** τοποθέτηση του κ. Λαζαρίδη. Δεν τον γνωρίζω παρά μόνον ως όνομα και ως πρόσωπο με την υπόθεση Μπελογιάννη. **Σήμερα τον αναγνωρίζω ως ΕΛΛΗΝΑ και τον συγγαίρω.** Όσοι δε τον σχολιάζουν δυσμενώς και τον κατακρίνουν ας μην ξεχνούν πως **«Αυτός δεν υπόγραψε δήλωση μετανοίας, ούτε αποκήρυξε μετά βδελυγμίας».**

2. Ο κ. Καρούσος είναι γνωστός δεν χρειάζεται παρουσίαση. Προσωπικώς έχω λόγους, (από γνώση γεγονότων, πράξεων και τοποθετ

ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΝΙΚΗ

Αντιστρατήγου ε.α. Γ. ΚΟΡΑΚΗ

Μετά την 11^η Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ κήρυξαν τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία σαν στρατιωτικό πρόβλημα που απαιτεί λύση.

Στα δύο χρόνια που πέρασαν από τότε, εισέβαλαν κυνηγώντας τρομοκράτες σε δύο Ισλαμικά κράτη, στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, κάνοντας χρήση αυτοκρατορικής ισχύος για να διαμορφώσουν και πάλι τις εξελίξεις. Το τεχνολογικό προβάδισμα συνέτριψε κάθε αντίσταση, κάθε «φυσικό» εμπόδιο είτε αυτό λεγόταν Αφγανική ή Ιρακινή μορφολογία είτε Ισλαμικός ζηλωτισμός ή ριζοσπαστισμός.

Η ευκολία επικράτησης εναντίον των Ταλιμπάν τους άνοιξε την όρεξη για την άλλη σταυροφορία εναντίον του Ιράκ. Η ευκολία επιβολής της Αμερικανικής βούλησης αποθάρρυνε οποιοδήποτε αναθεωρητισμό στην άσκηση της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Η εισβολή όμως στα δύο Ισλαμικά κράτη θεωρήθηκε, από εκατομμύρια μουσουλμάνους, ως μια διαμάχη ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον ισλαμικό κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά πρόσφατα οι ΗΠΑ αν και γνώριζαν εκ των προτέρων για τις επιθέσεις της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2001 δεν κατόρθωσαν να τις αποτρέψουν γιατί ήταν αφοσιωμένες στην ισχυροποίηση της προσπάθειάς των να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά οι επιθέσεις της 11^{ης} Σεπτεμβρίου δημιούργησαν το «ιδανικό πρόσχημα» για την επίθεση εναντίον του Αφγανιστάν, του Ιράκ και πιθανώς εναντίον άλλων κρατών παρειών.

Η επίθεση όμως στο Αφγανιστάν δεν διέλυσε την Αλ-Καΐντα, Μπορεί τα στρατόπεδα εκπαίδευσης να καταστράφηκαν, η ηγεσία δεν αποκεφαλίστηκε αλλά παραμένει άφαντος, τα μέλη διασκορπίστηκαν για να διασωθούν και τώρα φαίνεται ότι από νέα μετερίζια δραστηριοποιούνται οργανώνοντας τρομοκρατικά κτυπήματα. Τα πρόσφατα κτυπήματα έδειξαν ότι διατηρείται η επιχειρησιακή της ικανότητα στην περιοχή. Οι ΗΠΑ με τις ενέργειές των χάρισαν νέους οπαδούς στην Αλ-Καΐντα και σήμερα δεν είναι πιο ασφαλείς από ότι ήταν πριν τον πόλεμο του Αφγανιστάν.

Η Αμερικανική ηγεσία πίστευε ότι με την ανατροπή του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ, το επίπεδο τρομοκρατίας θα μειωνότανε και θα διευκολύνετο η αναζήτηση λύσης και στο Παλαιστινιακό μέσω διαπραγματεύσεων. Οι πρόσφατες επιθέσεις στη Βαγδάτη (επίθεση εναντίον της Ιορδανικής Πρεσβείας και εναντίον του κτιρίου που εστεγάζοντο οι υπηρεσίες του ΟΗΕ) μας έδειξαν ότι στο μεταπολεμικό Ιράκ υπάρχουν προϋποθέσεις για μεγάλες τρομοκρατικές ενέργειες. Άλλωστε πρόσφατα ο Αμερικανός Διοικητής του Ιράκ Πωλ Μπρέμερ υποστήριξε ότι «αρκετές εκατοντάδες διεθνείς τρομοκράτες» έχουν εισχωρήσει στο Ιράκ. Είναι κοινή πεποίθηση πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με την τρομοκρατία ότι διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν συγκεντρωθεί στο Ιράκ. Οι διαφορές που μπορεί

να έχουν μεταξύ τους οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεν τους εμποδίζουν να συνεργασθούν κατά του «κοινού εχθρού» δηλαδή των ΗΠΑ.

Ο πόλεμος στο Ιράκ κατόρθωσε να δημιουργήσει αυτό που οι αντιτιθέμενοι στον πόλεμο εφοβούντο, να δημιουργήσει μια χαώδη κατάσταση ενώ το κράτος θα έχει καταρρεύσει, δηλαδή ιδανικές συνθήκες για τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Οι δυνάμεις κατοχής που βρίσκονται στο Ιράκ με τη λήξη των εχθροπραξιών δεν επιτίθενται. Μολονότι παραμένουν στα απρόσιτα καταφύγια που τους εξασφαλίζουν η τεχνολογική υπεροχή και η απόλυτη κυριαρχία του αέρα εν τούτοις όμως δεν περνά ημέρα που να μην στείλουν πίσω φέρετρα. Οι καθημερινές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων κατοχής συνεχίζονται.

Η πολιτική του «κατέστρεψε και κατάκτησε» που ακολουθούν οι ΗΠΑ δεν παράγει νίκη. Αυτό θα έπρεπε να το έχουν διδαχθεί από το Ισραήλ και ιδιαίτερα από τον Αριέλ Σαρόν που η παρόμοια πολιτική που ακολουθεί δεν του εξασφάλισε νίκες ούτε στο Λίβανο ούτε στα Παλαιστινιακά εδάφη.

Η Αμερικανική Κυβέρνηση πίστευε, ξεκινώντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράκ όπως το ξεκίνησε ότι καταστρέφοντας το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν θα κατέστρεφε τις δυνάμεις της «αδικίας» και αυτό το γεγονός θα απελευθέρωνε τις δυνάμεις της ελευθερίας και δημοκρατίας. Αυτό όμως αποδείχθηκε ουτοπία. Η δημοκρατία δεν εισάγεται, η δημοκρατία αυτοαναπτύσσεται, ακολουθεί τους δικούς της κανόνες και δεν επιβάλλεται. Πλανάται η Αμερικανική ηγεσία που πιστεύει ότι η καταστροφή παράγει δημιουργία. Την κατάρρευση των δομών μιας κοινωνίας διαδέχεται το χάος όπου «ψαρεύει» η τρομοκρατία. Διάβασα πρόσφατα ότι ο πρώην Πρόεδρος Γούντροου Ουίλσον πίστευε ότι τον είχε στείλει ο Θεός για να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε έναν καλύτερο κόσμο και ότι ο Άλαν Γκρίνσμπαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είχε την άποψη ότι εάν κατέρρεε ο κομμουνισμός θα ακολουθούσε «αυτομάτως ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς». Οι διοικούντες σήμερα την υπερδύναμη φαίνεται ότι είναι πιστοί οπαδοί του Γούντροου και Γκρίνσμπαν.

Ένα μήνα αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διακήρυξε πως «οι συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος του Ιράκ γίνονται ολοένα και καλύτερες» και πως η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων «πραγματοποιεί σημαντικά βήματα προόδου» η αυταπάτη της βελτίωσης έχει πλέον διαλυθεί. Είναι προφανές ότι το βάρος της ήττας του ριζοσπαστικού Ισλαμισμού το φέρουν οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι. Η κατοχή όμως του Ιράκ καθιστά πιο δύσκολη την επιλογή των μετριοπαθών μουσουλμάνων και την ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση του περιορισμού των ριζοσπαστικών αντιλήψεων στον μουσουλμανικό κόσμο.

Η παρούσα στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράκ και οι προοπτικές

Αξιολογώντας τα γεγονότα της περιόδου προπαρασκευής και εισβολής στο Ιράκ μέχρι και σήμερα νομίζω ότι ένας ελεύθερος σχολιαστής αβίαστα θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε στρατηγική. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας όπου σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εισβολή στο Ιράκ, χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για να επιτευχθούν οι ευρύτεροι

στρατηγικοί γεωπολιτικοί στόχοι των ΗΠΑ που είχαν σχεδιάσει τον στρατιωτικό έλεγχο της περιοχής του Κόλπου είτε βρισκόταν στην εξουσία ο Σαντάμ Χουσεΐν ή όχι.

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον καμία πρόθεση ότι προτίθενται να εκχωρήσουν έστω και μέρος του ελέγχου των επί του Ιράκ στον ΟΗΕ.

Περίπτωση αποχώρησης από το Ιράκ δεν αντιμετωπίζεται, αυτό άλλωστε θα ήταν και το χειρότερο από όλα. Αν και η παρουσία των Αμερικανών στο Ιράκ παρέχει στα Ισλαμικά κινήματα το έναυσμα να στρατολογήσουν νέους οπαδούς, η στρατιωτική απαγκίστρωση θα απετέλει στρατηγικό λάθος που δεν είναι διατιθεμένη η υπερδύναμη να αναγνωρίσει.

Η κατοχή του Ιράκ μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και να του στοιχίσει ακόμη και την επόμενη προεδρική θητεία.

Ποιες είναι οι διαφαινόμενες πιθανές λύσεις

Γι' αυτούς που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση μια ενστικτώδης αντίδραση στην αποτυχία τους θα ήταν η αναζήτηση της πολυπόθητης νίκης πραγματοποιώντας νέες επιθέσεις και εισβολές άλλου.

Μια άλλη πιθανότητα είναι να εντοπίσουν και εξοντώσουν τον Σαντάμ και στη συνέχεια να απομακρυνθούν από την περιοχή διακηρύσσοντας ότι ο Ιρακινός λαός έδειξε ότι δεν αξίζει τις προσπάθειες των Αμερικανών για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα αυτό πιθανώς να φαντάζει ως φανταστικό. Τίποτε όμως δεν μπορεί να αποκλεισθεί όσο θα πλησιάζει η ώρα της κάλπης.

Η πλειοψηφούσα άποψη επιτάσσει την ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων και ειδικών. Αν και η στρατιωτική αξιολόγηση του προβλήματος ενισχύει την άποψη αυτή εν τούτοις όμως η πολιτική συγκυρία το καταρρίπτει αφού το ποσοστό της κοινής γνώμης που θεωρεί τον πόλεμο αυτό εσφαλμένο συνεχώς αυξάνεται. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ γνωρίζει πολύ καλά ότι το να ξεκινάς και να συνεχίζεις έναν πόλεμο που θεωρείται εσφαλμένος δεν αυξάνει τις πιθανότητες επανεκλογής του.

Η μόνη λύση είναι η ανάμειξη της διεθνούς κοινότητας. Η ανάμειξη όμως, όπως την επιδιώκουν οι ΗΠΑ με το σχέδιο ψηφίσματος που έχουν καταθέσει δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη βάση του. Μπορεί να υπάρξει στρατιωτική συμμετοχή περιορισμένη από χώρες της «νέας Ευρώπης». Η στρατιωτική ενδυνάμωση δεν είναι θέμα αριθμών. Απαιτείται η κατάλληλη ενίσχυση π.χ. ενίσχυση της στρατιωτικής αστυνομίας, απαιτούνται ειδικοί στις πολιτικές υποθέσεις και στελέχη που να ξέρουν πώς να προχωρούν σε νεωτερισμούς. Το στρατιωτικό δυναμικό των χωρών της «νέας Ευρώπης» δεν μπορεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη που χρειάζονται οι ΗΠΑ στο Ιράκ. Δεν έχουν εμπειρίες, οργάνωση, μέσα για τέτοιες αποστολές. Η τυχόν ανάμειξή των θα εξυπηρετεί προσχήματα και δεν θα αγγίζει την ουσία του προβλήματος.

Αυτή η συμμετοχή δεν μπορεί να αναπτύξει τη δυναμική που απαιτείται. Το πρόβλημα θα διαιωνισθεί και η αιματοχυσία θα συνεχισθεί. Η διεθνής ανάμειξη θα φέρει αποτελέσματα όταν θα είναι «καθαρή», όταν τα ηνία περιέλθουν στον ΟΗΕ, τότε δημιουργούνται σοβαρές προϋποθέσεις για σταθεροποίηση της περιοχής. Οι ΗΠΑ οφείλουν να ενισχύσουν σοβαρά την εκεί παρουσία τους με ότι αυτό συνεπάγεται (οικονομική επιβάρυνση, αντίθετη η κοινή γνώμη) ή να κάνουν τους αναγκαίους συμβιβασμούς ώστε η λύση της βοήθειας του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας να είναι «καθαρή». Οφείλουν να αναγνωρίσουν την αλαζονεία τους. Η τίμια εξήγηση συνιστά λεβεντιά. Η ταπείνωση λειτουργοί διασπαστικά. Δεν μπορείς πρώτα να ταπεινώσεις τον σύμμαχό σου και στη συνέχεια όταν αντιμετωπίζεις δυνάμεις να προχωρήσεις να ζητάς τη βοήθειά του. Ο Πρόεδρος του Χάρβαρντ Λάρι Σάμερς είπε ότι στην παγκόσμια ιστορία κανείς δεν έχει πλύνει νοικιασμένο αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι Ιρακινοί νοιώθουν σήμερα ότι νοίκιαζαν την πατρίδα τους πρώτα από τον Σαντάμ και σήμερα από τους Αμερικανούς. Αν δεν είναι ιδιοκτήτες στην πατρίδα τους η νοοτροπία δεν αλλάζει και η αντίσταση θα συνεχίζεται. Κάθε επιλογή για την ηγεσία των ΗΠΑ μοιάζει να είναι δυσσίωση. Θα ιδωμεν.