

Η Στρατηγική της Χρεωκοπίας

Δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε οικονομικός αναλυτής, αλλά με τον κοινό νου και τη στρατηγική σκέψη που διαθέτω, τοποθετώ και επεξεργάζομαι σειριακά τα γεγονότα και τις από αυτά απορρέουσες εκφάνσεις και συμπεράσματα, εύκολα καταλήγω στα ακόλουθα.

- Η Ελλάδα δεν διατρέχει κίνδυνο χρεοκοπίας, όσο παραμένει στην «Ευρωζώνη» γιατί απλούστατα όλες οι οποιεσδήποτε δανειακές ανάγκες, τόσο του δημοσίου, όσο και των εγχωρίων ιδιωτικών τραπεζών, χρηματοδοτούνται ανελλιπώς από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κλπ μηχανισμούς του «ευρωσυστήματος».
- Όσο συνεχίζουμε να δανειζόμαστε από την ΕΚΤ για να ικανοποιήσουμε τις τρέχουσες διογκούμενες (δανειακές) μας ανάγκες, αυξάνει γεωμετρικά το εξωτερικό χρέος της χώρας (δημόσιο και ιδιωτικό).
- Όλα τα παραπάνω χρέη έχουν υπολογισθεί με άκρως τοκογλυφικό, ανελαστικό κι εκβιαστικό τρόπο από τους «εταίρους» μας οικονομικούς δολοφόνους μας.
- Οι «εταίροι και φίλοι μας» επιμένουν να αγνοούν τόσο τον παράγοντα «άνθρωπο», όσο και την γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση κι αξία της Ελλάδος, την οποία επιμένουν να αξιολογούν με «προκατ» δείκτες και μεγέθη της δικής τους λογικής και πρακτικής.
- Η κυβέρνηση εκλέχθηκε δημοκρατικά από το λαό, με την εντολή να διαγράψει κάθε είδους «μνημόνια» και «συμφωνίες», που συμφώνησαν οι «προστάτες - εταίροι» με τους ντόπιους πολιτικά χρεοκοπημένους δωσίλογους κοτζαμπάσηδες και νταβατζήδες, υποχείρια της δυναστείας του Δ' Ράιχ.
- Δεν υπολογίζουν ότι ο «παράγοντας άνθρωπος» περιλαμβάνει και την ίδια την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, καθότι κι αυτοί ανθρώπινα (κι όχι απάνθρωπα) όντα είναι και λειτουργούν σύμφωνα με τη συναισθηματική νοημοσύνη που καθένας εξ αυτών διαθέτει.
- Τι θα συμβεί, αν μια ωραία πρωία σαν την σημερινή, ο πρωθυπουργός πει: «Από σήμερα, δεν πληρώνω τίποτα από τα χρέη, τόκους κλπ οφειλόμενα προς διεθνείς «οργανισμούς και ταμεία», γιατί προτιμώ να πληρώνω μισθούς, συντάξεις κλπ παροχές στους σκληρά δοκιμαζόμενους κι εξαθλιωθέντες οικονομικά συμπατριώτες μου, οι οποίοι με εξέλεξαν πρωθυπουργό και την «πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω», στα διάφορα οικονομικά κέντρα και συμφέροντα.
- Χρηματοπιστωτικό «τσουνάμι» θα κατάπινε τις μαύρες «αγορές» των διεθνών τοκογλύφων, οι οποίοι θα παρακαλούσαν γονατιστοί τον Αλέξη να αναιρέσει.

- Ενδεχόμενη δε πρόταση στον ελληνικό λαό για να αποφανθεί του «τι χρειάσει δρύν», είτε με εκλογές, είτε με δημοψήφισμα, θα ήταν σαρωτική υπέρ του, με θλιβερή μειοψηφία τους ντόπιους πολιτικούς μαυραγορίτες και δωσίλογους «γερμανοτσολιάδες».
- Την ίδια στιγμή ένας άλλος αναδυόμενος κι ισχυρός οικονομικοπολιτικός και γεωστρατηγικός συνασπισμός κι όχι μόνο, οι λεγόμενοι BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική) είναι έτοιμοι να αναλάβουν κάθε είδους πρωτοβουλίες και να στηρίξουν την μικρή οικονομικά κι εδαφικά Ελλάδα, από τα γεράκια κλπ αρπακτικά της οικονομικής χρηματοπιστωτικής ζούγκλας των «τραπεζών και διεθνών οργανισμών».
- Η μοναδική θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο γεωπολιτικό και στρατηγικό χάρτη μας καθιστά μοναδική χώρα στον κόσμο με τόσα πολλά πλεονεκτήματα που οι μέχρι σήμερα κυβερνώντες στάθηκαν μικροί κι ανίκανοι να τα αξιοποιήσουν, υπέρ ημών, του λαού, του έθνους και της πατρίδας.
- Ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας έχει καταφέρει να διαμορφώσει και να συσπειρώσει ένα αρραγές, συμπαγές κι ισχυρό εθνικό μέτωπο, αγκαλιάζοντας όλες τις πατριωτικές δυνάμεις και να τεθεί επικεφαλής στην εθνική προσπάθεια απέναντι στους εκβιαστές των συμφερόντων και πάσης φύσεως μορφής και προέλευσης, διεθνείς οικονομικούς τοκογλύφους κι εκτελεστές, νεοναζιστικής νοοτροπίας.
- Αν αμφιβάλλουν όποιοι θέλουν ας δοκιμάσουν. Ο Έλληνας το έχει αποδείξει διαχρονικά, ότι δεν υποκύπτει, δεν εξουσιάζεται και δεν υποτάσσεται σε τρίτους. Η μελέτη της ιστορίας και της διαχρονικής προσφοράς του Ελληνισμού στην ανθρωπότητα, θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα ακατανόητα.

Κρίνω σκόπιμο να επισημάνω επιγραμματικά ότι :

- Από γεωπολιτικής απόψεως, **η Ελλάς αποτελεί τυπική περίπτωση Παρακτίου Κράτους** (Littoral/Coastal State) και Ναυτικού Έθνους (Maritime Nation).
- Ο Ελληνικός Χώρος (υπό την γεωπολιτική έννοια του όρου) αποτελεί το **σημείο διασταύρωσης τριών ηπείρων: Ευρώπης – Ασίας – Αφρικής**. Δεσπόζει της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, καλύπτοντας τόσον αυτήν, από δυσμάς, όσον και την συντομότερη θαλάσσια γραμμή συγκοινωνιών της Δυτικής Ευρώπης (η οποία, διά της Διώρυγος του Σουέζ, καταλήγει στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό).

Κλείνοντας αναφέρω ότι, η στρατηγική σκέψη δεν περιορίζεται, ούτε χωρικά ούτε χρονικά γιατί η εμβέλειά της δεν περιορίζεται, ούτε με το χώρο, ούτε με τον χρόνο.

Ιωάννης Α. Κολομβάκης
Ταξχος (ΕΠ) ε.α.
Μηχ/κος Δικτύων – MSc
ikolomvakis@yahoo.gr