

Οι Ταλιμπάν η 26^η αεροπορική δύναμη παγκοσμίως. Τι όπλα πήραν από τις ΗΠΑ.



Του Ιωάννη Αθ. Μπαλτζώ*

Όλα αυτά που συνέβησαν τον Αύγουστο του 2021 στο Αφγανιστάν, με την ταπεινωτική αποχώρηση των ΗΠΑ και τις συγκλονιστικές σκηνές από το αεροδρόμιο της Καμπούλ που όλοι είδαμε, θα παραμείνουν ιστορικά, μνημειώδη, συγκλονιστικά και φυσικά «Key Study» στα Πανεπιστήμια όλου του κόσμου, σε θέματα διεθνών σχέσεων, διεθνούς δικαίου, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής. Το καλύτερο παράδειγμα που θα αναφέρουν όλοι οι καθηγητές στους φοιτητές των, θα είναι αυτό που ονομάστηκε από πολλούς αναλυτές ως η πιο ταπεινωτική ήττα των ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες και ως μελέτη, τι δεν πρέπει να κάνει μια κρατική οντότητα για να πάνε όλα λάθος. Και αν τα λάθη, οι προβλέψεις και οι ενέργειες στην πράξη μπορούν σε ένα βαθμό να δικαιολογηθούν σε μια μεσαία κρατική οντότητα ή περιφερειακή δύναμη, είναι αδιανόητα και απολύτως μη αποδεκτά για την μεγαλύτερη (ακόμη) πλανητική δύναμη και ηγέτιδα (ακόμη) χώρα του δυτικού κόσμου. Αν θέλει να συνεχίσει να παραμείνει ηγέτιδα δύναμη.

ΤΙ ΑΦΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ

Ο λόγος που αναφερόμαστε στα γεγονότα του Αυγούστου 2021 στο Αφγανιστάν, είναι η τελική καταγραφή και η δημόσια παρουσίαση του αριθμού των οπλικών συστημάτων που έχουν

αφήσει πίσω τους αποχωρώντας από το Αφγανιστάν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Government Accountability Office (GAO) του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, άρα τα στοιχεία είναι ακριβή, εγκυρότατα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

Έτσι λοιπόν, έχουμε μια καθαρή εικόνα της ποσότητας και του είδους του στρατιωτικού υλικού των ΗΠΑ, που έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, από την ταπεινωτική για μια παγκόσμια ηγετική δύναμη, κατά την αποχώρηση από μια χώρα, που είχε μάλιστα υπογράψει και συμφωνία στην Ντόχα του Κατάρ ένα χρόνο πριν (2020).

Ας δούμε λοιπόν τι έχουν αφήσει οι Αμερικανοί και διαθέτουν πλέον στο οπλοστάσιό τους οι Ταλιμπάν:

A. 208 Αεροσκάφη και ελικόπτερα διαφόρων τύπων.

Οι Ταλιμπάν πλέον κατατάσσονται και είναι εντυπωσιακό, ως η 26^η αεροπορική δύναμη παγκοσμίως, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Συγκεκριμένα διαθέτουν:

- **110 Ελικόπτερα.**
- **60 μεταφορικά/“κάργκο” αεροσκάφη.**
- **20 ελαφρά επιθετικά αεροσκάφη.**
- **18 Α/Φ επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών.**



B. 75.898 Οχήματα διαφόρων τύπων.

Συγκεκριμένα διαθέτουν τα εξής οχήματα:

- **42.604 τακτικής χρήσης**
- **22.174 humvees.**
- **8.998 μεσαία οχήματα τακτικής χρήσης.**
- **1.005 οχήματα περισυλλογής.**
- **928 MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) οχήματα προστασίας κατά ναρκών.**
- **189 άρματα μάχης**

Γ. 599.690 Όπλα διαφόρων τύπων.

Συγκεκριμένα οι Ταλιμπάν έχουν αποκτήσει, πλέον των δικών τους, συνήθως ελαφρύ οπλισμό με τυφέκια Καλάσνικοφ και A/T RPG και ότι άλλο διέθεταν:

- **358.539 τυφέκια**
- **126.295 πιστόλια.**
- **64.363 πολυβόλα**
- **25.327 εκτοξευτές βομβίδων.**
- **9. 877 αντιαρματικά RPGs**
- **2.606 οβιδοβόλα**

Δ. Και επιπλέον μπορούν να προστεθούν ποσότητες χιλιάδων συσκευών νυχτερινής όρασης, drones επιτήρησης, σταθμοί ασυρμάτων κλπ. Η αξία όλων αυτών, όπως υπολογίζει το αρμόδιο γραφείο G.A.O. του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, υπολογίζεται κοντά **στα 84 δισεκατομμύρια δολάρια**, ποσό συγκλονιστικό, που δεν έχει δοθεί ποτέ σε κανέναν σύμμαχο των ΗΠΑ, μέχρι τώρα και μάλιστα εφάπαξ, όπως θα λέγαμε στην καθομιλουμένη.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι Ταλιμπάν, θα πρέπει να ευγνωμονούν τις ΗΠΑ για πολλούς λόγους. Ιδιαίτερα όμως για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την απαράδεκτη, μνημειώδη, και άκρως ταπεινωτική αποχώρησή των από το Αφγανιστάν, προσφέροντας ένα υπέρλαμπρο και αντάξιο του Χόλυγουντ σόου σε παγκόσμια μετάδοση και μάλιστα Live, ενώ ανέδειξαν αυτούς ως τη νέα κατάσταση στην χώρα, η οποία γίνεται αποδεκτή από την Δύση. Όμως οι χαοτικές σκηνές στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, η ανυπαρξία ελέγχου της κατάστασης και η αδυναμία της υπερδύναμης να διασφαλίσει και

διασώσει τουλάχιστον τους συνεργάτες των στο Αφγανιστάν, που θα πληρώναν με την ζωή τους αυτή την συνεργασία αν έμεναν στην χώρα, θα έπρεπε να στοιχειώνει την αμερικανική ηγεσία, καθόσον απέδειξε την αδυναμία σχεδιασμού και εκτέλεσης της μεγάλης πλανητικής δύναμης, που από τούδε και στο εξής θα προκαλεί δυσπιστία και σκεπτικισμό στους ήδη και στους μελλοντικούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Τέλος οι Ταλιμπάν θα πρέπει να ευχαριστούν τις ΗΠΑ για το πρωτοφανές και μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά φαινόμενο, ο αντίπαλος να παραλαμβάνει τα οπλικά συστήματα του αποχωρούντως εχθρού και να καθίστανται αδαπάνως μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, εξοπλισμένη με τα λάφυρα του πολέμου που κέρδισαν τελικά, χωρίς να είχαν επιτύχει ούτε μία μάχη επί του πεδίου, τα οποία είναι σύγχρονα αμερικανικά όπλα. Ο δε πρόεδρος των ΗΠΑ, δημιούργησε ένα μεγάλο στρατό «τρομοκρατών» στο Αφγανιστάν, όπως διακήρυτταν συνεχώς, αυτών που οι ΗΠΑ εκστράτευσαν, εισέβαλαν και πολεμούσαν επί 20 χρόνια στο Αφγανιστάν και μερικές χιλιάδες αμερικανών στρατιωτών, έχασαν την ζωή τους, για έναν σκοπό τελικά, όπως αποδείχθηκε χωρίς αξία! Και αυτό να συνυπολογισθεί στην εθνική μας στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τις συμμαχίες, τις υποχρεώσεις, την ρεαλιστική πολιτική, αλλά και το εθνικό μας συμφέρον, που πρέπει να τίθεται υπεράνω όλων.

***Ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης είναι αντιστράτηγος ε.α., με M.Sc. στην Γεωπολιτική από το ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ.**