

ΩΣ ΠΟΤΕ;

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ!!



Γράφει ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης*

Λευκός Αετός 2013 και Blue Flag 2013. Αν ρωτήσεις τους περισσότερους Έλληνες τι είναι αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα ξέρει απολύτως τίποτα. Βλέπετε, σε αυτές τις λέξεις που αφορούν στρατιωτικές ασκήσεις, δεν υπάρχουν λέξεις- κλειδιά, λέξεις που προκαλούν μεγάλες τηλεθεάσεις, όπως Μνημόνιο, Τρόικα, ΔΝΤ, Μέρκελ, Στουρνάρας, φόροι, χαράτσι, πλειστηριασμοί, μειώσεις μισθών κλπ. για να ασχοληθούν και να τις προβάλλουν τα εξαρτημένα από την εξουσία Ελληνικά ΜΜΕ. Και όμως στις δύο αυτές ασκήσεις, ενυπάρχει η απομένουσα πλέον υπερηφάνεια του Ελληνικού λαού, αυτού του λαού που τον κατάντησαν χλεύη της Ευρώπης και όχι μόνο, παγκόσμιο οικονομικό πείραμα, ή ακόμη χώρο πρωτοφανούς στην ιστορία πειράματος, δημιουργίας «αεθνικού κράτους».

Υπάρχουν ευτυχώς ακόμη οι Ένοπλες δυνάμεις του, το μόνο εμπόδιο των διεθνών σχεδιασμών, που ακόμη αντιστέκονται, που ακόμη στέλνουν ηχηρά μηνύματα, προς κάθε κατεύθυνση, με πολλούς αποδέκτες. **Και τονίζουμε το ακόμη**, γιατί αυτά που συμβαίνουν, πρωτόγνωρα και μοναδικά δεν είναι σίγουρο, ότι θα συμβαίνουν συνεχώς και αδιαλείπτως. Και όταν αναφερόμαστε στις Ένοπλες δυνάμεις μας αναφερόμαστε στην ουσία στο προσωπικό των και θα εξηγήσουμε παρακάτω γιατί. Το υλικό είναι ουσιαστικό παράγων βεβαίως, το προσωπικό όμως είναι το κυρίαρχο και μοναδικό στοιχείο, η καρδιά και το μυαλό των Ενόπλων δυνάμεων και είναι αντιληπτό γιατί.

Στην μεν άσκηση Blue Flag 2013, που έγινε στο Ισραήλ, μαζί με τις Ισραηλινή, Αμερικανική και Ιταλική αεροπορία, οι Έλληνες χειριστές των τεσσάρων Α/Φ F-16 Block 52+ της 340Μ Πολεμικής Αεροπορίας με εκπληκτικές επιδόσεις στο πιο δύσκολο είδος αποστολών, αυτό της καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας (DEAD), άφησαν άφωνους τους λοιπούς συμμετέχοντες και πήραν τα εύσημα από Ισραηλινούς και Αμερικανούς. Δηλαδή δύο, από τις καλύτερες αεροπορίες του κόσμου, κατατάσσοντας την πολεμική μας αεροπορία στις ελίτ όλου του κόσμου.

Μάλιστα η Ελληνική αποστολή χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες . Εκπληκτικά πράγματα, για τους πάντα αριστεύοντας σε όλους τους διαγωνισμούς αεροπόρους μας , που μας κάνουν συνεχώς υπερήφανους και ισχυρό μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, με πολλούς αποδέκτες.

Η επόμενη άσκηση, η Λευκός Αετός 2013 είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή και μας κάνει ακόμη πιο υπερήφανους. Και τούτο διότι αφορά την πρώτη και μοναδική βολή του εκπληκτικού Ρωσικού A/A συστήματος μας S-300, που επί 14 χρόνια είχαμε εν αποθηκώσει, ουσιαστικά εν αχρηστία, «απαγορευμένο» και μη εντεταγμένο στην εθνική άμυνα. Μετά από 15 χρόνια «ασκήσεων θάρρους» των Ενόπλων μας δυνάμεων πραγματοποιήθηκε η πρώτη βολή, άκρως επιτυχημένη του συγκεκριμένου αντιαεροπορικού συστήματος, εκτός Ρωσικού εδάφους, και μάλιστα εντός ΝΑΤΟϊκού Πεδίου Βολής. Και εδώ να «αποκαλύψουμε» ότι την στιγμή της βολής, στο ανατολικό Αιγαίο πετούσε ένα τουρκικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο, ενώ ξαφνικά, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την εκτόξευση του πυραύλου, **ο ιπτάμενος στόχος, που ήταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, άρχισε να κάνει... ζιγκ-ζαγκ στον αέρα! Πάντως, ο πύραυλος κατέρριψε τον στόχο, παρά τις όποιες παρεμβολές, απ' όπου και εάν προέρχονταν, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του και τις τρομακτικές του δυνατότητες. Μπράβο.**

Στις δύο αυτές ασκήσεις οι Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις απέσπασαν τον θαυμασμό και την εκτίμηση των φίλων και συμμάχων μας, τον προβληματισμό, την περίσκεψη και τον τρόμο, αυτών που μας επιβουλεύονται. Και δεν είναι λίγοι τώρα τελευταία. Ακόμη και οι ανύπαρκτοι ή ασήμαντοι στρατιωτικά Σκόπια και Αλβανία, θεώρησαν την οικονομική καταστροφή της Ελλάδος , ως ευκαιρία εκδήλωσης των εθνικιστικών μύχιων και μη πόθων και επιδιώξεών των, βέβαιοι ότι η Ελληνική πολιτική ηγεσία, δεν θα αντιδράσει, ως εθνικά θα όφειλε και ήταν επιβεβλημένο. Δυστυχώς απεδείχθησαν κατώτεροι των περιστάσεων. Η δε στρατιωτική μας ηγεσία ατυχώς πλήρως ευνουχισμένη από την πολιτική ηγεσία, με την κατάργηση της σταθερής θητείας (ενώ θα έπρεπε η θητεία των Αρχηγών να ήτο 2-3 έτη τουλάχιστον), όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους στρατούς του κόσμου, άρα με την απειλή αντικατάσταση της ανά πάσα στιγμή («διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις», όπως λέει και το αντίστοιχο άσμα του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη), παρακολουθεί βουβά και ανήμπορη να αντιδράσει θεσμικά, την προσπάθεια αποδόμησης των Ενόπλων μας δυνάμεων, με τις αντεθνικές μνημονιακές συμβάσεις κυριαρχούσες σε κάθε μορφή δημόσιας διοίκησης, ακόμη και στον ευαίσθητο χώρο της άμυνας, καταβάλλει όμως φιλότιμες προσπάθειες να διατηρήσει την επιχειρησιακή ικανότητα και δυνατότητα αποτροπής, που κρίνεται ότι δεν είναι αρκετό. Εκτίμησή μας είναι ότι το ΥΕΘΑ θα έπρεπε να είναι ΑΒΑΤΟ για την Τρόικα και η στρατιωτική μας ηγεσία θα έπρεπε να επιδείξει σθεναρή και ανυποχώρητη στάση και σε αυτό φέρει την ευθύνη, που της αναλογεί.

Ιδιαίτερα όμως το προσωπικό των Ενόπλων μας δυνάμεων είναι αυτό που σήμερα μας κάνει υπερήφανους , μας δημιουργεί αισθήματα ευφορίας και ασφάλειας, παρά την σκόπιμη(;) , σχεδιασμένη(;) απαξίωση που τους επεφύλαξε η πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια του μνημονίου. Είναι η μοναδική ομάδα του κοινωνικού συνόλου που οι μνημονιακές επιταγές επέπεσαν ως τυφώνας εναντίον των και τους εξουθένωσαν οικονομικά, τους εξαθλίωσαν και απαξίωσαν ηθικά και επαγγελματικά. Είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα στην Ελλάδα, αυτή των στρατιωτικών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία μαζί, καθόσον ο ομφάλιος λώρος που σπιθαμιαίως πρώην ΥΕΘΑ προσπάθησε να κόψει προ διετίας, αγνοώντας ο άσχετος και δυστυχής ότι δεν κόβεται με τίποτα, που υπέστη την μεγαλύτερη μείωση μισθών και συντάξεων στην Ελλάδα, μέχρι και 60%, δίνοντας την αίσθηση ότι η

πολιτεία λειτούργησε επιλεκτικά (γιατί άραγε;) και εκδικητικά και ο νοών νοήτω. Και όμως αυτοί, τα στελέχη των ΕΔ, συνεχίζουν να μας προκαλούν χαρά, υπερηφάνεια και θαυμασμό για τις επιδόσεις των και αίσθημα ασφάλειας **ακόμη**. Αντιτάσσοντας στην λαίλαπα της ισοπέδωσης των πάντων, της οικονομικής και ηθικής εξαθλίωσης και απαξίωσης που έχει κυριεύσει τα πάντα στην Ελλάδα σήμερα, την εργατικότητα τους, την εκπαίδευση, την προσήλωση στο καθήκον, την υπομονή και καρτερικότητα, την ευπρέπεια, την ευγένεια, τον επαγγελματισμό και την μεγιστοποίηση με κάθε δυνατό μέσο των προσπαθειών τους προσπαθούν με το παράδειγμά τους και την υπερήφανη στάση των, να κρατήσουν την Ελλάδα όρθια και να δώσουν το παράδειγμα, αλλά και το έναυσμα της εθνικής αντίστασης και αναγέννησης του Έθνους. Και πρέπει. Αρκεί να αντέξουν, αρκεί να κρατήσουν. Θα αντέξουν; **ΩΣ ΠΟΤΕ;**