

## Τουρκία: «Ο Εμίρης και ο κακομοίρης»! Το παρασκήνιο

για τα 10 δις που δίνουν τα ΗΑΕ στον Ερντογάν

Από **Militaire News**



Όταν το Ταμείο είναι μείον αναγκάζει ακόμα και τον μεγάλο σουλτάνο να σκύβει το κεφάλι στον χθεσινό εχθρό του Εμίρη Μωχάμεντ Μπιν Ζαγέτ.

Της **ΛΙΑΝΑΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ**

Λίγα χρόνια πριν ο πρίγκιπας είχε κατηγορηθεί ως χρηματοδότης του πραξικοπήματος της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου ,εναντίον του Ερντογάν . Τόσο ο Τσαβούσογλου όσο και ο Σοϊλού κατήγγειλαν τις ΗΠΑ και τον Εμίρη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως δράστες του Πραξικοπήματος.

Στις 24 Νοεμβρίου ο Ερντογάν υποδέχθηκε με τιμές τον πρίγκιπα που θέλει να αγοράσει τα ασημικά της Τουρκίας. ..

Εγκάρδια και εποικοδομητική χαρακτήρισε ο φιλοκυβερνητικός Τύπος την συνάντηση των δυο ηγετών και πανηγύρισε γιατί δήθεν τα ΗΑΕ θα δώσουν 10 δις\$ στην Τουρκία. Πίστευαν ότι ο Εμίρης λόγω της μεγάλης καρδιάς θα σώσει την καταρρέουσα τουρκική οικονομία. Αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

**Ο Ζαγέτ περιμένει τις προτάσεις της Άγκυρας για να κάνει επενδύσει στους τομείς ενέργειας, τεχνολογίας, μεταφοράς, υγείας, τροφίμων γεωργίας κα. Δεν χαρίζει , ούτε δανείζει τα 10 \$, αλλά εξαγοράζει περιουσιακά στοιχεία του τουρκικού λαού.**

Ο ηγέτης των ΗΑΕ θέλει να επενδύσει σε ιδιωτικά νοσοκομεία και στην αμυντική βιομηχανία. Αφού το Κατάρ αγόρασε το εργοστάσιο Tank Palet γιατί ο Εμίρης να μην αγοράσει την Aselsan;

Βέβαια και το Κατάρ είχε υποσχεθεί επενδύσεις ύψους 15 δις, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ακόμα...

Η επίσκεψη εξετάστηκε μόνο από την οικονομική της πλευρά. Δεν δόθηκε καμία σημασία στην πολιτική διάσταση της. Δεν απαντήθηκε επίσης το ερώτημα πως αποφάσισαν δυο εχθροί ξαφνικά να συμφιλιωθούν;

Η Τουρκία με την εσφαλμένη , μεγαλομανή, επεκτατική πολιτική της στη Μέση Ανατολή τρομοκράτησε τον αραβικό κόσμο που ακόμα θυμάται αυτά που υπέφερε από τους οθωμανούς. Κατάφερε να απομονωθεί από όλο τον αραβο-μουσουλμανικό κόσμο και να τον συσπειρώσει εναντίον της.

Η επίσκεψη του Εμίρη πραγματοποιήθηκε με την μεσολάβηση της Αγγλίας που διατηρεί ακόμα παραδοσιακές σχέσεις με τους Άραβες και φυσικά την έγκριση των ΗΠΑ. Ο Τζόνσον φιλοδοξεί να βγάλει την Τουρκία από την απομόνωση , αλλά ο αραβικός κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να συμφιλιωθεί με τον σουλτάνο. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μετά τη βελτίωση των σχέσεων τους με το Ισραήλ ανέλαβαν ηγετικό ρόλο στη Μέση Ανατολή αφαιρώντας τον ρόλο του διαμεσολαβητής από την Άγκυρα.

Ο σουλτάνος ήθελε να γίνει ηγέτης του αραβο-μουσουλμανικού κόσμου με τα υπερφίαλα σχέδια του και τους τρομοκράτες Αδελφούς Μουσουλμάνους του κατάντησε ο κακομοίρης της Μέσης Ανατολής. Είναι τόσο στριμωγμένος που για να επιβιώσει είναι διατεθειμένος να κάνει πολλές υποχωρήσεις σε όλα τα πεδία. Αρκεί κι εμείς να ξέρουμε να αξιοποιήσουμε την παρούσα κατάσταση και να απαιτήσουμε αυτά που επιβάλλουν οι διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. ..

Ήδη πολλοί Τούρκοι πολίτες αμφισβητούν την ιδέα της «γαλάζιας πατρίδας». Πρώτος ο έμπειρος διπλωμάτης Σελίμ Κουνεράλπ σε άρθρο του χαρακτήρισε μύθο το αφήγημα του καθηγητή Γιαγιτζί για τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Επίσης ο δημοσιογράφος Εγκε Τζανσέν στις 7/10 δήλωσε ότι «η Ελλάδα αναγκάζεται να εξοπλίσει τα νησιά γιατί φοβάται ότι θα τα καταλάβουμε».

Καιρός λοιπόν να επιβάλουμε τη δύναμη μας έναντι ενός πηλίνου γίγαντα.