

Μεταναστευτικό & Εθνική Συνοχή & Ασφάλεια

Η άκριτη εφαρμογή των ανοικτών συνόρων για πρόσφυγες και λαθρομετανάστες, τη στιγμή που η γείτων Τουρκία χρησιμοποιεί το «Μεταναστευτικό» για εκβιαστική διπλωματία και για επίτευξη γεωπολιτικών στόχων, διαμορφώνει άκρως ανησυχητική κατάσταση για τη χώρα μας.

Όλοι ανεξαρτήτως οι καταυλισμοί (οργανωμένοι βλ. hot spots ή μη βλ. Ειδομένη), εξελίσσονται σε πραγματικές βόμβες, οι οποίες μπορούν να εκραγούν απρόβλεπτα, με πρωτοβουλία ανεξέλεγκτων στοιχείων που εμφανίζονται ως «αλληλέγγυοι» και «φιλόανθρωποι» ΜΚΟ.

Γνωστά και άγνωστα διεθνή κέντρα και ξένες μυστικές υπηρεσίες με πρόσημα το άσυλο, προωθούν την Ειδομένη ως «σύμβολο αγώνα» για ανοικτά σύνορα, ενώ επιδοτούμενες και χειραγωγούμενες ΜΚΟ εμπλέκονται αδιαφανώς στην όλη διαχείριση του θέματος, σαν να είναι εγχώριες κρατικές υπηρεσίες. Η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης καθίσταται το πρώτο θύμα στην καταστροφική πολιτική των ανοικτών συνόρων, παρά την δεινή οικονομική της κατάσταση και χρησιμοποιείται ως καταλύτης και «πρωτοπορία» στην Ευρώπη των ήδη κλειστών διαδρόμων και συνόρων.

Από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στο κλείσιμο του λεγόμενου «διαδρόμου των Βαλκανίων», η Ελλάδα βρίσκεται στη εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να φιλοξενεί μερικές χιλιάδες πρόσφυγες και λαθρομετανάστες χωρίς να έχει καταφέρει να κάνει τον στοιχειώδη διαχωρισμό μεταξύ τους, ενώ διέπραξε το σφάλμα να δεχθεί να μην συμπεριληφθεί στην συμφωνία επαναπροώθησης όλοι όσοι είχαν έρθει και προ της 20^{ης} Μαρτίου. Μ' αυτό τον τρόπο κατάφερε να εγκλωβίσει στην επικράτεια της τεράστιο αριθμό ανθρώπων με ότι αυτό συνεπάγεται. Αφελώς δέχθηκε να φιλοξενήσει 50.000 πρόσφυγες, πλήθος δυσανάλογο με τις δυνατότητες της, ως κίνηση καλής θέλησης προς την ΕΕ.

Μέχρι στιγμής καμία κίνηση καλής θέλησης δεν είδαμε από πλευράς ΕΕ, τόσο ως σύνολο, όσο και μεμονωμένων κρατών. Ιδιαίτερα δε, η γερμανική πλευρά έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένη από το κλείσιμο των συνόρων από τα Σκόπια, με τη μετατροπή της Ελλάδος ως ανάχωμα αποτροπής της λαθρομετανάστευσης στην Ευρώπη. Η Ελλάδα επιμένει να μην αντιδρά έμπρακτα σ' όλα αυτά, αλλά να πρωταγωνιστεί στην ανορθόδοξη αυτή πολιτική, που την περιθωριοποιεί έναντι των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία πλην ελαχίστων αποτελούν «δορυφόρους» της Γερμανίας.

Η επαναδιαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, δεν αποτελεί ήττα, αλλά άμεση ενέργεια αυτοσυντήρησης κι αυτοπροστασίας. Δεδομένου ότι η Ελλάδα αποτελεί την κύρια «πύλη εισόδου» στην ΕΕ,

επιβάλλεται άμεση διαπραγματεύση ενός θέματος με 3 προεξάρχουσες εκφάνσεις, όπως παρακάτω:

1. Ανακατανομή όλων των εγκλωβισμένων στην επικράτειά της προσφύγων, πράγμα που θα επιλύσει ταυτόχρονα και το ζήτημα της Ειδομένης, αλλά και των απανταχού ευρισκομένων hot spots. Αυτή η ενέργεια θα καταστήσει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι, η είσοδος στην Ελλάδα δεν προσφέρεται πλέον και θα αποθαρρύνει νέες μαζικές ροές προς αυτήν.
2. Άμεσος διαχωρισμός των πραγματικών προσφύγων από τους πάσης φύσεως μετανάστες (οικονομικούς κλπ), σε συνεργασία με τη Frontex και την πολιτική υποστήριξη και χρηματοδότηση επαναπροώθησης τους από την ΕΕ.
3. Προειδοποίηση ότι δεν θα ανεχθεί τη συνέχιση της δήθεν κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα «Άσυλου» και «Μετανάστευσης», διότι αποτελεί θέμα μείζονος εθνικής ασφάλειας, καθότι διασπά την εθνική συνοχή και δημιουργεί συνθήκες αποσταθεροποίησης. Ακόμα κι αν δεν υπάρξει κατανόηση κι αλληλεγγύη από τους ευρωπαίους εταίρους, θα προτάξει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα με προτεραιότητα στην αυτοπροστασία της (Ελλάδος) και ταυτόχρονη αναστολή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Άσυλο, που ουσιαστικά ενθαρρύνει τη λαθρομετανάστευση, με πρόσχημα το άσυλο.

Τέλος, η Ελλάδα πρέπει να πάψει να επαφίεται στις καλές (;) προθέσεις της Τουρκίας για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την καλόπιστη εφαρμογή της ευρωτουρκικής συμφωνίας, η οποία ανακουφίζει σ' ένα βαθμό την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά όχι την Ελλάδα, την οποία μετατρέπει σε ζώνη ανάσχεσης της αθρόας μετανάστευσης προς την Ευρώπη.

Γιατί χρηματοδοτούνται από την ΕΕ οι πάσης φύσεως ΜΚΟ; Υπολαμβάνονται πλέον αξιόπιστες από το ελληνικό κράτος; Στην Τουρκία, στην οποία δίδονται πολλαπλάσια (6 δις) από την Ελλάδα τα χρήματα δίδονται στην τουρκική κυβέρνηση. Βάσει ποιάς λογικής μια ελληνική κυβέρνηση επιτρέπει σε ΜΚΟ να διαχειρίζονται τόσο μεγάλα ποσά (εκατοντάδων εκατομμυρίων), ασκώντας αμφίβολες κι υπόγειες πολιτικές κι επιρροές στην επικράτεια της χώρας και της κοινωνίας; Αυτό παραπέμπει σε μόνιμη παραμονή κι εγκατάσταση των προσφύγων, όταν σήμερα προωθούνται σχέδια – πρωτοβουλίες ιδρυμάτων του γνωστού Τζωρτζ Σόρος για τη στέγαση προσφύγων στην Ελλάδα, μέσω κεφαλαίων της ΕΕ. Πολύ πιθανή ακούγεται η αγορά των «κόκκινων δανείων» από κερδοσκοπικά διεθνή funds, να

καταλήξουν σε μαζικές αγορές κατασχεμένων κατοικιών που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση και παραμονή στην Ελλάδα προσφύγων και λαθρομεταναστών!!!

Η επανεγκατάσταση μουσουλμανικών πληθυσμών στην Ελλάδα, με πρόσχημα το άσυλο, με τη λογική της διασποράς τους σ' όλη τη χώρα για να αποφευχθούν εκρηκτικές συγκεντρώσεις σε λίγα μέρη, δημιουργεί ακολουθία νέων προβλημάτων στη χώρα. Οι γεωπολιτικές τους διαστάσεις δυστυχώς, δεν είναι ορατές από όλους. Ακόμα και μικρές μουσουλμανικές εστίες και πυρήνες, που δημιουργούνται απανταχού στην ελληνική επικράτεια, θα χρειασθεί να λειτουργήσουν ως ξεχωριστές οντότητες-κοινότητες, αφού έχουν άλλο θρήσκευμα, άλλες αξίες ζωής κι άλλα πρότυπα. Θα απαιτήσουν τζαμιά, σχολεία, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.

Όλους αυτούς η Τουρκία θα σπεύσει να τους καθοδηγήσει και να τους εκμεταλλευθεί πολιτικά, με τον ίδιο τρόπο που το πράττει με την μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη. Για όσο διάστημα συνεχίζεται η πολιτική των ανοικτών συνόρων, η Τουρκία θα στέλνει συνεχώς νέους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες. Θα έχει ταυτόχρονα τη διακριτική ευχέρεια να διοχετεύσει μυστικούς πράκτορες κι αξιοποιώντας στο έπακρο τους μυστικούς της μηχανισμούς και την παρουσία μουσουλμανικών πληθυσμών σ' ολόκληρη την επικράτεια, να δημιουργήσει μόνιμη απειλή για την σταθερότητα, την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Επιπλέον, με τη συνδρομή και επενέργεια τζιχαντιστικών στοιχείων κι οργανώσεων, με τις οποίες αποδεδειγμένα διατηρεί εκλεκτικές κι οργανικές σχέσεις να δημιουργήσει σοβαρά επεισόδια – περιστατικά ασύμμετρων απειλών στο εσωτερικό και στις κρίσιμες υποδομές της χώρας μας!

Άλλος ανησυχητικός παράγων μείζονος σημασίας είναι η πρόσφατη κλιμάκωση των προκλήσεων της στο Αιγαίο, με τις άκριτες και παράλογες αμφισβητήσεις, και τις εκάστοτε εκδοχές της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών». Φθάνει δε στο σημείο να «καταγγέλλει» την Ελλάδα για «κατοχή» 17 «τουρκικών νησίδων», οι οποίες περιλαμβάνουν μικρά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και τη Γαύδο κι άλλες μικρονήσους πέριξ της Κρήτης! Δεν δίστασε δε να προσθέσει και την ν. Κίναρο, όπου πρόσφατα κατέπεσε ε/π του ΠΝ με θύματα 3 Αξκούς. Η Τουρκία προβάλλει ολοένα και νέες διεκδικήσεις με την μέθοδο της «σαλαμοποίησης» και διαρρέει ένα ακόμα μεγαλύτερο κατάλογο 130 νησίδων και βραχονησίδων, ενώ κάνει λόγο για ένα κατάλογο 800 νησίδων και βραχονησίδων! Επενδύει δε διαρκώς στο θέμα κάνοντας προκλητικές και παράλογες υπερπτήσεις τουρκικών α/φ και παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού χώρου, προσπαθώντας να επισημοποιήσει τις αμφισβητήσεις της με συνδυασμό επερωτήσεων βουλευτών στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση...

Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι καθόλου άσχετες με το θέμα των προσφύγων και λαθρομεταναστών, το οποίο σε συνδυασμό με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων ανάγεται σε μείζον εθνικό πρόβλημα και μια άλλη μορφή κρίσης, ταυτόχρονα με την οικονομική.

Η λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων για επίλυση των ζητημάτων τύπου Ειδομένη, hot spots και αυτόκλητων και καθοδηγούμενων από ξένα κέντρα ΜΚΟ.

Η σαφής εκδήλωση της θέλησης της χώρας να αυτοπροστατευθεί, ελέγχοντας αυστηρά τα σύνορά της και λαμβάνοντας οποιαδήποτε μέτρα κρίνει απαραίτητα, καταγγέλλοντας συνθήκες, συμφωνίες ή οδηγίες, προκειμένου να προασπίσει την εθνική ανεξαρτησία και να υπερασπίσει την εθνική της ασφάλεια και άμυνα.

Η πρόσφατη έκτακτη επίσκεψη του Ποντίφικα και του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Λέσβο, στρέφει τα φώτα δημοσιότητας στη χώρα μας και το πρόβλημα του Προσφυγικού και πίσω από τη συμβολική αυτή κίνηση, στέλνει ένα βαθύτερο αλλά σαφές μήνυμα στους ισχυρούς της Δύσης, για την προστασία των Χριστιανών στη Μ. Ανατολή και την Ευρώπη, τον περιορισμό της ασύστολης φονταμενταλιστικής ισλαμικής δράσης και κυρίως την επαγρύπνηση εν όψει μεγάλων αλλαγών στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο την Συρία.

Δεν πρέπει να παρερμηνευθούν τα μηνύματα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και του χριστιανικού πνεύματος που απεύθυναν στα μηνύματά τους ο Ποντίφικας ο Οικουμενικός Πατριάρχης κι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, στέλνοντας λάθος ερμηνεία σ' όλους τους καταπονημένους και κατατρεγμένους λαούς.

Επιπλέον, πρέπει να αξιολογηθεί το τι ακριβώς μετέδωσαν τα αραβικά και μουσουλμανικά ΜΜΕ, ιδίως στα σκληροπυρηνικά κράτη, όπου νόμος είναι η Σαρία. Τι αντιλαμβάνονται όσοι ζουν σ' ένα κατά βάση μουσουλμανικό και δη σουνιτικό κράτος (όπως η Τουρκία), που θέλει να γεμίσει την Ευρώπη με μουσουλμάνους, που καλωσορίζουν νέους μετανάστες στη νέα «Γη της Επαγγελίας». Τι βαθύτερα συμφέροντα έχουν και ποια η σχέση τους με το μέλλον της Ευρώπης και της επέκτασης του Ισλάμ. . .

Όπως σε κάθε ζήτημα διεθνών σχέσεων, ο Θουκυδίδης παραθέτει τα λόγια του Περικλή όταν είπε: «περισσότερο φοβούμαι τα δικά μας σφάλματα , παρά των εχθρών τα σχέδια» Περικλής στο Θουκυδίδου Α144.

Ιωάννης Α. Κολομβάκης
Ταξχος (ΕΠ) ε.α.
Μηχ/κος Δικτύων-ΜSc
Μέλος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.
ikolomvakis@yahoo.gr