

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ ΤΙ :

Υπάρχει μια χώρα φάντασμα . Μια χώρα που ενώ δεν αναγνωρίζεται από κανένα κράτος και δεν την αναφέρει κανένας χάρτης, συνεχίζει να υπάρχει από το 1992 με δική της κυβέρνηση, βουλή, στρατό, αστυνομία, σημαία κλπ. Αυτή είναι η Υπερδνειστερία, μια στενή λωρίδα μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας εκτάσεως περίπου όση είναι η Εύβοια, με πληθυσμό μισό εκατομμύριο Μολδαβών, Ουκρανών, Ρώσων, Ρομά κλπ. Μια περιοχή που κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ επελέγη από το φιλοναζι δικτάτορα της Ρουμανίας Αντονέσκου, ως τόπος εκτοπισμού των Ρομά της χώρας του, για έμμεση ανέξοδη εξόντωσή τους, μια και δε χρησιμοποιήθηκαν λουτρά αερίων και κλίβανοι αλλά οι φοβερά χαμηλές επικρατούσες θερμοκρασίες, η μη ύπαρξης καμιάς υποδομής διαβίωσης, η πείνα και οι λοιμοί.

Το 1990 τοπικοί κάτοικοι με τη βοήθεια εθελοντών, ρωσόφωνων Ουκρανών, Κοζάκων, Ρώσων και Ρωσικού στρατού νίκησαν τις Μολδαβικές δυνάμεις και ανακηρύξαν ντε φάκτο την ανεξαρτησία της χώρας. Με το δημοψήφισμα του 2006 και με ποσοστό 93,1% οι ψηφοφόροι της αυτοανακηρυγμένης Δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας ψήφισαν υπέρ της οριστικής ανεξαρτητοποίησής τους από τη Μολδαβία και της ένωσης με τη Ρωσία (με την οποία η περιοχή δε συνορεύει).

Από το 1992 που υπάρχει κατάπαυση του πυρός, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την Υπερδνειστερία ως περιοχή «παγωμένης διαμάχης». Σήμερα στην Υπερδνειστερία υπάρχουν μερικές χιλιάδες Ρώσων στρατιωτών, είναι η έδρα της 14^{ης} Ρωσικής Στρατιάς και έχει μια σχετικά αναπτυγμένη βιομηχανία με εξαγωγές κυρίως προς την Ρωσία

Αυτή λοιπόν η λωρίδα, μήκους 400 και μέγιστου πλάτους έως 20 χιλιομέτρων, αποτελεί στην ουσία την προέκταση της Ρωσίας προς την Ευρώπη και της δίνει ταυτόχρονα ένα στρατηγικό βάθος, θα αποτελέσει στο εγγύς μέλλον το μήλον της έριδος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, για την απομάκρυνσή της από την αγκαλιά της Μόσχας.

Η Ρωσία όμως φαίνεται ότι σε καμιά περίπτωση δε θα υποχωρήσει στις αναμενόμενες πιέσεις της Δύσεως και κυρίως των ΗΠΑ για να εγκαταλείψει την Υπερδνειστερία και θα αντιδράσει με κάθε τρόπο οικονομικό, πολιτικό αλλά και με στρατιωτικές κινήσεις. Ήδη στέλνει, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, 4.000 επίλεκτους αλεξιπτωτιστές με βαρύ οπλισμό και έχει θέσει σε πολεμική ετοιμότητα τις τοπικές στρατιωτικές της δυνάμεις

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η **Υπερδνειστερία** μαζί με τη παραθαλάσσια περιοχή της Βαλτικής **Καλίνινγκραντ**, η οποία περικλείεται από την Πολωνία (Ν) και Λιθουανία (ΒΑ), είναι δύο περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα για τη Ρωσία. Δεν έχουν κοινά σύνορα με τη «μητέρα πατρίδα», είναι Ρωσόφωνες και αποτελούν τα προωθημένα «μάτια», «αυτιά» αλλά και την «αιχμή του δόρατος» των Ρώσων έναντι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία στην επιδίωξή της να επαναφέρει στην αγκαλιά της όλους τους ρωσόφωνους πληθυσμούς, μια τακτική που είχε υιοθετήσει η χιτλερική Γερμανία ξεκινώντας από τους Σουδίτες, φαίνεται ότι θα επιδιώξει τη δημιουργία εδαφικού διαδρόμου μέσω των ρωσόφωνων πληθυσμών Ντόνετσκ, Χάρκοβο και Οδησσού, ώστε να αποκτήσει εδαφική συνέχεια με την Υπερδνειστερία και ταυτόχρονα να έχει πλήρη επικράτεια στη Βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Οι εξελίξεις αυτές νομίζω ότι δημιουργούν νέα δεδομένα στις σχέσεις των κρατών και ο όρος «ομο και πληθυσμός», όπως ομό-θηρσκος, ομό-εθνος ομό-φωνος και δεν ξέρουμε αύριο τι άλλο θα βρεθεί, θα αποτελέσει τη δικαιολογία αλλαγής συνόρων με ανάλογα τοπικά δημοψηφίσματα, γεγονός που ξεκίνησε από το κοντινό μας Κόσσοβο με την υποστήριξη της Δύσεως και παρά την αντίδραση της Ρωσίας.

Σπυρίδων Κουρκούμπας

Υπτγος ε.α. Μέλος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

2014-3-17

Χάρτης ΥΠΕΡΔΑΝΕΙΣΤΕΡΙΑΣ (Η κόκκινη λωρίδα).



Χάρτης ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ

