

## ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Αντιστράτηγος ε.α. ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ, Επιτιμνος Διοικητής 1ης Στρατιάς 4/2/2014

Ύστερα από διαπραγματεύσεις ενός εξαμήνου εκδόθηκε στις 11 Φεβ. 2014 το "κοινό ανακοινωθέν", το οποίο και σηματοδοτεί την έναρξη του νέου κύκλου των ενδοκυπριακών συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού, η οποία, αν επιτευχθεί, θα τεθεί σε διπλό δημοψήφισμα.

Παρόλο που το ανακοινωθέν καθορίζει μόνο το πλαίσιο για τη διεξαγωγή των περαιτέρω συνομιλιών, τα κόμματα της κυπριακής αντιπολίτευσης έσπευσαν να κατηγορήσουν τον κ. Αναστασιάδη για ενδοτισμό και ξεπούλημα της κυπριακής υποθέσεως. Ακόμη και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, που συμμετέχει στην κυβέρνηση, κ. Ν. Παπαδόπουλος, υιός του αιμνήστου Τάσου Παπαδόπουλου, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και δήλωσε ότι η απόφαση για παραμονή ή όχι του κόμματος του στην κυβέρνηση θα ληφθεί από τα συλλογικά του όργανα. Κατά πάσαν πιθανότητα, αυτή θα είναι υπέρ της αποχωρήσεως.

Σύσσωμη η Διεθνής Κοινότητα εξέφρασε την ικανοποίηση της. Ακόμη και η Ρωσία χαιρέτησε τις εξελίξεις, αλλά δήλωσε αντίθετη στις έξωθεν πιέσεις για επιβολή χρονοδιαγραμμάτων και συνταγών διευθέτησης.

Χαρακτηριστική όμως είναι η σπουδή των Η.Π.Α. και της Τουρκίας που επιθυμούν λύση μέχρι το καλοκαίρι, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. Ομπάμα και του κ. Ερντογάν, οι οποίοι επείγονται να εμπλακούν στη διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής, που μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με την επίτευξη λύσεως.

**Με βάση το γεγονός ότι το ανακοινωθέν καθορίζει μόνο το πλαίσιο της διεξαγωγής των συνομιλιών, κρίνονται ως πρόωρες αλλά και υπερβολικές οι επικρίσεις κατά του κ. Αναστασιάδη. Πιθανόν σ' αυτό να συμβάλλει και η δυσπιστία προς το πρόσωπο του εκ του λόγου ότι υπήρξε εκ των υποστηρικτών του σχεδίου Ανάν.**

Εν τούτοις κρίνεται ως αρνητική η δήλωσή του, κατά τη συνέντευξη στους δημοσιογράφους στις 12 Φεβρ., σύμφωνα με την οποία, αν δεν βρεθεί λύση θα ακολουθήσει η διχοτόμηση, που συμπίπτει με παρόμοια δήλωση του κ. Νταβούτογλου. Η δήλωση αυτή μπορεί να σημαίνει απλά μια εκτίμηση, μπορεί όμως να υποκρύπτει και μια θέση την οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο κ. Αναστασιάδης προκειμένου να προβεί σε κάποιες, μη αποδεκτές από τον Ελληνισμό, υποχωρήσεις και να θέσει τους Κυπρίους προ του διλήμματος : η προτεινόμενη λύση ή η διχοτόμηση. Αυτό όμως αναμένεται να φανεί στη συνέχεια.

Η λύση βεβαίως θα κριθεί από το κατά πόσον θα αντιμετωπίζει θετικά για τον Ελληνισμό όλα τα ζωτικά θέματα και κυρίως:

- Την υλοποίηση των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ ως προς τη σύσταση του Κράτους, χωρίς τις υποχωρήσεις του κ. Χριστόφια.
- Τη δραστική μείωση των εποίκων.
- Το εδαφικό.
- Την επιστροφή των προσφύγων και το περιουσιακό.
- Την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων και τον αποκλεισμό καθορισμού εγγυητριών δυνάμεων.