

**«ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ»  
(27-2-2014)**

**Αντιστρατήγου ε.α. ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ  
Επιτίμου Διοικητού 1<sup>ης</sup> Στρατιάς**

Ο κ. Βενιζέλος επισκέφθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2014, στα πλαίσια της περιοδείας του στα Δυτικά Βαλκάνια υπό την ιδιότητα του προεδρεύοντος του Συμβουλίου των ΥΠΕΞ της ΕΕ, τα Σκόπια στα οποία μετέβη και αναχώρησε οδικώς μέσω Πρίστινας, προκειμένου να αποφύγει το αεροδρόμιο των Σκοπίων που έχει μετονομαστεί σε «Μέγας Αλέξανδρος».

Κατά την άφιξή του αποδοκιμάστηκε από ομάδα εθνικιστών του «Παμμακεδονικού Κογκρέσου», ενώ στην πόλη είχαν εφαρμοστεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Ιβανόφ, τον πρωθυπουργό κ. Γκρουέφσκι και τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως και τους κατέστησε σαφές, ότι πρέπει να συμμορφωθούν με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ του Δεκεμβρίου 2013, η οποία ανέβαλε την παραχώρηση στη χώρα τους ημερομηνίας για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων εξαιτίας όχι μόνο των προβλημάτων καλής γειτονίας με Ελλάδα και Βουλγαρία, αλλά και γιατί δεν πληροί τα κριτήρια του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κ. Γκρουέφσκι ζήτησε τη συμμόρφωση από την Ελλάδα με την απόφαση του ΔΔ της Χάγης, το οποίο έκρινε ότι έχει παραβιάσει την ενδιάμεση συμφωνία και ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις και ότι δεν εκφράζει οποιουδήποτε είδους αλυτρωτισμό.

Μετά τη συνάντηση με τον ΥΠΕΞ κ. Ποπόφσκι έδωσε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΕΕ στα Σκόπια μόνος του και όχι μαζί του, γιατί στην αίθουσα συνεντεύξεων του ΥΠΕΞ υπήρχε επιγραφή με την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

*Σε επίπεδο ουσίας η επίσκεψη, όπως ανεμένετο, δεν απέφερε κάτι το θετικό. Σημσιολογικά όμως υπήρξε επιτυχής γιατί κατέδειξε στην ηγεσία των Σκοπίων ότι η Ελλάδα κρατάει το κλειδί για την ένταξη της χώρας τους στους Διεθνείς Οργανισμούς και προβλημάτισε το λαό, που είδε τον αλαζόνα πρωθυπουργό του, κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, να συμπεριφέρεται σαν καλό παιδί απέναντι στον κ. Βενιζέλο, έστω και υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της ΕΕ.*

*Αρνητική ήταν για τα Σκόπια και η επιλογή του κ. Ποπόφσκι να δοθεί κοινή συνέντευξη σε χώρο που ανεφέρετο η ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και όχι η διεθνής ονομασία ΠΓΔΜ, αλλά και τα ειρωνικά σχόλια σε βάρος του κ. Βενιζέλου, λόγω της αρνήσεώς του να δοθεί κοινή συνέντευξη στο εν λόγω χώρο. Αυτό δείχνει ότι ο κ. Γκρουέφσκι έχει μεταλαμπαδεύσει την αλαζονεία του και τον ακραίο εθνικισμό του και στους νεότερους συνεργάτες του, γεγονός που θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις.*

*Όσον αφορά στις εξελίξεις δεν αναμένεται καμία κίνηση, λόγω των προεδρικών εκλογών στις 13 Απριλίου 2014 και της πιθανής διεξαγωγής πρόωρων βουλευτικών εκλογών ταυτόχρονα.*