



ΤΕΥΧΟΣ 7

- ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ
- Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
- Ο ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
- Η ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ, (Όταν οι μνήμες εξασθενούν)
- Η ΕΥΡΩΑΜΥΝΑ... ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
- ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2001"
- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΕΙΛΗΣ
- ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
- ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΛΟΤΟΥ

Αντιστρατήγου ε.α. Ηλία ΚΑΖΟΥΚΑ

Οι «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» συμπλήρωσαν ένα χρόνο κυκλοφορίας, που συμπίπτει με τον πρώτο χρόνο της νέας χιλιετίας. Της χιλιετίας των προσδοκιών δια καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και περισσότερη ειρήνη στον κόσμο, αφού το τέλος της περασμένης χιλιετίας άφησε πίσω του χαλάσματα και πληγές που δεν μπορούν να επουλωθούν.

Δυστυχώς, παρά τις προσδοκίες, τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και οι επακόλουθες αντιδράσεις, έφεραν νέες πληγές, αναστολές και αναβολές δι' αυτό που μέχρι πριν θεωρείτο βέβαιο. Τα πάντα πλέον τα διέπει η αβεβαιότητα και η αναβλητικότητα.

Η νέα αυτή κατάσταση, επηρεάζει ασφαλώς και την πατρίδα μας και κυρίως τα τελματωμένα και χρόνια εθνικά θέματά μας. Θέματα που επί σειρά ετών παραμένουν άλυτα και συνεχώς αναβαλλόμενα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ουχί ασφαλώς την επωφελέστερη δια την πατρίδα μας λύση.

Το Κυπριακό παραμένει άλυτο δια είκοσι επτά περίπου χρόνια από την τελευταία καταλυτική περιπλοκή του 1974. Αυτή η μακρά στασιμότητα, απόρροια μιας νοσηρής αναβλητικότητας, εδημιούργησε τη νέα κατάσταση, η οποία απλώς επιζητεί από τους δημιουργούς της και τη νομιμοποίησή της.

Πάντως, οποιαδήποτε λύση πόρω θα απέχει από εκείνο που εδώ και πενήντα χρόνια επιθυμούν οι Έλληνες.

Το Μακεδονικό κινείται στην ίδια κατεύθυνση επί μία και πλέον δεκαετία, αφ' ότου έλαβε σάρκα και οστά η ασύμφορη σύσταση του επεκτατικού, σε βάρος μας, πολυεθνικού κράτους της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» δια τους πολλούς και της «Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Γερμανίας» δι' ημάς. Οποία αφέλεια !!

Η λύση του προβλήματος δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον. Ουδαμού όμως θα συμφωνεί με τις επιθυμίες των Ελλήνων δι' απάλειψη ονόματος που αυτεπάγγελτα οικειοποιείται εδάφη, ιστορία και πολιτισμό, γειτονικού κράτους.

Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά τη φαινομένη ύφεση, απόρροια της «τηλεκατυθυνομένης» πολιτικής, ευρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο, αφού η Τουρκία αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το να απαιτεί απροκαλύπτως, ούσα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξαίρεση του Αιγαίου από την ευθύνη ασφαλείας του εκκολαπτομένου στα πρότυπα του ΝΑΤΟ και συνεπώς αχρειάστου Ευρωστρατού.

Η διαφαινομένη λύση όχι μόνο δεν θα εγγυάται τα σύνορά μας, τουναντίον θα επιβεβαιώνει την κατάργησή τους. Φρούδες ελπίδες η ευρωπαϊκή κάλυψή μας.

Το θέμα των λαθρομεταναστών, υπό την οργανωμένη πλέον μορφή του, μαστίζει κυριολεκτικά τη χώρα, ζημιώνει την οικονομία, επιβαρύνει την ποιότητα ζωής, δημιουργεί ανεργία, εξαρθρώνει τον κοινωνικό ιστό και σε συνδυασμό με το οξύ δημογραφικό μας πρόβλημα, θα προκαλέσει στο εγγύς μέλλον σοβαρά προβλήματα στην εθνική σύνθεσή μας.

Ευφορία προκαλεί στους Έλληνες η είσοδος μας στη ζώνη των χωρών του Ευρώ από την πρώτη Ιανουαρίου του 2002, οπότε θα αποκτήσουμε το «δικό μας νόμισμα», το περίφημο Ευρώ. Τώρα, πόσο δικό μας και πόσο φιλικό θα είναι, θα φανεί σε λίγο. Όταν θα μπορούμε να κάνουμε απλά και άμεσα τις συγκρίσεις τιμών αγαθών, υπηρεσιών, μισθών και συντάξεων με τις αντίστοιχες των εταίρων χωρών. Ακολουθεί απογοήτευση.

Συμπερασματικά από την παραπάνω σύντομη παράθεση της πορείας των εθνικών μας θεμάτων, συνάγονται προχειρότητα, απροβλεψία, διστακτικότητα και αναβλητικότητα. Κοινά χαρακτηριστικά ατόλμων και αναποφασίστων ηγεσιών. Ηγεσιών που στερούνται θάρρους, τόλμης, υψηλής αντίληψης, ακτινοβολίας, κύρους και αποδοχής ώστε να διείδουν τα γεγονότα και να προετοιμάσουν ή να επιβάλουν απόψεις και προτάσεις εθνικά συμφέρουσες.

Ελλείπει η εθνική στρατηγική με οράματα , ιδέες και ιδανικά, συμπεφωνημένα και στοχοποιημένα.

Απαιτούνται ηγεσίες που να προλαμβάνουν τα γεγονότα και όχι να σύρονται από αυτά και να δέχονται μοιρολατρικά τις επιπτώσεις των. Ηγεσίες που να συνειδητοποιούν, εκφράζουν και κάνουν πράξη τα οράματα του λαού.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ



Ο ΜΠΙΝ ΛΑΝΤΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ

ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η τέλεια επιτυχία των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2001 και μετά, εναντίον των συμβόλων της οικονομικής, στρατιωτικής, και πολιτικής ισχύος της μόνης υπερδύναμης του πλανήτη μας (κέντρο παγκοσμίου εμπορίου – πεντάγωνο - Καπιτώλιο) ύστερα από μία αθόρυβη πολυετή προσπάθεια από ένα παγκόσμιας εμβέλειας πολυκλαδικό δίκτυο της τρομοκρατικής οργάνωσης του Μπιν Λάντεν, ΑΛ-ΚΑΪΝΤΑ, που λειτούργησε άψογα, σε χρηματοδότηση, τεχνογνωσία, πληροφοριακή κάλυψη, οργάνωση, σχεδίαση, εκτέλεση από άριστα εκπαιδευμένους τρομοκράτες κ.λ.π., δε σημαίνει τίποτε άλλο, παρά την απαρχή μιας σειράς ατέλειωτης επεισοδίων ενός ακήρυχτου πολέμου εναντίον της ανθρωπότητας. Ενός πολέμου προερχομένου από έναν “αόρατο” αλλά φοβερό εχθρό, που εκφράζει τη θρησκευτική – πολιτισμική αντίθεση μεταξύ του ισλαμικού κόσμου και των Αμερικανών και κατ’ επέκταση των Δυτικών, οι οποίοι, στα μάτια του, εκτός από “άπιστοι” είναι και παθητικά ένοχοι. Όπως επίσης και εναντίον του δυτικού τρόπου ζωής που στηρίζεται στο φθινό πετρέλαιο των Αράβων, το οποίο οι Δυτικοί το εκμεταλλεύονται κατά τρόπο αποικιοκρατικό. Τρόπο ζωής που κατά το κοράνι είναι “σατανικός” και “διεφθαρμένος”.

Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο Σαουδάραβας αυτός δισεκατομμυριούχος πανεπιστημιακής μόρφωσης και κοσμογυρισμένος επί πολλά χρόνια συνεργάτης των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και χρησιμοποιηθείς στο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ κατά τον πόλεμο με τους Σοβιετικούς, αλλά σήμερα επικηρυγμένος με (25) εκατομμύρια δολάρια και καταζητούμενος από τους Αμερικανούς ως Αρχιτρομοκράτης, υπήρξε ο κατάλληλος άνθρωπος για να εκφράσει αυτή τη ΝΕΑ πραγματικότητα. Αυτή που έχει τη μορφή μιας παγκοσμιοποιημένης ισλαμικής αντίστασης και “εν δυνάμει” μαχόμενης ισλαμικής διεθνούς, λόγο και για τον οποίο επισύρει όλα τα πυρά επάνω του.

Η οργάνωση του, ΑΛ-ΚΑΪΝΤΑ, που δημιούργησε το 1987, είχε σκοπό να αποτελέσει μια “βάση” για τα ισλαμικά δίκτυα σε όλον τον κόσμο. Σήμερα, η “Αλ-Καϊντά”, εκτός από σκληρή φονταμενταλιστική τρομοκρατική οργάνωση, αποτελεί και ένα κέντρο, από το οποίο οι άλλες ισλαμικές ομάδες και οργανώσεις μπορούν να προμηθεύονται χρήματα, να έχουν κάθε είδους υποστήριξη ή να εκπαιδεύονται. Ο δικτυωτός– διαμεσολαβητικός ρόλος του Μπιν Λάντεν επεκτείνεται και ως ενδιαμέσου στη χρηματοδότηση των ισλαμικών δραστηριοτήτων σ’ όλον τον κόσμο, εκτός από τις ένοπλες οργανώσεις

(αλληλοβοήθειας, εκπαίδευσης, νομικής βοήθειας, θρησκευτικά καθιδρύματα κ.λ.π.).

Αυτή τη στιγμή τα πλοκάμια του δικτύου αυτού απλώνονται σχεδόν σε όλον τον κόσμο (40-60 χώρες), με δράση κυρίως στη Μέση Ανατολή, Β.Αφρική, Τσετσενία, Βαλκάνια, ενώ πυρήνες του πολυεθνικού αυτού δικτύου υπάρχουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Δ.Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, το όνομα του Μπιν Λάντεν και της Αλ-Καΐντα συνδέθηκε με σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων.

Τα πλέον πολύνεκρα κτυπήματα, είναι αυτά των τρομοκρατικών επιθέσεων αυτοκτονίας στις Αμερικανικές πρεσβείες της Κέννα και Τανζανίας (224 νεκροί, 12 Αμερικανοί – εκατοντάδες τραυματίες) το καλοκαίρι του 1998, όπως επίσης και κατά Αμερικανικού πολεμικού πλοίου στο Άντεν της Υεμένης τον Οκτώβριο του 2000 (15 νεκροί).

Στενές σχέσεις με τον Μπιν Λάντεν διατηρούν οι Αιγυπτιακές ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις φονταμενταλιστών:

1. "Γκαμά Αλισλαμίγια". Ευθύνεται για τη δολοφονία 18 Ελλήνων τουριστών στο Κάιρο την 8-4-1996 και κυρίως για την επίθεση αυτοκτονίας κατά της Αιγυπτιακής πρεσβείας στο Καραάτσι του Πακιστάν τον Νοέμβριο του 1995 (16 νεκροί – 60 τραυματίες).
2. "Αλ-Τζιχάντ". Ευθύνεται για τη δολοφονία του Ανουάρ ΣΑΝΤΑΤ, προέδρου της Αιγύπτου το 1981. Μέλη της πήραν μέρος στις επιθέσεις κατά των Αμερικανικών πρεσβειών της Κέννα και της Τανζανίας το 1998. Αρχηγός της είναι ο Αιγύπτιος γιατρός Αϊμάν Ζαουάχρι, ο οποίος θεωρείται ως υπαρχηγός του Μπιν Λάντεν, όπως τον εμφάνισε δίπλα του πρόσφατα ο Μπιν Λάντεν, σε τηλεοπτική εμφάνισή τους την 5-10-2001, από το "Αραβικό CNN", Αλ-Γιαζίρα, από την οποία τεκμαίρεται και η συμμαχία τρόμου της ΑΛ-ΚΑΪΝΤΑ και της Αιγυπτιακής ΤΖΙΧΑΝΤ.

Οι οργανώσεις αυτές που προαναφέρθηκαν είναι τα πρώτα μέλη του "Διεθνούς Ισλαμικού Μετώπου για τον ιερό πόλεμο κατά του Εβραϊσμού και της Δύσης", που ίδρυσε το 1998 ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, του οποίου ο σκληρός πυρήνας αποτελείται από βετεράνους του Αφγανιστάν. Κύριοι στόχοι του μετώπου αυτού είναι:

1. Η δημιουργία σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες οργανώσεων, οι οποίες θα πολεμούν τις ΗΠΑ και τη Δύση και θα ανατρέψουν τα κοσμικά καθεστώτα των Αραβικών χωρών.

2. Η υποστήριξη με κάθε μέσον (χρήματα, όπλα, πολεμιστές) των φονταμενταλιστικών οργανώσεων, ιδιαίτερα εκείνων που προσπαθούν να επιβληθούν με όπλα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ανωτέρω στόχοι βρήκαν πεδίο πρακτικής εφαρμογής σε χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (Τατζικιστάν, Τσετσενία, Ουζμπεκιστάν), στη Βοσνία, Κόσοβο και ΦΥΡΟΜ, στην Αίγυπτο και Αλγερία. Επί πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες αξιόπιστες, τρομοκράτες εκπαιδευμένοι του Μπιν Λάντεν βρίσκονται διάσπαρτοι “εν υπνώσει” σε μεγαλουπόλεις της Δύσης, διάγοντας βίο ήρεμο ως μετανάστες αφομοιωμένοι στο περιβάλλον, έτοιμοι να ενεργοποιηθούν, όταν πάρουν τη σχετική εντολή, χρηματοδοτούμενοι με τη μέθοδο “χαουάλα”, ένα σύστημα που δεν επιτρέπει τον εντοπισμό, ούτε του κεφαλαίου, ούτε των διακινητών του, χωρίς να μετακινούνται τα χρήματα από τη χώρα που συγκεντρώνονται. Επίσης γίνεται λόγος και για την ύπαρξη ατομικών βομβών “βαλίτσας”.

Σε όλη τη δράση του αυτή ο Μπιν Λάντεν είχε την υποστήριξη από το Σουδάν, όπου του παρείχε καταφύγιο το κυρίαρχο στη χώρα Εθνικό Ισλαμικό Μέτωπο και κυρίως από τους “Ταλιμπάν” του Αφγανιστάν, οι οποίοι του παρείχαν και του παρέχουν αυτή τη στιγμή κρησφύγετο.

Χάριν της πληρότητος του θέματος, αναφέρεται ότι τον πίνακα του Διεθνούς Ισλαμικού Μετώπου του 1998 συμπληρώνουν και οι οργανώσεις που σύστησε ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν, όπως:

- α) Ο Αιγυπτιακός ένοπλος αγώνας,
- β) Η πακιστανική μαθητική κοινότητα,
- γ) Το Αντάρτικο κίνημα του Κασμίρ (υποστηρίζεται από το Πακισταν),
- δ) Το κίνημα “Τζιχάντ” του Μπαγκλαντές,
- ε) Η Αφγανική στρατιωτική οργάνωση “Φροντίδα και Μεταρρύθμιση”, και
- στ) Το Ισλαμικό κίνημα του Ουζμπεκιστάν.

Τέλος, στο όνομα του ΑΛΑΧ συστήθηκαν και λειτουργούν πλείστες όσες τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως π.χ. η “Φατάχ” με τις διάφορες παραλλαγές της (Μαύρος Ιούνης, Μαύρος Σεπτέμβρης κ.λ.π.), η Παλαιστινιακή Ισλαμική “Τζιχάντ”, η “Χαμάς”, η “Χεϊζμπολάχ”, η Λιβανική Ισλαμική “Τζιχάντ”, το “λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης” κ.λ.π..

Οι ειδικοί σε θέματα Διεθνούς τρομοκρατίας πιστεύουν, ότι οι ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις αυτές λειτουργούν σαν “συγκοινωνούντα δοχεία”, θεωρώντας υπαρκτό τον κίνδυνο των απρόβλεπτων κτυπημάτων σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

|

Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2001

|

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α'. Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα

1. Οι καταστροφικότερες μέχρι σήμερα τρομοκρατικές επιθέσεις σε ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2001 και μετά, εναντίον των συμβόλων της οικονομικής, στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος των ΗΠΑ (Δίδυμοι Πύργοι – Πεντάγωνο – Καπιτώλιο), δεν έπληξαν ανεπανόρθωτα το γόητρο της μοναδικής υπερδύναμης του πλανήτη και προκάλεσαν τεράστιες οικονομικές συνέπειες στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία (κατάρρευση χρηματιστηριακών αγορών, χρεοκοπία επιχειρήσεων, απολύσεις μαζικές υπαλληλικού προσωπικού, ανεργία, ύφεση οικονομική κ.λ.π.), αλλά επί πλέον ανέτρεψαν εκ βάθρων τα μέχρι τώρα ισχύοντα γύρω από τα θέματα της Διεθνούς τρομοκρατίας και σήμαναν την απαρχή μιας εντελώς νέας εποχής για την ανθρωπότητα, οι δε συνέπειες της αλλαγής αυτής είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν από τώρα. Η κήρυξη πολέμου από τις ΗΠΑ κατά των τρομοκρατών οπουδήποτε της γης που ισοδυναμεί στην ουσία με **Παγκόσμιο Πόλεμο**, εναντίον ενός «αόρατου» εχθρού, υπερδεκαετούς διάρκειας, με αμφίβολα αποτελέσματα, κάτω από το εκβιαστικό δίλημμα: «Όσοι δεν είστε με μας, είστε με τους τρομοκράτες», με τις εκατέρωθεν συσπειρώσεις και συνασπισμούς, δηλαδή του ισλαμικού κόσμου από τη μία πλευρά και μιας ευρύτατης (παγκόσμιας) «ιεράς συμμαχίας» μεταξύ των πάλαι ποτέ «ορκισμένων» εχθρών (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ιράν κ.λ.π.), επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Η παγκόσμια ασφάλεια, η διεθνής ειρήνη, η ελευθερία των λαών και η δημοκρατία έχουν τεθεί «εν κινδύνω», όπως επίσης και τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών.

2. Τα τρομοκρατικά κτυπήματα της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2001 και εντεύθεν απέδειξαν, ότι η δύναμη της σύγχρονης ισλαμικής τρομοκρατίας στηρίζεται στην άλωση του στόχου εκ των έσω, αποδεικνύοντας ότι τον γνωρίζει πολύ καλά και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία θεωρούσε τον εαυτό του, σαν η μόνη υπερδύναμη του πλανήτη, “άτρωτο” στη χώρα του. Το παγκόσμιας εμβέλειας πολυκλαδικό δίκτυο της οργάνωσης του Μπιν Λάντεν λειτούργησε άψογα, ύστερα από μια αθόρυβη πολυετή προσπάθεια με άριστα εκπαιδευμένους “τρομοκράτες”, τέλεια ενημέρωση για τη λειτουργία υπηρεσιών, ανεξάντλητες πηγές χρηματοδότησης, πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες και, γιατί όχι, δωροδοκία

υπαλλήλων. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο, παρά διάβρωση των εσωτερικών συστημάτων ασφαλείας και άμυνας της χώρας, και διαβίωση εφ' εξής των πολιτών της υπό καθεστώς ομηρίας τρόμου, συναίσθημα οδυνηρό, που γνώρισαν για πρώτη φορά στη ζωή τους.

3. Η ΗΠΑ και ο Δυτικός κόσμος εν γένει μετά τις ανωτέρω επιθέσεις και τις επακολουθήσασες βιοχημικές (άνθρακας κ.λ.π.), ή επαπειλούμενες με βιοχημικά ή πυρηνικά όπλα, αντιμετωπίζουν ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ τον κίνδυνο της μαζικής τρομοκρατίας, από φανατικούς τρομοκράτες, που αποσκοπούν να σκοτώσουν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.

Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αυτής της μορφής, από ζήτημα εσωτερικής ασφάλειας των χωρών, μετετρέπη και σε ζήτημα ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, λόγο και για τον οποίο αλλάζουν τα Αμυντικά Δόγματα και συστήματα των Δυτικών χωρών, ως και τα σχετικά εξοπλιστικά προγράμματα, και αναπροσαρμόζονται στις δημιουργηθείσες νέες συνθήκες, για την αντιμετώπιση της λεγόμενης “ασύμμετρης” αυτής απειλής που εμπεριέχει κάτι το εκπληκτικό, απρόβλεπτο, απίστευτο και καταστροφικά μαζικό. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τον λεγόμενο ασύμμετρο πόλεμο, ο οποίος δεν υπακούει σε κανόνες ή σε κάποια μορφή δικαίου, ούτε έχει πολλά κοινά με τις κλασικές πολεμικές επιχειρήσεις.

4. Η ΑΛ-ΚΑΪΝΤΑ είναι μια ειδική περίπτωση τρομοκρατικής οργάνωσης, ένα πραγματικό διακρατικό δίκτυο, αφοσιωμένο στη μαζική τρομοκρατία, που χαρακτηρίζεται από τον απόλυτο φανατισμό, το τυφλό μίσος κατά των Δυτικών και την απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και που διαστρεβλώνοντας το ΙΣΛΑΜ, προβάλλει μια θρησκευτική νομιμοποίηση για τους μαζικούς φόνους πολιτών. Ο δημιουργός της ΑΛ-ΚΑΪΝΤΑ, ο σκοταδιστής Μπιν Λάντεν, ο οποίος, ενσαρκώνοντας το νέο απελευθερωτικό όραμα των Αράβων μετά την ταπεινωτική ήττα του πολέμου των 6 ημερών, αποσκοπεί ως άλλος Χαλίφης να κατακυριεύσει τη γη και να επιβάλλει το νόμο του “προφήτη” (“Σαρία”). Ισχυροποιήθηκε τα μέγιστα, παρά την προσπάθεια δαιμονοποίησώς του από την κατευθυνόμενη προπαγάνδα των Δυτικών ΜΜΕ, από την τέλεια επιτυχία των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2001, κεφαλαιοποιώντας τη δύναμή του αυτή στον Αραβικό κόσμο και απέκτησε την αίγλη εθνικού ήρωα και ηγέτη, που εκφράζει την παγκοσμιοποιημένη ισλαμική αντίσταση κατά των Δυτικών, με τη σύγχρονη ισλαμική φονταμενταλιστική τρομοκρατία. Είναι καταδικασμένος όμως να αποτύχει γιατί στερείται οράματος για το μέλλον. Το μήνυμά του στο Μουσουλμανικό λαό ήταν ποιόν να μισεί χωρίς να υποδεικνύει σαν εναλλακτική λύση τι να οικοδομήσει και πώς να το πράξει αυτό.

5. Η φονταμενταλιστική αυτή τρομοκρατία στρέφεται εναντίον του Δυτικού τρόπου ζωής, εξαιτίας της θρησκευτικής – πολιτισμικής αντίθεσης των δύο αυτών κόσμων και που ο Δυτικός αυτός τρόπος ζωής στηρίζεται στο φθινό πετρέλαιο των Αράβων, το οποίο οι Δυτικοί το εκμεταλλεύονται σε σχέση αποικιοκρατίας.

6. Ο Δυτικός κόσμος δεν αξιολόγησε σωστά, δίδοντας την δέουσα βαρύτητα, το φαινόμενο της «ισλαμικής αναβίωσης», κατά τη δεκαετία του 1970, απ' όπου ξεπήδησε ο ισλαμικός φονταμενταλισμός, που συσπείρωσε τα ευρύτερα φτωχά λαϊκά στρώματα και τις εξαθλιωμένες και περιθωριακές μάζες με βάση τη θρησκεία, πληθυσμοί οι οποίοι έμειναν έξω από τη νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με αποτέλεσμα να μισήσουν τη Δύση. Ο αλαζονικός τρόπος άσκησης της παγκόσμιας εξουσίας των ΗΠΑ, η σκανδαλώδης υποστήριξη του Ισραήλ, οι επεμβάσεις και οι αδικίες προς τον Αραβικό κόσμο, ενήργησαν απλά ως καταλύτης για να εκδηλωθεί δυναμικά η θρησκευτική – πολιτισμική αυτή αντίθεση που υπέβοσκε, γιγαντώνοντας τα αισθήματα αγανάκτησης, οργής και μίσους κατά των Δυτικών.

7. Παρότι η Δύση γνώριζε τη στενή σχέση Μπιν Λάντεν – Ταλιμπάν – Πακιστάν (το τελευταίο στήριζε τους Ταλιμπάν όλα τα προηγούμενα χρόνια), ουδέν έπραξε για να τη διαλύσει. Έτσι το Αφγανιστάν έφτασε στο σημείο να μετατραπεί σε παράγοντα αποσταθεροποίησης, τόσο για την Κεντρική Ασία, όσο και για όλο τον κόσμο.

Β'. Προτάσεις

1. Για την αντιμετώπιση της μάστιγας αυτής, της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα της «φονταμενταλιστικής τρομοκρατίας», καταρχήν δεν απαιτούνται αποφάσεις και ενέργειες «εν θερμώ» και κυρίως, δεν πρέπει η Αντιτρομοκρατική Σταυροφορία των ΗΠΑ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να υπερβεί το μέτρο, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει συσπειρώσεις και άμετρες απαντήσεις σε αντίποινα από τον Ισλαμικό κόσμο. Δεν πρέπει δε να διαφεύγει της προσοχής μας, ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία του 1/5 των κατοίκων της γης και η οποία επεκτείνεται με ταχύτερο ρυθμό στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

2. Το κλειδί της επιτυχίας στον αντιτρομοκρατικό αυτό αγώνα είναι η παγίωση ομόθυμης, ομόφωνης, ενιαίας και αρραγούς Διεθνούς συνεργασίας της Παγκόσμιας Κοινότητας, η οποία θα επιτρέπει το κτύπημα κατά της τρομοκρατίας

σε διμερές και πολυμερές επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ως και άλλων Διεθνών Οργανισμών (ΝΑΤΟ κ.λ.π.). Ειδικότερα, αποφασιστικό ρόλο θα παίξουν για τη νίκη επί της τρομοκρατίας:

α) Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφοριών για τους σκοπούς, τις προθέσεις και τα σχέδια των τρομοκρατικών οργανώσεων και κινημάτων.

β) Μία ισχυρή και ειδικευμένη αστυνομική δύναμη.

γ) Ένα θαρραλέο δικαστικό σύστημα.

δ) Μια μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη από το κοινό και τη Διεθνή Κοινότητα.

3. Παράλληλα, οι ΗΠΑ και ολόκληρος ο Δυτικός κόσμος, για τον αφοπλισμό των επικαλούμενων σαν επιχειρημάτων του Μπιν Λάντεν και των φανατικών φονταμενταλιστών, θα πρέπει να σπάσουν αυτή την αλυσίδα προκλήσεων και αντιποίνων που τροφοδοτεί όλο και περισσότερο μίσος και να προτάξουν μία στρατηγική αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων που παράγουν ή οδηγούν στην τρομοκρατία, αντιμετωπίζοντας με τόλμη, αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη τις γενικότερες συνθήκες και καταστάσεις, όπως η φτώχεια, η υπανάπτυξη, τα αυταρχικά και σκοταδιστικά καθεστώτα, ή επαναστατικά κινήματα, θερμοκήπια που φυτρώνουν και αναπτύσσονται λαϊκιστές, δημοκόποι και φανατικοί ηγέτες, προς τους οποίους πέφτουν εύκολα θύματα λαοί χωρίς παιδεία, στέγαση, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη. Ειδικότερα θα πρέπει οι ανοιχτές κοινωνίες που είναι κατοχυρωμένες στη Δύση να εφαρμόσουν ένα σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων που θα επιτρέπουν :

α) Περιορισμό της αλαζονείας των ισχυρών και δίκαιη επίλυση των χρόνιων εθνικών ζητημάτων ανά τη γη, ιδία του Μεσανατολικού και κυρίως να προβούν σε άμεση αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους,

β) Μέτρα προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης των υπανάπτυκτων χωρών, με κορυφαίο το ελεύθερο εμπόριο, χωρίς τον προστατευτισμό σε βάρος των προϊόντων των χωρών του Τρίτου κόσμου,

γ) Αναθεώρηση και αναπροσαρμογή της οικονομικής πολιτικής σχετικά με την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με στόχο όπως αυτή συμπεριλάβει, όσο το δυνατόν, ευρύτερα λαϊκά στρώματα για την σμίκρυνση της απόστασης μεταξύ ανεπτυγμένου Βορρά και φτωχού Νότου,

δ) Μέτρα περιορισμού της μετακίνησης τεράστιων κυμάτων πληθυσμών, οικονομικών και πολιτικών προσφύγων,

ε) Περισσότερη ευαισθησία για τη διαφορετικότητα, όσον αφορά τους συνυπάρχοντες πολιτισμούς και θρησκείες, κ.α..

Ελληνική Εταιρεία Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2001

Στρατηγικών Μελετών

(ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.)

Ομιλία με θέμα: Η Διεθνής τρομοκρατία και οι σύγχρονες

μορφές της.

Ομιλητής: Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣε.α. Λάγγαρης Παναγιώτης του Φωτίου

πρώην Υποδιευθυντής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ

Η ΕΥΡΟΑΜΥΝΑ...ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Αντιστρατήγου ε.α. Γεωργίου



ΚΟΡΑΚΗ

Όπως είναι γνωστό, το «κείμενο της Κωνσταντινούπολης» που αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της Ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης, δεν τέθηκε στην ατζέντα των θεμάτων στο πρόσφατο συμβούλιο κορυφής που έγινε στο Άακεν του Βελγίου. Εκεί βρεθήκαμε αντιμέτωποι με όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε. και τελικά αποδεχθήκαμε να προχωρήσει η διαδικασία συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης (ΕΔΤΑ) ώστε αυτή να έχει επιχειρησιακή ετοιμότητα ανάληψης αποστολής από το 2003 και συμφωνήσαμε στην αναβολή της απόφασης για τις σχέσεις της Ε.Ε. με τρίτες χώρες (Τουρκία). Οι 15 αρχηγοί κρατών προτίμησαν να περάσουν το θέμα στην επόμενη προεδρία (Ισπανική) με τη δέσμευση όμως να βρεθεί το δυνατόν συντομότερα λύση στο θέμα που εκκρεμεί. Οι υπεύθυνοι μας είπαν ότι κερδίσαμε μια αναβολή χωρίς να ασκήσουμε μάλιστα βέτο.

Δεν ασκήσαμε βέτο γιατί, κατά την άποψή μου, υπήρχε ο κίνδυνος να επαναληφθεί η ιστορία της Λήμνου όπου με οδηγία του τότε Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Λούντς αποκλείστηκε η Λήμνος από τις συμμαχικές ασκήσεις, καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα.

Πρόσφατα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ), με αφορμή τη συμφωνία που είχαν καταλήξει οι Βρετανοαμερικανικές διαβουλεύσεις με την Τουρκία, έγιναν πολλές συζητήσεις, ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά, χωρίς όμως να πάρουμε απάντηση στο ερώτημα γιατί επί ένα ολόκληρο χρόνο, ενώ γνωρίζαμε (αφού μας ενημέρωναν για τις διαβουλεύσεις) επακριβώς τις κινήσεις των Αγγλοαμερικανών, δεν κάναμε ότι περνούσε από το χέρι μας για να σταματήσουμε μια διαδικασία που δεν μας συνέφερε ;

Αφήσαμε τις μυστικές διαβουλεύσεις να καταλήξουν σε συμφωνία και όχι τη δωδεκάτη, αλλά τη δεκάτη τρίτη ώρα δηλώναμε ότι δεν αποδεχόμαστε το κείμενο της Κωνσταντινούπολης. Επιτρέψαμε σε δύο εξωθεσμικούς παράγοντες, που λειτουργώντας έξω από τις διαδικασίες

της Ε.Ε. να καταλήξουν σε ένα κείμενο που τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. (πλην της χώρας μας) το αποδέχθηκαν. Εδώ πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός, μια χώρα που είναι μέλος της Ε.Ε. να διαπραγματεύεται με δύο μη μέλη της Ε.Ε. (ΗΠΑ - Τουρκία), για τις σχέσεις της Ε.Ε. με Τρίτη χώρα και από πληροφορίες του τύπου η χώρα μας να μη ζητά να ενημερωθεί λεπτομερώς για τις διαβουλεύσεις ή να μη ζητά εξηγήσεις από την Αγγλία που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεως. Σε αυτούς που θα προβάλλουν την άποψη ότι και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, απαντώ ότι, τουλάχιστον με σαφήνεια θα μπορούσαμε να διαμηνύσουμε στην Αγγλία αλλά και στις Βρυξέλλες ότι είμαστε τελείως αντίθετοι με την εξωθεσμική διαδικασία διαβουλεύσεων. Η λύση που θέλησαν να δώσουν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί στο θέμα της σύνδεσης της ΚΕΠΑΑ με την Τουρκία είναι σε βάρος των Εθνικών μας συμφερόντων. Με τη λύση αυτή επιβεβαιώνεται η σημασία που αποδίδουν οι δύο αυτές χώρες στη συνεργασία με την Τουρκία, σε μια περίοδο μάλιστα που έχουν επωμισθεί το κύριο βάρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της τρομοκρατίας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη, εν όψει γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Η Αμερικανο-Βρετανική εξωθεσμική πρωτοβουλία, αποδεικνύει ότι η Ε.Ε. δεν έχει θεσμούς και κανόνες που η λειτουργία των να εγγυάται την επίλυση προβλημάτων συνεργασίας και το χειρότερο φανερώνει ότι παρά τις διακηρύξεις, τις διαβεβαιώσεις, τις προθέσεις, δεν διαθέτει την πολιτική βούληση ούτε και την οικονομική δυνατότητα έχει να δημιουργήσει τη δική της αμυντική ταυτότητα.

Μελλοντικές Εξελίξεις

Οι 15 αρχηγοί όπως είναι γνωστό, προτίμησαν να περάσουν το θέμα στην επόμενη προεδρία (Ισπανική) με τη δέσμευση όμως να βρεθεί το συντομότερο λύση. Αυτό κατά την άποψή μου σημαίνει ότι, στο έκτρακτο συμβούλιο κορυφής, που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο στη Βαρκελώνη, το θέμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΝΑΤΟ και συνεπώς της Τουρκίας που μας αφορά άμεσα, θα πρέπει να έχει κλήσει οριστικά. Για να συμβεί όμως αυτό, το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, μέσα στο Φεβρουάριο, θα πρέπει να βρει λύση.

Η προσπάθεια και η πίεση που ασκήθηκαν από τη Βελγική προεδρία, με τη συνδρομή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Ρόμπερτσον και του καθ' ύλη αρμοδίου για την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα κ. Σολάνα, απέβλεπε στο να βρεθεί μια συμβιβαστική φόρμουλα, δηλαδή έγινε διαπραγμάτευση επάνω στο κείμενο της Κωνσταντινούπολης που αποδέχεται όλες τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η τρώικα προσπάθησε να βρει «παρηγορητικές εκφράσεις» για εμάς επάνω στο κείμενο και να συνοδευθεί από μια ευνοϊκή για εμάς επιστολή του κ. Σολάνα προς το ΝΑΤΟ. Και το οξύμωρο είναι ότι εμείς πρώτα διαπραγματευθήκαμε επάνω στο κείμενο και μετά, όταν διαπιστώσαμε

ότι δεν υπήρχαν περιθώρια υποχωρήσεων από την άλλη πλευρά, τότε αρνηθήκαμε την ύπαρξη του κειμένου ως ανύπαρκτο και εξωθεσμικό.

Είναι βέβαιο ότι το Αγγλο-Αμερικανικό κείμενο θα αποτελέσει τη βάση και αφετηρία για τη νέα διαπραγμάτευση. Χρόνος για διαπραγμάτευση από μηδενική βάση δεν υπάρχει και συνεπώς στο υπάρχον κείμενο θα διαμορφωθεί η εκδοχή της νέας διαπραγμάτευσης. Οι δύο βασικές πρόνοιες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Τουρκίας, δηλαδή το δικαίωμα που της αναγνωρίζεται να έχει αποφασιστική συμμετοχή σε δραστηριότητες της ΕΔΤΑ στην περιοχή της ή άπτονται των εθνικών συμφερόντων της (Βαλκανική, Αιγαίο, Καύκασος, Μέση Ανατολή) αλλά και η δέσμευση που έχει εξασφαλίσει να μη χρησιμοποιείται η ΕΔΤΑ σε διένεξη μεταξύ κρατών μελών των δύο οργανισμών (Ε.Ε. - ΝΑΤΟ) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολλών αναλυτών, δεν πρόκειται να απαλειφθούν. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον της Ισπανικής προεδρίας στη συνοδευτική επιστολή του κ. Σολάνα προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με την οποία θα κλείνει το θέμα. Το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, εναπόκειται σε δύο σημεία. Το ένα είναι τι δεσμεύσεις θα αποτυπώνονται στην επιστολή και το δεύτερο και σπουδαιότερο εάν η επιστολή αυτή θα υπογραφεί και από τα 15 μέλη της .Ε.Ε. ώστε να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση η επιστολή αυτή, με υπογραφή μόνο του κ. Σολάνα θα έχει αξία μόνο για να «προστατευθεί» η Κυβέρνηση από την Αντιπολίτευση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εάν προτιμηθεί η φόρμουλα της συνοδευτικής αποστολής τα Εθνικά μας συμφέροντα δεν προστατεύονται. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να διαμορφωθεί μια φόρμουλα ώστε τα πάντα να εξετάζονται κατά περίπτωση, κάθε δραστηριότητα της ΕΔΤΑ να εξετάζεται ξεχωριστά, οπότε η σχέση Ε.Ε. - ΝΑΤΟ να είναι σε καθεστώς συνεχούς διαπραγμάτευσης. Χρειάζεται ολίγη υπομονή για να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι πανηγυρισμοί της εξουσίας για την μέχρι τώρα έκβαση των πραγμάτων δεν δικαιολογούνται από τα πραγματικά περιστατικά.

Η Τουρκία και στην περίπτωση της ΕΔΤΑ ακολούθησε την γνωστή στρατηγική της. Τοποθέτησε έγκαιρα και ξεκάθαρα τις απαντήσεις της στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με πειστικότητα φροντίζοντας να περάσει το μήνυμα ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της θα υπάρξει σοβαρή αντίδραση, πείθοντας έτσι τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους για τις προθέσεις της. Έτσι άρχισαν πιέσεις από Ουάσιγκτον που μέσω Βρυξελλών κατέληξαν στη χώρα μας, η οποία για να διατηρήσει την εικόνα «του καλού παιδιού» που με τόσες προσπάθειες αποκτήσαμε, αρχίζει να μειώνει τις αντιστάσεις ώσπου να συμπέσουμε με τις απόψεις της Τουρκίας κάπου στο μέσο της διαφοράς για να φανεί πόσο «ακριβοδίκαιοι» είναι οι σύμμαχοί μας.

Η Τουρκία με ένα ελιγμό τακτικής δίνει κάτι που δεν έχει και παίρνει κάτι που δεν δικαιούται. Η άμεση εμπλοκή της Βρετανίας στην επίλυση του θέματος και η εμμονή της να βρεθεί λύση, υποκρύπτει σκοπιμότητα γιατί η χώρα αυτή, ενώ λειτουργεί προς την κατεύθυνση της αμυντικής

χειραφέτησης της Ε.Ε., δεν αποκρύπτει και τις προθέσεις της να θέτει τις δικές της βάσεις έξω από την Ευρώπη για να μπορεί να παίζει ένα πιο καθαρό ρόλο με το ΝΑΤΟ. Επιπρόσθετα το ενδιαφέρον της για συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΔΤΑ εκτιμάται ως περιορισμένο, αφού η συμμετοχή της Κύπρου μειώνει τη σημασία του Στρατηγικού ρόλου των Αγγλικών Βάσεων στην Κύπρο. Για τους παραπάνω λόγους, ειδικά η Βρετανία, έχει κάθε λόγο να επιμένει ο συμβιβασμός να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Τουρκίας.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι κατά ένα ιδιότυπο τρόπο εισάγουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα «από το παράθυρο» ικανοποιώντας το μέγιστο των απαιτήσεών της και ότι για λόγους καταστατικούς τυπικούς και ουσίας κανένας πολυεθνικός οργανισμός ή πολυεθνικό σύστημα ασφαλείας μπορεί να αποτελέσει πραγματική εγγύηση έναντι της Τουρκίας για την Ασφάλεια του Ελληνισμού. Η ασφάλειά μας κατοχυρώνεται μόνο με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και η μέριμνα της πολιτείας γι' αυτές πρέπει να είναι ουσιαστική και συνεχής.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2001"

Κατά το διήμερο 12-13 Δεκεμβρίου 2001 στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε το ανά διετίαν τελούμενον Συνέδριον της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.)

Η άριστη οργάνωση του Συνεδρίου και η διεξαγωγή του οφείλεται στο συνεπές έργον επιτροπής μελών της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. της οποίας Πρόεδρος ήτο ο Αντιστράτηγος ε.α. Χρήστος Μουστάκης και Μέλη οι, Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Λιάκουρης, Υποναύαρχος ε.α. Ιωάννης Ιωάννου Π.Ν., Αρχιπλοίαρχος ε.α. Ηλίας Παπαφρατζέσκος Π.Ν. και ο Πλοίαρχος ε.α. Σωτήριος Κόπιτσας Π.Ν.

Η οικονομική υποστήριξη του Συνεδρίου προήλθε από κυρίουσ χορηγούσ, όπωσ: Υπουργείον Εθνικήσ Αμύνησ, EUROFIGHTER, HDW/FERROSTAAL, SUNLIGHT CREATING ENERGY, FINATEC και από χορηγούσ όπωσ: Εταιρεία Πυριτιδοποιείου-Καλυκοποιείου (ΠΥΡΚΑΛ) {GREEK POWDER and CARTRIDGE COMPANY}, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) {HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY}, STN ATLAS ELECTRONIC, Ναυπηγεία Ελευσίνασ {ELEFSIS SHIPYARDS}, Ελληνικά Ναυπηγεία {GREEK SHIPYARDS}, MARAK ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και EYROTEST LTD.

Η ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ αμέριστα. ευχαριστεί τουσ ανωτέρω και προσβλέπει στην συνεργασία τουσ.

Στο Συνέδριο παρέστησαν αρκετέσ προσωπικότητεσ προερχόμενεσ κατά βάσιν από τισ Ένοπλεσ Δυνάμεισ και δευτερευόντωσ από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Ιδιαίτερα αίσθηση προεκάλεσεν η κατακαλυπτική παρουσία Στελεχών του Ναυτικού και μάλιστα η τοιαύτη της Σχολήσ Ναυτικών Δοκίμων.

Μετά τον εναρκτήριον χαιρετισμόν, που απηύθυνε ο Πρόεδροσ της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Αντιστράτηγοσ ε.α. Ηλίασ Καζούκασ, ακολούθησαν οι ομιλητέσ του Συνεδρίου. Όλεσ οι εισηγήσεισ εκρίθησαν χρήσιμεσ για περαιτέρω μελέτη, ανάλυση, χειρισμό και εκμετάλλευση. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα αποδοθεί η πλήρησ εικόνα των εισηγήσειων, τα οποία και θα τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Στο παρόν τεύχοσ του Περιοδικού «Προβληματισμοί» περιέχονται αυτούσεισ οι εισηγήσεισ των κ.κ. Στρατηγού Δημητρίου Σκαρβέλη Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και μέλουσ της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. και του Αντιναύαρχου ε.α. Γρηγορίου Δεμέστιχα Π.Ν. Επιτίμου Αρχηγού Στόλου και μέλουσ της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.

Ακολουθούν οι τίτλοι των θεμάτων, τα οποία απετέλεσαν αντικείμενα παρουσιάσεως στο Συνέδριο «Στρατηγική 2001»:

«Εκτίμηση Απειλής», «Στρατηγική της Χώρας παλαιότερα και τώρα», «Ο Πόλεμος και τα Αίτια του στον 21 Αιώνα», «Δυναμική και Ανταγωνισμός Εξοπλισμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, Προϋπόθεση Λειτουργίας, Φυσικό Αποτέλεσμα η Απόδειξη Κατάρρευσης της Αποτρεπτικής Στρατηγικής», «Διαχείριση Κρίσεων και Εθνική Στρατηγική», «Άσκηση Εθνικής Πολιτικής μέσω Πολυεθνικών Επιχειρήσεων», «Ελληνική Στρατιωτική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Τουρκικής Απειλής», «Η Γεωπολιτική Σημασία του Παρευξείνιου ΧώρουμΣήμερα-Κοινωνικά Δεδομένα και Ελληνική Στρατηγική», «Το Νέο Δόγμα του ΝΑΤΟ, Η Σύμπραξη για την Ειρήνη και η Ελλάδα», «Εφαρμογή Πολιτικής Εθνικής Αμύνης στις Ε.Δ.», «Έλεγχος Αεροναυτικού Χώρου ως Σύστημα Δυνάμεων», «Δικτυοκεντρικός Πόλεμος-Η Νέα Στρατηγική Αντίληψη», «Νέες Τεχνολογίες Έγκαιρης Διάγνωσης Βλαβών και απομόνωσης Κραδασμών σε Μηχανολογικά Συστήματα Στρατιωτικών Εφαρμογών», «Η Επανάσταση στις Στρατιωτικές Υποθέσεις και Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις», «Τα περιθώρια Περιστολής των Ελληνικών Αμυντικών Δαπανών», «Η Συμβολή των Αμυντικών Δαπανών στην Αμυντική Βιομηχανία», «Η Σημασία της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Υποστήριξη της Εθνικής Αμυνας», «Εξοπλιστικά Προγράμματα Σ.Ξ.», «Στρατηγική και Αμυντική Τεχνολογία», «Η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία και η Περιορισμένη Συμβολή στον Νευραλγικό για τις Ε.Δ. Τομέα των Οπλικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας», «Εξοπλισμοί-Δραστηριότητες ΣΕΚΠΥ», «Εξοπλιστικά Προγράμματα Π.Ν.», «Πρόσφατες Εξελίξεις στην Σχεδίαση και Κατασκευή Υ/Β», «Το Ε.Ν. και το Πρόγραμμα Κατασκευής Νέων Υ/Β τύπου 214», «Μονάδα Παραγωγής Συσσωρευτών Υ/Β, Συσσωρευτές Υ/Β 209,214,FOXTR0T», «Εξοπλιστικά Προγράμματα Π.Α.», «Εκπαίδευση Στρατιωτικών Πτήσεων», «Το Ευρωπαϊκό Μαχητικό Αεροσκάφος 4ης Γενιάς Eurofighter. Η Ελληνική Προοπτική».

Κ.Α.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.) ιδρύθηκε με την υπ' αριθ. 1772/5-10-94 καταχώρηση στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά, την δε 9-8-97 μετέφερε την έδρα της στην Αθήνα.

Η Εταιρεία δημιουργήθηκε από εν αποστρατεία Ανώτατα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει διευρυνθεί και με προσωπικότητες από άλλους χώρους, όπως τον Πανεπιστημιακό, Διπλωματικό, Επιχειρηματικό και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τα συναφή Ιδρύματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα.

Ο γενικός Σκοπός της Εταιρείας είναι, η αντιμετώπιση προβλημάτων Στρατηγικού περιεχομένου στον εγγύς προς την πατρίδα μας γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό χώρο και ειδικότερα:

-Η μελέτη, ανάλυση και έρευνα σε θέματα στρατηγικής, όπως ενδεικτικά, στα αφορώντα στην στρατιωτική στρατηγική, στην γεωστρατηγική, στην οικονομική πλευρά, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και λοιπά συναφή αντικείμενα, που απασχολούν ή ανακύπτουν στον Ελλαδικό χώρο, στον χώρο των Βαλκανίων, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα σημερινά και στα προβλέψιμα μελλοντικά της όρια, αλλά και την γενικότερη περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης και του Ευξείνου Πόντου.

-Η εξέταση των θεμάτων ασφαλείας, που εμφανίζονται στους χώρους της προηγούμενης παραγράφου.

-Η ενδυνάμωση κάθε προσπάθειας, η οποία αποσκοπεί στην διατήρηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

-Η παροχή σε φορείς της κρατικής μηχανής ή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των εκτιμήσεων και εισηγήσεων, που θα προκύψουν από την ανάλυση των θεμάτων αυτών.

-Η ενημέρωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης καθώς και του επιστημονικού ή ασχολουμένου με συναφή θέματα προσωπικού και Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Η υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας επιτυγχάνεται με:

-Διενέργεια ερευνών από τα μέλη της Εταιρείας ή και ανεξάρτητους ειδικούς μελετητές σε θέματα του ενδιαφέροντος της Εταιρείας.

-Παρουσίαση των θεμάτων αυτών, αλλά και λοιπών αναλύσεων, υπό μορφήν διαλέξεων, σεμιναρίων ή ανακοινώσεων στον Τύπο, η έκδοση εντύπων ή ειδικών περιοδικών, ως και οργάνωση συνεδρίων για παρουσίαση θεμάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

-Συνεργασία με τους κρατικούς φορείς, οργανισμούς, αλλά και συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για την ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η Εταιρεία ήδη συνεργάζεται με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Αμύνης και Αιγαίου.