



60 Διεθνές Συνέδριο "Στρατηγική 2009"

- * Στρατηγικές Θαλασσίες Ισχύος
- * Ανταπόκριση στις Απαιτήσεις της Στρατηγικής Θαλασσίας Ισχύος
- * Η Στρατηγική Χρησιμοποίηση του Εμπορικού Διαστήματος
- * Ανταπόκριση της MBDA στη σύγχρονη από αέρος απειλή
- * Λορυφορικές επικοινωνίες για την Αμυνα. Λύσεις για το Διάστημα και σταθμούς εδάφους
- * Εξελίξεις στον τομέα των συγχρόνων αεροσκαφών
- * Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Παρούσα κατάσταση-προοπτικές.
- * Συμπεράσματα Θεματικής ενότητας

Απόψεις-Προτάσεις

- * Το Νομοσχέδιο περί Ιθαγενείας και οι απόψεις της Ε.Α.Ε.Σ.Μ.Ε.

Αρθρα

- * Η Τουρκία εποιητεί Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στην Μεσόγειο και η Ελλάδα κοιμάται
- * 25η Μαρτίου 1821. Διαδρομικά Μηνύματα
- * Η Αποστρατεία των Αξιοματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
- * Θυσίες Αίματος των Ελλήνων

Δοκίμια

- * Η κακοδιαθεσία της σκέψεως του Ευρω-ανθρώπου

Επισκοπήσεις

- * Με μια ματιά η Ελλάδα και ο Κόσμος



Οι Προβληματισμοί του Εκδότου

Ταχείς και λαβυρινθώδεις οι εξελίξεις των θεμάτων, τα οποία μας προβληματίζουν με επικυριαρχώντα στο προσκήνιο εκείνα του εσωτερικού μετώπου.

Η οικονομική κρίση, ως ήτοι αναμενόμενο, βαθαίνει τόσο στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον, όσον και στην τακτική Ελλάδα. Τα λαμβανόμενα μέτρα, σκληρά και επώδυνα, καθίστανται με την πάροδο των ημερών ιητθησόμενα, μεταβαλλόμενα σε επαγγέλτερα. Η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα μόνιμες πλέον ασθένειες της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, δεσμώτες του πελατειακού κομματικού συστήματος, του πολιτικού κόστους και των εγρενών χαρακτηριστικών της μετριότητος. Η επιτροπεία της ΕΕ σταθερή πλέον στην εποπτεία, αλλά και στη λήψη των αναγκαίων και αναποφεύκτων μέτρων δια την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την επανειλούμενη κατάρρευση. Επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας, στροφιώνη της υπερηχημένης συστατικής αλληλεγγύης αλλά και αυτής της πολιτικής στήριξης, εξινωνομενή σε σχέση πλατειακή επιβραυνόντας της διαχρονικότητα των "δούναι και λαβεῖν", την ακυρότητα της ανθήκης της Λιασφάνων και την επικαρπότητα του δόγματος "ο σώζων εισάγων οσθήτω". Οι ζένοι και "εταίροι", απαξίωσαν τα οικονομικά μεγέθη της χώρας δια να αγοράσουν φθηνά και να πολήσουν ακριβά, εκμεταλλεύμενοι ασφαλώς τη δική μας αμετροπίται, ανεκτικότητα, ανικανότητα και πολιτική προσθιωτική. Η κατάσταση υποδηλώνει και πίεσις προς επιβολή ενός άλλου πακέτου λόσων επί εκκρεμώντων εθνικών θεμάτων της χώρας. Προς τούτο επιβάλλεται η συνέχεια της συναίνεσης, η συμπαράταξη όλου του δυναμικού της χώρας προς αναχώσιση της κρίσης και την επιβετοκή επιστροφή αποκατάστασης της "εθνικής κυριαρχίας" και αξιοπρέπειας. Η επιχειρουμένη αναμόχουση των αιτίων της κρίσης και του καταμερισμού των ειδησών δεν είναι της ώρας. Αποδούμενοι το εσωτερικό μέτωπο, επιδεινώνται την κρίση και ενισχύεται την ευρωπαϊκή κλεψυδρονία. Απαιτείται συνέγρηση της εθνικής συνείδησης, λιτότητα διαβίωσης, εθελοντική συνεισφορά δια παραγωγική, αναπτυξιακή και ανταγωνιστική εθνική οικονομία, ώστε η χώρα να ανακτήσει το απολεσθέν κύρος και να επουλώσει την τρωθείσα αξιοπρέπεια.

Και ως να μη έφθανε η οικονομική κρίση, της οποίας η αντιμετώπιση πρέπει να αποτελεί και την κυρία εθνική προσπάθεια, νέα μέτωπα ηνοίχθησαν, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της περιφερειακής αυτοδιοικησης, της διοικητικής διαφρεστής της ενιαίας και ομοιωτενούς Ελλάδος, στην ελληνοκοίτηση των μεταναστών και την αλλαγή των ισχύοντος εκλογικού νόμου, και όλα αντά δια την πολυθρύλητη διαφανεία, τη μείωση της δημοσίας δαπάνης, την καλύτερη και ταχύτερη ανάπτυξη.

Έτσι ο "Καλλικράτης" μάλλον δεν κρατεί καλά και στέρεα και ίσως να αποβεί "Κακικράτης" δια μια χώρα, όπου η εθνική ομοιαρένεια και συνεκτικότητα αποτελούν επίτευγμα αγώνων και θυσιών δύο περίπου αώνων ενός παδεμένου και εμπνευσμένου λαού από προκοπιμένους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες. Έτσι για τη σύγκριση η Γαλλία με έκταση τετραπλασία της Ελλάδος και πενταπλάσιο περίπου πληθυσμό έχει 38.000 Δήμους και Κοινότητες, 90 Νομαρχίες και 22 Περιφέρειες, Βούλη με 481 μέλη και Γερουσία με 273 μέλη.

Η ελληνοκοίτηση των μεταναστών δεν απαιτείται. Οι προβλέψεις των αστικών κώδικα και οι πρόνοιες του διεθνούς δικαιού είναι επαρκείς εγγύησεις δια να ήσονν, και να δημιουργήσουν, δύσιοι από τους αλλοδαπούς χωρούν, σφράμαν την ιστορία, τη δρησκεία, το πολίτευμα, τον πολιτισμό, τη ήθη, τα έθιμα, τις αξίες και τα ιδεακά της επικρατούσης ελληνικής πλειοψηφίας. Οι σημερινοί μετανάστες, οι οποίοι στην πλειοψηφία των εισήλθαν βιαίοις, κρούφιοις και ενδεχομένως με καθοδήγηση δεν αποκλείεται να αποτελέσουν τις μελλοντικές εστίες μειονότητων με τις οποίες συνεπαγόμενες διεκδικούσες.

Ο εκλογικός νόμος διατηρεί τους τριακοσίους βουλευτές, οι οποίοι μπορεί, κατά το Σύνταγμα, να γίνουν και διακόπτοι ενώ επάρχη περισσότερο κομματισμό, ενοού τον διορισμό σε βάρος της εκλογής, αποδυναμώνει τις δημοκρατικές εθνικές διαδικασίες και δίνει κομματική ταυτότητα στους πολίτες. Ενώ κινού ψηφοδέλτιο, βασισμένο στην αναλογικότητα πλήθους πολιτών και αριθμού αναγκαιούντων βουλευτών, με καθορισμό κάποιου εξαρέσσουν σε περιοχές ιδιωτέρων ενδιαφέροντος, ίσως να αποτελεί την πλέον δημοκρατική, φιλελευθέρα και αξιοκρατικότερη διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων του έθνους.

Επιχειρείται και πάλι η αναθεώρηση του νόμου περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγκαία λόγη αποτελεί η καθηέρωση μιας ανεξάρτητης Αρχής, όπως επιδιώκεται η καθηέρωση των στη δικαιοσύνη και στη Δημόσια Διοίκηση, δια την ανάδειξη της Ιεραρχίας και την εκτέλεση των προαγωγών. Εστι θα επικρατήσουν η αναγκαία αξιοκρατία και η αξιοπρέπεια σε ένα χωρό ιδιωτέρων εναίσθητο, όπου ο κομματισμός απάδει και η ικανότητα αναγκαιού.

Το Σκοπιανό τέμαχζεται από το διαιμεσολαβητή Νίκαιος, ώστε να καταστεί πλέον αλεππό, σε πρωτη φάση την αποδοχή της κοινής ονομασίας "Βόρεια Μακεδονία" και σε δεύτερη τη συζήτηση των υπολοίπων. Επιδίωξη η εκ τω παραβύρων είσοδος στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, χωρίς τις αντιρήσεις της Ελλάδος. Και η εθνική διοιλοθηση στην κορύφωσή της. Άρχισε από την αδιαπραγμάτευτη θέση "Καμία ονομασία εμπεριέχουσα το όνομα "Μακεδονία", μετεβίλθη στην ενδιάμεση υποχώρηση "Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας", και εξαγνίζεται στο "Βόρεια Μακεδονία". Και θέλουμε οι εχθροί να μας φοβούνται, οι φίλοι να μας σέβονται και ο παπεινούμενος λαός να μας εμπιστεύεται.

Επ' ευκαρία και δεδομένων των μεγάλων θυρών περί "απόλυτας της εθνικής κυριαρχίας" είναι σκόπιμο να θυμηθούμε πώς απόλυτης της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι μόνο η επιτροπεία της ΕΕ, είναι οι καθημερινές παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, οι "γκρίζες ζώνες", η αδιαμαρτύρηση υποδοχής του "casus belli", η κατοχή της ελληνικής βόρειας Κίπρου, η μη εφαρμογή του δικαιού της θαλάσσης δια τα 12 ναυτικά μίλια, η απευθόληση των εθνικών διεκδικήσεων, η απολετία των ελληνισμού της Πόλης της Ιμβρου, της Τενέδου και της Βόρειας Ηπείρου, η εγκατάλειψη των αποδήμου ελληνισμού και τέλος η εργατάσταση στην καρδιά της χώρας ενός ζενον σώματος των σημερινών μεταναστών.

Αντιστράτηγος ε.α. **Ηλίας Καζούκας**
Πρόεδρος ΑΣ/ΕΔ.Ε.Σ.Μ.Ε
(21 Φεβρουαρίου 2010)

Τα δημοσιευόμενα όρθρα αποδίδουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων των
και δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν με τις θέσεις της Ε.Δ.Ε.Σ.Μ.Ε.

6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΑΡΙΟ

"ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2009"

Η Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών (Ε.Ε.Σ.ΜΕ), για έκτη συνεχή φορά και με απόλυτη επιτυχία, οργάνωσε το 6ο Διεθνές Συνέδριο "Στρατηγική 2009", το οποίο είχε θέμα την "Παρούσα Γεωστρατηγική Κατάσταση, Προκλήσεις και Προοπτικές - Νέες Στρατηγικές".

Το Συνέδριο έλαβε χώρα την 24-25 Νοεμβρίου 2009, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.
Στο παρόν τεύχος συντείχεται η παρουσίαση των εισηγήσεων Β' Ενότητος του Συνέδριου

Συντονιστής : † Αντινανάρχος ε.α. Π. Λιαπάκης Π.Ν.

"ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ"

Υπό Αντινανάρχου ε.α. **Β. Μαρτζόκος Π.Ν.**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έννοια της "θαλασσίας ισχύος" είναι πολυσύνθετη και περιεκτική. Από στρατηγική άποψη εμπεριέχει το πολεμικό ναυτικό ενός κράτους, το οποίο αποτελεί την "ναυτική ισχύ", το δυναμικό του εμπορικού του στόλου, τις υπάρχουσες υποδομές θαλασσίας δραστηριοτήσεως καθώς και εκμεταλλεύσεις των θαλασσών και υποθαλασσών πλουτοπαραγωγικών πόρων, την δυνατότητα ελέγχου θαλασσών κομβικών σημείων, και την ναυτική παράδοση και ενασχόληση του πληθυσμού. **Πολιτικά** σημαίνει έναν πολλαπλασιαστή ισχύος πρώτου μεγέθους, με τον οποίο το έθνος αντεί λιγότεροι δύναμεις τόσο από την εσωτερική του συγκρότηση, όσο και από τις συμμαχίες καθώς και από τις περιοχές αστήσεως ελέγχου ή επιρροής. **Κοινωνικά** η θαλασσία ισχύς συνδέεται με την οικονομική δύναμη που απορρέει από την κυριαρχία στο υγρό στοιχείο καθώς και με τις έννοιες αστική τάξη, κίνηση και διαρκής ροή περιβάλλοντος, εμπόριο, ανθρωποκεντρική και ορθολογική θεώρηση των πραγμάτων, παιδεία, εποπτήμες, τέχνες, δημοκρατία και δημιουργία έθνους - κράτους.

Βάσει της παραπάνω προσεγγίσεως, η ενσυνειδητή εθνική επιλογή της στρατηγικής της "θαλασσίας ισχύος", δεν είναι ευκαιριακής ή ακαδημαϊκής φύσεως, αλλά είναι μακρόνοη, διατρέχει όλο το φάσμα της εσωτερικής συγκρότησεως και εξωτερικής πολιτικής του κράτους, επερεάζει σχεδόν κάθε πτυχή, της κοινωνικής ζωής, καθορίζει ευρύτατο πλαίσιο δράσεως και συμπεριφορών και διαμορφώνει συγκεκριμένη κοσμοαντίληψη.

Οι Έλληνες οι οποίοι διαχρονικά στήριξαν την ύπαρξη και την ενημερία τους στην θάλασσα, είναι ο κατ' εξοχήν ναυτικός λαός που πρώτος τίμησε την θάλασσα με θεούς, ενώ οι περισσότερες λέξεις της γλώσσας του

προέρχονται από την θάλασσα. Ο Ηρόδοτος εισάγει το θέμα της θαλασσίας ισχύος σε σχέση με την χερσαία, ενώ το έργο του Θουκυδίδη καταδεικνύει τόσο στους συγχρόνους του όσο και στα μεταγενέστερα "ναυτικά κράτη", τον ρόλο της ναυτικής ισχύος ως "γεωπολιτικής σταθεράς", καθώς και τις αναγκαίες στρατηγικές επιλογές ενός κράτους στο οποίο γεωγραφικός κυριαρχεί η θάλασσα.

Είναι διαχρονικά ενδεικτική και εύστοχη η περιγραφή από τον Θουκυδίδη, της κινητικής κοινωνίας που επιλέγει την στρατηγική της θαλασσίας ισχύος, σε σχέση με μία άλλη στατική κοινωνία χερσαίας ισχύος. Στο έργο του οι Κορίνθιοι, λίγο πριν την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, απευθύνομενοι στους Σπαρτιάτες, περιγράφουν τους Αθηναίους ως καινοτόμους, επινοητικούς, ταχείς στην λήψη αποφάσεων και την εκτέλεση αυτών, ριγοκίνδυνους, φιλόδοξους, διαθέτοντες ελεύθερη σκέψη, μη πτοούμενους στις αποτυχίες, μη εφησυχάζοντες επιδιώκοντες διαρκώς νέες επιτυχίες και θεωρούντες ως συμφορά δηλητηρίου την επίλοντη εργασία αλλά την ησυχία της αδράνειας. Αντίθετοι οι Σπαρτιάτες περιγράφονται ως αναβλητικοί, διστακτικοί, μη επινοητικοί και μη αποτολμούντες οπιδήποτε δεν προδικάζεται ως βέβαιη επιτυχία. Στην αρχαιότητα, το πρότυπο των πολίτων μίας κοινωνίας βασιζόμενης στην θαλάσσα ισχύ, εκφράζεται από τον Οδυσσέα, ο οποίος αν και ανδρείος, προτιμά να επιβάλλεται με το μιαλό του, ενώ αρνάται πλειστικά να υποταγεί στο πεπρωμένο ή σε δεδομένη τάξη πραγμάτων.

Διαχρονικά δικαιώνεται η άποψη ότι η αστική τάξη είναι αυτή που μετατρέπει την θάλασσα σε πηγή πολιτικής και οικονομικής ισχύος, (π.χ. κλασική Αθήνα, Ενετία, Γένοβα, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Η.Π.Α.). Είναι αξιοσημείωτο ότι η βυζαντινή συρρίκνωση συνδύ-

Ιδιοκτήτης: Ε.Ε.Σ.Μ.Ε.

Εκδότης-Διευθυντής: Η.Καζούκας

Υπεύθ.Συντάξεως: Στ. Παναγιόπουλος

Υπεύθ. Τυπογραφ.: Α. Σαραντίνος

Συντακτική Ομάδα: Ε.Σκλαρής

Ε.Τέμπος, Η. Λεγγαρής, Σ. Κουρκούλης

DTP-Κατάλεγκτικά: Κ.Αργυρόπουλος

Εκτύπωση: ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε.

Η προαριστή σας συνόρομή
προς το περιοδικό μας μέσω του

λογαριασμού 142-002101-073469

ALPHA Bank ή μέσω

ταχυδρομικής επιταγής, τυχλάνει

εκτιμήσεως εκ μέρους της

Ε.Ε.Σ.Μ.Ε., η οποία και σας θεωρεί
παράγοντες βέλτιστων του

Διεύθυνσης

Γραφείο: Ηπειρουϊκαί Πατησίων

τ.κ. 104 33 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108211025

Fax: 2108211056

E-mail: clesme@otenet.gr

Διαδίκτυο: www.clesme.gr



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ζεταί με την υποβάθμιση της αστικής τάξεως και του στόλου (πολεμικού και εμπορικού), ενώ αντιθέτως περιοδοί ακμής και ευημερίας όποις ο εποχές του Ιουστινιανού, του Ηρακλείου και του Νικηφόρου Φιώκα, βασίσθηκαν στην επιρροή του ελληνικού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής περί το Αιγαίο και στην ύπαρξη ισχυρού στόλου. Είναι ακόμη γεγονός ότι από την εμποροναυτική τάξη του ελληνισμού δημιουργήθηκε η Φιλική Εταιρεία για να αναλάβει την εθνική αφύπνηση των Ελλήνων από τον λήθαιρο στον οποίο τους είχαν καταδικάσει επί αιώνες, αυτοκρατορικά και πολυφυλετικά οικουμενικά μοντέλα διακυβερνήσεως.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ο κορυφαίος νεώτερος αναλυτής της θαλασσίας ισχύος, αμερικανός Υποναύαρχος Άλφρεντ Θ. Μάχον (1840 - 1914) επισημαίνει ότι ο όρος "θαλασσία ισχύς", προσδιορίζεται ως η δυνατότητα νομῆς και κατοχής των θαλασσών πόρων στους οποίους οφείλεται η οικονομική ευρωστία και πολιτική δύναμη των κρατών. Έχοντας μελετήσει σε βάθος την Ρέμη του 2ου καρχηδονιακού πολέμου και κυρίως την ιστορία της μεγαλυτέρας δυνάμεως της εποχής του, της Μ. Βρετανίας, ο Μάχον κατέληξε στο αξιόπιστο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη θαλασσίας ισχύος μετατρέπει μία χώρα σε μεγάλη και ισχυρή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- Κατάλληλη γεωγραφική θέση (π.χ. γειτνίαση με κύριες θαλάσσιες διόδους).
- Κατάλληλη φυσική διαμόρφωση ακτογραμμάτων (π.χ. φυσικοί λιμένες, νησιά, όχι ιδιαίτερα γόνιμο έδαφος κ.λ.π.).
- Έκταση ακτογραμμής, σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας.
- Ποσοστό πληθυσμού που στρέφεται προς την θάλασσα και τις συναφείς δραστηριότητες (εμπορικό ναυτικό, πολεμικό ναυτικό, αλιεία, θαλάσσιος τουρισμός, ναυταθλητισμός, ναυπηγεσπικευστικές ζώνες, λιμενικές υποδομές, ναυτικό ήλικο).
- Εθνικός χαρακτήρας και νοοτροπία (π.χ. τάση προς εμπόριο, εξωστρέφεια, ικανότητα ιδρύσεως υγιών αποικιών, διασπορά στο εξωτερικό).
- Χαρακτήρας κυβερνήσεως (κατά πόσο η κυβερνήση έχει την ικανότητα να παρέχει ευφυή καθοδήγηση, με στόχο την ανάπτυξη της θαλασσίας ισχύος).

Η χώρα μας προφανώς πληρεί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις εκτός ίσως από την τρίτη, λόγω του δημογραφικού προβλήματος και την τελευταία. Μία ματιά στην ιστορία μας, στην γεωγραφία μας, στον παγκοσμίως πρωταγωνιστή εμπορικό μας στόλο, στο εμπορικό και ριγοκίνδυνο δαμαδόνιο της φυλής μας και στην ναυτική μας παράδοση, πείθει και τον πλέον δύσπιστο.

Πιστεύω ότι η μοναδική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος μεταξύ τριών Ηπείρων, πλησίον σπουδαίων ναυτικών διόδων προς την Μ. Θάλασσα και την ΝΑ Ασία, με την πληθώρα των νήσων και τα 16.000 χλμ ακτογραμμής, τους λιμένες της που αποτελούν την πύλη της Ευρώπης, την Κρήτη στην καρδιά της Α. Μεσογείου καθώς και τον άξονα Κρήτη - Ρόδος - Κύπρος, δεν χρήζουν περαιτέρω αναλύσεως για το παρόν ακροατήριο. Επιπλέον σύγχρονοι παράγοντες που συνηγορούν προς την κατεύθυνση αποκτήσεως θαλασσίας ισχύος είναι οι ακόλουθοι:

-Η διαρκώς εντεινομένη παγκοσμιοποίηση, που ενισχύει τις προϋποθέσεις εμπορίου, διακρατικών συνεργασιών, ροής πληροφοριών και διαχύσεως της τεχνολογίας.

-Η εκθετική αύξηση των ενεργειακών αναγκών παγκοσμίως και η χρησιμοποίηση των ενεργειακών οδών ως γεωστρατηγικού και γεωικονομικού εργαλείου. Επι πλέον επισημαίνεται η αύξηση μεταφορών υδρογονανθράκων μέσω Α. Μεσογείου, στα πλαίσια των προσπαθειών είτε απεξαρτήσεως της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, είτε παρακάμψεως της Ουκρανίας από τους Ρώσους.

-Η ύπαρξη υποθαλασσίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην λεκάνη της Α. Μεσογείου σε συνδυασμό με την δραστική μείονση των υφισταμένων χερσαίων αποθεμάτων (π.χ. συμφωνία Κύπρου, Αιγαίου και Αιβάνου για έρευνες στην υφαλοκρηπίδα)

-Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας επί του ελληνικού θαλασσίου χώρου και η αναβαθμισμένη και συστηματική επιδίωξη της χώρας αυτής να ελέγχει την Α. Μεσόγειο, η οποία την έχει ωδηγήσει σε φιλόδοξα προγράμματα αποκτήσεως θαλασσίας και κυρίως ναυτικής ισχύος, στα πλαίσια μετατροπής της σε περιφερειακή δύναμη.

-Η παρουσία και το άμεσο ενδιαφέρον Διεθνών Οργανισμών (π.χ. NATO, Ε.Ε.) και μεγάλων δυνάμεων για την ευρύτερη θαλασσία περιοχή, όπως οι Η.Π.Α., Κίνα (πρόσφατη συμφωνία με Ελλάδα για λιμενικές εγκαταστάσεις Πειραιώς), Ρωσία. Η εν λόγῳ παρουσία και ενδιαφέρον, πέραν της πολιτικής διαστάσεως, προκαλεί ιδιαίτερες ανεφοδιαστικές και τεγνικοεπισκευαστικές απαιτήσεις, εθνικού ενδιαφέροντος.

-Το διαχρονικό διεθνές τουριστικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές νήσους και ακτές.

-Το γεγονός ότι το συντριπτικό ποσοστό του παγκοσμίου εμπορίου αλλά και του ανεφοδιασμού της χώρας μας, διεξάγεται δια θαλάσσης.

Κατά συνέπεια η επίλογή της στρατηγικής της θαλασσίας ισχύος, έχει νομοτελειακό χαρακτήρα, δύστι μόνο αυτή δύναται να παρέχει στην χώρα μας ασφάλεια, οικονομική ισχύ, καθώς και συγκριτικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερότητα και μοναδικότητα στα πλαίσια των συμμαχών της. Το υγρό στοιχείο προσδιορίζει τον εθνικό μας χαρακτήρα και συνεπώς η παραμέληση του ακυρώνει την ίδια την ύπαρξη μας, αφού τόσο η θαλασσία όσο και ο ελληνισμός ενέχουν οικουμενική και προοδευτική διάσταση.



Σήμερα δυστυχώς η θαλασσία ισχύς της χώρας παρουσιάζει ρωγμές που εντοπίζονται κυρίως στους τομείς στρατηγικής, των μέσων και των υποδομών. Το Αιγαίο από διαχρονικό κέντρο βάρος του ελληνισμού, έχει μετατραπεί σε παραμεθόριο περιοχή με αναγνωρισμένα ζετικά συμφέροντα της Τουρκίας σ' αυτό, με αναστολή της δυνατότητος επεκτάσεως των χωρικών μας υδάτων, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, με αναστολή της δυνατότητος εκμεταλλεύσεως των υποθαλασσίων πλουτοπαραγωγικών πόρων, με περιστολή της εθνικής κυριαρχίας επί βραχονησίδων και των χωρικών τους υδάτων και με τον πληθυσμό του Αιγαίου να φθίνει. Παράλληλα η χώρα μας έχει αποτραβήξει από τον φυσικό της χώρο και πηγή ισχύος της, που είναι η Α. Μεσόγειος, μία από τις πλέον στρατηγικές περιοχές του πλανήτου, δημιουργώντας γεωστρατηγικό κενό το οποίο ενσυνείδητα και όχι συγκυριακά επιδιώκει να καλύψει η Τουρκία με σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα για το πολεμικό Ναυτικό και την Αεροπορία της. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και η τουρκική φιλοδοξία επιβολής καθεστώτος μειομένης εθνικής κυριαρχίας στην Κύπρο.

Δίχως να υποτιμάται η βαλκανική και η ευρωπαϊκή ενδοχώρα, ο σχεδόν αποκλειστικός προσανατολισμός προς αυτές, αφαιρεί το ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδος και ενδέχομένως την καθιστά εμπέσως δορυφόρο της Τουρκίας, στον βαθμό που αυτή καθίσταται όλο και περισσότερο απαραίτητη είτε για για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης, είτε για τον ΝΑΤΟϊκό στρατηγικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής.

Οι συμμαχίες μας NATO και E.E. οθούν σε "εκλογίκευση" των δήθεν διαφορών μας με την Τουρκία, στα πλαίσια του "εξευρωπαϊσμού" της και θεωρούν αναχρονισμό, το αυτονόητο καθήκον δυναμικής προασπίσεως

των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Οπως άλλωστε εδίδαξε πρώτος ο Θουκυδίδης, οι στάσεις και συμπεριφορές συμμάχων, συδετέρων και εχθρών, έναντι μία χώρας, καθορίζονται από το ειδικό βάρος της χώρας αυτής στο διεθνές γίγνεσθαι.

Η καθοδική πορεία των εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής και η αύξηση των αντιστοίχων Τουρκικών, αποδεικνύουν την προαναφερθείσα τάση εγκαταλείψεως του φυσικού μας χώρου, με τους λαούς τους οποίους μας συνδέουν ιστορικοί, οικονομικοί και πολιτιστικοί δεσμοί, καθώς και σχέσεις εμποστοσύνης. Με δεδομένη την υποτονική εθνική εμπλοκή στην Α. Μεσόγειο, η απλή συμμετοχή στην Ε.Ε., κρίνεται ότι δεν προσδίδει το απαιτούμενο ειδικό βάρος στην χώρα μας, ενώ αντιθέτως η σταδιακή πλήρωση του κενού αυτού από την Τουρκία, μέσω της πρόσφατης νέο-οθωμανικής εξωτερικής πολιτικής του κυρίου Νταβούτογλου, προκαλεί την προνομιακή μεταχείριση της χώρας αυτής.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Π. Κονδύλη, "αποτελεί κεφαλαιώδες σφάλμα στρατηγικής εκτιμήσεως να μην θεωρείται ως πηγή της αύξουσας τουρκικής πίεσης πάνω στην Ελλάδα η συνεχής διεύρυνση της διαφοράς ανάμεσα στο γεωπολιτικό δυναμικό των δύο χωρών, αλλά να αποδίδεται ο δυναμικός τουρκικός επεκτατισμός στον "οθωμανισμό", στον "ασιατικό χαρακτήρα" της Τουρκίας κ.λ.π., οπότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι μόλις η Τουρκία (ακολουθώντας το δικό μας φωτισμένο παράδειγμα) ξεπέρασε αυτούς τους "εθνικιστικούς απαθίσματα", πάρει τον "ευρωπαϊκό δρόμο" και υποκαταστήσει τις στρατιωτικές με οικονομικές δραστηριότητες, τότε αντόματα θα εκλείψει και η απειλή εκ μέρους της".

Οι παραπάνω σκέψεις οδηγούν στην ανάγκη

ιδιαίτερης περιληπτικής εξετάσεως της σημαντικής συνιστώσας της θαλασσίας ισχύος, που είναι η ναυτική ισχύς.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Φορέας της ναυτικής ισχύος είναι το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.), του οποίου η ανάπτυξη δέχος την ύπαρξη θαλασσίας ισχύος, είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος.

Το Π.Ν. αποτελεί το πλέον κατάλληλο στρατιωτικό εργαλείο, για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, στους τομείς της διπλωματίας, της αποτροπής και της πολιτικής επιρροής, τόσο κατά την ερήμη, όσο και κατά την αντιμετώπιση κρίσεων. Μέσω των διεθνών υδάτων το Π.Ν. δεν αντιμετωπίζει εμπόδια προσβάσεως και παραμονής ακόμη και πλησίον ξένων χωρικών υδάτων. Η διεξαγωγή κοινών ναυτικών αστήσεων, με έτερα κράτη ή απλώς η παρουσία ναυτικών δυνάμεων σε λιμένες ξένων κρατών η σε περιοχές ενδιαφέροντος, εκπέμπει το σχετικό πολιτικό μήνυμα προς φίλους και αντιπάλους. Σε περιόδους κρίσεως, μια ναυτική δύναμη δύναται να αναπτύσσεται ή να αποσύρεται ταχέως σε περιοχές ενδιαφέροντος ή και να παραμένει επί μακρόν σε αυτές η δε σύνθετή της, αριθμητική και ποιοτική, κλιμακώνει ή αποκλιμακώνει την κρίση. Οι ναυτικές δυνάμεις σε κάθε περίπτωση προκαλούν μικρότερη κλιμάκωση από αντιστοιχη ανάπτυξη χερσαίων ή αεροπορικών δυνάμεων. Σε περίοδο πολέμου το Π.Ν. καλείται να προασπίσῃ τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, διαδραματίζοντας πρωταρχικό ρόλο σε ολόκληρο το θαλάσσιο θέατρο επιχειρήσεων, με την απαραίτητη ασφαλώς συνεργασία των Στρατού Ξηράς και κυρίως της Πολεμικής Αεροπορίας, στα πλαίσια της διακλαδικής δράσεως.

Δεν είναι τυχαίο ότι βάσει των προαναφερθέντων συγχρόνων γεωπολιτικών δεδομένων και παρά την αναδιαρθρωτική μείωση των Ε.Δ. σε πολλά κράτη, το Π.Ν. τους είτε παραμένει ιως έχει, είτε αυξάνεται. Σε ότι αφορά την Τουρκία, πριν μερικά χρόνια και με αφορμή την προκαταρκτική φάση κατασκευής των κορβετών τόπου MilGem, ο τότε Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Οζκιόκ, σε ομιλία του έθεσε τον στόχο δημιουργίας θαλασσίας ισχύος, απαραίτητο στοιχείο της οποίας θα ήταν η συγκρότηση ισχυρής ναυτικής δυνάμεως με ταυτόχρονη δυνατότητα παρουσίας στην Μ. Θάλασσα, το Αιγαίο και την Α. Μεσόγειο. Επόντε δε συγκεκριμένα ότι "Δεν μπορούμε να γίνουμε μία τοπική ή περιφερειακή δύναμη, χωρίς να έχουμε ένα ισχυρό όραμα για την ναυτική κυριαρχία". Το τουρκικό "White Paper" του 1998 του Υπουργείου Αμυνας σηματοδοτεί την αλλαγή αυτή περιγράφοντας την αποστολή του Τ.Π.Ν. ως εξής:

"Να προασπίσει την χώρα από κάθε απειλή προερχομένη από την θάλασσα και να παρέξει ασφάλεια στις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών. Η γεωγραφία της χώρας και οι απαιτήσεις ασφαλείας των θαλασσίων γραμμών επικοινωνιών, επιτάσσει όπως κατά την ανάπτυξη της δομής των δυνάμεων του Τ.Π.Ν. ληφθεί υπ' όψιν η δυνατότητά

του να διεξάγει αποτελεσματικά παράκτιες επιχειρήσεις και συγχρόνως επιχειρήσεις θαλασσίου ελέγχου στην ανοικτή θάλασσα".

Η πρόσφατα νιοθετηθείσα εξωτερική πολιτική του "στρατηγικού βάθους", προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις φιλοδοξίες μετατροπής του Τ.Π.Ν. σε ναυτικό "Blue Water". Η Τουρκία, με μικρές αποκλίσεις, υπηρετεί με συνέπεια των στόχων δημιουργίας του εντυπωσιακού από πλευράς αριθμών και ποιότητος Τ.Π.Ν. του 2020, το οποίο από πλευράς κυρίων μονάδων θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

- 1 Ελαφρύ Λεροπλανοφόρο (15000 tv.)
- 4 Φ/Γ αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής TF-2000
- 8 Φ/Γ MEKO-200 TN (εκσυγχρονισμένες με VLS MK-41)
- 10 Φ/Γ Oliver Hazard Perry (εκσυγχρονισμένες με CMS GENESIS και VLS MK-41 με ESSM)
- 4 Φ/Γ F-100 του προγράμματος MILGEM
- 20 Y/B (εκ των οποίων 6 με σύστημα αναερόβιας προσθέσεως)
- 8 KOPB, του προγράμματος MILGEM.
- 16 περιπολικά αυοικτής θαλάσσης YTAK-400.
- 23+ ΤΙΚ
- 1 ή 2 αποβατικά δεξαμενόπλοια (LPD).
- 2 νέα Α/Γ (LST) και πλήθος αποβατικών πλοίων (μεταξύ των οποίων και οκτώ νέα αποβατικά αρμάτων- LCT)
- 24 Ε/Π Sikorsky S70b Sea Hawk (καθώς και σημαντικός αριθμός Ε/Π SAR)
- Σημαντικός αριθμός Α/Φ σε ρόλο επιτηρήσεως καθώς και σε ανθυποβρυχιακό ρόλο.
- 5 νέα N/ΘΗ
- 1 πλοίο διασώσεως Y/B, 2 πλοία διασώσεως, 2 νέα Π/Φ, 1 νέο πλοίο ερευνών και αριθμό P/K.

Η μεγάλη αυτή ναυτική δύναμη προβολής ισχύος, θα είναι εμπλουτισμένη με την αιχμή της τεχνολογίας, από πλευράς αισθητήρων, μέσων, όπλων και οπλικών συστημάτων. Στη δύναμη αυτή, για το θαλάσσιο θέατρο επιχειρήσεων, θα πρέπει να προστεθούν οι εξ ίσου φιλόδοξοι δορυφορικοί και αεροπορικοί προγραμματισμοί (τηλεπικοινωνιακοί και τηλεοπτικοί δορυφόροι, πρόσκτηση 120 Α/Φ 4ης γενεάς F-35 JSF, Α/Φ εγκαίρου προειδοποίησεως, Α/Φ διοικήσεως, εκτεταμένα προγράμματα αναβαθμίσεως των υφισταμένων Α/Φ, μη επανδρωμένα Α/Φ UAV, UCAV κ.λ.π.), και οι αγνώστου αριθμού και θέσης επάκτιες συστοιχίες K/B HARPOON κατά πλοίων επιφανειας.

Θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί υπ' όψιν ότι διέδονται οι νέες μονάδες του Τ.Π.Ν. πρόκειται να ναυπηγηθούν στην Τουρκία, ενώ παράλληλα η τουρκική τεχνολογία θα συμμετάσχει σε σημαντικό βαθμό, στα πλαίσια της προσπάθειας δραστικής μειώσεως της εξαρτήσεως από ξένους προμηθευτές. Σύμφωνα με το CNN TURK, τα ναυτικά του Καναδά, Πακιστάν, Ουκρανίας, Μπανγκλαντές καθώς και αριθμούς κρατών της Νοτίου Αμερικής, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση κορβετών του προγράμματος MILGEM.

Στις ενδεικτικές προβολές που ακολουθούν θα επεξηγηθούν συνοπτικά οι δυνατότητες μερικών από τις προαναφερθείσες κύριες μονάδες του Τ.Π.Ν..

Πιστεύω ότι δεν αποτελεί έκπληξη η διαπίστωση ότι η συνιστώσα της εθνικής ναυτικής ισχύος μας χρήζει σημαντικής αναβαθμίσεως προκειμένου να πληρεί την αποτρεπτική αποστολή έναντι απειλών η οποία ανάλαβεται κυρίως σε δυνατότητα προκεχιωφημένης παρουσίας, επιτρήσεως, χειρισμού κρίσεων, επιχειρήσεων θαλασσίου ελέγχου και προβολή ισχύος στην ξηρά σε ολόκληρο το θαλάσσιο θέατρο επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντα του ελληνισμού εκτός επικράτειας, να χρησιμεύει ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής μας, να συμμετέχει αξιόπιστα στις διασυμμαχικές μας υποχρεώσεις και να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις συνδρομής στον μεγαλύτερο παγκοσμίως εμπορικό μας στόλο.

Είναι γνωστή και δοκιμασμένη η ρίση ότι ο Ε.Δ. οι οποίες αντιμετωπίζουν την στρατιωτική αναμέτρηση του αύριο με όρους του χθες, είναι καταδικασμένες. Κατά την βιομηχανική εποχή υπήρξε επανάστατη αναθεώρηση θεωριών και δογμάτων, όπως για παράδειγμα ο μηχανοκέντητος πόλεμος και ο στρατηγικός βομβαρδισμός.

Σήμερα ζούμε την επανάσταση της πληροφορίας και υψηλής τεχνολογίας. Ο λεγόμενος δίκτυοκεντρικός πόλεμος, εγκαινιάζει νέα εποχή στην οποία μεταβάλλεται η φύση και η προτεραιότητα των αντικειμενικών σκοπών, το βάρος της συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών μεταφέρεται από τους μεμονώμενους αισθητήρες, όπλα και πολεμικές μονάδες στην πληροφορική υποδομή και στο δίκτυο, οι δυνάμεις έχουσες κοινή εικόνα της καταστάσεως, δύνανται να διαχωρίζονται γεωγραφικά, ενώ επιβάλλεται η διακλαδική δράση, καθώς και η στενή συνεργασία με πολιτικούς φορείς. Η διοίκηση και ο έλεγχος αποκεντρώνονται, ο χρόνος λήψεως αποφάσεων μειούνται δραστικά, ενώ η διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση. Οι διαδοχικές φάσεις του παρελθόντος από την σχεδίαση έως την εκτέλεση συμπτύσσονται, ο ρυθμός διεξαγωγής των επιχειρήσεων επιταχύνεται και τα κτυπήματα είναι ταυτόχρονα και μαζικά. Όλες αυτές οι ενδεικτικές μεταβολές επιβάλλουν άμεση αναθεώρηση δογμάτων, οργανώσεως, εκπαίδευσης, γνώσεων, συμπεριφορών και ικανότητας προσομειώσεως.

Με δεδομένο το κόστος της υψηλής τεχνολογίας, το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για την προαναφερθείσα αναβάθμιση της ναυτικής μας ισχύος, σε μία ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία. Κρίνεται ότι η εξένθεση των επιπλέον απαιτούμενων ποσών είναι ερικτή, εφ' όσον συνδυασθεί η τεχνολογία με την κατάλληλη εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος της γεωγραφίας του Αιγαίου, προκειμένου να προκύψουν αποτελεσματικές αναλογίες ποσότητος και ποιότητος. Επιπλέον εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια εξορθολογισμού των δαπανών στις Ε.Δ., αρκεί τα εξοικονομούμενα κονδύλια να επενδύνται σ' αυτές και όχι να περικόπτονται.

Σε κάθε περίπτωση οι επιλογές αντιμετωπίσεως επιβουλών κατά της εθνικής κυριαρχίας, αποτελούν θέμα Εθνικής Στρατηγικής και συνεπώς είναι πολιτικού επιτέδου. Θα πρέπει όμως να μην λησμονείται ποτέ ότι τρέχον Διεθνές Σύστημα, όταν η διαφορά ισχίου δύο αντιτάλων βαίνει αυξανόμενη και υπερβεί ένα κρίσιμο σημείο στην εξίσωση κόστους/οφέλους, είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι η πολιτική επιλογή τους ισχυρού είναι ο "πειθαναγκασμός" και του αδυνάτου ο "κατευνασμός" ή η προσφυγή σε συμμαχίες, εάν αυτές υπάρχουν. Τέλος η αξιόπιστη "αποτροπή", που είναι και το ζητούμενο, είναι συνάρτηση των παραγόντων της απαραίτητης στρατιωτικής ισχύος (ποιότητα και ποσότητα όπλων, ηγεσία, οργάνωση, εκπαίδευση, ημικό, δόγμα, υποστήριξη κ.λ.π.), της πολιτικής βουλήσεως για χρήση της ισχύος αυτής, της εν γένει πολιτικής συμπεριφοράς, της λαϊκής συναίνεσης και φρονήματος, της διεθνούς "φήμης" της χώρας καθώς και του πλέγματος των συμμαχών της.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στον περιορισμένο διατίθεμενο χρόνο αντί των μακροσκελών και συνθέτιον συμπερασμάτων και προτάσεων, που προκύπτουν, θα περιγράψω συνοπτικά, ως επίλογο, το όραμα της εθνικής θαλασσίας ισχύος και είμαι βέβαιος ότι εάν το ενστερνισθεί η ηγεσία και η κοινωνία, είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με μακρόπονο σχεδιασμό, με συνέπεια, συνέχεια, μεθοδικότητα και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Σε διεθνές επίπεδο η ποντοπόρος ναυτιλία θα πρέπει να διατηρήσει και να αυξήσει την δύναμή της, καθιστάμενη απαραίτητη συνιστώσα του διεθνούς θαλασσίου εμπορίου, μεταφοράς ενέργειακών πόρων, καθώς και των μεταφορικών αναγκών της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Στον Αιγαίοκα χώρο θα πρέπει να αυξηθούν οι λιμενικές και τουριστικές υποδομές τουλάχιστον στο αυτό επίπεδο με τους κύριους ανταγωνιστές (π.χ. Τουρκία, Κροατία κ.λ.π.) και παράλληλα να αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές θαλασσίου τουρισμού προκειμένου να καλύπτονται και οι 12 μήνες του έτους. Οι μεγάλες τουριστικές κρουαζιέρες να μην επισκέπτονται το Αιγαίο περιστασιάκ, αλλά να το χρησιμοποιούν ως αφετηρία και τελικό προορισμό. Ο ελληνικός λαϊκός θαλάσσιος τουρισμός και ναυταθλητισμός, να αυξηθεί σημαντικά. Η θεσμοθέτηση τακτικών διεθνών διοργανώσεων στα ελληνικά ύδατα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Θα πρέπει να αυξηθεί η ναυπηγοεπισκευαστική ικανότητα της χώρας, βάσει των εθνικών, συμμαχικών και τουριστικών αναγκών. Ο πληθυσμός του Αιγαίου θα πρέπει να διατηρηθεί και να αυξηθεί περαιτέρω, μέσω των τουρισμού καθώς και σειράς μέτρων σχετικών με την συγκοινωνία, αλιεία, επιχειρηματικότητα, περιθαλψη, εκπαίδευση, ασφάλεια, φορολογία κ.λ.π.. Επιβάλλεται η πλήρης πολιτική, στρατηγική και στρατιωτική αξιοποίηση, σε εθνικό και συμμαχικό επίπεδο των ελληνικών γεωγραφικών ζευγικών σημείων ελέγχου (νήσοι Αιγαίου, Κρήτη, νήσοι Ιονίου).

Θα πρέπει να θεσπισθεί διαρκής ναυτική παρουσία στην Α. Μεσόγειο, μέσω αναπτύξεως διμερών και πολυμερών πολυεπιπλέων στρατηγικών σχέσεων με επιλεγμένα κράτη της Αφρικής και της Μ. Ανατολής. Μελλοντικά οιαδήποτε πρετοβουλία αναλαμβάνεται στον χώρο της Α. Μεσογείου από Διεθνείς Οργανισμούς και συμμαχίες όπως η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να θεωρείται ως αυτονόητη την διαμεσολαβητική παρουσία της χώρας μας.

Να γίνουν εθνικές επενδύσεις στα δυνητικά σημεία ισχύος της χώρας μας που είναι η ιστορία, η οικουμενικότητα του πολιτισμού της, η μοναδικότητα της γεωγραφικής της θέσεως και ο ανθρώπινος παράγων.

Να δημιουργηθεί μεθοδικά η δέουσα ναυτική ισχύς η οποία θα είναι εξωστρεφής και όχι παράκτια, συνεπικουρύμνη δε από ανάλογα ανεπτυγμένη αεροπορική και χερσαία ισχύ, θα πρέπει να δύναται να αντιστρέψει την πορεία προς τον μονόδρομο του κατευνασμού και να οδηγήσει την χώρα στην επιθυμητή αξιόπιστη αποτροπή τόσο για την επικράτεια όσο και για τον ελληνισμό εκτός επικρατείας. Η αμυντικογενής θέση του "δεν διεκδικούμε τίποτε" ιστορικά ουδέποτε δικαιώματης.

Πρόσφατη για την επιτυχία του παραπάνω εγχειρήματος αποτελεί η διακομματική πίστη προς αυτό, η λαϊκή μόνηση και συναίνεση καθώς και η αυστηρά συνετής τήρηση των επί μέρους χρονοδιαγραμμάτων υλοποιήσεως. Η σύγχρονη Ελλάς δεσμεύεται έναντι αυτών που πέρασαν και αυτών που θα πέρασουν και το ασφαλέστερο όχημα προς το πεπτρωμένο της, δικαιωμένο διαχρονικά, είναι η θαλασσία ισχύς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΩΡΑ

1. Ήφαστος Π. - Πλατιάς Α. "Ελληνική Αποτροπική Πολεμική", Εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1992.
2. Καλλιόπουλος Κ. "Εγχειρίδιο Στρατηγικής Σκέψης", Εκδ. Σχολής Πολέμου Αεροπορίας, 2008.
3. Λουκάς Ι. "Θαλασσία Ισχύς και Ελληνικό Κράτος", Εκδ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Αθήνα 1998.
4. Λουκάς Ι. "Η Αδελφότητα των Αργοναυτών και η Σύγκρουση των Πολιτισμών", Εκδ. ΕΣΩΠΙΤΡΟΝ, Αθήνα 2003.
5. Μοιρός Γ. "Τουρκία - Ιστορία και η Εξέλιξη της Ελλάδας από τον Φυσικό της Χώρο", Εκδ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Αθήνα 1999.
6. Ναζμάνι Α. "Ιστορία, Τουρκία και Ελλάδα: Ταριχευμένες Σχέσεις στην Αντιτολή Μεσόγειο", Επιτημονικός Διευθυντής Ι. Μάζης, Εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα 2003.
7. Τζιροπόύλου - Ευστόθινος Α. "Ο εν τη Λέξει Λόγος", Εκδ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Αθήνα 2005.
8. DEFENCE TURKEY, "The Goal is to Reach an Annual Amount of 1 Billion \$ for Defence Exports", 29 May 2008, www.defence-turkey.com
9. Han Chan, World Affairs Board, "Turkish Navy's Ambitious Modernization Process", Dec. 01 2009.
10. Jane's "Navy (Turkey)", Aug. 19 2009, www.janes.com
11. Nativi Andy "Turkey Specifies a Range of New Ships", Sept. 01 2009, www.military.com
12. Wikipedia, "Turkish Navy", Nov 11 2009, <http://en.wikipedia.org>

"ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ"

Υπό Michel Accary
Vice-President Future Warships
Γαλλικής Εταιρείας DCNS

Τον Ιούνιο του 2008 η Γαλλική κυβέρνηση δημοσιοποίησε την Λευκή Βίβλο για την Αμυνα και την Εθνική Ασφάλεια. Το κείμενο αυτό αναλέι την γεωπολιτική κατάσταση, εκτιμά τις προκλήσεις για την Γαλλική Αμυνα και Ασφάλεια και περιγράφει τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις στρατιωτικές και τις αντίστοιχες ασφαλείας γαλλικές δυνάμεις. Η DCNS είναι ο κύριος προμηθευτής του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς είναι μία από τις ισχυρότερες βιομηχανίες παγκοσμίως στις ναυτικές εργασίες. Αυτή η Λευκή Βίβλος έδωσε στην DCNS τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των μελλοντικών πλοίων και των ναυτικών οπλικών συστημάτων με βάση τις αποστολές που ανατίθενται από αυτήν στο Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ήτοι :

α. Επεχειρήσεις Αποτροπής

β. Ασφάλεια της χώρας στην οποία περιλαμβάνεται η ασφάλεια των χωρικών υδάτων, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και διασφάλιση των γραμμών θαλασσίων επικοινωνιών.

γ. Παρεμπόδιση των κρίσεων και δισχείρισή τους. Πλοία, υποβρύχια και συστήματα μάχης σε ανάπτυξη ή κατασκευή από την DCNS πρέπει να καλύπτουν με πληρότητα τις τρεις αποστολές του Εθνικού μας Ναυτικού. Η θαλασσία ισχύς είναι μία παγκόσμια πρόκληση και αυτά τα πλοία και όπλα θα πρέπει εύκολα να δέχονται και να ικανοποιούν τις ανάγκες πολλών άλλων Πολεμικών Ναυτικών παγκόσμια επίσης. Στις δυνατότητές μας περιλαμβάνονται πορηνικά και συμβατικά υποβρύχια, αεροπλανοφόρα, αμφίβια πλοία, φρεγάτες, ναυροθερευτικά, παράκτια περιπολικά σκάφη σχεδιασμένα για αντιεπιτόπιση συμβατικού πολέμου ή ασύμμετρων απειλών και εφαρμογές της νέας εποχής στο ναυτικό πόλεμο όπως : Δικτυοκεντρικός πόλεμος, ενσωμάτωση μη επανδρωμένων οχημάτων, προσβολές ακριβείας με Cruise πυραύλους.

Με βάση τα παραπάνω :

α.Η δύναμη των υποβρυχίων που κυρίως έχει αποστολή ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ αποτελείται :

(1)Από την στρατηγική δύναμη των υποβρυχίων που είναι ο θεμελιώδης λίθος της Γαλλικής

Αμύνης:

(2) Οι ομάδες υποβρυχίων έχουν κύρια συμμετοχή στην ασφάλεια μας.

(3) Οι δυνάμεις αυτές σχετίζονται με ισχυρή βιομηχανική βάση.

(4) Τα βασικά υποβρύχια είναι τα : SSK SCORPENE, SSN RUBIS και τα πυρηνικά SSBN LE TRIOMPHANT.

β. Για την Αμύνα και Ασφάλεια της χώρας η DCNS παρέχει :

(1) Τις φρεγάτες τύπου FREMM (πολλαπλού ρόλου ή Α/Α άμυνας περιοχής).

(2) Τις κορβέτες τύπου GOWIND OPV για αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών και παρανόμων ενεργειών.

(3) Νέα συστήματα Διοικήσεως, Ελέγχου και Πληροφοριών (C3I).

(4) Μη εκανδρούμενα υποβρύχια οχήματα για αντιμετώπιση εξ αποστάσεως θαλασσίων ναρκών και ελέγχου παρακτικών περιοχών.

γ. Για την παρεμπόδιση κρίσεων και διαχείριση αυτών, τα ελικοπτεροφόρα και αεροπλανοφόρα είναι τα κύρια όπλα για την ανάπτυξη των τακτικών δυνάμεων, συνοδευόμενα από πολλαπλού ρόλου φρεγάτες με δυνατότητες Α/Α Αμύνης, Λανθυκοβρυχιακές και προσβολές Ξηράς με Cruise πυραύλους.

"STRATEGIC SEA POWER: AN INDUSTRIAL RESPONSE"

By Michel Accary
Vice-President Future Warships
French Company DCNS

In June 2008, French government issued a white paper on Defence and Nation Security. This document analyzes geopolitical situation, assesses consequences for France defence and security and describes the necessary evolutions of military and security forces. DCNS is the major supplier of naval systems for the French Navy and one of the world leaders in naval business. This white paper gives us the guidelines for the developments of future ships and naval weapon systems on the basis of the missions allocated to naval forces: deterrence, homeland security (including overseas territories and sea lanes of communication), crisis prevention and management. Warships, submarines and combat systems under development and construction in DCNS are designed to comply with these missions of Marine Nationale. Sea power is a worldwide challenge and these ships and weapon systems can be easily adapted to fulfil the needs of many navies in the world as well. Our inventory includes nuclear and conventional submarines, aircraft carriers and amphibious ships, frigates, mine warfare systems and offshore patrol vessels adapted to the challenges posed by conventional and asymmetric threats and the evolutions of naval warfare: network centric warfare, integration of unmanned vehicles, precision strikes by cruise missiles...

Crisis management



SUBTICS

SETIS



POLARIS



NAOS



MATRICES

"Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Υπό κ. Gerard Donelan
Εταιρείας ASTRA

Η ASTRA είναι μία ιδιωτική εταιρεία που εκμεταλλεύεται το Διάστημα. Χρησιμοποιεί το κυρίαρχο DTH δορυφορικό σύστημα εκπομπών στην Ευρώπη. Διαθέτει 15 δορυφόρους της ASTRA Group (ASTRA & SIRIUS) πάνω από την Ευρώπη. Έχει διαθεσιμότητα για πάνω από 2.500 κανάλια ραδιοφώνου και τηλεοράσεως. Στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 800 υπάλληλοι από 25 χώρες. Συνολικά 122 εκατομμύρια οικιών είναι συνδεδεμένα με τους δορυφόρους της ASTRA Group. Η κεντρική διοίκηση της εταιρείας είναι στο Λούξεμβούργο ενώ διαθέτει 9 Γραφεία στην Ευρώπη και την Αφρική.

Στο θέμα της χρησιμοποίησεως των δορυφόρων, χαρακτηριστική είναι η άποψη του Διοικητού της Αμερικανικής Διοικήσεως Διαστήματος, Πτεράρχου Joseph W. Ashy, σύμφωνα με την οποία : "Η υπεροχή των δορυφορικών επικοινωνιών είναι απολύτως απαραίτητη για να πολεμήσεις και να νικήσεις στο σύγχρονο πεδίο μάχης".

Σήμερα οι απαιτήσεις για δορυφορικές επικοινωνίες αυξάνονται λόγω των αποτελεσματικών επικοινωνιών που προσφέρουν, της αυξημένης υποστηρίξεως που παρέχουν στις στρατιωτικές δυνάμεις, της ικανότητος που προσδίδουν σ' αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις, να ενεργούν και να αποφασίζουν άμεσα, με ακρίβεια και συνοχή για τις επιχειρήσεις, σ' όλο το πλάτος του πεδίου μάχης, της δινατότητος να προσφέρουν σύνδεση άμεση από το θέατρο των επιχειρήσεων πίσω στο επίπεδο της κυβερνήσεως και διότι είναι πολλαπλασιαστής ισχύος σε συνδυασμό με τη διασυνεργασία που προσφέρουν.

Οι εμπορικές δορυφορικές επικοινωνίες (SAT COM) είναι ένα απαραίτητο και συμπληρωματικό κομμάτι της υποδομής και υποστηρίξεως του παγκόσμιου συστήματος αναφοράς (Global Information Grid-GIG) το οποίο είναι κεντρικό για την στρατηγική του C4I SR δικτύου. Την ίδια αυτή υποστηρίζει η ASTRA.

Σήμερα οι ΗΠΑ είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος χρήστης της χωρητικότητος των δορυφόρων παγκοσμίως. Άλλες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την χωρητικότητα αυτή επίσης αν και είναι μακρά μικρότερη των ΗΠΑ.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και άλλες χώρες, έχουν περισσότερες απαιτήσεις που οφείλονται :

- » Στο δικτυοκεντρικά προγράμματα.
- » Στις συγκρούσεις στο Ιράκ και Αφγανιστάν.
- » Στις απαιτήσεις για επικοινωνίες που να υποστηρίζουν κινήσεις (ναυτικές - χερσαίες).
- » Στις απαιτήσεις για τα UAV.
- » Στην αύξηση των εφαρμογών στα δικτυοκεντρικά προγράμματα.

» Στις απαιτήσεις βελτιωποίησεως των επικοινωνιών.

Σήμερα στρατιωτικούς δορυφόρους διαθέτουν οι ΗΠΑ, το Ήνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρεσία, ενώ και άλλα έθνη αυξάνουν την εξάρτησή τους από τις δορυφορικές επικοινωνίες. Η απαίτηση για "εθνικό" ή ανεξάρτητο δορυφόρο ή και χωρητικότητα στο διάστημα ήδη παρουσιάζεται.

Τα δορυφορικά προγράμματα είναι μακρά (από πλευράς χρόνου), σύνθετα, ακριβά και με υψηλό ρισκό.

Συγκρινόμενα με φιλοξενούμενο εξοπλισμό, τα δορυφορικά προγράμματα δύνανται να παρουσιάσουν προκλήσεις στον προϋπολογισμό τους, καθυστερήσεις λόγω εμπειρίας (ελλείψεως) και υψηλό κόστος.

Τι σημαίνει φιλοξενούμενος εξοπλισμός ; Κυβερνήσεις και Οργανισμοί μπορούν να αφέλησον από την εκτόξευση ενός εμπορικού δορυφόρου, τοποθετώντας σ' αυτόν τις επικοινωνίες και άλλους αισθητήρες. Αυτός είναι ο φιλοξενούμενος εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να είναι :



- » Αναμεταδότες
- » Επισκόπηση γης
- » Αισθητήρες
- » Άλλη επικοινωνιακή τεχνολογία
- » Η πολιτική του "φιλοξενούμενου εξοπλισμού" σε δορυφόρους προσφέρει
- » Πρόσβαση στο διάστημα ή στρατηγική τροχιακή θέση
- » Μικρότερο κύκλο σχεδιάσεως και υλοποίησης
- » Χαμηλότερο κόστος
- » Πρόσβαση στον κόσμο των ειδικών
- » Ικανοποίηση των απαιτήσεων

Τον Μάρτιο του 2009 η ASTRA υπέγραψε σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να φιλοξενήσει σε δορυφόρο της το EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Το EGNOS θα παρέχει περισσότερο λεπτομερή πληροφόρηση στους αισθητήρες ναυτιλίας, με προστασία-ασφάλεια ζωής, ποιότητα, σε όλους τους τόπους μεταφορών, καθώς και στην Πολιτική Αεροπορία. Το EGNOS θα επιτρέπει στους χρήστες στην Ευρώπη να καθορίζουν την θέση τους με ακρίβεια 2 μέτρων, έναντι των 20 μέτρων των συστημάτων GRS ή CLONAS. Ομοίως τον Ιούλιο του 2009 η ASTRA υπέγραψε σύμβαση με τις ΗΠΑ, για ένα φιλοξενούμενο δορυφόρο της φορτίου INFRARED στα πλαίσια του προγράμματος CHIRP (Commercially Hosted Infrared Payload).

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα από την συμπληρωματική χρήση των εμπορικών δορυφόρων είναι τεχνολογικά, επιχειρησιακά και οικονομικά.

"ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ MBDA ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΑΠΕΙΛΗ"

Υπό Συνταγματάρχου (ΠΒ) ε.α.
Jean-Louis Benoist

1. Εξέλιξη στην από Αέρος Απειλή

Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει επέλθει μία σημαντική αλλαγή στην από αέρος απειλή. Η συμβατική από αέρος απειλή, αντιπροσωπευόμενη από μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη (α/φ) έχει διαφοροποιηθεί και ενισχυθεί με πλέον ισχυρά, έξυπνα και περισσότερα μέσα. Άλλα τώρα πλέον συμπληρωματικά των μέσω αυτών έχουμε και μία μεγάλη ποικιλία όπλων, στα οποία περιλαμβάνονται πύραυλοι Cruise, ακριβείας κατευθυνόμενα όπλα, βόμβες βαλλόμενες εξ αποστάσεως, πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτοί οι νέοι στόχοι για την Α/Α άμυνα χαρακτηρίζονται από το μικρό τους μέγεθος, χαμηλή θερμική υπογραφή τους και επιπλέον αυτά χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις, σε κορεσμένες επιθέσεις εμπλέκοντας πολλά όπλα σε αυτές ταυτόχρονα σε ένα στόχο.

2. MBDA Τεχνικές και Επιχειρησιακές Επιλογές

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των απειλών, η MBDA έχει αναπτύξει τρεις διαφορετικές ομάδες Α/Α πυραύλων για προστασία βάσεον ή στόχων εδαφούς, καλύπτοντας αντίστοιχα τα λιαν μικρού βεληνεκούς (Α/Α MISTRAL), μικρού βεληνεκούς (Α/Α VL MICA) και μέσου βεληνεκούς (ASTER-SAMD-T).

Όλα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και επιχειρησιακές ικανότητες (όπως fire and forget, καθοδήγηση, ικανότητα να αντιμετωπίζει σε κορεσμένες επιθέσεις, υψηλή ευελιξία, υψηλό επίπεδο αντιστάσεως σε παρεμβολές κ.α.), ενώ έχουν σχεδιασθεί να ενσωματώνονται εύκολα στο παγκόσμιο δίκτυο Α/Α άμυνς. Επίσης όλοι αυτοί οι τόποι πυραύλων πρέπει να χρησιμοποιηθούν, χωρίς καμία τροποποίηση για επίγεια ή ναυτική διαμόρφωση.

3. Το Α/Α σύστημα VL MICA αντιμετωπίζει τη νέα από αέρος απειλή

Το μικρού βεληνεκούς Α/Α σύστημα VL MICA είναι ένας ικανός αντιρρόσωπος των τεχνικών και επιχειρησιακών επιλογών που έκανε η MBDA. Το σύστημα αυτό έχει καθορισθεί στη βάση μίας διανεμόμενης τμηματικής αρχιτεκτονικής για να επιτυγχάνει την ενσωμάτωση με τις υπάρχουσες Α/Α δομές. Ο πύραυλος που χρησιμοποιεί είναι ο αυτός με τον πύραυλο αέρος-αέρος MICA, ήδη σε χρήση στην Γαλλική Αεροπορία και σε άλλες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Αεροπορίας. Η μόνη τροποποίηση για αποστολές επιφανείας-αέρος είναι το SOFTWARE. Το MICA είναι το μοναδικό βλήμα στον κόσμο που μπορεί να δράσει με Υπέρυθρο ή Ράδιο συχνότητας κεφαλή κατευθύνσεως. Τα βλήματα του συστήματος ευρίσκονται εντός κανίστρων και συνεπώς μόνιμα προστατευμένα από το εξωτερικό περιβάλλον (δεν απαιτείται προληπτική συντήρησή τους) εκτοξεύονται κάθετα για να διασφαλίσουν κάλυψη 360°. Οι κινητοί εκτοξεύτες όπως και το τρισδιάστατο Radar, ελέγχονται εξ αποστάσεως από τρεις χειριστές του τακτικού επιχειρησιακού κέντρου. Το Α/Α SHORAD σύστημα VL MICA εμπλέκει και αντιμετωπίζει όλα τα ήδη των στόχων (συμπεριλαμβανομένων κατευθυνούμενών βομβών και των Cruise πυραύλων), στα βεληνεκή μέχρι 20 km και σε ύψος μέχρι 30.000 μέτρα.



"ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ"

Υπό Dr Michael Hart
Εταιρείας EADS ASTRIUM

Η ASTRIUM είναι μία 100% θυγατρική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Αεροναυτικής Αμυντικής και Διαστήματος (EADS) Εταιρείας, που αποτελείται από :

- α. Την Κοινοπράξια AIRBUS
- β. Την Ευρω-Κόπτερ (EUROCOPTER)
- γ. Την ASTRIUM
- δ. Τα Αμυντικά και Ασφαλείας Συστήματα.

Η ASTRIUM απαρτίζεται από τα τμήματα :
α. Μεταφοράς δορυφόρων (εκτόξευσης)
στο διάστημα.

β. Τους δορυφόρους της ASTRIUM στους οποίους περιλαμβάνονται :

- (1) Πολλήγηση
- (2) Παρατήρηση γης και υπηρεσίες
- (3) Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι
- (4) Εξοπλισμοί και υποσυστήματα

γ. Τις υπηρεσίες της ASTRIUM :

- (1) Ασφαλή συστήματα

δορυφορικών επικοινωνιών

- (2) Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών
- (3) Υλοστήριξη συστημάτων πλοήγησης
- (4) Ηλεκτρο-οπτική υποστήριξη.

Η ASTRIUM υποστηρίζει και συστήνει τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες καθόσον αυτές παρέχουν :

- α. Εύελιξιά ειδικά στην επικοινωνιακή κάλυψη
- β. Χωρητικότητα
- γ. Υποστήριξη σε κινητούς χρήστες.

Για να ικανοποιήσουν τις αποστολές και τις σημαντικές απαιτήσεις των δυνάμεων, οι στρατιωτικοί δορυφόροι επικοινωνιών πρέπει επίσης :

- α. Να είναι διαθέσιμοι όταν και όπου απαιτείται.
- β. Να έχουν συνεχή λειτουργία :
 - (1) Κάτω από παρενόχληση ή εγχρικές ενέργειες
 - (2) Στις πραγματικές συνθήκες που δρα η



Αεροπορία, το Ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εμπορικοί ή στρατιωτικοί δορυφόροι; Στο θέμα αυτό η απάντηση είναι :

- α. Οι εμπορικοί δορυφόροι και τα επίγεια τμήματά τους, καλύπτουν υψηλές απαιτήσεις σε περίοδο ειρήνης αλλά δεν είναι ασφάλεις.
- β. Τα στρατιωτικά τμήματα, (επίγεια τμήματα δορυφορικών σταθμών) είναι άμεσα διαθέσιμα, γεγονός που είναι σημαντικό σε ορισμένες περιπτώσεις και παρέχουν ασφάλεια.
- γ. Τα επίγεια τμήματα πρέπει να εργασθούν σε ένα στρατιωτικό περιβάλλον, σχετιζόμενο με τη συγχότητα των επιγειρήσεων.

Ακολούθως ο εισηγητής παρουσίασε τα κύρια projects της ASTRIUM όπως :

- α. Το σύστημα SKYNET του Ηνωμένου Βασιλείου.
- β. Το σύστημα YAHSAT των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
- γ. Το σύστημα ASTIS MCE (Maritime Communication Equipment).
- δ. Τους τερματικούς σταθμούς δορυφορικών επικοινωνιών για την άμυνα και όλες εθνικές απαιτήσεις.
- ε. Τα SCOT, ναυτικούς τερματικούς σταθμούς καθώς και άλλα.

Ακολούθως παρουσιάσθηκαν οι εναλλακτικές προτάσεις για τις δορυφορικές επικοινωνίες όπως :

α. Απόκτηση εθνικού δορυφόρου :

(1) Αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση ;

Είναι λόση ακριβή.

(2) Ο στρατιωτικός εξοπλισμός να φιλοξενείται σε μελλοντικό εμπορικό δορυφόρο ; Ναι, κάτια από ορισμένες προϋποθέσεις και με τη γνώση ότι η band X δεν θα διατίθεται.

β. Συμμετοχή στο SKYNET δορυφόρου :

(1) Πληρόνοντας όπως χρησιμοποιείται με επήσιο ή μακρού χρόνου συμβόλαιο;

γ. Το σύμπλεγμα SKYNET (με έξη δορυφόρους) προσφέρει απεριόριστη κάλυψη στην X-band και χωρητικότητα επιθυμητή για τις αναπτυσσόμενες δυνάμεις (η διάθεση ισχύει και για την Ελλάδα).

Σήμερα για τις ελληνικές ΕΔ είναι διαθέσιμος ο HEL-LASAT που εκπέμπει σε KU band, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει πρόσβαση στη Νατοϊκή X-band, διαθέτοντας δυνάμεις της ενεργούν κάτια από Νατοϊκή διοίκηση. Για τις ελληνικές ΕΔ που αναπτύσσονται κάτια από εθνική η συμμαχική διοίκηση, σε εθνικές ή διεθνείς αποστολές αντίστοιχα, οι επικοινωνίες έχουν κριτική σημασία.

Οι επίγειοι δορυφορικοί σταθεροί είναι διαθέσιμοι από την EADS ASTRIUM για στρατιωτικές και εμπορικές συγχότητες (X και KU band).

Για σημαντικές άμυντικές προμήθειες (όπως οι νέες φρεγάτες) πρέπει να δούμε τις λύσεις SATCOM τώρα.

Secure Satcom Systems

Why Military Satcom?

- Satcom can provide:
 - Flexible, tailored Communications Coverage
 - Capacity
 - Support for Mobile Users
- To satisfy mission-critical requirements Military Satcom must also:
 - Be available when and where needed
 - Continue to operate in the face of:
 - Interference and hostile action
 - The physical and RF environmental constraints of a warship and land tactical environment
- Commercial vs Military?
 - Commercial space segment & commercial specifications CAN meet a high proportion of peacetime & routine requirements, but is not assured
 - Military space segment is readily available, and essential in some cases
 - Ground segment has to work in a military environment, regardless of its frequency of operation

All the space you need

EADS
ASTRIUM

"ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ"

Υπό Αντιπτέραρχου ε.α. Γ. Σκαρλάτου
Διευθυντού Γραφείου Eurofighter Αθηνών,
Military Air Systems, EADS Defence & Security

Σε περιόδους που σκεφτόμαστε και προβληματίζομαστε στο ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΠΕΙΔΗΣ από τις συνιστώσες, τις παραμέτρους και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην Ελληνική Ισχύ εκείνο που πρωτεύοντος έρχεται στο μισάλ μας είναι η Αεροπορική Δύναμη που διαθέτουμε. Δηλαδή το πόσο καλά είναι οργανωμένη και στελεχωμένη η Αεροπορία μας, που είναι το επίπεδο εκπλιδεύστης και εποιμότητας, πόσο αξιόμαχη είναι και κυρίως τι όπλα και τι μαχητικά αεροσκάφη διαθέτει εναντί του αντιτάλου.

Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια ενός πετυχημένου Αρχηγού της Αμερικανικής Αεροπορίας στις αρχές της δεκαετίας του '90, του Πτεράρχου McPike ο οποίος, μεταξύ άλλων, ετονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι το να ξοδεύουμε χρήματα για να έχουμε τη δεύτερη, μετά τον αντίταλο, Αεροπορία, είναι πραγματικά ο χειρότερος τρόπος να επενδύουμε τα χρήματα μας.

Βεβαίως έχω πλήρη συναίσθηση ότι να έρχομαι σήμερα σε αυτό το βήμα και να επιχειρώ να σας μιλήσω στην περίοδο αυτή της οικονομικής διστραγγίας για εξοπλισμούς δισκετατομμυρίων ευρώ ακούγεται εκτός πραγματικότητας. Εκτιμώ πάντως ότι η υπάρχουσα απειλή, όπως είναι διαμορφωμένη και όπως πραγματικά την αισθανόμαστε, καθώς και η επιχειρησιακή απαίτηση αναβάθμισης της αεροπορικής ισχύος όπως έχει καταγραφεί στα ΕΜΠΑΕ και τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ στην τελευταία δεκαετία σε συνδυασμό με την ανάγκη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής στους εξοπλισμούς που θα εξασφάλιζε το βέλτιστο αποτέλεσμα από πολιτική, οικονομική, βιομηχανική και επιχειρησιακή ύποντη καθιστούν πάντοτε επίκαιρη και χρήσιμη τη συνεχή και υπείθυνη ενημέρωση προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως οι αναγκαίες και ορθές αποφάσεις, εάν δε θέλουμε ως χώρα να οδηγηθούμε σταδιακά στη Φινλανδοποίηση.

Με τις σκέψεις αυτές στη σημερινή συνομιλία μας θα προσπαθήσουμε να δούμε γενικότερα τις εξελίξεις στη σχεδίαση των σύγχρονων μαχητικών α'φών και ειδικότερα :

- Τι καταλαβαίνουμε όταν αναφερόμαστε σε γενιές αεροσκαφών
- Τι σημαίνει αεροσκάφος STEALTH
- Ποιες είναι οι επιχειρησιακές απαιτήσεις και ποιες είναι οι δυνατότητες των σύγχρονων α'φών
- Γιατί πρέπει να υπάρχει μία εγγενής ισορροπία κατά τη σχεδίαση στις δυνατότητες των σύγχρονων μαχητικών

- Πώς είναι σχεδιασμένο το Eurofighter
- Γιατί μπορεί να έχει και έχει την Αεροπορική Υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών του
- Ποια είναι τα βιομηχανικά οφέλη για την Ελληνική Βιομηχανία
- Γιατί είναι μία επύλογη χαμηλού ρίσκου
- Ποια είναι η επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος απόκτησής του
- Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι που επιτυγχάνονται από μία πολιτική απόφαση υπέρ του Eurofighter και τέλος,
- Θα κλείσουμε με τα συμπεράσματα και τις ερωτήσεις σας.

Πριν αρχίσουμε όμως τη συζήτησή μας θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω τρεις επισημάνσεις:

- Χρόνος
 - Απλούστευση τεχνικών όρων
 - Μετάφραση κειμένου - slides
- Και με αυτές τις επισημάνσεις/διευκρινίσεις ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας κατ' αρχήν τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε γενιές μαχητικών αεροσκαφών.

Fighter Generations

Ανεξαρτήτως πόσο σχετικοί ή λιγότερο σχετικοί είμαστε με το αντικείμενο δεν μπορούμε παρά να σημειωθούμε ότι την τελευταία πεντηκονταετία οι εξελίξεις στον τομέα της αεροδιαστηματικής έχουν γίνει με υψηλές υπερηγητικές ταχύτητες. Ειδικότερα στα μαχητικά αεροσκάφη οι εξελίξεις αυτές παρατηρούνται:

- Στα υλικά κατασκευής
- Στα προωθητικά συστήματα
- Στο σχήμα των αεροσκαφών και τις επιδόσεις τους
- Στα avionics
- Στις επικοινωνίες
- Στα όπλα που φέρουν

'Ετσι υπάρχουν ορισμένοι που προσπαθούν να διαμορφώσουν κατηγορίες στην εξέλιξη των μαχητικών και να τα εντάξουν αναλόγως σε διάφορες γενιές.

Generation Gap? Generation 4+, Generation 4.5?

Στην προσπάθεια αυτή να κατηγοριοποιήσουμε τα μαχητικά σε γενιές αεροσκαφών αρχίζει η σύγχυση.

Σε ποια γενιά ανήκουν αλήθεια τα γνωστά μας PHANTOMS, στη δεύτερη ή στην τρίτη; Η μήπως τώρα που τα έχουμε εκσυγχρονίσει μπορούμε να τα

κατατάξουμε και στην τέταρτη ή ακόμα και στην τέταρτη plus γενιά;

Απλά ερωτήματα που εύλογα δημιουργούνται χωρίς δυστυχός να τυγχάνουν απαντήσεις.

Fighter Generation - A View

Κατά μία εκδοχή που προέρχεται από τους πέραν του Ατλαντικού φύλους μας η κατηγοριοποίηση σε γενιές των μαχητικών είναι αυτή που φαίνεται στη διαφάνεια.

Κατ' αρχήν αυτή η απεικόνιση αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη για μένα προσωπικά που πραγματικά με κολακεύει ιδιαιτέρως. Έχοντας συμπληρώσει πάνω από 1500 ΩΠ με τα PHANTOMS και χιόμουν πάντοτε στα παιδιά μου ότι είχα πετάξει με μαχητικά δεύτερης γενιάς όπως με είχαν μάθει κατά την πτητική μου εκπαίδευση στη Φλόριντα το 1974 και σήμερα, σύμφωνα με τη νέα αυτή κατηγοριοποίηση, ανακαλύπτω ότι έχω πετάξει με α/φη 3ης γενιάς και γ' αυτό τη δέχομαι ως μία ηθική αναβάθμιση.

Για να αντιληφθούμε όμως καλύτερα αυτή την κατηγοριοποίηση ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα κριτήρια που πρέπει να πληρούν, σύμφωνα πάντα με την ίδια εκδοχή, τα μαχητικά της 3ης γενιάς.

- Να διαθέτουν πολύ χαμηλή ανιχνευσιμότητα - Stealth
- Να επιτυγχάνουν υπερηχητικές ταχύτητες χωρίς μετάκαση
- Να διατηρούν την ενέργεια τους κατά τη διάρκεια ελιγμών με υπερηχητικές ταχύτητες
- Να έχουν δυνατότητα ελιγμών σε ακραίες ταχύτητες
- Να διαθέτουν μεγάλο λόγο ώσεως προς βάρος και χαμηλό πτερυγικό φόρτο
- Να έχουν δυνατότητα να επιχειρούν σε πολύ μεγάλο ύψος > 50.000 ft
- Να δύνανται να φέρουν μεγάλο αριθμό όπλων για αποστολές A-A και A-E κλπ, κλπ.

Με βάση λοιπόν αυτά τα κριτήρια βλέπουμε ότι, σύμφωνα με την ίδια πάντοτε εκδοχή, το F-22 και το JSF ανήκουν στην 3η γενιά.

Πόσο αυτή η κατηγοριοποίηση αντικατοπτρίζει μια πραγματική εικόνα θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια.

5th Generation Fighter Checklist

Ας κάνουμε λοιπόν έναν έλεγχο κατά πόσον το F-22 και το JSF που "χαρακτηρίζονται" σύμφωνα πάντοτε με την ίδια εκδοχή, ως μαχητικά 3ης γενιάς, ικανοποιούν τα κριτήρια αυτής της κατηγορίας.

Πρέγματι βλέπουμε ότι το F-22 ανταποκρίνεται θετικά σε όλα τα κριτήρια αλλά το JSF σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες δεν ανταποκρίνεται σχεδόν στο σύνολο των κριτηρίων.

Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί τόσο τα κριτήρια όσο και η κατηγοριοποίηση να αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα την ίδια πραγματικότητα.

Κάπι θα πρέπει να είναι λάθος!

Ας ξεχάσουμε λοιπόν τις Γενιές των Μαχητικών α/φών και ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις δυνατότητες των μαχητικών α/φών.

Stealth - The Silver Bullet?

Και περνάμε να δούμε τι πραγματικά καταλαβαίνουμε όταν αναφερόμαστε σε Stealth α/φη. Υπάρχουν πράγματι Αόρατα Αεροσκάφη; Είναι τα Stealth πονάκια ή μήπως είναι μία ουτοπία;

What detects you?

Άλλα για να δούμε ακόμα καλύτερα τι είναι και τι δεν είναι stealth. Ας εξετάσουμε εν συντομίᾳ πώς ανιχνεύονται τα ιπτάμενα αντικείμενα:

α. Με τα συστήματα PANTAP

- Πραγματικά το μικρό RCS ελαττώνει την ανιχνευσιμότητα αλλά δεν τη μηδενίζει
- Η απόσταση ανιχνεύσεως με PANTAP εξαρτάται:
 - * από την ισχύ του πομπού και
 - * από το ίχνος ανιχνευσιμότητας
- Βαθμός ανιχνευσιμότητας εξαρτάται:
 - * από το σχήμα της αεροτομής
 - * από την επεξεργασία των επιφανειών και του χρωματισμού αυτών
 - * καθώς και από τη γονία ανιχνεύσεως

β. Με τα συστήματα ανιχνευσης και παρακολούθησης της υπερύθρου ακτινοβολίας

- Η υπέρυθρος ακτινοβολία δημιουργείται τόσο από τα κωνιστέρια όσο και από την τριβή των αεροτομών με τον αιμοσφαιρικό αέρα
- Σήμερα τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουν αποστάσεις ανιχνεύσεως που προσεγγίζουν εκείνες των PANTAP

γ. Με τα συστήματα εντοπισμού των ηλεκτρονικών εκπομπών όπως:

- των PANTAP, των Ασυρμάτων, των Ηλεκτρονικών Αντιμέτρων και της Διασύνδεσης Δεδομένων

δ. Οπτικά και Ακουστικά

Visual Detection or Mobile SAM???

Αυτό ήταν αποτέλεσμα οπτικής ανιχνεύσεως ή ικανότητας των κινητών αντιαεροπορικών συστημάτων;

Night One - Desert Storm

Εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια η οποία απεικονίζει τον εναέριο χώρο του Ιράκ την πρώτη νύχτα από την επιχείρηση Desert Storm όπου έδρασαν ταυτόχρονα Decoys, Βλήματα Αέρος-Εδάφους και Εδάφους - Εδάφους, Ελικόπτερα, Μη επανδρωμένα α/φη, Μαχητικά / Διώξεως / Βομβαρδιστικά και Αόρατα

επη.

17 Jan 1991 Desert Storm

Πραγματικά στο πρώτο κύμα εκείνης της νύχτας επιχειρήσαν 658 NON-STEALTH και 10 STEALTH α/φη πάνω από το IPAK και το KOYBEIT.

Συνολικές απώλειες ΜΗΔΕΝ.

Το συμπέρασμα από τις μηδενικές απώλειες όπους υπογραμμίζεται στο περιοδικό Air Force Magazine το Μάρτιο του 1992 είναι

Εάν μπορούμε να κρύψουμε το Stealth α/φος F-117 ... τότε μπορούμε επίσης να κρύψουμε και το βομβαρδιστικό B-52.

Και με αυτό ελπίζω να πεισθήκατε ότι το STEALTH δεν είναι ΠΑΝΑΚΕΙΑ και ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περιορίσουμε την ανιχνευσιμότητα ενδός α/φους αρκεί να μη θυσιάζουμε τις επιχειρησιακές του δυνατότητες κατά τη σχεδίαση.

Requirements & Capability

Στη σχεδίαση των σύγχρονων μαχητικών εκείνο που μετράει πρωτεύοντως είναι οι επιχειρησιακές ανάγκες και βάσει αυτών σχεδιάζονται οι δυνατότητες. Και ας εξετάσουμε με τι συντελεστή βαρύτητος προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Understanding the Requirement is Fundamental

Πράγματι το να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε τις πραγματικές επιχειρησιακές απαιτήσεις είναι η βάση απ' όπου και πρέπει να αρχίσουμε.

Αλλά πάνω επηρεάζονται και διαμορφώνονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις:

- Από τους πολιτικούς στόχους και τις φιλοδοξίες: *Θέλουμε για παράδειγμα αμυντικά ή επιθετικά μαχητικά; Η μήπως θέλουμε μαχητικά για να προβάλουμε την ισχύ της χώρας;
- Θέλουμε μαχητικά για να εξουδετερώσουμε την υπάρχουσα απειλή και εκείνη που θα διαμορφωθεί στο εγγύς μέλλον;
- Η μήπως απλώς ενδιαφερόμαστε για βιομηχανική συμμετοχή και απόκτηση υψηλής τεχνολογίας;
- Και βεβαίως αυτή την απαίτηση τη θέλουμε μέσα στους διαθέσιμους πόρους (εάν υπάρχουν;) και μέσα στις δυνατότητες του υπάρχοντος αεροπορικού στόλου. Για παράδειγμα: (αεροσκάφη, όπλα, Αεροπορική Κυριαρχία)
- Τέλος, χρειαζόμαστε μαχητικά για να συμμετέχουμε σε πολιευθικές δύναμεις ή διότι ενδεχομένως να αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε μία κρίση και ίσως έναν πόλεμο εντελώς μόνοι μας, χωρίς εξωτερική βοήθεια;

Εκείνο που πρέπει να μείνει από όλα αυτά τα ερωτήματα ως προς τις επιχειρησιακές απαιτήσεις είναι ότι αυτές πάνω απ' όλα θα πρέπει να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες του Έθνους.

Lexington Institute

Στο σημείο αυτό και σχετικά με τη σχεδίαση των σύγχρονων μαχητικών θεωρώ χρήσιμο να θυμηθούμε μία επισήμανση που έχει κάνει το Αμερικανικό Ινστιτούτο του Lexington σε μία συζήτηση που αναφέρετο στην ανάγκη κατασκευής του F-22.

"... Το JSF βεβαίως θα παρέχει παρόμοια ικανότητα περιορισμένης ανιχνευσιμότητας (Stealthiness) αλλά στερείται της ικανότητας εκτελέσεως ελιγμών σε ακραίες ταχύτητες και εκείνης της επαγρυπνήσεως που διαθέτει το F-22. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που τα δύο α/φη έχουν σχεδιαστεί για να επιχειρούν μαζί αφού υπάρχουν τόσες αποστολές που το F-22 μπορεί να κάνει ενώ το JSF δεν μπορεί να ανταποκριθεί..."

Και κάτι ακόμα από το αρχείο του Ινστιτούτου του Lexington. Αυτή τη φορά ένα απόσπασμα της επιστολής του Υπουργού Αμυνας Bill Cohen που είχε στείλει στις 15 Ιουλίου του 1999.

"... Οι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει στους διάφορους πολέμους την τελευταία πεντηκονταετία έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Αμερικανική Αεροπορία ότι θα διατηρήσει την Αεροπορική Υπεροχή πάνω από τα κεφάλια τους... το F-22 θα καλύψει το JSF για να εκτελέσει την πρωτεύουσα αποστολή του που είναι η προσβολή των στόχων εδάφους αλλά το JSF δεν έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει την αεροπορική υπεροχή ..." .

A Question of Balance

Και με τις επισημάνσεις του Ινστιτούτου Lexington που αποτελεί μία από τις βασικές δεξαμενές σκέψεως για την ενημέρωση, επιμόρφωση και διαμόρφωση της κοινής γνώμης για θέματα που αφορούν στις εθνικές προτεραιότητες της Αμερικής ας εξετάσουμε πός είναι μία ορθή σχεδίαση μαχητικών αεροσκαφών. Ο βασικός κανόνας ο οποίος ακολουθείται στη σχεδίαση είναι "Ψάχτε για την ορθή ισορροπία μεταξύ των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών των α/φών".

Με άλλα λόγια δια πρέπει να θυσιάζονται χαρακτηριστικά για υπέρμετρη ανάπτυξη άλλων χαρακτηριστικών. Χρειάζονται συμβιβασμοί. Το μέτρο πάντοτε ότι είναι η ορθή και ισορροπημένη ανάπτυξη των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων ώστε να καλύπτονται οι επιχειρησιακές ανάγκες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επισήμανση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μικρά κράτη που δεν έχουν την πολυτέλεια να διατηρούν στόλους με πολυτυπία α/φών.

F-117 Nighthawk

Εάν ο βασικός κανόνας της σχεδίασης και το μέτρο που απαιτείται δεν ακολουθήθει τότε έχουμε την εικόνα της διαφάνειας.

Ένα αεροσκάφος με πολύ καλό RCS και επομένως πολύ περιορισμένη ανιχνευσιμότητα αλλά το χαρακτηριστικό αυτό έχει θυσιάσει την αεροδυναμικότητα, τις επιδόσεις και το δυνάμενο να

μεταφέρθει φορτίο όπλων.

Πραγματικά έχουμε θαυμάσει το F-117 στις διάφορες αεροπορικές εκθέσεις λόγω του σχήματος της νυχτεριδάς που διαθέτει αλλά δυστυχώς μόνο σε ευθεία και οριζόντια πτήση.

JSF

Κάτι ανάλογο προκύπτει και από τη σχεδίαση του JSF και γι' αυτό έχουν πιο ροδοτηθεί έντονες αντεγκλήσεις μεταξύ των ειδικών σχετικά με τη φιλοσοφία σχεδίασης και την επιχειρησιακή του εκμετάλλευση.

Typhoon - The Balanced Capability

Ακριβώς αντίθετη είναι η εικόνα με τη σχεδίαση του Eurofighter όπου η ορθή και ισορροπημένη ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του μας έχει δώσει ένα πετυχημένο μαχητικό όπως το πιστοποιούν οι πέντε Ευρωπαϊκές Αεροπορίες που το εκμεταλλεύονται σήμερι επιχειρησιακά.

Χάρη της οικονομίας του χρόνου θα σταθώ για λίγο σε μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά.

- Χαμηλό RCS. Το σχήμα και το μέγεθος της αεροτομής, οι χαμηλές εκπομπές των κινητήρων, η απόκρυψη του αεροσυμπιεστού και τα απορροφητικά υλικά κατασκευής σε συνδυασμό με τον ειδικό χρωματισμό έχουν εξασφαλίσει ένα πολύ χαμηλό RCS και επομένως περιορισμένη ανιχνευσιμότητα.

- Παράλληλα η απαράμιλλη αεροδυναμικότητα που διαθέτει σε συνδυασμό με τις άριστες επιδόσεις και το μεγάλο φορτίο όπλων που μπορεί να μεταφέρει το

εκθειάζει το Eurofighter και ενδεχομένως εκτελώ ας δούμε τι έχει δηλώσει ο προηγούμενος Αρχηγός της RAF Πτέραρχος Sir Glenn Torpy:

"... Εκείνο που δεν μπορεί να αντιληφθεί ο πολὺς κόσμος είναι το πόσο καλό είναι το Eurofighter στα μεγάλα ίντη. Μεταξύ των 40 και 50 χιλιάδων ποδών κανένα άλλο αεροσκάφος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εκτός από το F-22 και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει τόσο δυνατό στην εναέρια άμυνα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο πρωτεύων ρόλος του μέσα στη RAF θα είναι σε αποστολές A-A ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει και μία δυνατή ικανότητα για αποστολές κρούσεος...".

Design Solutions

Κυρίες και Κύριοι,

Όσοι μέχρι σήμερα είχαν την ευκαιρία να πετάζουν με το Eurofighter διαπίστωσαν ότι είναι ένα μαχητικό σχεδιασμένο από αεροπόρους για αεροπόρους.

- Η απεικόνιση των πληροφοριών
- Ο προσδιορισμός εναλλακτικών τρόπων εκτελέσεως της αποστολής
- Η αυτοματοποίηση των κανονικών διαδικασιών
- Η ιεράρχηση των απειλών
- Η διασύνδεση όλων των δεδομένων των αισθητήρων του και
- Η εγγενής ασφάλεια που διαθέτει το καθιστούν φιλικό προς το χρήστη και αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα των λύσεων που έβγαλε η σχεδίαση.

Eurofighter Typhoon

Πραγματικά μία ορθή και ισορροπημένη



Συνθετικά από ανθρακονήματα

Κράμα Αλουμινίου - Λιθίου

Τιτάνιο

Υαλοπλαστικά

Χυτό Αλουμίνιο

κάνει ένα μαχητικό διπλού ρόλου που κάθε Αεροπορία θα ζήλευε.

- Σε αυτά, εάν προσθέσουμε τις επικοινωνίες και τα avionics που διαθέτει - ειδικότερα το IRST που παθητικά μπορεί να ανιχνεύει και να παρακολουθεί αντίτιτα αεροσκάφη με πολύ χαμηλό RCS - τότε πράγματι η εικόνα της ισορροπημένης και ορθής σχεδίασης συμπληρώνεται.

RAF Chief of Air Staff Words

Άλλα για να μην είμαι μόνος μου αυτός που

σχεδίαση που ανταποκρίνεται στις σημερινές και τις αυριανές απειλές με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα έναντι των ανταγωνιστών του.

Προκειμένου όμως να γίνει αυτό αντιληπτό καλύτερα ας δούμε ορισμένες συγκρίσεις που έχουν γίνει βάσει επιχειρησιακών μοντέλων που είναι αποδεκτά από τις Ευρωπαϊκές Αεροπορίες και διεθνείς οργανισμούς αναλύσεως επιχειρησιακών δεδομένων.

OPERATIONAL SUPERIORITY

Οι συγκρίσεις αυτές βασισμένες σε

διαβαθμισμένες πληροφορίες έχουν αναλύθει διεξοδικά τόσο στο ΓΕΑ όσο και στο ATA σε ειδικές παρουσιάσεις και αποδεικνύουν πράγματι την υπεροχή του Eurofighter έναντι των άλλων ανταγωνιστών.

Αυτή ακριβώς η διαφορά είναι και ο λόγος που υποστηρίζεται ότι η μαχητική αποδοτικότητα του Eurofighter είναι εκείνο που προσδίδει και τον αέρα της Αεροπορικής Κυριαρχίας σε αυτούς που το διαθέτουν.

Σύμφωνα πάντα με επιχειρησιακές μελέτες που έχουν βασιστεί σε προσομοιώσεις της εναέριας μάχης με υπολογιστές τα αποτελέσματα δείχνουν χαρακτηριστικά ότι το Eurofighter δεν αντιμετεωρίζεται από τους ανταγωνιστές του τόσο σε υποχητικές ταχύτητες όσο και στις υπερηχητικές.

(*) Για την αντικειμενικότητα αυτών των συγκρίσεων κατά την προσομοίωση στην εναέρια μάχη όλα τα μαχητικά φέρουν 4 βλήματα μεσαίου βεληνεκούς και 2 μικρού βεληνεκούς εκτός του Αμερικανικού μονοκινητηρίου χαμηλής ανιχνευσιμότητας που φέρει 4 μεσαίου βεληνεκούς. Επίσης όλα τα αεροσκάφη υπολογίζονται με full καύσιμο στις εσωτερικές δεξαμενές ενώ το Αμερικανικό χαμηλής ανιχνευσιμότητας έχει υπολογιστεί και με 100% καύσιμο στις εσωτερικές δεξαμενές και με 60%.

(**) Σταθερή στροφή σε μεγάλο ύψος και ταχύτητα 1.4 Mach.

(***) Απόσταση από την α/γ

(****) Ταχύτητα επιταχύνσων για μάχη από 0.7 Mach σε 1.4 και μεγάλο ύψος

Ανάλογες είναι και οι εικόνες για τις συγκρίσεις που έχουν γίνει ως προς την επιβιωσιμότητα, τους αισθητήρες, τα Avionics, τα συστήματα ήλεκτρονικής προστασίας καθώς και τον αριθμό όπλων που μπορούν να μεταφέρουν.

The Low Risk Solution

Στο παρελθόν έχουμε ακούσει από επίσημα χειλή άλλων χωρών ότι το Eurofighter είναι ένα μαχητικό μόνο στα χαρτιά μόνο σε σχεδίαση και γι' αυτό η Ελλάδα δε θα πρέπει να συνεταιριστεί σ' αυτό το πρόγραμμα.

Σήμερο με τα 200 αεροσκάφη που έχουν παραδοθεί σε 6 Αεροπορίες και συμπληρωμένες συνολικά 70.000 ΩΠ το Eurofighter έχει αποδείξει ότι όταν η Ευρώπη αποφασίσει να συνεταιρισθεί πραγματικά επιτυγχάνει θαύματα.

- Έχουμε λοιπόν ένα πετυχημένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με παραγγελίες πάνω από 700 α/φη που μας έχει δώσει το πρώτο πανευρωπαϊκό μαχητικό για



aeroporiκή κυριαρχία

- Ένα πρόγραμμα πολυεθνικό με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Αεροποριών

- Ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει συνεργασίες, μοιράζεται τα ρίσκα και μπορεί να διατηρήσει τα επιχειρησιακά κόστη σε χαμηλά επίπεδα.

- Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Eurofighter βρίσκεται σήμερα στα πρώτα στάδια του επιχειρησιακού κύκλου ζωής και ότι είναι σε υπηρεσία για πολλές ακόμα δεκαετίες όταν ορισμένοι ανταγωνιστές του θα έχουν αποσύρθει.

- Ως εκ τούτου, το Eurofighter δεν προσφέρεται για ενδιάμεση λύση αλλά για μία ολοκληρωμένη και μοναδική λύση που θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των Ευρωπαϊκών Αεροποριών τις επόμενες δεκαετίες και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που χαρακτηρίζει αυτό το πρόγραμμα ως το πρόγραμμα με το χαμηλότερο δείκτη επικινδυνότητας.

Πραγματικά μιλάμε για μία ολοκληρωμένη και μοναδική λύση με ένα μαχητικό που θα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των Ευρωπαϊκών Αεροποριών τις επόμενες δεκαετίες και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που χαρακτηρίζει αυτό το πρόγραμμα ως το πρόγραμμα με το χαμηλότερο δείκτη επικινδυνότητας.

INDUSTRIAL BENEFITS

Σε περιόδους οικονομικής δισπραγίας το πρόβλημα για τη χώρα δεν είναι εάν έχει να επενδύσει για την Αμινά αλλά πώς αυτά που πρέπει να επενδύσει θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη δική της βιομηχανία, στη δική της οικονομία. Με άλλα λόγια πώς οι επενδύσεις αυτές θα μετατραπούν σε επενδύσεις προς την Ελληνική βιομηχανία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για απόκτηση υψηλής τεχνολογίας.

Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις ικανοποιήσεως των ανταγκών

αλλά οι στρατηγικές αποφάσεις με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα εξασφαλίζουν στη χώρα μας τη συμμετοχή της στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα.

Η ιδέα αυτή δεν είναι καινούργια αλλά χρειάζεται πολιτικό ζήτημα και πολιτική βούληση για να υλοποιηθεί. Άλλες χώρες όπως το Ισραήλ, η Τουρκία, η Ισπανία κ.α. ήδη την εφαρμόζουν.

Με τις σκέψεις αυτές έχω απολύτως πείσθει ότι το πρόγραμμα του Eurofighter είναι το κατ' εξοχήν Στρατηγικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που η χώρα μας θα μπορούσε να ωφεληθεί όχι ως πλεύτης αλλά ως εταίρος. Με μια γρήγορη ματία στη διαφάνεια βλέπουμε ότι το πρόγραμμα του Eurofighter:

- Αντικροσφεύει τη συνδυασμένη δύναμη της Ευρωπαϊκής Αεροδιαστηματικής
- Οι βιομηχανίες - εταίροι που συμμετέχουν διαμορφώνουν τη μεγαλύτερη ομάδα αεροδιαστηματικής στον κόσμο
- Η EADS, ένας από τους εταίρους του προγράμματος, παρέχει κατ' ευθείαν πρόσβαση στο Airbus, την Eurocopter και την Astrium
- Η τελευταία απόφαση για υλοποίηση της τρίτης παρτίδας του Eurofighter είναι μία ακόμα ευκαιρία για να επωφεληθεί
- Άλλωστε το Eurofighter είναι ένα αληθινό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομότιμων εταίρων και η χώρα μας έχει επανελλημένως προσκληθεί να συμμετάσχει.

Η Ελλάδα λοιπόν θα μπορούσε πολλαπλώς να επωφεληθεί από τη συμμετοχή της και να έχει λόγο σε μελλοντικές αποφάσεις για το Eurofighter χωρίς επιπρόσθετη κόστη.

VALUE FOR MONEY

Πολλές φορές σε διάφορες σχετικές συζητήσεις που γίνονται σχόλια όπως "Πολύ καλό το Eurofighter αλλά είναι πανάκριβο (;;;" ή "Φανταστικό το Eurofighter. Πράγματι μπορεί να κάνει τη διαφορά στην περιοχή μας αλλά η Ελλαδίτσα δεν αντέχει αυτή την πολυτέλεια ... (;;;"

Δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από αυτά τα "κακομοιριστικά" σχόλια αλλά εκείνο που γνωρίζουμε όλοι εμείς οι σχετικοί με το αντικείμενο είναι ότι μια αξιόπιστη δύναμη αποτροπής δεν είναι ποτέ πολυτέλεια. Άλλωστε, το πόσο ακριβώς κοστίζει το Eurofighter το γνωρίζουν πολύ καλά στο Υπουργείο Αμυνας και τολμώ να αναφέρω ότι το Eurofighter είναι το μόνο από τα υπομνήματα α/φη που έχει παρουσιάσει πραγματικά μεγάλη κόστους αφού έχει μονογραφηθεί σύμβαση που τα καθορίζει επ' ακριβώς. Επομένως εάν συγκριθούν τα υπάρχοντα μεγέθη κόστους με εκείνα των τελευταίων συμβάσεων αποκτήσεως άλλων μαχητικών α/φών, εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι το Eurofighter δεν είναι καθόλου ακριβό σε σχέση με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα που προσφέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που καταγράφονται

από τα ΜΜΕ και ειδικότερα από τα ειδικά αμυντικά περιοδικά οι άμεσες ανάγκες της ΠΑ που περιλαμβάνονται σε όλα τα ΕΜΠΑΕ και έχουν εγκριθεί από αποφάσεις ΚΥΣΕΑ την τελευταία δεκαετία είναι η απόκτηση 40 νέων μαχητικών άμεσα και 80 μετά το 2015.

Από τις προσδομοιώσεις που έχουν γίνει σε υπολογιστή για τις ανάγκες μίας τεκμηριωμένης επιχειρησιακής μελέτης προκύπτει ότι, σε σχέση πάντα με την απειλή, τα Eurofighter παρέχουν την απαραίτητη Αεροπορική Κυριαρχία και επομένως την αξιόπιστη αποτροπή με πολύ μικρότερο αριθμό α/φών από ότι οι ανταγωνιστές του.

Ετσι βλέπουμε ότι η αεροπορική ισχύς ενός στόλου με 40 Eurofighter έχει ακριβώς την ίδια επιχειρησιακή και μαχητική αποτελεσματικότητα με εκείνη των 100 Αμερικανικών μονοκινητηρίων και γι' αυτό ο οικονομικό κόστος για τα Eurofighter είναι χαρακτηριστικά μικρότερο έναντι των 100. Σε αυτή τη διαφορά θα πρέπει να προστεθεί και η διαφορά του ολικού κόστους ζωής αφού άλλο είναι να συντηρείς 40 α/φη και άλλο 100. Μεγαλύτερες ακόμα διαφορές προκύπτουν για τις μεσοπρόθεσμες & μακροπρόθεσμες ανάγκες αφού από τις προσδομοιώσεις και πάλι προκύπτει ότι 40 Αμερικανικά μονοκινητήρια και 80 Αμερικανικά μονοκινητήρια Stealth έχουν ακριβώς την ίδια επιχειρησιακή και μαχητική αποτελεσματικότητα με εκείνη των 60 περίπου Eurofighter. Το πιο σημαντικό μάλιστα που προκύπτει είναι ότι η άμεση λύση για το Eurofighter δεν είναι μία ενδιάμεση λύση αλλά μια αρχική λύση που μπορεί να συμπληρωθεί στο μέλλον. Αντιθέτως η οποιαδήποτε άλλη λύση οδηγεί σε αποσπασματικές αγορές και την πολυτυπία και οι γνωρίζοντες καταλαβαίνουν καλύτερα τι σημαίνει αυτό σε κόστος αποκτήσεως και κόστος κύκλου ζωής.

FULFILLS STRATEGIC GOALS

Από τις αναλύσεις που έχουν γίνει μέχρι εδώ έχει προκύψει ότι:

- Το Eurofighter μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας προσφέροντας αεροπορική υπεροχή και ισορροπία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.
- * Ειδικότερα διαμορφώνει μία αξιόπιστη αποτροπή που εξασφαλίζει την ειρήνη διατηρώντας σταθερότητα στην περιοχή
- * Παράλληλα διατηρεί τη στρατηγική ισορροπία μεταξύ της Ευρώπης και των φύλων πέραν του Ατλαντικού διευρύνοντας τις πηγές εφοδιασμού
- Εκείνο όμως που είναι σημαντικό από πολιτική άποψη είναι ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία Κοινή Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική.

Αποτελώντας τη ραχοκοκάλι των Ευρωπαϊκών Αεροποριών για τις επόμενες δεκαετίες πραγματοποιείται ένα στρατηγικό βήμα στη στρατιωτική διαλειτουργικότητα και αναπτύσσονται δόγματα και

τρόποι ενέργειας καθαρά Ευρωπαϊκοί που θα συμβάλουν καθοριστικά στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδος με τη λοιπή Ευρώπη σε θέματα Αμυνας και Ασφάλειας.

- Ακόμα θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ότι ενισχύει τη διακρατική συνεργασία

* Με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του προγράμματος - Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείουν - να έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν το Eurofighter στην Ελλάδα

* και τη Γερμανική κυβέρνηση που γιγείται της κοινοπραξίας στην Ελλάδα με μια διακρατική προσέγγιση

- Μία στρατηγική απόφαση υπέρ του Eurofighter θα δημιουργούσε μία μοναδική ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και μάλιστα την περίοδο αυτή της παγκοσμίου οικονομικής κρίσεως.

* Ταυτόχρονα η χώρα μας θα ενισχυεί

- Ta stealth α/φη δεν είναι πανάκεια. Η επιβιωσιμότητα των σημερινών μαχητικών επιτυγχάνεται με πολλούς άλλους τρόπους

- Το Eurofighter είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα. Το Ευρωπαϊκό αυτό μαχητικό είναι μαρτσά από την τεχνολογική του εποχή και έχει μία ισορροπημένη σχεδίαση που το καθιστά ικανό να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές απειλές

- Το Eurofighter είναι η ραχοκοκαλιά των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Αεροποριών και θα συνεχίσει να είναι για τις δεκαετίες που έρχονται

- Η επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος το καθιστούν ως την οικονομικότερη λύση μεταπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

- Απόκτηση του Eurofighter από τη χώρα μας θα της δόσει τον αέρα της αεροπορικής κυριαρχίας

- Η Ελληνική βιομηχανία με την απόκτηση του Eurofighter θα μπορέσει να κάνει το στρατηγικό της



ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της με την Ευρώπη σε πολιτικό, βιομηχανικό και στρατιωτικό επίπεδο ενώ τέλος

* Θα συνέβαλε στην ολοκλήρωση και ενδυνάμωση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Αεροδιαστηματικής βιομηχανίας καθώς και εκείνης της Αμυνας

CONCLUSIONS

- Θα πρέπει να ξεχάσουμε τις γενιές α/φών και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις δυνατότητες που έχουν τα σημερινά α/φη σε σχέση με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις

- Οι επιχειρησιακές δυνατότητες ενός μαχητικού θα πρέπει αποκλειστικά να εξυπηρετούν τις ανάγκες που έχει ένα κράτος

■ Materiales usados en su construcción

El centro EADS-CASA ha construido el Eurofighter usando los últimos avances tecnológicos en ingeniería.

■ Armamento

Posee tres estaciones armadas, cuatro hoyo cada una y cinco en el fuselaje.

■ Coste del avión

El costo global del programa europeo es de 5.937 millones de euros. Cada

βήμα προς το μέλλον. Όπως ακριβώς έχει συμβεί και στα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη που το έχουν. Το Eurofighter θα προσφέρει βιομηχανικές επιστροφές που μεταφράζονται σε μεγάλα αριθμό θέσεων εργασίας υψηλού επιπέδου και σε τεχνολογικά spin offs που ζειπερνούν κατά πολὺ τις επενδύσεις που θα απαιτηθούν

- Στον πολιτικό τομέα το Eurofighter ενισχύει την Ελληνική ταυτότητα μέσα στην Ευρώπη και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής

- Πραγματικά οι Ελληνικές Αμυντικές Ανάγκες σε συνδυασμό με την ανάγκη για ανάπτυξη μέσα σε ένα προκλητικό διεθνές περιβάλλον οδηγούν σε μία τελική πολιτική και στρατηγική απόφαση υπέρ της απόκτησης του Eurofighter.

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Υπό Δρ Ι. Παρίση
Υποστρατήγου ε.α.

Η προβολή της εθνικής ισχύος, ανεξαρτήτως σε ποιους παρέγοντες αυτή βασίζεται, υλοποιείται σε κάθε περίπτωση με τις ένοπλες δυνάμεις. Η ένοπλη δύναμη, δηλαδή οι στρατιωτικές δυνυτότητες ενός κράτους, ως παράγοντα ισχύος, εξετάζεται τόσο από πλευράς μεγέθους και εξοπλισμού όσο και από πλευράς έρευνας και τεχνολογίας, αμυντικής βιομηχανίας, συμμαχών αλλά και λοιπών στοιχείων που καθορίζουν τη μαχητική αποτελεσματικότητα των ενδιπλων δυνάμεων.

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ποσά για αμυντικές δαπάνες μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ και του NATO. Ως ποσοστό επί τοις εκατό οι αμυντικές δαπάνες της χώρας μας είναι οι υψηλότερες δίλων.

Οι αμυντικές δαπάνες κάθε χώρας κατανέμονται γενικά στους εξής τρεις τομείς:

- 1ον Δαπάνες προσωπικού
- 2ον Δαπάνες λειτουργικές και υποδομών
- 3ον Επενδύσεις: Προμήθειες εξοπλισμών, Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δαπάνες για αμυντικές επενδύσεις είναι ο σημαντικότερος τομέας στον οποίο μάλιστα είναι δυνατόν, μέσα από κατάλληλες στρατηγικές προμηθειών, να εξασφαλιστούν οικονομικές κλίμακας. Ηδη από ετών κάποιες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν τέτοιες στρατηγικές. Οι λέξεις κλειδιά είναι: στρατηγική, οργάνωση, τοποποίηση, αμυντική βιομηχανία.

Είναι, νομίζω, από όλους αποδεκτό ότι χωρίς κατάλληλη βιομηχανική βάση, δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη άμυνα. Για το λόγο αυτό, ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας ήταν και είναι ουσιώδης παράγον διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων.

- Καταρχήν, διότι η ίνταρξη μιας αμυντικής βιομηχανίας σύγχρονης, αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής, αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο της εθνικής άμυνας.
- Δεύτερον, διότι μια δυναμική και ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία εκπροσωπεί σημαντική συνεισφορά στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας.
- Τέλος, διότι τα προϊόντα των αμυντικών βιομηχανιών δεν χρησιμεύουν μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις της ίδιας της χώρας αλλά και για εξαγωγές, εξυπηρετώντας τόσο πολιτικούς όσο και εμπορικούς σκοπούς.

Με τον όρο "αμυντική βιομηχανία" εννοούμε μια σειρά βιομηχανιών που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες για τις ένοπλες δυνάμεις. Η βιομηχανική βάση της άμυνας δεν αποτελεί μια αντίληψη χωρίς νόημα, δεδομένου ότι χωρίς βιομηχανία που ερευνά, αναπτύσσει και παράγει τα αμυντικά συστήματα, δεν υπάρχει ικανή άμυνα. Βεβαίως, ένα κράτος μπορεί να αποφασίσει να εξοπλίσει τις

ένοπλες δυνάμεις του μέσω αγορών από το εξωτερικό. Ενεργάντας όμως κατ' αυτόν τον τρόπο, δχι μόνο θα καταρρέει οικονομικά και θα χάσει σε αυτονομία, αλλά επίσης θα παραμένει στο περιθώριο των καινοτομιών σε ζωτικούς τομείς για την γενική ανάπτυξη της χώρας.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αμυντική βιομηχανία μιας χώρας, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προμήθειες υλικού από το εξωτερικό σε σχέση με τις δαπάνες αμυντικού υλικού που φαίνονται στον προϋπολογισμό της χώρας. Η διαφορά αυτή συνιστά την καθοριστική μεταβλητή που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αναλύεται η αμυντική βιομηχανία. Μεταξύ των αντικειμενικών σκοπών μιας πολιτικής για την αμυντική βιομηχανία μπορούμε να αναφέρουμε:

- τη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών.
- την εξασφάλιση παραγωγικής δραστηριότητας για την εγχώρια βιομηχανία.
- την απόκτηση νέων τεχνολογιών και εκπαίδευση προσωπικού.

Στον χώρο της ΕΕ, είναι προφανές ότι, η αμυντική βιομηχανία δεν θα μπορούσε να παραμείνει στο περιθώριο των μετασχηματισμών και αλλαγών που συνέβησαν κατά τα τελευταία χρόνια. Οι προσπάθειες εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων ομοιομορφίας και εναρμόνισης στους εξοπλισμούς, για τους εξής απλούς λόγους:

- Πρώτον, για λόγους στρατηγικής: Οι τεχνολογίες για την άμυνα είναι ήδη πολύ υψηλού επιπέδου, βρίσκονται σε σταθερή εξέλιξη και λίγες χώρες έχουν τη δυνατότητα να τις αναπτύξουν και να τις παράγουν, αποκλειστικά σε εθνικό πλαίσιο.
- Δεύτερον, για λόγους οικονομικούς: Τα συστήματα είναι όλο και περισσότερο ακριβά, στο μέτρο που ανέρχεται ο τεχνολογικός τους επίπεδο, σε τέτοιο σημείο που μόνο η κοινή δράση διαφόρων ενδιαφερομένων χωρών μπορεί να επιτύχει την τελική παραγωγή του προϊόντος.
- Τρίτον, για λόγους επιχειρηματικούς: Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί έχουν μειωθεί, κατά τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Εξ αυτού και το φαινόμενο της συγκέντρωσης και συγχώνευσης των βιομηχανιών, που δημιουργεί μια αγορά πιο πέρα από τα στενά εθνικά όρια.

Έτσι, οι αμυντικές βιομηχανίες έχουν προχωρήσει, κυρίως κατά τις τελευταία δεκαετία, σε ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και ευρείες συνεργασίες, υλοποώντας δηλαδή τα τρία "C" (Consolidation - Co-operation - Co-production) ή στα ελληνικά τα τρία "Σ"

(Συγχωνεύσεις - Συνεργασίες - Συμπαραγωγές). Μάλιστα, από το 2005, στα πλαίσια του EDA, έχει ξεκινήσει μια ριζική αλλαγή του τοπίου στον ευρωπαϊκό χώρο σε ότι αφορά την αμυντική βιομηχανία, την αμυντική έρευνα και τεχνολογία, τις εταιρικές σχέσεις, την τυποποίηση των εξοπλισμών κλπ. Μεταξύ των κύριων στόχων των είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης (EDITB), η υποστήριξη της δημιουργίας, μιας διαθέσις ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού υλικού (European Defence Equipment Market - EDEM) και η προώθηση της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδόσει τον Κάδικα Συμπεριφοράς στις Αμυντικές Προμήθειες (Code of Conduct on Defence Procurement) με στόχο την εισαγωγή της διαφάνειας και του ανταγωνισμού.

Είναι δυστύχημα που δεκαετίες τώρα η ελληνική αμυντική βιομηχανία δεν έχει αξιοποιηθεί, ενώ έχει ανάλογες δυνατότητες, τόσο από πλευράς επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού όσο και από πλευράς υποδομών. Έτσι, η μεν κρατικής βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν τεράστιο αριθμό προσωπικού, χρησιμοποιούνται συχνά από ξένους κολοσσούς ως μέσο επίτευξης απενθέσεων, οι δε ιδιωτικές για την υλοποίηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις στο χώρο των ιδιωτικών βιομηχανιών, απλά επιβεβιώνουν τον κανόνα.

Χρόνια τώρα έχει διαπιστωθεί η ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών της χώρας, ώστε αυτές να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Διατυχώς κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και οι βιομηχανίες αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν σαν δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες το κάθε κόμμα που αναλαμβάνει την κυβέρνηση παίζει τα δικά του παιχνίδια. Συγκεκριμένα παρατηρείται:

► Υπερπληθώρα προσωπικού, στο οποίο μάλιστα συχνά υπερτερεί το διοικητικό προσωπικό έναντι του τεχνικού, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο.

► Ανεπάρκεια και αδυναμία παραγωγής έργου. Κωλύομαι να αναφέρω συγκεκριμένες περιπτώσεις για ευνόητους λόγους. Τις γνωρίζουν όμως οι ασχολούμενοι με τα θέματα και κυρίως οι "παθόντες", δηλαδή τα ΓΕ.

► Δημιουργία υπέρογκων χρεών εις βάρος φυσικά του ελληνικού δημοσίου. Αντί δηλαδή να παράγουν κέρδος δημιουργών βάρη, αναφέρω χαρακτηριστικά ότι κύρια κρατική αμυντική βιομηχανία έχει αυτή τη στιγμή, έλλειμμα προϋπολογισμού της τάξεως των 200 εκατομμυρίων.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει τις κρατικές βιομηχανίες στα όρια της επιβίωσης, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την οικονομία της χώρας και την ανεργία. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα η ΕΑΒΟ, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού δεν απασχολείται πλέον διότι δεν υπάρχει έργο. Θέτω δύο απλά ερωτήματα:

a. Είναι επιτρεπτό, σε μια χώρα που αποτελεί τον καλύτερο πελάτη αμυντικού υλικού στην Ευρώπη, να υπάρχει βιομηχανία οχημάτων μάχης και

αρμάτων που να μην έχει έργο; Θα μπορούσε να είναι ένα ωριό ανέκδοτο αν δεν αποτελούσε την πικρή πραγματικότητα.

β. Αν η ΕΑΒΟ είχε προχωρήσει από χρόνια σε συνεργασίες με άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου της θα αντιμετώπιζε αυτή τη στιγμή πρόβλημα επιβίωσης; Ασφαλώς όχι, διότι θα είχε συνεχώς έργο.

Οι υπέρογκες αμυντικές δαπάνες της χώρας μας είναι δυνατόν να ανακτηθούν με την μορφή της βιομηχανικής επιστροφής, μόνο μέσω μιας αξιόπιστης και ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας. Πρώτη προϋπόθεση για να υπάρξει τέτοια βιομηχανία είναι η ύπαρξη πολιτικής αμυντικής βιομηχανίας από την πλευρά του Κράτους, που δυστυχώς είναι ανύπαρκτη. Τη δεκαετία του 1970 είχε ξεκινήσει μια αξιόλογη προσπάθεια με την ΥΠΟΒΙ. Υποστηρίχθηκε από πολιτική βούληση αλλά και από πιστώσεις για την ανάπτυξη, στα μέτρα της εποχής. Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή στύνησε.

Μια πολιτική αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να καθορίζει μια σειρά ενεργειών όπως:

- Πρώτον, απορρόφηση τεχνολογίας μέσω της διάθεσης κονδύλων για Ε&Α,
- Δεύτερον, μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ξένους προμηθευτές κύριων οπλικών συστημάτων.
- Τρίτον, υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας με ανάθεση συγκεκριμένων προγραμμάτων παραγωγής.

Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι ότι θα υπάρχει κατάλληλος στρατηγικός προγραμματισμός των εξοπλιστικών αναγκών των ΕΔ και χάραξη χρονοδιαγραμμάτων. Είναι μάλιστα απαραίτητο, για να μην είναι δυνατή η καταστρατήγηση της στρατηγικής, να λαμβάνει χώρα κύρωση με νόμο από τη Βουλή, ώστε κανείς υπουργός και καμία κυβέρνηση να μη μπορεί να μεταβάλλει τις αποφάσεις και τα χρονοδιαγράμματα.

Εκείνο που σήμερα συμβαίνει, κυρίως μέσω των ΑΩ, είναι η κατασκευή κάποιων μερών οπλικών συστημάτων (όπως για παράδειγμα κυλιδίων αεροσκαφών, ηλεκτρονικών πλακετών, κλπ). Αυτό όμως δεν παρέχει τη δυνατότητα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία να αναπτύσσει δικά της πρωτογενή προϊόντα και να τα πουλά αυτόνομα και όχι μέσω αδειάς. Ειδικώς για τα ΑΩ, θα έπρεπε να καταστούν ο μοχλός για την απόκτηση τεχνολογίας και η βάση της παραγωγής ολοκληρωμένων προϊόντων, μέσα από ένα μακρόπτονο πρόγραμμα. Αυτό όμως προϋποθέτει την ύπαρξη πολιτικής για την αμυντική βιομηχανία.

Κάποιες αξιόλογες προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς από ιδιωτικές βιομηχανίες δεν έτυχαν της προσοχής και του ενδιαφέροντος του Κράτους, παρά το γεγονός ότι ήταν τεχνικά αξιόλογες, επρόκειτο για ελληνικές παραγωγές, με ότι αυτό σημαίνει, και ήταν οικονομικά ανταγωνιστικές. Επιπλέον κάθε τέτοια προσπάθεια οδηγείται σε αποτυχία αφού είναι σε όλους γνωστό ότι δεν μπορεί ένα προϊόν να πουληθεί στο εξωτερικό αν πρώτα δεν πουλήσει στην χώρα παραγωγής του.

Θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα τον κλάδο της αεροδιαστηματικής, τον κλάδο που ενσωματώνει την πλέον προηγμένη τεχνολογία και εξ αυτού παράγει τα πλέον ακριβά συστήματα. Αεροσκάφη, πύραυλοι, δορυφόροι, κλπ. αποτελούν προϊόντα του κλάδου αυτού. Που βρίσκεται η Ελλάδα στον τομέα αυτό. Προσέξτε, μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε ποια κονσόρτσιουμ ανάπτυξης και παραγωγής συμμετέχει;

Θε είναι κρίμα αν η χώρα μας, ένας από τους, μεγαλύτερους "καταναλωτές" αμυντικών εξοπλισμών στην Ευρώπη, δεν μπορέσει, όχι απλά να βρίσκεται στο κέντρο όλων των εξελίξεων, αλλά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο κάτω-κάτω πληρώνει και άρα ένας τέτοιος ρόλος της ανήκει. Στην περίοδο 1996-2003 η χώρα μας προέβη στην υλοποίηση των μεγαλυτέρων εξοπλιστικών προγραμμάτων από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, για τα οποία διέθεσε τεράστιες πιστώσεις. Δεν εξετάζουμε εδώ την σκοπιμότητα των προμηθεών αυτών ή την καταλληλότητα των συστημάτων που επελέγησαν, σε κάποιες μάλιστα περιττώσεις, παρά την αντίθετη άποψη των αρμοδίων Γενικών Επιτελείων. Προκύπτει το εύλογο ερώτημα: δεν θα έπρεπε, μέσα από κατάλληλες πολιτικές βιομηχανικής συνεργασίας να επιτύχει την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να παράγει πρωτογενή προϊόντα τα οποία να διαθέτει όχι μόνο στις ελληνικές ΕΔ αλλά και στο εξωτερικό; Σήμερα μάλιστα που οι χώρες των Βαλκανίων εισέρχονται στην Ατλαντική Συμμαχία και σταδιακά αντικαθιστούν τα παλαιά οπλικά τους συστήματα δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι σε θέση να αναλάβει σημαντικό μέρος αντίστοιχων προγραμμάτων; Η βιομηχανική συνεργασία εμφανίζεται ως ένα σημαντικό εργαλείο για την εγγύηση και την αύξηση της τεχνολογικής ισχύος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Το κόστος του κύκλου ζωής ενός οπλικού συστήματος μπορεί να είναι εύκολο να ψηφιλοτέρο από το κόστος του ίδιου του συστήματος. Η πολιτική βιομηχανικής συνεργασίας μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση των εγχώριων δυνατοτήτων συντήρησης των αποκτουμένων οπλικών συστημάτων και, πάνω απ' όλα, να ελαχιστοποιήσει την αρνητική επίδραση του εμπορικού ισοζυγίου των δύο χωρών (του προμηθευτή και του αγοραστή).

Είναι προφανές ότι, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα ασφάλειας, η χώρα μας θα μπορούσε να διαθέτει τα ποσά αυτά σε άλλες κατευθύνσεις, όπως η παιδεία και η

κοινωνική πολιτική. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε πως θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Αφού η χώρα μας είναι αναγκασμένη να δαπανά τεράστια ποσά για εξοπλισμούς, θα μπορούσε με κατάλληλη πολιτική βιομηχανικής συνεργασίας να επιτύχει την απόκτηση τεχνογνωσίας, την υψηλή συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας και την ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας. Είναι προφανές ότι μια τέτοια πολιτική θα οδηγήσει σταδιακά στην πρόοδο της έρευνας και την απόκτηση αυτονομίας σε σήμαντικούς τομείς της αμυντικής τεχνολογίας. Υπάρχουν παραδείγματα μικρών χωρών που έχουν αναπτύξει την έρευνα και τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία σε σημείο ώστε να ερδούνται ακόμη και τους στρατούς μεγάλων δυνάμεων. Θα αναφέρω το Ισραήλ, την Σουηδία και τη Νορβηγία. Όλοι έχουμε κάποια γνώση του υψηλού επιπέδου έρευνας & τεχνολογίας και βιομηχανικής παραγωγής που οι χώρες αυτές διαθέτουν. Μάλιστα οι δύο σκανδιναβικές δεν διαθέτουν αξιόλογη εσωτερική αγορά, αφού δεν έχουν αξιόλογες από πλευράς μεγέθους, ένοπλες δυνάμεις. Κατόρθωσαν όμως να βρίσκονται σε πολύ υψηλή στάθμη παραγωγής προτογενών οπλικών συστημάτων και άλλων αμυντικών προϊόντων, σε σημείο μάλιστα ώστε να έχουν πελάτες ακόμη και τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο πεδίο της άμυνας και των εξοπλισμών, ο ρόλος του Κράτους είναι αποφασιστικός, ενώ υπάρχει εκ των πραγμάτων ένας συγκεκριμένος αριθμός πολιτών και προμηθευτών. Παράλληλα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός με την παραδοσιακή έννοια, καθώς οι μηχανισμοί αγοράς δεν στηρίζονται μόνο στη σχέση μεταξύ κόστους και ποιότητας του προϊόντος, αλλά και σε πολιτικές και στρατιωτικές ανάγκες, στην ύπαρξη αντισταθμιστικών φρελημάτων και στη δυνατότητα συμπαραγωγής.

Καταλήγω με τις εξής επιγραμματικές επισημάνσεις, υπό μορφή προτάσεων:

- ▶ Διαμόρφωση μιας πολιτικής αμυντικής βιομηχανίας
- ▶ Υπαρξη στρατηγικής εξοπλισμών και στρατηγικής έρευνας και τεχνολογίας
- ▶ Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων προμηθεών και εξοπλιστικών προγραμμάτων
- ▶ Αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών
- ▶ Υποστήριξη των αμυντικών βιομηχανιών του ιδιωτικού τομέα.

It's time to fundamentally change the way that we do business in Washington. To help build a new foundation for the 21st century, we need to reform our government so that it is more efficient, more transparent, and more creative. That will demand new thinking and a new sense of responsibility for every dollar that is spent.

Barack Obama

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΚΑΙ 4ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

"ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΠΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγόπουλου

Η έννοια της Στρατηγικής Θαλάσσιας Ισχύος, περιλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό ενός κράτους, που αποτελεί την "Ναυτική Ισχύ", το δυναμικό του Εμπορικού Στόλου, τις υποδομές δραστηριοτήσεως και εκμεταλλεύσεως των θαλάσσιων και υποθαλάσσιων πλαινοπαραγωγικών πόρων, τη ναυτική παραδόση και ενωσχόληση του πληθυσμού και τον έλεγχο κομβικών σημείων του θαλασσίου χώρου. Πολιτικά αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος του έθνους και κοινωνικά συνδέεται με την οικονομική δύναμη που απορρέει από την κυριαρχία στο υγρό στοιχείο.

Κατά τον αναλυτή Υποναύαρχο Άλφρεντ Θ. Μάχαν (1940-1994) ο όρος "Θαλάσσια Ισχύ" προσδιορίζεται ως η δυνατότητα νομής κατοχής των θαλασσών πόρων στους οποίους οφείλεται η οικονομική ευρωστία και πολιτική δύναμη των κρατών. Η απόκτηση της "Θαλάσσιας Ισχύος" στηρίζεται στις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Κατάλληλη γεωγραφική θέση (π.χ. γειτνίαση με θαλασσιες διόδους)
- Κατάλληλη φυσική διαμόρφωση
- Έκταση ακτογράμμης, σε σχέση με τον πληθυσμό
- Ποσοτή πληθυσμού που στρέφεται στην θαλάσση και τις συναφεις δραστηριότητες
- Εθνικός χαρακτήρας και νοοτροπία
- Χαρακτηρικές κυβερνήσεως

Η Ελλάδα πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις (πιθανόν με πρόβλημα στην 3η λόγιο δημογραφικού), έχει δυνατότητα εφαρμογής της Στρατηγικής Θαλάσσιας Ισχύος καθόσον ο αυτά συντηγορούν η παγκοσμιοποίηση, η ύπαρξη υδρογονανθράκων, αύξηση αναγκών μεταφοράς ενέργειας κακών προϊόντων (υδρογονανθράκων) μέσω των θαλασσών γραμμών Ανατολικής Μεσογείου, οι διεκδικήσεις της Τουρκίας επί των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Μεσόγειο (ΑΟΖ), η παρουσία διεθνών οργανισμών και μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή, η τουριστική ανάπτυξη και το ότι το μείζον ποσοστό του διεθνούς εμπορίου διεξέγεται δια θαλάσσης.

Ως εκ τούτου η Στρατηγική Θαλάσσιας Ισχύος έχει νομοετελειακό χαρακτήρα.. Σήμερα δυστυχώς η θαλάσσια ισχύς της χώρας, παρουσιάζει ρισκμές που εντοπίζονται στους τομείς στρατηγικής, μέσων και υποδομών.

Φορέας της ναυτικής ισχύος είναι το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) του οποίου η ανάπτυξη δίχως την ύπαρξη θαλάσσιας ισχύος είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος.

Με δεδομένη την τουρκική πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα, που οδηγεί στη δημιουργία μίας ναυτικής ισχύος που θα κυριαρχεί, εφόσον το επιτρέψουμε, σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο, απαιτείται να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Συνεπάσης απαιτείται όπως η πρεσβία και η κοινωνία ενστέρνισθούν το οράμα θαλάσσιας ισχύος και με ένα μακρόπονο σχεδιασμό να αποκτηθεί αυτή, ώστε η εθνική κυριαρχία και παρουσία να μην αμφισβητείται (Εισήγηση Αντιπαναράχου ε.α. Β. Μαρτζούκου Π.Ν.).

Η Γαλλική Εταιρεία DCNS, με βάση τις αποστολές που καθορίζει η Γαλλική Λευκή Βίβλος του 2008 για το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ώστε να διαθέτει Ναυτική Ισχύ, ναυπηγεί, εξοπλίζει τα μέσα του Π.Ν. της Γαλλίας καθώς και άλλων συμμαχικών κρατών. Οι καθοριζόμενες αποστολές από την Λευκή Βίβλο είναι :

- Επιχειρήσεις αποτροπής, η οποία καλύπτεται με τη υποβρύχια, συμβατικά ή πυρηνικά, που ναυπηγεί.
- Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας, αποστολή που καλύπτεται με τις ναυπηγούμενες Φρεγάτες FREMM (πολ.

λαπλού ρόλου ή Α/Α Αμύνης), κορβέτες τύπου GOWIND OPV με νέα συστήματα C3I, μη επανδρωμένα υποβρύχια σχήματα, UAV κ.λ.π.

► Παρεμπόδιση κρίσεων και διαχείριση αυτών, αποστολή που καλύπτεται με τα ναυπηγόμενα Ελικοπτεροφόρα και Αεροπλανοφόρα κυρίων καθώς και τις Φρεγάτες (παρουσίαση της DCNS).

Η Εταιρεία EADS ASTRIUM παρουσίασε τις προτάσεις της για τις Δορυφορικές επικοινωνίες, προτείνοντας ως βέλτιστη λύση για την Ελλάδα, την εκμετάλλευση του TRANSPORTER του HELLAS SAT από στρατιωτικό σταθμό εδάφους και με δεδομένο ότι η εκπομπή γίνεται σε συγχρόνη ΚU, την ενοικίαση συγχρόνης X από τον SKYNET για τις περιπτώσεις που ελληνικές δυνάμεις ενεργούν στο εξωτερικό και υπό διεθνή ή συμμαχική διοικηση.

Η Εταιρεία MBDA (Γαλλική) παρουσίασε την σύγχρονη από αέρος απειλή την οποία περιέλαβε, τα αεροσκάφη τύπου STEALTH, τα UAV, τα βλήματα CRUISE, τις βόμβες ακριβείας κατευθυνόμενες εξ αποστάσεως και ακολούθως παρουσίασε τις τεχνικές και επιχειρησιακές λύσεις που απαντούν στις απειλές αυτές όπως :

- Τα A/A V-SHRAD MISTRAL
- Τα A/A SHORAD MIKA (S/A ή θαλάσσης - αέρος).
- Τα A/A μέσω βελληνεκούς ASTER

Η Εταιρεία ASTRA στο αντικείμενο της "Στρατηγικής χρησιμοποίησεως του Εμπορικού Διαστήματος" αφού παρουσίασε τις δυνατότητες της στο χώρο και το πλεγμα των δορυφόρων που διαθέτει πρότεινες ως λύση την χρησιμοποίηση του πλέγματος αυτού, με φόρτωση στους δορυφόρους που θα διαθέτει του φιλοξενούμενου εξοπλισμού (hosted payload) για επικοινωνίες, επισκόπηση γης, αισθητήριες ή άλλη επικοινωνιακή τεχνολογία, για εθνική ή διεθνή χρήση, με τεράστιο οικονομικό ή τεχνολογικό διφέλος.

Η EADS παρουσίασε τις εθνικές απαιτήσεις για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό αεροσκάφος υπεροχής το οποίο συγκρινόμενο με τα λοιπά που προσφέρονται την παρούσα περίοδο, διαθέτει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, ενώ η απόκτηση του, θα προσφέρει υψηλές βιομηχανικές επιστροφές και υψηλή τεχνολογία. Ως τέτοιο αεροσκάφος προτείνεται το Eurofighter το οποίο αποκτάμενο από τη χώρα μας, θα της προσδίδει δυνατότητες αεροπορικής κυριαρχίας.

Ο Δρ Ι. Παρίσης, Υποστράτηγος ε.α., στο θέμα "Ελληνική Αμντική Βιομηχανία - Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές", προσδιόρισε την παθογένεια αυτής στην υπερήφανη προσωπικού στην οποία το διοικητικό προσωπικό πλεονάζει των τεχνικών, στην ανεπάρκεια και αδυναμία παραγωγής έργου και στη δημιουργία υπέρογκων χρεών σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Για τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε αυτή (η βιομηχανία) γίνει παραγωγική και αποδοτική πρότεινε :

- Διαμόρφωση πολιτικής για την αμντική βιομηχανία.
- Την ύπαρξη στρατηγικής εξοπλισμών και στρατηγικής στην έρευνα και τεχνολογία.
- Καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων προμηθειών και εξοπλιστικών προγραμμάτων.
- Αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου των κρατικών αμντικών βιομηχανιών.
- Υποστήριξη των ιδιωτικών αμντικών βιομηχανιών.

METANASTEUTIKO
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Ε.Σ.ΜΕ

Επιμέλεια : Υποστρατήγου Ε.Λ.Α.Σ ε.α. Π. Λάγγαρη
Πρόην Υποδιευθυντού της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Ε.Λ.Α.Σ

Σχετικά με το όλο θέμα της αφομοίωσης και ένταξης στην ελληνική κοινωνία των οικονομικών μεταναστών που διαβιούν και εργάζονται στην Ελλάδα στα πλαίσια της νέας μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας, η Ε.Λ.Ε.Σ.ΜΕ, με σειρά άρθρων στο περιοδικό της "Προβληματισμοί" από μέλη της, αλλά και με θέσεις της ανάλογες σε σχετικές Μελέτες και Σεμινάρια που διεξήγαγε, με αφορμή τις συγχρές, πρόχειρες και αμφισσάντες νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων της τελευταίας 15ετίας γύρω από το μεταναστευτικό, είχε επισημάνει τους εθνικούς κινδύνους που εγκυμονούνται από το εγχειρήμα αυτό και μάλιστα με χαλαρούς και ήπιους καγόνες δικαίου, συλλήβδην και αδιακρίτως. Ιδιαίτερα μάλιστα είχε τονιστεί το γεγονός ότι, κατά κοινή διαπίστωση "υπάρχει πρόβλημα αφομοίωσης από τις ντόπιες κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ξένων πληθυσμών, κυρίως των τριτοκοσμικών" και ότι "το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου οι ενυπάρχουσες κοινωνικές υποδομές δεν αντέχουν άλλο την απορρόφηση της συνεχώς συγκούμενης πολυεθνικής κοινότητας των αλλοδαπών, με συνέπεια να μη μπορεί να τους απορροφήσει και η αγορά εργασίας, για νόμιμη απασχόληση και εξασφάλιση των προς το ζην αναγκαιούντων, πολύ δε περισσότερο είναι δυσχερής, αν δρι άδύνατη η αφομοίωση της πανσπερμίας αυτής των αλλοδαπών από απόγεως πολιτισμικής" (εθνολογικής, θρησκευτικής, ηθών και εθίμων κ.λ.π.).

Σε όλους είναι πλέον γνωστό το πραγματικό γεγονός, ότι ένα πολυπληθυσμακό τμήμα των μεταναστών που ζουν στη χώρα μας, κυρίως μουσουλμάνοι (Πακιστανοί, Κούρδοι, Αφγανοί), εφαρμόζουν ακραία μουσουλμανικά έθιμα στην ελληνική κοινωνία, θέλουν να ζουν όπως ακριβώς στην πατρίδα τους, περιφρονώντας τον δικό μας τρόπο ζωής και συνήθειες, όντες μη επιδεκτικοί αφομοίωσης.

Παρά ταύτα όμως η κυβέρνηση πρόσφατα, έδωσε στη δημοσιότητα προσχέδιο νόμου υπό τον τίτλο : "Πολιτική συμμετοχής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα", αδικαιολόγητα βιαστικά, χωρίς να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και συναπόφαση λόγω της σοβαρότητας του θέματος, και του οποίου, παρά τις ανθρωπιστικές του θέσεις, η πλειονότητα του ελληνικού λαού δεν δείχνει έτοιμη να υιοθετήσει τις αρχές αυτού του νέου νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, κατόπιν νέας τροποποίησας "εν σπουδῇ" του ήδη τροποποιηθέντος μόλις προ ολίγων ετών εφαρμοζούμενου Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον νόμο 3284/2004, η κυβέρνηση προσπαθεί να επεκτείνει το δικαίωμα του εκλέγειν, και εκλέγεσθαι υπό ορισμένες προϋποθέσεις (δηλαδή σύμβουλοι δημοτικοί, τοπικοί και δημοτικών διαμερισμάτων), επαν-

ξάνοντας το εκλογικό Σύμμα της Ελλάδας με ένα μεγάλο τμήμα αλλοδαπών γύρω στο 8%, καθιστώντας έτσι τους αλλοδαπούς ρυθμιστές των πολιτικών πραγμάτων της χώρας. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των όλων, με τη νομοθετική πρωτοβουλία της αυτή η κυβέρνηση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία της χώρας μας (εξωτερικά σύνορα της ΕΕ - πύλη εισόδου των μεγαλύτερου κύματος λαθρομεταναστών), επιδιώκει να επιφέρει ριζικές αλλαγές, επί το ευνοϊκότερον όσον αφορά τον τρόπο και διαδικασία απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας στους αλλοδαπούς, διευρύνοντας υπέρμετρα τις περιπτώσεις (γέννηση αλλοδαπών στην Ελλάδα - φοίτηση - εκπαίδευση σε ελληνικά σχολεία), μειώνοντας στο ήμισυ τον ελάχιστο χρόνο διαμονής στην Ελλάδα (από 10 σε 5 έτη), επεκτείνοντας την ελληνική ιθαγένεια και στους γονείς των αλλοδαπών τέκνων που γεννώνται στην Ελλάδα, γενικώς (και των παρανόμων), κ.λ.π. Η κατόπιν σφροδών αντιδράσεων βελτιώση του νομοσχεδίου στις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιθαγένειας από μέρους της κυβέρνησης (αύξηση από 5 σε 7 έτη της νόμιμης διαμονής στη χώρα, από 3 σε 6 έτη της φοίτησης σε ελληνικό σχολείο και ο ορισμός των εξετάσεων στην ελληνική ιστορία και την πολιτική αγωγή), ουδόλως μετέβαλε το πρόβλημα.

Επιπλέον, αντί η ελαστική και χαλαρή νομοθετική ρύθμιση, είναι μαθηματικά βέβαιο, ότι θα ευνοήσει την παράνομη μετανάστευση και την δράση των σύγχρονων δουλεμπόρων, σε ακόμη μεγαλύτερη ένταση και μορφή. Αντιθέτως, την ίδια στιγμή, κράτη της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης που δεν έχουν το μέγεθος και την έκταση του προβλήματος της Ελλάδας (πύλη εισόδου - χώρα υποδοχής, διέλευσης και παραμονής λαθρομεταναστών), έχουν θεσπίσει αιστηρές προϋποθέσεις και όρους για την απονομή της ιθαγένειας και σκληρές νομικές διατάξεις για την αναχαίτιση του κύματος των μεταναστών (Γερμανία, Ολλανδία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία) π.χ. η απαγόρευση "τσαντόρ", "μπούργκας", "μαυτίλας", όπως επίσης, ο ελάχιστος χρόνος διαμονής είναι δέκα χρόνια στη χώρα, για την απόδοση ιθαγένειας, την οποία εμποδίζει η παράνομη είσοδος, εμπόδιο που επεκτείνεται και στα τέκνα των παράνομων γονέων που γεννώνται στο έδαφος της ξένης χώρας διαμονής τους.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μία εποχή, κατά την οποία η διεθνής συγκυρία είναι δισμενής (όχι ευνοϊκή) για τα εθνικά μας συμφέροντα και δίκαια. Η αμερικανική διπλωματία και εξωτερική πολιτική έχει ανακινήσει θέμα της αναγνώρισης μειονότητων Αλβανίας, Σκοπίων και Τουρκίας στην Ελλάδα, ως και σεβασμού από μέρους της Ελλάδας του δικαιώματος αντοπροσδιορισμού της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, έχει συγκροτηθεί ο απελευθερωτικός στρατός της Τσαμουριάς στο όραμα

της "Μεγάλης Αλβανίας" (UCC) και έχει εξαγγελθεί το "Δόγμα Νταβούτογλου" επίσημα, περί "Νέο-οθωμανισμού της Τουρκίας" (αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις περιοχές όπου αυτή υπήρξε ιστορικά). Σε μια στιγμή, μάλιστα, ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα μας, αφού τα προγνωστικά των ειδικών για τη σύνθεση του πληθυσμού της για τα αμέσως προσεχή χρόνια είναι άκρως δυσοιωνά, (Μέχρι το 2050 το 25% του πληθυσμού της χώρας, ήτοι 1 στους 4 Έλληνες, θα είναι αλλοδαποί - Μελέτη Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής έτους 2003, βλ. εφημερίδα "ΧΩΡΑ" της 25 και 27 Ιανουαρίου 2003, σελ. 22 και 19 αντίστοιχα).

Χωρίς να παραγνωρίζονται και οι θετικές πλευρές της μετανάστευσης στην χώρα μας, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζονται οι ελλοχεύοντες κίνδυνοι και απειλές άμεσοι ή και μακροπρόθεσμοι για την εθνική ασφάλεια της χώρας μας, νοούμενη με την ευρύτερη του όρου έννοια, δηλαδή την εθνική μας ταυτότητα, την εθνική συνοχή, τη δημόσια υγεία, την εθνική οικονομία, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και την εθνική μας άμυνα. Η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης, καθιστά άμεσα ορατό τον κίνδυνο αλλοίωσης της ταυτότητας και του εθνικού και δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας, αφού με τις νέες ρυθμίσεις διεικούλωνται τα μέγιστα αυτή τη φορά η δυνατότητα εγκατάστασης μονίμως σε ελληνικά εδάφη ως Ελλήνων πλέον, μάλιστα σε ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές μας και των αλλοδαπών εκείνων, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από χώρες του Βαλκανικού μας περίγυρου, με αλυτρωτικές διεκδικήσεις και εδαφικές βλέψεις σε βάρος της Ελλάδας (Αλβανοί, Σκοπιανοί, Τούρκοι μουσουλμάνοι), με κίνδυνο δημιουργίας "θυλάκων" μειονοτήτων εθνικών ή θρησκευτικών, με ό,τι το δυσμενές αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να αποδύθει σε μία γιγαντιαία προσπάθεια εθνικού χαρακτήρα περιορισμού του προβλήματος της μετανάστευσης και εξάλειψης του δημογραφικού, ενισχύοντας προπάντων τις πολύτεκνες οικογένειες και τα νιόπαντρα ζευγάρια, επιτείνει το πρόβλημα, λησμονώντας ότι τα πολύνεκρα και αιματηρά τρομοκρατικά κτυπήματα της Αλ. Κάιντα στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2005, έγιναν από τους μουσουλμάνους, Πακιστανούς την καταγωγή, Άγγλους υπηκόους 2ης γενιάς, όταν οι πάντες, και όχι μόνον οι Βρετανοί, διερωτώνται ακόμη: πως είναι δυνατόν άτομα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα αυτή να μισούν σε τέτοιο βαθμό τη γενέτειρά τους, ενώ αντίστοιχη εμπειρία είχε και η Ισπανία. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για την όπαρξη εντός των ορίων της "εν υπνώσει τρομοκρατών", δυτικά μεταξύ των αλλοδαπών που διαβιούν στην Ελλάδα (συνήθως εγκληματικά ή παρασιτικά), περιλαμβάνονται και αλλοδαποί υπήκοοι των αρπακτικών γειτόνων μας, όπου, προεξάρχουν η πολυπληθής μάζα των Αλβανών, των φύλων προς υποτούς Τούρκων, (συγκεκαλυμένα και Τσάμηδων) και πολλών άλλων μουσουλμάνων, οι οποίοι όχι μόνον δεν έχουν ελληνική συνείδηση, αλλά σκέπτονται ανθελληνικά, εγκληματούν, χωρίς μάλιστα να δύναται να αποκλεισθεί και ο πρακτορικός ρόλος πολλών εξ αυτών. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να αγνοηθούν οι τρο-

μοκρατικές απειλές των υπαρκτών εξτρεμιστικών οργανώσεων ομόρων κρατών που έχουν εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας ("Γκρίζοι Λύκοι" Τουρκίας, "UCK - UCC" Αλβανίας, παρόμοιες των Σκοπίων κ.λ.π.).

Το Μεταναστευτικό στο σύνολό του έχει αναζητεί σε θέμα εθνικό, μειζονος σπουδαιότητας και η αντιμετώπισή του απαιτεί εθνική ομοψυχία και συναίνεση και επιβάλλει μία προσεκτική πολιτική έναντι των αλλοδαπών μεταναστών "ειδικών κατηγοριών", δυστοπία της οποίας θα είναι η αντίστοιχη εγκατάστασης - κοινωνικής ένταξης, που θα πρέπει να γίνονται κατά τρόπο οργανωμένο, ελεγχόμενο, σταδιακά και λελογισμένα, μετά φειδούς και όχι αδιακρίτως. Κατόπιν των ανωτέρω η κυβέρνηση, χωρίς την ευρεία κοινωνική και πολιτική συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, οφείλει να μη καταβέσει στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση του εν λόγω προσχεδίου νόμου : "πολιτική συμμετοχής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα, τίτλος ψευδεπίγραφος, καθόσον στην ουσία του αφορά απόδοση της ελληνικής ιθαγενείας σε αλλοδαπούς "ελαφρά τη καρδιά" και με ευνοϊκούς όρους και προποθέσεις και απονομή σ' αυτούς του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (υπό προϋποθέσεις), διακινδυνεύοντας τα εθνικά μας συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να παραμένουν μακράν από τυχόν ενυπάρχουσες συνασθηματικές υπερευαισθησίες για τους μετανάστες, παρά την ανθρωπιστική χροιά του θέματος.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με την παρούσα του μορφή, ανεξαρτήτως τυχόν δεσμεύσεων, παραλείψεων, σκοπωτήτων και αγνοίας, θα επιβάλλει τη δημιουργία, εντός της Ελλάδας, ισχυρών μειονοτήτων, των οποίων η δραστηριότητα θα υπόκειται σε επηρεασμό και καθοδήγηση από εκτός της Ελλάδος χώρες και κέντρα.

Μερικές από τις δραστηριότητες αυτές προσδιορίζονται σαφώς από τα εθνικά δόγματα ομόρων κρατών.

Προς τούτο θα ήταν ορθότερο ο ισχύων μεταναστευτικός νόμος να τροποποιηθεί με τρόπο που να αντιμετωπίζεται η λαθρομετανάστευση με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό ενώ σ' ότι αφορά τον υπόψη νόμο περί ιθαγενείας, αυτός να προβλέπει την χορήγηση αυτής στα τέκνα των λάθρο, ή απλώς, μεταναστών που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα με την τυπική και ουσιαστική προϋπόθεση ότι έχουν συμπλήρωσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν παρακολουθήσει την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση και οι γονείς έχουν 10ετή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα.

Εξυπακούεται ότι σ' ότι αφορά τους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα χωρών κρατών της ΕΕ η διαδικασία χορηγήσεως ελληνικής ιθαγενείας θα είναι απλούστερη και συντομότερη ενώ η χορήγηση ιθαγενείας σε αλλοδαπούς τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) δεν θα επιφέρει αυτόματα την χορήγηση της ιθαγενείας στους γονείς αυτών.

Με έμφαση επισημαίνεται ότι τις απόψεις αυτές η Ε.Δ.Ε.Σ.Μ.Ε, με επιστολή της, κατέστησε έγκαιρα γνωστές προς όλους τους έχοντες δικαιώματα λήψης αποφάσεως για το θέμα.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ

Τον Θεοδώρου Κ. Καρυώτη

**Καθηγητού Πολιτικής Οικονομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέλους της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.**

Τα τελευταία δύο χρόνια οι Τούρκοι προσπαθούν να δημοσιεύσουν, όποτε τους δοθεί η ευκαιρία, έναν εντελώς απαράδεκτο χάρτη χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το Δίκαιο της Θάλασσας.



Όπως φαίνεται από τον παραπάνω χάρτη, δείχνουν ότι η Κύπρος αποτελείται από δύο κράτη και η αποκαλούμενη "νότιος" Κύπρος έχει μια περιορισμένη AOZ. Επιπλέον αρνούνται να δώσουν δικαιώματα AOZ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και με αυτή την οριοθέτηση παριστάνουν ότι έχουν θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο!

Η τραγωδία έγκειται στο γεγονός ότι έχουν πλησιάσει τους Αιγυπτίους που φαίνεται ότι αποδέχονται μια τέτοια οριοθέτηση που δεν δίνει δικαιώματα AOZ στα ελληνικά νησιά Καστελόριζο και Στρογγύλη και έτσι παριστάνουν ότι η AOZ της Αιγύπτου συνορεύει με την AOZ της Τουρκίας. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει ξεκάθαρα την οριοθέτηση της AOZ της Ελλάδας με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας και το λόγο που δεν επιθυμεί καμία διαπραγμάτευση με την Ελλάδα σχετικά με την οριοθέτηση της AOZ στο Αιγαίο Πέλαγος. Από τον ίδιο χάρτη διαπιστώνουμε επίσης τη μεγάλη ξημά που κάνει το Καστελόριζο στην Τουρκία, αγκάθι πραγματικό για τα πονηρά της σχέδια στην Μεσόγειο. Τέλος, ο χάρτης δείχνει την AOZ της Κύπρου και της Αιγύπτου όπου ξεκάθαρα φαίνεται ότι η Τουρκία δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο.

Για να καταλάβουμε καλύτερα το πρόβλημα της Τουρκίας πρέπει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην ιστορία του Δίκαιου της Θάλασσας. Η Τουρκία και η Βενεζουέλα είναι δύο κράτη που δεν υπέραφαν την

Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας το 1982 και αρνούνται μέχρι σήμερα να προσχωρήσουν σ' αυτήν. Το πρόβλημά τους είναι παρόμοιο γιατί και τα δύο κράτη έχουν μπροστά στις ακτές τους νησιά που δεν τους ανήκουν. Ο παρακάτω χάρτης δείχνει ξεκάθαρα το πρόβλημα της Βενεζουέλας γιατί η ύπαρξη νησιών απέναντι από τις ακτές της, της δίνει μια πολύ περιορισμένη AOZ.





Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα της Τουρκίας γιατί έχει μια πολύ περιορισμένη AOZ στο Αιγαίο Πέλαγος μια και απέναντι από τις ακτές της υπάρχουν ελληνικά νησιά που διαθέτουν δικοί τους AOZ δύος ορίζει το άρθρο 121 της Συνθήκης του Δίκαιου της Θάλασσας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε ένα τραγικό λάθος όταν αποφάσισε να αρχίσει συνομιλίες με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των δυο κρατών. Το τραγικό λάθος έγκειται στο γεγονός ότι η Ελλάδα άρχισε τις συνομιλίες της με την Αίγυπτο χωρίς να πάρει κάποια ρητή και σαφή διαβεβαίωση από αυτήν ότι θα δοθούν πλήρη δικαιώματα στο Καστελόριζο. Τώρα που οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει φαίνεται ότι οι Αιγύπτιοι δεν θέλουν να δώσουν πλήρη δικαιώματα στο Καστελόριζο και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στη ελληνική πλευρά.

Τα πράγματα βέβαια έγιναν χειρότερα όταν οι Αιγύπτιοι ενημέρωσαν την ελληνική πλευρά ότι θα αρχίσουν συνομιλίες για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με τη Τουρκία τη στιγμή που η Αίγυπτος δεν διαθέτει θαλάσσια σύνορα με τη Τουρκία! Η Αίγυπτος θα μπορούσε να διαθέτει θαλάσσια σύνορα με τη Τουρκία μόνο αν δεν αναγγωρισθούν τα δικαιώματα του Καστελόριζου. Ο νοός νοήτω.

Η Αίγυπτος ενημέρωσε την ελληνική πλευρά ότι θα είχε συνομιλίες μαζί της στο Κάιρο στις 20 Ιουνίου του 2009 και αμέσως μετά στις 22 Ιουνίου 2009 με τη τουρκική πλευρά! Η Ελλάδα αντί να προβεί σε έντονη διαμαρτυρία για αυτή την αιγυπτιακή θέση, που παραβιάζει ξεκάθαρα το Δίκαιο της Θάλασσας, πήγε στη συνάντηση στις 20 Ιουνίου γνωρίζοντας ότι δύο μέρες αργότερα Αιγύπτιοι και Τούρκοι θα καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι.

Η σημερινή κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτό το θέμα και δεν έχει αναλάβει καμία πρωτοβουλία ζητώντας διο απλά πράγματα από του Αιγυπτίου. Πρώτον, να μη κάνουν κάποια συμφωνία με την Τουρκία και δεύτερον, να κάνουν οριοθέτηση AOZ με την Ελλάδα με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας που και αυτοί έχουν υπογράψει.

Πριν μερικά χρόνια η κυπριακή πλευρά προσέγγισε την ελληνική κυβέρνηση και της ζήτησε να προχωρήσουν στην οριοθέτηση της AOZ των δυο κρατών, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν άδραξε μια τόσο μεγάλη ευκαιρία που θα δημιουργούσε και ένα προηγούμενο όχι μόνο για το Καστελόριζο αλλά και θα δημιουργούσε μόνιμα θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο!

Η άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να οριοθετήσει την δική της AOZ με αυτή της Κύπρου δεν αποτελεί μόνο πράξη δειλίας αλλά και μεγάλης απερισκεψίας. Εύχεται κανείς η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να διορθώσει σύντομα αυτό το λάθος και ταυτόχρονα να ζητήσει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για αυτή την οριοθέτηση δύο κρατών-μελών της.

Η ΕΕ πρέπει επιτέλους να προστατέψει τα συμφέροντά της στην περιοχή, γιατί μια οριοθέτηση AOZ ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Τουρκία μειώνει το μέγεθος της AOZ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μεσόγειο. Εάν η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν πραγματοποιήσει άμεσα οριοθέτηση της AOZ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο και να προκαταλάβει την παράνομη Τουρκική AOZ στην Μεσόγειο, τότε η Ελλάδα θα υποστεί μια μεγάλη ήττα.

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Του Αντιστρατήγου ε.α. Ιωάννη Μ. Ασλανίδη



1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Εις την ωραία αυτή γαλανή γωνία της γης, με τον λαμπρό και ζειδώρῳ ἥλιο της, επί πέντε χιλιάδες (5.000) χρόνια τώρα, όσο μέχρι σήμερα ἔχει αριθμήσει η σκαλάνη του αρχαιολόγου, εγεννήθη, εξετράφη και έζησε η ελληνική φυλή. Οι Έλληνες είναι αυτόχθονες εις την γην αυτήν.

Μέσα στην μακραίωνη αυτή ιστορία του Ελληνικού έθνους, αναφέρονται ορισμένες ημερομηνίες προ των οποίων οι μεταγενέστερες γενεές στέκονται με ευλάβεια και θαυμασμό, γιατί οι ημερομηνίες αυτές είναι συνυφασμένες με αναμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα, τα οποία επέδρασαν στην ιστορική συνέχεια της πατρίδος μας και την αλλαγή της ιστορικής πορείας του πολιτισμού πολλών λαών.

Η 25Π Μαρτίου του 1821 είναι μια ημερομηνία σταθμός, από τις τόσες άλλες, που έχει να παρουσιάσει το ελληνικό έθνος στην μακραίωνη ιστορία του.

Η 25η Μαρτίου του 1821 για μας τους Έλληνες είναι διπλή γιορτή. Την ημέρα αυτή εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου του μεγάλου και ιστορικού εκείνου γεγονότος της χριστιανούντης και την αφετηρία της εθνικής και πολιτιστικής μας ελευθερίας, του πιο πολύτιμου αγαθού της Ανθρώπινης ζωής.

Μετά την πτώση της βασιλεύουσας και την κατάκτηση της υπολοίπου Ελλάδος, το έθνος έχει χάσει εντελώς την πολιτική του ανεξαρτησία και ζει κάτω από τον ζυγό του αλλόφυλου και αλλόθρησκου κατακτητή. Κατά την περίοδο αυτή ο ελληνικός λαός έδειξε αξιοθεάμαστη αντοχή και ικανότητα προσαρμογής στην νέα κατάσταση που του επέτρεψε να επιβώσει και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια αναγέννηση πνευματική και υλική, στους αμέσως επομένους αιώνες, που θα αποτέλεσε την βάση για τον αγώνα αργότερα της ελευθερίας.

Συσπειρωμένο στα χρόνια της σκλαβιάς το ελληνικό έθνος, γύρω από τους εθνικούς θεσμούς, την μεγάλη εκκλησία και τις κοινότητες με στήριγμα την ορθόδοξη πίστη και την εθνική συνειδηση κατόρθωσε να επιζήσει. Οι διογκοί, οι σφαγές, ο βίαιος εξισλαμισμός το παιδομάζωμα για τους γενίτσαρους, τα χαρέμια και τα ανθρωποτάξαρα της Ανατολής, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν την εξαφάνιση του ελληνισμού.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές ο Πατριάρχης έγινε τότε ο πολιτικός αρχηγός του έθνους, οι δημογέροντες, οι κοινοτάρχες, η εκκλησία και αργότερα τα σχολεία έγιναν τα κρησφύγετα της εθνικής ιδέας.

Έτσι περνούσαν τα χρόνια και οι αιώνες για τους σκλαβωμένους Έλληνες που ποτέ δεν έπωμαν να πιστεύουν, να ελπίζουν και να αγωνίζονται για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.

Η πυριτιδαποθήκη που χρόνια σιγούραβε το φυτό της υπομονής και της επιμονής του έθνους για την απόκτηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του, επιτέλους ανατινάχθηκε το πρωινό εκείνο της 25ης Μαρτίου του 1821, την ημέρα ακριβώς του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Όταν ο δοξασμένος εκείνος Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, ύψωνε το λάβαρο της ελευθερίας και βροντοφωνώντες την απόφαση των Ελλήνων να ζήσουν ελεύθεροι ή να πεθάνουν, ήξερε πολύ καλά ότι για τον Έλληνα ΠΑΤΡΙΔΑ- ΘΡΗΣΚΕΙΑ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, πάνε μαζί.

Η επανάσταση εκείνη των Ελλήνων, δεν ήταν επανάσταση που απέβλεπε στην αποτίναξη ντόπιου ή ξένου ζυγού, ούτε κίνημα κοινωνικής τάξης, ομάδος ή φυλής που ζητούσε δικαιώματα ισοπολιτείας ή πολιτειακή αλλαγή, μα ούτε και τέλος ήταν ταξική επανάσταση των φτωχών ανθρώπων εναντίον των πλουσίων, ήταν ένας τιτάνιος αγώνας ανθρώπων, ενός έθνους, ενός λαού που δεν άντεχε πλέον να είναι η πατρίδα του σκλαβούμενή. Γι' αυτούς μόνο δύο δρόμοι υπήρχαν, ελευθερία ή θάνατος.

Από τους πρωταγωνιστές του αγώνα εκείνου των Ελλήνων, υπήρξε ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η μεγάλη και ακαταμάχητη εκείνη εθνική φυσιογνωμία που αφιερώθηκε ολόψυχα στην πατρίδα. "Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση έλεγε, ο γέρος του Μοριά, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμαστε, ούτε ποιοι είναι πολλοί και κρατούν τα κάστρα, σαν βροχή έπεσε σε όλους μας ο πόθος για την ελευθερία και όλοι μαζί μικροί και μεγάλοι σε αυτόν τον κόσμο αποφασίσαμε να ελευθερωθούμε ή να πεθάνουμε". Παντού ο αγώνας των Ελλήνων πήρε τότε μορφή ιερή και συγκινητική. Εκεί όμως που ο αγώνας τους εκείνος παρουσιάστηκε την μερότερη και συγκινητικότερη μορφή

του, υπήρξε το Μεσολόγγι. Εκεί, η ανθρώπινη δυνατότητα έφθασε στα όρια του μυθικού. Εκεί οι πολιορκημένοι με την θυσία τους δίδαξαν την ανθρωπότητα, πως δεν υπάρχει στον κόσμο τούτο πολυτιμότερο αγαθό από την ελευθερία.

Εποι η μεγάλη ιδέα που χρόνια και αιώνες παρέμεινε ο ρομαντισμός ενός ονειροπαρμένου έθνους, μετά από ένα εννιάχρονο επικό αγώνα όλων των Ελλήνων, έγινε πραγματικότητα. Η Ελλάδα και τυπικά πλέον απέκτησε την ελευθερία της με το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου του 1830.

2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΜΑΤΑ

α. Θα ερωτούσε κανείς, δινόσχερεις δεν υπήρξαν που καθιστούσαν την έκρηξη της επανάστασης και λογικώς επικίνδυνη; Ασφαλώς και υπήρχαν. Εάν όμως η επανάσταση ανεβάλλετο, η Πύλη που εγνώριζε πλέον την ήπαρξη της Φιλικής Εταιρείας, θα έπαιρνε όλα τα μέτρα για να συντρίψει τους αρχηγούς της. Η συντριβή ολίγων από αυτούς θα δημιουργούσε σύγχριση, θα ενίσχυε τους αμφιβάλλοντες και θα παρέλει όσους δεν είχαν θερμάνει ακόμη την πίστη τους. Γράφει ο Φωτάκος με την απλή λογική του: "Φαίνεται δε τότε, ότι είχε μεθόσει τους ανθρώπους ο Θεός, να πιστεύουν τα γέματα ως αληθινά:"

Σπανίως οι μεγάλες πράξεις της ανθρωπότητας θα ήσαν δυνατές αν εκείνοι που τις δημιούργησαν άφηναν μόνη τη λογική των πραγμάτων να ενεργήσει τη ήρεμη εξέλιξή των.

β. Κιβωτός του Νέος υπήρξε η εκκλησία στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, πάνω της αρπάχτηκε το γένος των Ελλήνων και γλίτωσε τον αφανισμό. Σε αυτή βρήκε καταφύγιο ο ελληνισμός.

Αν ο Ασιάτης κατακτητής είχε αφήσει ελεύθερα τα σχολεία, τότε ο ρόλος της εκκλησίας δε θα ήταν ίσως καθοριστικός. Όμως τουλάχιστον τους δύο πρώτους αιώνες της δουλείας, η παιδεία ήταν αποκλειστικά έργο της εκκλησίας. Αυτή και μόνο κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη συνέχεια της παράδοσης κράτησε ζωντανή μέσα στις γυνές των υπόδουλων την εθνική τους ταυτότητα. Ο ιερέας έγινε και δάσκαλος και παιδαγώγος και σημαιοφόρος της εθνικής ιδέας.

Μάχουν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, προστάζει προκήρυξη του Υψηλάντη. Ο Κολοκοτρώνης θα πει το περίφημο: "Ο Θεός έδωσε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν την παύνε πίσω".

Επιμείναμε λίγο στο θέμα της εκκλησίας. Είναι ίσως γιατί πονάει η ψυχή μας όταν βλέπουμε τα πλήγματα που δέχεται. Πρέπει να προστατεύσουμε την εκκλησία μας για να μας προστατεύει και εκείνη αν έλθουν δύσκολοι καιροί. Αν αυτή δεν σωθεί μαζί της θα χαθούμε και εμείς οι Έλληνες.

γ. Το '21 δεν θα είχε γίνει ασφαλώς χωρίς κανόνια, καρυοφύλλια και πυρπολικά. Άλλα δεν θα είχε γίνει επίσης αν είχε αποκοπή η ψυχή του γένους από την παράδοση και από τις ρίζες.

Τα ονόματα των καραβιών ήταν βγαλμένα από το θρυλικό παρελθόν όπως ΑΡΗΣ', ΚΙΜΩΝ', ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 'ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ', 'ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ', 'ΗΡΑ', 'ΚΛΕΙΩ', ΑΦΡΟΔΙΤΗ', κ.λπ. Στις τρεις βάρκες του καραβιού 'ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ' είχαν δώσει τα πραγματικά

ονόματα των παιδιών του αρχαίου ναυάρχου "ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ", 'ΝΙΚΟΛΗΣ', και 'ΑΣΠΑΣΙΑ'. Ακόμα και τον σκύλο του καραβιού τον ονόμασαν 'ΚΕΡΒΕΡΟ'.

Ο Νικηταράς στα Δολιανά φωνάζει στους Τούρκους: "Σταθείτε Πέρσαι να πολεμήσουμε", στον Αγιο Σώστη παροτρύνει τους άνδρες του 'κτυπάτε τους Πέρσες'. Ο Νικηταράς δρασκελίζει 24 αιώνες Ελληνικής ιστορίας.

Το 1823 στην Επίδαυρο, οι αντιπρόσωποι του έθνους για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη νομοθεσίας, ορίζουν ότι: "ισχύουν οι νόμοι των ημετέρων αειμνήστων Χριστιανών αυτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως".

Ας διαβάσουμε τι γράφει ο Μακρυγιάννης: "Πάμε να ιδούμε τους Έλληνες εις το μέρος όπου κατοικούνε να βρούμε το γέρο Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Θεοφίλη, τον λεβέντη Λεωνίδα και να τους ειπούμε, της χαροποίες ειδήσεις, ότι αναστήθηκαν οι απόγονοί τους".

Άλλο, ένα μήνυμα που προστάζουν οι ήρωες του '21: "Προστατέψτε τις παραδόσεις μας, είναι ο ομφάλος λόρος που μας συνδέει με την ζωοδότρια μητρά των ελληνισμού. Αρπαχτείτε γερά από τις ρίζες μας. Είναι ψέμα κακοβούλο, ότι οι δεσμοί με τις ρίζες, είναι δεσμά. Αντίθετα, είναι φιλακτό για την διατήρηση του ελληνικού έθνους, είναι φιλακτό με άριο ζύλο για δισκολες ώρες".

δ. Στην διακήρυξη της Β' Εθνικής μας Συνέλευσης στο Αστρος, την 18 Απριλίου 1823, γίνεται λόγος για τους Έλληνες, που έχουν την παράδοση να πολεμούν τον βάρβαρο. "... πάτριον έχοντας τον βάρβαρο και καταπολεμόστων". Δυο χρόνια αργότερα, στις 8 Αυγούστου του 1825, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ρωμαλέα φυσιογνωμία της επανάστασης, γράφει στον Γεώργιο Κάννικ, τότε ΥΠ. Εξ. της Βρετανίας, ως ευρωπαίο προς ευρωπαίο. Χαρακτηρίζει τους τούρκους ασιάτες κατακτητές και προσθέτει:... η σφηνηρία της Ευρώπης και το συμφέρον της Αγγλίας απαιτούν την δημιουργία ελληνικού ανεξάρτητου κράτους.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι σκέπτεται ένας Τούρκος την εποχή εκείνη για την Ευρώπη. Έχει βρεθεί μια επιστολή του Κιουταχή προς τον βεζίρη της Βούλας, που δεν έφτασε ποτέ στον προσορισμό της, γιατί έπεσε στα χέρια επαναστατών. Μεταξύ άλλων ο Κιουταχής γράφει για την Ακρόπολη... Το φρούριο των Αθηνών καθώς σας είναι γνωστό είναι παλαιόθινο οικοδομημένο εις πέτραν υψηλήν και δύσβατον...επειδή είναι τόπος παλαιότητας και παλαιόθεν εβγήκαν εξ αυτού του τόπου πολλοί περιβόητοι φιλόσοφοι και επειδή τα όπια έχει τεχνικά έργα της αρχαιότητας προξενούσι θαυμασμόν εις τους πεπαιδευμένους ευρωπαίους, δια τούτου όλοι οι ευρωπαίοι θεωρούνται το φρούριο τούτον ως ιδίαν αυτών οικίαν και επειδή το νομίζουν ως προσκυνητάριον, τόσον οι ευρωπαίοι, καθώς και όλα τα έθνη των απίστων το υπερασπίζουσι....

Σπίτι και προσκυνητάρι των ευρωπαίων βλέπει ένας τούρκος ο Κιουταχής, την Ακρόπολη, αρκετά χρόνια πριν το έλθει ο Ερνέστος Ρενάν, να προσευχηθεί στον ιερό βράχο.

Αυτοί λοιπόν οι Τούρκοι επιδιώκουν σήμερα να ενταχθούν στην ενωμένη Ευρώπη με το χατζάρι όμως. Να θεωρηθούν ευρωπαίοι, κι' αυτό δυστυχώς, γιατί τα εγκληματικά δικά μας σφάλματα και η μακιαβελική πο-

λιτική των μεγάλων δυνάμεων, μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο 1914-1918, τους επέτρεψαν να πατούν με το ένα πόδι πάνω στην Ευρώπη. Στο προγεφύρωμα της Ανατολικής Θράκης, 'Ευρωπαϊκή Τουρκία', ένας εννοιολογικός Φραγκοκεστάν.

ε. Όμως, καιρός είναι να έλθουμε στο τελευταίο και πιο δραματικό συμπέρασμα του "21. Ας μιλήσουμε με θάρρος και τόλμη για την εθνική μας αρρώστια την διχόνοια.

Οταν ο Ξέρης ρώτησε τον Βασιλέα της Σπάρτης Δημάρατο, για να μάθει γι' αυτούς που διανοήθηκαν να του φράξουν τον Δρόμο στις Θερμοπύλες, εκείνος του απάντησε:

-Βασιλεύ! Τι θέλεις να σου πω; τ' αληθινά ή τα ευχάριστα;

-Μα! και βέβαια τ' αληθινά!

-Οι Σπαρτιάτες θα μείνουν και θα πολεμήσουν μέχρι θανάτου.

- Και! Εγώ! Εδώ, θα προσπαθήσω αλήθειες να σας πω; όσο θλιβερές και αν είναι.

Το '21 για την διχόνοια δεν μιλάει απλώς, δεν διδάσκει απλώς, δεν κραυγάζει απλώς, αλλά αναθεματίζει, μαστιγώνει, εξορκίζει, και την χαρακτηρίζει κατάρα κωδικοποιημένη στα χρωματοσύνητα και τα γονιδιά μας. Προσβάλλει κληρονομικά ακόμη και τα πιο υγιή κύτταρα της βιολογικής οντότητας του ελληνισμού. Ακόμη και τα βουνά στην Ελλάδα μαλώνουν για την ισοτιμία. Ο Ολυμπος κι' ο Κίσαβος τα δυο βουνά μαλώνουν, ποιο 'χει πιο ψηλές κορφές, 'τις πιο ψηλές τις Βέγλες'.

Τσωκώνονται, κάτω από τείχη της Τροίας ο Αγαμέμνων και ο Αχιλλέας. Και η Ιλιάδα αυτή η ποιητική ληξιαρχική πράξη γέννησης του ελληνικού έθνους, αρχίζει με μια διχόνοια, με ένα καυγά, δι' ασήμαντον αφορμή, δια λόγους τιμής.

Θα ήταν άσκοπο να παρακολουθήσουμε στην μακριάνων ιστορία της πατρίδος μας τα ματωμένα αγνάρια της διχόνοιας. Ας έλθουμε όμως κατ' ευθείαν στο 1821:

Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά. Οι επαναστάτες ενομένον, μονιμεύον, νικούσαν τον Τούρκο. Μόλις όμως απομακρύνθηκε κάπως ο κίνδυνος, ξέσπασε η επιδημία, άρχισε η φαγωμάρα Τον Φεβρουάριο του 1825 ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται στην Μεθόνη δεν κάνει απόβαση, κάνει αποβίστηση ανεμπόδιστα, δεν βρίσκεται κανείς να τον εμποδίσει, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι φυλακή, φυλακισμένος από Έλληνες. Η κυβέρνηση μη έχοντας εμπιστοσύνη σε κανένα, έχει αναθέσει την αρχιστρατηγία σε ένα θαλασσινό, σε ένα Υδραίο πλοιάρχο, σε κάποιο Σκούρτη.

Ο ελληνικός στόλος βρισκόταν σχεδόν παραπλανόμενος, στα ορμητήριά του, εξ αιτίας της διχόνοιας. Ο ίδιος αυτός στόλος που μόλις έξι μήνες πριν, στη ναυμαχία του Γέροντα, είχε τσακίσει τον ενωμένο Τουρκοαγιαπτιακό στόλο του Χορσέρ και του Ιμπραήμ. Και πιο πρόσφατα ακόμη την 1η Νοεμβρίου 1824 μπροστά στο κάστρο, στο Ηράκλειο είχε τρέψει σε φυγή τα πλοία του Ιμπραήμ.

Αλλά δυστυχώς η επανάσταση είχε πλέον εκφυλισθεί σε τραγικό εμφύλιο σπαραγμό. Οι τότε διπλωμάτες της Ευρώπης είχαν σχηματίσει τη γνώμη ότι η ποιέζυπνη ενέργεια του σουλτάνου είναι να αποσύρει όλα τα

στρατεύματά του, οπότε η επανάσταση θα εκπνεύσει μόνη της από τις αντιζηλίες, μόλις οι Έλληνες μείνουν μόνοι τους.

Ανοιξη του 1825, στο Ναύπλιο ο Παλαιόν Πατρών Γερμανός λέγει στον Παπαφλέσσα: "δεν θέλουμε να εννοήσουμε ότι τίποτε δεν εκάμαιε νικήσαντες τους Τούρκους, αν δεν νικήσουμε και σύντομα μάλιστα τα πάθη μας. Η διχόνοια, να ο μεγάλος εχθρός. Αυτή ξεβεβαλλώνει σπίτια, ρημάζει λαούς και βασίλεια. Αυτή θα μας φάει...". στοχάσουν τη κατορθώσαμε. Τους πρώτους έξι μήνες των ζεστηκωμού όπου ήμασταν ενεργένει. Οι όχλοι έριγναν στρατού. Οι λαοί λεοντάρια. Αν ακολουθούσαμε με την ίδια ορμή θα είχαμε υποχρέψει τώρα συνθήκη με τον σουλτάνο εις την Μακεδονία ή την Θράκη. Άλλα μας έφαγε η διχόνοια, μας σάπισε....".

'Δολερή' την χαρακτηρίζει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός την διχόνοια στο γνωστό τετράστιχο από τον εθνικό μας υμνο. Την παρουσιάζει να κρατάει ένα σκήπτρο το σύμβολο της εξουσίας και χαμογελαστά να το υπόσχεται σ' όλους.

Διηγείται ο Γέρος του Μοριά στους φοιτητές στην Πνύκα: "Εις τον πρώτο χρόνο της επανάστασης παιδία μου, είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι επρέχαμε σύμφωνοι.., Εάν αντή η ομόνοια βασιούσε ακόμη δύο χρόνους ήθελε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία και ίσως έφθανε και εις την Κωνσταντινούπολη, τόσο επρομάζαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Ελληνα και έφευγαν μίλια μακριά. Άλλα δεν βάσταξε... ήρχισε η διχόνοια και εχάσει η ομόνοια... ίσως όλοι ήθελαμε το καλό, πλην καθ' ένας κατά την γνώμη του. Όταν προστάζουν πολλοί, το σπίτι δεν κτίζεται ούτε τελειώνει..".

Ο Μακρυγάννης γράφει: "Τα πολλά εγώ δεν κατόρθωσαν να γίνονται εμείς".

Δυστυχώς το χειρότερο αποτέλεσμα της διχόνοιας ήταν ότι χρειάσθηκε τελικά η επέμβαση των τριών προστάτων δυνάμεων στο Ναβαρίνο. Η διχόνοια μας φιλοδώρησε με προστάτη. Από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό των οποίων δεν έχουμε ακόμη γλιτώσει και πολύ φιβούμαδεν πρόκειται να γλυτώσουμε. Ευτυχισμένα τα έθνη που δεν χρειάζονται, ούτε προστάτες, ούτε δάνεια, ούτε να εκλιπαρούν για συμπαράσταση στα εθνικά των θέματα.

Το '21 ξανάναψε το καντήλι της γένους. Στις μέρες μας όμως η φλόγα του τρεμοσβήνει επικίνδυνα. Άνεμοι και μπουρίνια ολόγυρα.

Μέσα στα τείχη διακρίνουμε τη σιωπή και πολλές φορές ανθρώπους τραγικούς, κενούς και ανερμάτιστους, γκρεμίζουν με μανία το παρελθόν, το περιφρονούν, το συντρίβουν και το καταπατούν.

Η νεολαία μας, δημιούργημα δικό μας, ξεκομμένη από την παράδοση, απομακρυσμένη από την χριστιανική πίστη, εκμανύσιμην από την καταναλωτική κοινωνία ζει σ' ένα πνευματικό λήθαργο. Παθαίνει αναφυλαξία όταν ακούει να της μιλούν για φιλοπατρία, για ιδανικά.

3. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ 25ηΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

α. Οι πρόγονοι μας σαν γνήσιοι Έλληνες, δημιούργησαν ένα θρύλο, που έκανε τον γύρο του κόσμου και επιπλέον υπήρξε η μαγιά της αιώνιας αξίας με την οποία γαλουχήθηκαν πολλές γενιές των Ελλήνων. Οι αγγόνες των τότε Ελλήνων για την Εθνική παλιγγενεσία,

ήταν τα κύρια στοιχεία της εθνικής μας Διαπαιδαγώγησης. Και ζαφνικά...σιωπή...τώρα σιωπή...μόνο σιωπή. Τι συνέβη, και τι έγινε και σταδιακά τα τελευταία χρόνια έσθησε αυτή η εθνική φλόγα των Ελλήνων. Ισως:

- Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας με αποτέλεσμα πλειάδα Ελλήνων νεοπλουτών και όχι μόνον να απωλέσουν τις αρχές και τις αξίες της Πατρίδος μας και να επιδιοθούν μόνον στον ευδαμονισμό;
- Η άτολημη, χωρίς πνοή και όραμα πολιτική υπευθύνων Κυβερνήσεων, που δεν έλαβαν μέτρα, όταν έπρεπε, προτού φθάσουμε στην σημερινή κατάσταση;
- Η εγκληματική λαϊκίστικη πολιτική Ελλήνων πολιτικάνηδων, προς ίδιου κομματικόν όφελος, με αποτέλεσμα την κομματικοποίηση των πάντων, με τελική μερική διάλυση του Κρατικού Μηχανισμού;

- Οι ύψιστες σκοπιμότητες τινών του πολιτικού χώρου, προς εναρμόνιση με το πνεύμα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης;

- Μήπως τέλος, οι άφρονες ενέργειες Ελλήνων ιθυνόντων, που αυτοανακηρύχθηκαν σε δήθεν εθνοστήρες, λησμονούντες την ρήση των Αρχαίων Ελλήνων "... οὐκ αεὶ ἄρχει", με αποτέλεσμα να γελοιοποιήσουν στα μάτια και την συνείδηση των νέων ιδίων γενιών τις έννοιες της Πατρίδος, του Έθνους και της Φιλοπατρίας;

β. Μετά απ' όλα αυτά, αναδύεται ένα τραγικό ερώτημα: έχει άραγε παραμείνει στην συλλογική μνήμη και συνείδηση των σημερινού Έλληνα, έστω μια μικρή θέση για τα νιάτα του 1821, που με μοναδικά όπλα την ξιφολόγχη και την φλόγα της ψυχής των για την πατρίδα, δεν δίστασαν να προσφέρουν το αἷμα τους, για τα ίδια ακριβώς ιδανικά που θυσιάστηκαν, ο Λεωνίδας, ο Κονσταντίνος Παλαιολόγος και τόσοι άλλοι ήρωες του Ελληνισμού;

Αλλοιόμονο αγαπητοί μου πατριώτες αν δεν υπάρχει, γιατί τότε ήλθε η ώρα να μεταβληθούμε σε "λαό απολείας".

γ. Το βαθύτερο νόημα της 25ης Μαρτίου για εμάς τους σημερινούς Έλληνες σημαίνει και επισημαίνει: -"ΟΧΙ" στον άκρατο ευδαμονισμό και στην υποδούλωση, στα υλιτικά συνθήματα και κελεύσματα της εποχής.

-"ΟΧΙ" στον εγκενετρισμό, στον μηδενισμό και στην ισοπέδωση των πάντων, που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε ευάλωτες μονάδες.

-"ΟΧΙ" σε κάθε προσπάθεια αποζέννωσής μας από την εθνική και θρησκευτική μας παράδοση.

-"ΟΧΙ" στους σύγχρονους διανοούμενους της πεντάρας, καλυπτόμενοι πίσω από την ασπίδα πανεπιστημιακού θώκου, που επιχειρούν να διαστρέβλωσουν και να αμφισβήτησουν τα αυτονότα.

-"ΟΧΙ" στους σύγχρονους διαμορφωτές της κοινής γνώμης μιας ξεπεσμένης προοδευτικής νομενκλατούρας, που καταπίνονται με θέματα εθνικής αυτοσυνείδησίας και ιστορικής μνήμης, χωρίς να έχουν τα φόντα και τις κατάλληλες προύποθέσεις.

-"ΟΧΙ" στην απεμπόληση των λεγόμενων "εθνικών μας θεμάτων", όπως είναι το Μακεδονικό, το Κυπριακό, οι ελληλοτουρκικές σχέσεις, το Αιγαίο πέλαγος, το Βορειοηπειρωτικό, το πρόβλημα των Τουρκικών εναγκαλισμών των Ελλήνων Μουσουλμάνων της Θράκης.

-Και προπαντός "ΟΧΙ" στην απεμπόληση της Ελληνικής Εθνικής Παιδείας των νέων μας.

-"ΝΑΙ" στο να είμαστε συνεχώς με το όπλο παρά πόδας και να μην λησμονούμε ότι, δεν έχουμε την πολυτέλεια των άλλων Ευρωπαίων, να συνορεύουμε με λαούς μόνον ευρωπαϊκούς.

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όμως μια ενδόμυχη πίστη μας κάμει να ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα συμπτώματα της φθοράς και της παρακμής δεν είναι παρά επιφανειακά, εποχιακά και επιπλατα. Ναι, μαραίνονται τα φύλλα στο εθνικό μας δένδρο. Μαραίνονται και μαδάνε επικίνδυνα. Όμως η ρίζα του αιωνόβιου δένδρου της φυλής, η ψυχή του γένους ελπίζουμε ότι είναι ικανή, όποτε χρειαστεί, να ανεβάσει νέους Ζείδωρους χρυσούς και καινούργιες ανθοφόρες δινάμεις. Αυτή τη ρίζα κανένας κατακλυσμός, κανένας ευδαμονισμός, δεν μπορεί, πιστεύω, να την χαλάσει.

Αν η επανάσταση του '21 ήταν άσπιλη, ακηλίδωτη, ανεπανάληπτη τότε εμάς τους νεότερους θα μας συνέταψαν, απελπίσια, ηττοπάθεια και φυγομαχία.

Αν πάλι οι ήρωες του '21 ήταν αιφεγάδιαστοι, τέλειοι, ατρόμητοι, τότε κάθε σύγκριση με αυτούς θα μας συνέτριψε, θα μας κονιορτοποιούσε, θα μας σφράγιζε με ανεξήτηλα ψυχολογικά προβλήματα. Ευτυχώς για μας δεν ήσαν υπεράνθρωποι, δεν ήσαν άγιοι οι αγωνιστές του '21 ήσαν: Απλοί άνθρωποι σαν εμάς, με τα πάθη τους και τις μικρότητές τους και τις αδυναμίες τους ψυχικές και σωματικές. Όπως έξερουμε δύοι:

- Ο Νικόλαος Σκουφάς ήταν μαγαζάτορας στην Άρτα.
- Ο Κατσαντώνης ήταν καχεκτικός και αρρωστιάρης.
- Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν μικρόσωμος και φυματικός.
- Ο Παπαφλέσσας ήταν άρπαξ, απατεώνας και ηθικά διεφθαρμένος, όπως τον είχε αποκαλέσει ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός. Θα αναστήσει όμως στο Μανιάκι, καινούργιες Θερμοπόλες και θα εξασφαλίσει μεταθνάτιον δόξα. Ήταν ένας γενναίος άνδρας θα πει ο Ιμπραήμ στους αξιωματικούς του.

Οι ήρωες του '21 παρουσιάζουν ανάγλυφες όλες τις αρετές και όλα τα ελαττώματα της φυλής μας και στις πράξεις τους βρίσκονται συμπυκνωμένες όλες οι ομορφιές και όλες οι ασχήμιες του γένους.

Ας ευηγθούμε, με την ευκαιρία της εφετινής επετείου του '21 και ας ελπίζουμε στα δύσκολα αυτά χρόνια ιδεολογικής, κοινωνικής και πνευματικής δοκιμασίας της ανθρωπότητας να έλθει κάποτε η γενιά εκείνη των Ελλήνων που θα απαλλάξει τους Έλληνες από την κατάρα της διχόνουας και θα κάμει το δένδρο του γένους να παραμείνει παντοτεινά Αειθαλές, και Ζείδωρο.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ" (Καν. Παπαρρηγόπουλος)
2. "ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ" (Εφημ. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, 24-3-1996 - Ελένη Κυριαρά)
3. "ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΙΚΟΥΣ" (Εφημ. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, 24-3-1996 - Ελένη Κυριαρά)
4. "ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΠΕΝΕΣΙΑ" (Εφημ. ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, Απρ. 2007, Υπγοv ε.α. Ι. Δαφνή)
5. "Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ" (Εφημ. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, 25-3-2007, Τάνια Μιλάνα)
6. "ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ Η ΙΣΤΟΡΙΑ" (Εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25-3-2007, Γιώννη Μιαρή)
7. "ΣΤΑ ΟΠΛΑ Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΡΡΑΝΙΑΣ" (Εφημ. ΕΣΤΙΑ, 23-3-2009, Δημ. Α. Κρίμπη)

Η κακοδιαθεσία της σκέψεως του Ευρω-ανθρώπου

Του Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυρούπολου

Θα επιχειρήσουμε δοκιμακά να προσεγγίσουμε την έννοια του σημερινού Ευρωπαίου ανθρώπου, ως επίσης και μερικές άλλες παραμειγνύμενες έννοιες, με τρόπο τέτοιο, ώστε να κεντρίσουμε το αισθητήριο του διαλογίζεσθαι κάτω από τις διαρκώς κυλιόμενες συνθήκες παγκοσμιοποίησεως των συγχρόνων πραγμάτων.

Το ζητούμενο πιέζει βασινιστικά το καθεστώς διανοήσεως των σημερινών ανθρώπων της προσδοκώμενης ηνωμένης Ευρώπης. Και αυτό το ζητούμενο είναι η ενέρεση μεθόδου επανατάξεως του συστήματος προστασίας του σκέπτεσθαι. Του σκέπτεσθαι έναντι της κατακαλυπτούσης τα ταλαιπωρημένα πνεύματα πραγματικότητας. Μιας επιβλήθεισης αλήθειας, η οποία δεν επιτρέπει και πολλά περιθώρια στον νοό για ελεγμούς και για διεισδυτικές αναζητήσεις. Ούτε και την όποια έφεση εκδηλώνεται στην "ελεύθερη" ευρωπαϊκή κοινωνία για να σκεφθεί διεξοδικά επί θεμάτων ζωτικής σημασίας.

Αυτή η Ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία όπως οστιμέραι πορεύεται, τείνει να διαμορφωθεί σε αυτόνομη αγέλη ψυχών, οι οποίες ψυχές διά παντός μέσου διδάσκονται, ότι δεν είναι ούτε θεοί ούτε αφέντες ή πιο απλά ούτε κύριοι ούτε δούλοι. Ότι πρέπει επί τέλους να αποφασίσουν, ότι οι αξίες της ζωής είναι εγκατεστημένες μέσα σε ένα πορτοφόλι.

Οι σημερινοί Ευρωπαίοι ασύνειδα πλέον πείθονται, ότι η φιλοσοφική διάσταση των πραγμάτων είναι το πολικύμαντο τετράγωνο της υποτεινούσης των ονειροπαρμένων. Εμείς οι Ευρωπαίοι συνιστούμε υπάρξεις οι οποίες έχουν τάχιστα προσαρμοσθεί στην λογική των συμμετόχων και οι οποίοι λατρεύουμε ότι δήποτε το μαζικό. Και οι οποίοι συντελούμε στην οικοδόμηση ενός νέου ευρωπαϊκού πύργου της Βαθέλ.

Εμείς, οι οσονούπω αλλοτριωμένες ψυχές, αφαιρούμε σταδιακά την άλλοτε ποτέ παραδεδεγμένη συγκολλητική ύλη, η οποία στις τότε εποχές συγκρατούσε την θρησκευτική δομή και την ακλόνητη προς τον Θεό πίστη. Εμείς, οι υπό μελέτη, σημερινοί ευρωπάνθρωποι, θεωρούμε εαυτούς, ότι συμπεριεχόμεθα σε ένα κοινό πεδίομένο, που διακρίνεται για την συνοχή του, την υπεραισθητικότητά του και την απελευθέρωσή του από τους εθνικούς και τους τοπικούς καταναγκασμούς. Ωστόσο και στην ουσία δεν έχουμε επιτύχει τι, παρά την αυτοκαταδίκη μας στην γενική αδιαφορία. Εκτός -και κατά το μάλλον- όταν περιπλέουμε σε πεδία, που διακρίνονται από τις προκλητικές ροπές, που προξενούν την αιώρηση ανάμεσα στην ηθικο-ιλική ανταλλαγή και την αχαλίνωτη κερδοσκοπία. Σ' αυτό δεν μένουμε αδιάφοροι.

Ιδού η νέα γενιά του δυτικού ανθρώπου. Αυτή, που δεν έχει αναστολές απέναντι σε μία διαμορφούμενη μηγαδική κοινωνία. Σε μία σύγχρονη αισθητική, που εδράζεται στον αγγωστικισμό. Που δεν υπάγεται σε καμία πεποιθηση ή ιδεολογία, αλλά τις επαγγέλλεται όλες υπερβάλλοντας με τις όποιες αμφιστημίες εκφράσεως.

Αδιαφορεί και ειρωνεύεται τους πολιτικούς του εκπροσώπους μη πιστεύοντας σ' αυτούς αλλά πασχίζει να καρπωθεί από την διαπολιτική αδιαφάνεια.

Τί είναι τελικά ο νέος ευρωπαϊκός άνθρωπος; Είναι ο αβαθής εξωστρεφής τύπος, που καθοδηγείται από την διαφημιστική ενήθεια; Επικαλείται την λογική διάκριση; Αναγνωρίζει τύπους πολιτικοκοινωνικής συμπεριφοράς; Ευρισκόμενος εμπρός σε ένα υπολογιστή ερωτά άραγε τον εαυτό του εάν είναι άνθρωπος; Μήπως είναι ένα αποσυναρμολογούμενο στοιχείο μιας μηχανής; Μήπως διστάζει στο κέντρο ενός σταυροδρομίου διερωτήσεων με δύο προσανατολιστικές πινακίδες; Δηλαδή, εμπρός στη μία πινακίδα, που αναγράφει "πίσω στον ανθρωπισμό" και εμπρός στην άλλη που αναγράφει "προς τον δυνητικό κλόνο".

Σκέπτεται άραγε να επαναστατήσει; Η μήπως επαναστατεί τημηματικά; Δηλαδή επαναστατεί ιδεολογικά και τελικά αποφαίνεται, ότι ενεργεί επί ματαίω και ότι είναι προτιμότερον να παραμείνει ιδεολογικά αδιάφορος. Επαναστατεί σεξουαλικά και αποφασίζει να καταχωρίσθει στην χορεία της διασεξουαλικότητας. Επαναστατεί πολιτικά και καταλήγει διαπολιτικός. Επαναστατεί θεολογικά και εμπρός του ανοίγεται ο χαοτικός κόσμος της αθεολογίας. Το περφρόμενο κάθε επανάστασης του διασφαλίζει, ότι τον οδηγεί στην ανίερη σφαίρα της αβεβαιότητος. Κάνει χρήση της "παρεχομένης" ελεύθεριας και η αδυσώπητη λογική του επιβεβαίωνε, ότι τελικά δεν ακολουθεί την δική του βιούληση αλλ' εκείνη που του υπαγρένεται με πανουργία από τα media τα οποία του μεγιστοποιούν την ακαθοριστία, το άγχος και την σύγχυση.

Και αν είναι έτσι, τότε ο σημερινός άνθρωπος απροσδιοριστοποιείται. Ισως-ισως αρχίζει να προσομοιάζει με δορυφόρο της ίδιας του της διαστατής παραστάσεως. Ο ίδιος ο εγκέφαλός του διολισθαίνει εκτός του κρανιανού του πλαισίου και αιωρείται σε μία αρρύθμιση τροχιά, η οποία μεταβάλλεται συνεχώς λόγω των ερτζιανών επιδράσεων, των διακλαδώσεων των ηχο-οπτικών κυμάτων, των εντάσεων των κυκλωμάτων, των ψηφιακών σημάτων και των ιδεολογικών παρεκκλίσεων, που προκαλούνται από τις κοινωνιοφθόρες σκοπιμότητες.

Υπάρχει άραγε μία θετική προοπτική, ώστε ο άνθρωπος να επεκταθεί σαν υπόσταση σ' αυτό το ιδιαίτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον; Και μετά διερωτώμεθα εάν υπάρχει πιο συγκεκριμένο ερώτημα, ώστε να προρρηθεί μία πιο κατάλληλη τοποθέτηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει καν ερώτημα, όταν δεν αντιλαμβανόμεθα το ερέθισμα. Ισως κατανοούμε, ότι υπάρχει στον σύγχρονο ευρωπαίο άνθρωπο ένα σύνολο στοιχείων των οποίων η σύσταση είναι το ευρωπαϊκής διαπλάσεως άθροισμα βιολογικών, νοητικών, μυϊκών και εγκεφαλικών συνιστώσων, τις οποίες και θα μπορούσαμε να δεχθούμε σαν θετική επέκταση. Δηλαδή, σαν τον βελτιωμένο άνθρωπο, που μας

υπόσχεται ένα ευρωπαϊκό αύριο με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και όχι με πειθάρχη στην μοντέρνα επεξεργασία των πληροφορικών προσθέσεων.

Διότι εμείς οι της παραχημένης γενεάς δυστιστούμε στα αντιληπτά συμβαίνοντα. Το να δεχόμεθα τα γεγονότα μέσα σε μία υπό διαμόρφωση τεχνόσφαιρα, μία παραπαίουσα οικονομία, μία αγωγή νέων ιδεών, μία ανυπαρξία οιασδήποτε πίστεως καθώς και άλλων παρεισαγομένων εννοιών, είναι σαν να παραδίδουμεθα άνευ όρων σε μία ανοίκειο δύναμη, αντίθετη προς τις μέχρι τώρα διδαχθείσες κοινωνικές, πολιτικές, και εθνικές σταθερές.

Και σε τελευταία ανάλυση, ποιοι είναι εκείνοι που θα αναλάβουν να ενδιατρίψουν σε ουσιαστικές αναλύσεις, σημειωτικές μελέτες, φιλοσοφικές επισκοπήσεις και επιστημονικές αντιζηγίσεις, ώστε να γεφυρώσουν τον νέο τρόπο σκέψεως με την παραδοσιακή λογική ημών των παλαιοτέρων. Εάν κατορθωθεί μία κάποια σύγκλιση στον τρόπο σκέψεως, τότε ίσως εντοπισθούν τα προξενούντα στοιχεία την καθολικός ομολογούμενη δυστυχία.

Πιο κάτω βέβαια, οφείλουμε να παραδεχθούμε, ότι όλοι αυτοί οι ανελέητοι βομβαρδισμοί εννοιών, όπως η διαισθητικότητα, η διασεξουαλικότητα, το διαιροκομικό, η διαμαρτυρόμενη τρομοκρατία, η διάχυση των μεταναστευτικών ρευμάτων, η διάθλαση των προσανατολισμών της ίδιας της ζωής, μάς καθιστούν ακόμη περισσότερο αμήχανους στο να διατελέσουμε με στην περιοριά, ότι κατέχουμε την γνώση των πραγμάτων. Κάτι μας διαφεύγει. Και όχι μόνον. Εμείς οι ίδιοι διαφεύγουμε από τον εαυτόν μας. Είναι ένα διαδικαστικό φαινόμενο, που προοιωνίζεται καθοριστικό τού αυριανού μας βίου και ως φαίνεται, είναι ανεπίστρεπτο.

Αναφερόμενοι στην γνώση των πραγμάτων, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι αυτή την γνώση που αποκτούμε, την προσλαμβάνουμε μέσω ακτινοβολουσών παραμέτρων (TV, εικόνες, σημεία, προγράμματα, δίκτυα, SMS, MMS, links, blogs, commercials, reclames, software κ.τ.τ.). Τα αποτελέσματα καταγράφονται στην συλλογική συνείδηση σαν η απαραίτητη ενημέρωση, πληροφόρηση, επικοινωνία.

Ενημέρωση! Τι λέξη κι αυτή! Πόσο καθοριστικά έχει μολύνει την αδύνατη σύγχρονη διανόση! Ακόμη και δημοσιογράφοι μας αδιευκρίνιστης ιδεολογίας, ή αδιαφανών σκοπιμοτήτων ή μας συγκεχυμένης ή και μεμπτής επαγγελματικής επιδόσεως, κατά ένα μεγάλο μέρος, αυτοπείθονται, ότι αξίζει να συμπεριληφθούν στο σύστημα συμβαλλομένων για την ενημέρωση του κοινού. Και αυτό το "κοινό" κείται εκστασιασμένο εμπρός σε μία οθόνη με το στόμα μισάνοιχτο εμπρός στα μιαρά άλλα συγχρόνως και γοητευτικά κατορθώματα των τρομοκρατών, των raiders, των hackers, των σορπιστών, των ληστών, των απαγωγέων, των τραπεζιτών, των "ευφυολόγων" πολιτικών, των στρατηγικών αναλυτών, των διπλωματικών αντιπροσώπων και των πάστης φύσεως spokesmen.

Οποια ασάφεια συναισθημάτων! Ποία να είναι άραγε η ζωτική λειτουργία του εγκεφάλου ενός μέσου

ανθρώπου εμπρός σ' αυτόν τον καταγισμό των στοιχείων; Αυτής της αποτροπιαστικής και αναπολόγητης επικοινωνίας;

Τούτος ο εγκέφαλος δεν μπορεί να διακρίνει πλέον αντικείμενα την γενική ηλιθιότητα των συμβαίνοντων, των πιθανοτήτων, των βεβαιοτήτων, των στατιστικών, των δημοσκοπήσεων και των προδήλων σκοπιμοτήτων.

Αυτός ο εγκέφαλος ευρίσκεται στο κέντρο ενός αυστηρότερου συλλογικού πονηρού πνεύματος, χωρίς να είναι σε θέση να αυτοχειραγωγηθεί προς την κατεύθυνση, που δεικνύει την παραδεδεγμένη παραδοσιακή κατάσταση προδόου, αυτοπειθήσεως και ανατάσεως.

Αυτός ο εγκέφαλος έχει προσαρμοσθεί στην φαινόμενη παρενοχλούμενης διανοητικής λειτουργίας, των αλληλοδιαδεχομένων αντιφάσεων, της ειρωνείας των συμβαίνοντων, της παραβατικότητας επί των νόμων και παραδοσιακής ηθικής, της δυσπιστίας επί των φαινομένων, της εκ του καθήκοντος εκτροπής, της αντιστρεψιμότητας των επιχειρηματολογιών και της δυσκολίας κατανοήσεως και αποδοχής του ενδιακρίτου μοιραίου.

Ο σημερινός Ευρωπαίος και ο εφελκυόμενος homo Graecus είναι εθελόδουλος στην ιδέα της συμπεριαγωγής του στα γρανάζια της ευρωπαϊκής αβεβαιότητας. Στην ομολογούμενη άγνοιά του καθιστάται ακούσιον όργανο εκείνων των ποδηγετών, οι οποίοι με την σειρά τους νομίζουν, ότι επηρεάζουν ομαδοποιημένους καταναλωτές.

Αυτές οι διαμορφούμενες μάζες, αόριστα κατανούν, ότι οι όποιες πολιτικές λύσεις για μια ευτυχισμένη ευρωπαϊκή κοινωνία είναι ορατά επιπλόαις. Ουσιαστικά νεκρές. Αυτές οι μάζες, με δεδομένο το πολιτικό δυνητικό νεκρωμένο, προχωρούν ανισορροπώντας για να παιξουν το παιγνίδι των αρίστων προσδοκιών. Το παιγνίδι της ελαφράς συνειδήσεως, Κατ' εικόνα και ομοίωση της συνειδήσεως των πολιτικών εκπροσώπων. Αντιπαρατίθενται στο σύστημα των εξουσιών, που οργανώνει τις στατιστικές ευταξίες, (τις οποίες το σύστημα προβάλλει σαν κοινωνικές ευταξίες) και δημιουργεί ή ανέχεται ή υποστηρίζει και περιφρουρεί τις κοινωνικές αταξίες. Με αυτή την αντίδραση πιστεύει, ότι εφαρμόζει μία ατομική στρατηγική, η οποία δεματοποιημένη με τις ατομικές στρατηγικές των υπολοίπων αντιπαρατιθέμενων υπολογίζει σε μία κοινωνική αποσταθεροποίηση.

Ένα δολερό τέχνημα, χωρίς κάποια υπαγόρευση και το οποίο θα προκαλέσει την αναταραχή, που εικάζεται, ότι θα επιφέρει αλιτιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μία συμφορά.

Συμφορά, η οποία θα σημάνει και την αρχή μιάς νέας ευκταίας βεβαιότητας για ένα κόσμο περισσότερο πραγματικό. Που να στηρίζεται σε θεμελιωμένους οραματισμούς, αποδεδειγμένα γνησίους και μακράν κάθε "διαφανούς" και προκλητικού "προοδευτισμού".

Άμυνας να αναζητήσει Τρόπον αντιμετώπισης του προβλήματος.

Βέβαια απόλυτη εξομοίωση των Αξιωματικών με τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων δεν είναι λογική. Το επάγγελμα του αξιωματικού είναι ίσως το πλέον επαχθές από απόψεως συνθηκών εργασίας. Δεν είναι μόνον οι κακουγιές αυτής καθεαυτής της στρατιωτικής ζωής, όπως οι συνεχείς ασκήσεις, συναγερμοί κλπ, αλλά και οι συνεχείς μεταθέσεις με όλες τις επακόλουθες δυσμενείς συνέπειες, όπως εργαζόμενη σύζυγος, σπουδές παιδιών κλπ που καθιστούν το επάγγελμα του στρατιωτικού ίσως το δυσκολότερο όλων των άλλων επαγγελμάτων.

Το πρόβλημα της άκαρης αποστρατείας των αξιωματικών δεν περιορίζεται μόνο στην αποφυγή των συνταξιούχων των 53 ετών, αλλά εν όψει και των μεγάλων αναγκών της χώρας στον τομέα της εθνικής μας άμυνας, η παραμονή των στελεχών των ΕΔ στην ενέργεια και μετά την προαγωγή των ομοιοβάθμων τους, θα αποτελέσει ένα σημαντικό και θα έλεγα πολύτιμο απόθεμα στελεχών που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στις ΕΔ στην πλέον αποδοτική ηλικία των.

Εν όψει των δυσχερεών του στρατιωτικού επιγγέλματος νομίζω ότι η ηλικία των εξήντα ετών είναι ένα αποδεκτό ηλικιακό όριο συνταξιοδοτήσεως των στελεχών των ΕΔ. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη η προθυμία πολλών στελεχών των ΕΔ να ανακλήθουν στην ενέργεια έστω και σε δευτερεύουσες θέσεις, φρονώ ότι το Υπουργείο δεν θα έχει μεγάλη δυσκολία στην λύση του προβλήματος. Η διαφορά μάλιστα μισθού και συντάξεως αποτελεί ένα επί πλέον κίνητρο για την παραμονή στην ενέργεια.

Υπάρχουν τρόποι λύσεως του ζητήματος. Το Υπουργείο Άμυνας απλώς να μελετήσει την μέθοδο απασχολήσεως των στελεχών που δεν θα προάγονται κατά την διαμόρφωση της ιεραρχίας των ΕΔ, και θα συνεχίσουν να υπηρετούν μέχρι της ηλικίας των 60 ετών.

Η αξιοκρατία

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε προσπάθειας αλλαγής των ισχύοντος συστήματος είναι η αξιοκρατία. Μόνον εάν η εκάστοτε ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων επιλέγεται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια και πλήρη διαφάνεια θα είναι βέβαιο ότι και οι μη προαγόμενοι θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν ευόρκως τις υπηρεσίες των μέχρι της συμπληρώσεως των υποχρεωτικών ετών της συνταξιοδοτήσεώς των. Σε αντίθετη περίπτωση οι μη προαγόμενοι θα μετρούν τις ημέρες της αποστρατείας των.

Σε όλους τους ξένους στρατούς αδιακρίτως μεθοδολογίας οι ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων επιλέγονται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια με αποτέλεσμα οι επιλογές να γίνονται σεβαστές από την ολότητα των στελεχών των ΕΔ. Αρκεί να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επελέγει ο Κόλιν Πάουελ απόφοιτος Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών, και ο αμέσως επόμενος, Σαλικασβίλι Γεωργιανός μετανάστης ελθών στις ΗΠΑ σε ηλικία 15 ετών. Η αξία όμως και των δύο ήταν αδιαμφισβήτητη. Επίσης στις ΗΠΑ, μετά τον πόλεμο της Κορέας μεγάλος αριθμός αξιωματικών εδέχθη να παραμείνει στο στράτευμα με τον βαθμό του Λοχία, ως εκπαιδευτές, μέχρι συνταξιοδοτήσεώς των.

Υπάρχουν λοιπόν λύσεις. Απλώς είναι θέμα νοοτροπίας η οποία έχει λαγωθεί επί δεκαετίες. Εν όψει όμως των νέων οικονομικών συνθηκών της χώρας, της παρεμβατικότητος στα οικονομικά μας από την ΕΕ, της ογκουμένης ανεργίας και των νέων (μειομένων) συντάξεων, φρονώ ότι το Υπουργείο Άμυνας εύκολα θα βρει τρόπο αξιοποίησες του πολύτιμου πράγματος ανθρωπίνου δυναμικού που θα έχει στην διάθεσή του. Αρκεί η χρησιμοποίησή του να γίνει κατά τρόπον εγγυόμενον των σεβασμό στην προσωπικότητα των στελεχών, στις δεδομένες ιδιαίτερες ικανότητες εκάστου και στην αξιοκρατία.

ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Η πρόθεση της κυβερνήσεως να καθιερώσει με το σχέδιο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" τις εκλογές για τα όργανα των περιφερειών (περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακό συμβούλιο κ.λ.π.) προκαλεί την ανησυχία της Ε.Δ.Ε.Σ.Μ.Ε, γιατί είναι πολύ πιθανό να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε κρίσιμες περιφέρειες, από κάποιους που δυνατόν να λειτουργήσουν με κριτήρια που θα προωθούν την επανεκλογή τους, έστω και εις βάρος της εθνικής συνοχής.

Προς αποφυγή των ευνοήτων κινδύνων προτείνεται, όπως παραμείνουν οι περιφέρειες ως έζουν και οι περιφερειάρχες να διορίζονται, από την κυβέρνηση, με αξιοκρατικά κριτήρια προσαρμοζόμενου του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" αναλόγως.

Σημείωση :

Οι επιθυμούντες να θέσουν τις απόψεις των, να τις αποστέλλουν στο e-mail της Ε.Δ.Ε.Σ.Μ.Ε.

Με μαρτυρία η Ελλάς και ο Κόσμος



Εγρανότα και εξέδωσε στο διαστήμα 16 Δεκεμβρίου 2009 - 15 Φεβρουαρίου 2010

Του Αντιστρατήγου ε.α. Χ. Μουστάκη
Επίτιμου Λιονκητού Ιης Στρατιάς

I. ΕΛΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

a. Κυπριακό

Οι κ.κ. Χριστόφιας και Ταλάτ, κάτω από την πίεση των ΗΠΑ και της Βρετανίας για εξεύρεση λύσεως πριν από τις τουρκοκυπριακές εκλογές στις 18 Απριλίου 2010 για ανάδειξη νέου Προέδρου τις οποίες κατά πάσαν πιθανότητα θα κερδίσει ο σκληροπορηγνός κ. Ερόγλου, αποφάσισαν και πραγματοποίησαν δύο τρίμερα εντατικόν διαβούλευσεων στις 11-13 Ιανουαρίου και στις 25-27 Ιανουαρίου. Οι συναντήσεις αυτές έγιναν μέσα σε βαρύ κλίμα, γιατί ο κ. Ταλάτ, τις παραμονές της πρώτης, κατέθεσε προτάσεις για το κεφάλαιο της διακυβέρνησης τις οποίες απέρριμες αμέσως η Λευκωσία με την επισήμανση ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για διαπραγμάτευση και ως εκ τούτου δεν συζητήθηκαν. Οι προτάσεις του κ. Ταλάτ, που διαμορφώθηκαν στην Άγγρα, περιλαμβάνουν εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου με διασταυρούμενη ψηφοφορία από τους δύο "λαούς", δικαιούμα βέτο από τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο για τις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου, χωριστό FIR, δικαιώμα σύναψης διεθνών συμφωνιών από τα συνιστόντα μέρη και την παροχή των δικαιωμάτων που έχουν οι Έλληνες, ως πολίτες της ΕΕ, στην Κύπρο και στους Τούρκους (ελεύθερη εγκατάσταση, απόκτηση ακινήτων και εργασίας).

Ο κ. Χριστόφιας έχει απομονωθεί πλήρως στην Κύπρο αφού με τις προτάσεις και τους χειρισμούς του διαφωνούν διλές οι πο-

λιτικές δυνάμεις ακόμη και οι συγκυβερνώσες, αλλά και ο κυπριακός λαός όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις (το 70% των Ε/Κ διαφωνεί με την επειρτροπή προεδρία και την παραμονή 50.000 εποίκων). Έντονες επικρίσεις δέχθηκε ο κ. Χριστόφιας γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε τις προτάσεις του κ. Ταλάτ για να καταγγείλει την τουρκική αδιαλαξία και να αποσύρει τις προτάσεις του για τη διακυβέρνηση του νέου κράτους, όπως του ζήτησαν τα συγκυβερνώντα κόμματα, αλλά και για την ενέργειά του να τις υποβάλει εκ νέου κατά τη διάρκεια των εντατικών διαπραγμάτευσεων και να τις γνωστοποιήσει με επιστολή στις κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων. Κατόπιν αυτού η ΕΔΕΚ αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό, κατηγορώντας τον κ. Χριστόφια για απαράδεκτες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, ενώ το ΔΗΚΟ εξετάζει και τη δική του αποχώρηση.

Οι ενέργειες αυτές του κ. Χριστόφια μπορεί να μην αποτελούν νομική δέσμευση, είναι όμως ηθικοπολιτική δέσμευση έναντι της διεθνούς κοινότητος και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί, ανεξαρτήτως και αν επιμένει να δηλώνει ότι "τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, αν δεν συμφωνηθούν όλα".

Ο κ. Χριστόφιας νοιάθοντας απομονωμένος στην Κύπρο επισκέφθηκε την Ελλάδα στις 16 Ιανουαρίου 2010 και ζήτησε τη στήριξη της. Συμφώνησε με τον κ. Πρωθυπουργό για την υποστήριξη του με Έλληνες νομικούς συμβούλους και τον συντονισμό της επικοινωνιακής παρουσίας διεθνώς. Ο κ. Νταβόστογλου δήλωσε

ότι η Τουρκία έχει έτοιμο πακέτο προτάσεων για όλα τα κεφάλαια διαπραγματεύσεων (ΕΕ, οικονομία, εδαφικό, εγγυήσεις) και ότι έχει ενημερώσει την κα Κλίντον για την Ισπανική Προεδρία της ΕΕ.

Η Αγκυρα με τη στάση της επιδιώκει την έξιθεν καλή μαρτυρία τη στρατηγή που όχι μόνο δεν συμβάλλει στην επύλυση, αλλά αντιθέτως την υπονομεύει υπαγορεύοντας στον Ταλάτ προτάσεις που απέχουν από τη βάση της Ομοσπονδίας και ενθαρρύνοντας εμμέσως τον κ. Ερόγλου, μη αποδοκιμάζοντας τις δηλώσεις του. Είναι πολύ πιθανόν η Τουρκία να προετοιμάζει την αλλαγή της στάσης της έναντι της ΕΕ, οπότε δεν θα έχει ανάγκη την επύλυση του Κυπριακού για την ένταξη της. Αν αυτό συμβεί θα επανέλθει το δόγμα Ετσεβίτ ότι το Κυπριακό έχει επιλυθεί από το 1974 με τη διχοτόμηση της νήσου σε δύο κράτη.

Ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους κ. Ερόγλου και πιθανός νικητής των προεδρικών εκλογών του Απριλίου, σε επαναλαμβανόμενες συνεντεύξεις και δηλώσεις του, τάσσεται υπέρ της διχοτόμησης με την οποία εμμέσως τάσσεται, σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 70% των Τ/Κ οι οποίοι θεωρούν, ως κύρια εγγύηση ασφαλείας και επιβιώσεώς τους, το κράτος που έχουν σήμερα.

Εν μέσω καχρηπογιών, ότι κομίζει κάποιο προσχέδιο λύσης για ενδιάμεση συμφωνία, επισκέφθηκε την 1 Φεβρουαρίου 2010 την Κύπρο ο ΓΓ ΟΗΕ κ. Μπαν Κι Μουν σε μια προσπάθεια να προσφέρει στήριξη στις συνεχιζόμενες συνομιλίες και να ενθαρρύνει τους δύο ηγέτες να τις

συνεχίσουν και κατά την προεκλογική περίοδο. Η επίσκεψή του θεωρείται επιτυχής, αλλά προκάλεσε δυσαρέσκεια στους Ε/Κ το γεγονός ότι επισκέφθηκε τον κ. Ταλάτ στο χρησμοποιούμενο από το ψευδοκράτος Κυβερνείο και όχι στην οικία του, όπως είχε ανακοινωθεί.

Η επίσκεψη του κ. Μπαν Κι Μουν είχε και ως σκοπό, πέραν της προσφοράς των καλών του υπηρεσιών και την προεκλογική στήριξη του κ. Ταλάτ.

Το Κυπριακό βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση και δεν αναμένεται επίλυσή του όχι μόνο μέχρι τον Απρίλιο, που επιδιώκουν ΗΠΑ και Βρετανία, αλλά ούτε και μετά τις εκλογές, έστω και αν τις κερδίσει ο κ. Ταλάτ, γιατί διαφωνεί με τις προτάσεις του κ. Χριστόφαρια, το σύνολο των Ε/Κ πλην της ηγετικής ομάδας του ΑΚΕΛ.

Β.Ε/Τ Σχέσεις

Ο κ. Ερντογάν με δηλώσεις του, μετά την συνάντησή του με τον κ. Ομπάμα στις 12 Δεκεμβρίου 2009 στην Ουάσιγκτον, εξίσωσε την επανάλειουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και τις θρησκευτικές ελευθερίες των 3.000 ελληνορθοδόξων που ζουν στην Κωνσταντινούπολη με εκείνες των 130.000 "Τούρκων" όπως τους ονόμασε, που ζουν στην Θράκη.

Ο κ. Ερντογάν γνωρίζει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως παράγοντα ανασχέσεως της επιρροής του Πατριαρχείου της Μόσχας και ότι θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να υποχωρήσει στις πιέσεις που του αισκούνται και γι' αυτό επιδιώκει από τώρα να εξασφαλίσει ανταλλάγματα από την Ελλάδα με πρώτο και κύριο την εκλογή του "αρχιμουφτή" από όλους τους μουσουλμάνους που ζουν στην Ελλάδα, ώστε να μετατραπεί αυτόματα σε λαϊκό ηγέτη.

Συνεχίζονται οι προκλήσεις στο Αιγαίο ακόμη και με είσοδο των τουρκικών αεροσκαφών σε δεσμευμένες από την Ελλάδα περιοχές για ασκήσεις.

Η Τουρκία, εκμεταλλεύομενη τις διαπραγματεύσεις με την FRONTEX για τη σύναψη συμφωνίας με σκοπό την αντιμετώπιση των λαθρομεταναστών, επιδώκει να εντάξει και στοιχεία πολιτικού χαρακτήρα σ'ένα καθαρά τεχνικό κείμενο. Για το σκοπό αυτό επιμένει να αμφισβητεί ότι τα ελληνικά σύνορα στο Αιγαίο είναι και σύνορα της ΕΕ και ισχυρίζεται ότι η ευθυνή της για την έρευνα και τη διάσωση εκτεί-

νεται μέχρι το μέσο του Αιγαίου, αγνοώντας τις διεθνείς ρυθμίσεις που σχετίζονται με το FIR Αθηνών.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2009 το δίκτυο CBS των ΗΠΑ πρόβαλε συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη, που την είχε δώσει τον Μάιο, με την οποία κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση ότι στέρει τις ελευθερίεις του. Η συνέντευξη είχε μεγάλη απήχηση στον αμερικανικό λαό, αλλά προκάλεσε αντιδράσεις στο επωτερικό της Τουρκίας. Την υποστήριξη τους στον Πατριάρχη εκδήλωσαν η ελληνική κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα.

Στις 25 Ιανουαρίου 2010 επιδόθηκε η απαντητική επιστολή του κ. Παπανδρέου προς τον κ. Ερντογάν. Η επιστολή δεν δημοσιοποιήθηκε, αλλά σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρει ότι δεν βοηθούν την βελτίωση των διμερών σχέσεων το "casus belli", οι υπερπτήσεις πολεμικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά και οι ερευνητικές δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί και γ' αυτό προτείνει την εντατικοποίηση των διερευνητικών επαφών για τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και σε περιπτώση που δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός του χρονοδιαγράμματος 1,5-2 ετών, που θα καθοριστεί, οι δύο χώρες να προσφύγουν από κοινού στο δικαστήριο της Χάγης. Για την Κύπρο επισημαίνει ότι οι δύο κοινότητες πρέπει να αφεθούν να βρουν λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και για την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων πολιτών είναι αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Εκφράζει την υποστήριξη της Ελλάδος στην ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Τέλος αναφέρεται στο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και υπογραμμίζει τη σημασία του ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου επανεισδοχής. Ο κ. Ερντογάν χαρακτήρισε την επιστολή "υπόσχεση ελπίδας" και ο κ. Νταβούτογλου δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν την πολιτική βούληση να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Σαμαράς κάλεσε τον πρωθυπουργό να δημοσιοποιήσει τις δύο επιστολές, θεωρώντας ότι "η απόκρυψη τους ενισχύει την εντύπωση πως η Ελλάδα ολισθαίνει σε διμερή διάλογο κεκλεισμένων των θυρών".

Στις 10 Ιανουαρίου 2010 συναντήθηκαν σε δείπνο που διήρκεσε 3,5 ώρες στο Λονδίνο οι κ.κ. Δρούτσας και Νταβούτογλου και συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θα εντατικοποιηθούν οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως διαφαίνεται έχει ξεκινήσει ένας ακόμη ελληνοτουρκικός διάλογος με μυστική διπλωματία χωρίς στρατηγικό σχέδιο εκ μέρους της Ελλάδος και με μοναδικό στόχο τη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Δηλαδή και η νέα κυβέρνηση ακολουθεί την αποτυχημένη πολιτική, που εφαρμόστηκε εδώ και σαράντα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, η οποία αποβλέπει στην εξημέρωση του θηρίου με διάφορες μεθόδους (μη πόλεμος, βήμα προς βήμα προσέγγιση κ.λ.π.) βοηθούσης και της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ΕΕ. Αντιθέτως η Τουρκία έχει στρατηγικό σχέδιο το οποίο αποβλέπει στην υλοποίηση όλων των διεκδικήσεών της σε βάρος της χώρας μας, το οποίο υπηρετείται με συνέπεια και συνέχια από όλες τις κυβερνήσεις.

Και ο παρών διάλογος θα έχει την ίδια τύχη με τους προηγούμενους, όχι μόνο για τους πραναφερόμενους λόγους, αλλά και γιατί το δυσμενές κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος της χώρας μας, λόγω της οικονομικής κρίσεως, δεν είναι κατάλληλο.

Το ορθότερον θα ήταν να ανασταλεί ο διάλογος μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση και να συνταχθεί ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο να είναι αποδεκτό από το σύνολο των ελληνικού λαού. Οψέποτε δε γίνει αυτός ο διάλογος, θα πρέπει να είναι ανοικτός και να μην ακολουθήσει τη "μυστική διπλωματία" με την οποία αποζενόνται η κρατική διπλωματία, που είναι η μόνη που μπορεί να χειρίστει τα κρίσιμα εθνικά θέματα με επιτυχία. Η μυστική διπλωματία είναι εύκολο να διολθήσει σε υποχρήσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν 2-3 άτομα, όσο ικανά και αν είναι να αντιμετωπίσουν τις κινήσεις της ικανοτάτης και εμπειροτάτης τουρκικής διπλωματίας και να προβλέψουν τις πιθανές επιπτώσεις σε βάθος χρόνου.

Πρωταρχικός όμως στόχος της Ελλάδος πρέπει να είναι η αποκατάσταση της στρατιωτικής ισορροπίας μεταξύ των δύο χωρών η οποία έχει ανατραπεί, γιατί ως γνωστόν η Τουρκία το μόνο που υπολογίζει είναι η δύναμη του αντιπάλου.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα "Ταράφ" έφερε στο φως της δημοσιότητος το σχέδιο "Βαγοζ" (Βαριούπολα) του τουρκικού στρατού, το οποίο προέβλεπε την πρόκληση αεροπορικού θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο προκειμένου να έλθουν Τουρκία και Ελλάδα στα πρόθυρα πολέμου και να δοθεί η ευκαιρία στους στρατηγούς για να ανατρέψουν τον κ. Ερντογάν.

γ.Σκοπιανό

Στις 20 Ιανουαρίου 2010 η Ελλάδα κατέθεσε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το μνημόνιο με τα επιχειρήματά της στην εναντίον της προσφυγή των Σκοπίων για την δηθεν παραβίαση της ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την ασκηση "βέτο" για την ένταξή τους στο NATO.

Ο πρόεδρος κ. Παπούλιας απήνησε στις 22 Δεκεμβρίου 2009 αρνητικά στην πρόσκληση του προέδρου των Σκοπίων για να επισκεφθεί τη χώρα του, θέτοντας ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της την επίλυση της ονομασίας.

Οι ενέργειες του Έλληνα πρωθυπουργού (συνάντηση δύο φορές με τον κ. Γκρουέφσκι και δρομολόγηση διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων σε άποτο επίπεδο) καλλιέργησαν κλίμα αισιοδοξίας στα Σκόπια ότι η Αθήνα θα προβεί σε υποχωρήσεις και γι' αυτό πρότειναν από την πλευρά τους λόση σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο οι δύο πλευρές θα συμφωνούσαν σε μία ονομασία και θα διεκήρυξαν το σεβασμό τους στα υπάρχοντα σύνορα και στη συνέχεια η Ελλάδα θα τρέψει την αντίθεσή της για την ένταξή τους στο NATO και την ενταξιακή τους προοπτική στην ΕΕ. Στο δεύτερο στάδιο θα σχηματιζόταν κοινή επιτροπή, η οποία θα αναλαμβάνει να βρει κοινό τόπο στα θέματα εθνότητας, γλώσσας και της χρήσεως του προσδιορισμού "μακεδονικός". Στο τρίτο στάδιο το ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών θα επικύρωνε στο σύνολό τους όσα θα είχαν συμφωνηθεί. Η Αθήνα απέρριψε άμεσα την πρόταση, διαμηνύοντας ότι η "εθνική κόκκινη γραμμή" ισχεί και επισημαίνοντας ότι έχει κάνει ήδη την υποχωρήση με την αποδοχή της σύνθετης ονομασίας.

Ο κ. Νίμιτς θα επισκεφθεί από 23-26 Φεβρουαρίου την Αθήνα και τα Σκόπια για ανταλλαγή απόψεων.

Στις 27 Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβούλιου υπερψήφισε την έκθεση προόδου για την ΠΓΔΜ,

με την οποία προτρέπεται το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει στη Σύνοδο Κορυφής της 25 Μαρτίου 2010 ότι αποδέγεται την πρόταση της Κομισιόν για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η έκθεση, ενεκρίθη με 75 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 5 αποχές, ενώ το ευρωκοινοβούλιο την ενέκρινε με ψήφους 548 υπέρ, 45 κατά και 35 αποχές.

Αυτό δείχνει ότι οι ελληνικές θέσεις δεν γίνονται αποδεκτές από καμία πολιτική ομάδα του κοινοβουλίου και ότι η Ελλάδα έχει απομονωθεί ουσιαστικά στο Σκοπιανό, γιατί δεν κατάφερε όλα αυτά τα χρόνα να πείσει συμμάχους και εταίρους για το δίκαιο των θέσεών της. Αντιθέτως κατηγορείται, κυρίως από τις ΗΠΑ, ότι δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής η οποία κινδυνεύει με νέα ανάφλεξη και δέχεται πάσεις για υποχωρήσεις, που θα έπρεπε να ασκούνται στα Σκόπια για την αδιαλλαξία τους.

Ο κ. Παπανδρέου ενημέρωσε τον κ. Γκρουέφσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 3 Φεβρουαρίου 2010, ότι δεν είναι αρνητικός στην πρόσκληση που του έχει απευθύνει, με επιστολή του, για να επισκεφθεί τη χώρα του, αλλά του επισήμανε ότι χρειάζεται πολύ καλή πρεσοφωμασία.

Ο κ. Δρούτσας κατά τη συνάντηση στις 27 Ιανουαρίου 2010 με τον κ. Μιλόσοσκι απέρριψε το αίτημα των Σκοπίων για αναβάθμιση των Γραφείων Συνδέσμων σε Πρεσβείες, αλλά συμφώνησε για την ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ τους.

Η διαπραγμάτευση για την ονομασία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε στασιμότητα, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ορόσημο προσχώσεων, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για να αρχίσει νέα κινητικότητα. Ο κ. Γκρουέφσκι προσκάλεσε τον κ. Παπανδρέου, όχι γιατί πίστευε ότι θα απεδέχετο, αλλά για να ανταποκριθεί στις κινήσεις καλής θελήσεως των Έλληνα πρωθυπουργών και να στείλει στο μήνυμα προς τρίτους ότι και ο ίδιος ενδιαφέρεται για την επίλυση του ζητήματος.

δ.Σχέσεις με ΗΠΑ - NATO

(1)ΗΠΑ

Στις 2 Φεβρουαρίου 2010 ο κ. Δρούτσας επισκέφθηκε τις ΗΠΑ, όπου είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με την κα. Κλίντον και στη συνέχεια συζήτησε επί 50 λεπτά με τον δεύτερο στην ιεραρχία του Στείτ Ντιάρτμεντ κ. Τζέιμς Στάλινμπεργκ τα

ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι οι ΗΠΑ επικροτούν τα ανοίγματα προς την Τουρκία και τα Σκόπια, αλλά απαιτούν μεγαλύτερο ρεαλισμό και υποχωρήσεις από την Ελλάδα. Επίσης εξέφρασαν τη δυσφορία τους για την ανατροπή από το ΚΥΣΕΑ της αποφάσεως της προηγουμένης κυβερνήσεως για ενίσχυση και μεγαλύτερη εμπλοκή της ελληνικής δυνάμεως στο Αφγανιστάν, ενώ δε διευκρινίστηκε ο χρόνος καταργήσεως της βίζας.

Το Στείτ Ντιάρτμεντ επισημαίνει, στο τελευταίο Δελτίο προξενικών και τεξιδιωτικών πληροφοριών για την Ελλάδα, την αυξημένη δραστηριότητα τρομοκρατικών οργανώσεων εναντίον ελληνικών και ξένων στόχων.

Παρά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβερνήσεως να θέσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε νέα βάση, η Αμερική θα εξακολουθήσει να είναι επιφυλακτική και να ασκεί πιέσεις για μεγαλύτερες υποχωρήσεις στα Ελληνοτουρκικά και το Σκοπιανό, αλλά και μεγαλύτερη εμπλοκή στο Αφγανιστάν.

(2) Ρωσία

Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας κ. Λαζαρόφ δήλωσε στις 23 Ιανουαρίου 2010, μετά τη συνάντησή του με τον κ. Παπανδρέου, ότι εξακολουθεί να υπάρχει το ενδιαφέρον των δύο χωρών για την ενεργειακή συνεργασία και ότι δεν υπάρχει καμία εξασθενήση.

Ο κ. Παπανδρέου επισκέφθηκε τις 15-16 Φεβρουαρίου 2010 τη Μόσχα και συναντήθηκε με τη ρωσική ηγεσία. Συζήτηθηκαν οι σχέσεις των δύο χωρών και η ενεργειακή συνεργασία και κυρίως τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, μετά την απόφαση της Βουλγαρικής κυβερνήσεως να προβεί πρώτα στη μελέτη των περιβαντολογικών επιπτώσεων. Από πλευράς Ρωσίας επέθη το θέμα της ενεργοποίησης της συμφωνίας, που είχε υπογράψει η προηγουμένη κυβερνηση, για την αγορά 450 Τ/Θ οχημάτων BMP-3 και της αγοράς πυροσβεστικών αεροσκαφών "BERIEV" με αντάλλαγμα τη λειτουργία στη χώρα μας επισκευαστικής βάσεως, η οποία θα καλύπτει την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου. Από πλευράς Ελλάδος επέθη το θέμα της καταργήσεως της βίζας για την ελεούθερη διακίνηση τουριστών και οι ρωσοτουρκικές σχέσεις που επη-

ρεάζουν τη χώρα μας.

Μετά την αλλαγή της αρνητικής προεκλογικής θέσεως του κ. Παπανδρέου για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν εξομαλυνθεί, Μένει όμως ανοιχτό το θέμα του South Stream και η αναθέρμανση των ρωσοτουρκικών σχέσεων, που προκαλεί ανησυχία στην Ελλάδα.

(3)Ε.Ε

Εχθρικό περιβάλλον, κατά της Ελλάδος, όπως παρεδέχθη και ο κ. Δρούτσας, έχει διαμορφωθεί στο επωτερικό της ΕΕ. Αυτό εκδηλώθηκε τόσο στο τελευταίο συμβούλιο της ΕΕ, που συζήτησε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο που ενέκρινε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ζητά από το συμβούλιο την έγκριση της ενάρξεως ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια, τον Μάρτιο 2010 (548 ψήφοι υπέρ της εκθέσεως, 45 κατά και 35 λευκά).

Οσο οι Ευρωπαίοι βλέπουν την Ελλάδα ως μία χώρα που με την ανευθυνότητά της έχει φθάσει στο σημείο να απειλεί τη σταθερότητα του ευρώ, η χώρα μας θα αδυνατεί να αξιοποιήσει την ΕΕ για να προωθήσει τις θέσεις της στα Ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό και το Σκοπιανό. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στη διπλωματία.

Στον Πειραιά θα εγκατασταθεί η έδρα του Πανευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου FRONTEX.

Με την ενέργεια αυτή η χώρα μας αποκτά ένα ισχυρό όπλο κατά της παράνομης μεταναστεύσεως και οι επιφέρει θα έχουν ιδία εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος.

(4)ΝΑΤΟ

Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν δεσμεύεται από τον διακανονισμό μεταξύ των αρχηγών ΓΕΕΘΑ του περισσέμενου Μαΐου, ο οποίος προέβλεπε Τούρκο Διοικητή στο Στρατηγείο (CAOC) στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά διεκδικεί αναβαθμισμένη ελληνική παρουσία στο Στρατηγείο της Σμύρνης και την αντικατάσταση του προβλεπομένου Τούρκου Διοικητή στη Λάρισα με Αμερικανό.

(5)Χώρες Μέσης Ανατολής

Ο κ. Δρούτσας ανέφερε με δηλώσεις του ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει την "ανάκτηση του ρόλου

της Ελλάδος στη Μέση Ανατολή", αλλά μέχρι τώρα δεν έχει εκδηλωθεί κάποια ενέργεια.

Η σκέψη είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά θα χρειασθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί ακόμη και ο παραδοσιακές μας καλές σχέσεις με τη Συρία έχουν διαταραχθεί, λόγω της Τουρκοσυριακής συνεργασίας, που είχε ως αποτέλεσμα και την αλλαγή της στάσεως της Συρίας στο Κυπριακό, που έφτασε στο σημείο να διεξάγονται σήμερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μεταξύ Λαττάκειας και Αμμοχώστου, κατά παράβαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

(6)Χώρες Δ. Βαλκανίου

Ο κ. Παπανδρέου, κατά την επίσκεψή του στη Σερβία, παρουσίασε στη Σερβική ηγεσία το σχέδιό του για την "προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των χωρών των Δ. Βαλκανίων" μέχρι το 2014.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ

α.Αλβανία

Πρόβλημα στις Ελληνοαλβανικές σχέσεις προκάλεσε η ακύρωση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, της δικρατικής συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει τη θέση της αλβανικής κυβερνήσεως για την αντιμετώπιση του προκύπταντος προβλήματος.

β.Σερβία

Η Σερβία κατέθεσε στις 22 Δεκεμβρίου 2010 το αίτημα για την ένταξη της στην ΕΕ. Η ημερομηνία αναμένεται να προσδιοριστεί μεταξύ 2014 και 2018.

Νέος Πατριάρχης της "Σερβικής Ορθόδοξου Εκκλησίας" εξέλεγχε ο Επίσκοπος Νίσσης κ. Ειρηναίος, ηλικίας 80 ετών.

Στις 15 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι Ζερής συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας, Σερβίας και Β-Ε, με προτοβουλία της Τουρκίας.

Η συνάντηση εντάσσεται στην νέο-οθωμανική πολιτική της Τουρκίας για τα Βαλκάνια, που αναφέρεται στο προγράμμενο τεύχος του περιοδικού "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ".

Η Σερβία διέκουψε από τις 16 Ιανουαρίου 2010 τις διπλωματικές σχέσεις με το Μαυροβούνιο και ανακάλεσε τον Πρέσβη της από την Ποντικόριτσα, επειδή ανεγνώρισε το Κόσσοβο και συνήγειρε διπλωμα-

τικές σχέσεις μαζί του.

Ο Σέρβος αξιωματούχος κ. Λάτζιτς, που ηγείτο της ομάδος για τη σύλληψη του κ. Μπλάντιτς υπέβαλε στις 29 Δεκεμβρίου 2009 την παραίτησή του, επειδή απέτυχε να τον βρει και να τον συλλάβει.

γ.Κόσσοβο

Στις 13 Ιανουαρίου 2010 υπογράφηκε Συμφωνία Τελωνειακής Συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Κόσσοβου στην Άγκυρα.

Αόρα των αναταραχών που προκλήθηκαν από τους Σέρβους κατοίκους στο Β. Κόσσοβο, αναπτέρχθηκαν στην περιοχή δυνάμεις της "EULEX", προκειμένου να βοηθήσουν τις αρχές του Κοσσούβου στην επιβολή του νόμου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις της Σερβίας γιατί εκτιμά ότι η διεθνής κοινότητα συμμετέχει στην προσπάθεια της κυβερνήσεως του Κοσσούβου για την ενσωμάτωση του Β. Κοσσούβου και των ανεξαρτήτων σερβικών θυλάκων δια της δημιουργίας δήμου στη Βόρεια Μητρόβιτσα με τη συμμετοχή Σέρβων που θα συνεργάζονται με τις Κοσσούβαρικές αρχές.

Η αστυνομία του Κοσσούβου διέκοψε την επίσκεψη του Σέρβου Υπουργού για τα θέματα Κοσσούβου κ. Γκόραν Μπογκάνοβιτς στο δήμο Στρούτσε, που κατοικείται κυρίως από Σέρβους, με τον ισχυρισμό ότι δεν είχε άδεια των Κοσσούβαρικων αρχών. Ο Σέρβος πρωθυπουργός διαμαρτυρήθηκε και ζητήσε από την ΕΕ και το NATO, των οποίων δυνάμεις σταθμεύουν στο Κόσσοβο, να επέμβουν και να διασφαλίσουν πολιτισμένες συνθήκες διαβιώσεως στην περιοχή.

δ.Βοσνία - Ερζεγοβίνη

Ο πρωθυπουργός της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας κ. Ντόντικ ανεκούνεσε τη διεξαγώγη δημοψηφίσματος για την ανεξαρτητούτησή της από το κράτος της Β-Ε. Την αντιθέση τους εξέδηλωσαν τόσο ο πρωθυπουργός της Μουσουλμανικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, όσο και ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ, ο οποίος αντηγγεύει ότι θα καταγγείλει την ενέργεια αυτή τόσο στην ΕΕ, όσο και στο ΣΑ του ΟΗΕ, γιατί τίθενται υπό αμφισβήτηση οι αρχές της Διεθνούς Κοινότητας.

ε.Κροατία

Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Γιοσίτσιοβιτς, με κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας την πάταξη της διαφθοράς. Στις

προτεραιότητές του είναι και η ένταξη της χώρας στην ΕΕ σε δύο χρόνια από σήμερα.

στ.Βουλγαρία

Η Υπουργός Εξωτερικών και Ρουμυνία Ζέλεβα παρατήθηκε από τη θέση της, λόγω της απορρίψεως από την ΕΕ της υποψηφιότητός της για τη θέση Επιτρόπου. Στη θέση της διορίστηκε ο κ. Νικόλαος Μλαντένιοφ. Επίσης ο κ. Αγγέλοφ διορίστηκε στη θέση του ΥΕΘΑ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον πρωθυπουργό κ. Μπορίσοφ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών η Βουλγαρία προτίθεται να δεχθεί ένα κρατούμενο από το Γκουαντάναμο.

3. ΤΟΥΡΚΙΑ

α.Εσωτερική Κατάσταση

Ομάδα εισαγγελέων και αστυνομικών άρχισε στις 26 Δεκεμβρίου 2009 έρευνα στην έδρα της Ομάδας Τακτικής Κινητοποιήσεως (OTK) των ΕΔ, ώστερα από την αποκάλυψη σχεδίου για την δολοφονία, από αξιωματικούς, του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως. Οι έρευνες συνεχίστηκαν επί αρκετές ημέρες, χωρίς όμως να ανακοινώθουν αποτέλεσματα.

Στις 20 Ιανουαρίου 2010 το Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με την οποία ακυρώνεται η κυβερνητική τροποποίηση του Συντάγματος που προέβλεπε την εκδίκαση, σε καιρό ειρήνης, από τα πολιτικά δικαστήρια υποθέσεων στρατιωτικών, που είχαν εμπλοκή σε πραξικοπήματα, εξεγέρσεις και ενέργειες στρεφόμενες κατά τους συνταγματικούς καθεστώτος.

Υστέρα από διακοπή ενός μηνός άρχισε εκ νέου στις 25 Ιανουαρίου 2010 η δίκη για την υπόθεση "Εργκένεκον", ενώ στις 21 Ιανουαρίου 2010 αυτοκτόνησε ο αντισυνταγματάρχης Ντενίς Τατάρ λίγο πριν συλληφθεί. Ο Τατάρ κατηγορείτο ότι συμμετείχε στην ομάδα "Καφές" της Εργκένεκον, που σχεδίαζε δολοφονίες μη μουσουλμάνων, μεταξύ των οποίων και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Η εφημερίδα "Ταράφ" παρουσίασε το σχέδιο "Βαριοπούλα", που είχε εκπονηθεί στις 5-7 Μαρτίου 2003 στην Ιη Στρατιά στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το οποίο θα επιχειρείτο η ανατροπή του κ. Ερντογάν δια της προκλήσεως αναταραχής με βομβιστικές επιθέσεις σε δύο μεγάλα Τζαμιά στην Κωνσταντινούπολη και της καταρ-

ρίψεως πολεμικού αεροσκάφους στο Αιγαίο είτε από ελληνικό αεροσκάφος είτε από τουρκικό.

Ο κ. Ερντογάν αντέδρασε αμέσως, καταργώντας το "Πρωτόκολλο Αλληλοβιωθείας Ασφαλείας και Τάξεως" το οποίο είχε υπογραφεί το 1997 από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης, το οποίο έδινε το δικαίωμα στον τουρκικό στρατό να επεμβαίνει αυτοδικώς σε περίπτωση κοινωνικών αναταραχών και βάσει του οποίου είχε συνταχθεί το σχέδιο "Βαριοπούλα".

Η σύγκρουση του κ. Ερντογάν με το κεναλικό κατεστημένο, με αιγμή το στρατό και τη δικαιοσύνη, βρίσκεται σε εξέλιξη με νικητή μέχρι τώρα τον κ. Ερντογάν, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη συγκυρία που ο στρατός δεν μπορεί να προβεί σε ανοιχτό πραξικόπτημα, γιατί θα χρεωθεί την αποτυχία εντάξεως στην ΕΕ. Είναι δύσις βέβαιον ότι το βαθύ κράτος δεν θα παραδοθεί εύκολα και ότι θα μετέλθει όλα τα μέσα για να αποδυναμώσει ή και να ανατρέψει τον κ. Ερντογάν.

Η Τουρκία, παρά την οικονομική κρίση, θα διαθέσει για τους εξοπλισμών το ποσό των 13,5 δις δολαρίων που αντιστοιχεί στο 5,5% του γενικού προϋπολογισμού και είναι αυξημένο κατά 10% του αντιστοίχου του 2009. Πέραν αυτού θα διατείσει και ένα επιπλέον δις δολάρια, προερχόμενο από ειδικές κρατήσεις υπέρ των εξοπλισμάν στα τυχερά παιχνίδια, στα οινοπνευματώδη ποτά και στον καπνό.

β.Κουρδικό

Το Συνταγματικό Δικαστήριο με απόφασή του, που ανακοινώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2009, έθεσε εκτός νόμου το Κουρδικό Κόμμα για μια Δημοκρατική Κοινωνία (DPT), κρίνοντάς το ένοχο για διασυνδέσεις με το PKK. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αναταραχές και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου εντάσσεται στην προσπάθεια του κεναλικού κατεστημένου για να ακυρωθεί το φιλοκουρδικό άνοιγμα του κ. Ερντογάν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από τον αρχηγό της κεναλικής αντιπολίτευσης κ. Μπαϊκάλ πως με αυτή την ενέργεια "θα καταστρέψει και θα διαιρέσει την Τουρκία".

γ.Ευρωπαϊκή Πορεία

Στις 21 Δεκεμβρίου 2009 άνοιξε το 12ο από τα 35 κεφάλαια

της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας και ο κ. Νταβούντογλου υπερσχέθη ότι εντός δικήνου θα υπογραφεί με την ΕΕ και η συμφωνία επανεισδοχής των λαθρομεταναστών που συλλαμβάνονται στην Ευρώπη και έχουν περάσει, αποδεδεγμένα, από την Τουρκία.

Η ΕΕ απέρριψε το αίτημα της Τουρκίας για την ελεύθερη είσοδο Τουρκών υπηκόων στις χώρες της.

Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή λογόκρινε έξι εφημερίδες και επέβαλε κυρώσεις σε 20 δημοσιογράφους.

δ.Διεθνείς Σχέσεις

(1)Ισραήλ

Η ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, εξ αιτίας των δηλώσεων του κ. Ερντογάν για τη Λωρίδα της Γάζας, αυξήθηκε επικίνδυνα από τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υφυπουργού Εξωτερικών, που ταπείνωσε δημοσίως τον Τούρκο Πρέσβη με αφορμή την παρουσίαση από την κρατική τουρκική τηλεόραση στηριζαντος σκηνές με ισραηλινούς στρατιώτες να σκοτώνουν παιδιά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Η κλιμάκωση της εντάσεως απεφεύγη, κατόπιν της επισκέψεως του Νετανιάχου στην Αγκυρα όπου και δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις.

(2)Συρία

Ο κ. Ερντογάν επισκέφθηκε τη Συρία με την οποία έχει αναπτύξει στενή συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως δήλωσε ότι έχουν δημιουργήσει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ τους, το οποίο θα επεκτείνουν να επεκτείνουν και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως το Ιράκ, το Λιβανό και την Ιορδανία.

Η Τουρκία κατέργησε τη "βίζα" με τη Συρία, την Ιορδανία και τη Λιβύη και θα ακολουθήσει η Σαουδική Αραβία.

(3)Αφγανιστάν - Πακιστάν

Οι πρόδεοροι του Αφγανιστάν και του Πακιστάν συναντήθηκαν στην Αγκυρα και συζήτησαν, με τη διαμεσολάβηση του κ. Γκιουλ δυνατότητες συνεργασίας για την εξουδετέρωση των Ταλιμπάν.

(4)Αρμενία

Τα πρωτόκολλα που υπέγραψαν με την Αρμενία τον περαιμένο Οκτώβριο δεν έχουν επικυρωθεί από τα Κοινοβούλια των δύο χωρών και η μια επιρρίπτει τις ευ-

θήνες στην άλλη. Κατόπιν αυτού κινδυνεύει με νεαράγιο η δύλη προσπάθεια για την αποκατάσταση των σχέσεων τους.

(5)ΗΠΑ

Ο κ. Ερντογάν συναντήθηκε με τον κ. Ομπάμα στην Ουάσιγκτον από τον οποίο ζήτησε να παρέμβουν οι ΗΠΑ στην τελευταία φάση των ενδοκυπριακών συνομιλιών, να υποστηρίξουν την πρότασή του για τετραμερή διάσκεψη και να διορίσουν ειδικό απεσταλμένο. Ο κ. Ομπάμα το αρνήθηκε επικαλούμενος τη δυσμενή συγκυρία και του ζήτησε να αλλάξει στάση έναντι του Ιράν, με το οποίο έχει αναπτύξει στενές σχέσεις.

(6)Ρωσία

Στις 13 Ιανουαρίου ο κ. Ερντογάν επισκέφθηκε τη Μόσχα και είχε συνομιλίες με τον κ. Πούτιν και τον κ. Μεντβέντεφ με κύριο θέμα την κατασκευή των αγωγών φυσικού αερίου "South Stream" και "Blue Stream-2". Συζητήθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, και η ομαλοποίηση των σχέσεων με την Αρμενία, καθώς και η κατάργηση της "βίζας" μεταξύ των χωρών τους.

(7)Ιράκ

Ο κ. Νταβούτογλου επισκέφθηκε το Ιρακινό Κουρδιστάν σε μια προσπάθεια αποκαταστάσεως των σχέσεων τους, ώστε να μη προβάλει αντιρρήσεις στην προσπάθεια που καταβάλλει η Τουρκία για να καλύψει το κενό που θα αφήσουν οι ΗΠΑ μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων τους από το Ιράκ.

Η Τουρκία, ύστερα από την επί δεκαετίες φιλοδυτική πολιτική της, άρχισε να στρέφεται προς τη Μ. Ανατολή επιδιώκοντας να της ανατεθεί ενεργός ρόλος από τις ΗΠΑ και τις άλλες μεγάλες χώρες της Ευρώπης για την επίλυση των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην περιοχή και ως ένα βαθμό το έχει καταφέρει.

4.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Την 11 Ιανουαρίου 2010 ανέλαβε την Προεδρία της ΕΕ και για ένα εξάμηνο η Ισπανία, η οποία, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, θα έχει να διαχειριστεί και την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, με την οποία δημιουργήθηκαν νέοι θεσμοί, όπως του Προεδρού της ΕΕ, που ανέλαβε ο Βέλγος κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέτ και της Υπουργού Εξωτερικών, που ανέλαβε η Βρετανή κ. Κάθριν Άστον.

Η διαρρίγια, όπως φάνηκε από την αρχή, θα προκαλέσει τριβές μεταξύ όπου καθοριστούν οι αρμοδιότητες του νέου προέδρου σε σχέση με την προεδρία. Ακόμη και όταν αυτό γίνεται, οι τριβές θα συνεχίζονται και γι' αυτό το καλλιτέρο θα ήταν να καταργηθεί η εναλλασσόμενη ανά εξάμηνο προεδρία.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2010 εγκρίθηκε το νέο Κολλέγιο των Επιτρόπων από την ολομέλεια της Ευρωβουλής. Κατά τη φάση της επιλογής απορρίφθηκε η υποψηφιότητα της Υπουργού εξωτερικών της Βουλγαρίας κ. Ζέλεβα, γιατί δεν είχε δηλώσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Μετά τη λήξη του 12ου κοινού γερμανογαλλικού υπουργικού συμβουλίου που έγινε στο Παρίσι, η Καγκελάριος κ. Μέρκελ και ο Πρόεδρος κ. Σαρκοζί επανέλαβαν την πρόθεσή τους να προσδώσουν σαφή πολιτική υπόσταση στην ΕΕ.

Γαλλία : Δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα της κοινοβουλευτικής επιτροπής της Εθνοσυνελεύσεως, η οποία εισηγείται την απαγόρευση της μπούργκας σε όλους τους δημόσιους χώρους. Το 2009 απελάθηκαν 29.000 λαθρομετανάστες και η κυβέρνηση αποφάσισε να μη δοθεί ψήφος στους μετανάστες για τις τοπικές εκλογές.

Δανία : Μετά την επίθεση που έγινε από μουσουλμάνο κατά του κ. Βέστεργκκααρντ, που δημοσίευσε το σκίτσο του Μοάμεθ το 2005, η κυβέρνηση εξετάζει, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, αυτητόρετα μέτρα για τους μετανάστες παρ' όλο που η νομοθεσία της είναι μία από τις αυστηρότερες της Ευρώπης.

Ιταλία: Συζητείται η απαγόρευση της μπούργκας όσο και της "νικάμπ" (φόρεμα που δεν καλύπτει τα μάτια των γυναικών) στους δημόσιους χώρους.

Βρετανία: Ο τέως πρωθυπουργός κ. Μπλέρ κατέβεσε στην ειδική επιτροπή, που εξετάζει τις εις βάρος του κατηγορίες ότι παρουσίασε ψευδή στοιχεία για τα πυρηνικά όπλα του Ιράκ προκειμένου να εμπλέξει τη χώρα στον πόλεμο. Ο κ. Μπλέρ υπερασπίστηκε με πάθος την απόφασή του.

Β. Ιρλανδία: Έληξε η διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ Προτεσταντών και Καθολικών για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης και δικαιοσύνης από την κεντρική κυβέρνηση του Λονδίνου στην τοπική κυβέρνηση του Μπέλ-

φαστ, κατόπιν της συμφωνίας των δύο μεγάλων κομμάτων, που επετεύχθη χάρις στις προσπάθειες του Βρετανού πρωθυπουργού κ. Μπράουν και του ομολόγου του της Ιρλανδίας κ. Κουέν.

5. ΟΗΕ

α. Ερυθραία

Το ΣΑ του ΟΗΕ επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στην Ερυθραία εξ αιτίας της βοηθείας που παρέχει στους αντάρτες της Σομαλίας. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση πολητισμούς διλόν, δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών κυβερνητικών αξιωματούχων και απαγόρευση ταξιδιών προς τη χώρα.

β.Κοπεγχάγη

Η συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα δεν κατέληξε σε ουσιαστική συμφωνία για τη στρατηγία του πλανήτη, λόγω της απροθυμίας των πλουσιών κρατών να υποστούν το κόστος για την απορρύπανση της ατμόσφαιρας και τη μεταστροφή προς καθαρότερες μορφές ενέργειας. Η συμφωνία που επετεύχθη την τελευταία στιγμή από τον κ. Ομπάμα προβλέπει τη συγκράτηση της αιχήσεως της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2 βαθμούς Κ. Καθορίζει τις εθελοντικές δεσμεύσεις των μεγάλων αναπτυσσομένων χωρών για περιορισμό των ρύπων, αλλά δεν ορίζει ούτε τα επίτεδα των μειώσεων, ούτε καθορίζει χρονικές προθεσμίες, την οικονομική ενίσχυση των φτωχών χωρών με 30 δις δολάρια και τους στόχους των μεγάλων χωρών για περιορισμό των ρύπων, χωρίς αυτοί να είναι δεσμευτικοί. Αντιθέτως στην απόφαση ΔΕΝ γίνεται καμία αναφορά για την επέκτηση του πρωτοκόλλου του Κιότο και πέραν του 2012, ΔΕΝ καθορίστηκαν έλεγχοι για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων, λόγω αρνήσεως της Κίνας και ΔΕΝ αναγνωρίστηκε ο ρόλος του άνθρακα στη δημιουργία του φαινομένου και ως εκ τούτου δεν καθορίστηκαν σχετικές δράσεις.

Η συμφωνία για να γίνει δεσμευτική και να υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ πρέπει να ψηφιστεί ομοφώνως και από τις 193 χώρες που πήραν μέρος, το οποίο θεωρείται απίθανο γιατί ήδη 18 από τις αναπτυσσόμενες χώρες την απέρριψαν.

Η επόμενη Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό το Δεκέμβριο του 2010.

Ευρώπη και ανεβίσεσ τους φόβους που είχαν δημιουργηθεί από την πρόθεση του κ. Μπους να εγκαταστήσει αντιπυραυλική ασπίδα σε Τσεχία και Πολωνία. Αξιωματικοί του Ρωσικού Ναυτικού δήλωσαν ότι η Ρωσία θα αντιδράσει με την ενίσχυση του στόλου της Βαλτικής, ενώ ο κ. Πούτιν εξέφρασε επιφύλαξες ως προς την υπογραφή της START-II.

9.ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α.Ισραήλ - Παλαιστινιακό

Η γερμανική διαμεσολάβηση για την απελευθέρωση του Δεκανέα Σαλίτ, απέτυχε, γιατί η Χαμάς που τον κρατά απέρριψε τους όρους του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες οι Ισραηλινοί θα απελευθέρωναν 950 κρατουμένους με την προϋπόθεση ότι 120 από αυτούς θα εγκαθίσταντο στη Γάζα ή άλλες χώρες του εξωτερικού και ότι δεν θα απελευθερώνονταν κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί για δολοφονίες.

Η ειρηνευτική διαδικασία έχει τελματώσει γιατί το Ισραήλ αρνείται το πάγωμα των εποικισμάν που θέτουν ως όρο οι Παλαιστίνιοι για να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Αμπάς, απέρριψε και την πρόταση των ΗΠΑ, που του μετέφερε ο απεσταλμένος των Αμερικανών Προέδρου στην περιοχή κ. Μίτσελ, κατά τη συνάντηση που είχαν στο Αμάν στις 24 Ιανουαρίου, για επανέναρξη των συνομιλιών με βάση την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κ. Νετανιάχου ενέκρινε, στις 10 Ιανουαρίου 2010, την ανέγερση τείχους κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Αγγύπτου και την εγκατάσταση προηγμένων μέσων παρακολουθήσεως για να αποτρέπει η είσοδος εξτρεμιστών στο ισραηλινό έδαφος. Επίσης η Αίγυπτος κατασκεύαζε υπόγειο φράχτη από χάλυβα στα σύνορά της με τη λωρίδα της Γάζας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, που διεξάγεται μέσα από τις στούς. Το τείχος φτάνει σε βάθος 20-30 μέτρων κάτω από το έδαφος.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε τα Ηνωμένα Έθνη στις 25 Ιανουαρίου ότι δεν είναι διατελευτήν να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τις επιχειρήσεις στη Γάζα, όπως απαιτεί η επιτροπή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις 2 Φεβρουαρίου 2010 ότι επιβλήθηκαν ποινές σε δύο στρα-

πιωτικούς γιατί στις 15 Ιανουαρίου 2008 προσέβαλαν, χωρίς έγκριση, με πυρομαχικά φωσφόρου το κτίριο της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις 8 Ιανουαρίου 2010 την επιτυχημένη δοκιμή υπερσύγχρονου αντιπυραυλικού συστήματος, με την ονομασία "Ατσάλινος Θόλος", το οποίο είναι ιδανικό για την αναγαίτιση των ρουκετών που εξαπολούν η Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας και τη Χεζμπολάχ από το Λιβάνο.

β.Ιράκ

Σε χάος κινδυνεύει να μετατραπεί το Ιράκ από τις πολεμικές βομβιστικές επιθέσεις των εξτρεμιστών, οι οποίοι επιδιώκουν ρήγμα στις σχέσεις συιάν-σουιάν.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2009 το Κοινοβούλιο ψήφισε το νέο εκλογικό νόμο, ανοίγοντας το δρόμο για τις εκλογές που θα διεξαχθούν κατά πάσαν πιθανότητα στις 7 Μαρτίου 2010.

Στις 8 Ιανουαρίου 2009 το Ιρανικό Κοινοβούλιο απέκλεισε τη συμμετοχή στις εκλογές 500 Ιρακινών πολιτικών, αλλά και κάποιων κομμάτων που είχαν σχέσεις με το κόμμα Μπάθ του Σαντάμ Χουσεΐν.

Στις 26 Ιανουαρίου 2008 εκτελέστηκε δι'απαγχονισμού ο εξάδελφος του Σαντάμ Χουσεΐν Άλι Χασάν Ματζίντ, γνωστός ως χημικός του Σαντάμ, ο οποίος κατηγορείτο για το θάνατο 5.000 Κούρδων από επίθεση με χημικά αέρια.

Στις 24 Ιανουαρίου 2010 αποχώρησαν από το Ιράκ και οι τελευταίοι πεζοναύτες που επιχειρούσαν στην επαρχία Ανμπάρ και έληξε η αποστολή τους. Σήμερα παραμένουν στο Ιράκ 115.000 Αμερικανοί στρατιώτες, που θα αποχωρήσουν σταδιακά.

γ.Ιράν

Στις 2 Φεβρουαρίου 2010 ο κ. Αχμεντινέζάντ, ενώ είχε απορρίψει τις προτάσεις της Δύσεως για τον εμπλουτισμό του ιρανικού ουρανίου, δήλωσε στην κρατική ιρανική τηλεόραση ότι "δεν έχει πρόβλημα να στείλει το ουράνιο για εμπλουτισμό στο εξωτερικό", αλλά στις 7 Φεβρουαρίου 2010 εντημέρωσε την ΙΑΕΑ ότι το Ιράν θα προβεί στον εμπλουτισμό του ουρανίου του σε ποσοτέλειο 20%, που σύμφωνα με τους δυτικούς εμπειρογνώμοντες ανοίγει το δρόμο στην κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Οι αντιφατικές αυτές ενέργειες του κ. Αχμεντινέζάντ έγιναν δεκτές με σκεπτικισμό από τη

Δύση και πολλές χώρες κατηγόρησαν το Ιράν ότι συνεχίζει το παιχνίδι της κωλυσιεργίας, όπως πράττει εδώ και δύο χρόνια, ενώ το Ισραήλ ζήτησε άμεσα δραστικά μέτρα. ΗΠΑ, Γαλλία, Ρωσία και Βρετανία άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο κιρροεσών. Τα μέτρα υποστηρίζει η Ρωσία, παρ' όλο που το Ιράν είναι ο καλύτερος πελάτης της στους εξόπλισμούς, γιατί φοβάται μιά πυρηνική δύναμη στο μαλακό της υπόγειο στριώ και γιατί έχει ενοχληθεί από την άρνηση της Τεχεράνης να στείλει το ουράνιο για εμπλουτισμό σε ρωσικές μονάδες. Αντιθέτως η Κίνα είναι διστακτική γιατί προμηθεύεται από το Ιράν το 13% του πετρελαίου της και το ισοζύγιο των εμπορικών της συναλλαγών με την Τεχεράνη είναι πολύ υψηλό (το 2009 έφτασε τα 25 δις δολάρια).

Οι ΗΠΑ, εκτός των κυρώσεων, ενισχύουν τις δυνάμεις τους στον Κόλπο με πλοία και συστήματα ικανά να καταστρέψουν τους ιρακινούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς.

Με την κίνησή τους αυτή επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν την άμυνα των χωρών του Κόλπου, αλλά και να διασκεδάσουν την ανησυχία του Ισραήλ και να αποτρέψουν αεροπορική επιχείρηση για την καταστροφή της πυρηνικής πλοδομής του Ιράν, όπως απειλεί.

Το καθεστώς φίμωσε το δημοφύλως gmai.com, ενώ το BBC, η Deutsche Welle και η Φωνή της Αμερικής κατηγορούν παρεμβολές στις αναμεταδόσεις των ενημερωτικών τους προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 26-27 Δεκεμβρίου 2009 στην Τεχεράνη φονεύτηκαν 8 άτομα από τις διανομές Ασφαλείας, ενώ σε αντικαθεστωτική διαδήλωση μετράρηξε και η κρύσιμη του Αγιατολάχ Μοντζέρι, που ήταν η πιο ισχυρή αντικαθεστωτική προσωπικότητα.

Στις 30 Ιανουαρίου 2010 οδηγήθηκαν δύο νεαροί στην αγχόνη, και αναμένεται η εκτέλεση άλλων επών των καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Στη δέντη αιματηρών αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων βρίσκεται το Ιράν από τις 12 Ιουνίου 2009 που η αντιπολίτευση αμφιφέρεται την επανεκλογή του κ. Αχμεντινέζάντ. Οι διαδηλωτές αρνούνται την επίθεση την εξουσία των εκλεγμένων προσώπων, επιτωντας δη-

μοκρατικές μεταρρυθμίσεις και απότι φαίνεται αυτό βρίσκει απήχηση στο λαό, ο οποίος θα αναγκάσσει τον πρόεδρο Αγιατολάχ Χαμενεΐ να προβεί σε σημαντικές αλλαγές, γιατί διαφορετικά το θεοκρατικό καθεστώς θα κινδυνεύσει να διαλυθεί.

10.ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

α.Αφγανιστάν

Όπος παραδέχθηκε ο εκπρόσωπος των συμμαχικών δυνάμεων οι επιθέσεις των ανταρτών συνεχίζονται με αμείστους ρυθμούς χωρίς να επρεάζονται από το χειμώνα. Κάθε εβδομάδα διεξάγονται 500 μάχες μεταξύ Νατοϊκών περιπόλων και ανταρτών, παρουσιάζοντας αύξηση 20% έναντι του 2008 και οι νεκροί από 295 το 2008 αυξήθηκαν σε 520 το 2009. Αποκρύψιμα της δραστηριότητος των ανταρτών ήταν η παρέτολμη επίθεση σε κτίριο στο κέντρο της Καμπούλ στις 18 Ιανουαρίου 2008, την ώρα της ορκωμοσίας των νέων υπουργών του κ. Καρζά.

Ο Στρατηγός Μακρίσταλ έχει ζητήσει οικονομική ενίσχυση προκειμένου να αυξηθεί ο στρατός του Αφγανιστάν από 134.000 σε 171.000 μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 και της αστυνομίας από 94.000 σε 134.000.

Οι ΗΠΑ θα αποστέλλουν 18.000 στρατιώτες μέχρι το τέλος της ανοιχεώς και άλλες 12.000 μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Η Γερμανία θα ενισχύσει τις δυνάμεις της με 500 άνδρες και η Ρουμανία με 600, ενώ η Γαλλία θα διαθέσει μόνο εκπαιδευτές.

Ο ΓΤ του ΝΑΤΟ κ. Ρασμούνσεν ζήτησε από τα ευρωπαϊκά μέλη, κατά τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Φεβρουαρίου, να διαθέσουν εκατοντάδες εκπαιδευτών, σημειώνοντας ότι απαιτούνται τουλάχιστον 4.000.

Δόγμα της ελλειπούς χρηματοδότησεως και της δράσεως των ανταρτών, οι κοινοβουλευτικές εκλογές που επόρκειτο να διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ανεβλήθησαν για τις 18 Σεπτεμβρίου 2010.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2010 άρχισε η μεγαλύτερη από το 2001 επιχείρηση εναντίον των Ταλιμπάν στην επαρχία Χελμάντ.

Η Διεθνής Διάσκεψη που έγινε στο Λονδίνο στις 27 Ιανουαρίου με τη συμμετοχή 70 χωρών, ενέκρινε το Σχέδιο, που τους παρουσίασε ο κ. Καρζά, για την επανένταξη των Ταλιμπάν και απο-

φάσισε τη χρηματοδότησή του με 100 εκατ. δολάρια το χρόνο και επί μία πενταετία. Στις προθέσεις του κ. Καρζά είναι να προσφέρει χρήματα και θέσεις εργασίας σε όσους παραδόσουν τα όπλα και αποκτήνουν τη βία αλλά οι Ταλιμπάν θέτουν ως όρο την αποχώρηση των Νατοϊκών στρατευμάτων πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Στις ΗΠΑ υπάρχει διχογνωμία ως προς την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Ο ΥΕΘΑ κ. Γκέτς είναι αρνητικός, γιατί πιστεύει ότι οι Ταλιμπάν θα συμβιβαστούν μόνο απόσθασθούν ότι θα ηττηθούν, ενώ ο αντιπρόεδρος κ. Μπάλτεν, ο κ. Χόλμπρουκ και ο Στρατηγός Μακρίσταλ, είναι θετικοί.

Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν
δεν μπορεί να κερδίσει μόνο στο πεδίο της μάχης και γι' αυτό θα απαιτηθεί κάποιο είδος συμβιβασμού με τους Ταλιμπάν, τον οποίο πιθανόν να παρέξει το σχέδιο του κ. Καρζά. Η επιτυχία του βέβαια θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικές θα είναι οι επιγειήσεις των Νατοϊκών δυνάμεων γιατί όσο δεν διαφαίνεται η ήττα τους δεν θα συμβιβάζονται.

β.Πακιστάν

Συνεχίζονται οι επιθέσεις αυτοκτονίας με πλέον σοβαρή αυτή που έγινε στις 21 Ιανουαρίου, όταν βομβιστής έπεσε με το αυτοκινητό του σε γητεδό βόλευ και σκότωσε 100 άτομα, ενώ είχε προηγηθεί και άλλη στις 16 Δεκεμβρίου 2009, κατά τον ίδιο τρόπο, σε κεντρική αγορά με 33 νεκρούς και 53 τραυματίες.

Αμερικανός οξιωματούχος ανεκούνθωσε στις 4 Φεβρουαρίου 2010, ότι ο πρέτης των Ταλιμπάν στο Πακιστάν Μοχσούντ είναι νεκρός. Η πληροφορία δύνως δεν επιβεβαιώθηκε.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ κ. Γκέτς δεν μπόρεσε να πείσει την ηγεσία των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, που βρίσκουν καταφύγιο στα σύνορα των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος κ. Ζαρνταρί κινδυνεύει να κατηγορηθεί για διαφθορά ύστερα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αίρει την αμνηστία για κατηγορίες περί διαφθοράς που τουν βαρύνουν και για τις οποίες είχε εξασφαλίσει απιμωρησία, κατόπιν της συμφονίας που έκλεισε η δολοφονηθείσα σύζυγός του Μπεναζίρ Μπούτο με τον προκάτοχό του Στρατηγό Μου-

σάραφ.

γ.Κίνα

Οι προσδοκίες που δημιούργησε η επίσκεψη του κ. Ομπάμα στο Πεκίνο για αμερικανοσινική συνεννόηση διαψεύστηκαν, γιατί δεν ευδόθηκε η οικονομική και εμπορική συνεργασία και δεν γεφυρώθηκαν οι διαφορές ως προς την κλιματική αλλαγή και την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν. Εσχάτης οι ανακοινώσεις των ΗΠΑ, για πάληση συστοιχιών Patriot στην Ταϊβάν, και για τη συνίντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Δαλάι Λάμα πυροδότησαν την οργή των Κινέζων, οι οποίοι προέβησαν σε μια σειρά αντιποίων. Ανακοίνωσαν ότι ο πρόεδρος τους δεν θα παραστεί στην ιστορική Σύνοδο για την Ασφάλεια που διοργανώνει για τον Απρίλιο ο κ. Ομπάμα, πάγιωσαν όλες τις προγραμματισμένες διμερείς σπαρές στρατιωτικής συνεργασίας, ανεκοίνωσαν τη δοκιμή ενός νέου προηγμένου αντιβαλλιστικού πυραύλου και απαίτησαν από τον κ. Ομπάμα να μη συναντηθεί με τον Δαλάι Λάμα. Μάλιστα ο κ. Ομπάμα, σε μια προσπάθεια εξευμενισμού των Κινέζων, δεν θα τον δεχθείς το οβάλ γραφείο, όπου γίνονται δεκτοί οι πρύτες ξένων χωρών, αλλά στην αίθουσα των χαρτών.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Πεκίνο ότι εφαρμόζει λογοκρισία στο διαδίκτυο και ότι η εταιρεία του Ιντερνετ "Google" δέχεται μαζικές επιθέσεις. Μάλιστα η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την περίπτωση να αποχωρίσει από την Κίνα.

Οι συζητήσεις του Πεκίνου με την εξόριστη κυβέρνηση του Θίβετ κατέληξαν σε αποτυχία, γιατί η Κίνα δέχεται να συζητήσει μόνο το μέλλον του Δαλάι Λάμα και όχι το ζήτημα της περισσότερης αυτονομίας του Θίβετ.

Η Κίνα συνήψε συμφωνία με το Τουρκμενιστάν για την προμήθεια 13 δις κυβικών μέτρων το χρόνο φυσικού αερίου και 30 δις από το 2013. Η μεταφορά θα γίνεται με αγωγό μήκους 7.000 χλμ, ο οποίος εγκατιλάστηκε στις 9 Ιανουαρίου.

δ. Β. Κορέα

Ο κ. Ομπάμα απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Β. Κορέας κ. Κιμ Γιονγκ Ιλ στην οποία του προτείνει τη σύσταση Συνδέσμου στην Πιον Γιανγκ, αν η Β. Κορέα επιστρέψει στις εξαμερείς διαπραγματεύσεις.

Το ΥΠΕΞ της Β. Κορέας ανεκούνθωσε στις 11 Ιανουαρίου 2010

ότι η χώρα προτίθεται να επιστρέψει στις εξαμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί συμφωνία ειρήνης με τις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Β. Κορέας εξέφρασε σε Ιάπωνες επιχειρηματίες που τον επισκέφθηκαν στις 2 Ιανουαρίου, την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον ομόλογό του της Ν. Κορέας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010.

11. ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

α. Ονδούρα

Ο συντηρητικός γαιοκτήμονας κ. Λόδμπο ορκίστηκε χθες Πρόεδρος της Ονδούρας, επτά μήνες μετά το στρατιωτικό πραξικόπεμπο σε βάρος του δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου κ. Μάνουελ Ζελάγα, ο οποίος μετέβη στη Δομινικανή Δημοκρατία, ως τιμώμενος επισκέπτης.

β. Βολιβία

Ο Πρόεδρος κ. Μοράλες που πέτυχε την Τρίτη σαρωτική νίκη του στις εκλογές της 12 Δεκεμβρίου 2010, απέρριψε τις απειλές της κ. Κλίντον, η οποία προειδοποίησε τις χώρες της Λ. Αμερικής με κυρώσεις, αν συνεχίσουν να στηρίζουν το Ιράν.

γ. Κολομβία

Αντάρτες της επαναστατικής οργανώσεως FARC απήγαγαν και δολοφόνησαν τον Κυβερνήτη της πόλεως Κορκέτα.

δ. Χιλή

Ο δεξιός κ. Σεμπάστιαν Πινιέρα εξελέγη στις 17 Ιανουαρίου 2010 Πρόεδρος της Χιλής, ύστερα από εικοσαετή κυριαρχία της κεντροαριστεράς.

12. ΑΦΡΙΚΗ

α. Νιγηρία

Σφρόδρες συγκρούσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων με 500 νεκρούς σημειώθηκαν στην

πόλη Τζος από 17-22 Ιανουαρίου, με αφορμή την κατασκευή ενός Τζαμιού στη χριστιανική συνοικία. Λόγω των συγκρούσεων 20.000 άτομα εγκατέλειψαν τις οικίες τους στην περιοχή των συγκρούσεων.

Νιγηριανοί ένοπλοι επιτίθενται εναντίον πλοίων και τα λεωφολατόν, ενώ δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και τα όπλα τους.

β. Σομαλία

Οι σφρόδρες επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών, τους οποίους η κυβέρνηση αδύνατει να αντιμετωπίσει, έχουν δημιουργήσει χάος στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Η Ειρηνευτική Δύναμη της Αφρικανικής Ενώσεως δεν επαρκεί για να επιβάλει την τάξη. Ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων ανέστειλε το έργο του στο μεγαλύτερο τμήμα της Νότιας Σομαλίας, λόγο των απειλών των ανταρτών που ελέγχουν την περιοχή.

Οι πειρατείες στον Κόλπο του Άντεν συνεχίζονται, παρά την παρουσία των πολεμικών πλοίων και γι' αυτό οι πλοιοκτήτες χρησιμοποιούν ένοπλες ομάδες φρουρών καταβάλλοντας 15-100 χιλιάδες δολάρια για τον διάπλου του Κόλπου του Άντεν.

γ. Αγγλία

Η εθνική ποδοσφαιρική ομάδα του Τόγκο που συμμετείχε στο "Κύπελλο Εθνών της Αφρικής" δέχθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2010 τρομοκρατική επίθεση με πολυβόλλα. Σκοτώθηκε ο οδηγός του λεωφορείου και τραυματίστηκαν εννέα.

13. ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στην Υεμένη η Αλ Κάιντα έχει δημιουργήσει στρατόπεδα στις άναρχες περιοχές της χώρας στα οποία εκπαιδεύονται τρομοκράτες. Σύμφωνα δε με δήλωση του ΥΠΕΞ της Υεμένης βρίσκονται στη χώρα και 300 στελέχη της Αλ Κάιντα, τα οποία σχεδιάζουν επιθέσεις κατά δυτικών στόγων.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει

την Υεμένη για τον πόλεμο εναντίον της Αλ Κάιντα με μια ομάδα πρακτόρων της CIA και τμήμα ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, που έχει αναλάβει την εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας.

Διεθνείς παρατηρητές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ θα ανοίξουν και νέο μέτωπο κατά της τρομοκρατίας στην Υεμένη, αλλά με στόχο την αποτροπή της Κινεζικής διαισθίσεως στην περιοχή και τον έλεγχο των θαλασσίων οδών, που επηρεάζουν την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου.

Ο αρχηγός της Αλ Κάιντα Οσάμα Μπαν Λάντεν με ηχογραφημένο μήνυμά του στις 24 Ιανουαρίου 2010 δήλωσε ότι την ευθύνη για την απόπειρα κατά αεροσκάφων της αμερικανικής "DELTA AIRLINES" φέρει η "AL QAEDA IN THE ARABIAN PENISULA" παρακλάδι της Αλ Κάιντα στην Υεμένη.

Μετά από αυτό οι ΗΠΑ ενέταξαν την παραπάνω οργάνωση στη μαύρη λίστα, ενώ ο κ. Ομπάμα, απαντώντας στο μήνυμα τον Μπαν Λάντεν, δήλωσε ότι η Αλ Κάιντα έχει αποδιναμωθεί πολύ σε σχέση με το 2000. Επίσης οι ΗΠΑ ζήτησαν απόλιτα τα διεθνή αεροδρόμια να υποβάλλουν σε ενισχυμένο έλεγχο κάθε επιβάτη που προέρχεται από κράτος-υποστηρικτή της τρομοκρατίας (Κούβα-Ιράν-Σουδάν-Συρία) ή από χώρα ειδικού ενδιαφέροντος (Αφγανιστάν-Ιράκ-Αλγερία-Λιβανός-Λιβύη-Νιγηρία-Πακιστάν-Σαουδική Αραβία-Σομαλία-Υεμένη).

Ανάτατος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Αλ Κάιντα εφόσον είναι ζωντανοί ο Οσάμα Μπαν Λάντεν και ο Ζαουάχρι, θα προσπαθήσει να ξαναχτυπήσει την Αμερική εντός των προσεχών δέκα μηνών.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2010 ο υπ' αρ. δύο γηέτης της Αλ Κάιντα στην αραβική χερσόνησο Σαΐντ Αλ Σιγρί κάλεσε τους Αραβες σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στόγων σε όλο τον κόσμο.

The consequences of things are not always proportionate to the apparent magnitude of those events that have produced them. Thus the American Revolution, from which little was expected, produced much; but the French Revolution, from which much was expected, produced little.

Charles Caleb Colton

ΘΥΣΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

**Του Κωνσταντίνου Ιω. Τριανταφύλλου
Εφέδρου Αξ/κού ΤΘ- Δικηγόρου Αθηνών**

Προερχόμενος από ένα οικογενειακό περβάλλον, εκ του οποίου ο πρόπτευς μας Αθανάσιος Τριανταφύλλος του Τριανταφύλλου (πρεσβύτερος και ως Προποξεδέλφος του Μακρυγάννη, του οποίου το πραγματικό συναντίο είναι Τριανταφύλλος Ιωάννης Λαζαρίδης (Δημήτριος) από κτητηριαία δέκα πάντα (15) ώραία και τέσσερι (4) κορίτσια, ανεξήγητη στοιχεία προσφοράς θυσιών αίματος στην πατρίδα μας των πολυτέκνων Ελλήνων. Και ο πάλιος μων Γεώργιος στο 1920 / 1922 έδωσε στην πατρίδα δύο (2) υιούς των Νικόλαου και των Βασιλείων. Επειδή δια την περίοδο της Επαναστάσιος αναυρέθησαν τα παρακάτω στοιχεία:

α. Οι πολύτεκνοι γονείς και τα τέκνα αυτών ήσαν διαχρονικώς δια την Ελλάδα και αιμοδότες, πρωτογονιστές και εθνομάρτυρες.

β. Ο Μικρυγάννης εγέννησε δύο δέκα (12) παιδιά και διακήρυξε: "Κι αν πεθάνωμεν, πεθαίνομεν δια την Πατρίδα, δια την Θρησκεία μας. Αυτός ο θεντός είναι γλυκός. Κανένας δεν είναι αθενάτος".

γ. Στατιστικώς οι πολύτεκνοι ήσαν παρόντες σ' όλους τους αρόνες του Ελληνικού Έθνους και μάλιστα με θυσίες:

(1) Στο 1821 ήταν το 70% του πληθυσμού.

(2) Στους Βαλκανικούς Πόλεμους και Μικράς Ασίας το 50%.

(3) Στο Επος του '40 το 30 - 35%.

(4) Στον Κυριαρχικό Απελευθερωτικό Αγώνα το 60% των προϊκής θυντών προήρχοντο από πολύτεκνες οικογένειες.

δ. Ενδεικτικώς υπερέφορον, δια να μαθαίνουμε, την προσφοράν των πολύτεκνων κατά τους αγώνες του Εθνους μας τους παροκάτω:

(1) Κολοκοτρινιών δύο δέκα (12) αδέλφια με διαχρονικές θυσίες από το 1762 - 1806 εβδομήκοντα (70) άτομα.

(2) Μαυρομιχαλιών δέκα (10) αδέλφια.

(3) Οικογένεια Πετρόμετερ δέκα (10) αδέλφια.

(4) Δια την οικογένεια Πιπαφλέσσα ο Ακαδημαϊκός Σπ. Μελάς στο έργο του: 'Ματιούμενη Ράπτη' αναφέρει ότι ο Γρηγόριος Δικοίος ο επονομασθείς Παπαφλέσσας προέρχεται από οικογένεια εικοσι οκτώ (28) παιδιών εκ δύο (2) γυμνών των πατέρων του.

(5) Οι Υψηλάντρες ήσαν ένδεκα (11) αδέλφια.

(6) Ο Κανάρης Κιν. απέκτησε επτά (7) τέκνα.

(7) Ο Μακρυγάννης απέκτησε

δύο δέκα (12) τέκνα.

(8) Ο Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιω. Καποδιστρίας προήρχετο από οικογένεια οκτώ (8) αδέλφων.

(9) Ο Σταύρινος Δραγούμης, Πρωθυπουργός κατά των Μακεδονικών αγώνων είχε ένδεκα (11) αδέλφια. Ήταν πατέρας της Ναταλίας της συζύγου του ήρωος Π. Μελά.

(10) Ο Μιχαήλ ΜΕΛΑΣ είχε δέκα (10) παιδιά, μεταξύ των οποίων τον ήρωα Π. Μελά.

(11) Ο Ελ. Βενιζέλος είχε άλλα δέκα (8) αδέλφια.

(12) Ο Κων/νος Δαβάκης, ο ήρωας της Ηγετού, ήταν πρώτος από δύο δέκα (12) αδέλφια.

(13) Η πρώτη της κατοχής ΛΕΑΔΑ ΚΑΡΑΠΙΑΝΗ οπτελειώθηκε την 8 Σεπτεμβρίου 1944 ήταν μητέρα επτά (7) παιδιών.

Ομοίς το μεράκιο της προσφοράς θυσιών αίματος προς την Πατρίδα μας των πολυτεκνικών τότε που η φιλοπατρία ήτο μέριστο στοιχείο αρετής καταδεκνύεται και από κείμενο των γονέων των θυσιασθέντων / ποδόντων, τα οποία παραθέτουμε αποστόλων προς τον τόπο Κυβερνήτη της Ελλάδος μας ΙΩ. ΜΕΤΑΞΑ.

"Μπουζούτονος Ιωάννης - Εύζωνος του 1912: 'Σημερα ἐλάφα πηγόμα Σύνταγματάρχον Γεωργαντάνα όπι το παῖδι μην Ηλίας σποτούθη από μεταπέστιδες ερθρούς μας την 20η Νοεμβρίου. Εκελεύσα λεβετά και καλυπτών των Μεγαλύτερα αδέλφια των Οθων και Αντώνης εκδικούνται σκοτώμαν. Εγώ έτοιμα στην προσταγή σου άλλα δύο (2) παιδιά. Ζήτω το Εθνος. Ζήτω ο Σρότος'."

"Ο οιος μων Ειάτρειος Ιω. Ιωαννίδης έπεσε κατά τας επιχειρήσεις της Κλεισθύρας Παρήγενε εις τους πόσαρας ηδη υπτεροδύντας οιος μων. Χρήστον, Κόσταν, Γεώφρον και Νίκον Ιω. Ιωαννίδην να εκδικούνται των θανάτων των αδελφών των. Κρατά εις εφεδρείαν άλλως πόσαρας (4) ιωις μων. Πάνον Αθανάσιον, Γρηγόριον και Μενέλαον Ιω. Ιωαννίδη Κλάσσεων 1917 και γειτόνων. Παρακαλό να κρήθωσην ονομαστικός και σύτοι εις πάσαν περίστασιν ανάγκης της Πατρίδος η τοχόν απομείζεις επέρον τίκνων μων προς εκδίκησην εγθρού.. Υπάτον επιφόνυμα θέλει είναι: ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ Κυπαρισσία 2 Φεβρουαρίου 1941 Ελένη Ιω. Ιωαννίδη"

*Η διεμάντω Μόνιμο χήρα από τα Μέγαρα προσφυγικής καταγωγής γράφει: "Ο Αιμητρός μων, ο Μοναχογύος μων,

προστατής τριῶν κοριτσιών μων, ἔπεσεν υπὲρ ΠΑΤΡΙΟΣ. Λαλάι της Πατρίδος μας ο Δημητρός μων".

Οι γονείς του 1940 απόδειξιόνων και κάτι άλλο, την διαχρονικότητα της προς την Πατρίδη φιλοπατρίας Οπος οι μητέρες των Σπιριτιστών έλεγαν: "Η τάν ή επί τάς". Ετει και αιτοί προσεφέρουν θυσία αιμάτος τα τέκνα των δια την Ελλάδα. ΣΗΜΕΡΑ ριζικός έχουν αλλάξει τα πράγματα.

α. Αριθμίνθηκεν το προς την Πατρίδη αιθήματα και πλην εξαρέστων η προσπάθεια των περισσότερων είναι να αποφύγουν την στράτευση. Ετει σήμερα έχηκοντα χιλιάδες (60.000) περίου είναι οι ανυπότακτοι.

β. Οι Ελληνίδες δια πολλούς λόγους δεν γνωνόν πολλά πατόν. Το δε Κράτος δεν εφαρμόζει μια τολμητική στηρίξεις της πολυτεκνίας.

γ. Ο δημογραφικός κατήφορος της Ελλάδος άφινε το 2009 στο 0,8 κατά μέσο όρο απά γνωνίκια. Μάλιστα ο καθηγητής κ. Δρεπτάκης έχει γράψει ότι στην Ελλάδα μας: "Τα φέρετρα είναι περισσότερα από τις κούνιες".

Στο περιόδιο: "Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια" σχετικός με την πολυτεκνία και ατεκνία των Ελλήνων δημοπιστήκε το παρακάτω ποίημα:

*"Η Ελληνική Λόζα ... κλαίει!
Στης Πατρίδας τα έρημα χωριά
περπατάντας η Λόζα γοργά,
τα κλειστά σαν βλέπει Σρόλεια
τια παλιά μιλάει μεγαλεία!..
Κι' απ' τον πόνο που νοιώθει κλαίει
και παντού ένα λόγο και μόνο λέει:
Αν θέλετε στ' αλήθεια λειτεριά,
αναστήστε στη Γη μου Παιδιά"*

δ. Οι γειτονες μας γεννοβολούν και υπερδιπλασιών των πληθυσμών των κατεύθησην. Το ίδιο και οι εν Ελλάδι μετανάστες - (μόνιμοι και παρανομοί) - με κίνδυνο να καταλήφει η Ελλάδα εκ της τριζημένης πληθυσμιακής πλημμυρίδας και λόγο της μπογεννητικότητας των Ελλήνων.

Δια τους αιωτέριο λόγους εκτιμώ ότι πρέπει η Κυβερνητική Πολιτική να δώσει κίνητρα και να λάβει μέτρα (δηλιμμέτρα διώς στις τριτεκγένειες) προς την κατεύθυνση της αερίσησης των γεννήσεων.

Οι καιροί ού μεντοί. Ελληνες γρηγορείτε οι κίνδυνοι πολλοί.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Του Αντιστρατήγου ε.α. Ηλία Καζώκα
Προέδρου ΔΣ/Ε.Δ.Ε.Σ.ΜΕ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
 Το δημογραφικό πρόβλημα
 και οι επιπτώσεις των στρατιωτικών διάνοιαν

Αθηναίο Πανεπιστήμιο
 Σχολή Οικονομικών
 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
 Επίκουρη Καθηγητής
 Επίκουρη Καθηγητής
 Διεύθυνση Επικοινωνίας
 Διεύθυνση Επικοινωνίας
 Διεύθυνση Επικοινωνίας

Ηέτη κυκλοφορεί, προσφερόντας και στη βιβλιοθήκη της Ε.Δ.Ε.Σ.ΜΕ το εκδόθεν υπό της Ακαδημίας Αθηνών βιβλίο «Δημογραφία και Αμύνα».

Το Δημογραφικό Πρόβλημα και οι επιπτώσεις στην Ελληνική Αμύνα» το οποίον επεμβάλλεται ο Στρατηγός Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και Ακαδημαϊκός κ. Σκαρφέλης Δημήτριος.

Το βιβλίο διορίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι παρέγοντες της γεννητικότητος, της θυμησιότητος και των μετακινήσεων των πληθυσμών, οι οποίοι συνθέτουν το σύγχρονο και σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα το δημογραφικό, πρόβλημα σύνθετο και δυστελικό διό το οικονομικό. Πρόβλημα που ασφαλώς συνιέβαλ και στην έκπτωση της διαυγομένης οικονομικής και όχι μόνο, ημικής κρίσης.

Στο δεύτερο μέρος τεκμηριώνονται, με βάση μαρτυρήματα, οι επιπτώσεις των δημογραφικών περιβάλλοντα σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα οποία αξιολογούν την αναγκαία και δυνατή ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, τόσο κατά την περίοδο της ερήμης, πην περίοδο της αποτροπής, όσον και καρίες στην περίοδο τολεμαϊκών επιχειρήσεων.

Το βιβλίο, εκδόθεν από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, σηματοδοτεί τη σοβαρότητα του προβλήματος και ορίζει την έναρξη μιας επιβεβλημένης πανεθνικής έρευσης δια την αντιμετώπιση του, ως και την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων δια την επίλυση του.

Το δημογραφικό πρόβλημα είναι παγκόσμιο και δημιουργεί ποικιλά, πρακτικά προβλήματα στον παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό ιστό, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη, στην ελληνική κρατική ταυτότητα, στις διακρατικές σχέσεις.

Το πρόβλημα απασχολεί τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τα κράτη και, στις ελληνικές διαστάσεις, αποτελείται με σοστές προτάσεις αλλά έχουνθεσεις, ως συνήθεια, και τη Βουλή των Ελλήνων.

Η σημερινή Ελλάς μαστίζεται στην υπεργεννητικότητα, αφού ο γεννήσεις ανά γυναικεία γόνιμης ηλικίας, κατήγορων στα 1,2 παιδιά, ενώ δια τη διατήρηση των γενένων απαιτούνται 2,1 παιδιά. Η χώρα έχει μεταβληθεί σε χώρα γερόντων.

Η σημερινή Ελλάς, παρό τις δύσεις της, στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, ευρισκούμενη υπό το κράτος του απαθέντος (ακόμη και έως πότε) περιβάλλοντος των Βαλκανίων, που εκ των βορείων γειτόνων λανθανουσών απειλείν και της εξ αντιτολής μονής και σταθερά απειλής της Τουρκίας, αλλά και δια λόγους κύρους και ισχύος είναι υπογρεμένη να διατηρεί ισχυρές ενόπλες δυνάμεις.

Η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων πρετοίται, εξαρτάται από τη σύνθεσή τους, σε προσωπικό, την ποιότητα και το φρόντιμο του. Ασφάλειας και από την ανθρώπινη οικονομία. Άλλα μήπως και αιτή δεν είναι καρός της ποσότητας και της ποιότητας των ανθρώπινων δυνάμεων; Ασφάλεια και οικονομία αλληλοεπηρέαζονται με αμειγύμενο το πραθέδιμα.

Η συνεχίζομένη υπεργεννητικότητα στον ελληνικό πληθυσμό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην οροφή, στην επάνδρωση, στηλέσθητη των ενόπλων δυνάμεων, στη σύνθετη δομή και οργάνωση, στην αφέρεση, στην εκπαίδευση, στο ηθικό και τελικό στην επιχειρησιακή εποικότητα, στην κατιαλληλότητά των.

Η αναγκαιότης της υπάρξεως των ενόπλων δυνάμεων, σε συνδυασμό με την φίλουσου προσφορά-κατίταξη κληρετών, οδήγει σε λύσεις αντιοκουνομικές, οι οποίες αντι νι μειώνουν το κόστος των αμυντικών διαπάνων, το αισθένουν, χωρίς την αύξηση και των επιδιωκούμενου αποτελέσματος.

Οι περιβάλλοντες την Ελλάδα χώρες, εξαρουσιμένης της

Βουλγαρίας, παρουσιάζουν υπεργεννητικότητα, μικρότερα ασφαλούς από την ελληνογενειακή εκρήξη των χρόνων της Απίστας και της Αφρικής όπου η πτώχεια, η απαδεσμία, η καταπίστη, οι ασθένειες, η τρομοκρατία και ο θρησκευτικός ή και εθνικός σαντιτιπήμος καριέρωγον. Αποτέλεσμα, η Ελλάς εδώ και είκοσι χρόνια, να έχει μεταβληθεί, λόγω θέσεως, ασφαλείας και καλύτερης οικονομίας, σε χώρα λεθρομεταναστών, μεταλλαγέντων λόγω αδυναμιών στην οικονομίας μετανάστες και σε ποσοστό συντριπτικός μεγαλύτερο διανοιαστικό περιεργατικόν χαρέν.

Η επιχειρουμένη, ούτοι πως από την πολιτεία επίλυση του δημογραφικού προβλήματος δια της «ελληνοποίησεως» των μεταναστών δεν αποτελεί λύση. Ο μετανάστης μετέγει κατ' ανάγκη σε δύο συστήματα ποινίες, παρουσιάζει συνειδητικές συγκρούσεις, περιήγηση κοινωνικού συμπαριστορά, αισθάνεται μετώρος. Είναι μοιρασμένος στην πατρίδα και στην ξένη. Συμπορεύεται με τη συνισθηματική στέρηση και την οικονομική διαπρεγγία. Οι μετανάστες δυσχεραίνονται στην επικοινωνία, ενώ πινγούνας έξαντακάριανται να εγκαταλείπουν την μητρική των γλώσσα. Η απομάκρυνση όμως από τη γλώσσα ακολουθείται από την απομάκρυνση του πολιτισμού, της πατρίδος και των έθνους. Οι μετανάστες ούτοι καθίστανται απατρίδες, αφού μοναδικός και συνθετικός κρίκος παραμένει η εξοικονόμηση των αναγκαιούντων δια την επιβίωση, δι ο ρειστής συνειδησεως και επώλετος, με α.τι από συνεπάγεται.

Το δημογραφικό πρόβλημα δια την Ελλάδα είναι ζωτική σημασίας, εθνικής ταυτότητος, δεν πιέζεται περαιτέρω αναβολή στην αντιμετώπιση του και ακούεται τη λήψη άμεσων πρακτικών μέτρων δια την επίλυση του. Ηέτη εφενίμινται οι κοινωνικές επικτάσεις του προβλήματος με καταλυτικές επιδράσεις στην οικονομία, στην ασφάλεια, στην εργασία, στην παραγωγή, στην πρόσωπο, στην εθνική συνοργή. Όχι ομας λιγότερο ευκαπτώρηντες και απειλητικές δια την εθνική άμινα, την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, την ισχύ της πατρίδος και συνεπος την εθνική και κρατική μεταστοιχία μας.

Η Ε.Δ.Ε.Σ.ΜΕ έχει συντάξει και το ύθιμος, που διαπρεγματεύεται ενστόχος και επιτούχως το πόνημα της Ακαδημίας Αθηνών, σημετη μελέτη από το 2006, η οποία έχει υποβληθεί στο ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με το βιβλίο και τις προτάσεις της Ε.Δ.Ε.Σ.ΜΕ, η μοναδική, εθνική και οικονομική λύση δια μεν το δημογραφικό πρόβλημα είναι η επιδότηση και η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας ώστε η Ελληνίδα μητέρα να αποκτήσει όσο κατ' ελάχιστο παιδιά, παράδειγμα η Γαλλία από το έτος 1968, δια δε την επάρκεια και την καπιλλόληπτη ανθεμιστική δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων, η στράτευση, χωρίς ουδεμία εξαίρεση, ανδρών και γυναικών στο 18' ή 19' έτος της ηλικίας και δι όμπρεια θητείας κατ' ελάχιστο δόσκει μηνών σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων με κοινή βασική εκπαίδευση.

Περισσότερα και αναλυτικότερα μπορείτε να βρείτε στο πόνημα της Ακαδημίας Αθηνών, δια την οποία ίστος το επόμενο βήμα να είναι η σύνταξη του Εθνικού Ελληνικού δύγματος όπως επρέζειν και οι αντίστοιχες Ακαδημίες των γειτονικών χωρών (Αλβανία, Οκτώβριος 1998, Βουλγαρία Ιουνίος 1998 και Τουρκία Νοεμβρίου 2009).

Το κράτος οφείλει να εφαρμόζει το Σύνταγμα, σύμφωνα με το οποίο «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προσαργής των Έθνων, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούνται πριν προστασία του Κράτους». Το κράτος οφείλει να εφαρμόζει το Σύνταγμα, σύμφωνα με το οποίο «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προσαργής των Έθνων, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούνται πριν προστασία του Κράτους» (Άρθρο 21, παρ. 1 και 5).

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκών μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους (Άρθρο 21, παρ. 1 και 5).

Εν κατεκλείδι: «Η τεκνοτοίμηση είναι εθνική προσφορά και τα τρία ταδιά εθνικός στόχος» και «Ο Στρατός Θητείας εθνική ανάγκη και αξία».