

Οι επιθέσεις σε χριστιανούς συνεχίζονται στους Αγίους

Τόπους



Η επιγραφή στην είσοδο της Ι. Μ. του Τάφου της Παναγίας στα Εβραϊκά: «Ο Ιησούς είναι ένας Πίθηκος»



Του Ιωάννη Μπαλτζώη*

Τον Δεκέμβριο του 2018, μιλώντας σε χριστιανοσιωνιστές στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε: «Εάν είσαι Χριστιανός στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μόνο ένα μέρος όπου είσαι ασφαλής. Υπάρχει μόνο ένα μέρος όπου η χριστιανική κοινότητα αναπτύσσεται, ευημερούσα. Αυτό είναι στο κράτος του Ισραήλ». Αυτός ο ισχυρισμός του Νετανιάχου είναι ένα κεντρικό στοιχείο της εικόνας που προβάλλουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι για τη χώρα όταν μιλούν σε δυτικό κοινό. Είναι όμως έτσι; Ας δούμε την μεγάλη εικόνα και τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα. Μάλιστα, η μεγαλύτερη και εγκυρότερη ιστοσελίδα του Ισραήλ, η «Times of Israel» ασχολήθηκε αναλυτικά με το θέμα των επιθέσεων υπερ-ορθόδοξων Εβραίων κατά βάση κατά όλων των

Χριστιανικών Εκκλησιών, όπου σε άρθρο του δημοσιογράφου Λαζάρ Μπέρμαν** αποκαλύπτεται η πραγματική κατάσταση. Για τον διωγμό των Χριστιανών στην Μέση Ανατολή αναφερθήκαμε πρόσφατα με άρθρο μας***.

Οι Επιθέσεις.

Τον Νοέμβριο του 2022, δύο στρατιώτες από την Ισραηλινή Ταξιαρχία Givati, συνελήφθησαν διότι έφτυσαν τον Αρμένιο αρχιεπίσκοπο και άλλους προσκυνητές κατά τη διάρκεια μιας πομπής στην Παλιά Πόλη. Πριν τα Χριστούγεννα του 2022, ένα βίντεο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, παρουσίαζε μια «μαγική χριστουγεννιάτικη βόλτα», ασφαλούς και ειρηνικής συνύπαρξης στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, μια εικόνα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις καθημερινές εμπειρίες που βιώνουν και περιγράφουν οι ίδιοι οι Χριστιανοί Ηγέτες και Πατέρες της Ιερουσαλήμ, όλων των χριστιανικών δογμάτων. Οι χριστιανοί κληρικοί στην Παλιά Πόλη λένε για μια επιδεινούμενη ατμόσφαιρα παρενόχλησης, απάθειας από τις αρχές και αυξανόμενο φόβο και ότι τα συνεχή περιστατικά φτυσίματος και βανδαλισμών θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων του 2022, το κέντρο της κοινότητας των Μαρωνιτών στη βόρεια πόλη Μααλότ Ταρσίχα βανδαλίστηκε από άγνωστους δράστες. Τα κτίρια της αρμενικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ έγιναν επίσης στόχοι βανδάλων, με πολλαπλές μεροληπτικές φράσεις που γράφτηκαν στο εξωτερικό των δομών στην αρμενική συνοικία.



Σύμφωνα με το Αρμενικό Πατριαρχείο, τα γκράφιτι στους τοίχους έγραφαν «**εκδίκηση**», **(φωτό)**, «**θάνατος στους χριστιανούς**», «**θάνατος στους Άραβες και εθνικούς**» και «**θάνατος στους Αρμένιους**».



Στις αρχές Ιανουαρίου 2023, δύο Εβραίοι έφηβοι συνελήφθησαν για ζημιές σε τάφους στο προτεσταντικό νεκροταφείο στο όρος Σιών, όπως βλέπουμε στην φωτό



- Ένα αναποδογυρισμένο άγαλμα στην Εκκλησία της Μαστίγωσης (Εκκλησία του Flagellation), στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, και ένα βανδαλισμένο και σπασμένο άγαλμα του Ιησού (φωτό κάτω)



Αμέσως μετά στις 24 Μαρτίου 2023 , εκατοντάδες Καθολικοί μαθητές στην Ιερουσαλήμ, πραγματοποίησαν την παραδοσιακή τους πορεία κατά μήκος της Via Dolorosa (Ο δρόμος που περπάτησε ο Ιησούς από το Πραιτώριο της ανάκρισής Του, έως τον Γολγοθά της Σταύρωσής Του, σύροντας τον Σταυρό του Μαρτυρίου Του) όπως κάνουν κάθε χρόνο κάθε Παρασκευή κατά τις 40 ημέρες της Σαρακοστής.



Οι μαθητές ξεκίνησαν από την Εκκλησία της Μαστίγωσης, τον δεύτερο σταθμό του Σταυρού, όλοι ντυμένοι με πανομοιότυπα κόκκινα κασκόλ που έφεραν την εικόνα ενός σπασμένου αγάλματος του Ιησού, του ομοιώματος του Μαστιγωμένου Σωτήρα μας, που βανδάλισε ένας Αμερικανοεβραίος τουρίστας στην Εκκλησία τον Φεβρουάριο. Ο Θεματοφύλακας της Καθολικής Εκκλησίας Πατήρ Φραντζέσκο Πάττον δήλωσε: *«Είμαστε τρομοκρατημένοι και πληγωμένοι στον απόηχο των*

πολλών περιστατικών βίας και μίσους που σημειώθηκαν πρόσφατα εναντίον της καθολικής κοινότητας στο Ισραήλ». Ανέφερε επτά περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, λέγοντας κατηγορηματικά ότι «δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα σοβαρά περιστατικά συμβαίνουν συγκεκριμένα τώρα».

Οι Επιθέσεις στην Ελληνο-Ορθόδοξη Εκκλησία

Για την απόδειξη της κατάστασης αρχίσουμε με την φωτό στην είσοδο του Ι. Ναού του Παναγίου Τάφου στην Γεθσημανή, στο Όρος των Ελαιών, όπου πολλές φορές είχαμε περιστατικά βίας κατά των Ελλήνων μοναχών. Στην φωτό αστυνομικός ευρίσκεται στην είσοδο του Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου ή του Τάφου της Παναγίας, που ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην είσοδο έχουν αναγραφεί αντιχριστιανικά γκράφιτι στα εβραϊκά, που σημαίνουν: **«Ο Ιησούς είναι ένας πύθηκος»**.



Πρόσφατα, το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2023, μία γυναίκα, συνελήφθη αφού επιτέθηκε σε ιερείς με σιδερένια ράβδο στον ίδιο Ιερό Ναό, στον Τάφο της Παναγίας στην Γεθσημανή. Η αστυνομία ανέφερε στους Times of Israel, που ερευνούσε το θέμα, ότι συνέλαβε τον δράστη (ήταν μια γυναίκα), πριν προλάβει να προκαλέσει ζημιές.

«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις, από ριζοσπαστικές ισραηλινές ομάδες, με στόχο εκκλησίες, νεκροταφεία και χριστιανικές περιουσίες... έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο που προφανώς αυξάνεται σε ένταση κατά τη διάρκεια των χριστιανικών εορτών», ανέφερε το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο πατήρ Ματθαίος, γραμματέας του Πατριάρχη Θεόφιλου Γ', είπε στους Times of Israel, ότι πριν μερικές ημέρες, ένας ανάπηρος ιερέας που βγήκε αργά από Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό δέχθηκε επίθεση από δύο υπερορθόδοξους νεαρούς Εβραίους (Haredi), οι οποίοι τον έφτυσαν στο πρόσωπο. Όταν ένας άλλος ιερέας προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους δράστες, εκείνοι πρόταξαν σπρέι πιπεριού εναντίον του. Σύμφωνα με τον Πατέρα Ματθαίο, η αστυνομία συνέλαβε και στη συνέχεια απλά απελευθέρωσε τους δράστες.

Φαίνεται, όπως εκτιμούν εκπρόσωποι όλων των Χριστιανικών Εκκλησιών, ότι *«Η αστυνομία προσπαθεί να απεικονίσει κάθε επίθεση ως κάτι μεμονωμένο και προσπαθεί να απεικονίσει τους επιτιθέμενους ως ψυχικά ασταθείς, έτσι η αστυνομία αφαιρεί τον εαυτό της από κάθε ευθύνη»*. Έτσι, μετά την επίθεση στην Εκκλησία της Μαστίγωσης, η αστυνομία είπε ότι εκτιμά και ελέγχει αν ο ύποπτος είχε προβλήματα ψυχικής υγείας. Ακόμη η αστυνομία είπε στους «Times of Israel» ότι ο δράστης στον Τάφο της Παναγίας ήταν μια χριστιανή Μολδαβή-Ισραηλινή, που νοσηλευόταν προσωρινά σε ψυχιατρείο. Έτσι όλες οι Χριστιανικές Εκκλησίες πλέον είναι τόσο ανήσυχοι που κλειδώνουν τις πόρτες των Ιερών Ναών και των συγκροτημάτων, που διαβιούν οι Πατέρες και το προσωπικό των Εκκλησιών.

Η Ισραηλινή Πλευρά

Πολλοί αξιωματούχοι, ακόμη και Ισραηλινοί, εκτιμούν ότι η αύξηση των επιθέσεων συνδέεται με τον τρέχοντα κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος περιλαμβάνει ακροδεξιά πρόσωπα όπως ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir (φωτό).



Τα ισραηλινά όργανα σε επαφή με τις εκκλησίες του Ισραήλ καταδικάζουν όλες τις επιθέσεις και επιμένουν ότι γνωρίζουν το πρόβλημα και κάνουν ότι μπορούν. «Είμαστε πολύ προσεκτικοί», δήλωσε η Τάνια Μπεργκ-Ραφαέλι, διευθύντρια του Τμήματος Παγκόσμιων Θρησκειών του Υπουργείου Εξωτερικών. Είπε ότι το γραφείο της τηλεφώνησε στο Ελληνικό Πατριαρχείο μετά την επίθεση στον Τύμβο της Μαρίας για να εκφράσει την αλληλεγγύη και να καταδικάσει την επίθεση, όπως κάνει τακτικά. «Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι αντιπροσωπευτικές της ισραηλινής κοινωνίας», είπε. «Βλέπουμε με σοβαρότητα όλα τα είδη βίας», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, «και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε κατά των πράξεων βίας γενικά, και συγκεκριμένα της βίας σε ιερούς τόπους,».

Η Τάμυ Λαβί του Διαπολιτισμικού Κέντρου της Ιερουσαλήμ ανέφερε σε ημερίδα εργασίας με εκπροσώπους του Δήμου, της Αστυνομίας και ΜΚΟ, ότι τουλάχιστον το 50% των αρμενικών πομπών της Παρασκευής διακόπτονται από φτύσιμο, κατάρες ή άτομα που περνούν σκόπιμα στην τελετή.



Υπερορθόδοξοι Εβραίοι Haredi.

Οι παρευρισκόμενοι έριξαν μεγάλο μέρος της ευθύνης στους «Zilbermans», μέλη μιας λιθουανικής υπερορθόδοξης κοινότητας 300 οικογενειών στην Παλιά Πόλη, που διακρίνεται από τις άλλες κοινότητες Haredi με τη μοναδική τους προσέγγιση στη μελέτη της Τορά που περιλαμβάνει ακραίες Σιωνιστές αντιλήψεις. Αλλά και πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν, ότι οι Χριστιανικές Εκκλησίες συχνά το παρακάνουν, καταθέτοντας ένα είδος ρητορικού φόρου στην Παλαιστινιακή Αρχή σε βάρος του Ισραήλ, για να εξασφαλίσουν την στήριξη και ευημερία των Παλαιστινίων, που αποτελούν το ποίμνιό τους. Θεωρούν ακόμη, αν και οι επικεφαλής πολλών εκκλησιών είναι συχνά Ευρωπαίοι, οι εκκλησίες και οι ιερείς είναι κυρίως Παλαιστίνιοι και οι τοπικές εκκλησίες είναι γεμάτες με παλαιστινιακή θεολογία απελευθέρωσης. Σε αυτό το σχολείο, οι Σιωνιστές Εβραίοι παίζουν το ρόλο των καταπιεστικών Ρωμαίων και οι Παλαιστίνιοι ταυτίζονται με τον Ιησού.

Μάλιστα μια κοινή δήλωση του 2021 από τους πνευματικούς ηγέτες των Εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ, που προειδοποιούσαν ότι ριζοσπαστικές εβραϊκές ομάδες εργάζονταν για να διώξουν τους Χριστιανούς από την Ιερουσαλήμ, αντιμετώπιστηκε με αγανάκτηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιαίρ Λαπίντ και τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, δηλώνοντας ότι οι κατηγορίες των

ηγετών της Εκκλησίας «είναι αβάσιμες και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα της χριστιανικής κοινότητας στο Ισραήλ».



Ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ' παραδίδει δήλωση στον Τύπο, μαζί με τον Καθολικό Θεματοφύλακα των Αγίων Τόπων και τον Αρμένιο Επίσκοπο.

Μέρες αργότερα, το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής δημοσίευσε μια έκθεση που ανέφερε ότι η χριστιανική κοινότητα του Ισραήλ αυξήθηκε κατά 1,4 τοις εκατό το 2020 και αριθμεί περίπου 182.000 άτομα, με το 84% να λέει ότι είναι ικανοποιημένο με τη ζωή στη χώρα. Οι στατιστικές αποκάλυψαν ότι οι Αραβες Χριστιανές γυναίκες είχαν μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά εκπαίδευσης στη χώρα.

Εκτιμήσεις-Προοπτικές

Για το θέμα των Χριστιανών εμπλέκονται πολλά Υπουργεία, ένδειξη εγγενούς προβλήματος. Δεδομένου ότι κανένα γραφείο δεν είναι τελικά υπεύθυνο για τον φάκελο, η πολιτική του Ισραήλ είναι συνήθως αποσπασματική και αντιδραστική. Τα προβλήματα συχνά πέφτουν μεταξύ των ρωγμών μέχρι να ξεσπάσει μια κρίση, αναγκάζοντας ανώτερους αξιωματούχους να σβήσουν τις φωτιές. Φαίνεται ότι η χάραξη πολιτικής του Ισραήλ δεν είναι πλέον

προοδευτική σήμερα. Θα πρέπει το Ισραήλ να δει τη σχέση του με τον χριστιανικό κόσμο ως ένα ξεχωριστό ζήτημα πολιτικής, καθόσον οι Εκκλησίες προέρχονται από τις πιο φιλικές προς το Ισραήλ Χώρες, όπως Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ρωσία, Ισπανία, και ΗΠΑ. Εάν ο Νετανιάχου δεν αρχίσει να αντιμετωπίζει τον φορολογικό αγώνα και την ασφάλεια των χριστιανών κληρικών και προσκυνητών ως ζητήματα που απαιτούν ολιστικές λύσεις υπό την ηγεσία της κυβέρνησής του, θα μπορούσε σύντομα να βρεθεί υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση από τους σημαντικότερους συμμάχους του Ισραήλ. Οι ίδιες οι δυτικές χώρες δεν έχουν κρύψει τη δυσφορία τους για την προτεινόμενη δικαστική μεταρρύθμιση και τις δηλώσεις της δεξιάς πτέρυγας του συνασπισμού. Δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία μεταξύ των χριστιανών κληρικών στην Ιερουσαλήμ ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σύντομα, προέβλεψε δυσοίωνα ο πατέρας Ματθαίος καταλήγοντας: «Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, μέχρι να σκοτωθεί κάποιος».

***Ο Ιωάννης Αθ. Μπαλτζώης είναι Αντγος (ε.α.), πρώην ΑΚΑΜ Τελ Αβίβ, Μεταπτυχιακό Μ.Sc. στην Γεωπολιτική από ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ.**

**www.timesofisrael.com

*** <https://slpress.gr/diethni/eidos-pros-exafanisi-oi-christianoisti-mesi-anatoli/>