

## Η ομιλία του προέδρου Μπάιντεν στο Καπιτώλιο είναι η πιο αντι-ισραηλινή ομιλία προέδρου, στην ιστορία των ΗΠΑ.



Του Ιωάννη Μπαλτζώη\*

Η προβλεπόμενη ομιλία του προέδρου Μπάιντεν στην κοινή σύνοδο του Κογκρέσου και της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, έγινε την 7<sup>η</sup> Μαρτίου. Η ομιλία του αμερικανού προέδρου καθυστέρησε αρκετά, επειδή διαδηλωτές κατά του Ισραήλ και υπέρ Χαμάς και Παλαιστινίων, απέκλεισαν την παραδοσιακή διαδρομή αυτοκινητοπομπής από τον Λευκό Οίκο προς το Καπιτώλιο. Και όμως, αντί οι αστυνομικές δυνάμεις να διαλύσουν την διαδήλωση όπως προβλέπεται, για παραβίαση της οδικής νομοθεσίας, η αυτοκινητοπομπή του αμερικανού προέδρου πήρε μια εναλλακτική διαδρομή. Η αλλαγή αυτή ήταν ένδειξη της ανησυχίας του προέδρου Μπάιντεν από την υποστήριξη υπέρ της Χαμάς στο δημοκρατικό κόμμα και εναντίον του Ισραήλ. Και αποδείχθηκε στην ομιλία του, που θεωρήθηκε, ως η πιο αντι-ισραηλινή ομιλία που εκφώνησε ένας πρόεδρος των ΗΠΑ στην αμερικανική ιστορία.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν μίλησε για διάφορα και σχεδόν στο τέλος της ομιλίας, αναφέρθηκε στην σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, όπου για πρώτη φορά μιλώντας μετέτρεψε το θέμα, ως ένα ζήτημα «και των δύο πλευρών». Μετά από μια χαλαρή και μάλλον επιπόλαιη και μικρή αναφορά χωρίς λεπτομέρειες για τα τραγικά γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος Μπάιντεν εξαπέλυσε μια εκτεταμένη επίθεση κατά της στρατιωτικής απάντησης του Ισραήλ κατά της Χαμάς και τους αριθμούς θυμάτων της Χαμάς που η δική του κυβέρνηση είχε αμφισβητήσει προηγουμένως ως αναξιόπιστες. Μάλιστα, η χαλαρή περιγραφή του για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου ήταν μόνο 42 λέξεις. Από την άλλη πλευρά η ομιλία του για τις συνθήκες που επικρατούν στην Γάζα ήταν 214 λέξεις, 4 φορές περισσότερες από την περιγραφή των γεγονότων της 7<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, που ήταν και η αιτία έναρξης της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ για την εισβολή στο έδαφός του, την σφαγή των άνω των 1200 κατοίκων του νότιου Ισραήλ και της αρπαγής περίπου 240 ομήρων. Μάλιστα ο πρόεδρος Μπάιντεν απαίτησε από το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για τους αμάχους κατοίκους της Γάζας.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο πρόεδρος Μπάιντεν μίλησε για την «πρωτοφανή στιγμή» στην οποία βρίσκονται οι ΗΠΑ και για τα βαρυσήμαντα παγκόσμια γεγονότα που συμβαίνουν και υποστήριξε την ανάγκη οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Και έθεσε ακόμη το προσωπικό του σχέδιο να δημιουργηθεί ένα λιμάνι στη Γάζα για να διευκολύνει την δια θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας. Μάλιστα σε κανένα σημείο δεν υποστήριξε το νομοσχέδιο ασφαλείας, που ήταν έτοιμο και που θα παρείχε βοήθεια στο Ισραήλ. Τις πρώτες ημέρες του πολέμου, ο Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς έπρεπε να καταστραφεί, αλλά στην ομιλία του η αρχική του θέση

άλλαξε και υποβαθμίστηκε και δεν ανέφερε για πρώτη φορά, ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να «κυνηγάει» τη Χαμάς. Κάτι που απάντησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, με αφορμή την πρωτοφανή ομιλία αμερικανού προέδρου κατά του Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν λογοδοτεί στον αμερικανό πρόεδρο αλλά στον λαό του Ισραήλ. Μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι εξοντώθηκε ο Σαλέχ αλ Αρούρι, Νο 4 ως υπαρχηγός της Χαμάς και θα ακολουθήσουν οι Νο 3,2,1 μέχρι της τελικής εξάλειψής των. Εδώ να επισημάνουμε ότι το Ισραήλ δεν εγκαταλείπει τους ανθρώπους (ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων, βομβιστές που έχουν σκοτώσει ισραηλινούς πολίτες και καταδικασμένους από ισραηλινά δικαστήρια για τρομοκρατικές ενέργειες), που έχει στοχοποιήσει όσο χρόνος και αν περάσει. Παράδειγμα, οι Παλαιστίνιοι που είχαν συμμετάσχει στην δολοφονία των ισραηλινών αθλητών στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου το 1972, όπου τους κυνήγησαν στα πέρατα του κόσμου και τον τελευταίο τον εκτέλεσαν το 1992, 20 χρόνια μετά. Έτσι εκτιμάται ότι ο Ισμαήλ Χανίγια, ο Γιαχιά Σινουάρ και ο Μωχάμεντ Ντεϊφ, Νο 1,2,3 ηγετικά στελέχη της Χαμάς αντίστοιχα, είναι στοχοποιημένοι και «ήδη νεκροί», όπως διακηρύσσουν οι ισραηλινοί. Τότε το Ισραήλ θα διακηρύξει το τέλος της στρατιωτικής επέμβασης στην Γάζα.

Εκτιμάται από πολλούς αναλυτές ότι τελευταία ο πρόεδρος Μπάιντεν **υπονομεύει** την ικανότητα του Ισραήλ να κυνηγά τη Χαμάς. Έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ να μην πάει στην περιοχή της πόλης Ράφα, το τμήμα της νότιας Γάζας όπου κρύβονται τα τελευταία υπολείμματα της Χαμάς και κάθε μέρα απαιτεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο IDF (Israel Defence Forces) εκτιμά ότι στην περιοχή της τελευταίας πόλης στην Γάζα, που δεν έχουν πάει ακόμη, υπάρχει μια Ταξιαρχία της Χαμάς (4-5 Τάγματα, περίπου 2.500 ανδρών), που κρύβονται στα τούνελ, αλλά και μέσα στον άμαχο πληθυσμό των 1,2 εκατομμυρίων, που τους χρησιμοποιούν ως ασπίδα προστασίας και ότι είναι απαραίτητο να εξουδετερωθούν, για να διακηρύξουν την τελική νίκη. Όμως, όπως εκτιμούν στο Ισραήλ, οι συνεχείς κλήσεις για κατάπαυση του πυρός και στην ουσία επιθέσεις του αμερικανού προέδρου κατά του Ισραήλ στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν ωφελούν το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά καθιστούν την Χαμάς, ακόμη πιο αδιάλλακτη. Όπως γράφηκε πρόσφατα στην *Wall Street Journal*, «Αιγύπτιοι αξιωματούχοι είπαν ότι ο ηγέτης της Χαμάς στην Γάζα και ιθύνον νους της επίθεσης και σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023, ο Γιαχιά Σινουάρ πιστεύει ότι η Χαμάς έχει επί του παρόντος το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, επικαλούμενος εσωτερικές πολιτικές διαιρέσεις εντός του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των ρωγμών στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου εν καιρώ πολέμου και στην εντεινόμενη πίεση των ΗΠΑ στο Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να ανακουφίσει τα δεινά των κατοίκων της Γάζας».

Έτσι το μήνυμα του προέδρου Μπάιντεν πλέον είναι σαφές: Η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ της 7ης Οκτωβρίου ήταν μεν κακή, αλλά η απάντηση του Ισραήλ ήταν χειρότερη. Οι Παλαιστίνιοι εννοεί ο πρόεδρος Μπάιντεν, αξίζουν την υποστήριξή μας, αλλά το Ισραήλ όχι, πιστεύουν πολλοί ισραηλινοί. Και όπως αναφέρει και σε πρόσφατο άρθρο του ο αναλυτής Philip Klein στο εξαιρετικό *Responsible Statecraft*, είναι δύσκολο να θυμηθούμε μια στιγμή που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε περισσότερα για να υπονομεύσει έναν τέτοιο σύμμαχο σε μια περίοδο πολέμου, από αυτό που έκανε ο Μπάιντεν στην

ομιλία του της 7<sup>ης</sup> Μαρτίου, ακριβώς 5 μήνες από την 7<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023, μια ημερομηνία, που φέρνει μνήμες ολοκαυτώματος στους Ισραηλινούς, χαρακτηρίζοντας την μια τελείως απαράδεκτη παράσταση του αμερικανού προέδρου σε ένα σύμμαχο, όπως το Ισραήλ. Και αυτή η στάση κάνει το Ισραήλ ακόμη πιο αδιάλλακτο και διακηρύσσει ότι θα το φθάσει μέχρι τέλους, που θα είναι η πλήρης εξάλειψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και της δομής της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς (όπως την έχουν κατατάξει ΗΠΑ και Ευρώπη), εκτός της Τουρκίας του Ερντογάν, φυσικά. Και όπως οι Παλαιστίνιοι σε όλο τον κόσμο φωνάζουν το προκλητικό σύνθημα «From the River to the sea», δηλαδή από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι την Μεσόγειο, εννοώντας ότι θα εξαλείψουν το ισραηλινό κράτος που δεν έχει θέση στην περιοχή αυτή, το δε Ισραήλ απαντά ότι για μας «There is no other land» πουθενά στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος της σκληρής απάντησης των στην οριστική λύση του προβλήματος ασφάλειας που ονομάζεται Χαμάς και την προστασία του πολυτιμότερο που έχουν μετά από 2.000 χρόνια εξορίας. Του πατρογονικού των εδάφους, που είναι τώρα το Ισραήλ.

**\*Ο Ιωάννης Αθ. Μπαλιτζώης είναι Αντγος ε.α., με M.Sc. Γεωπολιτική του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ.**